

Eindtijdbode

**Jezus Christus en Dien gekruisigd**

[www.eindtijdbode.nl](http://www.eindtijdbode.nl)

# **Pinksteren,<sup>1</sup>**

## **let op uw zaak!**

Gedigitaliseerde Bijbelstudie,  
(zo goed als) in originele tekst.

---

<sup>1</sup> Pinksteren = Waarmee hier vooral (Pinkster)gemeentes worden bedoeld, waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring – dus: de boodschap over en de ervaring van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest – gepredikt en ervaren wordt. (noot AK)



E. van den Worm

**“Zie, Ik kom haastelijk;  
houd dat gij hebt,  
opdat niemand uw kroon neme.”**  
([Openb.3:11](#))

## **Een teken van Jezus' wederkomst**

**Jezus Christus, onze Here, komt spoedig terug!** Hij komt in Gods vuurgloed van heerlijkheid uit de hemel (Mal.4:1). Hoe weinigen realiseren zich dit, hoe weinigen bereiden zich **BEWUST** voor op deze **WEDERKOMST** van deze almachtige Koning, in waarachtige bekering en levens-toewijding! Satan is slim en listig! Hij doet àlles om de Christen, om het Pinksterkind <sup>2</sup>, dit geweldige gebeuren te doen vergeten; om deze gebeurtenis te laten verschuiven naar een verre toekomst! Toch is deze toekomstige gebeurtenis **ZÉÉR NABIJ!** Nabij er dan velen onder ons misschien wel denken! U denkt misschien: “O, het zal mijn tijd wel uitmaken!” Vergist u zich niet, Hij komt zéér spoedig!

Satan weet deze wereld van de laatste dagen in zijn ban te houden. Dit is namelijk één van de tekenen door Jezus vermeld in verband met Zijn wederkomst. Hij vermeldde dit met een grote droefheid in het hart!

---

<sup>2</sup> Pinksterkinderen = Gelovigen die (meestal) in een Gemeente komen waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring – dus: de boodschap over en de ervaring van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest – gepredikt en ervaren wordt. (noot AK)

*“En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot de dag, op welke Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdief ze ALLEN! Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; Maar op de dag, op welchen Lot van Sódóm uitging, regende het vuur en sulfer van de hemel, en verdief ze ALLEN! EVEN ALZO zal het zijn in de dag, op welchen (waarop) de Zoon des mensen geopenbaard zal worden!”*  
([Luk.17:26-30](#))

O vrienden, de satan is slim! Wij weten, dat de wereld, die naar hem leeft (Ef.2:2-3), hiervoor LEEFT en hierdoor BEZETEN is: hun leven IS eten, drinken, seksbeleving, geldgier, planten, huizenbouw; ze doen dit alles in afgodische zin en mate! En in de laatste dagen zal satan dit alles méér in de **AFGODISCHE SFEER** brengen! Van de wereld vinden wij dit héél normaal en is dit het vermelden als teken van Jezus' wederkomst niet waard. Maar het wordt héél anders als **óók** de Christen, het Pinksterkind, door deze activiteiten wordt **bevangen**; als hij VLAK VOOR DE WEDERKOMST VAN ZIJN HEER een afgodische wellusteling, materialist en geldgier wordt, als hij dit alles zó voornaam vindt, dat hij zijn Christelijk leven erdoor laat uithollen en verderven! Voor alles heeft men dan tijd, **behalve** voor het waarachtige CONTACT met Jezus in Woordonderzoek en GEBED!

Eén van de tekenen van de laatste dagen is, dat de Christenen en óók Pinksterkinderen ogen hebben, die vol zitten van GELD! HUN HART IS VOL VAN LUSTEN! En omdat hun “levensvat” in HORIZONTALE stand is, omdat het gericht is naar de AARDE en de WERELD, kan het de zegen van de Alzegenaar niet ontvangen! Men bidt om zegen EN ONTVANGT DIE NIET, omdat men niet waarlijk BEKEERD is tot Hem! Men bidt om Spade Regen en ontvangt de Geestesdoop niet, omdat zijn levensrichtsnoer HORIZONTAAL is, al hult men ook zijn leven in een CHRISTELIJK GEWAAD!

Zo is onze ether vol van muziek van onder andere “Gospel Star Radio”, maar u ontvangt die niet en hoort er NIETS van, tenzij u uw radio stelt op de juiste, precieze frequentie van “Gospel Star Radio”. Dàn ontvangt u die muziek, klaar en duidelijk! Zo is het ook gesteld met Jezus en Zijn zegen. Als u niet recht gericht bent, niet bekeerd bent, tot Jezus, ontvangt u NIETS! Zijn zegen **gaat** aan u **voorbij**! Satan zorgt, dat uw hart zich **niet** richt op Jezus. Hij houdt uw hart en denken in zijn ban **door** de WELLUSTEN om u heen, en in u, HOOG OP TE LAAIEN. Hij heeft voor de mens in zijn welvaart **heel** wat pijlen op zijn boog: hij jut de VAKANTIELUSTEN hóóg op; SEXLUSTEN maakt hij bandeloos, de MATERIEHONGER schroeft hij flink op door middel van kopen op krediet en gemakkelijke betalings-

voorwaarden. In de zogenaamde “welvaartslanden” maakt hij de mens GELDGEK. De mens, ja óók de Christenmens, kijkt naar dit alles met verbaasde en gretige ogen toe. Hij wordt erdoor bevangen en danst; hij danst dezer “dodendans” mee om het gouden kalf en om de godin der lusten! En... **Men heeft geen tijd en geen wezenlijke interesse meer voor Jezus!** En satan lacht... Lacht hij óók om u, geliefde lezer(es)?

Begrijpt me goed, men moet als Christenen, als Pinksterkinderen, met beide benen op de grond staan. We hebben **nog in ons** lichaam hier op aarde te leven. Wij moeten hiertoe geld verdienen, hiertoe studeren. Maar laten wij dit alles in de beperkingen van Gods wijsheid brengen. Ook mogen wij heus wel op zijn tijd met vakantie gaan of gepast vertier zoeken, maar laat ons **door** dit alles **NIET BEVANGEN** worden. Laat ons hart liever vol zijn van Jezus, van Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid, en ons toebereiden voor Zijn spoedige wederkomst! Laat ons tijd maken voor Jezus, voor de samenkomsten, voor de bidstonden en Bijbelstudies, voor persoonlijk Woordonderzoek en binnenkamer-gebed en niet in het minste voor GETUIGENIS naar buiten!

Wij gaan thans een gelijkenis van Jezus onder de **loep** nemen. Jezus vertelt hier met een diepe droefheid in het hart omtrent bevangenheid van Christenen van de laatste dagen door aardse lusten en goed, waardoor zij de bijzondere ze-

gen, die God voor die tijd heeft weggelegd, missen: de zegen van het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam! Want Hij komt **eerst** als Bruidegom, alvorens Hij komt als Koning en Rechter. Laat ons eerst de Bijbel raadplegen omtrent deze zegen van de **Bruiloft van het Lam!**

Maar laat ons hier weer vooraf de ALGEMENE levensregel voor elke Christen in Gods Woord lezen:

## Een Christen leeft in toewijding aan Koning Jezus

*“En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, **niet meer zichzelf** zouden leven, **maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is.**” (2Kor.5:15b)*

Wij moeten niet meer voor ONSZELF leven; wij moeten leven voor onze opgestane en verheerlijkte Heiland, voor onze Koning Jezus! Laat ons geen zorgen maken voor ons levensonderhoud, maar alle dingen van Hem verwachten, want Hij zorgt voor ons (1 Petr.5:7).

*“Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen **zullen u toegeworpen worden!**” (Matth.6:33)*

Nu moet u uw levensschaal niet naar één kant laten doorslaan en OVERGEESTELIJK worden. Nogmaals, u moet met beide benen op de grond blijven; u moet blijven doen, wat u te doen staat en nuchter blijven; **maar** uw hart moet BRANDEN VOOR JEZUS! Wij allen moeten Hem VU-

RIG dienen! Maar als u met betrekking tot het leven in Jezus DUBBELHARTIG bent, kunt u nóóit vurig zijn! U **gaat** dan wel naar de kerk, maar uw hart loopt nooit **warm** voor Hem; u blijft LAUW! U bent een “zo-zo-Christen”. Maar een WAAR Christen moet Jezus LIEFHEBBEN BOVEN ALLES. Hij leeft een leven, waarin de wijding aan Christus CENTRAAL staat! Hij heeft een hart dat klopt voor de HEILAND DER WERELD en dat Hem als een gereed instrument zoekt te dienen, overal waar Hij hem nodig heeft.

## De Bruiloft van het Lam

Weet u, waarom het NU juist zo belangrijk is om in een VOLKOMEN TOEWIJDING voor Jezus te leven? Er is thans in de eindtijd van Gods genadebedeling, nu vlak voor ons in de toekomst liggend, een belangrijke gebeurtenis op til! Een geestelijk voorval van DE HOOGSTE KLASSE! Namelijk de **Bruiloft van het Lam** staat te gebeuren! Er komt een tijd dat de Bruidegom NIET MEER van haar gescheiden zal worden. De wereld zal Hem niet zien, maar háár heerlijkheid des te meer, een heerlijkheid van LIEFDE en GEESTELIJKE KRACHT! Het is ZIJN liefde, het is ZIJN KRACHT (Openb.12:1). Daarmee zal zij de grootste opwekking ALLER TIJDEN kunnen leiden, een evenement dat zijn **voor**afschaduwing kent in het LOOFHUTTENFEEST, het grote OOGSTFEEST, van Israël. Zij heeft die kracht en



liefde nodig, omdat deze opwekking in het middernachtelijk uur van de wereld moet plaatsvinden; middernachtelijk ook, omdat de [wereldstaatskerk van de eindtijd](#) ([Openb.17](#)) haar onmeedogend zal vervolgen!

Sommigen denken, dat deze bruiloft in de hemelen zal plaatsvinden. Ongetwijfeld zal de hemel dit AARDSE evenement meevieren, omdat dit de openbaring geldt van Gods "Grote Verborgenschap", maar Lukas 12:36-37 (en Hand.2:16-18), weerspreekt mijns inziens de Bruiloft als een zuiver HEMELS gebeuren, omdat NA die Bruiloft, NA dit geestelijk feest van VERENIGING van Bruidegom en Bruid, Hij een beroep gaat doen op Zijn knechten om Hem te DIENEN in die geweldige **opwekking**, waar ook [Joël](#) van spreekt.

*"En DAARNA zal het geschieden, **dat Ik Mijn Geest zal uitgieten** over alle vlees (over alle volken)...!"* (Joël 2:28)

Het Evangelie zal worden gebracht tot aan de **einden** der aarde. Dit DAARNA wijst op een tijd NA dat "overvloedig en tot verzadiging toe eten" (Joël 2:26) op het geestelijk festijn van de Bruiloft van het Lam!

*"En ik hoorde als een stem ener grote schare, en als een stem veler wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, heeft **als Koning GEHEERST!**"* ([Openb.19:6](#))

Het zijn de verenigde stemmen van alle deelgenoten van de Bruiloft van het Lam. Zij verheugen

zich in het KONINGSCHAP van Jezus in hun hart en leven. Jezus kan in hun hart heersen, nadat Hij alle afgoden eruit heeft gedreven en zij kunnen hun Koning nu van harte en in alles DIENEN en LIEFHEBBEN. Zij hadden Hem als het ware een blanco, getekende cheque gegeven. Hij mocht die cheque van hun leven zo duur mogelijk maken om hun totale reiniging en heiliging, nodig voor de Bruiloft, mogelijk te maken. En nu kan Hij, als hun LIEFDEKONING na dat “kruisproces” in hun harten HEERSEN!

Kan Hij **als** Koning HEERSEN in uw hart en leven, lezer(es)? Mag Hij met uw leven doen, wat **Hij** wil? God wil dat, en zoekt zo'n overgegeven en toegewijd hart in de laatste dagen (2Kron.16:9a). Laat ons het VOLLE pand van ons leven ONVOORWAARDELIJK in Zijn voor ons doorboorde handen leggen! Weest niet bang voor Zijn handen. Die zullen u weliswaar in Zijn OPERATIE moeten wonden, maar Hij wondt om u te HELEN als elke chirurg! Eénmaal zullen wij die handen kussen, omdat Hij iets toeliet in ons leven, waardoor wij bittere tranen hebben moeten storten. Hij liet dit in ons leven toe, om ons te kunnen verlossen van een duistere karaktertrek of band.

*“Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen (u ziet het, de Bruiloft van het Lam komt op Gods juiste ‘timing’), en Zijn vrouw heeft ZICHZELF BEREID. En haar (omdat zij zich bereid heeft) is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad (haar*

**Bruidskleed!**); want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods!” (Openb. 19:7-9)

U ziet het, vrienden, iets kolossaal geestelijks is **op komst!** En Zijn volk moet zich hierop VOORBEREIDEN! De hemelse Bruidegom zal BRUILOFT vieren met Zijn Bruid en Hij zal, zoals bij elke goed Christelijk huwelijk, haar daarna **nooit meer verlaten!** Maar zij zal zich hiertoe (zoals elke bruid) moeten voorbereiden en zij zal een GEESTELIJK kledij ontvangen “zonder vlek en zonder rimpel” (Ef.5:27).

Deze levensvisie op deze grote toekomst wil de satan in deze laatste dagen ons ontnemen of vertroebelen, door ons oog in de ban te houden van zijn lusten en begeerlijkheden, die hij juist in de laatste dagen OVERVLOEDIG over ons uitstort, en velen zullen door hem verleid worden. Met een diepe droefheid in het hart vertelt Jezus ons hierover in de gelijkenis van het grote **avond**maal (Luk.14:16-24).

## De gelijkenis van het grote avondmaal

*“Maar hij zeide tot hem: Een zeker mens bereidde een groot avondmaal, en hij noodde er velen.” (Luk.14:16)*

Ik moge u wijzen op het begrip avondmaal, een maaltijd op de AVOND der tijden. Een maaltijd wijst in geestelijke zin altijd naar GEMEENSCHAP met God. **“Zalig zijn zij, die geroepen zijn**

**tot het avondmaal van de Bruiloft des Lams**" (Openb.19:9). Het is een geestelijk festijn van zó hoog gehalte, ja van de hoogste klasse! Het is de geestelijke ervaring van gemeenschap met de Hemelbruidegom Zelf! Het Lam van God wil ons tot een Maaltijd zijn; Hij wil in de diepste gemeenschap met ons leven!

"Hij noodde er velen". U en ik, wij zijn allen uitgenodigd om deel te hebben aan dit Goddelijke festijn van de laatste dagen.

*"En hij zond zijn dienstknecht (typebeeld van de Heilige Geest) uit ten ure van het avondmaal, om de genoden te zeggen: Komt, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen ALLEN zich eendrachtelijk te verontschuldigen. De eerste zeide tot hem: Ik heb een akker gekocht, en het is nodig, dat ik uitga, en hem bezie; ik bid u, houd mij voor verontschuldigd."* (Luk.14:17-18)

Als alles aan het eind der tijden gereed is om het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam te houden, wordt de Geest van God uitgezonden met deze speciale Boodschap van de hemel. Maar juist in die tijd gaan de Christenen, door de boze inwerkingen van satan en wereld zich "eendrachtig verontschuldigen"! Hun hart is dan door de listige misleidingen en verleidingen van satan en wereld bevangen door andere dingen, die hun meer gaan **boeien** dan de geestelijke dingen van God.

De eerste groep van Christenen (Pinksterkinderen) laten zich dan verontschuldigen. Zij hebben een akker gekocht en willen hun bezit bezien

om zich te midden ervan er in te verlustigen, om daar met een vergenoegd hart te kunnen zeggen en denken: “Ik ben rijk en verrijkt, ik heb aan niets gebrek! Dit alles is van MIJ!”

De honger naar persoonlijk bezit, naar geld en rijkdom wordt door de duivel in de laatste dagen opgejut tot afgodische hoogten! Menig Pinksterkind heeft zijn blijdschap in de Geest van Christus al lang verruild voor aardse rijkdommen! En de satan lacht, als hij zo de euro's en de begeerde bezittingen werpt in uw schoot. Hij spoort u aan tot overwerk; man èn vrouw gaan werken! En dit alles om de grote MATERIE-honger van het hart te stillen, om de zo begeerde fabrieksartikelen uit de lokkende etalages te kunnen kopen. Zelfs arbeiders van Christus laten zich Gods liefde door satan verstikken **door** gretig open te staan voor de aardse zegeningen “des Heren” (leest: van satan) en verlustigen zich in een leven van rijkdom en weelde!

O Christenhart, besef u niet, dat satan dit klatergoud van de wereld in uw schoot werpt om uw ogen te verblinden voor 't avondmaal van de Bruiloft van het Lam, waartoe de Heilige Geest u thans roept? U verlustigt u in het bezit van uw luxe auto, van uw als een droom ingericht huis, van uw gedegen bankrekening, en BLIJFT zich erin verlustigen al de tijd. U kunt ervan dromen en de ganse dag praten over de grote gemakken van uw nieuw verworven auto, maar... **u hebt**

**geen tijd meer voor Jezus**, voor die binnenkamer, waar u uw armen placht op te heffen in de blijdschap van de gemeenschap met Hem, van aanbidding van Hem, voor gretig en dankbaar Woordonderzoek! Langzaam maar zeker verzuimt u ook de bidstonden, de Bijbelstudies; ja, zelfs de openbare samenkomsten!

“O, Heilige Geest, houd mij voor verontschuldigd, de **jacht** naar deze bezittingen, naar de topfuncties, en de verlustiging er in is voor mij zoveel belangrijker geworden, dan Uw Avondmaal van de Bruiloft van het Lam!...”

*“En een ander zeide: Ik heb vijf juk ossen gekocht, en ik ga heen, om die te beproeven; ik bid u, houd mij voor verontschuldigd.”* (Luk. 14:19)

Hier is de tweede ban, die satan nu aanbrengt in het Christenhart: de aankoop van vijf juk ossen; de toelating, dat de vijf zintuigen ons als even zoveel juk ossen trekken in een wereld, waar het SENSUELE (zintuigelijke) leven in **afgodische zin** wordt beleefd! Ze trekken ons naar de LUSTEN van het ZIEN, van het HOREN, van het RUIKEN, van het SMAKEN, van het VOELLEN. De OGEN raken televisie-gebonden of verlustigen zich heimelijk in gore bladen als Panorama, Nieuwe Revue, Playboy, etc, en de duivel lacht: BLIJFT zo maar zien, om de visie op het grote Avondmaal te vergeten! De OREN verlustigen zich in beatmuziek en maken de ziel RITMEGEK! Men gaat naar verre stranden toe en verlustigt zich in de “gouden zon”. Heerlijk, die zon

zo te VOELEN branden op je huid! Men kan zo uren en uren zonnebaden, maar... heeft geen tijd voor Jezus! Satan lacht... blijft maar Liggen, dan vergeet je Jezus en de binnenkamer...! Zo wordt men verleid en bedrogen door "satans vijf juk ossen" en u zegt tot de Heilige Geest: "Houd mij voor verontschuldigd, ik wil die vijf juk ossen **BE-PROEVEN!**" Ze zijn u **BELANGRIJKER geworden** dan Gods geestelijk Avondmaal van de Brui-loft van het Lam...

Wij gaan thans naar satans laatste ban toe:

*"En een ander zeide: Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen!"* (Luk. 14:20)

In deze korte vermelding wordt door de Here de ganse, afgodische en bandeloze **SEKS-BELEVING** van de laatste dagen vermeld. De duivel heeft alle moeite gedaan om de **menselijke** hartstochten en **SEKS**-driften **CENTRAAL** te stellen door die in **OPENBAARHEID** te brengen en erover te gaan praten als over een ontbijt..., door pornografie te legaliseren..., door de vrouwelijke aangeboren schaamte en ingetogenheid weg te nemen... en met succes, want de seksdriften van de laatste dagen gaan alle records breken: gewone seks, homoseksuele seks, lesbische seks, seks beleefd in vrije liefde en vrije seks in commune verband; ja zelfs "geshowde seks" in allerlei vormen en gedaanten.

En de Christen? Ook hij /zij wordt, als hij/zij zich niet afwendt van dit alles en zich pantsert in

Christus met de wapenrusting van God, **meegesleurd** door deze SEKS-VLOEDGOLF! Men schouwt ernaar en verwondert zich om al die seks-brutaliteit en wordt onbewust beïnvloed in zijn seksleven. Dat wordt ook voor hem/haar BELANGRIJK, belangrijker dan het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam! “Verontschuldigd mij, ik heb een vrouw getrouwd!...”

U ziet het, vrienden, deze drievoudige ban brengt de duivel in het hart van de Christen van de laatste dagen aan en is door Christus genoemd als één der tekenen in verband met Zijn WEDERKOMST:

*“En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot de dag, op welken Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdoemde ze allen. Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; Maar op de dag, op welken Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer van de hemel, en verdoemde ze allen. Even alzo zal het zijn in de dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden” (Luk. 17:26-30).*

En het resultaat is, dat **VELE** kinderen Gods (ook Pinksterkinderen) door deze zich vermenigvuldigende ongerechtigheid VERKILD raken, wat hun liefde Gods, hun eerste liefde, betreft en ...zij missen de boot met betrekking tot het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam, want Jezus betuigt nadrukkelijk: “Want Ik zeg ulieden, dat NIE-



*MAND van die mannen, die genood waren, Mijn Avondmaal smaken zal!” (Luk. 14:24)*

Niemand van ons, die VOLHARDT in deze afgedoolde, **onbekeerlijke** levenswijze, zal deelhebben aan de rijke zegen van de Bruiloft van het Lam, tenzij men zich afwendt van satans verleidingen en zich **bewust** gaat **BEREIDEN in en door de Heilige Geest**, opdat men de genade ervaar van INGANG in de BRUILOFTSZAAL van Gods Lam (Matth. 25:10).

Als men de levensinstelling **niet** verandert, zal men straks ANDEREN zien ingaan in die Bruiloftszaal en aangedaan worden met enorme krachten van de Heilige Geest en met een hoog oploaiende reine liefde Gods. Men zal ze zo zien uitgaan en deel zien hebben aan de laatste opwekking, die de ganse wereld in beroering zal brengen! En zelf zal men KOUD èn DROOG èn LAUW achterblijven met een felle geestelijke jaloezie in het hart... (vergelijk Luk.14:21-23, Matth.25:11-12).

Vrienden, het is een gevaarlijke tijd van misleidende, verleidende krachten van de boze, die vele kinderen Gods hebben gebonden, die hen de “eerste liefde” hebben doen verliezen en die hen LAUW hebben gemaakt. Het is een tijd door Jezus Zelf getypeerd met de kerktoestand van LAODICEA, waar men een heersende LAUWHEID kent door een sterk MATERIALISTISCHE levenshouding.

## De Gemeente van Laodicea

*“En schrijf aan de engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods: Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart of heet! Zo dan, omdat gij LAUW zijt, en noch koud, noch heet, **Ik zal u uit Mijn mond spuwen!** Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb aan geens dings gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt! Ik raad u...”* (Openb.3:14-18a)

O liefde van Jezus! Een liefde, zelfs voor de door materialisme **verkilde** kerk!

*“...dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en **BEKEER U!**”* (Openb.3:18b-19)

Wij moeten dat **GOUD** van de hemel, het Nieuwe Leven **in** en **door** de Heilige Geest, **KO-PEN**...Waarmee? Met al onze lust en begeerte tot het **OUDE LEVEN!** Dat moeten wij bij Jezus inleveren “aan de voet van het kruis”; dit is de verzoening door het kruis **claimend** in ons hart. Wij moeten ons helemaal overgeven aan Jezus en het aan Hem overlaten, **HOE** Hij ons verlost van het “**oude leven**”.

Hij wil niet, dat wij ons **DUBBELHARTIG** tegenover Hem opstellen. Hij vraagt **ALLES** van het “oude leven”, om **ons** met **ZIJN** leven waarlijk

**rijk** te kunnen maken. Als Hij in ons leven delen moet, dan moet Hij dat doen met de DUISTER-NIS, met SATAN en ZONDE. En Hij haat duis-ternis, satan en zonde! Hij wil u en mij tooien met WITTE KLEDEREN, met het “Bruiloftskleed”, Zijn VUURKLEED! Wij moeten onze ogen zalven met de KENNIS VAN ZIJN WIL, met Gods Woord gezalfd door de Heilige Geest. Dan weten wij, waarin wij frauderen!

*“Wees dan ijverig, en bekeer u!”* zei Jezus. De letterlijke vertaling spreekt van: **“Wees dan vurig en bekeer u!”**

Wij moeten ons RADICAAL bekeren tot Hem. Wij kunnen slechts VURIG zijn, als wij **ALLES** willen loslaten en tot Hem daadwerkelijk komen! Wij moeten ons AFKEREN van alle afgoden; van **alle** dingen, die ons van God **afhouden** en met heel ons **hart** tot Hem komen.

Lieve Heiland, Hij wil ons zo véél geven, als wij ons radicaal tot Hem bekeren, en ons hart geheel en al voor Hem openen. Als wij Hem heel oprecht uitnodigen om binnen te komen in ons hart, om heel ons leven te reinigen en te heiligen naar Zijn suprême wil!

*“Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop...”* (Openb. 3:20a)

Hij klopt aan de deur van het hart bij de Laodicea-leden... Hij staat er dus BUITEN. Leeft u ook zo, ZONDER Jezus, Christen? Als wij waarlijk met en door Jezus leefden, dan zouden wij, zoals Hij, LIEFDEMENSEN zijn, vurig van geest, nederig en zachtmoedig. Wij zouden goedertieren zijn

en barmhartig ,vergevende elkander de misdaden...

*“...indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem Avondmaal houden, en hij met Mij”.* (Openb.3:20b)

Hij wil binnenkomende Avondmaal houden en Hij nodigt **ons** uit dit bewust met Hem te doen. Het Avondmaal spreekt ons van REINIGING en GE-MEENSCHAP, van verlossing en vernieuwing.

*“Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.”* (Openb.3:21)

Hij geeft hier Laodicea de TROONBELOFTE; Hij wil de overwinnaars van de Gemeente van Laodicea met Hem doen zitten op de TROON DER LIEFDE. Het is geen heerschappij, zoals de zondige mens zoekt te heersen, maar het is een heerschappij als die van een moeder te midden van haar kinderen, heersende en toch DIENENDE... Herinneren wij ons Jezus' woorden niet, toen Hij zei:

*“...Zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn”?* (Mark.10:43-44)

Die dichter bij God mag wonen, moet meer van de heerlijkheid van God geven aan hen, die verder van Hem wonen, opdat God zij “**alles** en in **allen**”.

Is het thans in de samenkomsten en in onze Gemeente niet ook zo, dat de voorganger de hem toevertrouwde Gemeente moet dienen met

het Woord en met de genade van de Allerhoogste, die hij voor haar af moet bidden? In dezelfde geest zal die Liefdesheerschappij in de hemelen zijn.

Daarom noemden de apostelen zichzelf geen “heer”, maar noemden zij zich “slaaf (doulos) van Christus”!

De voorgangers moeten in de eerste plaats (hun Gemeente het goede voorbeeld gevend) “nederig en zachtmoedig” zijn, omdat ons aller **Voorganger**, onze Here Jezus Christus, van Zichzelf zei: “...**Leert van Mij, dat Ik ZACHTMOEDIG en NEDERIG ben.**” (Matth.11:29).

Zo zal de Here ons vormen tot een WAARACHTIG Christen en deel doen hebben aan de BRUIDsgemeente van Christus.

Hij zal ons deel doen hebben aan het **Avondmaal** van de Bruiloft van het Lam, en ons het VUURKLEED van Zijn liefde en kracht aandoen, en Hij zal ons doen zitten op de LIEFDE-TROON mèt Hem in Zijn Koninkrijk, die voort zal duren tot in alle eeuwigheid!

Vrienden, de Geest van God roept u om zich te **BEKEREN** van ALLE AFGODEN van deze laatste tijd, om gehoor te geven aan Hem; Hij roept u tot het [Avondmaal van de Bruiloft van het Lam!](#)