

Door de Geest van God geroepen
tot
deelname aan het Avondmaal
van de Bruiloft van Gods Lam
en tot
deze Goddelijke Bruiloft.



Openbaring 19 vers 9:

“En hij zei tot mij: Schrijf, zelig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.”

Algemene noot:

1. Regelmatig is er tekst tussen haakjes toegevoegd om de diep geestelijke betekenis van de Bijbeltekst te verduidelijken. **Deze toegevoegde tekst is – bewust – van een andere kleur gemaakt**, zodat u **in één oogopslag** kunt zien wat er aan uitleg in de Bijbeltekst is toegevoegd.
2. In de meeste gevallen kan daar waar **hij, hem** of **zijn** staat, om (iets van) de man aan te duiden, natuurlijk ook **zij** of **haar** gelezen worden, het net zo goed voor de vrouw geldt. Verder spreekt het voor zich, dat waar gesproken wordt over 'broeders' ook de 'zusters' hierbij zijn ingesloten.
3. Overname van gedeelten, op welke wijze ook, is toegestaan, **mits met bronvermelding**.
4. Het is onze wens dat onze studies, als ze u tot zegen zijn, zullen worden doorgegeven aan anderen. Natuurlijk kunt u anderen, in de 1^{ste} plaats, op onze website en/of nieuwsbrief attenderen. Maar u mag de studies wat ons betreft ook kopiëren en uitdelen. Een winstmarge is hierbij niet toegestaan. Ten overvloed: zie punt 3 hierboven.

Nieuwe opmaak: januari 2009

Deze en andere studies kunt u GRATIS downloaden van onze website
www.eindtijdbode.nl

Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam

Openb. 19:9 “En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die **geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam**. En hij zei tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.” (uit de Statenvertaling)

Als de tijd voor de formering van de Bruiloft van Gods Lam is gekomen, roept God Zijn Gemeente/Kerk om deel te willen nemen aan dit Avondmaal, dat volmaakte, Goddelijke deelgave biedt aan Zijn verlossing van de in ons heersende zondemacht door onze vrijwillige deelname aan dit Goddelijke maal, d.i. onze vrijwillige deelname aan Zijn dood aan het kruis op Golgotha, totdat wij door de wassing (of reiniging) in Zijn gestorte Bloed, reeds hier op aarde, zonder vlek of rimpel mogen zijn. Pas hierna zal Hij ons deel kunnen geven aan deze Goddelijke Bruiloft. Ik moge uw aandacht vestigen op Gods Woord, dat ons zegt, dat hier sprake is van de Bruiloft van **Gods Lam**, van onze Here Jezus Christus in Zijn functie van **Lam van God**. Dit zegt ons, dat wij gemeenschap hebben te maken met **Zijn dood en opstanding**, dat wij door deelname aan dit geestelijke huwelijk geestelijk deel moeten nemen aan Zijn sterven op Golgotha, waardoor ook wij **volmaakt** gaan sterven aan ons zondige ik.

Ef. 5:26-27 “Om haar (d.i. de Gemeente) te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord (van God), en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, **stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks**, zo dat zij (d.i. de Bruid/Bruidsgemeente) **heilig is en onbesmet**.” (NBG)

Wil men deel hebben aan deze Bruiloft van Gods Lam, dan **moet** Zijn Heilige Geest deze **volmaakte** verlossing van de zondemacht, **tot in de diepste delen van ons zondige wezen toe**, in ons hebben volbracht door de wassing (of reiniging) in het gestorte Bloed van Gods Lam. Pas dan kan Hij ons bekleden met Zijn Goddelijke heerlijkheid en majesteit en onze innerlijke mens vullen met Zijn Goddelijke gerechtigheid, zo Zijn Goddelijke natuur IN en DOOR ons heen openbaren, wat de Bijbel de openbaring van de zonen Gods noemt.¹

Rom. 8:18-19 “Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het **openbaar worden van de zonen Gods** (zie noot 1).” (NBG)

Jes. 60:1-3 “STA OP (blijf niet in uw zonde – of geestelijke slaap – liggen), word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal de HERE opgaan, en **Zijn heerlijkheid zal over u (d.i. de Bruid) gezien worden**.² En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot de **glans**, die u is opgegaan”. (SV)

De 7 geestelijke stappen die wij met de Heer moeten doen, om tot deze volmaakte heiligmaking en de Bruiloft met Gods Lam – reeds hier op aarde – te komen.

1. Wij moeten ons niet alleen bekeren tot God en in Hem en in Zijn Woord geloven, maar ook onze Here Jezus Christus in ons hart en wezen binnenlaten, opdat Hij Zijn op Golgotha volbrachte werk, namelijk: deelgave aan Zijn dood en opstanding, in ons hart en wezen waar kan maken, opdat ook wij gaan (af)sterven aan ons zondige ‘ik’-leven tot in het diepste van ons zondige bewustzijn toe. Mochten wij sterven voordat Hij ons in ons aardse leven volmaakt heeft verlost van ons zondige oude leven, zo wordt ons de rest van onze kruisweg door Hem toegerekend.

Openb. 3:20 “Zie, Ik sta aan de deur (van uw hart), en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur (van het hart) opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem **avondmaal** (zie noot³) houden, en hij met Mij.” (SV)

Het bovenstaande is wat Hij bedoelt, als Hij zegt: “Dan zal Ik **Avondmaal** met hem houden en hij met Mij”.

2. Dit contact met de Heer moeten wij volhardend hebben, opdat Hij Zijn Goddelijke werk – op Golgotha volbracht – genadiglijk met ons kan delen, dat Goddelijke werk in ons zondige hart en wezen volmaakt aan kan brengen.

2 Kor. 4:10-11 “**Te allen tijde** het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het (opstandings)leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. Want **voortdurend** worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd, om Jezus' wil, **opdat ook het (opstandings)leven van Jezus zich in ons sterfelijke vlees** (dus: reeds hier op aarde) **openbare**.” (NBG)

¹ Ook dochters (van God) worden – **als zij volmaakt in Hem zijn** – (geestelijke) zonen van God. Het is de zgn. mannelijke rijpheid: “de mate van de grootte van de volheid van Christus” (Ef. 4:13). En, als wij de eeuwigheid zijn binnengegaan, dan wordt er niet meer getrouwd en is ook de gemeenschap tussen man en vrouw, voor de voortplanting, niet meer nodig en dus niet aanwezig.

² Vergelijk dit vers met Hooglied (het boek over de Bruid en Bruidgom) 6 vers 10: “Wie is zij, die daar oplicht als de dageraad, zo helder als de volle maan, zo stralend als de zon, zo ontzagwekkend als een vaandelvrouw?” (Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling) Vergelijk dit ook nog met Openbaring 12 vers 1.

³ De Statenvertaling heeft het juist, d.w.z. **letterlijk**, vertaald. Ook in de Engelstalige Bijbel staat “**The wedding supper of the Lamb**”, wat ook “**het avondmaal van de bruiloft van het Lam**” betekent.

Zie ook aan het einde van deze studie: Uitleg over Lukas 14 vers 15-24: **De gelijkenis van het grote avondmaal**.

3. Ook moeten wij persoonlijk en volhardend deel willen nemen aan Zijn op Golgotha volbrachte werk, namelijk: aan Zijn dood en opstanding.

Luk. 9:23 "Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks **zijn kruis op en volge Mij.**" (NBG)

"Ons" kruis is onze vrijwillige deelname aan Zijn sterven en opstanding, opdat wij daadwerkelijk mogen zijn (af)gestorven aan ons zondige 'ik'-leven. Deze kruisweg van ons hebben wij **volkomen** te volbrengen – in Zijn kracht – en de Here Jezus Christus zal ons daarbij voortdurend leiden. Mochten wij "onderweg" sterven, zo wordt ons, zoals reeds geschreven, de rest van onze kruisweg toegerekend.

4. In de laatste dagen zal Hij hiertoe plotseling het vuur van Zijn Geest over ons uitgieten, totdat wij hierdoor volmaakt gelouterd zijn. Laat ons deze loutering gewillig en geduldig ondergaan.

Mal. 3:1-3 "Ziet, Ik zend Mijn engel (of bode, uitbeelding van alle geroepen en hiertoe gezalfde dienstknechten van onze Here Jezus Christus), die voor Mijn aangezicht de weg bereiden zal; en **plotseling** zal (in en door de Heilige Geest) tot Zijn tempel (d.i. tot Zijn geestelijke "vaten" - die wij behoren te zijn) komen die Here, Die gij zoekt, te weten de Engel van het (Bloed)verbond aan Dewelke gij lust hebt (nl. de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige Geest); ziet, Hij komt, zegt de HERE der heirscharen⁴. Maar wie zal de dag van Zijn toekomst verdragen, en wie zal staan (en dus niet in de zonde – of geestelijke slaap – blijven liggen), als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als de zeep van de vollers⁵. En Hij zal zitten, louterende, en het zilver reinigende, en Hij zal de kinderen van Levi (uitbeelding van alle wijze, geroepen en gezalfde dienstknechten van de Here Jezus Christus) reinigen, en **Hij zal ze doorlouteren als goud, en als zilver** (d.i. door en door reinigen, tot er geen "vuil", geen onreinheid, meer aanwezig is); **dan zullen zij de HERE spijsoffer⁶** (beeld van hun woordbediening, de zgn. geestelijke spijze) **toebrengen in gerechtigheid** (door wijsheid en inzicht van de Leraar ter gerechtigheid – zie, hieronder, Joël 2:23)." (SV)

5. Dan zal Hij Zijn Goddelijke liefde OVER ons en IN ons hart uitgieten, zodat wij Hem boven alles gaan liefhebben en de naaste als onszelf.

Rom. 5:5 "En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door **de Heilige Geest, die ons gegeven is.**" (NBG)

Mark. 12:30-31 "En gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod, groter dan deze." (SV)

6. Daarna zal Hij Zijn Spade (of Late) Regen⁷ over ons uitgieten, die ons het verkwikkende Goddelijke leven zal brengen **tot in alle volmaaktheid** toe.

Joël 2:23-27 "En gij, kinderen van Sion (beeld van de Gemeente/Kerk), juicht en verheugt u in de Here, uw God, want Hij geeft u **de Leraar ter gerechtigheid** (nl. de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige Geest); ja, (geestelijke) regenstromen laat Hij voor u nederdalen, Vroege Regen en Late Regen, **zoals voorheen** (zoals in de apostolische tijd). De dorsvloeren (van uw hart) zullen vol koren zijn (beeld van het Goddelijke voedsel, Gods ware Woord) en de perskuipen van most en olie overstromen (d.i. vol van de Heilige Geest zijn). Ik zal u vergoeden de jaren, toen de sprinkhaan alles opvrat, de verslinder en de kaalvreter en de knager (beeld van demonische machten en misleidende geesten in de Gemeente/Kerk), mijn groot leger dat Ik op u afzond. Gij zult volop en tot verzadiging eten (van de geestelijke spijze die Ik u geef), en gij zult loven de naam van de Here, uw God, die wonderbaar met u gehandeld heeft; mijn volk zal nimmermeer te schande worden. **Dan zult gij weten, dat Ik in het midden van Israël** (hier: de Gemeente/Kerk) **ben**, en dat Ik, de Here uw God ben, en niemand anders; mijn volk zal nimmermeer te schande worden." (NBG)

7. Hij zal hierna Zijn Bruid kleden met Goddelijke heerlijkheid en majesteit, zodat Hij – door haar heen – de in zonde gevallen Gemeente kan herstellen en de wereldwijde opwekking kan leiden.

⁴ Here der heirscharen = God, de Heer van het hemelse leger; bestaande uit engelen-machten en menselijke geestelijke strijders.

⁵ Vollers = Dit zijn mensen die het linnen wit maken door (het te bleken met) de zeep. In geestelijke zin wordt bedoeld dat wij ons – in en door Zijn Bloed – "wit", dat is geheel rein, moeten laten maken. Zie Efeze 5:26-27 (hierboven vermeld) en ook teksten als Psalm 51:9, Jes. 1:16 en 18.

⁶ Daniël 9 vers 27, de laatste (jaar)week:

"En hij (d.i. de Engel van het Bloedverbond, nl. de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige Geest – zie hierboven in Mal. 3:1) zal velen het verbond versterken (nl. door wijsheid en inzicht van de Leraar ter gerechtigheid – zie Joël 2:23) een week; en in de helft van de week (dus na 3½ jaar) zal hij het slachtoffer (beeld van deelname aan het offer van Gods Lam op Golgotha) en het spijsoffer (de gezalfde woordbediening) waardoor velen nog tot geloof zullen komen en ook vele christenen tot diepere inzichten van Gods woord zullen komen) doen ophouden, (waardoor niemand meer de genadevolle wassing in Zijn Bloed kan ontvangen, waarna de Bruid wordt weggenomen en de Grote Verdrukking, die ook 3½ jaar zal duren, in volle hevigheid begint) en over de gruwelijke vleugel (d.i. de valse, antichristelijke kerk en ook de zgn. naam-christenen – zie Openb. 17 – de zgn. "grote hoer") zal een verwoester (d.i. de antichrist) zijn, ook tot de voleinding (van deze wereld) toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over de verwoeste".

⁷ Spade (of Late) Regen = Het beeld van de uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd – zie Joël 2:23b en 28-29.

Openb. 12:1 “En er werd een groot teken gezien in de hemel (d.i. het koninkrijk der hemelen op aarde, nl. de **Bruidsgemeente**): een vrouw⁸ bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.” (SV)

De Bruid is hier bekleed en doorkleed met **de drievoudige openbaring van de almachtige God**, namelijk:

- de zon, het beeld van de Vader;
- de maan, het beeld van de Zoon (en Zijn Bloedverzoening);
- de sterren, het beeld van de Heilige Geest.

Ps. 45:10b-16 “De Koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijnste goud van Ofir. Hoor, o Dochter! en zie, en neig uw oor; en vergeet uw volk en het huis van uw vader. Zo zal de Koning lust hebben aan uw schoonheid; omdat Hij uw Here is, zo buig u voor Hem neer. En, dochter van Tyrus, de (geestelijk) rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken. De dochter van de Koning is **geheel verheerlijkt INWENDIG**; haar kleding is van gouden borduurwerk (haar **UITWENDIGE, zichtbare heerlijkheid**). In gestikte klederen (d.i. in kleurrijk geborduurde gewaden) zal zij tot de Koning geleid worden; de jonge dochters, die achter haar zijn, haar medegezellinnen (beeld van “de overigen van haar zaad”, zie Openb. 12:17), zullen tot u gebracht worden. Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging; **zij zullen ingaan in het paleis van de Koning**” (SV)

Verder bezingt ook Jesaja, in hoofdstuk 4 vers 2-6, de heerlijkheid van de Bruid (of: Bruidsgemeente). Vele, gekerstende (dit zijn tot het christendom bekeerde) Israëlieten, vooral degenen uit de verloren gewaande 10 stammen, zullen leden zijn van de Bruid van het Lam.

Jes. 4:2-6 “Te dien dage zal des HEREN SPRUIT (beeld van de ware Gemeente) zijn tot sieraad en tot heerlijkheid, en de vrucht van de aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering van degenen, die het (oordeel) ontkomen zullen in Israël. En het zal geschieden, dat de overgeblevene in Sion, en de overgelatene in Jeruzalem **heilig** genoemd zal worden, een ieder, die geschreven is ten leven te Jeruzalem; als de Here zal afgewassen hebben de drek (beeld van de zonde) van de dochters van Sion, en de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben uit derzelve midden, **door de Geest van oordeel, en door de Geest van uitbranding**. En de HERE zal over alle woning van de berg Sion, en over haar vergaderingen, scheppen een wolk overdag, en rook, en de glans van een vlamvend vuur ‘s nachts; want over alles wat (in Gods ogen) heerlijk is, zal een beschutting wezen. En daar zal een hut zijn tot een schaduw overdag tegen de hitte, en tot een toevlucht, en tot een verberging tegen de vloed en tegen de regen (beeld van Gods bewaring in tijden van nood)”. (SV)

Jes. 2:2 “En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des HEREN zal vastgesteld zijn op de top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot dezelve zullen alle heidenen toevloeien (beeld van grote kracht van de Heilige Geest in het midden van de Gemeente)”. (SV)

Hos. 3:4-5 “Want de kinderen van Israël zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning, en zonder vorst, en zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim. **Daarna zullen zich de kinderen van Israël bekeren, en zoeken de HERE, hun God, en David, hun koning; en zij zullen vrezende komen tot de HERE en tot Zijn goedheid, in het laatste der dagen.** (SV)

Jes. 60:1-3 “**STA OP** (blijf niet in uw zonde – of geestelijke slaap – liggen), word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal de HERE opgaan, en **Zijn heerlijkheid zal over u (d.i. de Bruid) gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot de glans, die u is opgegaan**”. (SV)

Jes. 61:10-11 “Ik ben zeer vrolijk in de HERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan; gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap (d.i. haar bruidsversieringen). Want zoals de aarde haar spruit (d.i. gewas) voortbrengt, en zoals een hof, hetgeen in hem gezaaid is, doet uitspruiten; alzo zal de Here HERE gerechtigheid en lof doen uitspruiten **voor al de volken** (beeld van de wereldwijde opwekking)”. (SV)

Onderstaande is – hopelijk ter verduidelijking van het één en ander – toegevoegd.

Lukas 14 vers 15-24: Gelijkenis van het grote avondmaal.

Vermeld vanaf vers 16:

“Maar Hij zei tot hem: **Een zeker mens bereidde een groot avondmaal, en hij nodigde er velen uit. 17 En hij zond zijn dienstknechten uit ter ure van het avondmaal, om hen die uitgenodigd waren te zeggen: Komt, want alle dingen zijn NU gereed. 18 En zij begonnen zich allen eendrachtelijk (d.i. op dezelfde wijze) te verontschuldigen. De eerste zei tot hem: Ik heb een akker gekocht, en het is nodig dat ik uitga, en hem bezie; ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. 19 En een ander zei: Ik heb vijf juk ossen gekocht en ik ga heen, om die te beproeven (d.i. te keuren); ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. 20 En een ander zei: Ik heb een vrouw getrouwd, en daarom kan ik niet komen. 21 En dezelve dienstknecht teruggekomen zijnde, boodschapte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes toornig, en zei tot zijn dienstknecht: Ga haastelijk (d.i. met**

⁸ Genaamd: **de Bruid** VOOR de Bruiloft van het Lam. Genaamd: **de Vrouw** NA de Bruiloft van het Lam.

grote haast) uit in de straten en wijken van de stad, en breng de armen en verminkten, en kreupelen en blinden hier in. 22 En de dienstknecht zei: Here, het is geschied, gelijk gij bevolen hebt... en nog is er plaats. 23 En de heer zei tot zijn dienstknecht: Ga uit in de wegen en paden (van de dorpen en gehuchten) en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde; 24 want ik zeg ulieden, dat niemand van die mannen (en vrouwen), die (als eerste) uitgenodigd waren (en geen gehoor gaven), mijn avondmaal smaken zal". (SV)

In het hierboven beschreven avondmaal, wordt het grote Avondmaal van de Bruiloft van het Lam door de Here uitgebeeld. Het is een profetisch typebeeld ervan.

Hier wordt het dieptreurende feit tot uitdrukking gebracht, dat degenen die uitgenodigd zijn tot dit avondmaal, ten tijde dat de Bruiloft van het Lam zal worden gevierd, meer interesse zullen hebben voor hun bezittingen in deze wereld, dan voor deelname aan dit (goddelijk) feestmaal! Zij geven hogere prioriteit aan aardse belangen dan aan de geestelijke en hemelse.

Degenen die door God uitgenodigd (zullen) zijn tot het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam zijn kinderen Gods; het zijn degenen die gereinigd zijn in Zijn Bloed en vervuld met Zijn Heilige Geest.

Maar we zien wat er gebeuren zal, onder invloed van de (steeds meer) toenemende ongerechtigheid, in de eindtijd: de liefde voor hun Heer en Heiland zal bij velen verkillen door de (vaak onbewuste) toegelaten insluipingen van de geest van deze wereld (zie Matth. 24:12).

Daarom moeten wij, vooral in deze eindtijd, de zonde in al haar vormen, dus ook wereldsgezindheid, te vuur en te zwaard bestrijden, om die buiten de poorten van ons hart te houden (zie Jak. 4:4)! De profetie van de gelijkenis van de 5 wijze en 5 dwaze maagden (zie Matth. 25:1-13) vertelt ons, dat de geest van deze (huidige) wereld zo'n grote invloed zal krijgen op **geheel** het Koninkrijk van God (namelijk op **alle** 10 maagden), dat het **geheel en al** (geestelijk) in slaap zal vallen!

De Pinksterbeweging heeft in het begin van de 20^{ste} eeuw, geleid door de Heilige Geest, luid zijn Maranatha-roep (d.i. de roep dat de Heer spoedig wederkomt) laten horen en daardoor was er overal opwekking. Als 10 maagden zijn zij er in deze wereld op uitgetrokken, vol (geestes)vuur en in de kracht van Zijn getuigenis. Maar... hoe is – door onwaakzaamheid voor deze geest van de wereld – geleidelijk aan deze getuigeniskracht ook weer uit deze Pinksterbeweging verdwenen. De 10 vurige lampen gingen uit. Het merendeel van de Pinksterkinderen (waarmee christenen bedoeld worden die vervuld zijn met Zijn Heilige Geest, net als op die Pinksterdag waarvan wij kunnen lezen in Handelingen, hoofdstuk 2) verkeert op dit ogenblik in een geestelijke slaap en in krachteloosheid. De Geest van God heeft Zijn kracht aan deze kinderen Gods moeten onttrekken, omdat daar wereldse interesses in het hart zijn gekomen.

De eerste groep, uit bovenstaande verzen, die uitgenodigd is en tot wie Gods Dienstknecht, de Heilige Geest, Zich richt, is verstrikt geraakt in aardse rijkdommen. "Ik heb een akker gekocht, en het is nodig, dat ik uitga en hem bezie". Het bezit van een akker staat hier voor (hun begeerte naar) rijkdom en een goede baan in deze wereld. Vele christenen, en helaas ook vele Pinksterkinderen, hebben hierdoor hun eerste liefde verloren, omdat ze de Here niet **boven alles** bleven liefhebben en aan dit aardse bestaan alle prioriteit hebben gegeven, waardoor hun ziel hierin verstrikt is geraakt!

De tweede groep die uitgenodigd is en tot wie de Heilige Geest Zich richt, is verstrikt geraakt in lichamelijke lusten. "Ik heb vijf juk ossen gekocht, en ik ga heen om die te beproeven". "Vijf juk ossen". Het getal 5 vertelt ons van onze 5 zintuigen, die ons met 'ossenkracht' van Jezus en Zijn Koninkrijk, en dus van Zijn verlossingsmacht, wegtrekken om als (lust)slaven de vleselijke lusten te dienen!

De derde groep tot wie de Heilige Geest Zich richt heeft de wil van de medemens, van zijn (of haar) echtgenote (of echtgenoot) van hoger waarde geacht dan de gemeenschap met het Lam van God! "Ik heb een vrouw getrouwd, en daarom kan ik niet komen". Hoeveel kinderen Gods zijn er na hun huwelijk niet weggebleven van samenkomsten en bidstonden! Hoeveel van hen hebben de Here niet de rug toegekeerd of stellen Hem op de achtergrond van hun leven, omdat zij de omgang met hun (ongelovige -?-) vrouw (of man), hun levend 'bezit', van veel meer waarde achten dan de gemeenschap met het Lam van God?

De Geest van God is door dit alles zeer bedroefd. Daarom heeft Hij de Pinksterkinderen Zijn wonderbare getuigeniskracht ontnomen, waardoor voorheen vele wonderen en tekenen werden verricht in Zijn Naam. De Pinksterkinderen slapen... en het wordt hard tijd dat ze uit deze geestelijke slaap ontwaken, want anders bestaat er een grote kans dat ze de Bruiloft van het Lam zullen missen! Want, er staat geschreven: "Ik zeg u, dat niemand van die mannen, die genood waren, mijn avondmaal smaken zal". De vijf dwaze maagden zullen hiertoe behoren, want zij zijn degenen voor wie de deur tot de bruiloftszaal gesloten werd (zie Matth. 25: 10-12).

Laten wij onszelf liever afkeren van onze materialistische droom, van ons zondige lustenleven en van zondige levensverhoudingen, en terugkeren tot onze Heer en God en Hem opnieuw boven alles liefhebben in die wonderbare eerste liefde. Laten wij liever Hem weer (willen) dienen in die wonderbare (getuigenis)kracht van voorheen om, zodoende, te jagen naar de ons beloofde volmaaktheid in Hem, naar een leven in Zijn volmaakte reinheid en gerechtigheid! Als wij zo, in het geloof, handelen dan zal Hij ons aannemen en ons bekrachtigen met Zijn Geest!

Maar, de Schrift voorspelt ook een grote afval van Christus in de eindtijd, en dit is de tijd waarin wij NU leven. Vele christenen worden Hem ontrouw en keren tot de wereld en haar gezindheid terug.

Een geestelijke vergelijking valt er te trekken met de Joden in Jezus' dagen: een gedeelte hing Hem (als de Christus) aan, maar het overgrote deel verwierp Hem. Maar, vele heidenen bekeerden zich toen tot God en Zijn Koninkrijk! Glorie voor God!

In deze eindtijd is er dan weliswaar de grote afval van de christenvolkeren, maar een nieuw volk zal door de Poort van Gods Koninkrijk ingaan en zal, door de Geest van God, in elk opzicht waardig gemaakt en volkomen geheiligd worden om deel te hebben aan het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam! Dit laatste wordt in de profetie van het avondmaal in de verzen 21-23 vermeld. Gods Geest keert Zich dan tot de (geestelijk) armen, verminkten, kreupelen en blinden, en roept hen deel te nemen aan de Bruiloft van het Lam van God. Dit is een Heilige-Geest-

opwekking onder die leden van Gemeentes en Kerken, van wie het inzicht aangaande Gods Woord nu (nog) arm, verminkt, kreupel, en blind is. Hij roept ze eruit en doet hen deelnemen aan de geestelijke feestvreugde van de Bruiloft van het Lam!

Ook zal Gods Geest Zich tot de wereld wenden en, door een wereldwijde opwekking en door de dwang der omstandigheden, véél **nieuw volk** binnenbrengen. Hij zal ze inwaarts leiden in de volmaakte vreugde van de Bruiloft van het Lam! Maar degenen die reeds eerder voor het Bruiloftsfeest uitgenodigd waren, en hier (als het moment daar is) geen gehoor aan geven, zullen **buiten de ware geestelijke vreugde, die de gemeenschap met het Lam brengt, blijven**. Hun deel zal straks de Grote Verdrukking zijn! We zijn hiervoor gewaarschuwd, en een gewaarschuwd mens telt voor twee!

De verzen 34 en 35 benadrukken ditzelfde nog eens:

Vers 34-35: "Het zout is goed, maar indien het zout smakeloos geworden is, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Het is noch tot het land, noch tot de mesthoop bekwaam; men werpt het weg!" (vergelijk Matth. 5:13 en Mark. 9:49-50). "Wie oren heeft om te horen, die hore!"

Zout staat in de Schrift voor de zalving van God, voor de doop en vervulling met de Heilige Geest. *"Want een ieder zal met vuur gezouten worden en ieder offer zal met zout gezouten worden"* (Mark. 9:49). Een kind van God wordt dan ook, juist door zijn (of haar) zalving "het zout der aarde" genoemd (zie Matth. 5:13).

Zout heeft waarde zolang het smaak aan het eten geeft en zolang het een bederfwerende en reinigende werking heeft. De zalving heeft in het leven van een kind van God enkel waarde als het, in of door hem (of haar) heen, krachtig kan werken tot getuigenis en het zijn (of haar) leven reinigt en heiligt! Maar als het zout ONzout (dit is smakeloos en werkingsloos) wordt, dan gooit men het weg!

Zo gaat ook dat kind van God, van wie de zalving, door zijn (of haar) wereldsgezindheid, krachteloos geworden is, de Grote Verdrukking in. Hij (of zij) zal niet waardig geacht worden om met de Bruid (of: Bruidsgemeente) van Christus in de woestijn te worden bewaard onder Gods overkoepelende kracht, buiten het gezicht van de slang (waarmee de antichrist bedoeld wordt, in wie de satan dan woont en troont – zie Openbaring 12:14)!

Overgenomen uit:
"Lukas – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus",⁹
door E. van den Worm

⁹ Deze Bijbelstudie is GRATIS te downloaden op onze website: www.eindtijdbode.nl