

Het Goddelijke herstelwerk



"All images are copyright protected, by Ted Larson 2000-2007, info <http://home.earthlink.net/~theooson/index.html>".

in de Gemeente/Kerk, in de eindtijd

Een profetische Bijbelstudie

Door E. van den Worm

Algemene noot:

1. De vermelde Bijbelteksten zijn in principe uit de Statenvertaling. Wel zijn er **af en toe** woorden vervangen door meer hedendaags gebruikte woorden. Natuurlijk kunt u voor uzelf een andere Bijbelvertaling bij deze studie gebruiken.
2. Regelmatig is er tekst tussen haakjes toegevoegd om de diep geestelijke betekenis van de Bijbeltekst te verduidelijken. **Deze toegevoegde tekst is – bewust – van een andere kleur gemaakt**, zodat u **in één oogopslag** kunt zien wat er aan uitleg in de Bijbeltekst is toegevoegd.
3. In de meeste gevallen kan daar waar **hij, hem** of **zijn** staat, om (iets van) de man aan te duiden, natuurlijk ook **zij** of **haar** gelezen worden, daar het net zo goed voor de vrouw geldt. Verder spreekt het voor zich, dat waar gesproken wordt over 'broeders' ook de 'zusters' hierbij zijn ingesloten.
4. Overname van gedeelten, op welke wijze ook, is toegestaan, mits met bronvermelding.
5. Het is onze wens dat onze studies, als ze u tot zegen zijn, zullen worden doorgegeven aan anderen. Natuurlijk kunt u anderen, in de 1^{ste} plaats, op onze website en/of nieuwsbrief attenderen. Maar u mag de studies wat ons betreft ook kopiëren en uitdelen. Een winstmarge is hierbij niet toegestaan. Ten overvloede: zie punt 4 hierboven.

Nieuwe opmaak: april 2009

Deze en andere studies kunt u GRATIS downloaden van onze website
www.eindtijdbode.nl

1.

Gods Woord is in de eindtijd zevenvoudig verzegeld.

Het is Gods bedoeling om de in de zonde gevallen mensheid door middel van Zijn zaligmakend Woord tot bewustheid van haar zondestaat te brengen, waardoor zij voor eeuwig veroordeld zou zijn, als zij niet door dit Woord van Gods zaligmakende genade daaruit gered zou zijn. Maar satan, als Gods tegenstander, wil vanaf het begin er alles aan doen om dit Goddelijk heilswerk te torpederen. Vandaar, dat dit Woord van God door de listigheid en macht van satan – door toedoen van de zondemacht die hij vooral in de eindtijd, in de Gemeente/Kerk heeft weten te brengen – zevenvoudig is verzegeld. Deze door satan aangebrachte verzegeling is de oorzaak, dat de mensheid Gods aanbod van Zijn zaligmakende genade niet verstaat (d.i. niet begrijpt). Deze door satan aan het Woord van God teweeggebrachte verzegeling is zevenvoudig en wordt in het Boek Openbaring uitgebeeld door de zevenkop-pige draak. Hierdoor moet het Lam van God zeven zegelorden (zie Openb. 6-8) over de mensheid brengen om deze zondemacht te bestrijden en te overwinnen.

Openb. 12:3 En er werd een ander teken gezien in de hemel (het Koninkrijk der hemelen op aarde, dit is de Gemeente/Kerk); en ziet, er was een grote rode draak (beeld van de zondemacht in de Gemeente/Kerk), hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden.

De tien hoornen vertellen ons van de volheid (het getal 10 drukt dit uit) én de macht van deze zonden, die in het Koninkrijk der hemelen op aarde (dit is de Gemeente/Kerk) vooral in de eindtijd heersen.

Ook het Bijbelboek Joël vertelt ons in hoofdstuk 1 van deze in de Gemeente/Kerk van de eindtijd opererende zondemacht, die haar innerlijk en dus geestelijk kaalvreet.

Joël 1:1-20 Het woord van de HERE, dat geschied is tot Joël, de zoon van Pethuël: 2 Hoort dit, gij oudsten! en neemt ter ore, alle inwoners van het land! Is dit geschied in uw dagen, of ook in de dagen van uw vaders? 3 Vertelt uw kinderen daarvan, en laat het uw kinderen hun kinderen vertellen, en die kinderen weer aan een ander geslacht (m.a.w. dit is een gebeuren van de eindtijd). 4 Wat de rups heeft overgelaten, heeft de sprinkhaan afgegeten, en wat de sprinkhaan heeft overgelaten, heeft de kever afgegeten, en wat de kever heeft overgelaten, heeft de kruidworm afgegeten (dit zijn de heersende zonden, die veel christenen innerlijk kaalvreeten). 5 Waakt op, gij dronkenen! en weent, en huilt, alle gij wijnzuipers! om de nieuwe wijn (beeld van de Geest van God), dewijl Hij van uw mond is afgesneden. 6 Want een volk (een duistere macht) is opgekomen over Mijn land (beeld van de Gemeente/Kerk), machtig en zonder getal; zijn tanden zijn leeuwentanden, en het heeft slaganden van een oude (d.i. volwassen) leeuw. 7 Het heeft Mijn wijnstok (de Gemeente/Kerk) gesteld tot een verwoesting, en Mijn vijgeboom (het Joodse volk) tot schuim; het heeft hem ganselijk ontbloot en neergeworpen, zijn ranken zijn wit geworden. 8 Kermt, als een jonkvrouw, die met een zak omgord is vanwege de man van haar jeugd. 9 Spijsoffer en drankoffer (het ware Woord van God) is van het huis van de HERE afgesneden; de priesters, dienaars van de HERE, treuren. 10 Het veld is verwoest, het land treurt; want het koren (het Woord van God) is verwoest, de most is verdroogd, de olie (de inwoning van de Heilige Geest) is flauw. 11 De akkerlieden (de dienstknechten van de Heer) zijn beschaamd, de wijngaardeniers (de voorgangers van de Gemeenten) huilen, om de tarwe en om de gerst, want de oogst van het veld is vergaan (de Gemeente/Kerk loopt leeg). 12 De wijnstok is verdord, de vijgeboom is flauw; de granaatappelboom, ook de palmboom en appelboom; alle bomen van het veld zijn verdord (al het geestelijke werk is verflauwd); ja de vrolijkheid is verdord van de mensenkinderen. 13 Omgordt u, en rouwklaagt, gij priesters! huilt, gij dienaars van het altaar! gaat in, vernacht in zakken, gij dienaars mijns Gods! want spijsoffer en drankoffer (het ware Woord van God) is geweerd van het huis van uw God. 14 Heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit, verzamelt de oudsten, en alle inwoners van dit land, ten huize van de HERE, uw God, en roept tot de HERE. 15 Ach, die dag! want de dag des HEREN¹ (de dag van Zijn oordelen) is nabij, en zal als een verwoesting komen van de Almachtige. 16 Is niet de (geestelijke) spijze voor onze ogen afgesneden? Blijdschap en verheuging van het huis van onze God? 17 De granen zijn onder hun kluiten verrot, de schathuizen zijn verwoest, de schuren zijn afgebroken, want het koren (het gepredikte Woord) is verdord. 18 O, hoe zucht het vee, de runderkudden (beeld van de Gemeente-/Kerkleden) zijn bedweld, want zij hebben geen weide, ook zijn de schaapskudden verwoest. 19 Tot U, o HERE! roep ik; want een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd, en een vlam (beeld van de zondemacht) heeft alle bomen van het veld aangestoken. 20 Ook schreeuwt elk beest (beeld van de Gemeenteleden) van het veld tot U; want de (geestelijke) waterstromen zijn uitgedroogd, en een vuur heeft de weiden van de woestijn verteerd.

Het Bijbelboek Mattheüs spreekt van deze zondemacht als de vermenigvuldigde ongerechtigheid.

Matth. 24:12 En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde (ook en vooral tot God) van velen verkoelen.

Door deze vermenigvuldigde ongerechtigheid is Gods volk (de Gemeente/Kerk) voor het ware Woord (de wil) van God verblind geraakt. Vele zondige handelingen worden (ook in vele Gemeenten/Kerken) niet meer als zodanig gezien. Zo wordt homofilie niet langer als zondig gezien en is deze zonde o.a. in Nederland zelfs gelegaliseerd!

Rom. 1:21-22, 24-27 Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden; 22 Zich uitgevende

¹ Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “De dag van JaHWeH (of: De dag des Heren)” van E. van den Worm. (noot – AK)

voor wijzen, zijn zij dwaas geworden; 24 Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden van hun harten tot onreinheid, om hun lichamen onder elkaar te onteren; 25 Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de Schepper, Die te prijzen is in de eeuwigheid, amen. 26 Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature; 27 En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik van de vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkaar, mannen met mannen **schandelijkheid** bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde (o.a. de ziekte aids), in zichzelf ontvangende.

Lev. 18:22-23, 25 Bij een manspersoon zult gij (mannen) **niet** liggen met vrouwelijke bijligging; dit is een **gruwel**. 23 Insgelijks zult gij bij geen beest liggen, om daarmede onrein te worden; een vrouw zal ook niet staan voor een beest, om daarmede te doen te hebben; het is een gruwelijke vermenging. 25 Zodat het land onrein is, en Ik over hetzelfde zijn ongerechtigheid bezoeke, en het land zijn inwoners uitspuwt.

Ook worden abortus en euthanasie niet langer als zondig ervaren en worden ook deze handelingen o.a. in Nederland gelegaliseerd!

Door deze door de zonden aangebrachte geestelijke verblindingen raakt veel volk van God verloren!

Hos. 4:6a Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis (aangaande Gods Woord). (NBG)

De apostel Johannes, dit beseffende, huilde erg.

Openb. 5:1-5 En ik zag in de rechterhand van Degene, Die op de troon zat, een boek(rol, beeld van de Bijbel, Gods Woord), geschreven van binnen en van buiten, **verzegeld met zeven zegelen**. 2 En ik zag een sterke engel, uitroepende met een grote stem: Wie is waardig het boek te openen, en zijn zegels open te breken? 3 En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen, noch hetzelfde inzien. 4 En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was, om dat boek te openen, en te lezen, noch hetzelfde in te zien. 5 En één van de ouderlingen zei tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David (d.i. de Here Jezus Christus), heeft (de macht van satan en van de zonde) **overwonnen**, om het boek **te openen, en zijn zeven zegels open te breken**.

Door deze in de Gemeente/Kerk heersende geestelijke duisternis en zondemachten kan niemand uit de christenheid, geen mens dus, de verzegeling van de Bijbel verbreken dan het Lam van God alleen, want Hij heeft satan en de satansmacht op Golgotha overwonnen en Hij alleen kan daarom Gods Woord voor de mensheid ontzegelen.

Openb. 5:6-14 En ik zag, en ziet, in het midden van de troon, en van de vier dieren (letterlijk: levende wezens), en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven Geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. 7 En Het (Lam) kwam, en heeft het boek genomen uit de rechterhand van Degene, Die op de troon zat. 8 En als Het (Lam) dat boek genomen had, vielen de vier dieren (de levende wezens) en de vier en twintig ouderlingen voor het Lam neer, hebbende elk citers en gouden fiolen, zijnde vol reukwerk, welke zijn de gebeden van de heiligen. 9 En zij zongen een nieuw lied, zeggende: **Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegels te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie;** 10 En Gij hebt ons (voor) onze God gemaakt tot koningen en priesters; en wij zullen als koningen heersen op de aarde. 11 En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en de dieren (de levende wezens), en de ouderlingen; en hun getal was tien duizendmaal tien duizenden, en duizendmaal duizenden; 12 Zeggende met een grote stem: Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging. 13 En alle schepsel, dat in de hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op de troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid. 14 En de vier dieren (de levende wezens) zeiden: Amen. En de vier en twintig ouderlingen vielen neder, en aanbaden Degene, Die leeft in alle eeuwigheid.

Deze geestelijke, satanische macht heeft in de Gemeente/Kerk kunnen sluipen door de in haar heersende zonden én door de geestelijke slaap, die satan over de Gemeente/Kerk, vooral in de eindtijd, heeft weten te brengen.

Matth. 25:5 Als nu de Bruidegom vertoefde, werden zij **allen** sluimerig, en vielen in slaap.

Matth. 13:25-30 En als de mensen (geestelijk) **sliepen**, kwam Zijn vijand (d.i. satan), en zaaide onkruid (beeld van zijn valse leringen) midden in de tarwe (beeld van Gods ware Woord), en ging weg. 26 Toen het (tarwe) nu tot kruid opgeschoten was, en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid (toen waren de valse opvattingen over Gods Woord en wil ook kenbaar). 27 En de dienstknechten van de Heer van het huis (beeld van de Gemeente/Kerk) gingen en zeiden tot Hem: Here! hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? 28 En Hij zei tot hen: Een vijandig mens (nl. satan en zijn helpers) heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij heengaan en dat (onkruid) vergaderen? 29 Maar Hij zei: Neen, opdat gij, het onkruid vergaderende, ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. 30 Laat ze beiden tezamen opwassen tot de oogst, en in de tijd van de oogst zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in bus-selen, om dat te verbranden (om het onder Gods oordelen te brengen); maar brengt de tarwe samen in Mijn schuur.

2.

De zevenvoudige zondemacht, die in de eindtijd de Gemeente/Kerk be- laagt.

Aan de hand van de heling (d.i. genezing) beogende maatregelen, die in het 3^{de} hoofdstuk van deze studie behandeld worden, kan men concluderen, welke de geestelijke zondemachten zijn, die vooral in de laatste dagen in de Gemeente/Kerk heersen.

1. Vele misleiders, valse christussen (gezalfden) en valse profeten brengen Gods volk op dwaalwegen. Ze zijn gezalfd door satan, uit de hel.

Matth. 24:3-5, 11, 24 En als Hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst (d.i. van Uw wederkomst), en van de voleinding van de wereld? 4 En Jezus, antwoordende, zei tot hen: Ziet toe, **dat u niemand verleide**. 5 Want **velen** zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen **velen** verleiden. 11 En **vele valse profeten** zullen opstaan, en zullen er **velen** verleiden. 24 Want er zullen **valse christussen en valse profeten** opstaan, en zullen **grote tekenen en wonderheden doen**, alzo dat zij – indien het mogelijk ware – ook de uitverkorenen zouden verleiden.

2 Kor. 11:13-15 Want zulke valse apostelen zijn bedrieglijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. 14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich **in een engel van het licht**. 15 Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.

2 Thess. 2:9 Daarentegen is diens komst (die van de antichrist) **naar de werking van satan met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen**. (NBG)

2. De jacht naar het grote geld, naar luxe en (veel) materieel bezit. Deze christenen zijn in de greep van de Mammon (de afgod van geld, rijkdom en materieel bezit) .

Matth. 6:19-24 Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen; 20 Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen; 21 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. 22 De kaars van het lichaam is het oog; indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen; 23 Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht, dat in u is, duisternis is (of: blijkt te zijn), hoe groot zal de duisternis zelve zijn! 24 Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal de één aanhangen en de ander verachten; gij kunt niet God dienen en de Mammon.

Jak. 5:1-6 Welaan nu, gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden, die over u komen. 2 Uw rijkdom is verrot, en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden; 3 Uw goud en zilver is verroest; en hun roest zal u zijn tot een getuigenis, en zal uw vlees als een vuur verteren; gij hebt schatten vergaderd **in de laatste dagen**. 4 Ziet, het loon der werklieden, die uw landerijen gemaaid hebben, welke van u verkort is, roept; en het geschrei van degenen, die geoogst hebben, is gekomen tot in de oren van de Here sebaoth (de Heer van het goddelijk leger). 5 Gij hebt lekker geleeft op de aarde, en (uw) wellusten gevolgd; gij hebt uw harten gevoed als in een dag der slachting. 6 Gij hebt veroordeeld, gij hebt (met uw tong) gedood de rechtvaardige; en hij wederstaat u niet.

Openb. 3:17 Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb aan geen ding gebrek; en gij weet niet, dat gij (geestelijk gezien) zijt **ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt**.

Zelfs in de Gemeente/Kerk zijn er voorgangers, die in de greep zijn van de Mammon.

1 Petr. 5:2-3 Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit dwang, maar gewillig; **noch om vuil gewin**, maar met een bereidwillig gemoed; 3 **Noch als heerschappij voerende over het erfdeel van de Here**, maar als voorbeelden van de kudde geworden zijnde.

2 Petr. 2:3 En zij zullen door gierigheid (d.i. geldzucht), met gemaakte woorden, van u **een koopmanschap maken**; over welke het oordeel van over lang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet.

3. De afgod van de wellusten, van zondige seks, van vraat- en drankzucht.

Matth. 6:25 Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding?

Matth 16:4 Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jona, de profeet (de 3 dagen en 3 nachten van de Zoon des mensen in het hart der aarde, het kruisoffer). En hen verlatende, ging Hij weg.

Filip. 3:18-19 Want velen wandelen anders; van welke ik u dikwijls gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij **vijanden van het kruis van Christus zijn** (want ook wij moeten, net als Jezus, sterven aan onze oude, zondige

natuur, maar zij willen dit niet); 19 Welker einde is het verderf, welker god is de **buik**, en welker heerlijkheid is in hun schande, welke aardse dingen bedenken.

2 Petr. 2:9-10 Zo weet de Here de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden; 10 Maar allermeeest **degenen, die naar het vlees in onreine begeerte wandelen**, en de heerschappij verachten; die stout zijn (d.i. de moed hebben) om, zichzelf te behagen, en die de heerlijkheden niet schromen te lasteren;

In het eerste hoofdstuk hebben wij reeds gewezen op de zondige seks van homofilie.

4. De botviering van allerlei wereldse verlangens, zoals (onder andere) luxueuze en/of langdurige vakantie-reizen.

1 Joh. 2:15-17 Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde van de Vader is niet in hem. 16 Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid van het vlees, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. 17 En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.

5. **Onbekeerdheid in het leven van vele christenen.**

Vaak is men dan kittelachtig van gehoor bij het horen van een vermanend Woord van God.

2 Tim. 4:3-4 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; 4 En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabels.

6. Geen vrees voor de almachtige God, waardoor zij niet bang zijn om te zondigen.

Rom. 3:18 Er is geen vreze Gods voor hun ogen.

7. Onverschilligheid voor Jezus Christus' wederkomst. Men legt zijn prioriteit veelal op het wereldse leven.

Luk. 17:26-29 En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, also zal het ook zijn in de dagen van de (wederkomst van de) Zoon des mensen. 27 **Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven**, tot de dag, op welke Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en **verdiert ze allen**. 28 Zo ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; **zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden**; 29 Maar op de dag, op welke Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zwavel van de hemel, en **verdiert ze allen**.

Dit is de 7-koppige (zonde)draak, veelal heersend temidden van de Gemeente/Kerk, die door het Lam van God uit haar midden moet worden gebannen door middel van Zijn zegelordelen.

Openb. 12:3 En er werd een ander teken gezien in de hemel (het Koninkrijk der hemelen hier op aarde, d.i. de Gemeente/Kerk); en ziet, er was een grote rode draak (beeld van de zondemachten in de Gemeente/Kerk), hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden.

De 7 zegelordelen, die in het volgende hoofdstuk behandeld worden, beogen in de eerste plaats de genezing, het herstel, van de 7 Gemeenten, de Kerk van de eindtijd, zodat de 7-koppige (zonde)draak, die in haar heerst, uit haar midden wordt gebannen. Daarom zegt Gods Woord ook, dat Gods oordeel bij het Huis van God begint.

1 Petr. 4:17 Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods; en indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn van degenen, die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?

Daarom worden deze beginnende oordelen van het Lam van God ook zegelordelen genoemd, want ze beogen de ontzegeling van Gods Woord, de ontsluiting van de Schrift. Hierdoor worden de zondemachten, die in de Gemeente/Kerk heersen, in de harten van de ware gelovigen teniet gedaan.

3.

De 7 zegelordelen van de Goddelijke Heelmeester.

Het 1^{ste} zegeloordeel.

De roeping, aanneming, loutering, formering en zalving van de ware, gezalfde dienstknechten van de Heer, die door hun overgave en geloof in het Bloed van het Lam van God de zondemacht in hun eigen leven overwonnen hebben en – in Gods zalving en kracht – deze overwinning proclameren (d.i. verkondigen). Zij geven deze overwinning door aan andere gelovigen. Zij voeren zo geestelijk krijg (d.i. strijd, oorlog) tegen alle misleiding en geestelijke misleiders in de Gemeente/Kerk. Om dit te bereiken wordt de doop in de Heilige Geest (de inwoning van Gods Geest) in de Gemeente/Kerk weer ervaren.

Openb. 6:1-2 En ik zag, toen het Lam één van de zegels geopend had, en ik hoorde één uit de vier dieren (letterlijk: de levende wezens) zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie! 2 En ik zag, en ziet, een

**wit paard (zie noot²), en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwin-
nende, en opdat Hij overwonne!**

Deze ruiter beeldt al Gods ware, gezalfde dienstknechten uit, die in de laatste dagen door het Lam van God tot hun arbeid worden gezalfd en uitgezonden. Het witte paard, dat zij berijden, beeldt Gods gerechtigheid en kracht uit. Zij gaan overwinnend voorwaarts tot zij de totale overwinning over de macht van satan en zonde hebben bereikt, want zij dragen de overwinnaarskroon (namelijk: de lauwerkrans)³ op hun hoofd. Zij overwinnen niet de satan, want die is ca. 2000 jaar geleden al door het Lam van God op Golgotha overwonnen, maar wel de zondemachten in het hart en leven van hun toehoorders, die hun prediking hebben aangenomen. Daarom voeren zij ook geen krijgswapen (zoals een pijl), maar wel een boog (beeld van het Woord van God, dat zij prediken). Wij zien hier in Openbaring 6:1-2 de schepping van de zonen⁴ Gods, de Bruid van het Lam van God, die zonder vlek of rimpel zijn gemaakt. Zij vormen Gods instrument tot herstel van de Gemeente/Kerk.⁵

Sommigen leren abusievelijk, dat deze ruiter op het witte paard de Here Jezus Christus is. Dit is niet juist, omdat deze ruiter iets van de laatste dagen uitbeeldt en de overwinning van Jezus op satan ca. 2000 jaar geleden is volbracht. Weer anderen leren, dat deze ruiter de antichrist is. Ook dit is onjuist, want de antichrist berijdt geen wit paard, een beeld van Gods gerechtigheid en kracht. Ook heeft de Heer de antichrist niet gekroond (tot koning gemaakt). Dit heeft satan gedaan.

Ezech. 21:25-27 En gij, o onheilig, goddeloos vorst van Israël (hij wordt hier "vorst van Israël" genoemd, omdat hij van zichzelf zegt de teruggekomen Christus te zijn), wiens dag komen zal, ten tijde der uiterste ongerechtigheid (d.i. in de eindtijd); 26 Alzo zegt de Here HERE: Doe die hoed weg, en hef die kroon af, deze zal dezelfde niet wezen; Ik zal verhogen die, die nederig is, en vernederen die, die hoog is. 27 Ik zal die kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd stellen; ja, zij zal niet zijn, totdat Hij (de Here Jezus Christus, als Koning) kome, Die daartoe (op het Koningschap) recht heeft, en Die Ik (de kroon) geven zal.

Vóórdat Gods oordelen over de wereld komen roept en verzegelt de Here Zijn 144.000 dienstknechten uit de 12 stammen van Israël.

Openb. 7:1-8 En na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enige boom. 2 En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon (beeld van de troon van God), hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, 3 Zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten van onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. 4 En ik hoorde het getal van degenen, die verzegeld waren: **honderd vier en veertig duizend waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls.** 5 Uit het geslacht van **Juda** waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van **Ruben** waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van **Gad** waren twaalf duizend verzegeld; 6 Uit het geslacht van **Aser** waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van **Nafthali** waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van **Manasse** waren twaalf duizend verzegeld; 7 Uit het geslacht van **Simeon** waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van **Levi** waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van **Issaschar** waren twaalf duizend verzegeld; 8 Uit het geslacht van **Zebulon** waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van **Jozef (Efraim)** waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van **Benjamin** waren twaalf duizend verzegeld.

Wij zien hier, dat God uit het geslacht van **Dan** (één van de 12 zonen van Jakob, bijgenaamd Israël) niemand tot Zijn werk van de eindtijd heeft kunnen verzegelen. Hiervoor in de plaats is het geslacht van Manasse, een zoon van Jozef, gekomen.

Rom. 8:18-19 Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. 19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van **de zonen⁶ Gods** (de Bruid of Bruidsgemeente en de 144.000). (NBG)

Hij maakt Zijn dienstknechten van de eindtijd **volmaakt heilig**.

² Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: "Een ANDER geluid – Wie is de ruiter op het WITTE paard uit Openbaring 6?" van A. Klein. (noot – AK)

³ Kroon (of: krans) – afgeleid van het Griekse woord "stēphanōs", wat "krans" betekent, als een teken van overwinning – staat in het Boek Openbaring (en in de rest van het Nieuwe Testament) ALTIJD in relatie tot God en/of Zijn kinderen (de ware christenen). Het woord "krans" is letterlijk **een overwinningskrans**; het is de zgn. lauwerkrans, officieel gemaakt van laurierbladeren, als teken van overwinning.

• In Openbaring 9:7 staat ook nog: "als kronen", en hiermee worden, net als in 2 Korinthe 11:14, de satan en/of zijn werkers bedoeld, die zich "als een engel des lichts" (zie NBG en HSV) voordoen.
• Voor satan en/of zijn werkers wordt in Openbaring 12:3 en 13:1 het Griekse woord "diadēma" gebruikt, wat (mijns inziens) **in dit geval** de uitleg van "haar- of hoofdband" heeft. Wat letterlijk betekent: "met een band binden", en dus **precies** verwoord wat satan doet! Voor meer uitleg hierover, zie de studie vermeld bij noot 2. (noot – AK)

⁴ Ook dochters (van God) worden – **als zij volmaakt in Hem zijn** – (geestelijke) zonen van God. Het is de zgn. mannelijke rijpheid: "de mate van de grootte van de volheid van Christus" (Ef. 4:13). En, als wij de eeuwigheid zijn binnengegaan, dan wordt er niet meer getrouwd en is ook de gemeenschap tussen man en vrouw, voor de voortplanting, niet meer nodig en dus niet aanwezig. (noot – AK)

⁵ Zie noot 2.

⁶ Zie noot 4.

1 Petr. 2:24 (de Here Jezus Christus) Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het (kruis)hout; opdat wij, der zonden **afgestorven zijnde**, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt.

Ef. 5:26-27 Opdat Hij haar (de Gemeente) heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het waterbad door het Woord (van God); 27 Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, **die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk** (beeld van de Bruid of Bruidsgemeente, inclusief de 144.000).

Het 2^{de} zegeloordeel.

Het Lam van God laat de oorlogsgeest, het rode paard en zijn ruiter, over de wereld los om Gods kinderen te verlossen van de geestelijke, zondige drang naar het grote geld, van de afgodische Mammon, zodat hun aardse bezittingen worden vernietigd.

Openb. 6:3-4 En toen Het (Lam van God) het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier (letterlijk: het levende wezen) zeggen: Kom en zie! 4 En een ander paard ging uit, dat **rood** was; en die, die daarop zat, werd macht gegeven **de vrede (weg) te nemen van de aarde**; en dat zij elkaar zouden doden; en hem werd een **groot zwaard** gegeven.

Het rode paard is het beeld van de **oorlogsgeest** die door **het Lam van God** over de wereld is losgelaten. Het grote zwaard is waarschijnlijk het **atoomwapen**. De ware, in oprechte bekering levende christenen, die in de schuilplaats van de Allerhoogste leven worden **veilig bewaard**.

Ps. 91:1-8 Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. 2 Ik zal tot de HERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welke ik vertrouw! 3 Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger (beeld van satan), van de zeer verderfelijke pestilentie. 4 Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugels zult gij betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en beukelaar (d.i. een schild). 5 Gij zult niet vrezen voor de schrik van de nacht (pestilentie), voor de pijn, die gedurende de dag vliegt (voor de kogels en bommen); 6 Voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het verderf, dat op de middag verwoest (vers 6 verklaart vers 5). 7 Aan uw zijde zullen er duizend vallen, en tien duizend aan uw rechterhand; **tot u zal het niet genaken (komen)**. 8 Alleen zult gij het met uw ogen aanschouwen; en gij zult **de vergelding van de goddelozen zien**.

Ook het financiële Babylon (beeld van hen, die naar het grote geld jagen) wordt voor hetzelfde helende doel door het Lam van God vernietigd.

Openb. 18:1-24 En na deze zag ik een andere engel afkomen uit de hemel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid. 2 En hij riep krachtig met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte; 3 Dewijl uit de wijn van de toorn van haar hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht van haar weelde. 4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel, zeggende: **Gaat uit van haar, Mijn volk**, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. 5 Want haar zonden zijn de éne op de andere gevolgd tot de hemel toe, en God is aan haar ongerechtigheden gedachtig geworden. 6 Vergeldt haar, gelijk als zij u vergolden heeft, en verdubbelt haar dubbel, naar haar werken; in de drinkbeker, waarin zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel. 7 Zoveel als zij zichzelf verheerlijkt heeft, en weelde gehad heeft, zo grote pijniging en rouw doet haar aan; want zij zegt in haar hart: Ik zit als een koningin, en ben geen weduwe, en zal geen rouw zien. 8 Daarom zullen haar plagen **op één dag** komen, namelijk dood, en rouw, en honger, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God, Die haar oordeelt. 9 En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd en weelde gehad hebben, zullen haar bewenen, en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook (van) haar brand zullen zien; 10 Van verre staande uit vreze van haar pijniging, zeggende: Wee, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is **in één ure** gekomen. 11 En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waren meer koopt; 12 Waren van goud, en van zilver, en van kostelijk gesteente, en van paarden, en van fijn lijnwaad, en van purper, en van zijde, en van scharlaken; en allerlei welriekende hout, en allerlei ivoren vaten, en allerlei vaten van het kostelijkste hout, en van koper, en van ijzer, en van marmersteen; 13 En kaneel, en reukwerk, en welriekende zalf, en wierook, en wijn, en olie, en meelbloem, en tarwe, en lastbeesten, en schapen; en van paarden, en van koetswagens, en **van lichamen, en de zielen der mensen**. 14 En de vrucht der begeerlijkheid uwer ziel is van u weggegaan; en al wat lekker en wat heerlijk was, is van u weggegaan; en gij zult hetzelve niet meer vinden. 15 De kooplieden van deze dingen, die rijk geworden waren van haar, zullen van verre staan uit vreze van haar pijniging, wenende en rouw makende; 16 En zeggende: Wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn lijnwaad, en purper, en scharlaken, en versierd met goud, en met kostelijk gesteente, en met paarden; want **in één ure** is zo grote rijkdom **verwoest**. 17 En alle stuurlieden, en al het volk op de schepen, en bootsgezellen, en allen, die ter zee handelen, stonden van verre; 18 En riepen, ziende de rook van haar brand, en zeggende: Wat stad was deze grote stad gelijk? 19 En zij wierpen stof op hun hoofden, en riepen, wenende en rouw bedrijvende, zeggende: Wee, wee, de grote stad, in dewelke allen, die schepen in de zee hadden, van haar kostelijkheid rijk geworden zijn; want zij is **in één ure verwoest** geworden. 20 Bedrijft vreugde over haar, gij hemel, en gij heilige apostelen, en gij profeten, want God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld. 21 En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen, en wierp die in de zee, zeggende: Aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden, en zal niet meer

gevonden worden. 22 En de stem van citerspellers, en van zangers, en van fluiters, en van bazuiners, zal niet meer in u gehoord worden; en geen kunstenaar van enige kunst zal meer in u gevonden worden; en geen geluid van de molen zal in u meer gehoord worden. 23 En het licht van de kaars zal in u niet meer schijnen; en de stem van een bruidegom en van een bruid zal in u niet meer gehoord worden; want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn alle volken verleid geweest. 24 En in dezelve is gevonden het bloed der profeten en der heiligen, en van al degenen, die gedood zijn op de aarde.

Het 3^{de} zegeloordeel.

Het Lam van God laat het zwarte paard en zijn berijder, beeld van de hongergeest over de wereld los.

Openb. 6:5-6 En toen Het (Lam van God) het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier (letterlijk: het levende wezen) zeggen: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een **zwart** paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. 6 En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren (de levende wezens), die zei: Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en de wijn niet.

De (macht van) satan mag Gods ware kinderen (de olie en de wijn) echter niet treffen (zie vers 6b). Met dit 3^{de} zegeloordeel wil het Lam van God de 3^{de} zondemacht, de afgod van wellust, van zondige seks, van vraat- en drankzucht in het hart, denken en leven van Zijn kinderen te niet doen.

Het 4^{de} zegeloordeel.

Openb. 6:7-8 En toen Het (Lam van God) het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier (letterlijk: levende wezen), die zei: Kom en zie! 8 En ik zag, en ziet, een **vaal** paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot **het vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met de dood, en door de wilde beesten der aarde.**

Het Lam van God laat de (gewelddadige) dood (uitgebeeld door het vale paard en zijn ruiter) in de wereld los. Dit gebeurt door (massale) geweldplegingen, terroristische aanslagen, door pestilentiën, honger en aanvallen van wilde beesten. Dit doet Hij om de onbepaalde, mateloze zucht van zondige, wereldse lusten van Zijn kinderen, hun zucht naar luxe en luxueuze vakanties en hun drang naar heerschappij over de medemens in te perken en te overwinnen.

Het 5^{de} zegeloordeel.

Openb. 6:9-11 En toen Het (Lam van God) het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van degenen, die gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden. 10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen? 11 En aan een ieder werden lange witte klederen (beeld van reinheid en heiligheid) gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een kleine tijd rusten zouden (geduld moesten hebben), totdat ook (het getal van) hun mededienstknachten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.

Het Lam van God laat de satanische macht van geloofsvervolgingen in de Gemeente/Kerk los om de Gemeente/Kerk te zuiveren van onbekeerde, onheilige christenen, van "heilige" duivels.

Matth. 13:47-50 Wederom is het Koninkrijk der hemelen (op aarde, de Gemeente/Kerk) gelijk aan een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt; 48 Hetwelk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken, en nederzittende, lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. 49 Alzo zal het **in de voleinding der eeuwen** wezen; de engelen zullen uitgaan, en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden; 50 En zullen dezelve in de vurige oven (de hel) werpen; daar zal zijn wening en knersing der tanden.

De vissers en de engelen zijn beelden van Zijn gezalfde dienstknechten, die het eeuwige Evangelie verkondigen, nadat zij zelf de zondemacht in hun eigen hart en leven hebben overwonnen. Door hun felle preken wordt de Gemeente/Kerk gezuiverd van alle gelovigen, die zich niet werkelijk willen bekeren.

2 Tim. 4:3-4 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer (aangaande Gods Woord) niet zullen verdragen; maar **kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen begeren; 4 En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.**

Het 6^{de} zegeloordeel.

Openb. 6:12-17 En ik zag, toen Het (Lam van God) het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed. 13 En de sterren van de hemel vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een grote wind geschud wordt. 14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. 15 En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelf in de spelonken, en in de steenrotten der bergen; 16 En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht van Degene, Die op de troon zit, en van de toorn van het Lam. 17 Want de grote dag van Zijn toorn is gekomen, en wie kan bestaan (wie kan staan voor Gods aangezicht)?

Wij zien hier, dat de zegelordelen tot het einde van de wereld toe continueren (d.i. onafgebroken voortduren), want dan zal, bij de lichamelijke wederkomst van de Heer, er een grote aardbeving zijn als nimmer tevoren. **Dit zegeloordeel wil de vrees voor God in het hart en leven van Gods kinderen tot leven doen komen, zodat ze gaan vrezen om te zondigen.**

Ps. 2:11-12 *Dient de HERE met vreze, en verheugt u met beving. 12 Kust de Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op de weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.*

Het 7^{de} zegeloordeel.

Openb. 8:1-6 *En toen Het (Lam van God) het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel, omtrent van een half uur. 2 En ik zag de zeven engelen, die voor God stonden; en hun werden zeven bazuinen gegeven. 3 En er kwam een andere engel, en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat; en hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden van alle heiligen zou leggen op het gouden (wierook)altaar, dat voor de troon is. 4 En de rook van het reukwerk, met de gebeden der heiligen, ging op van de hand van de engel voor God. 5 En de engel nam het wierookvat, en vulde dat met het vuur van het (brandoffer)altaar, en wierp het op de aarde; en er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen, en aardbeving. 6 **En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen.***

Het 7^{de} zegeloordeel houdt de 7 bazuinoordelen in en dient om de onverschilligheid, soms zelfs ongeloof, voor de spoedige **lichamelijke** wederkomst van Jezus Christus, die bij veel christenen heerst, weg te nemen. Velen stellen hun prioriteit in het leven op aardse belangen, zoals: eten, drinken, huwelijk, woning, een goede baan, enz., terwijl zij die moeten stellen op het hemelse leven en het dienen van God en onze Here Jezus Christus.

Luk. 17:26-29 *En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, also zal het ook zijn in de dagen (van de wederkomst) van de Zoon des mensen. 27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot de dag, op welke Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, **en verdief ze allen.** 28 Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; 29 Maar op de dag, op welke Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer van de hemel, en **verdief ze allen.***

Dat wij ons hart niet moeten leggen op aardse belangen, maar op God en de Here Jezus Christus en Hem moeten liefhebben boven alles zegt ook Lukas 14, vers 26:

Indien iemand tot Mij komt en niet haat (het zondige leven van) zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen (zondig) leven, die kan Mijn discipel niet zijn.

Elke bazuinstoot is een dringende waarschuwing: “De Koning komt spoedig!”

4.

De oorlog in de Gemeente/Kerk.

Wanneer begint dit Goddelijke herstelwerk in de Gemeente/Kerk?

1. Dit herstelwerk begint pas na de formering van de Bruid van het Lam en na het geestelijke huwelijk, dat zij dan met de Bruidegom, het Lam van God, heeft gesloten.⁷

Openb. 12:1 *En er werd een groot teken gezien in de hemel (het Koninkrijk der hemelen op aarde, d.i. de Gemeente/Kerk); namelijk een vrouw⁸ (de Bruid/Vrouw van het Lam van God), bekleed met de zon (beeld van de Vader); En de maan (beeld van de Zoon van God) was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren (beeld van de Heilige Geest).*

2. Ook gebeurt dit werk pas in de eerste helft van de laatste jaarweek van Daniël 9:27, dus in de eerste helft van de laatste 7 jaar van de wereld.

Dan. 9:27 *En Hij zal velen het verbond versterken één week (d.i. 7 jaar); en in de helft van de week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer (deelgave aan Zijn dood en opstanding) doen ophouden (na 3½ jaar wordt de genadedeur voor de heidenwereld dus gesloten), en over de gruwelijke vleugel (de valse kerk en de antichristelijke wereld) zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vast besloten zijnde, zal uitgestort worden over de verwoeste.*

3. Dit werk geschiedt temidden van maatschappelijk en militair middernachtelijke (d.i. zeer moeilijke) omstandigheden (zie Matth. 25:6) als gevolg van de dan heersende zegelordelen die over de valse gemeente/kerk,⁹ het geestelijke Babylon (zie Openb. 17), wordt uitgestort en die hierdoor uit de ware Gemeente/Kerk wordt gebannen.

⁷ Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “**Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde**” van E. van den Worm. (noot – AK)

⁸ Genaamd: **de Bruid** VOOR de Bruiloft van het Lam. Genaamd: **de Vrouw** NA de Bruiloft van het Lam. Zie ook nog noot 7. (noot – AK)

⁹ Zie eventueel op onze website de studie: “**De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17**” van E. van den Worm. (noot – AK)

Matth. 25:6
gemoet!

En **ter middernacht** geschiedde een geroep: Ziet, de Bruidegom komt, gaat uit Hem te-

4. Dit werk van de Bruid van het Lam van God (Gods overwinnaars) bestaat uit de geestelijke oorlog tegen de 7-koppige zondedraak, die in de Gemeente/Kerk heerst. Door het misleidend werk van de valse leiders wordt 1/3 deel van Gods volk afvallig en stelt zich onder hun geestelijk duister gezag.

Openb. 12:3-4 En er werd een ander teken gezien in de hemel (het Koninkrijk der hemelen op aarde, de Gemeente/Kerk); en ziet, er was een grote rode draak (beeld van de zondemacht in de Gemeente/Kerk), hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden. 4 En zijn staart (beeld van de valse profeten en hun misleidende leer, die tot afvalligheid leidt, zie Jes. 9:14) trok het derde deel van de sterren des hemels, en wierp die op de aarde (uit de Gemeente/Kerk). En de draak stond voor de vrouw,¹⁰ die baren zou, opdat hij haar kind (de 144.000) zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben.

De valse profeten (waaronder ook “Bijbelleraars” en “herders”), die samen de staart van het zondemonster vormen, hebben deze afval veroorzaakt.

Jes. 9:14-15 Daarom zal de HERE afhouden uit Israël de kop en de staart, de tak en de bieze, op één dag. 15 De oude en aanzienlijke, die is de kop; maar **de profeet, die valsheid leert, die is de staart.**

Openb. 12:7 En er werd krijg (d.i. strijd, oorlog) in de hemel (het Koninkrijk der hemelen op aarde, de Gemeente/Kerk): Michaël (de Here Jezus in Zijn functie van Heer van het Goddelijk leger) en zijn engelen (allen, die Hem in Zijn leger dienen) krijgden tegen de draak (d.i. satan), en de draak krijgde ook en zijn engelen (allen, die satan in zijn leger dienen).

2 Tim. 4:3-4 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer (aangaande Gods Woord en wil) niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen begeerten; 4 En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabels.

2 Thess. 2:3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die (de dag van Jezus lichamelijke wederkomst) komt niet, tenzij dat eerst de **afval** gekomen zij, en dat geopenbaard zij **de mens der zonde, de zoon des verderfs.**

Dit betreft dezelfde korte tijdsperiode van 3½ jaar, waarin ook de grote, wereldwijde opwekking, alsook de totale terugkeer van heel Israël naar Kanaän, gebeurt.

Jes. 11:10-11 Want het zal geschieden op diezelfde dag (in diezelfde tijd), dat de heidenen naar de Wortel van Isai (beeld van Jezus), Die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn (beeld van de wereldwijde opwekking). 11 Want het zal geschieden te dien dage, dat de Here ten anderen male Zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel van Zijn volk, hetwelk overgebleven zal zijn van Assyrie, en van Egypte, en van Pathros, en van Morenland, en van Elam, en van Sinear, en van Hamath, en van de eilanden der zee (de in mensengenen verloren tien stammen van Israël, die verborgen hebben geleefd in allerlei landen van de wereld).¹¹

5. Verder gebeurt deze oorlog pas als (het licht van) de Geest over alle vlees is uitgestort, zodat het zondige geweten van de mensen fel belicht wordt en het dan gepredikte, eeuwige Evangelie (zie Openb. 14:6) door de hele mensheid begrepen wordt.

Joël 2:28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;

Hand. 2:17 En het zal zijn in de laatste dagen (zegt God, dat) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen.

Jes. 9:1 Het volk, dat in (geestelijke) duisternis wandelt, zal een groot licht (van de Geest) zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw van de dood (d.i. in de duisternis van de zonde), over dezelve zal een licht schijnen.

Openb. 14:6 En ik zag een andere engel, vliegende in het midden van de hemel, en hij had **het eeuwige Evangelie**, om te verkondigen aan degenen, die op de aarde wonen, en aan alle natie, en geslacht, en taal, en volk;

Hab. 2:14 Want de aarde zal vol worden van de kennis van de heerlijkheid van de Here, gelijk de wateren die de bodem van de zee bedekken. (NBG)

¹⁰ Zie noot 8.

¹¹ Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. Wij willen dit in het kort proberen uit te leggen. In eerste instantie bestaat het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg). Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis van Juda” (de zgn. Joden). Het “**huis van Israël**” (ook wel Efraïm-Israël genoemd) is het **10-stammenrijk** dat in de loop van de geschiedenis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän/Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen in Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada en Australië. Het “**huis van Juda**” is het **2-stammenrijk**, namelijk het volk van Juda en Benjamin, dat in de dagen van Jezus rondwandeling op aarde in het beloofde land Kanaän/Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan ook het deel van Israël waarover de verharding is gekomen (zie Rom. 11:25). (noot – AK)

De oorlog in de Gemeente/Kerk in de eindtijd.

Openb. 12:7-11 En er werd krijg (d.i. strijd, oorlog) in de hemel (het Koninkrijk der hemelen op aarde, de Gemeente/Kerk): Michaël (Jezus Christus in Zijn functie van Heer van Gods leger) en zijn engelen (Zijn gezalfde dienstknechten) krijgden tegen de (zonde)draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen (de valse dienstknechten, die door satan zijn gezalfd). 8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel (d.i. in de ware Gemeente/Kerk). 9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satan, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde (buiten de ware Gemeente/Kerk); en zijn engelen zijn met hem geworpen. 10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in de hemel (de ware Gemeente/Kerk): Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden van onze God; en de macht van Zijn Christus (van de Here Jezus en Zijn ware Gemeente/Kerk); want de aanklager van onze broeders, die hen aanklaagde voor onze God dag en nacht is nedergeworpen. 11 En zij (de zgn. 'wijzen' uit de Gemeente – zie noot¹²) hebben hem (d.i. satan en zijn zondemacht) overwonnen door (hun geloof en reiniging in) het bloed van het Lam, en door het woord van hun getuigenis (d.i. de verkondiging van Christus aan anderen), en zij hebben hun (zondig, vleeselijk) leven niet liefgehad tot de dood toe (d.i. totdat hun oude, zondige leven helemaal – naar lichaam, ziel en geest – is afgestorven aan de zondemacht, reeds hier op aarde, zodat zij reeds op hier op aarde zonder vlek en zonder rimpel, onberispelijk, kunnen leven – zie Ef. 5:27).

Vers 8-11 beschrijft het resultaat van de strijd en de overwinning van Gods dienstknechten, die dan in de volle kracht en heerlijkheid van Gods Geest hebben gestreden (zie vers 8-9). Dan is alles van het zondige, afgodische deel van de Gemeente/Kerk gebannen uit de gemeenschap van de ware kinderen van God (zie vers 10-11), die dan de herstelde Gemeente/Kerk van het Lam van God vormen.

Wij zagen reeds, dat naast dit herstel van de Gemeente/Kerk, de dienstknechten van de Brudegom, het Lam van God, in de volle kracht en heerlijkheid van de Geest in die korte tijd ook gebruikt worden om de wereldwijde opwekking tot stand te brengen, waardoor een ontelbaar aantal gelovigen aan het Koninkrijk van God worden toegevoegd.

Openb. 7:9 Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, **die niemand tellen kon** (dus: ontelbaar), uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor de troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen (beeld van reinheid en heiligheid), en palmtakken (beeld van Goddelijke vrede) waren in hun handen.

Jes. 60:1-3 Sta op (d.i. blijf niet in uw zonden – of geestelijke slaap – "liggen"), word (geestelijk) verlicht, want **uw licht** (de Here Jezus Christus, in en door de Heilige Geest) komt en **de heerlijkheid van de Here** gaat over u op. 2 Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u (d.i. de Bruid) **gezien** worden (zie noot¹³). (NBG) 3 Volken laten zich leiden door jouw (van God ontvangen) licht, koningen door **de glans** van je schijnsel. (NBV)

¹² Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “**De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd**” van E. van den Worm. (noot – AK)

¹³ Vergelijk dit vers met **Hooglied** (het boek **over de Bruid en Brudegom**) 6 vers 10: “Wie is zij, die daar oplicht als de dageraad, zo helder als de volle maan, zo stralend als de zon, zo ontzagwekkend als een vaandelvrouw?” (Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling) Vergelijk dit ook nog met Openbaring 12 vers 1. (noot – AK)

Inhoudsopgave

1. Gods Woord is in de eindtijd zevenvoudig verzegeld.	3
2. De zevenvoudige zondemacht, die in de eindtijd de Gemeente/Kerk belaagt.....	5
3. De 7 zegelorden van de Goddelijke Heelmeester.....	6
Het 1 ^{ste} zegelorde.....	6
Het 2 ^{de} zegelorde.	8
Het 3 ^{de} zegelorde.	9
Het 4 ^{de} zegelorde.	9
Het 5 ^{de} zegelorde.	9
Het 6 ^{de} zegelorde.	9
Het 7 ^{de} zegelorde.	10
4. De oorlog in de Gemeente/Kerk.	10
Wanneer begint dit Goddelijke herstelwerk in de Gemeente/Kerk?.....	10
De oorlog in de Gemeente/Kerk in de eindtijd.	12
Inhoudsopgave	13