

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

www.eindtijdbode.nl

Dat de Koning der ere inga !

Gedigitaliseerde Bijbelstudie,
in **originele tekst.**



DAT + DE

KONING DER EIRE

INGA

E. VAN DEN WORM

Wet contra genade.

Psalm 24:1-5, "...De aarde is des Heren, mitsgaders haar volheid, de wereld, en die daarin wonen. Want Hij heeft ze gegrond op de zeeën, en heeft ze gevestigd op de rivieren. Wie zal klimmen op de berg des Heren, en wie zal staan in de plaats Zijner heiligheid? Die rein van handen, en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid en die niet bedriegelijk zweert; die zal de zegen ontvangen van de Here, en gerechtigheid van de Gods zijns heils."

De Here God schiep de hemel en de aarde. Hij schiep Adam en diens nageslacht. Maar de mensheid verviel in zonde, waardoor satan de vorst der wereld werd en waardoor Hij diezelfde mensheid van satan moest terugkopen met het verzoenend Bloed van het Lam van God.

Het was in Gods Vaderhart besloten, dat de mens, na een zekere beproevingstijd bij Hem zou komen, in de plaats van Zijn heiligheid.

David, de psalmist, vroeg zich af, wie van de mensen zou kunnen klimmen op de berg des Heren, en wie van hen zou kunnen staan in de plaats van Gods heiligheid. En dan noemt hij de door God gestelde eisen:

- die rein van handen is, rein in zijn doen en laten;

- die zuiver van hart is, zuiver naar de innerlijke mens;
- die in zijn aards leven geen begeerten kent naar ijdele, dit zijn zondige, dingen, maar die hunkeren naar de hemelse;
- die niet liegen en bedriegen, maar die de waarheid spreken.

Ze vormen voor de in zonde vervallen mens een stel onmogelijk te vervullen eisen. De Schrift doet ons de 14-voudige aanklacht horen van de hemelse Justitie met betrekking tot die mens, in Romeinen 3:10-18:

1. “Er is niemand rechtvaardig, ook niet één;
2. Er is niemand, die verstandig is,
3. Er is niemand, die God zoekt.
4. Allen zijn zij afgeweken,
5. Tezamen zijn zij onnut geworden;
6. Er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot één toe.
7. Hun keel is een geopend graf;
8. Met hun tongen plegen zij bedrog;
9. Slangenvenijn is onder hun lippen.
10. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid;
11. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten;
12. Vernielingen ellendigheid is in hun wegen;
13. De weg des vredes hebben zij niet gekend.
14. Er is geen vreze Gods voor hun ogen.”

De natuurlijke mens wordt geboren met de natuurlijke geneigdheid tot zondigen; iets, wat wij ERFZONDE plegen te noemen. En de Schrift getuigt, dat geen enkele mens van zichzelf kan getuigen, dat hij hier een uitzondering op vormt. En daarom kunnen wij op de vraag, wie van de mensen zal kunnen KLIMMEN op de berg des Heren, wie zo door eigen verdienste zal kunnen STAAN in de plaats van Gods heiligheid, kunnen antwoorden: “NIEMAND”!

Hij zal door een perfecte opvoeding veel kunnen doen door ZELFCONTROLE; hij kan zijn uiterlijke mens in bedwang houden, ofschoon Jakobus in zijn algemene zendbrief in 3:8 getuigt, dat de menselijke tong “een onbedwinglijk kwaad is”, en dat “geen mens zijn tong kan temmen”; maar, voor een mens onmogelijke eis is de controle over de INNERLIJKE mens.

De Schrift zegt in Prediker 8:8a, “*Er is geen mens, die heerschappij heeft over de geest, om die geest in te houden;...*”

Zeven van de 14 punten van de opgesomde **aanklacht van de hemelse Justitie** betreffen die INNERLIJKE mens. Maar liefst 4 van de resterende 7 betreffen zijn tong, 2 betreffen zijn handen en 1 betreft zijn voet.

Ook getuigt de Schrift, dat het Woord van God een oordeler is van de menselijke gedachten en van de overleggen van zijn hart, van zijn begeer-

ten en van zijn ziel en geest (Hebreeën 4:12); een terrein, waar hij, zoals wij zagen, geen heerschappij over heeft. **Onwillekeurig wordt zijn innerlijk bezoedeld met duisternis en zonde.**

Markus 7:21-23, *“Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog (jaloezie), lastering, hovaardij, onverstand. Al deze dingen komen voort van binnen, en verontreinigen den mens.”*

God kwam met de openbaring van de wet van Zijn gerechtigheid dan ook niet om te eisen, dat de mens in zijn staat van geestelijke dood moest voldoen aan de **eisen** van Zijn wet, om bij Hem in de plaats van Zijn heiligheid te kunnen komen, **maar** om er bij die mens op aan te dringen bij Hèm te **komen tot belijdenis van schuld** en van zijn vele tekorten; om bij Hèm te komen in verbrokenheid des harten, en verslagenheid des geestes.

Psalms. 51:19, *“De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten.”*

De Schrift getuigt verder, dat door betrachtning van de wet NIEMAND gerechtvaardigd, NIEMAND zalig wordt (Romeinen 3:28; Galaten 2:16). Want door die wet te betrachten, te doen, kan hij, door heel erg zijn best te doen, zijn Ul-

TERLIJKE mens enigszins in de rechtvaardigheid houden, maar aan zijn INNERLIJKE mens, die per slot van rekening de EEUWIGE mens is, daar kan hij niets aan veranderen.

Voorts getuigt de Schrift, dat, wanneer wij zo onze eigen gerechtigheid zoeken op te richten, door de wet te betrachten, wij geen deel zullen hebben aan de genadewerkingen van Jezus Christus, waardoor de GELOOFSMENS INNERLIJK wordt veranderd.

Romeinen 10:3, *“Want also zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, en HUN EIGEN GERECHTIGHEID ZOEKEN OP TE RICHTEN, ZO ZIJN ZIJ DER RECHTVAARDIGHEID GODS NIET ONDERWORPEN.”*

Jesaja 28:9-13 zegt over dezulken: *“Wien zou Hij dan de kennis (van Gods wil) leren, en wien zou Hij het gehoorde te verstaan geven? Den gespeenden van de melk, den afgetrokken van de borsten? Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Daarom zal Hij door belachelijke lippen, en door een andere tong tot dit volk spreken; Tot dewelken Hij gezegd heeft: **Dit is de rust, geeft den moeden rust, en dit is de verkwikking** doch zij hebben niet willen horen. Zo zal hun het Woord des Heren zijn: gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig; opdat zij*

heengaan, en achterwaarts vallen, en verbreken, en verstrikt en gevangen worden.”

Deze soort gelovigen, die in eigen kracht Gods wet zoeken te volbrengen, al vragen zij ook hier toe de hulp in van God, zullen tot de ontstellende gewaarwording komen, dat de Christelijke godsdienst voor hen ondragelijk zwaar wordt. Zij zullen, zo getuigt de Schrift van hen: “heengaan, en achterwaarts vallen, en verbreken, en verstrikt en gevangen worden.” En als zij nu maar in dit geestelijk faillissement tot God komen, en het verder van **Jezus** GEHEEL EN AL willen verwachten, zo zal de Geest van God tot hen komen, in dit Schriftgedeelte aangeduid door die “belachelijke lippen” en **door** die “andere tong” (tongentaal als het kenmerk van de Geestesdoop), om hen door de GENADE Gods te kunnen leiden in AL DE WAARHEID (Johannes 16:13).

Gewend als zij waren om de werken der wet te doen, vroegen de Joden aan Jezus: “...*Wat zullen wij DOEN, opdat wij de WERKEN GODS mogen WERKEN? Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het WERK GODS, dat gij GELOOFT IN HEM, Dien Hij gezonden heeft.*” (Johannes 6:28-29).

Wij worden zalig en ontvangen de RECHTVAARDIGHEID **UIT** GOD **door** het GELOOF in Jezus Christus.

Hoe verkrijgen wij deze GENADE, die uit het GELOOF is?

Romeinen 10:5b zegt, dat de rechtvaardigheid uit de wet zegt: “...*De mens, die deze dingen DOET, zal door dezelve leven.*” En wij weten, dat dit DOEN, met al de consequenties ervan, een ONMOGELIJKE taak is voor de in de zonde geboren mens.

Iets, wat de apostel Paulus ook al moest ontdekken, tot hij in Romeinen 7:24 moest uitroepen: “*Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van dit lichaam dezès doods?*” Gelukkig vond deze mens, Paulus, de oplossing van dit probleem, toen hij in Romeinen 7:25 uitriep: “*Ik dank God, DOOR Jezus Christus, onzen Heere.*”

In Romeinen 10:6-9 vervolgt hij: “*Maar de rechtvaardigheid, die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelve is Christus van boven afbrengen. Of, wie zal in de afgrond nederdalen? Het zelve is Christus uit de doden opbrengen (= opwekken). Maar wat zegt zij (de rechtvaardigheid die uit het geloof is)? Nabij u is het Woord, in uw MOND en in uw HART. Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken. Namelijk: indien gij met uw mond zult BELIJDEN den Heere Jezus, en met uw hart GELOVEN, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.*”

Om zalig te kunnen worden, moeten wij dus MET ONS HART GELOVEN, dat Jezus Christus onze zonden en tekorten HEEFT GEBOET op Calvarie (= Golgotha), dat Hij, zijnde in het dodenrijk gedurende die drie dagen en drie nachten, daar strijdende **in onze plaats** tegen de machten der zonde, daar al de overheden en machten der duisternis en der zonde uit Zichzelf getogen hebbende, die overheden en machten in het openbaar heeft tentoongesteld en zo over hen heeft getriomfeerd (Kolossenzen 2:15). En daar Zichzelfen zo gereinigd hebbende van onze geestelijke dood, die Hij op Zich had genomen, kon de dood Zijn ziel in het dodenrijk niet langer houden. Daarom heeft God Hem opgewekt, Hem ontbonden hebbende van de SMARTEN VAN DE DOOD (Handelingen 2:23-28). Zo werd Zijn opstanding een feit!

Behalve dit geloof met ons HART, moeten wij, om zalig te worden, ook met onze MOND belijden. Deze BELIJDENIS geldt in de eerste plaats onze bedreven zonden en onze zondige staat; dingen die wij **in het geloof** te leggen hebben aan de voet van Zijn kruis. Maar óók geldt deze belijdenis CHRISTUS' HEERSCHAPPIJ over ons leven, nu en voortaan. En dit hebben wij met onze mond **te belijden ten overstaan van** onze naaste, (ten overstaan) van de hemel en (ten overstaan) van de hel!

Zo zal de Geest van God tot ons komen en ons in aanraking brengen met de GENADEWERKINGEN van Gods Woord, met de aanraking van Zijn doorboorde hand, en ons steeds dieper leiden in een steeds inniger contact met Jezus, ons zó leidende in alle Waarheid!

O, die geweldige aanraking door Christus; hoe herinner ik mij die nog als de dag van gisteren, toen de zaligende gewaarwording van Zijn GENADE mijn ziel en leven begon binnen te stromen. **God is eeuwig Dezelfde!** Elke dag opnieuw wil Hij Zich die zelfde GENADIGE HEILAND betonen aan mijn immer naar Hem hongerende ziel!

Hoe kan ik mij nu verheugen in de wetenschap, dat Hij voor mij daar op Calvarie een EEUWIGE VERLOSSING TEWEEGGEBRACHT HEEFT (Hebreeën 9:12)! En dit niet alleen, maar Hij heeft door dit Calvarie mij, en een iedere gelovige in Hem, een EEUWIGE VOLMAAKTHEID bewerkstelligd (Hebreeën 10:14)!

En nu, elke dag met Hem wandelende, wil Hij mij van deze enorme erfenis onderpand na onderpand, naar de rijkdom Zijner genade, in alle wijsheid en voorzichtigheid toebedelen. Zo wil Hij een ieder vervullen tot al de VOLHEID GODS toe (Efeze 3:19)! God zij AL de glorie!

Dan vervolgt de psalmist zijn gezang; hij zingt nu niet over hen, die "...klimmen op de berg des He-

ren...” (Psalm 24:3), maar over hen, die in het GELOOF “...naar Hem vragen, die Zijn aangezicht zoeken” (Psalm 24:6). En hij zegt: “*Dat is Jakob!*” Zo onderwijst hij zijn volk om het te zoeken in de BARMHARTIGHEID Gods. Maar wij kunnen “Jakob” ook zien als het typerend Beeld van de Heilige Geest, en allen, die door Hem geleid willen worden in al de Waarheid van God.

Dan eindigt deze psalm met een glorieus beeld, een apotheose. Hij vertelt aan de ene kant van de RUST VAN HET GELOOF, dat de poorten voor de Heiland-God opent, in een blijvend rustig vertrouwen in het resultaat van Zijn heilswerkingen. Aan de andere kant toont hij de TRIOMFATOR-GOD, Die, als de “Koning der ere”, Zijn geweldige verlossingen brengt over alle machten en geweldhebbers der zonde, om tot slot deze “Koning der Ere” te tonen in Zijn eeuwige liefdesheerschappij over de gelukzalige hemelse heirscharen.

Psalm. 24:7-10, *“Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de Koning der Ere inga! **Wie is de Koning der Ere? De Heere, sterk en geweldig, de Heere, geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren! opdat de Koning der Ere inga! Wie is Hij, deze Koning der Ere? De Heere der heirscharen, Die is de Koning der ere! Sela.”***

De poorten tot ons lichaam, onze ziel en geest worden hier EEUWIGE DEUREN genoemd, omdat de mens per slot van rekening eeuwig is. Al is zijn aards lichaam tijdelijk en sterfelijk, toch is hij geschapen om in zijn nieuwe (geestelijk) opstandingslichaam eeuwig te leven, hetzij bij God in Zijn heerlijkheid, òf in de eeuwige verdoemenis der hel!

Daarom vraagt de psalmist aan deze EEUWIGE mens om al zijn deuren in het GELOOF te openen voor de GENADEWERKINGEN van deze binnenkomende HEILAND-GOD, Die de machten van zonde en hel reeds door Calvarie OVERWONNEN heeft en daarom de strijd tegen de zonde in ons diepe hart en in ons leven TRIOMFEREND besluiten zal. Deze eeuwige OVERWINNING over de zonde en de machten der hel is aan degene, die GELOOFT IN ZIJN GESTORT BLOED, geschonken, als hij zich in belijdenis en overgave voor Hem openen zal!

Daarna worden deze EEUWIGE DEUREN van de verlostte zondaar gevraagd zich te openen voor de EEUWIGE LIEFDES-HEERSCHAPPIJ van deze “Koning der Ere” om Hem dan en voortaan te aanvaarden als zijn eeuwige LEVENSVORST, als de “Here der heirscharen”. Om Hem voortaan en in alle eeuwigheid te dienen in de heiligheid en gerechtigheid van God zelf, in dit

juichende nieuwe leven, dat zich ook openbaart
in barmhartigheid, vreugde en liefde!

E. van den Worm

Jezus, De Koning

Alle knie zal zich buigen voor onze Heer,
Volk'ren aanbidde knielen terneer,
Als Hij komt, mijn Koning,
Met Godd'lijke eer en macht,
Omringd van eng'len en heil'gen in rijke pracht!

Christus, de Koning, zal komen,
Schitt'rend in glorie en pracht!

Jezus, de Vriend aller vromen,
Sterk in genade en kracht.

Satan zal eeuwig verdwijnen,
Zonde en rouw zullen vliên.

Hades en dood zijn verwonnen,
En ieder zal Jezus, de Koning zien!

(Overgenomen)