

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

www.eindtijdbode.nl

**Hebt elkander
lief
met de liefde
van Christus**

Gedigitaliseerde Bijbelstudie,
(zo goed als) in **originele tekst.**

HEBT ELKANDER

LIEF



MET

DE LIEFDE VAN CHRISTUS

E. VAN DEN WORM

*“Hieraan zullen zij allen bekennen,
dat gij Mijn discipelen zijt,
zo gij liefde hebt onder elkander.”*

(Joh.13:35)

- *“Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, **dewijl wij de broeders liefhebben**; Die zijn broeder NIET liefheeft, **blijft in de dood!**”* (1Joh.3:14)
- *“En dit gebod hebben wij van Hem, (namelijk) dat wie God liefheeft, **OOK zijn broeder moet liefhebben.**”* (1Joh.4:21, NBG)

Vrienden, God vraagt van alle discipelen van Christus: LIEFDE voor de BROEDERSCHAP! Die broederschap bestaat in de eerste plaats natuurlijk uit de plaatselijke Gemeente, waartoe wijzelf behoren. Maar wij hebben nimmer uit het oog te verliezen dat die broederschap in Christus WERELDWIJD is en alle perken van denominatie en organisatie te boven gaat.

Helaas gedragen wij ons vaak on-broederlijk en on-zusterlijk als wij te maken hebben met een discipel van Christus uit een andere Gemeente, die niet behoort tot de kerkelijke Gemeenschap waartoe wij zelf behoren! Hoe “ontbroederen” en “ontzusteren” wij dezulken vaak als wij “toevallig” met hen in contact komen! God wil echter dat wij óók die liefhebben met heel ons hart!

Geestelijk vormen wij één Lichaam in Christus (Ef.4:4 + 1Kor.12:12-27). Stelt u zich voor, dat een lid van ons fysiek lichaam zich niets aantrekt van

het lichamelijk leed van een ander lid van ons lichaam; erger nog: dat het zich vijandig opstelt tegen dat lid; dat onze hand een steen opneemt, en ons hoofd ermee hardhandig bewerkt. Dit kan alleen plaats hebben bij een krankzinnige, zoals bij de bezetene van Gadara (Mark.5:5). Alleen satan en zijn horden kunnen zo'n liefdeloosheid en vijandigheid tussen leden van hetzelfde lichaam bewerkstelligen!

Alzo is het ook gesteld met de leden van het Lichaam van Christus. Over de gehele wereld, bestaande uit alle rassen en verspreid over verschillende denominaties, worden de discipelen van Jezus gevonden. Zij ALLEN hebben Hem LIEF, de één meer dan de ander. Door de verleende GENADE Gods heeft de één meer visie op Gods wil dan de ander; maar dit doet NIETS toe aan hun broederschap in Christus, aan hun WEDERGEBOREN zijn in de Goddelijke familie, omdat ook zij hebben geloofd in Christus en Zijn zoenoffer en omdat zij zich tot Hem hebben bekeerd en zich aan Hem hebben overgegeven in belijdenis van hun zonden, zodat hun ziel is gewassen in het dierbaar Bloed van Gods Lam!

Ook had wijlen br. van Gessel hier met nadruk op gewezen dat wij een ieder als onze broeder en zuster moeten accepteren, wiens geloof wordt gekenmerkt door de "7 pilaren" waarop het Huis des Heren moet rusten (Spr.9:1), die in Efeze 4:4-6 uitdrukkelijk genoemd zijn:

“Één lichaam is het, en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping; één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen.” (Ef.4:4-6)

1. In één en dezelfde **Heilige Geest** moeten wij geloven, Die de leiding moet hebben in alles.
2. Eén en dezelfde **Here Jezus Christus** moeten wij in ons hart toelaten, Die voor onze zonden gestorven is op Golgotha.
3. Tot één en dezelfde **God en Vader** in de hemel moeten wij willen komen in onze gebeden; in die zoete Naam van Zijn Zoon.
4. Eén en hetzelfde GELOOF der Schriften moeten wij hebben, met als centrum de verzoe-ning der wereld door het volbrachte werk van **Jezus Christus, Gods Zoon**, op Golgotha.
5. Eén en dezelfde DOOP in de dood en opstanding van Christus moet er zijn; een doop, die in feite **3** componenten heeft: de BLOEDdoop (wassing in het Bloed van Christus door ons geloof en onze overgave), de WATERdoop en de doop **in en met de HEILIGE GEEST**.
6. Eén en dezelfde GEMEENTE, **het Lichaam van Christus**, verspreid over de gehele wereld bestaat er voor God, al functioneren wij gegroepeerd in vele plaatselijke Gemeenten en in verschillende denominaties.

7. Eén en dezelfde HOOP, één en dezelfde hemel, één en hetzelfde Koninkrijk Gods, hebben wij allen als voorland, hoewel het LOON verschillend zal zijn, al naar een ieders werk in de **Liefde Gods**.

Nu citeer ik br. van Gessel uit zijn werk "Onze toebereiding voor Christus' Wederkomst":

"Op deze 7 pilaren moet onze eenheid rusten. Men mag echt wel verschil van mening hebben in kleine onderdelen en feiten. Doch deze minder belangrijke dingen moeten en mogen nooit de eenheid aantasten. Men mag bijvoorbeeld best verschillend denken omtrent opvattingen, zoals over geloofs- en gebedsgenezing, de volgorde van de feiten aangaande de tweede komst des Heren, het teken van de doop met de Heilige Geest, enzovoorts. **Doch deze dingen mogen het Huis des Heren nooit ondermijnen door het veroorzaken van scheuringen!** Als er ergens scheuring wordt veroorzaakt om andere punten, dan de 7 grondpilaren, dan is de verantwoordelijkheid daarvan geheel gelegd op diegene(n), die de scheuringen teweegbracht(en)! Als wij de hele zaak goed inzien, dan moeten wij KUNNEN SAMENWERKEN met ALLEN die deze 7 punten beogen en nastreven."

Als dus bovengenoemde **kern**waarheid aanvaard is en uitgeleefd wordt; als er dus wordt geleefd in de wassing van [het Bloed van het Lam](#), als men Jezus liefheeft en Hem navolgt, en zich aan Hem

heeft overgegeven, dan is diegene – omdat hij/zij Jezus aanvaard heeft als zijn/haar persoonlijke **God** en **Heer** – een BROEDER of ZUSTER, tot welke Kerkelijke Gemeenschap hij/zij ook moge behoren.

De Here Zelf heeft ons een heerlijke les gegeven over LIEFDE en VREDE onder Zijn discipelen, in **Markus 9 vers 38 t/m 50:**

Markus 9:38-40, *“En Johannes antwoordde Hem, zeggende: Meester! wij hebben één gezien, die de duivelen uitwierp in Uw Naam, welke ons niet volgt; en wij hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt. Doch Jezus zeide: **Verbiedt hem niet; want er is niemand, die een kracht doen zal in Mijn Naam, en haastelijk van Mij zal kunnen kwalijk spreken. Want **wie tegen ons niet is, die is voor ons.**”***

Zij, die in de Naam van Jezus duivelen uit kunnen werpen, moeten van God hiertoe GELOOF gekregen hebben en de KRACHT van de Heilige Geest om de boze geesten te kunnen gebieden met macht, zodat zij moeten gehoorzamen.

Maar Johannes dacht: “zij volgen ons niet, daarom mag dat niet!” Zo denken vandaag de dag nog vele kinderen Gods; alleen wat van hun Gemeente, hun groepering is, is goed. In hun enghartigheid denken en leren zij, dat alleen leden van hun gemeenschap in Gods Koninkrijk komen. En als de mensen HEN niet volgen, dan zijn het GEEN broeders en zusters!

Laat ons toch goed beseffen dat het Lichaam van Christus **wereldwijd** is en ALLE rassen erin vertegenwoordigd zijn. Hij noemt Zich niet voor niets “...(Hij), Die in het midden van de 7 gouden kandelaren (= gemeenten) wandelt.” ([Openb.2:1b](#))

Zelfs in één stad zijn er nog andere broeders en zusters van andere Gemeenten die de Here Jezus Christus en Zijn Woord misschien nog meer liefhebben dan wij! Het zijn BROEDERS en ZUSTERS, omdat zij kinderen des Heren zijn, al behoren zij niet tot de Gemeente waartoe WIJ behoren!

God heeft Gemeentevormingen BEWUST gewild; groeperingen van broeders en zusters die elkander goed kennen en elkander daarom goed kunnen opvangen en elkaar kunnen helpen als de nood aan de man is, zoals men dit in een dorp pleegt te doen: “...Loop, spreek deze jongeling aan, zeggende: Jeruzalem zal DORPSGEWIJZE bewoond worden, vanwege de veelheid der mensen en der beesten, die in het midden der-zelve wezen zal”. ([Zach.2:4](#))

Een andere heenwijzing naar Goddelijk gewilde Gemeentevormingen vinden wij in de groepen die SAMEN de vermenigvuldiging der broden meemaakten: “En Hij gebod hun, dat zij hen allen zouden doen neerzitten bij waardschappen (HSV: in groepen), op het groene gras. En zij zaten neder in gedeelten bij 100 tezamen, en bij 50 tezamen”. (Mark.6:39-40)

Al was men gegroepeerd bij één van de groepen van 50 of 100, men hoorde toch SAMEN tot die grote schare van vijf- of vierduizend, die de vermenigvuldiging van de (gebroken) broden meemaakte.

Zo moet men de huidige Gemeenten zien, SAMEN het Lichaam van Christus vormend, al geniet de ene Gemeente meer licht en kracht dan de andere Gemeente. Maar God zal een ieder, **die Hem oprecht zoekt**, weten te volmaken door Zijn Woord en Heilige Geest.

“Wie zijt gij, die eens anderen huisknecht oordeelt? Hij staat, of hij valt zijn eigen heer; doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen”. (Rom.14:4)

De Herder van al deze Gemeenten zal Zijn “schapen” zachtjes weten te voeren aan zeer stille wateren en hen doen nederliggen in grazige weiden, en hen leiden in het spoor van Zijn gerechtigheid (Ps.23:2-3).

Ik heb u reeds mogen wijzen op de **7 Gemeenten** van Openbaring 2 en 3. Ze zijn enerzijds typering van perioden in de Kerkgeschiedenis ná de apostolische tijd tot aan de voleinding toe. Wij leven dus nu in de Kerkperiode van Laodicea met al de kenmerken ervan.

Maar anderzijds zijn ze ook typering van Kerkvormen, die alle 7 voorkomen in de laatste dagen. Zelfs de Rooms-Katholieke Kerk is er genoemd als de “Gemeente van Thyatire”!

Uit ALLE Kerkvormen, hoe verkeerd ze ook mogen zijn in leer en uitleving, zal Hij Zijn OVERWINNAARS weten te vormen!

Als Jezus al deze Kerkvormen als Zijn Lichaam accepteert, althans de OVERWINNAARS daaruit, zouden **wij** ze dan bij voorbaat ONTBROEDEREN en ONTZUSTEREN? Tot wie maken wij onszelf? God wil dat wij ALLE oprechte zoekers en aanvaarders van Jezus Christus, Zijn Zoon, ERKENNEN en ACCEPTEREN als onze **broeder en zuster!**

Laat ons de vermaning van Jezus over dit onderwerp in Markus 9 verder bezien:

Markus 9:41, *“Want zo wie ulieden een beker water zal te drinken geven in Mijn Naam, omdat **gij discipelen van Christus zijt**, voorwaar zeg Ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen”.*

Hier spreekt Jezus over de LIEFDE-DIENST, die Hij onder Zijn discipelen wil zien; waar nodig elkaander helpend. Zelfs een **beker koud water** in liefde gegeven in de Naam des Heren, omdat hij/zij een broeder of zuster is, ontgaat de Here niet en zal zijn hemelse loon hebben. Wij hebben elkaar te bejegenen als leden van **een grote, goddelijke familie**, elkaander bijspringend, wanneer de ander in nood is: *“Zo wie nu het goed der wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in Hem? Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met woorden, noch met de tong, maar*

met de daad en waarheid. En hieraan kennen wij, dat wij uit de waarheid zijn, en wij zullen onze harten verzekeren voor Hem” (1Joh.3:17-19)

Zie ook Jakobus 2:14-16, “Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt, dat hij het geloof heeft, en hij heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn, en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel; en iemand van u tot hen zou zeggen: Gaat heen in vrede, wordt warm, en wordt verzadigd; en gij zoudt hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat nuttigheid is dat?”

Hij wil dat wij elkander dienen, zoals mijn vinger mijn hoofd dient, als het jeuk heeft, met krabben. Als ik ergens pijn heb, streelt mijn hand de pijnlijke plek om die pijn te verzachten. Alzo wil de Here hebben dat dit ook zal geschieden in Zijn geestelijk Lichaam.

Doen wij het tegendeel, en vertreden en ergeren de broeders en zusters elkander, dan staat hiervan het volgende geschreven:

Markus 9:42, “En zo wie één van deze kleinen, **die in Mij geloven**, **ERGERT**, het ware hem beter, dat een molensteen om zijn hals gedaan ware, en dat hij in de zee geworpen ware”.

Zo erg vindt God het **zondigen tegen de broederliefde**, dat Zijn felle oordelen over ons worden uitgestort als wij er ons aan schuldig maken! Ook in Mattheus 5:22 laat de Here Zich scherp

hierover uit: “Doch Ik zeg u, zo wie **(ten onrechte)** op zijn broeder toornig is, die zal STRAFBAAR zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder zegt: RAKA! (wat betekent: ik spuug op je), die zal strafbaar zijn door de grote raad; maar wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur!” (Matth.5:22)

God veroordeelt het ten scherpste als wij vijandig staan tegenover onze broeder of zuster, en veroordeelt het zelfs ook als wij achteloos voorbijgaan aan het lot van onze broeder of zuster!

Als wij ons niet met hem of haar bemoeien willen, om welke reden ook, want God wil Zijn kinderen slechts zien en brengen in Zijn LIEFDE, zelfs in de LIEFDE tot de VIJAND.

En zegt nou niet, dat dit onmogelijk is, als **God** ons erheen wil brengen! De zaak is alleen: willen wij met God erheen?

U weet dat wanneer wij WEDERGEBOREN zijn uit God, de OUDE MENS in ons nog krachtig is. Wij hebben deze OUDE MENS in ons te DODEN, te AMPUTEREN, samen met Jezus. Wij moeten (ge)WILLIG zijn om dit kruisproces te ondergaan; één plant met Hem willen zijn in Zijn DOOD en OPSTANDING (Rom.6:5).

Wij moeten onze OUDE NATUUR willen offeren aan Christus. Nogmaals: **samen met Hem** moeten wij deze willen AMPUTEREN en DODEN! En dit kan alleen maar gebeuren als onze OUDE NATUUR in ons, **ons** – dat is: de NIEUWE

MENS in Christus – **ergert**. Daarom vervolgt dit Schriftgedeelte in Markus 9 met de volgende verzen:

Markus 9:43-48, *“En indien uw **HAND** u ergert, houdt ze af; het is u beter verminkt tot het leven in te gaan, dan de twee handen hebbende, heen te gaan in de hel, in het onuitblusbaar vuur; waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt. En indien uw **VOET** u ergert, houdt hem af; het is u beter kreupel tot het leven in te gaan, dan de twee voeten hebbende, geworpen te worden in de hel, in het onuitblusbaar vuur; waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt. En indien uw **OOG** u ergert, werpt het uit; het is u beter maar één oog hebbende in het Koninkrijk Gods in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden; waar hun worm niet sterft, en het vuur **niet uitgeblust wordt**”.*

HAND en VOET vertellen ons van de handel en wandel van de UITERLIJKE MENS, terwijl het OOG een heenwijzing vormt naar het gedachtenleven van de INNERLIJKE MENS.

De OUDE MENS in ons laat zich leiden door sympathieën en antipathieën, door vooroordelen, door gevoelens van jaloezie en door barrières van ras, rang en stand. Hoe snel oordeelt en veroordeelt de OUDE MENS de ander, vooral als men die ander onsympathiek vindt. Hoe vaak wordt zo iemand dan beroddeld... Maar heel die

OUDE MENS met zijn handel en wandel en zijn liefdeloze, egoïstische en eierzuchtige gedachte-wereld moeten **wij** door de kracht van de Heilige Geest uit ons amputeren, **in ons doden!**

KOESTERT daarom nimmer een haat, antipathie of wat maar ook in uw hart vanwege onbroederlijke en onzusterlijke handelingen of zelfs vanwege misdadige handelingen, die een broeder of zuster tegen u heeft gedaan, wacht er niet mee, tot die broeder of zuster bij u komt om vergiffenis, maar geeft liever al uw bitterheid aan Jezus, opdat Hij die uit uw hart kan wegnemen en u die broeder en zuster al kan vergeven, al heeft hij/zij u nog niet om vergiffenis gevraagd, opdat uw gebeden niet verhinderd worden (Mark.11:25-26). Zo heeft Jozef de misdaad van zijn broers kunnen vergeven, lang vóórdat zij hem om vergiffenis vroegen (Gen.50:15-21).

Samen met Jezus zal dit MOETEN lukken, omdat Hij de wereldse natuur voor ons overwonnen heeft. De vraag is maar of **wij** dit ook werkelijk willen! Als wij dit werkelijk willen, dan leggen wij onze OUDE NATUUR op het OFFERALTAAR om het te laten sterven met Jezus, onze OUDE NATUUR één plant met Hem in Zijn dood makende.

Markus 9:49, *“Want een ieder zal met **VUUR GEZOUTEN** worden, en iedere OFFERANDE zal met ZOUT gezouten worden”.*

Deze OFFERANDE is er, als onze OUDE MENS bij Jezus is gebracht om samen met Hem deze OUDE MENS in ons te doden, uit ons te amputeren. Dan zal het VUUR van de Heilige Geest **in ons komen** om deze OUDE MENS in ons **te verteren tot as**.

Dan wordt de NIEUWE MENS in ons gebracht en ontwikkeld, die hier **ZOUT** genoemd wordt.

ZOUT is smaak-gevend, en zo is dit **NIEUWE LEVEN** aantrekkelijk voor onze omgeving, omdat het gemotiveerd wordt door de **Liefde van God!**

U hebt dan Jezus in uw hart, en Jezus is de **Bron van pure Liefde**, daarom noemt de Schrift u ook een LEUGENAAR als u zegt God lief te hebben en daarbij uw broeder haat: *“Indien iemand zegt: Ik heb God lief; en haat zijn broeder, die is een leugenaar; want die zijn broeder niet liefheeft, die hij gezien heeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van Hem, namelijk dat die God liefheeft, ook zijn broeder liefhebbe”*. (1Joh.4:20-21)

Als u de BRON van **pure liefde** in uw hart hebt, zult u vroeg of laat óók vervuld raken met dezelfde liefde van God. Dan kùnt u uw broeder niet haten; zelfs degenen die zich vijandig tegenover u opstellen hebt u, door deze liefde, **lief**. Daarom noemt de Schrift u een leugenaar als u zegt God lief te hebben en u haat uw broeder en/of zuster. Dit hebben wij vast ook ervaren toen wij in de EERSTE LIEFDE waren en God – in Jezus

Christus – **boven alles liefhadden**. Toen hadden wij ook al Gods kinderen lief, en stonden wij anders tegenover de gehele wereld, en wilden geheel die wereld in ons prille geluk betrekken! En **dit** moeten wij ook nu nog ervaren. Wij moeten in die eerste liefde BLIJVEN. Het ZOUT moet **zout** BLIJVEN! Maar het ZOUT kan ook onzout worden..., wij kunnen **onze eerste liefde** VERLIEZEN:

Markus 9:50, *“Het zout is goed; maar indien het zout onzout wordt, waarmee zult gij dat smakelijk maken? Hebt zout in uzelf, en **houdt vrede onder elkander!**”*

De LIEFDE Gods moet werkelijk in ons LIEFDE zijn, en niet alleen in naam. En dit is zo, als wij Jezus werkelijk in ons hart hebben. Wij MOETEN kinderen der LIEFDE zijn, omdat Hijzelf **de Bron is van alle liefde**.

Dan eindigt dit Schriftgedeelte met twee opdrachten:

1. *“Hebt zout in uzelf!”*

Met andere woorden: Hebt de **Liefde Gods** in u; hebt de broederschap lief, hebt elkander lief met de LIEFDE van God!

2. *“Houdt vrede onder elkander!”*

Weest één broederschap, ook al verenigt u zich in een andere gemeenschap dan die andere broeder of zuster! Aanvaardt elkander echter wel als broeder en zuster!

Hoe heeft de Here verlangt naar deze eenheid in de broederschap! Hij heeft dit tot uitdrukking gebracht in Zijn Hogepriesterlijke gebed: *“Opdat zij allen één zijn, gelijkewijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat óók zij in Ons één zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt”*. (Joh.17:21)

Hij verlangt dat wij **één zijn**, ook al zijn wij verdeeld in vele Gemeenschappen; dat wij elkander LIEFHEBBEN, en alzo elkander bejegenen en waar nodig helpen, want dit is het enige kenmerk van waarachtig DISCIPELSCHAP: **zo wij liefde hebben onder elkander.**

Amen.

E. van den Worm