

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

www.eindtijdbode.nl

Het offer van Elía

Gedigitaliseerde Bijbelstudie,
(zo goed als) in **originele tekst.**

HET OFFER

VAN

ELIA



E. VAN DEN WORM

De droogte

- “En **Elía**, de Thesbiet, van de inwoneren van Gilead, zei tot Achab: Zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor Wiens aanzicht ik sta, **indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord!**” (1Kon.17:1)

1 Koningen 18:1, “En het gebeurde na vele dagen, dat het Woord des Heeren geschiedde tot Elía, in het derde jaar, zeggende: Ga heen, vertoon u aan Achab; want Ik zal regen geven op de aardbodem.”

1Koningen 18:17-18, “En het geschiedde, als Achab Elía zag, dat Achab tot hem zei: Zijt gij die beroerder van Israël? Toen zei hij: Ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis, daarmee, dat gijlieden de geboden des Heeren verlaten hebt en de Baäls nagevolgd zijt.”

Het Goddelijk oordeel over Israël werd Achab, hun toenmalige koning, door Elía aangezegd : Er zou in de komende jaren geen dauw of regen meer zijn in Israël, hetgeen noodwendig dorst en hongersnood met zich mee zou brengen. En Elía zou het wederom melden, als er weer regen mocht vallen en er weer dauw zou zijn.

Waarom viel dit vreselijke oordeel over Israël? Wel, het had Baäl aanbeden en nagevolgd!

BAÄL was de god van vruchtbaarheid; hem dienen was de verafgoding van het aardse leven en

genot, het leven in het vlees, in losbandige vrolijkheid! Israël verkoos het leven in wereldsgzijdheid en aardegerichtheid **boven** het dienen van de Here God! De Baälfeesten werden gekenmerkt door grote losbandigheid en uitspattingen! Ze zijn te vergelijken met onze carnavalsfeesten, waarbij grote zothed en losbandigheid op de troon worden gezet! Zo leefde en leeft de mens zich uit!

Daarom kwam het oordeel van God over Israël en viel er geen druppel regen meer. U weet, dat REGEN in de Bijbel in verbinding staat met **de zegen van en doop met de Heilige Geest**. De regen werd dit volk nu onthouden door zijn Baäl-aanbidding; zo wordt ook **nu** de doop des Geestes niet gegeven aan Gods volk, dat WERELDZIN diep in het hart verkoren heeft boven het nieuwe leven uit God!

1 Koningen 18:19-29, *“Nu dan, zend heen, verzamel tot mij het ganse Israël op de berg Karmel, en de 450 profeten van Baäl, en de 400 profeten van het bos, die van de tafel van Izébel eten. Zo zond Achab onder alle kinderen Israëls, en verzamelde de profeten op de berg Karmel. Toen naderde Elía tot het ganse volk, en zei: Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt Hem na, en zo het Baäl is, volgt hem na! Maar het volk antwoordde hem niet een woord. Toen zei Elía tot het volk: Ik ben alleen een profeet des Heeren overgebleven, en de profeten van Baäl*

zijn 450 mannen. Dat men ons dan twee varren geve, en dat zij voor zich de enen var kiezen, en dezelve in stukken delen, en op het hout leggen, maar geen vuur daaraan leggen; en ik zal de anderen var bereiden, en op het hout leggen, en geen vuur daaraan leggen. Roept gij daarna de naam van uw god aan, en ik zal de Naam des Heeren aanroepen; en **de God, Die door vuur antwoorden zal, Die zal God zijn.** En het ganse volk antwoordde en zei: Dat woord is goed. En Elía zei tot de profeten van Baäl: Kiest gijlieden voor u de enen var, en bereid gij hem eerst, want gij zijt velen; en roept de naam van uw god aan, en legt geen vuur daaraan. En zij namen de var, die hij hun gegeven had, en bereidden hem, en riepen de naam van Baal aan, van de morgen tot de middag, zeggende: O Baal, antwoord ons! Maar er was geen stem en geen antwoord. En zij sprongen tegen het altaar, dat men gemaakt had. En het geschiedde op de middag, dat Elía met hen spotte, en zei: Roept met luider stem, want hij is een god; omdat hij in gepeins is, of omdat hij wat te doen heeft, of omdat hij een reize heeft; misschien slaapt hij en zal wakker worden. En zij riepen met luider stem, en zij sneden zichzelf met messen, en met priemen, naar hun wijze, totdat zij bloed over zich uitstortten. En het geschiedde nu, als de middag voorbij was, dat zij profeteerden totdat men het spijsoffer zou offe-

ren; maar er was geen stem, en geen antwoorder, en geen opmerking.”

Elía zegt hier het volk aan: “Kiest dan en hinkt niet langer op twee gedachten. Niet Baäl navolgen èn daarbij JaHWeH-God dienen, geen twee dingen doen: èn wereldzin in uw hart blijven koesteren èn God willen dienen. Zo krijgt u **niets** van God”

Denkt eens aan [Lukas](#) 14, waar óók zoiets geschreven staat: Het **niet** deel mogen nemen aan het grote avondmaal, omdat de genodigden de dingen van deze aarde zo veel meer op prijs stellen. De één heeft een AKKER gekocht, de ander heeft 5 juk OSSEN gekocht, en zij willen zich verheugen in de monstering (= het keuren of inspecteren) van hun bezit, dit verkiezende **boven** de [deelname aan dit avondmaal!](#)

De gelijkenis leert ons, dat deze mensen, die aardse zaken en relaties bóven Gods roeping en bóven de deelname aan Zijn Koninkrijk achten, door Hem worden verworpen; dezen ontvangen **niets**, ervaren geen enkele hemelse heerlijkheid! Zij dienen in moderne zin hun Baäl!

De Baälpriesters moesten **eerst** hùn altaar klaar maken en hùn offerdier erop leggen, maar er zelf geen vuur bij aanleggen.

Weet u, wat het altaar symboliseert? Het symboliseert ons eigen hart. Wij hebben het offer van Golgotha wel op ons hart, maar wanneer wereldse begeerlijkheden en jacht naar aardse genie-

tingen als evenzovele Baälpriesters om ons hart springen en dansen, kunnen wij blijven vragen om Vuur en Regen van God, maar dit alles toch NIMMER krijgen!

In hun geestvervoering “profeteerden” zij zelfs, maar hun profetie was **niet uit God!** God heeft part noch deel aan zulk een godsdienst. Er gebeurde niets met het altaar en met dat offer daarop.

Hebben wij de Here gesmeekt om VUUR van de Heilige Geest? Als om ons hart de lusten van het vlees dansen en springen, net als bij die 450 Baälpriesters, dan krijgen wij NIETS van God!

Israël bleef tot in het derde jaar in DROOGTE; er kwam geen regen en geen dauw; er was totaal geen verkwikking, omdat zij Baäl dienden.

1 Koningen 18:30-32a, *“Toen zei Elía tot het ganse volk: Nadert tot mij. En al het volk naderde tot hem. En hij heelde het altaar des Heeren, dat verbroken was. En Elía nam 12 stenen, naar het getal der stammen van de kinderen Jakobs, tot welke het Woord des Heeren geschied was, zeggende: Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met die stenen het altaar in de Naam des Heeren.”*

Hier zien wij, dat het altaar van Israël door Elía hersteld werd. Het bestond uit 12 natuurstenen: 12 stenen, die onbehouwen waren, voor de 12 stammen van Israël. Elke steen wees heen naar het zondaarshart van elke stam, van elk lid van

die stam. Ze moesten onbehouwen zijn: ze moesten komen met hun zondaarsharten, zoals zij waren, zonder enige fatsoenering of uitvlucht. En samen moesten de harten van dit volk één altaar vormen.

Ook onze harten moeten niet “gepolijst” voor God verschijnen, maar juist zoals wij zijn. Want slechts zo kan God ons vergeven, verlossen en vernieuwen. Zó moet ons hart een BRANDOFFERALTAAR voor God willen zijn, waarop het offer van Gods Lam kan worden gelegd, en dat bereid is om het Vuur van Gods louterende krachten te ontvangen tot het geheel verteerd zij! Het doet pijn; het is niet prettig, om gelouterd te worden door het Vuur van God; maar het is NO-DIG! Het is nodig voor ons om verlost te worden van alle zondebanden en neigingen ertoe en wij moeten dit WILLEN! Maar als er “Baälpriesters om ons hart dansen”, dan vragen onze lippen wel om dit Vuur, maar ons hart begeert andere dingen. En omdat wij zo op “twee gedachten blijven hinken”, krijgen wij **niets** van God.

Maar wanneer in ons innerlijk een vaste geest heerst, als die van Elía, die waarlijk verlangt naar deze Goddelijke loutering, wat dit ook moge kosten, dan zàl dit Vuur van boven komen!

1 Koningen 18:32b, *“Daarna maakte hij een groeve rondom het altaar, naar de wijdte van 2 maten zaad.”*

Om ons hart heen moet eveneens een AFSCHEIDING komen van die wereld om ons heen; ons hart moet WILLEN breken met alle wereldsgezindheid en wereldgelijkvormigheid, “naar de mate van 2 maten zaad”, naar de “mate van Gods Woord”, het Oude en het Nieuwe Testament. Niet, dat wij dit reeds kunnen, maar wij moeten dit WILLEN. En God moet dit in ons hart zien, namelijk, dat wij de dingen van de wereld niet langer willen volgen, maar alleen Hem willen gehoorzamen; dat wij ons hart niet langer willen vullen met gedachten en begeerten van deze wereld.

1 Koningen 18:33, *“En hij schikte het hout en deelde de var in stukken, en legde hem op het hout.”*

Als wij het vorige hebben gedaan, moeten wij dat “offer van Golgotha”, dat Lam van God, op de “tafel van ons hart” leggen, moeten wij met geloof in ons hart gemeenschap willen hebben met dit verzoening-brengend offer van Golgotha. Wij moeten dit offer voor ons persoonlijk aanvaarden. Hij is voor u en voor mij aan dat kruis gestorven, om ons te kunnen vergeven en te kunnen verlossen; om ons te kunnen vernieuwen en te vervullen met Zichzelf!

Wij moeten dit volbrachte offer LIEFHEBBEN, het moet rusten op ons HART. Op het brandofferaltaar van ons hart moet **Jezus en die gekruisigd** liggen; er moet GELOOF zijn in het dierbaar [bloed van Jezus](#).

1 Koningen 18:34-35, “En hij zei: Vult 4 kruiken met water, en giet het op het brandoffer en op het hout. En hij zei: Doet het ten tweede male. En zij deden het ten tweede male. Voorts zei hij: Doet het ten derde male. En zij deden het ten derde male; Dat het water rondom het altaar liep; daartoe vulde hij ook de groeve met water.”

Vrienden, wat wil dit zeggen, dit begieten van het **altaar**, met zijn offer erop, met deze driemaal 4 kruiken water? Er werden 12 kruiken water voor de 12 stammen Israëls op dit altaar uitgegoten, zodat zelfs de groeve werd gevuld met water. Dit water symboliseert de berouwvolle **belijdenis van zonden** voor God en mensen, want “water” symboliseert in Gods Woord ook wel “...volken en scharen, en natiën en tongen” ([Openb. 17:15](#)).

Het water vulde zelfs de groeve: deze belijdenis van zonden houdt volkomen verband met geheel het Woord van God.

Het vuur

En nu, vrienden, is alles KLAAR om het louterende VUUR van God uit de hemel te ontvangen. Wij hebben ons hart geschikt tot een brandofferaltaar voor God om Zijn brand te ontvangen. Wij hebben – onder belijdenis van al onze zonden – Zijn reddend Golgotha geclaimd, waarbij ons hart heeft willen breken met de lusten en begeerten van deze wereld, met alle dingen, die door de

Schrift ons als “ZONDIG” zijn getoond. Nù kan het Vuur van God komen.

1 Koningen 18:36a, *“En het geschiedde nu, als men het spijsoffer offerde,...”*

Het “spijsoffer” vormt een heenwijzing naar gebedsgemeenschap. “SPIJS” in Gods Woord vertelt ons altijd van **gemeenschap met God**. Zoals spijs, in ons lichaam verteerd zijnde, als voedingsstoffen door het bloed wordt gevoerd naar de plaatsen van behoefte om er te worden omgebouwd tot vlees en been en haar, enzovoorts, zo wil het “Brood des levens” in ons worden omgebouwd tot verlossing, genezing, vernieuwing en sterkte van lichaam, ziel en geest.

1 Koningen 18:36b-39, *“...dat de profeet Elía naderde, en zei: Heere, God van Abraham, Izak en Israël, dat het heden bekend worde, dat Gij God in Israël zijt, en ik Uw knecht; en dat ik al deze dingen naar Uw Woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij; opdat dit volk erkenne, dat Gij, o Heere, die God zijt, en dat Gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het Vuur des Heeren, en verteerde dat brandoffer, en dat hout, en die stenen, en dat stof, ja, lekte dat water op, hetwelk in de groeve was. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten, en zeiden: **De Heere is God, de Heere is God!**”*

Toen viel het Vuur van God uit de hemel! Het verteerde het offerdier en het hout waarop het

lag; zoals het Vuur van Gods gerechtigheid ook Jezus en Zijn offer op het kruis van Golgotha, als een verzoening van 's mensen zonde, heeft aanvaard.

Het Vuur verteerde de stenen en het stof, zoals ook geheel onze "oude mens" – met zijn zondige begeerten, instellingen en neigingen in ons – door Zijn louterende Vuur worde tenietgedaan. Ja, het Vuur lekte al het water op, water dat zelfs de groeve (= de goot), rondom het altaar had gevuld; zoals er ook niets meer van de schuld en bedreven zonden overblijft, omdat Hij ons ten aanzien hiervan geheel en al heeft gerechtvaardigd!

1 Koningen 18:40, *"En Elía zei tot hen: Grijpt de profeten van Baäl, dat niemand van hen ontkome. En ze grepen ze; en Elía voerde hen af naar de beek Kison, en slachtte hen aldaar."*

Willen wij het Vuur van Gods loutering en Gods reinheid houden, dan moeten WIJ in de kracht van de Heilige Geest alle "Baälistische" begeerten en gedachten in ons hart en leven doden en er verder niets meer mee te maken willen hebben.

"Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen. En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige." (2 Kor. 6:17-18)

“Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven.”
(Rom. 8:13)

Vrienden, wilt u de verkwikkende krachten van de Heilige Geest smaken en (be)houden, zo moeten wij also – op alle vlakken van ons leven – door Zijn Geest handelen, en onszelf geen compromissen gunnen.

Zijn er dingen en relaties in ons huis en leven die “Baälistisch” aandoen? Doodt ze dan in de Naam des Heren! God geeft u en mij, als wij zo handelen, een beter leven, een leven uit Hem, en reïne relaties.

De regen

1 Koningen 18:41-46, *“Daarna zei Elía tot Achab: Trek op, eet en drink; want er is een geruis van een overvloedigen regen. Alzo toog Achab op, om te eten en te drinken; maar Elía ging op naar de hoogte van Karmel, en breidde zich uit voorwaarts ter aarde; daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. En hij zei tot zijn jongen (HSV: knecht): Ga nu op, en zie uit naar de zee. Toen ging hij op, en zag uit, en zei: Er is niets. Toen zei hij: Ga weder henen, zevenmaal. En het geschiedde op de 7^{de} maal, dat hij zei: Zie, een kleine wolk, als eens mans hand, gaat op van de zee. En hij zei: Ga op, zeg tot Achab: Span aan, en kom af, dat u de regen niet ophoude. En het*

geschiedde ondertussen, dat de hemel van wolken en wind zwart werd; en er kwam een grote regen; en Achab reed weg, en toog naar Jizreël. En de hand des Heeren was over Elía, en hij gordde zijn lenden, en liep voor het aangezicht van Achab henen, tot daar men te Jizreël komt.”

Als het Vuur van Gods gerechtigheid – door de kracht van de Heilige Geest en Zijn Woord – ons hart en leven heeft gereinigd en gelouterd, zo is er ALLE plaats voor de INWONENDE verkwikking van de Heilige Geest, hier in ons verhaal voorgesteld door die grote regen.

Er was in Israël in geen 3 jaar regen geweest, omdat zij Baäl gediend hadden. Maar nu was het voorbij: de Baälpriesters waren alle gedood en Israël had zich weer tot JaHWeH-God bekeerd. Elía wist, dat hierna alle beletselen voor de zegen van een overvloedige regen waren weggenomen, waarom zijn geestes-oor reeds het geruis van die regen waarnam.

Achab moest met Israël blijde zijn en feest vieren: “**Eet en drink!**” Dit feest vormt een beeld van het BLIJMOEDIGE GELOOF van een kind van God, dat ALLES aan God heeft uitgeleverd en met alle zonde en wereldzin heeft afgedaan door het Vuur des Heren. Hij mag leven met de blijde wetenschap: Nu komt de Regen, de Doop met de Heilige Geest! Maar in zijn hart moet er een GEBEDS-campagne zijn, net als die van Elía op de Karmel, waar hij bad tot zevenmaal toe. In

zijn hart moet hij met VOLHARDING en in de kracht van de Heilige Geest [bidden](#) om deze regen. En volharding moet gepaard gaan met GELOOF dat nu Gods zegen en verkwikking **zijn deel ZIJN!** Immers, onder al het oude is in zijn hart en leven een streep getrokken!

Er komt een grote Regen, vrienden, een **enorme zegen en verkwikking**, die Zijn volk zal vullen met Goddelijke LIEFDE en KRACHT, nadat Zijn Vuur alle vlek en rimpel der zonde zal hebben verteerd; wij verwachten met smart de grote **“SPADE-REGEN-uitstorting**, die Zijn Woord heeft beloofd!

Gods Gemeente gaat een enorme tijd tegemoet! Maar, laten wij de boot niet missen; laten we zorgen dat wij niet in de luren gelegd worden door satan; door zijn listige en menigvuldige verleidingen en misleidingen. Zorgt ervoor dat ook u er bij bent!

Deze grote SPADE-REGEN-KRACHT wordt hier in het verhaal uitgebeeld door het gedrag van Elía, die vóór Achab uit kon rennen naar Jizreël toe, ofschoon deze laatste in zijn wagen reed; waarom?

Het Woord van God verklaart dit door te zeggen: **“De hand des Heren was over Elía!”**

Ook straks zullen Zijn dienstknechten wonderlijke en bovennatuurlijke dingen kunnen doen, omdat DE HAND des Heren over hen zal zijn. Dàn zul-

len wederom **WONDEREN** en **TEKENEN** geschieden in de Naam van de almachtige God!

De Spade-Regen

De held're druppels vallen en ruisen op het dak;
Zij tikken aan mijn venster, verfrissen bloem en tak;
Zo valt op 's Heren Wijngaard de Spade Regen neer.
Grijp moed, o volk des Heren, en drink en drink
steeds weer!

Koor:

Val, o val, Gij Stortvloed van Gods kracht!
Spade Regen, val, tot Jezus komt met macht!
Drink, o aard en verkondig Jezus' eer!
'k Hoor het ruisen van een grote Regen, prijst de
Heer!

Heft op uw hoofden kind'ren, en zingt tot Jezus' eer!
Ja, looft de Naam des Heren, dan valt de Regen neer.
Doet weg uw regenschermen, stelt 't ongeloog terzij,
Dan daalt de Geest des Heren in 't hart en maakt u
vrij!

Het dorstig hart verblijdt zich in 's Heren
wondermacht.

De Spade Regen vallen, vervullen ons met kracht!
Wij wachten nu met vreugde de komst van onze Heer!
O glorie, eeuw'ge glorie, mijn Jezus komt drâ weer!

E. van den Worm