

De overwinnaars



Artwork by Pat Marvenko Smith ©1982, 1992
www.revelationillustrated.com

"Art used by Pat Marvenko Smith, copyright 1992. To order prints visit her "Revelation Illustrated" site, <http://revelationillustrated.com>."

over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd

Bijbelstudie door E. van den Worm

Uitgave: juli 2001

Satan is definitief overwonnen door het Lam van God, door Zijn dood en opstanding.

Wat nu nog overwonnen moet worden, zijn onze persoonlijke en de gemeentelijke zonden op grond van ons geloof in de overwinning van Jezus Christus.

Overwinnaars over satan en zonde zijn zij,

- **die ondanks verleiding, hoe sterk ook, rein blijven in hun denken, hun spraak en hun handelen;**
- **die ondanks de druk der omstandigheden in de rust en blijdschap van God blijven;**
- **die ondanks alle tegenstand en vervolging van de vijand voorwaarts gaan in hun getuigenisleven en christelijke ontwikkeling.**

Algemene noot:

1. De vermelde Bijbelteksten zijn in principe uit de Statenvertaling. Wel zijn er **af en toe** woorden vervangen door meer hedendaags gebruikte woorden. Natuurlijk kunt u voor uzelf een andere Bijbelvertaling bij deze studie gebruiken.
2. Regelmatig is er tekst tussen haakjes toegevoegd om de diep geestelijke betekenis van de Bijbeltekst te verduidelijken. **Deze toegevoegde tekst is – bewust – van een andere kleur gemaakt**, zodat u **in één oogopslag** kunt zien wat er aan uitleg in de Bijbeltekst is toegevoegd.
3. In de meeste gevallen kan daar waar **hij, hem of zijn** staat, om (iets van) de man aan te duiden, natuurlijk ook **zij of haar** gelezen worden, daar het net zo goed voor de vrouw geldt. Verder spreekt het voor zich, dat waar gesproken wordt over 'broeders' ook de 'zusters' hierbij zijn ingesloten.
4. Overname van gedeelten, op welke wijze ook, is toegestaan, **mits met bronvermelding**.
5. Het is onze wens dat onze studies, als ze u tot zegen zijn, zullen worden doorgegeven aan anderen. Natuurlijk kunt u anderen, in de 1^{ste} plaats, op onze website en/of nieuwsbrief attenderen. Maar u mag de studies wat ons betreft ook kopiëren en uitdelen. Een winstmarge is hierbij niet toegestaan. Ten overvloede: zie punt 4 hierboven.

Nieuwe opmaak: november 2009

**Deze en andere studies kunt u GRATIS downloaden van onze website
www.eindtijdbode.nl**

Het oordeel van God over de zonde begint bij het "huis van God"

1 Petrus 4:17 "Want het is de tijd, dat het oordeel begint bij het huis van God (d.i. de Gemeente/Kerk); en indien het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van degenen, die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?"

Wij leven thans in een zeer zondige wereld, de wereld van de eindtijd, een wereld, **die God met zijn zondige levenshouding tart**. Het is een wereld, die zich in de **eindtijd, in steeds toenemende mate, laat leiden en inspireren door satan, de macht van het kwaad**.

Efeze 2:1-3 "En u was (geestelijk gezien) dood door uw overtredingen en zonden, in welke gij eens gewandeld hebt naar de tijdgeest van deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de zonen/dochters der ongehoorzaamheid, onder wie wij eens ook allen hebben verkeerd, in de begeerten van ons vlees, doende de wil van het vlees en van de gedachten en wij waren van nature kinderen van de toorn, zoals ook de overigen."

De minsten in deze maatschappij tot de hoogste in positie laten zich door deze, zich vermenigvuldigende, onrechtigheid leiden en tarten zodoende de Allerhoogste (zie Matth. 24:12).

Psalm 2:1-5 "Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid; de koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Here, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende: Laet ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, zal lachen; de Here zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken."

Daarom zal God over deze wereld moeten komen met Zijn oordelen, die wij nu in steeds toenemende mate in deze wereld zien gebeuren. Maar vóór deze oordelen in **volle mate** zullen losbarsten over deze wereld van de eindtijd, zal Hij eerst Zijn dienstknechten roepen en hen gereedmaken en sterken, om **Zijn waarschuwend Woord door hen heen aan deze wereld te doen horen**.

Openbaring 7:1-3 "En na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met een luide stem tot de vier engelen, aan wie macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten van onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden."

Allen, die door God geroepen zijn en bereid zijn gebleken om Hem als Zijn Woordbrengers in deze wereld te dienen, worden **verzegeld aan hun voorhoofden, in hun denken**, waar Hij Zijn Woord, Zijn eeuwig Evangelie aan hen openbaart, hun verstand ervoor opent. Want juist het Woord van God is in de predikingen, door toedoen van satan, van het vroegste begin af in steeds toenemende mate verminkt, omdat alléén door **dit zuivere Woord van God** Zijn kracht en zaligheid kan en zal worden bewerkt en geopenbaard.

Daarom begint Hij met Zijn oordelen **bij het Huis van God, de Gemeente/Kerk**. Zijn dienstknechten moeten eerst zelf het, over de zonde oordelende, Woord van God horen en **verstaan** en erdoor worden **gelouterd**, opdat zij, erdoor gelouterd zijnde, dit Woord kunnen **doorgeven** aan Gemeente en wereld.

In Openbaring 5 lezen wij, dat dit Woord **door satan met zeven zegels is gesloten**, waardoor niemand dit reddend Woord **in de juiste zin** kan verstaan. Alleen **het Lam van God** kan de mensheid uit deze satanische **verblindings** helpen en redden door het ware Evangelie, dat het Woord in Openbaring 14:6 **het Eeuwige Evangelie** noemt, vrij te maken, te ontdoen van alle satanische en menselijke misleiding en verloedering. Één voor één wordt, door middel van even zovele oordelen, die het Lam over deze zondige wereld zendt, deze zevenvoudige verzegeling van satan door het Lam verbroken, en dus vernietigd.

Het eerste zegeloordeel

Het eerste zegeloordeel moet dan ook een doorbraak van **de Waarheid van Gods tuchtigend Woord** brengen. Dit geschiedt door **de Geest der Waarheid** te doen **wederkeren** op aarde, in de bereidwillige mens, in de bereidwillige dienstknecht van God. **De doop in en door de Geest** van God keert terug in de Gemeente. Dit geestelijke feest begon omstreeks de wisseling van de vorige eeuw, ongeveer in 1906, toen het Pinkstergebeuren, met het spreken in tongen, zich in verscheidene Gemeenten manifesteerde.

Het zgn. Pinkster-Evangelie, of Volle Evangelie, werd toen verkondigd, waarbij er bij de christenheid op aangedrongen werd om zich gereed te maken voor de naderende wederkomst van de Here Jezus Christus als de Bruidgom en Koning. Al was het, helaas, ook toen nog een Evangelie, dat **nog vele onvolkomenheden** kende.

Mattheüs 25:1 "Alsdan (nl. in de tijd van het begin van de twintigste eeuw, ca. 1906) zal het Koninkrijk der hemelen (d.i. de Gemeente/Kerk, op aarde) gelijk zijn aan tien (d.i. het Bijbelse getal van volkomenheid) maagden (of christelijke gemeenschappen), welke haar lampen (beeld van hun getuigenisleven in de duisternis van de eindtijd) namen en gingen uit de Bruidgom tegemoet."

De "maranatha" boodschap van de eindtijd (d.i. de boodschap dat de Here Jezus spoedig zal wederkomen) begon toen met klem verkondigd en dus gehoord te worden. En vanaf dat moment was het Woord der Waarheid bezig

door te breken uit de "vastgeroeste" dogmatische dwalingen van de Gemeente/Kerk en het zal doorbreken tot het Eeuwige, Goddelijke Evangelie in alle zuiverheid aan de wereld zal worden verkondigd en de mensen klip en klaar (dus overduidelijk) Gods beloften en eisen zullen verstaan; namelijk, hoe en door Wie zij, alsook wij, in volkomen mate van zonde en satan kunnen worden verlost.

Habakuk 2:14 "Want Hij zal de aarde vullen met de kennis en de heerlijkheid van JaHWeH, zoals de wateren de zeebodem bedekken." (letterlijke vertaling)

Openbaring 14:6 "En ik zag een andere engel vliegen in het midden van de hemel en hij had het Eeuwige Evangelie om dat te verkondigen aan degenen, die op de aarde wonen, en **aan alle natie en geslacht en taal en volk.**"

En door dit doorbrekend Evangelie-licht zal de Gemeente, in en door de kracht van de Heilige Geest en door de overwinning van het Lam op Golgotha, komen tot de volle overwinning over satan en zonde in deze donkere, zondige wereld.

Openbaring 12:11 "En zij (nl. zijn ware discipelen) hebben hem (d.i. satan) overwonnen door het bloed van het Lam en door het Woord van hun getuigenis en zij hebben hun (zondig) leven niet liefgehad tot de dood toe (zodat zij bereid waren om volkomen aan hun oude, zondige leven af te sterven)."

Laten wij nu lezen wat Gods Woord zegt over het eerste zegeloordeel.

Openbaring 6:1-2 "En ik zag, toen het Lam één van de zegels geopend had, en ik hoorde één uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie! En ik zag, en ziet, **een wit paard**, en die daarop zat, had een boog; en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwonne (d.i. Gods arbeider of arbeidster in de overwinning van de Heilige Geest)!"

Hier zien wij Gods overwinnaars van "het laatste uur" vervuld en geheiligd door het zuivere Woord van God – namelijk door het eeuwige Evangelie (zie Openbaring 14:6) – zegevierend door de wereld trekken. Zij berijden (geestelijk gezien) het Witte Paard¹ van Gods gerechtigheid en hebben de overwinnaarskroon (de lauwerkrans) op het hoofd. In hun hand houden zij de boog als een symbool van het ware Woord van God, dat de overwinning over satan op Golgotha proclameert, verkregen door het gestorte bloed van het Lam van God. En door de prediking van dit Woord en hun eigen gerechtvaardigd leven gaan zij, overwinnend over de zondemacht, door de wereld van de laatste dagen, tot de volle overwinning door de zich bekerende mensheid is bereikt: de ontelbare schare, gered uit alle natiën, volken en talen, die voor de troon van God en voor het Lam staan, gekleed in lange, witte klederen en palmtakken in hun handen (zie Openbaring 7:9).

Abusievelijk leren sommigen, dat men in deze ruiter de Here Jezus Christus moet zien. Dit is een dwaling, omdat Jezus Christus de vijand (namelijk: satan) reeds bijna 2000 jaar geleden op Golgotha had overwonnen.

Weer anderen leren, dat deze ruiter de antichrist is. Ook dit is een dwaling, omdat de antichrist helemaal niet heeft overwonnen (en ook niet zal overwinnen) en hij zijn heerserskroon in Gods ogen illegaal zal dragen.² Dit kunnen wij lezen in Ezechiël 21:25-27:

"En jij, o onheilig, goddeloos vorst van Israël (hij wordt hier "vorst van Israël" genoemd, omdat hij zegt de teruggekomen Christus te zijn), wiens dag komen zal, ten tijde van de uiterste ongerechtigheid; also zegt de Here Here: Doe die hoed weg, en hef (of zet) die kroon af, deze zal dezelfde niet wezen; Ik zal verhogen Degene, Die nederig is, en vernederen degene, die hoog is. Ik zal die kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd stellen; ja, zij zal niet zijn, totdat Hij (d.i. Jezus Christus) kome (als Koning, tijdens het 1000-jarige Rijk), die daartoe recht heeft, en aan wie Ik dat geven zal."

Gods Geest, de Geest van Jezus Christus, wil namelijk in de eindtijd, door de ontzegeling van het Evangelie, Zijn ware discipelen leiden in de volmaakte overwinning over de zonde, om zo Zijn Bruid, de Bruid van het Lam, te kunnen vormen, die zonder vlek of rimpel moet zijn en onberispelijk in heiligheid.

Efeze 5:26-27 "Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende door het bad met het water van het Woord, opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, maar dat zij zou zijn heilig en onberispelijk."

Hoofdstuk 2

Het leiden van de individuele gelovige naar zijn (of haar) overwinning over de macht van zonde en satan

Jezus heeft deze weg, deze heilige weg (of hoogweg) van verlossing, geopend door het offer van Zijn eigen leven op het kruishout van Golgotha en zo satan voor eeuwig verslagen.

¹ Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: "Een ANDER geluid – Wie is de ruiter op het WITTE paard uit Openbaring 6 ?". (noot – AK)

² Zie noot 1.

Hebreeën 9:11-15 *"Maar Christus, de Hogepriester van de toekomstige goederen (nl. de geestelijke zaken, die wij in het Nieuwe Verbond kennen), gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel (d.i. de hemelse), niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit maaksel (d.i. niet de aardse tabernakel van Mozes), noch door het bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwig verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed van stieren en bokken, en de as van de jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de reinheid van het vlees; hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwig Geest Zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? En daarom is Hij de Middelaar van het Nieuwe Testament, opdat – de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening van de overtredingen, die onder het eerste (d.i. Oude) Testament waren – degenen, die geroepen zijn, de belofte van de eeuwig erfenis ontvangen zouden."*

Hebreeën 10:14 *"Want met één offer heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden."*

Nu satan voor eeuwig is verslagen door middel van dit offer van Christus en de prijs van 's mensen zonde daardoor is betaald, kan Hij door Zijn Geest de individuele bekeerling/christen leiden op deze weg, deze kruisweg, die de individuele gelovige, als Jezus' discipel, getrouwelijk moet volgen, daar men zo, door deelname aan Jezus' dood en opstanding, moet komen tot deelname aan Zijn overwinning, die Hij als Gods Lam voor ons heeft behaald. **Dit kruisproces geschiedt NIET automatisch** nadat wij ons hebben bekeerd en in Hem hebben geloofd en naar de Gemeente/Kerk gaan.

Wat wij hebben te doen

Wij moeten deelhebben aan Zijn offer door er geestelijk gezien van te eten en te drinken

Wij komen tot deelname aan deze overwinning van Hem over zonde en satan als wij, geestelijk gezien, van dit offer eten en drinken, nadat wij ons tot Hem hebben bekeerd van onze zonden, in belijdenis van schuld, en ons aan Hem hebben overgegeven.

Johannes 6:48-58 *"Ik (d.i. Jezus) ben het Brood des levens. Uw vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn, en zij zijn gestorven. Dit is het Brood, dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan ete, en niet sterve. Ik ben dat levende Brood, dat uit de hemel nedergedaald is: zo iemand van dit Brood eet, die zal in de eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan stredden onder elkaar zeggende: Hoe kan ons deze Zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tot hen: Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwig leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. Want Mijn vlees is waarlijk Spijs, en Mijn bloed is waarlijk Drank. Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem. Gelijkerwijs Mij de levende Vader gezonden heeft, en Ik leef door de Vader; also die Mij eet, dezelve zal leven door Mij. Dit is het Brood, dat uit de hemel nedergedaald is; niet gelijk uw vaders het Manna gegeten hebben, en zijn gestorven. Die dit Brood eet, zal in de eeuwigheid leven."*

Eten en drinken van Zijn vlees en bloed houden een vrijwillige handeling in, alsook het hebben van een diepe gemeenschap met Zijn dood en opstanding.

Wij hebben ons kruis op ons te nemen

In Lukas 9:23-25 worden wij uitgenodigd om **ons** kruis op ons te nemen:

"En Hij zei tot allen: Zo iemand achter Mij aan wil komen, die verloochene zichzelf, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, omwille van Mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens, als die de gehele wereld zou winnen, maar zichzelf zou verliezen, of zelf schade aan zijn ziel zou lijden?"

Zo iemand Zijn volgeling, Zijn discipel, wil zijn, die moet dit doen, namelijk, eerst zichzelf verloochenen, dus niet datgene doen, wat God niet wil. Daarna moeten wij vrijwillig ons kruis op ons nemen en Jezus, geestelijk gezien, volgen naar Golgotha om daar af te sterven aan ons zondig leven. Het is het kruisleven van de zondaar zelf: namelijk, het willen sterven aan zijn eigen zondig leven – op grond van zijn geloof in het volbrachte werk van Gods Lam op Golgotha – in en door de kracht van het heiligingswerk van de Heilige Geest, in en door Zijn louterend vuur, of anders gezegd in en door de reiniging door het gestorte bloed van Jezus, het Lam voor ons geslacht.

Wij moeten de Geest van Jezus Christus hiertoe persoonlijk uitnodigen

Openbaring 3:20 *"Zie, Ik sta aan de deur (van uw hart) en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen en zal met hem (in de geest) avondmaal houden en hij met Mij (waardoor wij samengroeien met Zijn dood en opstanding – zie Romeinen 6:5)."*

Wij moeten de Geest van Jezus Christus uitnodigen om ons deel te geven aan de loutering in Zijn vuur

Mattheüs 3:11-12 *"Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Wiens wan (d.i. een mand om koren te zuiveren van het oneetbare en dus waardeloze kaf) in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer*

(beeld van ons hart en leven) doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden."

Wij moeten de dorsvloer van ons hart door Hem laten doorzuiveren, en wel door het vuur van Zijn Heilige Geest, opdat al het kaf (beeld van ons oude en zondige leven) zal worden verbrand tot as, zodat er niets meer van ons oude leven over blijft.

Wij hebben Hem vrijwillig binnen te laten in onze innerlijke mens, opdat Jezus, als de Koning van ons hart en leven, daar Zijn zegenerijk en krachtig werk kan volbrengen

Openbaring 2:26 "En die overwint, en **die Mijn werken** (nl. deelname aan Zijn dood en opstanding) tot aan het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven over de heidenen (d.i. de volkeren)."

Voortdurend afsterven

Wij moeten voortdurend willen afsterven aan ons zondig "IK", geestelijk gezien voortdurend willen aanzitten aan het avondmaal van de Bruiloft van het Lam (dus deel willen hebben aan Zijn dood en opstanding).

Openbaring 19:9 "En hij (d.i. de berichtgevende engel) zei tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de Bruiloft van het Lam.³ En hij zei tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods."

2 Korinthe 4:10 "Altijd de doding van de Here Jezus in het lichaam (d.i. in ons hart en leven) omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden."

Voortdurende wassing in, en dus reiniging door Zijn bloed

Wij moeten zo voortdurend willen leven in de wassing van en dus in de reiniging door Zijn bloed, willen staan in Zijn volkomen bloedverzoening, opdat onze voeten (beeld van onze wandel) voortdurend gereinigd worden van alle zondesmet en alle zondemacht, zodat de zonde in ons lichaam, onze ziel en onze geest **volkomen afgestorven zij**.

1 Petrus 2:24 "Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het kruishout (nu bijna 2000 jaar geleden); opdat wij (nu) aan de zonde afgestorven zijnde, voor de gerechtigheid (dus door Hem) leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt."

Wij hebben ook zelf de zonde te ontvlieden

2 Korinthe 6:14-18 en 7:1 "Trekt niet een ander juk aan (d.i. vormt geen ongelijk span) met de ongelovigen; want wat heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid gemeen, en welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft de gelovige gemeen met de ongelovige? Of wat samenvoeging (of: gemeenschappelijke grondslag) heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel van de levende God; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal **in** hen wonen en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Here, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal u aannemen. En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Here, de Almachtige. Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons **onzelf** reinigen van alle besmetting van vlees (nl. van de vleselijk ingestelde mens) en van (de zondige, menselijke en eventueel duivels beïnvloede) geest, voleindigende de heiligmaking in de vrede Gods."

De zonde in ons ook doden!

Wij hebben de zonde in zondige plaatsen en gelegenheden niet alleen te ontvlieden, wij hebben de zonde en de zondemacht in ons vlees en in onze geest (d.i. in ons hart en leven), in de kracht van Jezus en op grond van Zijn volmaakt offer op het kruishout van Golgotha, ook te doden in de Naam van Jezus en zo te overwinnen.

Romeinen 8:13 "Want indien gij naar het vlees (d.i. de vleselijke, menselijke natuur) leeft zo zult gij sterven, maar indien gij **door de Geest** de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven."

Kolossenzen 3:5 "Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, welke is afgodendienst."

Daarom luidt het Woord in Lukas 13 vers 24:

"**Strijdt** om in te gaan door de enge (d.i. nauwe) poort!"

en in Hebreëen 12 vers 4:

"Gij hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden, strijdende tegen de zonde."

Totale overgave

Wij hebben ons totaal aan Hem over te geven, opdat Hij Zijn verlossing, Zijn kruiswerking en zaligmaking geheel kan uitwerken in ons lichaam, onze ziel en geest, want Hij heeft ons een vrije wil gegeven, en Hij torpedeert die niet.

³ Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: "Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam en tot deze Goddelijke Bruiloft". (noot – AK)

Kolossenzen 1:13 "Die ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon Zijner liefde."

Daar kunnen wij deel hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht (zie Kol. 1:12).

Gehoorzaam volgen

Wij hebben Hem dan gehoorzaam te volgen op de heilige weg (of hoogweg) van het kruis, tot de algehele verlossing, overwinning en heiligmaking is bereikt. Dan zal Hij ons ook leiden in Zijn volmaakte Goddelijke natuur, in de mate van de grootte van de volheid van Christus (zie Efeze 4:13).

2 Petrus 1:3-4 "Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis van Degene, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd: Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve de goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij het verderf ontvlucht zijt, dat in de wereld is door de begeerlijkheid."

Dan zal Hij ons leiden in Zijn heiligdom, stap na stap naar onze hemelse Vader toe.

Recapitulatie:

Wat Jezus heeft gedaan en doet:

- Jezus Christus heeft voor eeuwig satan overwonnen.
- Nu kan Hij de bekeerde christen deelgeven aan Zijn overwinning over satan en zonde, hem leiden op de kruisweg tot afsterving aan zijn persoonlijke zonden. Dit kruisproces van de bekeerde christen geschiedt niet automatisch.

Wat wij hebben te doen:

1. Zijn vlees eten, Zijn bloed drinken (d.i. deel hebben aan Zijn dood en opstanding);
2. ons kruis op ons nemen (d.i. afsterven aan ons oude, zondige leven);
3. dit vrijwillig doen;
4. de Geest hiertoe uitnodigen;
5. de Geest uitnodigen om ons in Zijn vuur te louteren;
6. dit moeten wij voortdurend doen, voortdurend aan willen zitten aan Zijn avondmaalstafel, tot wij volkomen afgestorven zijn aan onze zonden;
7. wij moeten de zonde ontvliesen;
8. wij moeten onszelf dagelijks reinigen in Zijn heilig bloed van alle besmetting van de zonde;
9. wij moeten de zonde in ons in Zijn kracht doden en ertegen strijden;
10. wij hebben ons totaal aan Hem over te geven.

Dan zal Hij ons geheel (naar lichaam, ziel en geest) heiligen en zal Hij ons leiden in Zijn Goddelijke natuur en ons, geestelijk gezien, brengen in Gods heiligdom, naar onze hemelse Vader toe.

Laten wij thans een paar aspecten van onze strijd tegen de zonde onder de loep nemen.

1

De zonde van onze ogen

Een wereld van ongerechtigheid kan, vooral in onze laatste dagen, binnenkomen – in ons lichaam, onze ziel en geest – via onze ogen, onder andere door toedoen van TV, Internet of strandleven.

Spreuken 4:25 "Laat uw ogen rechthout zien en uw oogleden zich recht voor u heen houden"

Menigeen gebruikt vooral op het strand een zonnebril (beter gezegd een "zonde-bril") om hun zondige blikken te verbergen. Als wij met Christus opgewekt zijn, zo laten wij de dingen zoeken en bedenken, die van boven (van God) zijn en niet die op de aarde zijn (zie Kolossenzen 3:1-2). Vooral in deze laatste dagen, waarin de ongerechtigheid zich zo enorm vermenigvuldigt (zie Markus 24:12).

Laten onze ogen niet overspelig zijn

Mattheüs 5:28-29 "Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aanziet, om dezelve te begeren, die heeft alreeds overspel in zijn hart met haar gedaan. Indien dan uw rechteroog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u; want het is beter voor u, dat één van uw leden vergaat, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen zal worden."

De zonde van de ogen bestrijden

Laten wij de zonde in onze begerige ogen bestrijden in Jezus' Naam en kracht en die overwinnen, ook op het gebied van TV en Internet (met hun porno en naaktbeelden).

Ons niet verlustigen

Laten onze ogen niet zondigen door zich te verlustigen in zondige begeerlijkheden, ook niet door te begeren wat van uw naaste is.

Deut. 5:21 "En gij (mannen) zult niet begeren de vrouw van uw naaste; en gij zult u niet laten verlustigen in het huis van uw naaste, in zijn akker, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat van uw naaste is."

2 Timótheüs 2:22 "Maar vlucht van de begeerlijkheden van het jonge leven; en jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede, met degenen, die de Here aanroepen uit een rein hart."

Andere zonden van onze ogen

Hoge ogen (hoogmoed), op anderen neerzien.

Spreuken 6:16-17 "Deze zes haat de Here; ja, zeven zijn Zijn ziel een gruwel. Hoge ogen (1), een valse tong (2), en handen, die onschuldig bloed vergieten (3)." (4 t/m 7 staan in vers 18-19 vermeld, maar doen hier niet ter zake)

Een boos oog.

Mattheüs 6:22-23 "De kaars van het lichaam is het oog; indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen; maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht, dat in u is, duisternis is (of: blijkt te zijn), hoe groot zal de duisternis zelf zijn!"

Jakobus 3:14 "Maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart zo roemt en liegt niet tegen de waarheid."

Uw tong twist, omdat jaloezie het hart heeft vervuld, zodat u lastert om de naaste neer te drukken. Lees ook Markus 7:21-22.

Begeerten

Vervolgens kan het oog zondigen door enorme begeerten naar rijkdom en materieel bezit of door jaloezie op een ander vanwege diens bezit.

Verleiding

Ten slotte kunnen onze ogen zondigen door verleidende blikken, door lonken en flirten.

Jesaja 3:16-17 "Verder zegt de Here: Daarom dat de dochters van Sion (de jonge vrouwelijke leden onder de gelovigen) zich verheffen, en gaan met uitgestrekte hals, en lonken met de ogen, al gaande en trippelende daarenheden treden, en alsof haar voeten gebonden waren. Zo zal de Here de schedel van de dochters van Sion schurftig maken, en de Here zal haar schaamte ontbloten."

Daarom raken dezulken gevangen in een zondige geest van overspel, hoerierij en ontucht.

Wij kunnen van deze zonde van de ogen slechts verlost worden door **belijdenis, en door deelname aan het sterven van het Lam van God (voor ons: afsterven aan de zonde) en door het ontvluchten van slechte, zondige omstandigheden.**

2

De zonde van onze tong

Een ander aspect van onze verlossing, heiligmaking en overwinning over de zonde, dat extra onze aandacht verdient, betreft onze tong. Overwin de zonde van de tong en leg die uitdrukkelijk in Gods hand tot heiligmaking.

Spreuken 4:24 "Doe de verkeerdheid van de mond van u weg, en doe de verdraaidheid van de lippen verre van u." of: "Zondig niet door wat je zegt, laten je lippen geen verkeerde dingen zeggen." (uit: Het Boek)

Niet oordelen

Laat ons de medemens niet oordelen, omdat wij de beweegredenen van zijn hart niet kennen.

Mattheüs 7:1-5 "Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij (de ander) oordeelt, zult gij (zelf) geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden. En wat ziet gij de splinter, die in het oog van uw broeder is, maar de balk, die in uw (eigen) oog is, merkt gij niet (op)? Of, hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe, dat ik de splinter uit uw oog wegdoe; en zie, er is een balk in uw (eigen) oog? Gij **schijn**heilige! Doe eerst de balk uit uw (eigen) oog weg, en dan zult gij **bezien**, om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen."

Romeinen 2:1-6 "Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt; want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten, dat het oordeel van God naar waarheid is, over degenen, die zulke dingen doen. En denkt gij dit, o mens, die degenen oordeelt, die zulke dingen doen, en (zelf) hetzelfde doet, dat gij het oordeel van God zult ontvlieden? Of veracht gij de rijkdom van Zijn goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt? Maar naar uw hardheid, en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelf toorn als een schat, in de dag van (Gods) toorn, en (ten tijde) van de openbaring van het rechtvaardig oordeel (nl. de zegel-, bazuin- en fioolordelen) van God. Welke een ieder vergelden zal naar zijn werken."

1 Korinthe 4:5 "Zo dan oordeelt niets voor de tijd, totdat de Heer zal gekomen zijn, Welke ook in het licht zal brengen hetgeen in het duister verborgen is, en openbaren de overleggingen van de harten; en alsdan zal een ieder lof hebben van God."

Jakobus 3:1-6 en 8-11 "Zijt niet vele meesters, mijn broeders, wetende, dat wij (des) te meerder oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in toom te houden. Ziet, wij leggen de paarden tomen in de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen, en wij leiden daarmee hun gehele lichaam om; ziet ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn, en door harde winden worden voortgedreven, worden zij omgewend door een zeer klein roer, waarheen ook de begeerte van de stuurman wil. Alzo is ook de tong een klein lid, en roemt nochtans grote dingen. Ziet, hoe een klein vuur, een grote hoop hout aansteekt. De tong is ook een vuur, een wereld van onge-rechtigheid; alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet, en verziekt heel de levensloop van de mens en wordt ontstoken van de hel. Maar de tong kan geen mens temmen: zij is een onbe-dwingbaar kwaad, vol van dodelijk venijn. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden. Welt ook uit een fontein van dezelfde ader zoet en bitter water op?"

Laat de Here uw mond heiligen door het vuur van Zijn Geest.

Jesaja 6:5-7 "Toen zei ik: Wee mij, want ik verga! dewijl ik een man van onreine lippen ben, en ik woon in het midden van een volk, dat onrein van lippen is; want mijn ogen hebben de koning, de Here der heers-⁴charen gezien. Maar één van de serafs (d.i. een engel van Gods heiligheid) vloog tot mij, en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmee aan, en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeroerd; alzo is uw misdaad van u geweken, en uw zonde is verzoend."

Zoek verlossing van de demon van roddel en laster en leugen!

Voor Gods aangezicht worden twee soorten van stemmen gehoord:

- de stem van oordeel, roddel, leugen en laster, die ontstoken is uit de hel en uit satan;
- de stem van voorbeding – op grond van Jezus' volbrachte werk op het kruishout van Golgotha – die door Je-zus wordt gevoed.

Efeze 4:25 "Daarom legt af al de leugen (ook die leugen zogenaamd om bestwil), en spreekt de waarheid, een ieder met zijn naaste; want wij zijn elkanders leden."

Mattheüs 5:37 "Laat uw woord ja, ja zijn; en neen, neen!"

Hebt geen deel aan het belasteren van uw broeder en/of zuster.

Mattheüs 5:11 "Zalig zijt gij, als de mensen u smaden, en vervolgen, en ligende allerlei kwaad tegen (of over) u spreken, omwille van Mij."

Hebt geen deel aan de spraak van de goddelozen en spotters van deze wereld

Psalms 1:1 "Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in de raad van de goddelozen, noch staat op de weg van de zondaren, noch zit in het gestoelte van de spotters."

Bekeert u van de boosheid van de tong en bidt tot Jezus om uw tong te heiligen in en door de kracht van Zijn Geest.

Efeze 5:17-21 "Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil van de Here zij. En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de Geest; sprekende onder elkaar met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Here in uw hart; dankende te allen tijd over alle dingen God en de Vader, in de Naam van onze Here Jezus Christus; elkaar onderdanig zijnde in de vreze Gods."

Wordt vervuld met de Geest der Waarheid en verlaat alle leugen

Hij zal u in alle waarheid leiden (zie Johannes 16:13), in de Goddelijke waarheid van Zijn Woord, maar ook in een leven van waarheid. Hij geeft u kracht in uw innerlijke mens om satan en leugen te weerstaan en te overwinnen.

Efeze 3:16 "Opdat Hij u geve, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens."

Hij is het, Die ons heiligt, ook onze tong

1 Petrus 1:1-2 "Petrus, een apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Ga-latië, Kappadocië, Azië en Bitynia, aan de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in **de heilig-making van de Geest**, tot gehoorzaamheid en besprenkeling van het bloed van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd."

Romeinen 1:4 "(...het Evangelie van God,... van Zijn Zoon...), Die krachtiglijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar **de Geest der heiligmaking**, uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus, onze Heer."

⁴ Here der heerscharen = God, de Heer van het hemelse leger; bestaande uit engelen-machten en menselijke geestelijke strij-ders. (noot – AK)

Spreuken 18:21 "Dood en leven zijn in het geweld van de tong; en een ieder die ze liefheeft, zal haar vrucht eten."

Mattheüs 12:35-37 "De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart, en de boze mens brengt boze dingen voort uit de boze schat. Maar Ik zeg u, dat van elk ijdel woord, hetwelk de mensen zullen gesproken hebben, zij van hetzelfde rekenschap zullen geven in de dag van oordeel. Want uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en uit uw woorden zult gij veroordeeld worden."

Romeinen 3:11-18 "Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; vernieling en ellendigheid is in hun wegen; En de weg van de vrede hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen."

Romeinen 14:4 en 10-13 "Wie zijt gij, die andermans huisknecht oordeelt? Hij staat, of hij valt zijn eigen heer; doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen." "Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er staat geschreven: Ik leef, zegt de Here; voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God belijden. Zo dan een ieder van ons zal voor zichzelf God rekenschap moeten geven. Laat ons dan elkaar niet meer oordelen; maar oordeelt dit liever, namelijk, dat gij uw broeder geen aanstoot of ergernis geeft."

Hij is machtig om ons volkomen te verlossen (dus ook van onze zondige tong).

Efeze 3:20-21 "Hem (d.i. de Vader) nu, Die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in Hem werkt, Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Jezus Christus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen."

Hebreeën 7:25 "Waarom Hij (d.i. Jezus Christus) ook volkomen kan zalig maken (d.i. verlossen) degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden."

Jezus heeft ons helpers geschonken op deze kruisweg

Efeze 4:11-16 "En Dezelfde (d.i. Christus) heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; tot de volmaking van de heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus; **totdat wij allen zullen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte van de volheid van Christus**; opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die, als de vloed bewogen, op en neer, heen en weer geslingerd worden met alle wind van leer, door de bedriegerij van de mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen; maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden (op)groeien in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus; door Hem wordt het gehele lichaam bekwaam samengevoegd en samen vastgemaakt, elk deel helpt de andere delen naar vermogen, zodat het gehele lichaam gezond groeit en vol (goddelijke) liefde is."

Jezus Christus is de (enige) Weg, de (enige) Waarheid en het Leven.

Alleen door Hem komen wij in Gods hemelen en Hij alleen leidt ons **tot onze heilige goddelijke Vader, Die in de hemel woont** (zie Johannes 14:6).

Handelingen 4:12 "En de zaligheid is in geen Andere, want er is ook onder de hemel geen andere Naam, Die onder de mensen genoemd is, door Welke wij moeten (en kunnen) zalig worden."

Wij hebben deze heilsweg van het Lam niet alleen te gaan

Jezus Christus is onze overste Leidsman (Gids) en de Voleinder van ons geloof (zie Hebreeën 12:2), Hij is onze goede Herder (zie Psalm 23, Johannes 10:11), onze eeuwige Vriend, Die ons in moeilijke tijden troost op deze heilsweg (zie Johannes 14:15), onze Wonderlijke Raadsman, onze Sterke God, onze eeuwige Vader, onze Vrededorst (zie Jesaja 9:5), tot wij eenmaal aanbelanden in de hemelse glorie bij Vader thuis. Amen!

Jesaja's beschrijving van de heilige weg van Gods genade en verlossing

Jesaja 35:1-10 "De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de wildernis zal zich verheugen, en zal bloeien als een roos. Zij zal lustig bloeien, en zich verheugen, ja, met verheuging, en juichen; de heerlijkheid van Libanon is haar gegeven, het sieraad van Karmel en Saron; zij zullen zien de heerlijkheid van de Here, het sieraad van onze God. Versterkt de slappe handen, en stelt de struikelende knieën vast. Zegt de onbedachtzamen van harte: Weest sterk, en vreest niet; ziet, uw God zal ter wrake komen met de vergelding van God. Hij zal komen en u verlossen. Alsdan zullen de blinde ogen opengedaan worden, en de dove oren zullen geopend worden. Alsdan zal de kreupele springen als een hert, en de tong van de stomme zal juichen; want in de woestijn zullen wateren uitbarsten, en beken in de wildernis. En het dorre land zal tot stand water worden, en het dorstige land tot springaders van wateren; in de woningen van de draken, waar zij gelegen hebben, zal gras met riet en biezen zijn. En aldaar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden; de onreine zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn; die deze weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Er zal geen leeuw zijn, en geen verscheurend gedierte zal daarop komen, noch aldaar gevonden worden, maar **de verlostten zullen daarop wandelen**. En de vrijgekochten van de Here zullen

wederkeren, en tot Sion komen met gejuich, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden."

De woestenis van het zondige hart zal, na bekering en volledige overgave aan Hem, bloeien als een roos. Blinde ogen (ook en vooral geestelijk gezien) zullen open gaan en dove oren zullen (ook en vooral geestelijk gezien) horen. De kreupele, ook de geestelijk kreupele, zal springen als een hert en de tong van de stomme zal spreken. Het dorstige land van het hart zal worden tot springaders van wateren. De door de Here vrijgekochte zielen zullen eeuwige blijdschap hebben en zullen in Sion, Gods hemel, komen met gejuich.

De heiligmaking van lichaam, ziel en geest van de individuele gelovige

Een andere uitdrukking voor het afsterven van de zondemacht in lichaam, ziel en geest is de **heiligmaking** ervan. De uitdrukking "afsterven van de zondemacht" in lichaam, ziel en geest heeft de blik gericht op de loutering (reiniging) van ons zondig wezen; "heiligmaking" richt zich echter op de vordering van het heilige NIEUWE Christusleven in ons wezen van lichaam, ziel en geest en vormt zo een aanvulling op de lessen over onze kruisweg; namelijk, het vrijwillig af willen sterven aan ons oude zondige leven.

1 Thess. 5:23 "En de God van Vrede Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam (dus de gehele mens) worde onberispelijk bewaard in de **tegenwoordigheid** (d.i. de letterlijke vertaling) van onze Here Jezus Christus."

1 Thess. 4:3-4 en 7 "Want dit is de wil van God, uw heiligmaking: dat gij u onthoudt van de hoererij; dat een ieder van u weet zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer." "Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking."

De heiligmaking van de innerlijke mens van het hart

Efeze 6:14 "Staat dan, uw lendenen (nl. de lendenen van ons verstand) omgord hebbende met de Waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid."

Wij hebben op te staan uit de zondeslaap in en door de kracht van Jezus' overwinning over satan en zonde

Efeze 5:14 "Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij die (geestelijk gezien) slaapt, en staat op uit de (geestelijke) dood (van zonde en ongerechtigheid); en Christus zal over u lichten."

De lendenen van het verstand omgorden

Zoals wij hierboven, in Efeze 6:14, reeds hebben kunnen lezen, zegt het Woord, dat wij onze lendenen moeten omgorden (d.i. versterken) met de Waarheid, namelijk met de Geest der Waarheid en het Woord der Waarheid.

En in 1 Petrus 1:13 wordt ons verteld welke lendenen hier bedoeld zijn, namelijk de lendenen van ons verstand. Wij moeten vernieuwd worden in ons duister en dus zondig denken (zie Romeinen 12:2), opdat wij mogen beproeven, welke de goede, en welbehaaglijke en volmaakte wil van God zij. En deze vernieuwing gebeurt door ons verstand te omgorden (d.i. te versterken) met het Woord der Waarheid, in de kracht van de Geest der Waarheid.

De ziel nu van het Woord der Waarheid is **het Woord van het Kruis**; namelijk, de overwinning van het Lam van God over satan en 's mensen zonde door het offer van Zijn eigen leven op het kruishout van Golgotha. Door deelname aan dit Woord, door dit Woord te eten als ons dagelijks brood, ontvangen wij deel aan Jezus' overwinning over satan en ook over onze persoonlijke zonden en ontspruit het Nieuwe Leven van de opgestane Heer, onze Here Jezus Christus, in ons hart en leven, net zoals de goddelijke rank ontspruit uit de goddelijke Wijnstok (zie Johannes 15:5). Wij worden zo uit God wedergeboren en wassen op (d.i. groeien) in Zijn gerechtigheid en heiligheid.

Geestelijk gezien doen wij zo, voor alles, de innerlijke wapenrusting aan, het borstwapen van de gerechtigheid en heiligheid van God en delen zo de overwinning van Jezus Christus over satan en over onze persoonlijke zonden, naar de innerlijke mens van ons hart.

Zo begint het Koninkrijk van God binnen in ons vorm te krijgen (zie Lukas 17:21).

Spreuken 4:23 "Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens."

Wij hebben onszelf nauwgezet te doorzoeken

Wij hebben onszelf nauwgezet te doorzoeken, om te zien of er, voor God, onwelgevallige begeerten en overleggingen in ons hart zijn, of er dingen in ons hart en leven zijn, die een afgodisch karakter hebben, die ons van Hem doen afdwalen, omdat wij daar prioriteiten aan geven boven de wil van God en de liefde tot God.

Zefanja 2:1-3 "Doorzoek uzelf nauwgezet, ja, doorzoek nauw, gij volk, dat met geen lust bevangen wordt! Eer het besluit bare (d.i. vóór dat het oordeel van God valt, want) (gelijk kaf gaat de dag voorbij), terwijl de hittigheid van des Heren toorn over u nog niet komt, terwijl de dag van de toorn van de Here over u nog niet komt. Zoekt de Here, alle gij zachtmoedigen van het land (beter vertaald: van de wereld), die Zijn recht werken! Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid, misschien zult gij verborgen worden in de dag van de toorn des Heren."

Doorzoek nauwgezet of u nog echt in Christus bent, of Hij nog in uw hart woont en troont, of u Hem nog waarlijk lief heeft.

2 Korinthe 13:5 "Onderzoekt uzelf, of gij (nog) in het geloof zijt, beproeft uzelf. Of kent gij uzelf niet (goed), (en weet niet zeker) of Jezus Christus in u is (of woont)? tenzij dat gij enigmate in de zonde leeft."

Door het Woord van God en de Geest van God komt Hij in ons hart, doorzoekt en oordeelt Hij onze gedachten en de overleggingen van ons hart

Hebreeën 4:12-13 "Want het Woord van God is levend en krachtig (letterlijk: werkzaam), en scherp-snijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling van de ziel, en van de geest, en van de samenvoegselen (dit zijn de gewrichten), en van het merg, en is een oordeler van de gedachten en van de overleggingen van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem; maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van Degene, met Welke wij te doen hebben."

Hij scheidt in onze ziel en onze geest de kwade en de goede gedachten en overleggingen van het hart, zelfs tot in de diepste delen van ons onderbewustzijn. Onze uiterlijke en innerlijke mens doorzoekt en oordeelt Hij en Hij overtuigt ons van zonden. Hij kan ons volkomen heilig en dus zalig maken en de mens leiden tot de volmaaktheid in Hem, omdat Hij een eeuwige overwinning over satan en zonde heeft behaald (zie Hebreeën 9:12).

Hebreeën 7:25 "Waarom Hij ook volkomen kan zalig maken (d.i. verlossen) degenen, die door Hem (d.i. de Hogepriester, Jezus Christus) tot God gaan, also Hij altijd leeft om voor hen te bidden."

Kolossenzen 1:27-29 "Aan wie God heeft willen bekendmaken welke zij de rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid (nl. van de godzaligheid in Christus) onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid; Dewelke wij verkondigen, vermanende een ieder mens, en lerende een ieder mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een ieder volmaakt stellen in Christus Jezus; waartoe ik ook arbeide, strijdende naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht."

Jeremia 29:13 "Gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart."

Hooglied 8:6 "Zet Mij als een zegel (d.i. een stempel als bewijs van eigendom) op uw hart (d.i. de innerlijke mens), als een zegel op uw arm (d.i. de uiterlijke mens); want de liefde is sterk als de dood; de naijver is hard als het graf; haar kolen zijn vurige kolen, vlammen van de Here (d.i. JaHWeH)."

De Christusnatuur

Dan zal Hij de Christusnatuur, Zijn natuur, in ons uitgieten en Koning over ons zijn, omdat wij dan Zijn eigendom zijn, en ons dopen in en dus vervullen met Zijn almachtige Geest.

Efeze 3:16-21 "Opdat Hij u geve, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens; opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; opdat gij ten volle zou kunnen begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Hem nu, Die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt, Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen."

Jesaja 9:5-6 "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vrededorst; (aan) de grootheid van deze heerschappij en vrede zal geen einde zijn (of: komen) op de troon van David en in Zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver van de Here der heirscharen zal zulks doen."

2 Korinthe 3:17-18 "De Here nu is de Geest; en waar de Geest van de Here (werkzaam) is, aldaar is vrijheid (van zonde). En wij allen, met ongedekte aangezichten de heerlijkheid van de Here (als) in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van de Geest van de Heer."

2 Korinthe 4:16 "Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt (door ouderdom), zo wordt nochtans de inwendige (mens) vernieuwd van dag tot dag."

Romeinen 8:10-11 "En indien Christus in u is (d.i. woont en troont), zo is wel het lichaam dood omwille van de zonden; maar de geest is leven omwille van de gerechtigheid. En indien de Geest van Degene, Die Jezus uit de dood opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de dood opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont."

Efeze 6:10 "Voorts mijn broeders, wordt krachtig in de Here, en in de sterkte van Zijn macht."

Dan zullen wij Hem zien gelijk Hij is.

Mattheüs 5:8 "Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien."

Voor allen, die nog niet tot deze innerlijke reinheid zijn gekomen, bewoont Hij een ONtoegankelijk licht; namelijk, Zijn Shekinah glorie of -licht (d.i. Zijn Goddelijke heerlijkheid) (zie 1 Timotheüs 6:16).

Volmaakte zaligheid

Eenmaal in Zijn hemel zal de volmaakte zalig gemaakte mens zijn veranderd in een eeuwige tempel van de almach-

tige God, waarin Hij in eeuwigheid wonen en werken zal. Dan zijn wij tempels van transparant goud (zie Openbaring 21:18), dan zullen wij de heerlijkheid van God uitstralen (zie Openbaring 21:11) en schijnen als de zon (zie Mattheüs 13:43).

Openbaring 21:1-7 "En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid, die door haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is in de mensen, en Hij zal in hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal in hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. En Die op de troon zat, zei: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon (zie noot⁵) zijn."

De heiligmaking van de uiterlijke mens

Als de innerlijke mens van het hart totaal is geheiligd, zal de uiterlijke mens eveneens geheiligd zijn, daar de bron van diens leven reeds geheiligd is.

De vorming van de Bruid van het Lam in de eindtijd

In de eindtijd worden de wijze leden van de Gemeente van Christus over de gehele wereld, dus zij die zich door Gods Geest en het eeuwige Evangelie van het Lam individueel hebben laten heiligen, aangenomen als leden van de Bruid van de onzichtbaar door de Heilige Geest teruggekomen Bruidegom. Deze aanname tot leden van de Bruid zal individueel geschieden in politiek en maatschappelijk gezien middernachtelijke (dus zéér moeilijke) tijden.

Lukas 17:34-37 "Ik zeg u: In die nacht zullen twee (mensen) op een bed zijn; de één zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. Twee vrouwen zullen tezamen malen; de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden. Twee (mensen) zullen op de akker zijn; de één zal aangenomen worden, en de ander zal verlaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Heer? En Hij zei tot hen: waar het (geestelijk) lichaam (van de bruid) is, aldaar zullen de arenden (beeld van de bruidsleden) vergaderd worden."

Zij zullen, in en door de Heilige Geest, geestelijk worden verenigd in het Lichaam (van Christus), de Bruid van het Lam. Dezen worden aanvaard (aangenomen) als leden van de Bruid van het Lam, **omdat zij zonder vlek of rimpel zijn, heilig en onberispelijk.**

Efeze 5:26-27 "Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigt hebbende door het bad met het water van het Woord; opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk."

Als het getal van de Bruid volkomen is, wordt de Bruiloftsdeur gesloten (dit is dus niet de genadedeur) en niemand wordt meer toegevoegd aan hen, die tot leden van de Bruid zijn aangenomen. Deze leden van de Bruid zullen nimmer lichamelijk sterven, omdat zij zondeloos, onberispelijk, zijn geworden en zullen straks, bij de komst van Jezus als Koning der koningen, in een punt des tijds, lichamelijk eeuwigheidslichamen ontvangen (zie 1 Korinthe 15:51-52). Ook zullen zij, door de door de Heilige Geest teruggekomen Bruidegom, na de Bruiloft als Zijn instrumenten worden ingezet om de Gemeente(n) te herstellen en later de wereldwijde opwekking te helpen leiden (zie Lukas 12:35-38).

Als de Bruidegom plotseling en onzichtbaar – in en door de Heilige Geest – is wedergekomen, is er het Bruiloftsfeest met de leden van de Bruid van het Lam. Dit is een geestelijke ervaring van de hoogste orde, waarbij een ieder (behorend tot de Bruid) zal worden aangedaan met grote kracht en heerlijkheid.

Openbaring 12:1 "En er werd een groot teken gezien in de hemel (d.i. het koninkrijk der hemelen, nl. de Gemeente hier op aarde); namelijk een vrouw (d.i. de Vrouw van het Lam)⁶, bekleed met de zon (beeld van de Vader); en de maan (beeld van de bloedverzoening van de Zoon) was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren (beeld van de Heilige Geest)."

⁵ Ook dochters (van God) worden – **als zij volmaakt in Hem zijn** – (geestelijke) zonen van God. Het is de zgn. mannelijke rijpheid: "de mate van de grootte van de volheid van Christus" (Ef. 4:13). En, als wij de eeuwigheid zijn binnengegaan, dan wordt er niet meer getrouwd en is ook de gemeenschap tussen man en vrouw, voor de voortplanting, niet meer nodig en dus niet aanwezig. (noot – AK)

⁶ Genaamd: **de Bruid** VOOR de Bruiloft van het Lam. Genaamd: **de Vrouw** NA de Bruiloft van het Lam. (noot – AK)

Het herstel, de verlossing en heiligmaking van de Gemeenten

I

De overwinnaars over de zonde uit de zeven Gemeenten in de eindtijd

Als de Heer van de Gemeente, het Lam van God, persoonlijk – in en door de Heilige Geest – op aarde is wedergekeerd, neemt Hij de leiding en het herstel van de Gemeente in eigen hand.

Efeze 1:9-12 "Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelf. Om in de volheid der tijden (d.i. in de eindtijd) de leiding van alle dingen onder één Hoofd, in Christus, samen te vatten, beide wat in de hemel (d.i. het Koninkrijk der hemelen op aarde, nl. de Gemeente) is, en dat op de aarde (d.i. de wereld) is; in Hem, in Welke wij ook een erdeel geworden zijn (waarvoor de oude mens in ons gestorven moet zijn); wij, die te voren verordineerd waren naar het voornemen van Degene, Die alle dingen werkt naar de raad van Zijn wil; opdat wij zouden zijn tot (lof en) prijs van Zijn heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben." (vers 9 en 10 zijn letterlijk uit het Grieks vertaald)

Hetgeen dan tot Zijn erdeel is geworden, is de Bruid van het Lam, die dan als Zijn aards Lichaam Hem tot instrument dient, allereerst om de door satan verziekte en geestelijk ingeslapen Gemeente (zie Mattheüs 25:5) te herstellen en velen van haar tot overwinnaar te leiden en vervolgens om Hem te dienen in de wereldwijde opwekking. Ditzelfde zien wij in Openbaring 1 vers 9-18:

"Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, en medegenoot in de verdrukking, en in het Koninkrijk, en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland, genaamd Patmos, om het Woord van God, en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren; en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin, zeggende: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste; en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de zeven Gemeenten, die in Azië zijn, namelijk naar Efeze, en naar Smyrna, en naar Pérgamus, en naar Thyatire, en naar Sardis, en naar Filadelfia, en naar Laodicéa. En ik keerde mij om, om te zien de stem, die met mij gesproken had en mij omgekeerd hebbende, zag ik zeven gouden kandelaren; en in het midden van de zeven kandelaren Één, de Zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel; en Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw; en Zijn ogen gelijk een vlam van vuur; en Zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven; en Zijn stem (was) als een stem van vele wateren. En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij legde Zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste; en Die leeft, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van de hel en van de dood."

Johannes werd, in en door de Geest, gebracht in de tijd van de Dag van JaHWeH (zie Zefanja 1:14-18), namelijk in de eindtijd, in de tijd van Gods oordelen op aarde. Hier zag hij, dat de teruggekomen Heer de sterren van de zeven Gemeenten (de Gemeenten van de eindtijd) alle in Zijn hand nam, de leiding erover in eigen hand nam. Als wij Openbaring 2 en 3 nader bestuderen, zien wij, dat Hij dit doet om de wijzen uit de zeven Gemeenten in Zijn overwinning te leiden.

1) De reiniging en het herstel van de Gemeente te Efeze

Openbaring 2:1-7 "Schrijf aan de engel van de Gemeente te Efeze: Dit zegt Hij, Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt, Die in het midden van de zeven gouden kandelaren wandelt: Ik weet uw werken, en uw arbeid, en uw lijdzaamheid (of: volharding), en dat gij de kwaden niet kunt verdragen; en dat gij beproefd hebt degenen, die zeggen, dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet; en (gij) hebt ze leugenaars bevonden; en gij hebt verdragen, en hebt (dit alles) geduld; en gij hebt omwille van Mijn Naam gearbeid, en zijt niet moede(loos) geworden. Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal haastig tot u komen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij, dat gij de werken van de Nikolaiëten (d.i. een valse leer) haat, welke Ik ook haat. Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs van God is."

De Gemeente van Efeze is afgedwaald in een religieus IK-leven en IK-arbeid voor de Heer, waardoor ze de leiding van het Hoofd ontberen. "Zij hebben de eerste liefde ten aanzien van Christus verlaten" (zie Openbaring 2:4) en daardoor ook de gezonde, "rechtgesneden" leer (namelijk: Gods eeuwig Evangelie – zie Openbaring 14:6). Gods Geest moet Zijn dienstknechten weer vervullen en onderwijzen om dit te bereiken.

Jesaja 28:9-15 "Aan wie zou Hij dan de kennis leren, en aan wie zou Hij het gehoorde te verstaan geven? De gespeenden van de melk, de afgetrokkenenen van de borsten? Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Daarom zal Hij door belachelijke lippen, en door een andere tong tot dit volk spreken; tot dewelken Hij gezegd heeft: Dit is de rust, geeft de moede rust, en dit is de verkwikking; doch zij hebben niet willen horen. Zo zal hun het woord van de Here zijn; gebod op gebod, gebod op gebos, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig; opdat zij heengaan, en achterwaarts vallen, en verbreken, en verstrikt en gevangen worden. Daarom, hoort het woord van de Here, gij

bespotters, gij heersers over dit volk, dat te Jeruzalem is! Omdat gij zegt: Wij hebben een verbond met de dood gemaakt, en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen; want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld, en onder de valsheid hebben wij ons verborgen."

In de verzen 11 en 12 van het bovenstaande wordt gewezen op de vervulling of doop in de Heilige Geest, de goddelijke Onderwijzer in de ware leer en kennis van Gods wil. Als de Gemeente van Efeze dit niet wil en de doop in de Geest bespot (vers 14), zal zij vervallen in geestelijk dood en wetticisme (vers 13), en onder het oordeel van God vallen, al denkt zij, dat dit niet zal gebeuren (vers 15). Efeze heeft zich dus te bekeren tot de levende God en Heer en terug te keren tot de levende relatie met de Geest van Jezus Christus, de Heer van de Gemeente, en het religieuze, godsdienstige IK te doden. De overwinnaars uit de Gemeente van Efeze zullen dan ook weer een levende relatie met hun Heer hebben en eten van de Boom des Levens, beeld van de Here Jezus Christus.

2) De reiniging en het herstel van de Gemeente te Smyrna

Openbaring 2:8-11 "En schrijf aan de engel van de Gemeente van die te Smyrna: Dit zegt de Eerste en de Laatste, Die dood geweest is, en weer levend is geworden: Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt – geestelijk gezien – rijk), en de lastering van degenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar (zij) zijn een synagoge (d.i. een vat, een instrument) van de satan. Vrees geen van de dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van u in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Zij getrouw tot de dood, en Ik zal u geven de kroon des levens. Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, zal van de tweede dood niet beschadigd worden."

Deze Gemeente leeft in de eindtijd onder zware vervolging omwille van (de Naam van) de Here Jezus Christus en onder de misleiding van valse leraars (vers 9), er is dus zowel een satanische aanval van buitenaf alsook van binnen in de Gemeente. Toch is deze Gemeente trouw gebleven en heeft deze aanvaller haar geestelijk rijk gemaakt (vers 9). Ook moedigt de Heer haar aan om niet te vrezen, wat mens en duivel haar ook aandoen, en trouw aan Hem te blijven, dan zal Hij haar doen overwinnen en de levenskroon geven, en haar redden uit de eeuwige verdoemenis en dood (verzen 10-11).

3) De reiniging en het herstel van de Gemeente te Pérgamus

Openbaring 2:12-17 "En schrijf aan de engel van de Gemeente, die in Pérgamus is: Dit zegt Hij, Die het tweesnijdend scherp zwaard heeft: Ik weet uw werken, en waar gij woont; namelijk daar (waar) de troon van de satan is, en gij houdt Mijn Naam, en hebt Mijn geloof niet verloochend, ook (niet) in die dagen, in welke Antipas, Mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij u, daar (waar) de satan woont. Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, (namelijk) dat gij aldaar (sommigen) hebt, die vasthouden aan de (afgodische) leer van Bileam (zie Num. 22:1 tot 25:2), die Balak onderwees om de kinderen Israëls te verleiden, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoereren. Alzo hebt ook gij (in uw midden), die (zich) aan de (valse) leer van de Nikolaiëten houden; hetwelk Ik haat. Bekeer u; en zo niet, Ik zal haastig tot u komen, en zal tegen hen oorlog voeren met het zwaard van Mijn mond. Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witte keursteen, en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent, dan die hem ontvangt."

De Gemeente te Pergamus doet haar godsdienst samengaan met liefde voor de wereld, want zij woont en werkt in die wereld, daar, waar satan woont (vers 13), de vorst van deze wereld; en dit ondanks de duidelijke vermaning in Gods Woord om de wereld niet lief te hebben, omdat de liefde van de Vaders dan niet in haar is.

1 Johannes 2:15-17 "Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid van het vlees, en de begeerlijkheid van de ogen, en de grootsheid van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die de wil van God doet, blijft in alle eeuwigheid."

Romeinen 13:14 "Maar doet (geestelijk gezien) aan de Here Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden."

De vleselijk ingestelde mens jaagt naar:

- **de begeerlijkheden van het lichaam:** de lusten van de zintuigen, die dan afgodische vormen aannemen, vooral de zondige (seks)lusten; de zondige lusten van de buik (vraatzucht, lekkerbekkerij); enz. enz.
- **de begeerlijkheden van de ziel (via de ogen):** zoals jacht naar rijkdom, luxe, materie en bezit;
- **de begeerlijkheden van de geest:** zoals grootsheid van het leven, macht en heerschappij over de naaste, hoogmoed (zie 1 Johannes 2:15-17).

Ook waarschuwt Romeinen 8:7 ons, dat (zelfs al) het bedenken van de vleselijke begeerten vijandschap is tegen God.

Romeinen 8:5-8 "Want (zij), die naar het vlees zijn (d.i. naar de vleselijke, menselijke natuur leven), bedenken dat wat naar het vlees is; maar die naar de Geest zijn, bedenken, dat wat van de Geest is. Want het bedenken van het vlees is de (geestelijke) dood; maar het bedenken van de Geest is het (eeuwige) leven en vrede; daarom dat het bedenken van het vlees (nl. van de vleselijke, menselijke natuur) vijandschap is tegen God; want het onderwerpt

zich niet aan de wet van God; want het kan ook niet. En zij, die naar het vlees leven, kunnen God niet behagen."

Over dezulken werkt het Woord van God tuchtigend en oordelend als een tweesnijdend scherp zwaard, dat tot diep in onze gedachten en begeerten snijdt, tot zelfs in ons onderbewustzijn toe (zie Hebrëen 4:12-13). Ook Bileam (zie Openb. 2:14) was bezeten van geld, geld dat Balak hem bood, als hij Israël vervloeken zou (zie Numeri 22:23, 24:14, 25:1, 31:16, 2 Petrus 2:12-22).

De Nikolaïeten waren vrijzinnig en leerden, dat het niet erg was, als je zondigde, als je maar tot God kwam om vergiffenis; een leer die God verafschuwt (zie Openb. 2:15). Dan eindigt dit vermanend woord van God hier met een scherp: **Bekeert u!** (vers 16).

Maar de wijzen in Pérgamus, die de Here tot de overwinning over wereldse lusten kan leiden, zullen eten en drinken van het vlees en het bloed van het Lam (geestelijk gezien: deel hebben aan de dood en opstanding van de Here Jezus Christus); en dit is nodig om te komen tot de volkomen verlossing van hun zonden van liefde voor het wereldse leven. Hij zou de overwinnaars verder een witte keursteen geven, als bewijs van hun goddelijke verkiezing door Hem tot leden van Zijn Bruid, en op die keursteen een nieuwe eeuwige naam schrijven.

4) De reiniging en het herstel van de Gemeente te Thyatira

Openbaring 2:18-29 "En schrijf aan de engel van de Gemeente te Thyatira: Dit zegt de Zoon van God, Die Zijn ogen heeft als een vlam van vuur, en Zijn voeten zijn blinkend koper gelijk: Ik weet uw werken, en liefde, en dienst, en geloof, en uw lijdzaamheid, en uw werken, en dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, (namelijk) dat gij de vrouw Jezabel, die van zichzelf zegt een profetes te zijn, laat leren, en Mijn dienstknechten verleiden, dat zij hoereren en afgodenoffer eten. En Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich zou bekeren van haar hoererijs, en zij heeft zich niet bekeerd. Zie, Ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven, in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun (zondige) werken. En haar (geestelijke) kinderen zal Ik door de dood ombrengen; en al de Gemeenten zullen weten, dat Ik het ben, Die nieren en harten onderzoek. En Ik zal u geven een ieder naar uw werken. Doch Ik zeg u, en tot de anderen, die te Thyatira zijn, zovelen, als er deze (afgodische) leer (van Jezabel) niet hebben, en die de diepten van de satan niet gekend hebben, gelijk zij zeggen: Ik zal u geen andere last opleggen; maar hetgeen gij hebt, houdt dat, totdat Ik zal komen. En die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven over de heidenen; en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden; gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb. En Ik zal hem de morgenster (beeld van de zalving om de grote, wereldwijde opwekking te helpen leiden) geven. Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt."

De Gemeente te Thyatira slaat op de Rooms-katholieke Kerk en soortgelijke kerken, die de Maria-leer in hun dogma (d.i. een geloofsleer) hebben. Over deze Gemeente komt de Here met een scherp oordeel. "Koper" staat, Bijbels gezien, voor Gods oordeel over de zonde van de mens. Hij prijst haar toewijding, haar menselijke liefde, haar religieuze ijver en haar dienstbetoon, maar veroordeelt scherp haar afgodische leer, die Hij "diepten van satan" noemt (vers 24), wat mijns inziens slaat op haar Maria-leer en heiligenverering. Hij roept haar sterk op tot bekering, tot terugkeer naar Hem, de Heer van de Gemeente en de ENIGE Middelaar tussen God en mensen, en waarschuwt haar, dat Hij haar anders moet brengen in de Grote Verdrukking en in de marteldood.

Echter, de overwinnaars uit de Gemeente van Thyatira, die de werken van het Lam (dus deelname aan Zijn dood en opstanding) tot het einde toe bewaren (vers 26), zal Hij rijkelijk belonen en Hij zal hen tot leden maken van de mannelijke zoon (zie Openb. 12:5, Jes. 66:6-9); namelijk, Zijn 144.000 heiligen van de eindtijd, en hen het oordeel geven over de antichristelijke horden van de eindtijd, om met Hem deze horden, bij Zijn wederkomst als Koning, te doden (vers 27; zie ook Openbaring 12:5, Openbaring 19:15). Ook zal Hij ze gebruiken in de wereldwijde opwekking, want Hij zou hun de morgenster geven. De morgenster (nl. Venus) is de ster, die in de morgenstond gezien wordt, net vóór het aanbreken van de nieuwe dag. Zo is de grote wereldwijde opwekking het geestelijke gebeuren, dat de Nieuwe Dag; namelijk, het Duizendjarige Rijk van Jezus Christus, inluidt.

5) De reiniging en het herstel van de Gemeente te Sardis

Openbaring 3:1-6 "En schrijf aan de engel van de Gemeente, die te Sardis is: Dit zegt, Die de zeven geesten Gods heeft, en de zeven sterren: Ik weet uw werken, (en) dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt (geestelijk gezien) dood. Zijt wakende, en versterk het overige, dat sterven zou; want Ik heb uw werken niet gevonden voor God. Gedenk dan, hoe gij het (Woord van God) ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten, op wat ure Ik over u komen zal. Doch gij hebt enige weinige namen ook te Sardis, die hun klederen (beeld van hun ziele-leven) niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte klederen (beeld van hun heilig leven), overmits zij het waardig zijn. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen. Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt."

Deze Gemeente slaat op alle protestantse kerken, die bij de Reformatie (d.i. de kerkhervorming sinds de 16de eeuw) zijn blijven steken, en zich niet door de Heilige Geest geestelijk verder hebben laten ontwikkelen in de openbaring van Gods wil en Woord, waardoor velen, geestelijk gezien, dood of op sterven na dood zijn, terwijl zij zich blijven houden aan dode en dus geestdodende tradities van weleer. Vers 1 zegt duidelijk:

"Ik weet uw werken, (en) dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt (geestelijk gezien) dood!!!"

In de plaats van de frisse relatie met Jezus van weleer is er de dode traditie gekomen. Toch zijn er ook nog gelovigen in Sardis, die zich door de Geest laten leiden in heiligheid (namelijk degenen die de witte klederen aan hebben, zie vers 4). Degenen in Sardis, die alsnog tot de overwinnaars willen behoren, moeten dit voorbeeld navolgen en zich eveneens door de Geest laten heiligen, door hun geloof in en deelname aan de dood en opstanding van het Lam, dan zullen zij, volgens vers 5, in het Boek des Levens geschreven blijven.

6) De reiniging en het herstel van de Gemeente te Filadelfia

*Openbaring 3:7-13 "En schrijf aan de engel van de Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent: Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend. Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, degenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb. (Maar) omdat gij **het Woord van Mijn lijdzaamheid bewaard hebt**, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen. Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel van Mijn God, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de Naam van Mijn God, en de naam van de stad van Mijn God, namelijk van het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel van Mijn God afdaald, en ook Mijn nieuwe Naam. Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt."*

Deze Gemeente leeft in de frisse relatie met Jezus Christus, doordat zij – door hun levend geloof in Jezus en Zijn verzoenend offer – een geopende genadedeur van de Heiland hebben gekregen, die niemand, ook geen duivelse macht, kan sluiten omdat zij "kleine kracht", namelijk van God ontvangen kracht, hebben (vers 7 en 8). Wel zal de Here hen, en dus hun geloof in Hem, beproeven; namelijk, door de duivel toe te laten zijn duivelse instrumenten, zoals valse leraars en schijnheiligen, op hen af te sturen, die bij hen in de gunst zullen proberen te komen door, vooral en veelvuldig, te zeggen, dat de Here hen liefheeft (vers 9).

Maar, omdat zij het Woord van de lijdzaamheid van de Heer, de boodschap van Zijn verzoenend offer aan het kruishout van Golgotha, hebben bewaard en hierdoor de heiligmaking ervaren (lees hiervoor vers 10 in de Statenvertaling en in de letterlijke vertaling) zijn zij overwinnaars over de macht van zonde en satan, en zullen hierdoor bewaard worden in de woestijn (zie Openbaring 12:6) voor de Grote Verdrukking. Zij hebben door hun levend geloof in de Heer en Zijn verzoenend offer, en door hun deelname aan dat offer, de levenskroon van de Heer gekregen; namelijk, het opstandingsleven, reeds hier op aarde (vers 11). Ook zal de Heer van de Gemeenten hen gebruiken als Zijn instrumenten tot opbouw en steun van hun Gemeenten (vers 12) en hen maken tot leden van de Bruid van het Lam, die deel heeft aan het nieuwe Jeruzalem en ook zal Hij **Zijn nieuwe, eeuwige Naam** op hen schrijven, omdat zij Hem gelijkvormig zijn geworden (vers 12).

7) De reiniging en het herstel van de Gemeente te Laodicéa

Openbaring 3:14-22 "En schrijf aan de engel van de Gemeente van de Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin van de schepping van God: Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb aan geen ding gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en (geestelijk gezien) arm, en blind, en naakt. Ik raad u (dan aan) dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij (wederom geestelijk gezien) rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande van uw naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij (geestelijk) zien moogt. Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u. Zie, Ik sta aan de deur (van uw hart), en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij (d.i. in de geest deel geven aan Mijn sterven en opstanding). Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon. Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt."

Hier stelt de Heer van de Gemeenten Zich aan deze Gemeente voor als "de Amen" en "het Begin". Hij, Die alle ontwikkelingen (van wereld en mensheid) heeft gezien en daarom een waarachtige Getuige ervan is (vers 14). Het is een Gemeente van het rijke Westen, die, net als de meeste mensen van dit deel van de wereld in de eindtijd, jaagt naar geld en materiële rijkdom en hierdoor de Mammon als hun afgod dienen. Door deze zondige staat zijn de gelovigen lauw (noch koud, noch heet); een staat, die de Heer van de Gemeenten verafschuwt (vers 15-16). Door deze afdwaling van de Heer leven zij in de geestelijke dood, al menen zij het bij de Heer te hebben "gemaakt", zodat hun geweten hen niet aanklaagt. Daarom moet het Licht van het tuchtigend Woord, in de kracht van de Geest, in hun leven komen, opdat zij hun bedroevende, geestelijke staat gaan ontdekken (vers 17). Zij moeten komen tot reiniging van hun vleselijke, naar geld jagende natuur, eraan (af)sterven door deelname aan het sterven van het Lam van God, opdat zij daarvoor in de plaats de Goddelijke natuur (het hemelse goud) en de witte klederen van heiligmaking mochten ontvangen en gezalfde ogen, opdat zij hun zondige staat mochten ontdekken (vers 18). Kortom, zij moeten zich hartgrondig bekeren tot hun levende God. Als zij dit doen, dan zal Hij Zich hun lot aantrekken en tot hen komen, tot de deur van hun hart – want, tot op dat moment heeft Hij helemaal geen deel gehad aan hun Gemeentelven en aan hun godsdienstige leven – om, als zij hun hart voor Hem zouden openen, ook in hun leven Zijn dood en opstanding uit te werken (vers 20).

De overwinnaars over deze Mammonistische afgoderij van de laatste dagen zal Hij met Hem doen zitten in Zijn troon, opdat zij straks in het 1000-jarig Rijk, samen met Hem zullen heersen in goddelijke liefde over het volk van de Heer (vers 21).

Wij zien hier dus, dat vijf van de zeven Gemeenten van de eindtijd onbekeerd zijn, dat zij hun "christelijk" leven leiden zonder persoonlijke relatie met de Heer van de Gemeenten. Vijf van zeven Gemeenten, dit wil zeggen, dat ruim 70% van de christenen van de eindtijd onbekeerd leven!

II

De algemene reiniging van de Gemeenten van de zevenkoppige zonedraak

Als het heerlijke licht van de Bruid van het Lam, in de kracht van Woord en Geest, in de Gemeente schijnt, wordt de zevenkoppige zonedraak in de Gemeente zichtbaar.

Openbaring 12:3-4 "En er werd een ander teken gezien in de hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel van de sterren des hemels (d.i. 1/3 deel van het volk van God), en wierp die op de aarde (d.i. in de wereld terug; m.i. de "grote afval"). En de draak stond voor de vrouw (van het Lam), die (de mannelijke zoon, nl. de 144.000) baren zou, opdat hij haar (geestes)kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben."

Deze "hemel" in vers 1 en 3 (van Openbaring 12) is het koninkrijk der hemelen op aarde, dus de Gemeente/Kerk.

Mattheüs 10:26 "Vreest dan hen niet, (want) er is niets bedekt, hetwelk niet zal ontdekt worden en verborgen, hetwelk niet zal geweten worden."

De zevenvoudige zonedraak, die zich verborgen houdt in de harten van vele Gemeentelieden, is het beeld van:

- **zondige seks:** porno, homofilie, enz.;
- **koopmanschap in de Gemeente:** Men zoekt door middel van godsdienstige handelingen rijk te worden;
- **heerschappij over het erfdeel van de Heer:** machtsuitoefening over de leden van de Gemeente; sektarisme;
- **valse, misleidende leringen (dogma's),** die schijnbaar rusten op het Woord;
- **jaloerie;**
- **laster, roddel, het oordelen over elkaar;**
- **schijnheiligheid:** Men doet zich vaak heiliger voor, terwijl er nog verborgen gehouden ongerechtigheid in hun hart en leven is.

De tien hoornen van de zonedraak vertellen ons van satans grote macht in de Gemeente (het zijn namelijk gekroonde koppen). Over wat de staart van de zonedraak is, kunnen wij lezen in Jesaja 9 vers 14:

"De oude en aanzienlijke, die is de kop; maar de profeet, die valsheid leert, die is de staart."

Hierdoor weten wij, dat de staart van de zonedraak de valse profeet is (ja, alle valse profeten), die één derde deel van Gods volk weet te misleiden tot afval (zie Openbaring 12:4).

Men leest over deze reiniging van de Tempel Gods, de Gemeente, in Maleachi 3 vers 1-3:

"Ziet, Ik zend Mijn engel, die voor Mijn aangezicht de weg bereiden zal; en plotseling zal tot Zijn tempel komen die Here, Die gij zoekt, te weten de Engel van het (bloed)verbond, aan Dewelke gij lust hebt; ziet, Hij komt, zegt de Here der heirscharen. Maar wie zal de dag van Zijn toekomst verdragen, en wie zal (be)staan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als zeep van de voller (d.i. iemand die het linnen wit maakt door het te bleken). En Hij zal zitten, louterende, en het zilver reinigende, en Hij zal de kinderen van Levi (beeld van de arbeiders van de Heer) reinigen (om hen dan, als Zijn instrumenten, te kunnen gebruiken), en Hij zal ze doorlouteren als goud, en als zilver; dan zullen zij de Here spijsoffer (beeld van hun woordbediening) toebrengen in gerechtigheid."

Openbaring 12:7-11 "En er werd krijg (d.i. oorlog) in de hemel (d.i. het koninkrijk der hemelen op aarde, beeld van de Gemeente/Kerk): Michaël en zijn engelen (beeld van Jezus als de Heer der heirscharen, de Commandant van het hemelse leger van God van menselijke arbeiders en engelen-machten) krigden tegen de draak, en de draak krigde ook en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is **niet meer** gevonden in de hemel (nl. het koninkrijk der hemelen op aarde, de Gemeente/Kerk). En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satan, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde (beeld van de wereld van de onbekeerden; dus ook van dat deel van de Gemeente, dat **onbekeerd** is gebleven); en zijn engelen zijn met hem (uit de Gemeente) geworpen. En ik hoorde een luide stem, zeggende in de hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden van onze God; en de macht van Zijn Christus; want de aanklager van onze broeders (en zusters), die hen aanklaagde voor onze God dag en nacht is nedergeworpen. En zij (nl. Zijn ware discipelen) hebben hem (d.i. satan) overwonnen door het bloed van het Lam, en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun (vleselijk en dus zondig) leven niet liefgehad tot de dood toe (zodat zij bereid waren om volkomen aan hun oude, zondige leven af te sterven)."

Nu Zijn instrument gereinigd en gereed is, valt Michaël – de Leeuw van Juda, de Engel van het (Bloed)Verbond (zie Maleachi 3:1), de Heer der heirscharen, de Geest van onze Here Jezus Christus, Die als Bruidgom naar Zijn Bruid is teruggekomen – de zonedraak in de Gemeente aan en begint Hij Zijn heiligdom, de Gemeente, te reinigen van alle zonden van de zevenkoppige zonedraak en van alle ongoddelijke instellingen, van alle misleidende leringen (dogma's) van valse profeten en van valse leiders van de Gemeenten; ook van denominatieve muren,

waarmee organisatorische afscheidingen (belemmeringen) in de Gemeente/Kerk wordt bedoeld. Hij voert de vijf-voudige bediening weer in tot volmaking van de Gemeente (zie Efeze 4:11-15, in de Staten- en de letterlijke vertaling). Zo herstelt de Heer Zijn Gemeente.

Maar de duivel en zijn horden verweren zich heftig (zie Openbaring 12:7-8).

Mattheüs 24:9-13 "Aldan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, omwille van Mijn Naam. En dan zullen er **velen** geërgerd worden, en zullen elkaar overleveren, en elkaar haten. En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er **velen** verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van **velen** verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden."

De Schrift zegt hier tot driemaal toe, dat "vele" christenen door deze satanische acties zullen afvallen van het geloof en 2 Thessalonicensen 2:3 en 1 Timotheüs 4:1 spreken ook van een afval van het christelijke geloof in de eindtijd. Nochtans zal de aanval van Michaël (beeld van Jezus als Commandant van Gods leger) in deze laatste strijd leiden tot de overwinning. Dit lezen wij ook in Openbaring 2 en 3, namelijk, dat de zeven Gemeenten van de eindtijd overwinnaars zullen voortbrengen. Ook Openbaring 6:2 zegt dit, terwijl wij dit ook kunnen lezen in Openbaring 12:7-11.

Openbaring 12:12-17 "Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee degenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft grote toorn, wetende, dat hij (nog) een korte tijd heeft. En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw (van het Lam) vervolgd, die het manneke (nl. de 144.000) gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugels van een grote arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd (= 1 jaar), en tijden (= 2 jaar), en een halve tijd (= ½ jaar, in totaal dus 3½ jaar, de periode van de grote verdrukking), buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwoeg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben (dus oprechte gelovigen, die echter niet tot de Bruid behoren)."

Er is dan overwinnaars-vreugde in het koninkrijk der hemelen op aarde (de Gemeente). Daarna wordt de Bruid, de Vrouw van het Lam, in de woestijn (Gods plaats voor haar op aarde) bewaard gedurende de antichristelijke tijd van 3½ jaar, nadat zij even de vervolging van de antichrist heeft ervaren. Maar allen, die niet behoren tot de Bruid van het Lam, de overigen van haar zaad (vers 17), worden gedurende de Grote Verdrukking door de antichrist vervolgd en gedood (zie Openbaring 13:7, Openbaring 7:9-17).

Hoofdstuk 4

De redding van de wereldse mens uit de macht van de zonde en uit de macht van satan en zijn overwinning daarover door middel van de zegel- en bazuinoordelen van het Lam van God.

De grote wereldwijde opwekking

De zegeloordelen

De zegeloordelen van het Lam van God dienen om de zeven zegels, die het (Bijbel)boek verzegeld houden – door de zondemachten, die de mensheid gevangen houden – te ontzegelen. De zegels moeten worden verbroken, want de (christelijke) mensheid moet worden verlost van haar zonden, zodat het Lam haar genade kan geven en de Schriften voor haar kan openen, zodat het genade-aanbod van God in de Schriften kan worden verstaan en aanvaard door hen, die zich tot God hebben bekeerd of zich alsnog bekeren.

Want het is het Woord van God, dat, als het wordt verstaan en aanvaard, de enige grote kracht van God is tot zaligheid (zie 1 Korinthe 1:18, Romeinen 1:16). Daarom is dit Woord van God door satan met zeven zegels verzegeld, om de mens te houden in grote zondestaat, zodat men geen genade van God krijgt om dit Woord, Gods genade-aanbod, in zijn ware zin te verstaan en zo door dit Woord te worden gered. Dit is dan ook de reden, dat het Lam van God Zijn zeven zegeloordelen over de wereld uitzendt, om de wereldse mens tot inkeer en bekering te leiden, zodat Hij haar genade kan verlenen.

Het eerste zegeloordeel

Wij hebben al in Hoofdstuk 1 gezien, dat het eerste zegeloordeel betrekking heeft op **de uitgieting van Gods Geest in de Gemeente**, het Huis van God, om Zijn getrouwe, ware en gezalfde dienstknechten te kunnen vormen tot Goddelijke instrumenten, die Zijn volk, door de prediking van dit eeuwige en waarachtige Woord van God, tot oprechte bekering moeten leiden en dus tot overwinning over de macht van zonde en satan.

Zo kan, in de eindtijd, de **ontelbare schare (of menigte) van bekeerlingen** voor het Koninkrijk van God gewonnen worden (zie Openbaring 7:9). Hiervoor moet het Lam van God, Dat op de hemeltrou zit, deze wereld echter

wel leiden in grote eindtijd-oordelen om de zondaren tot besef te brengen van hun zondestaat en tot oprechte bekering. Hij begint met de **zegeloordelen**, daarna komen de zwaardere **bazuin- en fiooloordelen**.

Jesaja 26:9 b "Wanneer Uw gerichten (of oordelen) op de aarde zijn, zo leren de inwoners van de wereld gerechtigheid."

Wij gaan hiervoor terug naar de zegeloordelen, beschreven in Openbaring 6.

Het tweede zegeloordeel

Openbaring 6:3-4 "En toen Het (Lam) het tweede zegel geopend had, hoorde ik (d.i. Johannes) het tweede dier zeggen: Kom en zie! En een ander paard ging uit, dat rood was; en die daarop zat, werd macht gegeven de vrede (weg) te nemen van de aarde; en dat zij elkaar zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven."

Hier wordt **door het Lam van God** het oorlogspaard, dus alle oorlogsmachten in de wereld van de eindtijd, losgelaten. En deze macht van satan krijgt in de eindtijd een groot zwaard. Persoonlijk denk ik, dat dit grote zwaard het atoomwapen is en andere massa-vernietigingswapens. Wij hebben gezien, dat het Lam hier verantwoordelijk voor is. Hij laat de oorlogsgeest in de eindtijd op de wereld los! En dat doet Hij, omdat de Vader Hem **het oordeel over de zonde** heeft gegeven.

Johannes 5:22 "Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel (aan) de Zoon gegeven."

Romeinen 8:34 "Wie is het, Die verdoemt? **Christus is het**, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is (of zit), Die ook voor ons (die zich tot Hem bekeerd hebben) bidt."

Hij brengt dit oordeel, deze oorlogsgeest, over de wereld van de eindtijd, omdat de mensen van de eindtijd **geldgek** geworden zijn. Men jaagt in deze kapitalistische maatschappij van de eindtijd massaal naar bezit en kapitaal. Men aanbidt de Mammon (de afgod van geld en bezit) liever dan God. Het oordeel van het Lam van God komt daarom over deze kapitalistische maatschappij door middel van oorlog, waardoor het bezit van goederen, huizen, geld, enz. sterk in waarde zal dalen en, erger nog, in vele gevallen zal worden vernietigd. Maar dit zal ook geschieden door het economische, afgodische Babylon van de eindtijd te verdelgen.

Men onderscheidt drie soorten van Babylonische macht:

1. **het politieke Babylon**: de regeringsmacht door de zondige mens georganiseerd. Alle vormen ervan, ook democratie;
2. **het godsdienstige Babylon**: allerlei godsdiensten door de mens bedacht;
3. **het economische Babylon**: de kapitalistische maatschappij, waarin geld heerst.

Alle drie vormen van Babylon zullen op hun eigen tijd door God worden vernietigd. Ik vermeldde reeds, dat de geld-gekte van de mens van de eindtijd – zowel door oorlogen in de wereld te brengen als door de verdelging van het economisch Babylon – door het Lam wordt geoordeeld en veroordeeld.

Dit tweede zegeloordeel is mijns inziens met het begin van de eerste wereldoorlog (1914) geopend en zal, net als alle andere zegeloordelen, alsmaar in heftigheid toenemen, terwijl in deze eindtijd spoedig **het kapitalistische Babylon** als een kaartenhuis – plotseling, in één dag – door Gods hand in elkaar zal storten (zie Openbaring 18:8-24). Economen zullen dan met verbijstering deze kapitalistische ramp beleven en er geen raad mee weten!

Deze oordelen, die het Lam van God in de eindtijd over de wereld zal uitgieten, zijn dus bedoeld om de aan geld verslaafd geraakte mens tot inzichten van God te brengen en tot berouwvolle en oprechte bekering. De wijzen onder de wereldse mensen zullen dit dan ook doen. Ook moet de komende oorlog, genoemd in Ezechiël hoofdstuk 38 en 39, onder deze noemer worden gezien.

Ezechiël 38:1-12 "Verder geschiedde het woord van de Here tot mij, zeggende: Mensenkind! zet uw aangezicht tegen Gog, het land van Magog, de hoofdvorst van Mesech en Tubal; en profeteer tegen hem, en zeg: Zo zegt de Here Here: Zie, Ik wil aan u, o Gog, gij hoofdvorst van Mesech en Tubal! En Ik zal u omwenden (d.i. een andere koers doen inslaan), en haken in uw kaken leggen, en Ik zal u uitvoeren, samen met uw ganse leger, paarden en ruiters, die allemaal volkomen wel gekleed zijn, een grote vergadering, met rondas en schild, die allemaal vertrouwd zijn met het zwaard; Perzen, Moren en Puteërs met hen, die allemaal schild en helm voeren; Gomer en al zijn benden, en het huis van Togarma, aan de zijden van het noorden, en al zijn benden; vele volken met u. Zijt bereid en maakt u gereed, gij en uw ganse vergadering, die tot u vergaderd zijn; en wees gij hun tot een wacht. Na vele dagen zult gij bezocht worden; in het laatste der jaren (d.i. in de eindtijd) zult gij komen in het land, dat wedergebracht is van het zwaard, dat vergaderd is uit vele volken, op de bergen van Israël, die steeds tot verwoesting geweest zijn; als hetzelfde land uit de volken zal uitgevoerd zijn, en zij allemaal zeker zullen wonen. Dan zult gij optrekken, gij zult aankomen als een onstuimige verwoesting, gij zult zijn als een wolk, om het land te bedekken; gij en al uw benden, en vele volken met u. Alzo zegt de Here Here: Te dien dage zal het ook geschieden, dat er overleggingen in uw hart zullen opkomen, en gij zult een kwade gedachte denken, en zult zeggen: Ik zal optrekken naar dat dorpland, ik zal komen tot degenen, die in rust zijn, die zeker wonen, die allemaal wonen zonder muur, en grendel noch deuren hebben. Om buit te buiten, en om roof te roven; om uw hand te wenden tegen de woeste plaatsen, die nu bewoond zijn, en tegen een volk, dat uit de heidenen verzameld is, dat vee en have verkregen heeft, wonende in het midden van het land."

Er is in vers 6 een aanwijzing gegeven waar de vijand vandaan komt. De Schrift spreekt hier over "**de zijden van het noorden**". Uitgaande van Israël, dat hier aangevallen wordt, worden de zijden van het noorden, ofwel het uiterste noorden, gevormd door Rusland. De oorspronkelijke Hebreeuwse tekst zegt in vers 2: "Zet uw aangezicht

tegen Gog, het land van Magog, de vorst van Rosh, Mesech en Tubal (d.i. van Rusland, Moskou en Tobolsk?)." De reden van zijn aanvals-oorlog is genoemd in verzen 11-12: **hij wil de rijkdommen van zijn prooi Israël roven**. Het westen van Europa zal echter tot zijn tegenstanders gerekend worden. Dit zijn **de kooplieden van de Europese Unie** (vers 13), terwijl hij met diverse Arabische staten een monsterverbond zal hebben gesloten (vers 5, in het oorspronkelijke Hebreeuws: Perzië, Ethiopië en Lybië). God zal Zich in deze oorlog tegen Gog en Magog⁷ stellen en hen vernietigen. Dan zal Israël zijn bevrijd uit zijn benauwdheid en de grenzen krijgen, die God aan Abraham voor dit volk heeft beloofd:

Genesis 15:18-21 "Te dien dage maakte de Here een verbond met Abram, zeggende: Aan uw zaad hebt Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan die grote rivier, de rivier Frath: De Keniet, en de Keniziet, en de Kadmoniet, en de Hethiet, en de Fereziet, en de Refaïeten, en de Amoriet, en de Kanaäniet, en de Girgaziet, en de Jebusiet."

Als dit "Groot Israël", van de beek van Egypte tot aan de Eufraat, na deze oorlog zal zijn ontstaan, zal de **eindtijd-Exodus** van **alle** Israëlieten (dus alle twaalf stammen) **door God** worden ingezet.

Ezechiël 39:25-29 "Daarom zo zegt de Here Here: **Nu** zal Ik Jakobs gevangenen (dus alle 12 stammen van Israël) wederbrengen, en zal Mij ontfermen over **het ganse huis** van Israël, en Ik zal ijveren over Mijn heilige Naam; als zij hun schande zullen gedragen hebben, en al hun overtreding, met dewelke zij tegen Mij hebben overtreden, toen zij in hun land zeker woonden, en er niemand was, die hen verschrikte. Als Ik hen zal hebben wedergebracht uit de volken, en hen vergaderd zal hebben uit de landen van hun vijanden, en Ik aan hen geheiligd zal zijn voor de ogen van vele heidenen; dan zullen zij weten, dat Ik, de Here, hun God ben, omdat Ik ze als gevangenen heb doen wegvoeren onder de heidenen, maar heb ze weder verzameld in hun land, en heb aldaar **niemand van hen** meer overgelaten. En Ik zal Mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis van Israël zal hebben uitgegoten, spreekt de Here Here."

Dan zal niet één Israëliet meer buiten Kanaän wonen (vers 28). Deze exodus, deze uittocht uit de wereld van het gehele "huis van Israël" (dus alle twaalf stammen) zal gelijktijdig plaats hebben met de grote wereldwijde opwekking.

Jesaja 11:10-14 "Want het zal geschieden **ten zelve** dage (namelijk in dezelfde tijd, genoemd in vers 11), dat de heiden-volkeren naar de Wortel van Isaï (beeld van Jezus Christus), Die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn (beeld van de laatste, wereldwijde opwekking). Want het zal geschieden **te dien dage**, dat de Here opnieuw Zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel van Zijn volk, hetwelk overgebleven zal zijn van Assyrië, en van Egypte, en van Pathros, en van Morenland, en van Elam, en van Sinear, en van Hamath, en van de eilanden (beter vertaald: de kustlanden) der zee (waar de 10 verloren gewaande stammen van Israël wonen). En Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen, en de verstrooiden uit Juda vergaderen, van de vier einden van het aardrijk. En de nijd van Efraïm zal wegvijken, en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden; Efraïm zal Juda niet benijden, en Juda zal Efraïm niet benauwen. Maar zij zullen de Filistijnen (de huidige Palestijnen?) op de schouder vliegen tegen het westen, en zij zullen tezamen die van het oosten beroven; aan Edom en Moab zullen zij hun handen slaan, en de kinderen van Ammon (d.i. Amman, het huidige Jordanië) zullen hun gehoorzaam zijn."

Beide gebeurtenissen zullen plaatsvinden in de eerste helft van de laatste jaarweek (van in totaal 7 jaar) van Daniël 9:37. Aan het eind van deze eerste helft (van 3½ jaar) zal ook de Grote Verdrukking beginnen.

Het derde zegeloordeel

Openbaring 6:5-6 "En toen Het (Lam) het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een zwart paard en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zei: Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en de wijn (beeld van de ware kinderen van God) niet."

Hier wordt het hongerspaard in de wereld van de eindtijd losgelaten als een oordeel van het Lam van God over de vraat- en dranklust van de wereld van de eindtijd. Hongersnoden teisteren de wereld van de eindtijd in steeds toenemende mate. Van dergelijke calamiteiten zijn wij in de laatste tijd ook via TV beelden getuigen.

Ook dit oordeel is door het Lam van God in de wereld van de eindtijd gebracht om de wereldse mens tot bezinning te brengen; namelijk, om niet zijn **buik** tot een **afgod** te hebben, maar zich te bekeren tot de levende God en Zijn Christus.

Een weinig eten; namelijk, één maatje tarwe of drie maatjes gerst, kost dan een penning, destijds een dagloon. Met andere woorden: voedsel wordt dan (door bepaalde omstandigheden) zo schaars, dat een arbeider al zijn verdiensten moet besteden om eten voor hem en zijn gezin te kopen. Hongersnood zal dan op de aarde zijn.

Maar de kinderen van God, hier getypeerd door "olie" en "wijn", zullen niet door deze van Godswege gezonden honger beschadigd worden. Hoe God dit doen zal, moet men aan Hem overlaten. Denk hiervoor aan Elia, die door raven en een wonder van God in leven werd gehouden (zie 1 Koningen 17:4-16).

Het vierde zegeloordeel

Openbaring 6:7-8 "En toen Het (Lam) het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zei: Kom en zie! Ik zag en ziet: een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de (gewelddadige) dood; en

⁷ Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: "Gog en Magog – De Russische opmars". (noot – AK)

de hel volgde hem na (namelijk al de zielen, die door hem werden gedood). En hem werd macht gegeven om te doden **het vierde deel van de aarde** (d.i. 1½ miljard mensen), met zwaard, en met honger, en met de (gewelddadige) dood, en door de wilde beesten der aarde."

Dit vierde zegeloordeel wil de wereldse mens verlossen van zijn zonde van botviering van zijn aardse lusten. Daarop komen Gods oordelen, die het aardse leven van de mens soms flink bekorten door:

- **pestilentiën en pandemieën** (wereldwijde besmettelijke ziekten, denk bijvoorbeeld aan aids);
- **oorlog, zinloze moorden onder elkaar;**
- **honger;**
- **agressie van wilde dieren;**

zodat één vierde deel van de wereldbevolking (dus 1½ miljard mensen) hierdoor sterft.

Het vijfde zegeloordeel

Openbaring 6:9-11 "En toen Het (Lam) het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van degenen, die gedood waren om het Woord van God, en om de getuigenis, die zij hadden. En zij riepen met luide stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen? En aan een ieder werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd rusten zouden, totdat ook (het getal van) hun mededienstknechten en hun broeders vervuld zouden zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij."

Dit oordeel betreft de wereldsgezinde mens, die zich in kerken (of christelijke gemeenten) als lid traditioneel, religieus gedraagt, maar het in wezen niet zijn. Het Lam van God zendt dan satanische vervolgingsmachten uit het rijk der duisternis onder hen, zodat de onwaarachtige christenen, door deze christenvervolgingen door kerk en staat, de Gemeente/Kerk ontvluchten en de Gemeente/Kerk gereinigd wordt van alle onwaarachtige "christenen".

Openbaring 17:6 "En ik zag, dat de vrouw (d.i. de valse en onwaarachtige christelijke Gemeente/Kerk van de eindtijd) dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus."

Zij heeft deel aan de regeringsmacht in de eindtijd.

Het zesde zegeloordeel

Openbaring 6:12-17 "En ik zag, toen Het (Lam) het zesde zegel geopend had, en ziet, er kwam een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed. En de sterren van de hemel vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen (door grote aardbevingen). En de koningen van deze aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelf in de spelonken, en in de steenrotsen van de bergen; en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht van Degene, Die op de troon zit, en van de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is gekomen, en wie kan (voor Zijn aangezicht) bestaan?"

Dit zegeloordeel is en wordt over de wereld uitgegoten, omdat de wereldse mensen **totaal geen vrees voor God hebben**. Deze calamiteiten als aardbevingen, vloedgolven, watersnoden, grote hagelstenen en dergelijke zullen de wereldse mensen doen beven en hopelijk zullen zij, gedreven door hun angsten, eindelijk tot God komen om vergeving van hun zonden en om hulp.

Jesaja 26:9b "Wanneer Uw gerichten (of oordelen) op aarde zijn, zo leren de inwoners van deze wereld gerechtigheid."

Aangezien zegeloordeelen geen éénmalige calamiteiten zijn, maar rampen, die in steeds grotere mate voorkomen en in steeds frequenter mate zich voordoen, tot aan het eind der tijden toe, zien wij in de verzen 13-17 dan ook de voor de wereldse mens wereldwijde ramp van **de komst van de hemelse Rechter**, Die de gehele, resterende, zondige mensheid zal doden. Hetzelfde gebeuren, kunnen wij lezen in Openbaring 19:11-21 en in Jesaja 24:19-23.

Het zevende zegeloordeel

Openbaring 8:1-2 "En toen Het (Lam) het zevende zegel geopend had, kwam er een stilzwijgen in de hemel van een half uur. En ik zag de zeven engelen, die voor God stonden, en hun werden zeven bazuinen gegeven."

Het zevende zegeloordeel omvat **de zeven bazuinoordelen**. Dit zijn oordelen van het Lam, die in heftigheid de zegeloordeelen zullen overtreffen. Het zijn éénmalige calamiteiten. Werd ten tijde van de zeven zegeloordeelen **één vierde deel van de wereldbevolking gedood** (d.i. 1½ miljard mensen), ten tijde van de bazuinoordelen is dat **één derde deel** (dus 2 miljard mensen) en ten tijde van de fiool- of schaaloordeelen is dat **100% van de mensheid**.

Deze fiool- of schaaloordeelen, die ten tijde van de antichrist (in de tijd van de Grote Verdrukking van 3½ jaar) worden uitgegoten over de antichristelijke wereld van de eindtijd, eindigen met de persoonlijke en lijfelijke wederkomst van de Koning-Rechter, onze Here Jezus Christus, op de wolken met grote kracht en heerlijkheid, met **Armageddon**, de eindoorlog tussen God en de antichristelijke wereld.

Toen het zevende zegeloordeel geopend werd, was er een stilte van een half uur. Toen was het, dat de hemel als het ware de adem inhield, omdat er zeer grote dingen in de mensenwereld gingen gebeuren:

- **De Bruidegom keert dan onzichtbaar, namelijk in en door de Heilige Geest, op aarde terug en het Goddelijke Bruiloftsfeest wordt op aarde gevierd.** Dan wordt de Bruid aangedaan met heerlijkheid en kracht (zie Openbaring 12:1).
- **De antichristelijke machten staan dan op het punt om hun sterke lieden (de antichrist en zijn helper, de valse profeet – zie Openbaring 13) aan te gorden met satanische macht,**

waarna, met de zevende bazuin, de Grote Verdrukking van 3½ jaar aan zal vangen.

De bazuinoordelen

Bazuinoordelen zijn oordelen, die de komst van de Hemelkoning inluiden; bazuinen, die de wereldbevolking waarschuwen: "**Bekeer u toch tot onze God, waarom zal Hij u moeten doden?**" (Ezechiël 33:11).

Al deze oordelen, die het Lam van God in deze wereld brengt, gaan gepaard met het Licht, dat de Geest van de Waarheid en het Woord van de Waarheid brengen, waardoor de wereldse mens zal worden overtuigd van zijn zonden en hun geweten weer gaat spreken, waardoor ze zullen weten dat ze schuldig staan voor God. Dit Licht van Woord en Geest zal **over alle vlees komen** (zie Joël 2:28, Handelingen 2:17) en zal, naast de oordelen van het Lam, **de grote wereldwijde opwekking** tot stand brengen, waardoor **de ontelbare schare (of menigte)**, genoemd in Openbaring 7:9, voor Gods Koninkrijk gewonnen zal worden. Ook zij zullen overwinnaars zijn over de macht van zonde en satan door hun – uit genade geschonken – geloof in het Bloed van het Lam, door het woord van hun getuigenis èn omdat zij hun zondig leven niet liefhebben, zodat zij bereid zijn om volkomen aan hun oude, zondige leven af te sterven door de krachtswerking van Woord en Geest.

Openbaring 12:11 "En zij hebben hem (d.i. satan) overwonnen door het bloed van het Lam, en door het woord van hun getuigenis en zij hebben hun (zondig) leven niet liefgehad tot de dood toe (zodat zij bereid waren om volkomen aan hun oude, zondige leven af te sterven)."

Als de zevende bazuin zal zijn geluid, wordt **de genadedeur gesloten** (zie Lukas 13:24-28, Openbaring 10:6-7), dan zal er geen (genade)tijd meer zijn, dan kunnen geen nieuwe zielen meer binnenkomen in het Koninkrijk van God. Dan is tegelijk de grote wereldwijde opwekking, die ook in Openbaring 14:14-16 genoemd wordt, voorbij, maar de oogst daarvan zijn ontelbare zielen! Glorie voor God!

Amen!

Inhoudsopgave:

Het oordeel van God over de zonde begint bij het "huis van God"	3
Het eerste zegeloordeel	3
Het leiden van de individuele gelovige naar zijn (of haar) overwinning over de macht van zonde en satan	4
Wat wij hebben te doen	5
Wij moeten deelhebben aan Zijn offer door er geestelijk gezien van te eten en te drinken	5
Wij hebben ons kruis op ons te nemen	5
Wij moeten de Geest van Jezus Christus hiertoe persoonlijk uitnodigen	5
Wij moeten de Geest van Jezus Christus uitnodigen om ons deel te geven aan de loutering in Zijn vuur	5
Wij hebben Hem vrijwillig binnen te laten in onze innerlijke mens, opdat Jezus, als de Koning van ons hart en leven, daar Zijn zegeningen en krachtig werk kan volbrengen	6
Voortdurend afsterven	6
Voortdurende wassing in, en dus reiniging door Zijn bloed	6
Wij hebben ook zelf de zonde te ontvlieden	6
De zonde in ons ook doden!	6
Totale overgave	6
Gehoorzaam volgen	7
Recapitulatie:	7
1 De zonde van onze ogen	7
Laten onze ogen niet overspelig zijn	7
De zonde van de ogen bestrijden	7
Ons niet verlustigen	7
Andere zonden van onze ogen	8
Hoge ogen (hoogmoed), op anderen neerzien	8
Een boos oog	8
Begeerten	8
Verleiding	8
2 De zonde van onze tong	8
Niet oordelen	8
Zoek verlossing van de demon van roddel en laster en leugen!	9
Hebt geen deel aan de spraak van de goddelozen en spotters van deze wereld	9
Wordt vervuld met de Geest der Waarheid en verlaat alle leugen	9
Hij is het, Die ons heiligt, ook onze tong	9
Jezus heeft ons helpers geschonken op deze kruisweg	10
Wij hebben deze heilsweg van het Lam niet alleen te gaan	10
Jesaja's beschrijving van de heilige weg van Gods genade en verlossing	10
De heiligmaking van lichaam, ziel en geest van de individuele gelovige	11
De heiligmaking van de innerlijke mens van het hart	11
Wij hebben op te staan uit de zondeslaap in en door de kracht van Jezus' overwinning over satan en zonde	11
De lendenen van het verstand omgorden	11
Wij hebben onszelf nauwgezet te doorzoeken	11
Door het Woord van God en de Geest van God komt Hij in ons hart, doorzoekt en oordeelt Hij onze gedachten en de overleggingen van ons hart	12
De Christusnatuur	12
Volmaakte zaligheid	12
De heiligmaking van de uiterlijke mens	13
De vorming van de Bruid van het Lam in de eindtijd	13

Het herstel, de verlossing en heiligmaking van de Gemeenten.....	14
I De overwinnaars over de zonde uit de zeven Gemeenten in de eindtijd	14
1) De reiniging en het herstel van de Gemeente te Efeze.....	14
2) De reiniging en het herstel van de Gemeente te Smyrna	15
3) De reiniging en het herstel van de Gemeente te Pérgamus	15
4) De reiniging en het herstel van de Gemeente te Thyatira.....	16
5) De reiniging en het herstel van de Gemeente te Sardis.....	16
6) De reiniging en het herstel van de Gemeente te Filadelfia	17
7) De reiniging en het herstel van de Gemeente te Laodicéa	17
II De algemene reiniging van de Gemeenten van de zevenkoppige zonedraak	18
De redding van de wereldse mens uit de macht van de zonde en uit de macht van satan en zijn overwinning daarover door middel van de zegel- en bazuinoordelen van het Lam van God.....	19
De grote wereldwijde opwekking.....	19
De zegeloordeelen	19
Het eerste zegeloordeel	19
Het tweede zegeloordeel	20
Het derde zegeloordeel.....	21
Het vierde zegeloordeel	21
Het vijfde zegeloordeel.....	22
Het zesde zegeloordeel	22
Het zevende zegeloordeel.....	22
De bazuinoordelen	23
Inhoudsopgave:	24