

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

www.eindtijdbode.nl

Een gedegen Paschabelevenis in de Geest

Gedigitaliseerde Bijbelstudie,
in **originele tekst.**

**EEN GEDEGEN PASCHABELEVENIS
IN DE GEEST.**



E. VAN DEN WORM

Israëls Pascha-nacht voorafgaande aan hun exodus (= uittocht).

Laat ons in de geest gaan naar een LAATSTE DAG, een dag, die een periode van ongeveer 400 jaar had afgesloten; een dag, nu 3500 jaar geleden. **Deze** dag was zo belangrijk, omdat de beleving van die dag zo bepalend was voor héél het leven van een heel volk daarna!

Laat ons in dezelfde dodelijke ernst, als de IS-RAËLIETEN vroeger, de dag van het Pascha beleven, het Woord van God betrachten, opdat datzelfde Woord in ons ook Zijn genadewerking hebbe, alle banden met het Egypte der wereld, waarin wij leven, verbreke, opdat ook ónze Exodus (= onze 'uittocht' uit deze wereld) – in en door de Heilige Geest – WONDERLIJK worde!

- **Exodus 12:1-6**, *“De Here nu had tot Mozes en tot Aäron in Egypteland gesproken, zeggende: Deze zelfde maand zal ulieden: het hoofd der maanden zijn; zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Spreekt, tot de ganse, vergadering van Israël, zeggende: Aan de tiende dezer maand neme een iegelijk een lam, naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo neme hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn, huis, naar het getal der zielen, een iegelijk naar dat hij eten kan; gij zult rekening maken*

naar dat lam. Gij zult een volkomen lam hebben, een manneke, een jaar oud; van de schapen, of van de geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot de veertiende dag dezer maand; en de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden.”

De ervaring met dit Paschalam vormde de BASIS van de Exodus (= de uittocht) der Israëlieten uit Egypte. Ze geeft **in de geest** het sublieme beeld weer van de uittocht van elk kind van God, dat in de wereld zijn bakermat (= zijn oorsprong) heeft gehad. Het is een uittocht uit die wereld, waarvoor de belevenis van het kruis van Jezus Christus een BASIS-ervaring is. De ERNST waarmee wij ingegaan zijn op de verzoeningsbeloften van God, die er zijn in het kruis van Jezus, is bepalend voor ons verdere leven met Hem.

Wat doen wij met Calvarie (= Golgotha)?

Wat doen wij met dit wereldomvattende aanbod van God, een aanbod voor alle tijden?

Laat ons in Gods Woord lezen, wat wij ermee te doen hebben.

- **Exodus 12:7**, *“En zij zullen van het bloed nemen, en strijken het aan de beide zijposten; en aan de bovendorpel, aan de huizen, in welke zij het eten zullen.”*
- **Exodus 12:22**, *“Neemt dan een bundelken hy-sop, en doopt het in het bloed, dat in het bek-*

*ken zal wezen; en strijkt aan de bovendorpel en aan de beide zijposten van dat bloed, hetwelk in een bekken zijn zal; **doch u aangaande, niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis, tot aan de morgen.***”

Het bloed van het Paschalam moest worden gestreken op de beide zijposten en op de bovendorpel van de deur, de ingang van elk huis. De INGANG van elk huis moest gedekt staan onder dat bloed! Het tweede punt, dat wij ontdekken, is, dat de DEUR, DIE TOEGANG VERLEENDE NAAR EGYPTELAND, DICHT MOEST! Niemand mocht die nacht eruit tot aan de morgen! Niemand mocht contact maken met Egypteland!

Als wij de Goddelijke beloften met betrekking tot Calvarie claimen, stellen wij onszelf onder de dekking van dat bloed. De INGANG tot onze ziel, tot ons leven, moet gedekt staan onder het bloed van Gods Lam. Christus betaalde voor ons met de prijs van Zijn bloed; het vormt, gestreken op de ingang van onze ziel, het bewijs, dat wij Zijn eigendom zijn. Dan zal God ons bewaren voor de machten van satan, voor de machten van de zonde, die uit de wereld tot ons komen. Dan zullen satans vurige pijlen op ons geloofsschild worden uitgeblust!

Maar niet alleen God moet aan ons behoud werken, door ons de kracht van Zijn bloed te verlenen op grond van ons geloof, ook wij moeten ac-

tief deelhebben aan **ons** behoud: **Wij moeten ONZE DEUR, onze contacten met de wereld, sluiten!**

Toen ik destijds ook zo predikte, maakte men de opmerking: "Om zo te leven moet je wel naar een klooster gaan!" Neen, vrienden, dat is niet nodig en bovendien is dat Gods wil niet. Levende IN de wereld kan men **met behulp van Jezus Christus** wel degelijk ALLE deuren, die tot de wereld leiden, sluiten, opdat er geen hartenbindingen meegemaakt worden en alle impulsen daaruit geweerd worden. Door de kracht van Jezus Christus kunnen wij de zonde, die uit de wereld tot ons komt, NEUTRALISEREN! Door de dekkende kracht van Zijn bloed, zal de verderver en zijn verdervende macht worden tegengehouden om binnen te treden (Exodus 12:23b). God zal dit doen, maar WIJ moeten alle 'GOODWILL' betonen en die deur, die naar Egypte leidt, sluiten!

De wereld openbaart alsmaar méér zonde! De Bijbel vertelt ons, dat in de laatste dagen, waarin wij leven, de ongerechtigheid vermenigvuldigd wordt (Mattheüs 24:12). Levende in deze laatste dagen ERVAREN wij deze vermenigvuldiging der zonde. Alsmaar meer en alsmaar brutaler grijnst de zonde tegen ons in deze wereld! Ze zoekt binnen te treden in de deur van ons wezen en hoe hebben wij niet te vuur en te zwaard te strijden tegen deze machten, die ons zoeken te be-

heersen en die ons met hun boze levensleer, die ons als “modern” wordt aangeprezen, zoeken te indoctrineren!

De wereld zal komen tot in haar **UITERSTE ONGERECHTIGHEID** ten tijde van de Grote Verdrukking (Ezechiël 21:25). En wij, als kinderen Gods, hebben deze ongerechtigheid buiten de deur van ons wezen te houden, en alles wat onrein is **in de Naam en kracht des Heren** niet aan te raken (2 Korinthe 6:17). Wij zullen **NOOIT** komen tot reiniging en heiliging van ons wezen, als wij deze deur tot de wereld niet serieus sluiten! Laat ons **ALLE** media, die de wereld tot ons hart en leven kan brengen, sluiten, en ons stellen onder de dekking van Jezus' bloed!

Maar niet alleen de zonde en ongerechtigheid **van de wereld** moet worden tegengehouden en de invloeden ervan op ons wezen worden geneutraliseerd, wij hebben **ook** nog de zonde **IN ONS-ZELF**. Immers ook **WIJZELF** zijn getrokken uit die wereld, en zoals de Schrift het zegt: “een vuurbrand uit de brand (der zonde) gered” (Amos 4:11). Daarom moet de Hemelse Chirurg **ALLE** diepe wortels der zonde nog uit ons verwijderen. Hiertoe hebben wij het volgende te doen.

- **Exodus 12:8-9**, *“En zij zullen het vlees eten in dezelfde nacht, aan vuur gebraden, met ongezuurde broden; zij zullen het met bittere saus eten* (de letterlijke en de NBG-vertaling spreken van “bit-

tere KRUIDEN". De traditie leert, dat de Joden hun Pascha eten met een ZOETE saus, waar BITTERE KRUIDEN aan toegevoegd worden). *Gij zult daarvan niet rauw eten, ook geenszins in water gezoden (= gekookt); maar aan het vuur gebraden, zijn hoofd met zijn schenkelen en met zijn ingewand."*

Binnen de afgesloten "kamer van ons innerlijk wezen" hebben wij nu het Paschalam, "de Here Jezus en Die gekruisigd" te "eten en te drinken" (Johannes 6:53-55).

ETEN EN DRINKEN spreken altijd van DIEPE GEMEENSCHAP. Zoals de stoffelijke spijsdelen in ons lichaam worden omgezet in vlees, been, nagels, haar, zenuwen, etc. zo wordt de GEESTELIJKE SPIJS in ons omgezet tot NIEUW LEVEN **in en door de Here Jezus Christus**. Daarom moeten wij "Calvarie", de genade van Calvarie, die éénmaal geschied is, nu ruim 2000 jaar geleden, die gift van Jezus Christus, het offer van Zijn leven, die de mens tot VERZOENING is, "eten en drinken". Binnen IN ons moet een reinigende werking ontstaan door het geloof in Zijn bloed, door het geloof in "Calvarie". De doding van de Here Jezus Christus (2 Korinthe 4:10) moet IN ONS haar reinigende werking hebben. Wij hebben dit "eten en drinken" BEWUST te doen, met al de honger van ons hart. Dit "eten en drinken" is een VRIJWILLIGE daad.

Wij hebben het Paschalam “aan het vuur gebraden” te eten, dit wil zeggen: wij hebben gemeenschap te hebben met die Jezus, Die door het vuur van Zijn offerande tot ons is gekomen, opdat dezelfde dodende werking in ons zondige wezen kome. Wij hebben zo Zijn kruis diep te planten in ons eigen wezen, met dank en lof en prijs!

Het Paschalam mocht niet “rauw” gegeten worden: met andere woorden: men moet niet gemeenschap willen hebben met die Jezus van vóór het kruis, en Hem niet alleen nemen als een goed Voorbeeld om na te volgen. Ook mocht het Paschalam niet “in water gezoden” (= gekookt) gegeten worden; dit wil zeggen: wij mogen geen gemeenschap met “Jezus en Die gekruisigd” zoeken OP ONZE MANIER, zoals het in ONZE KRAAM TE PAS KOMT, maar de leiding in die reiniging en heiliging gans en al aan de Heilige Geest overlaten.

- **Exodus 12:10**, *“Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen, maar hetgeen daarvan overblijft tot de morgen, zult gij met vuur verbranden.”*

Anders gezegd: Wij hebben dit Pascha met ALLE DEGELIJKHEID die in ons is, in ALLE NAUWGEZETHEID, tot ons te nemen en eraan deel te hebben. Wij hebben de GANSE werking van Calvarie in ons van harte te VERKIEZEN.

Wij hebben de “kruiswerkingen” met al de consequenties ervan in dit leven te verkiezen: *“Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, en neme zijn kruis dagelijks op, en volg Mij.”* (Lukas 9:23)

Wij hebben “de mens der verkeerdheid” in ons te vuur en te zwaard te doden in de kracht van de Heilige Geest (Kolossenzen 3:5), juist door deze CLAIM OP CALVARIE! **En de mate van degelijkheid, waarin wij dit doen is bepalend voor onze EXODUS in de geest**, voor onze daadwerkelijke verlossingen en ervaringen van Nieuw Leven in Christus Jezus! Deze mate van degelijkheid is bepalend, hoe wij Jezus zullen ervaren in ons Exodus-leven!

- **Exodus 12:11**, *“Aldus nu zult gij het eten: uw lendenen zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten, en uw staf in uw hand; en gij zult het met haast eten; het is des Heren Pascha.”*

Wij moeten met het eten hiervan NIET DRALEN en er niet mee wachten “tot wij oud geworden zijn, omdat wij nog van dit aardse leven willen genieten.” Dit laatste is een smoes van de duivel. Wij kunnen immers, etende van dit Pascha, van dit “leven” genieten, als wij dit maar op een gepaste en kuise wijze doen. Blijven in de zonde schaadt ons altijd, omdat de zonde een VUUR is, waaraan wij ons branden, en waarmee wij ande-

ren verbranden, die wij ermee in aanraking brengen. Wij hebben **NU** dit Pascha **DEGELIJK** te eten **MET HAAST** en er niet mee te wachten tot wij oud geworden zijn.

Wij hebben dit Pascha ook met “opgeschorte lendenen” te eten en “met schoenen aan de voeten” en met “de staf in de hand”. Met andere woorden: wij hebben te allen tijde **DIENSTBAAR** te staan voor de Heer van dit Pascha in de kracht van de Heilige Geest en te allen tijde **direct GE-REED** te staan voor de grote afreis.

Wat een wonderlijk en dierbaar leven is dat, wanneer wij zo te allen tijde **DIENSTBAAR** zijn voor God en met Hem en de mensen **GANS EN AL** in het reine zijn gekomen. Wanneer ons hart ons niet meer beschuldigt van zonden en verkeerdheden! Alles is dan gedelgd (= teniet gedaan) door het Bloed van Calvarie, door het Lam van God, Dat wij gegeten hebben. Wat een heerlijkheid is het om zo ons Exodus-leven te leven, om zo te wandelen met de opgestane en eeuwig levende Jezus; om zo te wandelen onder de Goddelijke Wolkkolom des daags en onder de Vuurkolom des nachts! Om zo onder Zijn geleide en Zijn krachtige bewaring te leven, om zo te drinken en verzadigd te worden van de eeuwige en verfrissende Wateren des Geestes! Zo'n Exodus-leven kunnen wij nimmer ervaren zonder een ge-degen Pascha!

Niet alleen om deze heerlijkheid te kunnen ervaren moeten wij deelhebben aan Gods Pascha, maar ook om Zijn vreselijk oordeel over de zonde te ontvlieden (= ontvluchten)! Want Gods oordelen gaan over deze wereld en over de wereld van de eindtijd in het bijzonder! Het Boek Openbaring spreekt van 3x7 oordelen Gods. En die oordelen worden hoe langer hoe vreselijker, tot ze culmineren in de algehele vernietiging van de antichristelijke mensheid tijdens de slottonelen van Armageddon!

Wij zijn nòg in die wereld en zullen die oordelen, zeker de beginselen ervan, moeten meemaken. Daarom moeten wij te midden van die woedende oordelen Gods ons weten schuil te houden in de Schuilplaats van de Allerhoogste (zie Psalm 91); ons gedekt weten te staan onder het bloed, en onze deur gesloten hebben en blijven eten van het Paschalam!

- **Exodus 12:12-13**, *“Want Ik zal in deze nacht door Egypteland (typerend beeld van de wereld) gaan, en alle eerstgeborenen (zij vertegenwoordigende GANSE antichristelijke mensheid in de laatste dagen) in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe; en Ik zal gericht en oefenen aan al de goden der Egyptenaren, Ik, de Here! En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen, waarin gij zijt; WANNEER IK HET BLOED ZIE, zal Ik ulieden voorbijgaan; en er*

zal geen plaag onder ulieden ten verderver zijn, wanneer Ik Egypteland slaan zal.”

- **Exodus 12:23**, *“Want de Here zal doorgaan, om de Egyptenaren te slaan; doch wanneer Hij het bloed zien zal aan de bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de Here de deur voorbijgaan, en **de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan.**”*

Ziet u, het is niet God Zelf, Die slaat, maar de verderver, **de satanische macht, die onder toelating Gods zijn verdervend werk verricht.** Waar de mens zich gelovig dekt onder het bloed, en de kruiswerkingen gewillig ondergaat, door Gods Lam bewust te eten, zal Hij zulks niet toestaan; dezulken staan onder Zijn bewarende Hand.

Laat ons daarom in de vreze Gods waarlijk deel willen hebben aan dit ons geboden Pascha van God. Zó zullen wij door de genadegaven van onze barmhartige God het wonderlijke en Goddelijke leven mogen ervaren in een waarachtige Exodus. Dit Nieuwe Leven uit God wordt gekenmerkt door de LIEFDE VAN GOD, die dan werkzaam is in onze harten (Johannes 13:34-35), en door de zich openbarende KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST tot getuigenis aan anderen van de Waarheid van het Evangelie. Een typerend beeld hiervan wordt ons geboden in de Exodus van Israël destijds, waarvan wij kunnen lezen in

Psalm 105:37-38, *“En Hij voerde hen uit met zilver en goud; en onder hun stammen was niemand, die struikelde. Egypte was blijde, als zij uittrokken, want hun verschrikking was op hen gevallen.”*

Wat een wonderlijk volk is Gods volk in zo'n Exodus! Wat een heerlijke gemeenschap hebben wij dan met een overwinnende Christus!

Na die Pascha-nacht, en beginnende met die Pascha-nacht, moesten de Israëlieten 7 dagen ONGEZUURDE BRODEN eten. Dit is een heenvijzing naar het REINE OPSTANDINGSLEVEN van een kind van God, dat zijn oude leven in het Pascha van God heeft gegeven. Dit is Gods wil, dat wij **een nieuw, zondeloos leven**, in en door Hem, voortaan leven. Ja, een leven zonder vlek en zonder rimpel! Om uiteindelijk zo te belanden in het eeuwige Vaderhuis!

De tijdelijke, geestelijke depressie van heden ten dage.

Wij leven thans in een geestelijk moeilijke tijd. Als ik zo om mij heen zie en mijn ogen niet “in de zak steek”, dan is er veel geestelijke afgang en verwording en veel Heilige Geesteskracht uit de openbaarheid verdwenen. Ik zie die wonderen en tekenen niet meer, althans niet veel meer, die eertijds veelvuldig voorkwamen. De Geest des

Heren valt thans niet meer in die wonderlijke en overvloedige mate als voorheen. Wij leven niet meer in die tijd van **laaiende** opwekking, die ik eertijds beleefde...

Wij leven thans in de tijd, dat de wijze en dwaze maagden slapen... (Mattheüs 25:5), dat “de rups, de sprinkhaan, de kever en de kruidworm” van Joël 1:4-20 hun verdervend werk doen; en de misleidende stromingen in het Christendom zich doen gelden; **dingen, die vlak vóór de wederkomst zouden gebeuren!**

Toch zie ik ook verblijdende symptomen, als willen ze aangeven, dat deze korte periode van slaap en geestelijke afgang onder kinderen Gods ten einde loopt en dat de grote opwekking van de laatste dagen werkelijk een aanvang gaat nemen.

Wij kunnen deze periode vergelijken met de ervaring van de apostelen NA de eerste vermenigvuldiging der broden (Mattheüs 14:22-36). Wat ervoeren die discipelen van Christus een wonderlijk evenement: 5000 mannen (de vrouwen en kinderen waren er niet bij geteld!) werden verzadigd door de vermenigvuldiging van vijf broden en twee visjes! Zij waren zich bewust in de tegenwoordigheid te zijn van hun langverwachte Messias!

Zo was het, in de geest, evenzo in de twintiger en dertiger jaren van deze (20^{ste}) eeuw. Overal

ontstonden Pinksteropwekkingen! De Heilige Geest was kennelijk in ons midden, Zich **openbarende** in tekenen en wonderen!

Na deze vermenigvuldiging der broden liet Jezus Zijn 12 discipelen alleen over het meer van Genesaret gaan, terwijl Hij Zich op een berg terugtrok om te bidden. Niet dat Jezus geen aandacht meer had voor Zijn discipelen. In de geest bleef Hij bij hen en wist Hij van hun tegenspoed en moeite af. Hij bad voor hen... De discipelen, ervaren vissers, zoals diversen van hen waren, voelden zich nochtans in de greep van de storm en waanden zich zonder Jezus reeds verloren...

Ook nu lijkt het alsof Jezus Zich van Zijn Kerk heeft teruggetrokken "om te bidden". Gezeten op Zijn hemeltrouwen ziet Hij alles, al de tegenwinden en stormen, die Zijn Kerk beuken en vernielen... Het is **ALSOF** de Geest van God er **niet** is. Zo moeitevol en sporadisch komen thans vervullingen voor...

Maar Jezus kwam tot Zijn discipelen terug in de vierde nachtwake, aan het einde van die stormnacht! Eerst dachten zij met een spook van doen te hebben, maar dan namen ze Hem aan boord en werd alles weer goed!

Zo is het ook met ons gesteld, vrienden. De opwekking-brengende tegenwoordigheid van Jezus in ons midden, zàl terugkeren! Wij zullen Hem **spoedig** wederom ervaren in die zoete Kracht

van de Heilige Geest! Ik wil u vragen Hem te bidden met GELOOF! Hij kent uw begeren om gedoopt te worden in de Heilige Geest. **Sta**, in de CLAIM van deze belofte, voor Gods aangezicht! Want Jezus zàl wederom **Zijn Kerk zegenen**, met enorme zegeningen zal Hij Zijn worstelende en wachtende Kerk overladen!

- *“En de dorsvloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie OVERLOPEN! Alzo zal Ik ulieden de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever, en de kruidworm, en de rups heeft afgegeten; Mijn groot heir, dat Ik onder u gezonden heb. En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten, en prijzen de Naam uws Gods, Die wonderlijk bij u gehandeld heeft; en Mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid!”* (Joël 2:24-26)

Zo zal Hij wederom aan boord zijn van Zijn Gemeente, en die Gemeente aangorden met liefde en enorme geestelijke krachten om in de tijd van de Spade-Regen-opwekkingen het Evangelie van Jezus Christus te brengen tot aan de einden der aarde!

Geliefden, Hij schenkt de Doop des Geestes aan een iegelijk, dus óók aan ù, die in het geloof waarlijk ingaat op Zijn Goddelijke belofte; aan allen, die hun oude leven in het Pascha van God hebben gegeven. Houdt daarom vast aan Zijn Goddelijke belofte, **in dank en lof en prijs!** Want

die belofte is voor ù! Ze komt u toe, ù en “uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zovelen als de Here, onze God, er toe roepen zal” (Handelingen 2:39).

E. van den Worm

Staande op de beloften

Staad' op de beloften van mijn Heer en God,
Weet ik in Zijn hand geborgen gans mijn lot.
Glorie en aanbidding zij mijn dierb're Heer,
Zijn beloften falen nimmermeer!

Koor: Glorie! Glorie!

Nimmer kan het eeuwig Woord des Heren falen!

Glorie! Glorie!

'k Sta vast op de beloften van mijn God!

Staad' op de beloften van mijn Heer en God,
Ga ik moedig voorwaarts onder hoon en spot.
Bergen zullen wank' len ,maar Gods Woord houdt stand,
Veil'ge gids naar 't hemels Vaderland!

Staad' op de beloften van mijn Heer en God,
Vind ik in Zijn Woord mijn hoogste zielsgenot.
Zijn beloften zijn, o welk een zaligheid,
Ja en amen, tot in eeuwigheid!

Staad' op de beloften van mijn Heer en God,
Onderhoud ik vast en moedig Zijn gebod;
Rustend in mijn Jezus als mijn Al in al,
Vrees ik voor geen tegenspoed of val.

Glorieklokken, lied 457