

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

www.eindtijdbode.nl

Ingaan door de poorten van Gods Koninkrijk

Gedigitaliseerde Bijbelstudie,
in **originele tekst.**

INGAAN DOOR DE POORTEN



VAN

GODS KONINKRYK

E. VAN DEN WORM

- **“Strijdt om in te gaan door de enge poort...”**
(Lukas 13:24a).

Gods Woord nodigt ons hier uit om te “strijden”, om alles op alles te stellen, opdat wij maar binnenkomen achter de poort van ons behoud; opdat wij, gerechtvaardigd en verlost zijnde van onze zonden, door de Poort, onze Here Jezus Christus, mogen binnenkomen en aanbelden op het terrein van het Koninkrijk Gods!

Wanneer gaan WIJ door de Poort en zijn wij op **“Koninkrijksgrond”**?

Dit doen wij als wij tot Hem komen (in het gebed) in het GELOOF van het Evangelie van Gods genade, dat Hij een algehele VERZOENING op het kruis van Calvarie (= Golgotha) voor ons heeft bewerkstelligd (2 Korinthe 5:19), in BELIJDENIS van al onze zondeschuld (1 Johannes 1:9); dit doen wij, als wij Hem uitnodigen in ons hart en leven te komen, om ons zo waarlijk te verlossen van al onze zondebanden en -neigingen, zowel de uiterlijke, zoals liegen en stelen, alsook de innerlijke, zoals jaloezie, hoogmoed en ijdelheid.

Zo leveren wij ons over aan de liefdevolle handen van de Heiland der wereld, uw en mijn Verlosser. ALLE zaken kunnen wij nu zo overdragen, ALLE levensknopen en problemen. VERTROUWT dan op Hem!

Psalm 37:5, *“Wentelt uw weg op de Here, en VERTROUWT op Hem, Hij zàl het maken!”*

Juist dit hart van deze tekst **“Vertrouw op Hem”** is zo noodzakelijk; vertrouw erop DAT Hij HET DOET! Dan zàl Hij het maken! Laat ons zo leren RUSTEN in Hem, rusten in de wetenschap, dat Hij het doet; laat ons leren leven in het geloofsvertrouwen, dat Hij LIEFDE is. Laat ons zo heel ons leven, ALLE terreinen van ons leven, aan Hem uitleveren.

Laat ons niet enkel AANSCHOUWERS zijn van de Poort, de Here Jezus Christus, AANSCHOUWERS van Zijn kruis, maar er waarlijk DEEL aan HEBBEN, ons overgeven aan die weldadige RUST in Hem.

Net zoals Noach en de zijnen door de poort IN de ark des behouds waren, also moeten wij, ingaande door de Poort, RUSTEN IN GOD, in Jezus Christus, Die ALLES heeft volbracht op Calvarie. Laat ons zo het VOLLE PAND in Zijn handen geven; Hij is er nu verder verantwoordelijk voor. Ja, geliefden, zó'n God hebben wij. Daarom zouden wij dan geen gebruik maken van Gods liefde en genade om zo door de Poort binnen te gaan en te zeggen: “Here, hier ben ik!” Dan zal Hij ALLE werken van de boze in ons en in ons leven VERBREKEN, want hiertoe is Hij gekomen (1 Johannes 3:8).

Laten wij daarom niet dralen om BINNEN te komen, laten wij ons niet langer bezig houden met ZONDIGE DINGEN of RELATIES, maar waarlijk

NU leren komen IN CHRISTUS. Laat ons deze STRIJD om BINNEN TE KOMEN niet gemakkelijk opnemen, maar leren strijden tegen onze zonde-neigingen (Hebreeën 12:4) en leren vluchten in 't GEBED, het openen van ons wezen voor Zijn hulp.

Dan pas zullen wij Zijn RUST, de verkwikking om achter de veilige Poort van Gods Koninkrijk te zijn, smaken; niet alleen door onze rechtvaardiging van de bedreven zonden, maar ook door de innerlijke verlossingen van zondebanden en van de zuigkracht der zonde, want **die Hij verlost heeft, zal waarlijk VRIJ zijn** (Johannes 8:36)!

Van deze RUST IN CHRISTUS sprak Jezus in Mattheüs 11:28-30: *“KOMT HERWAARTS TOT MIJ, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u RUST geven. Neemt Mijn juk (kruis) op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult RUST vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”*

Het is in deze nieuwe ervaring van Zijn RUST, dat wij de WATERDOOP moeten ondergaan.

De 1^{ste} poort: het zijn in Christus.

Zo zijn wij dan ingetreden door de 1^{ste} Poort: de ervaring van het zijn IN CHRISTUS.

Gods Koninkrijk kent DRIE poorten (Openbaring 21:13). Dit wordt ons ook verteld in de tabernakel-symboliek:

- De 1^{ste} poort: de poort,
- de 2de poort: de deur,
- de 3de poort: de voorhang.

Zij symboliseren respectievelijk:

1. Het zijn IN CHRISTUS,
2. Christus IN ONS,
3. Christus VOLKOMEN IN ONS.

Laat ons thans de wonderlijke werkingen beschouwen, wanneer wij IN CHRISTUS zijn, wanneer wij dus door de 1^{ste} Poort zijn binnengegaan.

Romeinen 8:1-2, *“Zo is er dan nu GEEN VERDOEMENIS voor degenen, die IN CHRISTUS JEZUS zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Want DE WET DES GEESTES DES LEVENS in Christus Jezus heeft mij **vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.**”*

Wat een wonderlijke ervaring is dit IN Christus Jezus zijn, wat een geestelijke verademing en een jubel zich weten te bevinden in de machtige, reddende armen van God! Deze dag van toebedeelde reddende genade van God kent een ervaring, die wij nooit zullen vergeten. Mij althans is die dag, als was het gisteren gebeurd! Geloof is dan gegroeid tot een WETENSCHAP: Er is GEEN VERDOEMENIS voor mij; ik ben gered door Jezus, door het gestorte Bloed van het Lam! Waarom? Omdat ik mij gegeven heb in overgave

aan de Redder van alle zondaren, aan uw en mijn Redder, opdat Hij mij ganselijk wasse in Zijn Bloed!

Hebben wij ons zo gegeven aan Hem, zonder enig voorbehoud, **dan maakt Hij ons vrij** van de oude mens, van de oude situatie, van onderworpenheid aan de aangeboren neiging tot het kwaad en tot de zonde. Ieder mens, (op natuurlijke wijze) van een vrouw geboren, is onderworpen aan deze WET van DE ZONDE en VAN DE DOOD.

Romeinen 8:20-21, *“Want het schepsel is der ijdelheid (aan de zonde) onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft; op hoop, dat ook het schepsel zelf vrijgemaakt zal worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods”.*

Psalm 51:7, *“Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.”*

Een jong kind, een “van God gegeven babbelaar bij de haard” lijkt even rein als vers gevallen sneeuw, toch kent zo’n mensenkind diep in zich reeds de BESMETTING van de zonde, ONBEWUST leeft in dit kind reeds de aangeboren neiging tot het kwaad! Er is alleen nog maar tijd nodig en ongunstige omstandigheden, om ALLE menselijkheid, liefde en goedheid te verteren tot

er slechts haat, wreedheid en hardheid van resulteert (= uit voortkomt).

Wanneer een mensenhart zich niet aan Christus leert overgeven, zal de zonde-desem doorwerken en zijn gehele wezen doorzuren. Ja, de zonde-desem zal na de dood in de menselijke geest **BLIJVEN** doorwerken; en de eeuwigheid zal **ELK ONGERED** mensenkind even slecht, gemeen en onrein bevinden als elke demon uit de diepten van de hel!

Maar wanneer wij ons aan Christus hebben overgegeven, door de 1^{ste} Poort zijn binnengegaan, komt er een andere **WET** in ons leven **WERKEN**. Het is **de Wet van de Geest des Levens**. Deze **WET VAN DE GEEST DES LEVENS** heerst in alle eeuwigheid in Gods hemelen, in het Koninkrijk van God. Ze komt voort uit het hart van de Vader. In Openbaring 4:5 zien wij Hem zitten op de hemeltroon, en uit Hem gaan bliksemstralen, donderslagen en stemmen, en door deze activiteiten, voortkomende uit het hart van de Vader, worden “7 lampen” brandende gehouden en deze “7 lampen” zijn de “7 GEESTEN” Gods, Die in ons branden, in de 7 Gemeenten Gods, om Zijn wil uit te dragen in Zijn ganse Koninkrijk en ook hier op aarde, waar Zijn Kerk nog strijdt tegen de zonde!

Deze Geest van Christus maakt ons dan vrij van de oude wet, waaraan wij onderworpen waren,

de wet van de zonde en van de dood, de natuurlijke neiging tot zondigen, waarmee wij geboren zijn, de zogenaamde “erfzonde”. En als wij ons dan VRIJWILLIG blijven onderwerpen aan deze **Geest van Christus**, aan Zijn levensleiding, dan maakt Hij ons waarlijk vrij van alle zondebanden en zondige relaties, en voert Hij ons in de geestelijke verrukkingen van Zijn HEILIG en RECHT-VAARDIG Koninkrijk! Deze werking van de Geest des Levens, deze vrijmaking van de wet der zonde en des doods, is een PROCES, waaraan wij ons VRIJWILLIG moeten onderwerpen. Daarom, geliefden, STRIJDT om in te gaan door de enge (= nauwe, smalle) Poort, HAAST U (!) om in die behoudenheid van Jezus’ veilige armen te komen. Wij leven in een tijd, van snel opkomende “razende moeilijkheden”, van recessies, van duister wordende politieke, morele en maatschappelijke situaties, van misleidingen op godsdienstig vlak; wij snellen voort naar het mysterieuze “MIDDERNACHTELIJKE UUR”! Het uur, waarin satan zal heersen in zijn uiterste onge-rechtigheid, wreedheid en onrecht! Is het een wonder, dat God in zo’n hemelbergende tijd dan ook zal moeten komen met Zijn OORDELEN, met het toelaten van bloedige oorlogen, zeer verderfelijke pandemieën en wereldwijde hongersnoden?

Is het niet een noodzaak voor ons om NU reeds te vluchten tot Jezus en tot Zijn behoud? En omdat Zijn SCHUILPLAATS een zaak is van het GELOOF in Hem, is het dan niet een noodzaak voor ons om NU reeds te treden in **dit geloof**, opdat dit reddend geloof diep in ons moge uitgroeien tot een VASTE OVERTUIGING en een ROTSVASTE BURCHT?

Zo zullen wij, door Hem, als het ware bekleed worden met de volheid van Zijn geestelijke WAPENRUSTING om ALLES in deze donkere tijd van het einde te kunnen verrichten, en toch STAANDE TE BLIJVEN, omdat Hij dan met ons en in ons zal zijn.

Hoe velen onder ons DRALEN vóór die Poort en gaan ongehoorzaam hun eigen weg.

Hoe vaak moet God door toelating van ziekten en moeilijkheden ons tonen, dat wij niet (genoeg) gedekt staan onder het Bloed van het Lam?

Want staan wij waarlijk gedekt onder Zijn Bloed? Zijn wij waarlijk gescheiden van de zonde en zondige relaties en hebben wij waarlijk gemeenschap met het Lam van God door de Heilige Geest en Zijn Woord? Zo ja, dan zal “geen plaag onze tent naderen”. Dit is een Goddelijke belofte! Ja, méér nog: Hij zal ons een NIEUW HART, een NIEUWE NATUUR en een NIEUWE GEEST geven; een geest, die Hem van harte wil dienen en Zijn Woord van harte wil gehoorzamen.

2 Korinthe 5:17-18a, “Zo dan, indien iemand **IN Christus** is, die IS een NIEUW SCHEPSEL; het oude is voorbijgegaan, ziet, het ALLES NIEUW geworden. En AL DEZE DINGEN zijn UIT GOD.”

Wij zijn dan een NIEUWE SCHEPPING geworden. AL DEZE DINGEN zijn uit **God**, NIETS is uit onszelf; wij kunnen niet door BETRACHTING hiertoe geraken, het is GODS GAVE!

Ziet u, vrienden, ook hier zien wij een PROCES werken als wij IN CHRISTUS zijn: Het oude gaat –en tenslotte IS– voorbij! **Iets** NIEUWS, de Geest des Levens, gaat in ons werken en wordt REËEL in u en mij! Wij ondergaan een PROCES als wij GEWILLIG zijn om te RUSTEN in de WERKZAME HANDEN **van de Levende God!**

ALLES is dan NIEUW geworden, op ALLE terreinen van ons leven ondergaan wij dit VERNIEUWINGSproces: in ons huwelijksleven, ons maatschappelijk en kerkelijk leven; ja, ook in onze gedachten en begeerten-wereld!

Ja, geliefden, wat een dierbare zaak is het **WONEN IN CHRISTUS!**

Wilt u verder? Er is een **TWEEDE** Poort, waardoor Hij u wil leiden.

De 2^{de} poort: Christus in ons.

Was de beleving van de “WEDERGEBOORTE”, van het “NIEUWE MENS WORDEN” door ons zijn in Christus een wonderbare zaak, de volgen-

de ervaring is WONDERBAARLIJKER: **Christus komt IN ons wonen!**

Het is een geestelijk ingaan door een NIEUWE POORT, die ons leidt naar NIEUWE BEVINDINGEN, naar geestelijke ervaringen, die ons voordien nog een mysterie waren, maar NU realiteit zijn geworden.

Vrienden, Hij wil ons maken tot levende TEMPELS van de ALLERHOOGSTE, tot een **Woonstede Gods in de Geest!**

Een tempel nu, is een plaats van het GEBED! Deze DOOP met de HEILIGE GEEST, deze ZALVING GODS, heeft ALLES te maken met het GEBED. Waar het gebed **mindert** en **verdwijnt**, mindert en verdwijnt de zalving! Laat ons hier goed aan denken, gedoopten met Gods Geest! Door een verminderd gebedsleven, vermindert de Goddelijke stuwning om Zijn Woord te onderzoeken, en ook de Goddelijke drang om Hem te verheerlijken in de samenkomsten, alsook om van Hem te getuigen in deze wereld!

Maar komen wij wèl en vaak in het gebed tot Hem, dan ontvangen wij KRACHT van Hem, zodat het NIEUWE, zodat CHRISTUS, in ons groeit van kracht tot kracht, van heerlijkheid tot heerlijkheid (2 Korinthe 3:18) door de werkingen van de inwonende Geest van God. Dan worden wij steeds zwakker en ONNUTTER in eigen ogen (Lukas 17:10), en ons bewuster van de afhanke-

lijkheid van **Zijn** WILLEN en WERKEN in en door ons heen.

Dan groeit CHRISTUS in ons door Woord en Geest en zo kunnen wij steeds **meer** levende getuigen van Hem worden door de wonderlijke openbaringen, door de gaven, van de Heilige Geest.

Zo verdwijnt van lieverlee onze "ik wil", al is die nog zo heilig en rein in eigen ogen; om dan plaats te maken voor een "**wat wilt Gij, Here, dat ik in deze omstandigheden doen zal?**"

Zo wordt het WATER DES LEVENS in ons tot een FONTEIN van Levend Water, dat onszelf verkwikt en anderen mee verkwikt, met wie wij door genade in aanraking mogen komen. Dan worden Zijn almachtige WIL en Zijn Goddelijke ARBEID door ons heen tot REALITEIT. Zo komt GOD tot manifestatie in deze zondig-donkere wereld!

Zijn deze dingen van God in u en in uw leven tot realiteit geworden, mijn vriend(in)? En wilt u **verder**? Er is nòg een Poort!

De 3^{de} poort: Christus volkomen in ons.

Dit is de Poort, Die ons inleidt tot de VOLMAAKTHEID in God en God in ons.

Ik weet het wel, er zijn er, die deze kant van het Woord "met een korrel zout" nemen, en die het begrip "VOLMAAKTHEID" **niet** kunnen verbinden

met het zijn hier, op deze aarde; dat “VOL-
MAAKTHEID” in hùn ogen slechts te realiseren is
in **dat toekomstige** Koninkrijk van God, of: als
wij dit “ondermaanse” (= de aarde en de aardse din-
gen, als zijnde vergankelijk en onvolmaakt) reeds verlan-
ten hebben.

Toch zal God dit facet van Zijn Woord in de aller-
laatste tijd, de tijd waarin wij nu leven, tot aanzijn
brengen en de wereld Zijn VERVOLMAAKTE
KERK tonen.

Handelingen 13:41, *“Ziet, gij verachters, en ver-
wondert u, en verdwijnt; want Ik werk een werk in
uw dagen, een werk, hetwelk gij niet zult gelo-
ven, zo het u iemand verhaalt.”*

Nooit in de geschiedenis van de kerk is een
mensenkind **hier op aarde** door die Poort ge-
gaan, maar aan het eind der tijden, nu, zal God
Zijn uitverkorenen **hier op aarde** reeds door die
Poort leiden.

Nu de BRUILOFT VAN HET LAM VAN GOD hier
op aarde spoedig een realiteit wordt, noodt God
u en mij om door deze DERDE Poort te gaan
(Openbaring 19:6-9).

God is een God van orde. Wij moeten door de
beide voorafgaande Poorten **zijn ingegaan**, vóór
er sprake kan zijn van **ingang** door deze DERDE
Poort. Evenzo is er nooit sprake van “Doop met
de Heilige Geest” vóór en aler men “in Christus”
is.

Vrienden, wij leven in een tijd van de “roeping van de Bruid van Christus”.

Het is geen verhaaltje van een stelletje “gods-dienstfanaten”; neen, maar een realiteit die nu, aan het eind der tijden, door God wordt gecreëerd. Wie **wil** mag nu **komen** en ingaan door de DERDE Poort.

God roept ons tot de “rimpel- en vlekkeloosheid” van Zijn Bruid (Efeze 5:27). Het is daarom ook aan Laodicea, de laatste fase van Zijn kerk op aarde, dat Hij aan de overwinnaars de TROON-BELOFTE geeft: *“Die overwint, Ik zal hem geven **met Mij TE ZITTEN IN MIJN TROON**, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.”* (Openbaring 3:21)

Wij kunnen niet **met Hem ZITTEN IN ZIJN TROON**, of ons hart en wezen moet VOLMAAKT veranderd zijn in “pure LIEFDE GODS”, want alleen VOLMAAKTE LIEFDE **zal** zitten op de eeuwige troon van de Allerhoogste in dat **eeuwige**, toekomstige Koninkrijk.

En zo VOLMAAKT zal de BRUID van Christus moeten zijn, wil zij in HUWELIJKS-EENHEID treden met de HEMELBRUIDEGOM, de Here Jezus Christus. In haar is dan Efeze 3:16-19 een realiteit geworden:

“Opdat Hij u geve, naar de rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens; opdat Christus door

*het geloof in uw harten wone en gij in de LIEFDE geworteld en gegrond zijt; opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, en bekennen de LIEFDE van CHRISTUS, die de kennis te boven gaat, **opdat gij VERVULD WORDT tot al de VOLHEID GODS!***"

God zal in de laatste dagen, waarin de zonde-manifestatie zal culmineren (= het toppunt –beter gezegd: het dieptepunt– zal bereiken), een groep mensen weten te leiden in de volmaakte overwinning van Zijn Lam.

Dan zal Hij het bewijs hebben geleverd, dat te midden van deze slechte wereld, Hij, door de volmaakte overwinning op Calvarie, de BRUID VAN HET LAM kan vormen, Gods uiteindelijke triomf, die Gods LIEFDE en HEERLIJKHEID in een allerlaatste wereldwijde opwekking zal openbaren (Openbaring 12:1).

Laten wij ons haasten, onze (geestelijke) kleren wassend in het Bloed van het Lam, om door de Poorten in te gaan!

Openbaring 22:14, *"Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen (NBG-vertaling: die hun gewaden wassen), opdat hun macht zij aan de Boom des Levens, en zij door de POORTEN mogen ingaan in de Stad."*

En **die** Stad is de Bruid van het Lam, het Nieuwe Jeruzalem (Openbaring 21:9).

Komt vrienden, Hij roept u om in te gaan, óók door de DERDE Poort om Zijn glorie aan deze wereld te openbaren als de BRUID VAN HET LAM, als Zijn VOLMAAKTE (Hooglied 5:2; Psalm 5:14-16).

Openbaring 12:1 vertelt ons in een visioen van de heerlijkheid, die God door Zijn Bruid openbaren zal: *“En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was **onder** haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.”*

Hier wordt ons de BRUID VAN HET LAM getoond in de drie-enige heerlijkheid van God de Vader (zon), van God de Zoon (maan) en van God de Heilige Geest (sterren).

Zij is hier bekleed met de zon van Gods gerechtigheid en liefde; zij steunt op de maan, op het volbrachte werk van het Lam Gods, en zij is gekroond met de apostolische kroon van de macht van de Heilige Geest.

Het is deze BRUID VAN HET LAM, door haar huwelijk met alle kracht en macht van de BRUIDEGOM aangedaan, die de Spade-Regen-Opwekking van de laatste dagen zal leiden tot een wereldwijd ontwaken en tot die **laatste, ontelbare oogst** van mensenzielen voor Gods Koninkrijk.

Vrienden, God roept; Hij roept óók u om MACHT TE HEBBEN AAN DE BOOM DES LEVENS, om,

geleid door deze uit GENADE geschonken
MACHT, **door de POORTEN** te gaan en zo te
komen in de HEILIGE STAD VAN GOD; om zo
deel te hebben aan dat machtige, Goddelijke
Feest van de Bruiloft van Het Lam van God!

E. van den Worm