

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

www.eindtijdbode.nl

Simson

(UITLEG van Richteren 14 en 16)

Gedigitaliseerde Bijbelstudie,
in **originele tekst.**



SIMSON

FROM P. 11

Het portret van een kind van God, dat met verleiding en zonde speelde.

Simson was een sterk mens, sterk ook in de genade van God. Hij had veel kracht ontvangen van God. God openbaarde Zich kennelijk in zijn leven. En toch... als een geweldig baken in de zee van Gods heilsgeschiedenis staat zijn levenschip, **gestrand** als het is op de klippen van verleiding en zonde!

Laat ons **niet spelen** met de goedertierenheid en met de genade van onze barmhartige God, zoals Simson dat deed! Simson kon de verlokkingen van de zonde niet weerstaan. Zijn leven werd gekenmerkt door balanceren op de rand van het Koninkrijk Gods, tot hij in de afgrond viel van zonde, smaadheid en gevangenschap. Daar kreeg hij nog éénmaal genade van God om zich op zijn vijanden te wreken, die hij met zich meetrok in de dood...

O, Simson! God had Zich zoveel wonderlijker in zijn leven kunnen openbaren, ware het niet, dat hij die randgebieden bewandelde en bewoonde!

Laat ons toch **dichter** bij Jezus' hart schuilen, ja, IN HEM wonen, en wegvlugten van die randgebieden, **waar** de zonde **lokt!**

De naam "Simson" betekent "zonnekind", maar hoeveel duisternis kwam er in zijn leven door zijn

spel met de zonde! Simson was een kind van de almachtige God.

Psalm 84:12, *“Want God, de HEERE, is een Zon en Schild...”*

Onze Here is de *“Zon der gerechtigheid”!* (Maleachi 4:2). Hij is een Licht, een Kracht, een Heerlijkheid, als die van de zon. Wij dienen een God van Vuur! Als wij willen, worden wij door Hem (toe)bereid om ons te kunnen baden in het licht van Zijn glorie, om ons te verlustigen in de Zonkracht van Zijn tegenwoordigheid!

Begrijpt me goed! Ik zeg niet, dat de zon God is, maar dat God een Zon van Kracht, Gerechtigheid en Licht is. Gods Zonneheerlijkheid is voor een mensenkind dat zijn barmhartigheid heeft gezocht, genade-brengend en levenwekkend, maar voor een zondaar, die de zonde liefheeft en erin wil blijven, verterend en vernietigend; een ware hel! Voor dezulken staat er geschreven: *“Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God!”* (Hebreeën 10.31).

Maar voor al degenen die zich berouwvol tot Hem bekeren in belijdenis van hun zonden, is Hij een Zon van eeuwige genaden en liefelijkheden. Onze kosmische zon staat typerend voor onze God. De stralen van onze zon zijn DODEND, ware het niet, dat het atmosferische omhulsel, dat onze aarde omhult, die stralen LEVENWEKKEND maakt! Het is de geschonken genade in

het Bloed van Jezus, die onze God voor ons, zondaars, LEVENDWEKKEND maakte! Maar verwerpen wij het Bloed van Calvarie (= Golgotha), dan krijgen wij ONHERROEPELIJK te maken met het OORDEEL van God! Omdat wij dan de hand van de almachtige God, die Hij om ons te redden heeft uitgestoken, smadelijk hebben verworpen! Telkenmale als u de boodschap van Zijn reddende liefde hoort en u verwerpt die, wordt op de hemelse 'Bank', op uw 'rekening', toorn op toorn van God bijgeschreven: *“Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God”* (Romeinen 2:5)!

Simson wilde trouwen met een dochter van de vijand.

- **Richteren 14:1-3**, *“En Simson ging af naar Thimnath, en gezien hebbende een vrouw te Thimnath, van de dochteren der Filistijnen, zo ging hij opwaarts en gaf het zijn vader en moeder te kennen, en zeide: Ik heb een vrouw gezien te Thimnath, van de dochteren der Filistijnen; nu dan, neem mij die tot een vrouw. Maar zijn vader zeide tot hem, mitsgaders zijn moeder: Is er geen vrouw onder de dochteren uwer broederen, en onder al mijn volk, dat gij*

heengaat, om een vrouw te nemen van de Filistijnen, die onbesnedenen? En Simson zeide tot zijn vader: Neem mij die, want zij is bevallig in mijn ogen.”

Hij raakte verliefd op een vrouw van de vijand! De Filistijnen stonden in die dagen vijandig tegenover Israël. Simsons volk werd in die dagen door de Filistijnen overheerst en belaagd! In dit verhaal staan zij typerend voor de boze. Vertaald in het licht van onze dagen zouden wij kunnen zeggen: Simson werd verliefd op een WERELDS meisje en wilde haar trouwen.

Zijn wij verliefd geraakt op iets van deze wereld? Zijn wij GELD en MATERIE gaan adoreren of een LEVENSSTIJL uit die wereld, of is, zoals bij Simson, een WERELDS MEISJE het **lokmiddel** van satan om ons van Christus af te trekken?

- **Richteren 14:4**, *“Zijn vader en moeder wisten niet, dat dit van de Here was, dat hij gelegenheid zocht van de Filistijnen; want de Filistijnen heersten te dien tijd over Israël.”*

God heeft deze VERLEIDING op Simsons levensweg toegelaten om hem te leren OVERWINNEN over al zulke verleidingen.

Het beeld van de brullende leeuw, die hem aanviel, dat wij in de volgende verzen kunnen lezen, en die hij in Gods kracht moest en kon overwinnen, past in het kader van deze les door God aan

Simson gegeven. De leeuw typeert satans woeste aanval op Simson door krachtige, WERELDSE verleidingen heen. Maar Simson had zijn God niet begrepen...

- **Richteren 14:5-9**, *“Alzo ging Simson, met zijn vader en zijn moeder, henen af naar Thimnath. Als zij nu kwamen tot aan de wijngaarden van Thimnath, kwam daar een jonge leeuw hem brallend tegemoet. Toen werd de Geest des Heren vaardig over hem, dat hij hem vaneenscheurde, gelijk men een bokje vaneenscheurt, en er was **niets** in zijn hand; doch hij gaf zijn vader en zijn moeder niet te kennen, wat hij gedaan had. En hij kwam af, en sprak tot de vrouw en zij beviel in Simsons ogen. En na sommige dagen kwam hij weder, om haar te nemen. Toen week hij af, om het **aas** van de leeuw te bezien, en ziet, een bijenzwerm was in het lichaam van de leeuw met honig. En hij nam die in zijn handen en ging voort, al gaande en etende; en hij ging tot zijn vader en tot zijn moeder, en gaf hun daarvan en zij aten, doch hij gaf hun niet te kennen, dat hij de honig uit het lichaam van de leeuw genomen had.”*

Hier wilde God hem leren, dat hij die leeuw in hem, de “oude mens”, die hem naar de wereld en haar aanlokkelikheden trok, moest doden door de aan hem geschonken kracht van de Heilige

Geest. Het was zijn eigen vlees, de begeerlijkheden, die in dat vlees huisden, die het kind van God in hem wilden doden.

Evenzo vrienden, is het onze taak om al onze "leden", die nog op de aarde zijn te doden in de Naam des Heren (zie Kolossenzen 3:5). En als wij die hebben gedood, zullen wij als Simson in het karkas van die gedode leeuw in ons de zoete honig van het Nieuwe Leven smaken, die de Heilige Geest in ons wil bouwen.

Nogmaals: Simson heeft zijn les niet geleerd. Hij heeft die vrouw genomen en getrouwd. Maar toch kwam er een kink in de kabel: het huwelijk ging niet door. De Here had het voor hem en Israël ten goede geleid, zodat tenslotte 30 en later 1000 man van de vijand door Simson werden verslagen, waardoor er rust heerste in Israël, twintig jaren lang (zie Richteren 15:20). Twintig jaren kon hij zijn roeping vervullen als Gods richter in Israël, maar dan lokte de zonde opnieuw. En Simson liet zich verlokken... Het was het begin van het einde, want hij zou hierdoor Gods volk niet langer richten dan **die twintig** jaren.

Het voorspel te Gaza.

- **Richteren 16:1-3**, *"Simson nu ging heen naar Gaza; en hij zag aldaar een vrouw, die een hoer was; en hij ging tot haar in. Toen werden*

den Gazieten gezegd: Simson is hier ingekomen; zo gingen zij rondom en legden hem de ganse nacht lagen in de stadspoort; doch zij hielden zich de ganse nacht stil, zeggende: Tot aan het morgenlicht, dan zullen wij hem doden. Maar Simson lag tot middernacht toe; toen stond hij op ter middernacht en hij greep de deuren der stadspoort met de beide posten, en nam ze weg met de grendelboom, en legde ze op zijn schouders en droeg ze opwaarts op de hoogte des bergs, die in het gezicht van Hebron is.”

U ziet het, vrienden. Ondanks Simsons zonde van hoererij, verkreeg hij bij God wederom genade, als zijn hart weer naar Hem was uitgegaan. Wat is onze God toch lankmoedig en goedertieren! Hij vergaf Simsons uitbarsting van de zondige lusten van zijn vlees en gaf hem uitredding uit de hinderlagen, die de vijand voor hem te Gaza had uitgezet. Hij gaf hem bovennatuurlijke krachten, om de grote en zware poort te ontzetten met de beide posten, en de grendelboom erbij. Triomfantelijk droeg hij het hele gevaarte op naar een berg, die vanuit Hebron te zien is, diep in het land van Israël.!

Hoe lang nog Simson, zal je spelen met de zonde? Met de begeerlijkheden der zonde? Eens zal God zeggen: “Tot hier en niet verder!”

Delíla, het instrument van satan waarmee hij over Simson zegevierde.

- **Richteren 16:4**, *“En het geschiedde daarna, dat hij een vrouw lief kreeg, aan de beek Sorek, welke naam was Delíla.”*

Nu moet u weten vrienden, wat de naam “Delíla” betekent. Haar naam betekent “Toegewijd”. Ze had haar leven toegewijd aan GELD, aan de MAMMON! Het was een aanlokkelijke vrouw, een verleidelijke verschijning. Héél haar wezen was de verpersoonlijking van het begrip “VERLEIDING”.

Hun kans schoon ziende, grepen de vorsten der Filistijnen die met beide handen aan.

- **Richteren 16:5**, *“Toen kwamen de vorsten der Filistijnen tot haar op, en zeiden tot haar: Overreed hem en zie, waarin zijn grote kracht zij, en waarmee wij hem zouden machtig worden en hem binden, om hem te plagen; zo zullen wij u geven, een iegelijk, duizend en honderd zilverlingen.”*

Delíla vormde een verleidelijke verpakking van de GELDDORST! Honger naar GELD, de begeerte om een “veilige” Bankrekening te creëren. Op deze vrouw raakte Simson verliefd... Zij was een verpersoonlijking van de zonde, die altijd, als zij, zoekt te BINDEN!

Evenzo kan elke knecht van God bij ONWAAKZAAM gedrag na jarenlange wandeling met de Here plotseling overvallen worden en verstrikt raken in de zonde van geldzucht...

De Schrift waarschuwt ons: *“Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle”* (1 Korinthe 10: 12).

Wij zullen zien, hoe Delíla al het mogelijke deed, en hem zocht te binden om haar duister doel te bereiken. Ook zullen wij zien, dat zolang Simson zijn God en zijn roeping respecteerde en die hoger stelde dan Delíla, zolang hij zijn geheim voor haar verborgen hield, God hem de kracht gaf om al die bindingen te overwinnen. Maar niet zodra kreeg hij Delíla liever dan zijn God en verried hij haar zijn geheim, zo verliet God hem en gaf hem over aan de begeerte van zijn vijanden...

De 1^{ste} binding: 7 verse zelen.

- **Richteren 16:6-9**, *“Delíla dan zeide tot Simson: Verklaar mij toch, waarin uw grote kracht zij, en waarmee gij zoudt kunnen gebonden worden, dat men u plage. En Simson zeide tot haar: Indien zij mij bonden met 7 verse zelen (= pezen), die niet verdroogd zijn, zo zou ik zwak worden en wezen als ieder ander mens. Toen brachten de vorsten der Filistijnen tot haar op zeven verse zelen, die niet verdroogd waren; en zij bond*

hem daarmee. De achterlage nu zat bij haar in een kamer. Zo zeide zij tot hem: De Filistijnen over u, Simson! Toen verbrak hij de zelen, gelijk als een snoetje van grof vlas verbroken wordt, als het vuur riekt. Alzo werd zijn kracht niet bekend.”

Zelen zijn riemen, repen gesneden uit de gelooide huid van een os of een koe. De letterlijke vertaling spreekt van “pezen”, die, geprepareerd zijnde, worden gebruikt voor het bespannen van bogen. Ze staan voor LUSTEN VAN HET VLEES, die hier aangewend worden door de gelddorstige Delíla. Hier zoekt satan de lichamelijke lusten van de “oude” mens te gebruiken en daarmee Gods knecht te binden tot het bereiken van zijn duister doel.

Het getal “zeven” is het getal van de HEILIGHEID van God, maar vertelt ook van de “zeven andere geesten, bozer dan hijzelf” van Matth. 12:45, die ons vertellen van ongerechtigheden, die een christen kan verbergen onder een dekmantel van HEILIGHEID!

Dat een christen niet, en zeker niet een knecht van God gebonden worde door duistere bindingen van dit soort, waardoor zijn arbeidsmotieven verduisterd worden! Hierdoor worden huisbezoeken “buikbezoeken”, om niet te spreken van sterkere afdwalingen op dit gebied...

Laat ons de dienst van de Here ook niet verduisteren door er een “soepkeuken” van te maken of onze kerkzalen te versieren met dingen, die een lust zijn voor de ogen, om er zo meer mensen mee te trekken!

Simson kon de binding met de “zeven verse zellen” overwinnen, omdat hij hier zijn God en zijn richtersroeping nog hoger stelde dan Delíla en voor haar zijn geheim vooralsnog verzweeg!

De 2^{de} binding: nieuwe touwen.

- **Richteren 16:10-12**, *“Toen zeide Delíla tot Simson: Zie, gij hebt met mij gespot en leugens tot mij gesproken; verklaar mij toch nu waarmede gij zoudt kunnen gebonden worden? En hij zeide tot haar: Indien zij mij vastbonden met nieuwe touwen, met dewelke geen werk gedaan is, zo zou ik zwak worden, en wezen als een ander mens. Toen nam Delíla nieuwe touwen en bond hem daarmede, en zeide tot hem: De Filistijnen over u, Simson: (De achterlage nu was zittende in een kamer). Toen verbrak hij ze van zijn armen als een draad.”*

De binding geschiedde door middel van touwen, waarmee nog geen werk gedaan was; met andere woorden: die touwen waren in een prima conditie om ermee te WERKEN. Het gaat dus in figuurlijke zin om bindingen op het gebied van de

ARBEID, zoals het plegen van **overwerk**, bijvoorbeeld om de maandelijks inkomsten te verhogen. Het **jagen** naar **topfuncties**, enz. Dit is de diepe gedachte die ten grondslag ligt aan deze tweede binding van Delíla. Maar Simson had haar om de tuin geleid, omdat hij zijn God nòg liever had dan de persoon van Delíla. Zo kon hij **ook** deze binding verbreken “als een draad”.

Zo ook tracht satan ons in deze tijd te binden aan de dorst naar GELD, door ons in tijden van WELVAART gek te maken op GELD. In de welvaartslanden maakt hij ook van de christenen, als zij niet waakzaam blijven, GELDGEKKEN! Hij OVERLAADT ze ermee, en ze kunnen tenslotte niet meer buiten die overlading en doen alles om erin te blijven! En ze vergeten Jezus en Zijn tederre, reddende liefde...

Maar als u als Simson diep in uw hart toch nog meer liefde hebt voor Jezus, kunt u net als hij deze bekorende binding VERBREKEN.

De 3^{de} binding: de 7 haarlokken aan een weefgetouw.

- **Richteren 16:13-14**, *“En Delíla zeide tot Simson: Tot hiertoe hebt gij met mij gespot en leugenen tot mij gesproken; verklaar mij toch nu, waarmede gij zoudt kunnen gebonden worden. En hij zeide tot haar: Indien gij de zeven*

haarlokken mijns hoofds vlochtet aan een weversboom. En ze maakte ze vast aan een pin, en zeide tot hem: De Filistijnen over u, Simson! Toen waakte hij op uit zijn slaap en nam weg de pin der gevlochten haarlokken en de weversboom.”

Was de eerste binding die naar het LICHAAM; de tweede binding die naar de ZIEL; deze derde binding is er een naar de GEEST.

Een WEEFGETOUW spreekt namelijk van GROOTSHEID DES LEVENS door grootse kleding te dragen. KLEDING maakt van een man een HEER, van een vrouw een DAME! Als u zich in een **net pak** hebt gestoken voelt u zich GEWELDIG; als u in lompen gekleed bent, dan voelt u zich NIETIG.

De verleiding die hier in overdrachtelijke zin geboden wordt is om door middel van GROOTSE kleding CARRIERE te maken. Bij het veroveren van hogere posities is een NETTE, REPRESENTATIEVE VERSCHIJNING geboden! Vooral waar het gaat om leidinggevende posities; posities die heerschappij geven over anderen. Hiervoor zoekt satan onze geest te binden aan het WEEFGETOUW, aan sjieke kleding.

Simson had echter nog meer liefde voor zijn God dan voor Delíla, vooralsnog! Daardoor overwon hij ook deze derde binding! Het geheimenis: de verborgen omgang met zijn God, hier getypeerd

door het doen groeien van zijn zeven haarlokken, het bewijs van zijn Nazireeërschap (zie Numeri 6), gaf hij niet prijs!

Maar de kruik gaat net zo lang te water totdat ze breekt... Simson had weg moeten gaan van Delíla, de vrouw die beweerde hem lief te hebben, maar hem toch op **alle** mogelijke manieren zocht te binden. Maar hij kreeg haar hoe langer hoe meer lief... Alzo is het met elke verleiding gesteld. Een christen heeft te vliesen van plaatsen van verleiding (zie 1 Timotheüs 6:11; 2 Timotheüs 2:22). Doet hij dat niet, dan zal de verleiding hem tenslotte overwinnen!

Gods genade verlaat Simson.

- **Richteren 16:15-21**, *“Toen zeide zij tot hem: Hoe zult gij zeggen: Ik heb u lief, daar uw hart niet met mij is? Gij hebt nu driemaal met mij gespot en mij niet verklaard, waarin uw grote kracht zij. En het geschiedde, als zij hem alle dagen met haar woorden perste en hen moeilijk viel, dat zijn ziel verdrietig werd tot stervens toe; zo VERKLAARDE HIJ HAAR ZIJN GANSE HART, en zeide tot haar: Er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen, want ik ben een Nazireeër Gods van mijn moeders buik af. Indien ik geschoren wierd, zo zou mijn kracht van mij wijken en ik zou zwak worden,*

en wezen als alle mensen. Als nu Delíla zag, dat hij haar zijn ganse hart had verklaard, zo zond ze heen en riep de vorsten der Filistijnen, zeggende: Komt ditmaal op, want hij heeft mij zijn ganse hart verklaard. En de vorsten der Filistijnen kwamen tot haar en brachten dat geld in hun hand. Toen deed zij hem slapen op haar knieën en riep een man en liet hem de zeven haarlokken zijns hoofds afscheren, en zij begon hem te plagen; en zijn kracht week van hem. En zij zeide: De Filistijnen over u, Simson! En hij ontwaakte uit zijn slaap en zeide: Ik zal ditmaal uitgaan, als op andere malen en mij uitschudden; want hij wist niet, dat de Here van hem geweken was. Toen grepen hem de Filistijnen, en groeven zijn ogen uit; en zij voerden hem af naar Gaza, en bonden hem met twee koperen ketenen en hij was malende in het gevangenhuis.”

Hier overgroeide de liefde van Simson voor Delíla zijn liefde voor het Nazireeërschap, want hij gaf het geheim daarvan prijs. Hij verklaarde haar het geheim van zijn kracht! Zo bereikte satan zijn doel. Wij zien hier de kwade gevolgen, als het kind van God zich laat overweldigen door verleiding en zonde. Hij raakt GEESTELIJK VERBLIND en wordt door twee koperen ketenen (der Wet) gebonden aan het OORDEEL; hij raakt MALENDE in het gevangenhuis der ZONDE!

O Simson, “Zonnekind”, nu ben je gebonden in de duisternis en in de macht van de vijand! Hij VERLOOR! Hij, die zov eel kracht en genade van God verkreeg, VERLOOR, **omdat** hij SPEELDE met de ZONDE!

Wij hebben niet zoveel kracht gekregen als Simson. Wij kunnen die wonderlijke dingen, die hij deed, niet doen; wij hebben maar “kleine kracht”. Daarom hebben wij des te meer te vlieden uit oorden, waar zonde en verleiding heersen! Laat ons niet BLIJVEN in zondesituaties, laat ons onmiddellijk in het reine komen met God! Maak het in orde met God, Simson, Zonnekind, maak het zo spoedig mogelijk in orde! BLIJF NIET in die oorden van zonde en verleiding. Want de dag komt, dat de satan het van u winnen zal, als u in die oorden blijft! Speel niet met de barmhartigheden van God, want daar zijn grenzen! Zijn lankmoedigheden en barmhartigheden zijn Goddelijk groot, maar als wij in de verlokkingen van de zonde BLIJVEN, doet Hij de genadedeur voor ons dicht!

Simson komt tot God terug om hernieuwde genade.

- **Richteren 16:28-30**, *“Toen riep Simson tot de Heere, en zeide: Heere, Heere! gedenk toch mijner en sterk mij toch alleenlijk ditmaal, o*

God! dat ik mij met een wreke voor mijn twee ogen aan de Filistijnen wreke. En Simson vatte de twee middelste pilaren, op welke het huis was gevestigd, en waarop het steunde, de een met zijn rechterhand, en de andere met zijn linkerhand. En Simson zeide: Mijn ziel sterve met de Filistijnen; en hij boog zich met kracht, en het huis viel op de vorsten en op al het volk, dat daarin was. En de doden, die hij bij zijn sterven gedood heeft, waren meer, dan die hij in zijn leven gedood had.”

Hier bad hij God tenslotte om genade. Hoe lang hij in gevangenschap zat, wordt ons niet verteld, maar hier kwam hij tot God terug in bekering tot Hem. De Filistijnen hadden hem op het hoogtepunt van hun feestelijk gebeuren in de tempel van Dagon gebracht om hem te bespotten...

Zo zal ook de wereld een christen, die in de zonde terugvalt, bespotten...

Simson bad God om genade en God verhoorde hem. Hij rukte de steunpilaren, waar het dak op steunde uit hun voegen en bedolf zijn vijanden met zichzelf onder het vallende puin! Het spel met de bekoorlijke Delíla moest hij tenslotte bekopen met de DOOD!

Welnu, kind van God van de laatste dagen, als wij met Simson BLIJVEN in de oorden van zonde en verleiding en niet vlieden in de HEILIGMAKING met God, zo zullen wij niet waardig bevonden

den worden om de komende antichristelijke wereld te ontvlieden (zie Lukas 17:34-37; Mattheüs 24:40-42; Openbaring 12:5-6) en zullen wij, achtergelaten zijnde, in de Grote Verdrukking terecht komen om daar ons getuigenis te bekopen met de MARTELAARSDOOD (zie Openbaring 7:9-17)!

Keer terug, Zonnekind, KEER TIJDIG TERUG tot God en VERLAAT uw Delíla! Vlucht naar Jezus en laat u door Hem losweken van ELKE zondeband!

Maak het in orde met uw grote God!

Ga weg van die oorden, die LAUWHEID in u bewerken, en laat u vullen met hernieuwd VUUR, met hernieuwde LIEFDE voor uw God!

E. van den Worm