

Eindtijdbode

**Jezus Christus en Dien gekruisigd**

[www.eindtijdbode.nl](http://www.eindtijdbode.nl)

**Onze  
toebereiding voor  
Christus'  
wederkomst**

Gedigitaliseerde Bijbelstudie,  
in **originele tekst.**

Onze

Toeberedding

voor Christus'  
wederkomst.

E. v. d. Worm.



Laat ons voor deze geestelijke overweging gaan naar het laatste stukje van het laatste hoofdstuk van het laatste Bijbelboek.

## Er zullen 2 groepen van christenen zijn in de eindtijd.

Openbaring 22:10-11, *“En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden der profetie dezès boeks niet; want de tijd is nabij. Die onrecht doe, dat hij nog (meer) onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog (meer) vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij (meer) gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog (meer) geheiligd worde.”*

Wij worden hier door het Woord van God gebracht naar de tijd van het einde, wanneer “DE tijd nabij is”. Dit is ONZE tijd, want de tijd van Jezus’ wederkomst is thans zeer aanstaand. Wij voelen het geestelijk allemaal aan: het is zo ver! En dit wordt bevestigd door het wereldgebeuren van onze tijd!

Zo’n 2000 jaar geleden achtte de Geest het noodzakelijk, dat ook de mensen van toen en erna zich bereidden voor deze wederkomst. Maar nu, nu de tijden zo zijn, dat wij weten, NU gaat het echt gebeuren; juist nu moeten wij **KLAAR** zijn!

Wat gebeurt er dan? De Geest vertelt ons door Zijn Woord, dat er dan **2 GROEPEN** van Christe-

nen zijn: zij die zich op Zijn komst voorbereiden, en zij die het allemaal wel geloven!

Zij die AARDS- EN WERELDSGERICHT blijven en daardoor toenemen in onrecht (ongerechtigheid) en vuilheid, en zij die HEMELGERICHT zijn en die door de inwerkende genadekrachten van de Geest toenemen in rechtvaardigheid en heiligheid!

U weet, dat de wedergeboren mens dualistisch is ingesteld: hij kent de OUDE NATUUR, die in de aanvang van zijn Christelijk bestaan SPRINGLEVEND is, maar die allengs (= gaandeweg) – **in** en **door** Christus – AFSTERVEN moet; maar hij kent ook de NIEUWE NATUUR uit God: hij is uit God WEDERGEBOREN. Zo kent hij dus naar de oude mens een VLESELIJK bestaan en naar de nieuwe mens een GEESTELIJK bestaan. De kwestie is maar, wie hij in zijn dagelijks leven voedt! Bij tijden geeft hij voeding aan het “oude”, en dan fleurt het “oude” op; bij tijden geeft hij voeding aan het “nieuwe” en dan wordt het “nieuwe” sterk. Een enorme STRIJD is in het lichaam van u en van mij gaande! WIE wint het en WIE zal er winnen? De NIEUWE MENS in ons of de WERELDLING in ons? Denkt nu niet, dat die “oude mens” in u al dood is en er niets meer te vrezen valt. Denkt er aan: hij zal NOOIT helemaal dood zijn in ons, zolang wij in dit zondig lichaam zijn. Hij mag “in coma” of “op sterven na

dood zijn” en ons geestelijk leven krachtig in de Here – prijst de Heer – maar geeft hem niet weer de kans, of hij zal weer opfleuren en een machtige vijand in uw leven worden, die de geestelijke mens in u zal verslaan!

Demas, voor God arbeidend toen hij in de fleur (= in de frisse bekoorlijkheid) van Gods liefde was, **verliet Hem**, omdat “hij de tegenwoordige wereld lief had gekregen”! Daarom, vrienden, laat ons WAKEN en STRIJDEN om het NIEUWE in ons te houden en het FIT te houden, FRIS in de LIEFDE VAN GOD!

De hierboven aangehaalde tekst spreekt van 2 groepen van Christenen in de eindtijd. De eerstgenoemde groep wordt in steeds toenemende mate door haar WERELDS- EN AARDSGERICHTHEID “onrechtvaardig(er)” en “vuil(er)”.

Hoe komt dit zo? Wel de WERELD, waarnaar hun hart gericht is, zal zich VERMENIGVULDIGEN IN ONGERECHTIGHEID overeenkomstig de profetie van Jezus Zelf (Mattheüs 24:12). Aan hun UITERLIJK is dit bij Christenen niet zo te zien, omdat Christenen hun ongerechtigheden VER-BORGEN plegen te houden. Maar deze in hun hart zich ontwikkelende verborgenheden zal toch hun liefde voor Jezus Christus VERKILLEN! Deze eerste groep van Christenen hebben de ernstige vermaning van Christus om die WERELD uit hun leven te AMPUTEREN (Mattheüs

18:8-9) in de wind geslagen. Jezus zei: “Trekt het oog uit (!) en werpt het van u; houwt uw hand en uw voet af en werpt het van u (!)” in het geval oog, hand en voet u ergeren door de zondebegeerlijkheid van de wereld; als oog, hand of voet eraan beantwoorden!

Wij kunnen ZONDIGE RELATIES MET DIE WERELD **onderhouden** door zondige PERSOONLIJKE CONTACTEN, maar wij **kunnen** óók in zondige relatie met die wereld staan door middel van MASSA-MEDIA als TELEVISIE en RADIO; via periodieke bladen als “Panorama”, “Nieuwe Revue” enzovoort. Al deze contacten brengen u steeds weer VOEDING voor de OUDE MENS! U leest graag ROMANS, of ziet graag FILMS? Die brengen u ver weg van Jezus! Voeden wij zo de “oude mens”, dan wordt die met de dag sterker en groeit in ons die “verborgen ongerechtigheid” en “vuilheid” en ze worden **in ons** mede VERMENIGVULDIGD, net als in die wereld!

God vraagt AMPUTATIE, AFSNIJDING van die wereld! U en ik moeten een “... *besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein*” (Hooglied 4:12) zijn. Afgescheiden van die wereld, levend **enkel** voor Jezus!

*“Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij*

*van haar plagen niet ontvangt*” (Openbaring 18:4).

Dit zeide de Here tot Christenen, die in die Kerk zijn, die in al deze wereldse dingen **BLIJVEN willen!**

Ook kunnen wij als Christenen AARDSEGERICHT blijven, en ware MATERIALISTEN zijn, zodat God ons niet kan zegenen. Dan wordt er gejaagd naar alsmear meer verdienste, naar alsmear meer overwerk om alsmear meer te kunnen beuren, zodat er meer kan worden gekocht en de materie-honger kan worden gestild. Waarschuwt de Schrift niet: *“Want de geldgierigheid (HSV: geldzucht) is een wortel van alle kwaad...”* (1 Timotheüs 6:10a)

Dan gaan man en vrouw geld zoeken te verdienen om dat (aardse, materialistische) leventje te kunnen leiden, waarnaar hun hart verlangt!

Ook kunnen wij als Christenen, in plaats van “de dingen te zoeken, die boven zijn”, ons overgeven aan de LUSTEN van DIT leven. Dan worden met die wereld “vakantielusten” botgevierd en “wereldse amusementsen” bezocht! Zo’n levenshouding voedt de “oude mens” in ons, waardoor de “nieuwe mens” in ons wegwijnt en armetierig wordt! Is het een wonder, dat God ons dan niet wil zegenen met Zijn Heilige Geest en met Vuur, al **bidden** wij er ook om?

Laat ons zo niet zijn, vrienden, God vraagt ù om **SAMEN met Hem**, die “oude, geldgierige (= geldzuchtige), hoogmoedige en wellustige mens” in u te **DODEN**, om de wereld uit uw leven te **AMPUTEREN** en uw contacten ermee zoveel mogelijk te **BEPERKEN**!

Romeinen 8:13, *“Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien **GIJ door den Geest** de werkingen des lichaams **DOODT**, zo zult gij leven”.*

Kolossenzen 3:5a, *“**DOODT** dan uw leden, die op de aarde zijn...”*

Jesaja 1:18, *“**KOMT** dan, en laat **ONS SAMEN rechten** (recht maken wat krom was)...”*

**Samen met God** kunnen wij **ALLES** (Filippensen 4:13) en zijn wij **MEER DAN OVERWINNAARS** (Romeinen 8:37). Samen met God liep David “door een bende” en sprong hij “over een muur” (Psalm 18:30)!

Hij geeft **ONS** hier de opdracht om te **DODEN**, **SAMEN met Hem** **TE DODEN**, al wat zondig, onrein en afgodisch in ons is, opdat Hij ons in de plaats daarvan het **NIEUWE LEVEN** uit Hem kan geven

Bij een “verbond” is er altijd sprake van **TWEE** partijen, die **ALLEBEI** hetzelfde willen doen en nastreven. Zo is het ook met Gods **BLOEDVERBOND**. God wil en kan ons in het **BLOED VAN HET LAM** reinigen en heiligen, maar willen **WIJ**



zelf wel onze ziele-klederen in dat Bloed rein wassen? Wij moeten namelijk **SAMEN met Hem** deze klederen wassen, deze reinheid en heiligheid verkrijgen.

Openbaring 19:7b-8, *“Zijn Vrouw heeft ZICH-ZELF bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.”*

Openbaring 7:14b, *“Zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.”*

Openbaring 1:5, *“...Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde; Hem, Die ons liefgehad heeft en **ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.**”*

“Laat ons SAMEN rechten” zegt de Heer! Willen WIJ INGAAN op de verlossingsbeloften van God en zeggen: “Heer Jezus, kom binnen in mijn hart en leven!” Willen wij in alle ernst Hem om de KRACHT van de Heilige Geest vragen tot DO-DING en AMPUTATIE (van ons vlees, van onze aardsgerichte begeerten)? Acties, die **wij** moeten doen in Zijn kracht! Laat ons ook om WIJSHEID vragen om BEPERKINGEN aan te brengen, wat onze contacten betreft met de wereld, om die te beperken tot het waarlijk NODIGE! Maar laat ons aan de andere kant ALTIJD de wereld(ing blijven)

contacten om haar uit te nodigen om zich **te bekeren** tot God en Jezus Christus!

De Heilige Geest geeft ons door Paulus de volgende raad: *“Maar als wij voedsel en dekfel (HSV: kleding, ter bedekking) hebben, zullen wij daarmee vergenoegd zijn. Doch die rijk willen zijn, vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang”* (1 Timotheüs 6:8-9).

Komt vrienden, God nodigt u uit om – samen met die andere groep Christenen – zich bewust toe te bereiden voor Zijn wederkomst, om in toenemende mate RECHTVAARDIG te worden en HEILIG. Dit zijn VRUCHTEN van het NIEUWE LEVEN, dat Hij ons geeft door de Heilige Geest; dit is Zijn Natuur die in ons zich ontwikkelt, als wij ons laven aan die geweldige Goddelijke Stroom, die Hij in ons stort als een rivier...

Er zijn **2 groepen Christenen** in (de laatste fase van) de eindtijd. Dit vertelt ons de Here Zelf ook in Mattheüs 25:1-13. Er zijn dan 5 wijze en 5 dwaze maagden. De 5 dwaze maagden lijden tenslotte gebrek aan OLIE en LICHT, dit is aan HEILIGE GEEST en NIEUW LEVEN!

Zij raken langzamerhand van God VERVREEMD door hun terugvallen in wereldsgezindheid en aardsgerichtheid, waardoor de Bruidegom bij Zijn

komst moet zeggen: “Voorwaar zeg ik u: **Ik ken u niet!**”

De 5 wijzen blijven contact houden met de HEILIGE GEEST – zij hebben OLIE in hun vaten – en behouden (hoewel er ook bij hen een tijd van slapen is, van wegwijnen, wat het Nieuwe Leven betreft, waardoor hun lampen tijdelijk uitgaan) het SCHIJNEND LICHT VAN HET NIEUWE LEVEN UIT GOD.

Tot welke groep horen WIJ, vrienden? Is Jezus in toenemende mate een VREEMDE voor ons geworden of is onze VRIENDSCHAPSBAND met de Here Jezus Christus in de loop der jaren VERINNIGD en zijn wij naar Hem gaan verlangen, zoals een bruid naar haar bruidegom? Of zijn “meditatie der Schriften” en de “gebedskamer” vreemde zaken voor u geworden?

U ziet het; het gaat ALTIJD om die INNERLIJKE MENS van het hart, nooit om de UITERLIJKE MENS! God geeft niets om de “uiterlijke mens”! Het gaat bij God om de INNERLIJKE MENS, die moet bekeerd, overgegeven, toegewijd en vroom zijn! Als wij dit aardse leven verlaten en de eeuwigheid ingaan, dan bestaat die “uiterlijke mens” niet meer, dan wordt **die** “innerlijke mens” uiterlijk, dan wordt die openbaar, en worden wij gezien, zoals wij werkelijk zijn. Daarom staat er geschreven: *“Er is niets bedekt, dat niet zal ontdekt worden, en verborgen, dat niet zal*

*geweten worden. Daarom, al wat gij in de duisternis gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden; en al wat gij in het oor gesproken hebt, in de binnenkamers, zal op de daken gepredikt worden” (Lukas 12:2-3).*

Waarom? Wel, onze “innerlijke mens” straalt in die eeuwigheid naar buiten uit! Daarom vrienden, geeft die “innerlijke mens” over aan Jezus, opdat Hij ons verlosse, reinige en heilige. Blijft geen 10, 20 jaar zitten met een “dood” geloof, dat ons niet kan voeren uit ons zondaarschap naar Gods rechtvaardigheid en heiligheid! Het zaligmakende geloof brengt daadwerkelijk een VERANDERING teweeg in ons innerlijk. Daar moet de liefde-mens groeien, daar moet de kracht van Jezus ons HEILIG maken; zo, dat wij heilig blijven, ook al ziet niemand ons!

Geef u over vrienden, aan die liefdevolle handen van Jezus. Dan zal Hij binnenkomen en Hij zal maken, dat u heilig wordt.

## **Hij komt om te oordelen over onze arbeid in Christus.**

Openbaring 22:12-13, *“En ziet, Ik kom haastelijk; en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste.”*

In deze teksten worden wij herinnerd aan Gods opdracht tot arbeid voor Jezus. Wij zijn ALLEMAAL geroepen om voor Hem te arbeiden.

In het begin kunnen wij de naaste alleen maar betuigen, wat Jezus **in ons leven** gedaan heeft, welke wonderbare verlossingen wij hebben ervaren en welke diepe vrede wij daarna in Hem mogen beleven; natuurlijk onder de leiding, liefde en wijsheid van Jezus **door de Heilige Geest**. Blijft niet zwijgen, vrienden, vraagt God van u een visser van mensen, een levende getuige van Hem, te maken.

Laten verder ALLE kinderen Gods er op uit zijn om anderen mee te tronen naar de samenkomst, opdat dezen mogen komen onder de klanken van het liefelijke Evangelie. Laat dat "Kom en zie" van Andreas en Filippus weer levend worden in de Gemeenten van God. God vraagt van Zijn Gemeente, en van de Gemeenteleden in het bijzonder, dat zij als een licht is, als lichten zijn, in deze wereld. Wij kunnen alleen maar voor Hem lichten, als wij bezielde zijn met de LIEFDE VAN GOD. U en ik kunnen de naaste slechts winnen voor Jezus, als wij hem of haar blijk geven van deze liefde Gods! Zo kunnen wij SAMEN MET JEZUS de medemensen voor Hem winnen.

Als wij GEDOOPT ZIJN **met de Heilige Geest**, dan hebben wij tegelijkertijd een APARTE TAAK

van Hem gekregen in het Lichaam van Christus, de Gemeente.

1 Korinthe 12:13, *“Want ook wij allen zijn door één Geest tot één Lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt.”*

Zoals in ons menselijk lichaam elk lid, hoe klein ook, zijn geëigende en noodzakelijke plaats in dat lichaam heeft om het goed te laten functioneren, alzo is het ook gesteld met het Lichaam van Christus. Wij moeten allen (allen, die **gedoopt** zijn met **Gods Geest**) onze geëigende plaatsen INNEMEN, opdat het geestelijk Lichaam van Christus GOED FUNTIONEERT, opdat allen tot verlossing, groei en (geestelijke) bloei komen. Laten wij daarbij niet alleen maar denken aan de plaatselijke Gemeente, waartoe wij behoren, of aan de denominatie, waartoe onze plaatselijke Gemeente behoort, maar MONDIAAL gaan denken en werken, want de Gemeente van Christus is WERELDWIJD en zij ALLEN hebben Hem LIEF!

Laten wij daarom als wij slechts één talent of één pond van de Here hebben gekregen om ermee te arbeiden in Zijn Naam, dat talent of pond niet begraven in de aarde (in een aardgericht leven) of in een zweetdoek (in maatschappelijke arbeid voor eigen levensonderhoud), zoals die luie

dienstknecht uit de gelijkenissen (Mattheüs 25: 24-30; Lukas 19:20-24); want wij leren hieruit, dat Gods oordeel op zo'n onvruchtbaar leven valt.

Laat ons liever ons talent of pond aan de hemelse Bank of de hemelse Wisselaar geven, dit is: voorleggen bij de Heilige Geest, opdat HIJ ons lere met dat talent of pond te werken tot grote winst voor God. Er moet in ons een goodwill en vurige begeerte zijn om voor onze Koning te arbeiden; om anderen te brengen tot Jezus!

Het is zalig om gedoopt te worden met Gods Geest; maar laten dezulken niet vergeten, dat er van hen geestelijke vruchten worden afgeëist door de Goddelijke Gever (Lukas 12:48).

Zegt dan niet: "Als het zo is gesteld met de doop met Gods Geest, dan wil ik liever niet gedoopt worden." Neen, het is Gods wil, dat een iegelijk worde gedoopt met Zijn Geest en dat een iegelijk kome tot arbeid naar zijn roeping, zoals elk lid in ons lichaam mee moet werken.

Wij ALLEN komen Gods Koninkrijk binnen enkel door GENADE, die wij ontvangen, als wij Zijn Evangelie geloven en liefhebben. Maar wanneer wij voor Hem daartoe arbeiden in de liefde Gods, ontvangen wij ook LOON. Wij ontvangen van Hem LOON als wij VRUCHTEN der liefde Gods hebben afgeworpen.

Deze **VRUCHTEN** zijn NOOIT VOOR ONSZELF. Ze zijn ALTIJD ten nutte van een ander. En wij

weten, dat wij enkel VRUCHTEN in het hart en leven van die ander kunnen afwerpen, als wij die andere LIEF-HEBBEN! En naar de mate van die ARBEID DER LIEFDE zal er LOON voor ons zijn, dat ons wordt gegeven als Jezus WEDERKOMT. Dit LOON wordt ons vergolden in de vorm van een KROON: een vorm van heerschappij in de liefde Gods in dat toekomstige Bestel (= beheer, bestuur) in Zijn Koninkrijk.

Lukas 19:17b+19b, *“Wel, gij goede dienstknecht, dewijl gij in het minste getrouw zijt geweest, zo heb macht over 10 steden. ...En gij, wees over 5 steden.”*

Het zijn alle LIEFDES-HEERSCHAPPIJEN, waarvan de hoogste is, die van de Bruid van Christus, tot wie Hij zeggen zal: *“Die overwint, **Ik zal hem** (of: haar) **geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon**”* (Openbaring 3:21).

Allen die waardig worden geacht om met Hem te zitten op de **eeuwige** troon van Gods heeal, zullen, zoals Hij ook is, PURE LIEFDE GODS moeten zijn geworden!

Maar als uw arbeid voor Jezus VERBRAND wordt, omdat het als “hooi, stro, en stoppelen” is, gaat u KROONLOOS die eeuwigheid in..., maar ook als door vuur, als uw ziel is gewassen in het



Bloed van het Lam... **Zo zijn er dus gekroonden en ongekroonden in Gods Koninkrijk.**

De Here Jezus is in deze arbeid voor Hem de “Alfa en de Omega, het Begin en het Einde.” Daarom vervolgt dit gedeelte van de Schrift met: *“Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste”* (Openbaring 22:13).

Het **ganse** arbeidsproces is in Zijn hand. Wij kunnen niets doen zonder Hem (Johannes 15:5); zonder Zijn zalving zijn wij niets! Voor elke nieuwe arbeidstaak behoeven wij telkens weer een nieuwe zalving, nieuwe bedieningskracht en wijsheid uit de Heilige Geest.

Zo kunnen wij **SAMEN MET JEZUS** dit wondere reddingswerk verrichten in een wereld verloren in zonde en schuld!

## **Gods zegen over degenen, die Hem dorstig zoeken.**

Openbaring 22:14, *“Zalig (letterlijk: gezegend) zijn zij, die Zijn geboden doen (letterlijk: die hun klederen wassen), opdat hun macht zij aan de Boom des Levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.”*

Wij moeten onze ziele-klederen in Zijn Bloed willen wassen, **SAMEN met Jezus**, onze “oude mens” aan Hem willen verliezen. Dan zullen wij

ingaan in die RUST van God, in dat nieuwe leefklimaat, waarin Jezus razendsnel kan werken door Zijn Heilige Geest, omdat wij ALLE DINGEN in Zijn handen hebben gelegd. Dan ontvangen wij MACHT aan de Boom des Levens. Dan kunnen wij OVERWINNAARS zijn, ja **méér dan overwinnaars**, in en door Jezus Christus; ondanks welke omstandigheden ook, al zijn die nog zo slecht. Want wij ontvangen IN ONS dan de opgestane Jezus, de Boom des Levens,

- **MACHT tot verlossing**,
- **MACHT om te amputeren en te doden** wat niet uit God is,
- **MACHT om lief te hebben**, zelfs hen die ons haten en ons misdadig hebben behandeld,
- **MACHT om te arbeiden en te overwinnen in de liefde Gods** in en ondanks elke situatie;
- **MACHT om te groeien in Hem**,
- **MACHT om in te gaan door de poorten**, tot wij aankomen in die STAD VAN GOD, het NIEUWE JERUZALEM!

Maar degenen, die hun ziele-klederen niet willen wassen SAMEN MET JEZUS zullen buiten Gods Koninkrijk blijven, in de dimensie der verdoemden: *“Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders, en de doodslagers en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft en doet!”* (Openbaring 22:15)

Openbaring 22:16, ***“Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de Blinkende Morgenster.”***

Hier presenteert Jezus Zich als de Messias-Bruidegom, Die te komen staat en Die Zijn Bruid tot Zich zal nemen in dat grootse LOOFHUTTENFEEST VAN DE EINDTIJD! Zoals de morgenster aan de dageraad voorafgaat, zo gaat deze grote SPADE-REGEN-TIJD en OPWEKING het 1000-jarige Rijk vooraf. En ALLEN, die waarlijk DORST HEBBEN naar DE WATEREN DES LEVENS, naar de gemeenschap met Hem in de Geest, naar het Nieuwe Leven in Hem, zullen deel hebben aan dat Bruiloftsfeest van het Lam.

**Verlangt u met alles, wat in u is, naar Jezus?**

Wel, de Bruid van Christus doet dit **wél!** U merkt dit uit het volgende vers: *“En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft kome; en die wil, neme het water des levens om niet!”* (Openbaring 22:17)

Hier proeft u de DORST van de BRUID **naar Jezus**; haar hartsverlangen naar haar HEMEL-BRUIDEGOM door een steeds toenemende VERINNIGING met Hem in de Heilige Geest! Hier verlangt zij naar VOLKOMEN GEMEENSCHAP **met Hem persoonlijk!**

En dat zal spoedig gebeuren omdat de Bruiloft zeer aanstaande is (Openbaring 19:6-9).

Dan getuigt de Bruidegom: “... *Ja, Ik kom haastelijk*” (Openbaring 22:20a), waarop de Bruid in haar liefde en verlangen antwoordt: “*Amen, ja, kom, Heere Jezus!*” (Openbaring 22:20b).

**E. van den Worm**