

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

www.eindtijdbode.nl

De weg van Gods 9 steeds toenemende zegeningen

(n.a.v. Mattheüs 5:3-12)

Gedigitaliseerde Bijbelstudie,
in **originele tekst.**

DE WEG VAN GODS

9

STEDS

TOENEMENDE

ZEGENINGEN

E. v. d. WORM

Deze weg van steeds toenemende zegeningen van de Here God wordt ons getoond in Mattheüs 5:1-12; een passage uit de Bijbel, die wij de “zaligsprekingen” plegen te noemen.

Het Griekse woord, in onze Bijbel vertaald door “zalig”, betekent letterlijk “gezegend”, zoals dit woord ook is vertaald in de “King James Version”, de Engelse Bijbel.

Wat is het leven wonderlijk, wanneer wij in Zijn onmiddellijke tegenwoordigheid en onder Zijn onuitsprekelijke zegen wandelen, en **BLIJVEN** wandelen. O, wat is het heerlijk! om in Zijn tegenwoordigheid in Hem te mogen groeien, te mogen veranderen door de kruiswerkingen van Jezus; van zondaren tot heiligen en kinderen van God! Wij worden niet zomaar van “zondaren” gemaakt tot “heiligen”! Dit vraagt een langdurig, ja, levenslang proces in de onmiddellijke tegenwoordigheid, onder de leiding van en de bewerking door Jezus, Zijn Woord en Heilige Geest. Hij wil ons maken tot **KINDEREN GODS** in de volste zin van het Woord, tot erfgenamen Gods, ervend gans de natuur van de almachtige God, om zo te worden ingezet in een integrerende positie in het Koninkrijk van God, thans in de geest en in de Gemeente van de levende God, en straks in de realiteit van Zijn eeuwigheid, van licht en stralende vreugde!

Hij is thans, in ons leven van elke dag, bezig om ons een eeuwig en hemels huis te bouwen (Johannes 14:2). HOE Hij zal bouwen en WAAR in Zijn Koninkrijk Hij dat geestelijk huis zal inzetten, is afhankelijk van onze medewerking, van onze toelating van de werkingen van Zijn Geest, van ons gehoorzamen aan Zijn Goddelijke leiding, van onze bereidheid om ons oude leven af te leggen, en in te gaan op Zijn weg van offerande. Hij verlangt dat wij in Hem groeien tot de *“mate van de grootte van de volheid van Christus”* (Efeze 4:13) is bereikt, dat wij zó in Hem opgaan, dat Hij ons kan vullen met al de krachten van Hemzelf, ons zo voedend uit Zichzelf, ons zo geheel opnemend in Zijn hemels organisme! Hij wil van ons Zijn hemelse lichaam maken, waarvan Hij het Hoofd is (Kolossenzen 1:18). Laat ons thans beginnen deze **9** zegeningen” in beschouwing te nemen.

Zalig zijn de armen van geest.

Mattheüs 5:3, *“Zalig (gezegend) zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.”*

“Gezegend zijn de armen van geest!” Dezulken staan onder de zegen van de almachtige God. Wat een enorme genade ervaren reeds dezulken! Want wij kunnen ons geen *“armen van geest”* weten, onze armoede aan waarachtige

gerechtigheid of ons zondaarschap kennen, zonder Zijn gezegende tegenwoordigheid. Duisternis kent haar eigen duisternis niet, als ze niet heeft kennism gemaakt met licht!

Er is altijd zoiets van “zelfrechtvaardiging” en “zelfhandhaving” in de mens, dat hem doet volharden in zijn leven van duisternis, dat hem de “rechtvaardige” en “heilige” doet uithangen. Een Schriftuurlijke illustratie vinden wij in die Farizeeër van Lukas 18:9-14, die zichzelf zo rechtvaardig en geweldig voelde: Hij was het, die vastte, die tienden gaf, die God dankte, dat hij geen rover, onrechtvaardige en overspeler was. Zo was hij in zijn eigen ogen. Maar God bezag hem in zijn duistere hoogmoed! Pas als Gods genadelicht over de mens komt, ontdekt hij zijn duistere neigingen tot zonde en rebellie; iets, waarin hij geboren is (Psalm 51:7). En deze zonde-desem, gelegd in elk mensenkind, heeft slechts tijd nodig, om het ganse meel van zijn leven te verzuuren. Als God, in Zijn liefde en genade, tot ons komt en het licht van Zijn Evangelie ons bestraalt, ontdekt Hij ons aan onze hopeloze, gevaarlijke en verloren toestand. “Hopeloos”, tenzij wij in erkenning van dit alles, Hem ons leven overgeven om ons te verlossen van deze zonde-desem, en zijn -werkingen; iets, waarvan wij onszelf **niet** kunnen verlossen. Pas dan ontdekken wij onze eigen armoede van geest, maar tegelij-

kertijd ook de volmaakte genade van onze barmhartige God in Jezus Christus, onze Heer.

Als de Geest van God ons heeft overtuigd van zonde in het licht van Zijn Evangelie, vrezen wij om langer in deze staat van zonde te blijven; dit is, wanneer het Evangelie zijn rechtvaardigende werking in ons heeft gehad. Maar velen gaan helaas hieraan voorbij!

IN de samenkomst komt Jezus in hun gedachte-wereld, misschien worden ze wel tijdelijk getroffen door Gods oordelend licht, en zijn ze wenend tot de “zondaarsbank” gekomen. Maar als de samenkomst VOORBIJ is, staan en wandelen ze weer volop in de wereld met haar lusten, die strijd voeren tegen de ziel. Dan is alles **weer weg**, en zijn alle goede voornemens **weer verdwenen**, want satan heeft dan het goede zaad van Gods Woord uit hun hart weggenomen. De-zulken zijn alleen maar Christen IN de kerk; daarbuiten zijn zij wereldling, al doen zij op gezette tijden hun “gebeden”. Luistert: NIET ons gedrag IN de kerk bepaalt ons Christen-zijn bij God maar juist ons leven DAARBUITEN! Dáár moet ons leven worden gekenmerkt door de overwinning van Christus; dáár moeten wij leven als mensen, die eerst de zonde hebben gediend, maar thans OVERWONNEN zijn door Zijn Evangelie en Heilige Geest; dáár moeten wij tot **sier** (= tot eer) strekken van de leer!

Maar als God ons heeft gezegend met Zijn tegenwoordigheid, en wij door Zijn Evangelielicht ons bewust zijn geworden van onze geestelijke armoede, dan wil Hij, dat wij gaan naar het kruis van Calvarie (= Golgotha) om daar onze zonden te belijden, opdat Hij ons **daar** Zijn tweede zegen kan geven.

Zalig zijn zij die treuren.

Mattheüs 5:4, *“Zalig (gezegend) zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.”*

Daar aan de voet van Zijn kruis, in het licht van Zijn vergevende liefde, verlangt Hij van ons belijdenis van schuld. En **wie** van ons is er zonder smet?

Jesaja 1:18, *“Komt dan en laat ons samen rechten, zegt de Heere; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.”*

Vooruit betuigt Hij ons te zullen vergeven en ons rechtvaardig te maken. Maar om ons genade te kunnen geven en rechtvaardigmaking, moeten wij bij Hem komen in erkenning van zondarschap en belijdenis van zonden, in *“droefheid naar God”* (2 Korinthe 7:10). Zo zullen wij ons *“onberouwelijk tot Hem bekeren”* en zullen wij **door Hem** *“ vertroost ”* worden en genezen van onze *“zondekrankheid”*.

“O God, wees mij zondaar genadig!” (Lukas 18: 13b). En de Here IS ons genadig, vergevende al **ons** kwaad. **Niet** alleen maar vergiffenis wil Hij ons schenken, maar Hij wil ons, zoals wij hebben gezien, **ook** verlossen van onze “oude natuur”, die bij komende verleidingen weer naar de zonde zal neigen en dit telkens weer zal doen. Vergiffenis alleen van bedreven zonden zal ons voeren in een hopeloze strijd tegen komende verleidingen tot zonde en ons deze strijd doen verliezen! Hij wil ons daarom ook verlossen van deze “oude natuur” en een “nieuwe natuur” geven, die niet zondigen kan, omdat die uit God is geboren (1 Johannes 3:9). **Een natuur, die Gods gerechtigheid liefheeft èn DOET!** Deze verlossing wordt ons bereid door Zijn volgende ZEGEN.

Zalig zijn de zachtmoedigen.

Mattheüs 5:5, *“Zalig (gezegend) zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.”*

Hij zegent ons met een zachtmoedig hart, dat Zijn KRUISWERKING dankbaar wil verdragen.

Lukas 9:23-24, *“En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mij nentwil, die zal het behouden.”*

Als wij naar een aardse heelmeester gaan om genezen te worden, dan wacht ons daar vaak pijn, maar zijn pijn-aandoende handelingen brengen ons genezing. Zo is het **ook** met de hemelse Geneesheer gesteld. Zijn “Nieuw-Leven”-brengende kruiswerkingen, moeten onze zondige neigingen en begeerten met wortel en tak uitroeien, de “oude mens” met zijn begeerlijkheden, “die strijd voeren tegen de ziel”, in ons doden. Daartoe moet Hij ons soms brengen in pijnlijke levensomstandigheden om deze neigingen in ons gewaar te **doen** worden, zodat wij ze aan Hem kunnen uitleveren en Hij ons kan genezen. Hij heeft ons zo een KRUISWEG voorgesteld, die Hij samen met ons betreden wil en waartoe Hij ons zachtmoedigheid in het hart heeft gestort, om deze kruisweg lijdzaam tot het einde toe te gaan. Zó kan Hij het scharlakenrode van onze zondige natuur maken tot het reine (sneeuw)witte van onze Nieuwe Natuur, ons maken van zondaren tot heiligen en kinderen Gods.

En al de pijnlijke werkingen van satan, die Hij in ons leven soms toelaat, ze werken alle tot onze verlossing en heil, die Hij met deze toelatingen beoogt (Romeinen 8:28). Dáár in dat “dal van Achor” opent Hij ons “een deur van hoop”, en voert Hij ons naar de triomf van het Nieuwe Leven in Hem, want bij een waarlijk overgegeven

leven is Zijn overwinning in ons, en onze arbeid in Hem, **zeker!**

Laat ons daarom de ganse kruiswerking uit Zijn hand met **zachtmoedigheid** accepteren, Hem danken, óók voor harde en moeilijke tijden... Zo zullen wij door Hem waardig gemaakt kunnen worden om het aardrijk, gedurende het 1000-jarig Rijk (het Vrederijk van en met Christus), te beërven.

Wij hebben tot nu toe Zijn zegeningen in beschouwing genomen, die leiden tot de afbraak (de kruisiging) van onze "oude natuur", wij zullen hierna de volgende zegeningen bezien, die ons moeten leiden tot de **volmaaktheid** van het Nieuwe Leven in Hem.

Zalig zijn die honger en dorsten naar gerechtigheid.

Mattheüs 5:6, *"Zalig (gezegend) zijn die honger en dorsten naar gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden."*

Wat een wonderlijke belofte ligt in het woord "verzadigd"; er kan dan niets meer bij! Zo wonderlijk **vol** wil Hij Zijn gezegenden vervullen met Zijn gerechtigheid! En weet u, dat Jezus, de tweede Persoon in de Godheid, ons tot gerechtigheid Gods is gemaakt?

1 Korinthe 1:30, *"Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en*

rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing.”

Hij wil ons verzadigen met de Geest van Christus, gelijk water een spons. Dan worden wij in doen en laten, spreken en zwijgen gelijkvormig aan Zijn volheerlijk Wezen.

Romeinen 8:29, *“Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.”*

Thans, gedurende dit aardse leven, voltrekt zich deze gelijkvormigheid naar de inwendige mens; straks na de wederopstanding zal ons opstandingslichaam hieraan gelijkvormig zijn.

Filippensen 3:21, *“Die ons (door de dood) vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelf kan onderwerpen.”*

Dezelfde gedachte vinden wij in:

2 Thessalonicensen 1:10, (NBG-vertaling), *“Wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden IN ZIJN HEILIGEN en met verbazing aanschouwd te worden IN ALLEN, DIE TOT GELOOF GEKOMEN ZIJN; want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u.”*

Ook 1 Johannes 3:2, spreekt hierover: *“Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten,*

dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.”

Verlangen naar Jezus, leeft dit werkelijk in ons? Verlangen wij te leven in de heiligheid en gerechtigheid van Zijn Woord, verlangen wij naar Jezus, Gods vleesgeworden Woord? Verlangen wij, dat Hij in ons LEEFT en WERKT?

God overziet bij de aanvang van Zijn schepping reeds al de eeuwen, die daarna zouden volgen en Hij ziet ook het einde. Hij proeft reeds bij het begin de harten en nieren van **alle** mensenkinderen en weet de hongerige en dorstige zielen naar Hem te vinden. Toch geschiedt aller levenskeuze NAAR DE VRIJE WIL VAN HET EIGEN MENSELIJK HART! **Dit** te weten zal ons vrijwaren voor de ongelukkige en foutieve gedachte van Goddelijke predestinatie (voorbekoming tot goed of kwaad), die men meent te vinden in Romeinen 8:30, *“En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.”* (zie ook het reeds geciteerde voorgaande vers).

Dit Schriftgedeelte en het voorgaande vers vertellen ons enkel van Zijn ALWETENDHEID, reeds bij de Genesis (= in het begin) van Zijn schepping.

Is dit verlangen werkelijk in ons, verlangen wij waarlijk door Hem gedoopt te worden met Zijn Geest, van Hem elke dag te worden vervuld, een bezit van Hem te zijn, om Zijn Goddelijk leven hier op aarde te leven, om zo tevens een **gereed** instrument te zijn, zodat Hij ons in kan zetten, alwaar en wanneer Hij dat wil?

Hongeren en dorsten naar Zijn gerechtigheid. Dat zijn geen overdreven woorden, die wij “superlatieven” plegen te noemen (= iets in overdreven termen [aan]prijzen), maar waarlijke ervaringen van waarachtige kinderen Gods, die wij ook in Psalm 42:2-3 kunnen vinden: *“Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, also schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar den levende God; wanneer zal ik ingaan, en voor Gods aangezicht verschijnen?”*

Verlangen wij zo om dat edele, dat hemelse van God in ons te hebben, erdoor te zijn overwonnen? Wij kunnen deze honger en deze dorst naar God en Zijn gerechtigheid pas waarlijk beleven, als wij de eerste **3** besproken zegeningen van God hebben gesmaakt.

Als God ons zo zegent met die honger en dorst naar Hem, en met die verzadiging, die Hij erop doet volgen, dan zal ons leven meer en meer naar Hem gericht worden en worden wij ook trouwe bezoekers van onze gebedskamer, waar de Here ons zal vullen met Zijn Goddelijke liefde:

een liefde tot God vooreerst, maar ook met een liefde voor de naaste en voor het verlorene. **Deze** liefde is een vrucht van Zijn, ons vervullende, Zelfstandigheid. Ze is het Goddelijke motief voor onze arbeid voor Hem, tot redding en behoud van die naaste.

Deze liefde tot Hem is een liefde boven alle aardse zaken en boven alle mensen, boven hen die ons lief en dierbaar zijn, ja zelfs boven onszelf. Hoe vaak worden wij in de praktijk van het Gemeenteleven hierin teleurgesteld. Dit bewijst slechts dat dezulken deze liefde nog niet bezitten...

Kennen wij zo deze naastenliefde en arbeid, geboren uit deze liefde, dan voert Hij ons naar een volge zegening.

Zalig zijn de barmhartigen.

Mattheüs 5:7, *“Zalig (gezegend) zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.”*

Onze naastenliefde, en geloof in die naaste, wordt **héél vaak** door de zondige mens kwalijk bejegend, maar de liefde Gods in ons is lankmoedig en goedertieren, zij wordt niet verbitterd en denkt geen kwaad; zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen en verdraagt alle dingen (1 Korinthe 13:4-8a).

Deze liefde Gods brengt ons tot deze volgende zegen, namelijk die van een **BARMHARTIG HART**. **God** geeft ons Zijn barmhartigheid in het hart.

Lukas 6:36, *“Weest dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is.”*

Dit is geen **onmogelijke eis** van God, maar een eis aan **al** Zijn kinderen; mensen, in wie Hij Zijn liefde **heeft** gestort.

Dat Gods kinderen dan ook alle satanische inblazingen van haat, wrevel en onverzoenlijkheid tegen allen, die door een zondig innerlijk zich misdadig hebben gedragen **tegen** hen, krijgsgevangen leggen aan de voet van Zijn kruis, opdat Zijn Wezen en Zijn barmhartigheid ervoor in de plaats hen kan vervullen, zodat zij kunnen voldoen aan het gestelde in Markus 11:25, *“En wanneer gij staat om te bidden, vergeeft, indien gij iets hebt tegen iemand; opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, ulieden uw misdaden vergeve.”*

Niet alleen in ons hart vraagt God van ons barmhartigheid, maar ook in ons gedrag jegens die naaste, die zich tegenover ons heeft misdragen! Mattheüs 5:39-45, *“Maar Ik zeg u, dat gij den boze (mens) niet wederstaat; maar zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe; en zo iemand met u rechten wil, en uw rok nemen, laat hem ook den mantel; en zo wie u zal*

dwingen één mijl te gaan, gaat met hem twee mijlen. Geeft degene, die iets van u bidt, en keert u niet af van degene, die van u lenen wil. Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult de naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel degenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen. Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.”

Laat ons de Here bidden om deze zegen van barmhartigheid, **omdat** God ELK ANDER GE-DRAGSPATROON zal VEROORDELEN!

Laat deze liefde en barmhartigheid toch **vooral** gevonden worden onder gelovigen en kinderen Gods, opdat de Gemeente van de levende God in de ogen van de wereldling geen aanfluiting worde! Immers deze liefde en deze barmhartigheid zijn het Goddelijk kenmerk van Zijn Gemeente.

Johannes 13:35, *“Hieraan zullen zij allen bekenen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander.”*

En laat ons hierbij wel bedenken, dat het niet alleen maar gaat om de **plaatselijke** Gemeente, waartoe wij behoren, maar om het **WERELDWIJDE LICHAAM VAN CHRISTUS!**

De Gemeente **hoort** één ware BROEDER-SCHAP te zijn, zich jegens elkander gedragend als één GODDELIJKE familie, elkander opvangend waar nood is, voor elkander het eigen leven aflegend. Alzo hoort het imago te zijn van Gods strijdende Kerk in deze wereld; het tegendeel van haat, nijd, verscheuring en onverzoenlijkheid, dat in vele en velerlei vormen thans nog gevonden wordt, helaas ook nog in de Gemeente van de levende God!

Als wij dit Goddelijk patroon van barmhartigheid **NIET willen** volgen, moeten wij niet denken zèlf van God barmhartigheid te zullen verkrijgen.

Mattheüs 6:15, *“Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, ZO ZAL OOK UW VADER UW MISDADEN NIET VERGEVEN.”* (Vergelijkt hiermee ook de gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht in Mattheüs 18:23-35).

Deze hartelijke vergiffenis, die God van ons eist, openbaart zich in gans ons gedragspatroon jegens die betrokken naaste!

Zalig zijn de reinen van hart.

Mattheüs 5:8, *“Zalig (gezegend) zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.”*

Deze zegen van algehele reinheid van hart is het culminatiepunt (= hoogtepunt) van ons **kruisproces**. Hier heeft God, door Zijn inwerkende kruis-

werkingen, “het einde van alle vlees” in ons bereikt.

De duivel / satan heeft dan, net als bij Jezus eertijds (Johannes 14:30), niets meer aan ons. Al zijn verleidingen, intimidatiepolitiek en misleidingen deren ons dan niet meer, omdat de oude mens dan waarlijk, reeds hier op aarde, in ons is gestorven.

Zegt niet, dat dit niet kan, want dan zoudt u het volmaakte offer van Calvarie kleineren en Zijn Woord loochenen, dat zegt:

Hebreeën 9:11-12, *“Maar Christus... is... eenmaal ingegaan in het heiligdom, een **EEUWIGE VERLOSSING** teweeggebracht hebbende.”*

Wat een enorme overwinning is er door Jezus' inwoning en genadevolle inwerkingen behaald, wanneer zelfs in **onze** gedachten en overleggingen van het hart geen schaduw of spoor meer te vinden is van de zonde-desem; wanneer VOLMAAKT overwonnen is, hetgeen geldt voor een NATUURLIJK, menselijk hart.

Markus 7:21-23, *“Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen, en ontreinigen den mens.”*

Dan (wanneer de zonde-desem VOLMAAKT overwonnen is) woont in zulk een mensenhart de reinheid en heiligheid van Jezus Zelf!

Wat zijn wij nog ver van deze zegening van God af, als wij nagaan, dat zelfs in ons gebedsleven wij vaak nog **verstoord** kunnen worden door onreine en vunzige gedachten! Wij zijn dan nog lang niet in de reine en hemelse atmosfeer van Gods hemelse zegening van reinheid en heiligheid van ons hart; een reinheid en heiligheid, die ook door God wordt gezien.

Eerst in **deze staat** zullen wij de HEILIGHEID en WAARACHTIGHEID van God kunnen verdragen, in Zijn reinheid kunnen wonen en Hem in het **witte** licht van Zijn reinheid en heiligheid kunnen zien.

Laat ons nimmer de Goddelijke belofte vergeten, **dat** Hij ons hart, scharlakenrood vanwege de zonden, wit maken wil als vers gevallen **sneeuw**! Wat God beloofd heeft, zal Hij ook doen! Geef Hem dan uw hart; geef Hem uw gedachten; laat Hem bewijzen, dat Hij is een Here van Zijn Woord!

Hoeveel heiligen Gods hebben, door een getrouwelijke geloofsomgang met Hem, Hem reeds hier op aarde mogen zien; niet in een visioen, maar in een waarachtig Wezens**contact** met Hem!

Zo wil Hij ons voeren naar een volgende zegening:

Zalig zijn de vreedzamen.

Mattheüs 5:9, *“Zalig (gezegend) zijn de vreedzamen (= vreedstichters); want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.”*

Dit is de zegen van algehele en diepe VREDE MET GOD door een GELIJKHEID in aard en natuur met God, door een levensopenbaring, die in allen dele GELIJK is aan het Woord van God. Wat een wondere volmaaktheid in de Nieuwe Schepping is er dan reeds op aarde bereikt! Heeft de Here Zelf niet eens gezegd:

Lukas 6:40b, *“Maar een iegelijk VOLMAAKT discipel zal zijn GELIJK ZIJN MEESTER?”*

En ook:

Mattheüs 5:48, *“Weest dan gijlieden VOLMAAKT, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.”*

Durft u dit Woord van God niet aan? Is het voor u te wonderlijk? Wel, mijn vriend(in), dan is dit Woord ook niet voor u, omdat u dit Woord van God zich niet durft toe te eigenen! **U durft zover met God niet te gaan!**

Maar laat u dit gezegd zijn: God werkt dit uit in de laatste dagen; Hij ZAL Zich een Bruidsgemeente vormen, die “vlek noch rimpel heeft” (Efeze 5:27),

en die hier op aarde zàl mogen staan in de VOLLE gerechtigheid van de drie-enige God!

Zij wordt ons gesymboliseerd door de vrouw van Openbaring 12:1, en zij zal in deze wereld staan in haar apostolische macht en kracht van haar 12-sterrige kroon!

Dezulken **kennen** een diepe VREDE MET GOD, maar ook een DIEPE VREDE MET DE NAASTE, want wij kunnen geen vrede met God hebben, als wij geen vrede met de naaste kennen!

Wij kunnen een vrede met de naaste kennen, al moeten wij zijn gedrag en leven veroordelen.

Wij kunnen zo'n naaste liefhebben en hem pogen te redden, al moeten wij zijn zondige daden haten! **Alzo** was ook de houding van Jezus tegenover de zondige Farizeeën en Schriftgeleerden.

Hebreeën 12:14,

1. *“Jaagt de vrede na met allen ,*

2. *en de heiligmaking,*

zonder welke NIEMAND den Heere zien zal!”

Daarom vrienden, geeft u over aan de machtige inwerkingen van de Zaligmaker, onze Here Jezus Christus, Die al **deze** dingen wil doen en dit wonderlijke leven in Hem **ook in ons leven** wáár wil maken.

Als wij zo onze levensklederen hebben gewassen in 't Bloed van het Lam, dan mogen wij naar het eigen Woord van God *macht hebben aan de boom des levens* (Openbaring 22:14; NBG-

vertaling), de macht om te leven naar **alle** Woord van God, zoals God het wil, omdat wij dan dezelfde aard en dezelfde natuur bezitten als Hij.

Is het een wonder, dat de Schrift deze VREED-ZAMEN “kinderen Gods” noemt. En dan niet alleen vanwege het geloof, maar dan in alle geestelijke werkelijkheid! Wij zijn dan zo vast in Hem geplant, als een plant, die zijn wortels heeft aan verborgen (ondergrondse) stromen, zodat die, al moge het leefklimaat boven de grond fel, heet en droog zijn, toch altijd fris en groen kan zijn!

Zó kunnen kinderen Gods, zelfs in de onmogelijkste omstandigheden **tot sier** (= tot eer) **strekken** van de leer van Christus!

Zó heeft Hij Zijn Gemeente, althans de overwinnaars, die in haar zijn, klaargemaakt voor het Bruiloftsfeest van het Lam (Openbaring 19:6-9); een Goddelijk feest, dat in het middernachtelijk uur van de tijd plaats zal hebben (Mattheüs 25:6), een tijd van **diepe duisternis op alle fronten**, en van zware geloofsvervolgingen...

Maar door haar Bruidsliefde zal de “Bruid van Christus” **ALLES** kunnen trotseren en toch staande kunnen blijven. Maar de wereld zal haar haten om haar GERECHTIGHEID en om haar GETUIGENIS...

Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wille.

Mattheüs 5:10, *“Zalig (gezegend) zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.”*

Dit is voor velen een onbegrijpelijke **zegen**. De zegen van Gods gerechtigheid in dezulken is dan zó **volmaakt**, dat hun imago in deze wereld de kinderen der duisternis (ook de naam-Christenen, onder hen) tot razernij strekt (Handelingen 7:54).

Wij leven temidden van de duisternis en temidden van de kinderen der duisternis, en moeten de hitte van de vervolging daarom ook niet vreemd achten. Een gedeelte van de wereld, dàt achter “het ijzeren en het bamboe-gordijn”, leeft reeds in deze vervolgingen.

Zegt de Schrift terzake niet:

2 Timotheüs 3:12, *“En ook **allen**, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden?”*

Maar laat ons voor dit alles niet bevreesd zijn. God heeft **alles onder Zijn controle!**

Hier is geen sprake van vervolging vanwege misdadige handelingen in het licht van Gods Woord, maar enkel en alleen **omdat** ons Christen-zijn dan niet meer past in het levenspatroon en de heersende ideologie van een wereld, die in

haar denken en beschouwen hoe langer hoe satanischer wordt!

Zalig zijn zij die vervolgd worden om Jezus' wil.

Mattheüs 5:11-12, *“Zalig (gezegend) zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en ligende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die vóór u geweest zijn.”*

Deze laatste zegen des Heren is Gods heilige KRACHT om ondanks smaad, vervolging en laster tòch de Naam des Heren te betuigen (Hem niet te verloochenen), en het Evangelie te blijven verkondigen. Zo zal ons loon, als dat van de vervolgde profeten, groot zijn!

De Here zegt ons aan, om in dergelijke omstandigheden ons te verheugen en te verblijden!

Omdat wij dan onder de **volle zegen** van de almachtige God leven en arbeiden.

Onder dergelijke omstandigheden, onder die van een VERVOLGD CHRISTENDOM, zal het Evangelie tot aan **de einden der wereld** komen en, ondanks alles, tòch komen tot Zijn geestelijke triomf! God zij al de glorie!

E. van den Worm