

# De volmaaktheid in Christus



"All images are copyright protected, by Ted Larson 2000-2007, info <http://home.earthlink.net/~theoson/Index.html>"

## op aarde, in de eindtijd

Een profetische Bijbelstudie

Door E. van den Worm

### Algemene noot:

1. De vermelde Bijbelteksten zijn in principe uit de Statenvertaling. Wel zijn er **af en toe** woorden vervangen door meer hedendaags gebruikte woorden. Natuurlijk kunt u voor uzelf een andere Bijbelvertaling bij deze studie gebruiken.
2. Regelmatig is er tekst tussen haakjes toegevoegd om de diep geestelijke betekenis van de Bijbeltekst te verduidelijken. **Deze toegevoegde tekst is – bewust – van een andere kleur gemaakt**, zodat u **in één oogopslag** kunt zien wat er aan uitleg in de Bijbeltekst is toegevoegd.
3. In de meeste gevallen kan daar waar **hij, hem** of **zijn** staat, om (iets van) de man aan te duiden, natuurlijk ook **zij** of **haar** gelezen worden, daar het net zo goed voor de vrouw geldt. Verder spreekt het voor zich, dat waar gesproken wordt over 'broeders' ook de 'zusters' hierbij zijn ingesloten.
4. Overname van gedeelten, op welke wijze ook, is toegestaan, mits met bronvermelding.
5. Het is onze wens dat onze studies, als ze u tot zegen zijn, zullen worden doorgegeven aan anderen. Natuurlijk kunt u anderen, in de 1<sup>ste</sup> plaats, op onze website en/of nieuwsbrief attenderen. Maar u mag de studies wat ons betreft ook kopiëren en uitdelen. Een winstmarge is hierbij niet toegestaan. Ten overvloede: zie punt 4 hierboven.

**Nieuwe opmaak: april 2009**

**Deze en andere studies kunt u GRATIS downloaden van onze website**  
[www.eindtijdbode.nl](http://www.eindtijdbode.nl)

# Inleiding

Hebr. 6:1-3 *Daarom, nalatende het beginsel van de leer van Christus, laat ons tot **de volmaaktheid** voortvaren; niet wederom leggende het fundament van de bekering van dode werken, en van het geloof in God, 2 Van de leer der dopen, en van de oplegging der handen, en van de opstanding der doden, en van het eeuwig oordeel. 3 En dit zullen wij ook doen, indien het God toelaat.*

De Schrift onderwijst ons niet alleen omtrent de **genadeleer** in Christus, van verzoening met God door onze persoonlijke bekering tot Hem en door ons geloof in Zijn Woord en in Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser, en door de wassing in Zijn dierbaar, gestort Bloed, maar ook omtrent de **volmaaktheidsleer** in Christus.

Matth. 5:48 **Weest dan gij volmaakt**, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.

2 Kor. 3:17-18 *De Here nu is de Geest; en waar de Geest van de Here is, aldaar is vrijheid (van zonde). 18 En wij allen, met ongedekte aangezicht de heerlijkheid van de Here als in een spiegel (beeld van het Woord) aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante **veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid**, als van de Geest van de Heer.*

Ef. 4:11-16 *En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; 12 **Tot de volmaking der heiligen**, tot het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus; 13 Totdat wij **allen** zullen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volkomen man, tot **de mate van de grootte der volheid van Christus**; 14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listig tot dwaling te brengen; 15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus; 16 Uit Welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenghing, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, **de wasdom (volwassenheid)** van het lichaam bekomt, tot zijns zelfs opbouw in de liefde.*

Kol. 1:27-29 *Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder (beter gezegd: IN) u, de Hoop der heerlijkheid; 28 Denwelke wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens, en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens **volmaakt** stellen in Christus Jezus; 29 Waartoe ik ook arbeide, strijdende naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht.*

Hebr. 10:14 *Want met één offerande heeft Hij in eeuwigheid **volmaakt** degenen, die geheiligd worden.*

De Here Jezus heeft ons reeds door het volbrengen van Zijn offer op het kruishout van Golgotha een **eeuwige volmaaktheid** toebereid, wat Hij ons **nu** nog hier op aarde al **in wil bouwen**, als wij ons hiertoe getrouw en in het geloof aan Hem blijven overgeven.

## Wanneer zal deze volmaaktheid in Christus op aarde worden geopenbaard?

1 Petr. 1:3-5 *Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhertigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. 4 Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u. 5 Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, **die bereid is, om geopenbaard te worden in de laatste tijd.***

De Goddelijke erfenis, die door de dood van het Lam van God aan de in zonde verloren mensheid door God wordt geboden, wordt **in de laatste tijd op aarde geopenbaard**.

De Schrift vertelt ons, dat in de eindtijd, als Jezus in Zijn Gemeente/Kerk Koning zal zijn, **verlossers (heilanden)** op zullen staan.

Obadja 21 *En er zullen heilanden (NBG: verlossers) op de berg van Sion opkomen, om Ezaú's gebergte (beeld van de wereldsgezinde christen) te richten; en het koninkrijk zal van de HERE (d.i. JaHWeH) zijn.*

In de laatste tijd wordt namelijk de **Bruid van het Lam van God** op aarde geopenbaard, als de Heer haar **volmaakt** heeft verlost **van de zondemacht**. Dan zal de hemelse Bruidegom onzichtbaar in en door de Heilige Geest op aarde komen en zal de Geest van de Heer haar **innerlijk** en **uiterlijk** met Goddelijke heerlijkheid hebben getooid en haar zo voor de bruiloft met het Lam van God hebben toebereid.

Ps. 45:11-16 *Hoor, o dochter! en zie, en neig uw oor; en vergeet uw volk en uws vaders huis. 12 Zo zal de Koning lust hebben aan uw schoonheid; dewijl Hij uw Here is, zo buig u voor Hem neder. 13 En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken. 14 Des Konings Dochter is **geheel verheerlijkt inwendig**; haar kleding is van gouden borduursel (haar uitwendige heerlijkheid). 15 In gestikte klederen zal zij tot de Koning geleid worden; de jonge dochters, die achter haar zijn, haar medegezellinnen (beeld van "de overigen van haar zaad", zie Openb. 12:17), zullen tot u gebracht worden. 16 Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging; zij zullen ingaan in des Konings paleis.*

Dan wordt de Bruid van het Lam door Gods Geest bekleed (toegerust) **met Goddelijke heerlijkheid en autoriteit**.

Openb. 12:1 En er werd een groot teken gezien in de hemel (het Koninkrijk der hemelen op aarde, namelijk de **Gemeente/Kerk**); namelijk een vrouw (de Bruid/Vrouw van het Lam van God – zie noot<sup>1</sup>), bekleed met de zon (beeld van de Vader); en de maan (beeld van de Zoon van God en Zijn Bloedverzoening) was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren (beeld van de Heilige Geest).

Jes. 4:2-4 Te dien dage zal de spruit van de Heer (d.i. de Bruid van het Lam van God) zijn tot sieraad en heerlijkheid, en de vrucht der aarde (de ware Gemeente/Kerk van de Heer) tot voortreffelijkheid en tot versiering van degenen, die het (aardse verderf, de oorlog) ontkomen zullen in Israël. 3 En het zal geschieden, dat de overgeblevene in Sion (beeld van de ware kinderen van God), en de overgelatene in Jeruzalem (beeld van de Bruid van het Lam van God) zal heilig geheten worden, een iegelijk, die geschreven is ten leven te Jeruzalem; 4 Als de Here zal afgewassen hebben de drek (de zonden) van de dochters van Sion, en de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben uit hun midden, door de Geest van **oordeel**, en door de Geest van **uitbranding**.

Jes. 60:1-3 Sta op (d.i. blijf niet in uw zonden – of geestelijke slaap – “liggen”), word (geestelijk) verlicht, want uw licht (de Here Jezus Christus, in en door de Heilige Geest) komt en de heerlijkheid van de Here gaat over u op. 2 Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan en Zijn heerlijkheid zal **over u** (d.i. de Bruid) **gezien** worden (zie noot<sup>2</sup>). (NBG) 3 Volken laten zich leiden door jouw (van God ontvangen) licht, koningen door **de glans** van je schijnsel. (NBV)

Jes. 61:10-11 Ik ben zeer vrolijk in de HERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan; gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap (haar Bruidsversieringen). 11 Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt, en gelijk een hof, hetgeen in hem gezaaid is, doet uitspruiten; alzo zal de Here HERE gerechtigheid en lof doen uitspruiten **voor al de volken** (beeld van de wereldwijde opwekking).

Verder gordt de Geest van de Heer haar met **Goddelijke kracht en macht**.

Ef. 6:10-18 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Here, en in de sterkte Zijner macht. 11 Doet aan **de gehele wapenrusting Gods**, opdat gij kunt (blijven) staan tegen de listige omleidingen van de duivel. 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. 13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan **in de boze dag**, en alles verricht hebbende, staande blijven. 14 Staat dan, uw lenden (de lenden van uw verstaand, zie 1 Petr. 1:13) omgord hebbende met de waarheid (het Woord van God), en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid (de innerlijke wapenrusting); 15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; 16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 17 En neemt de helm der zaligheid, en het zwaard van de Geest, hetwelk is Gods Woord (de uiterlijke delen van de geestelijke wapenrusting). 18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de Geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking **voor al de heiligen**;

Luk. 10:19 Ziet, Ik geve u de macht, om op slangen en scorpioenen te treden, en over **alle** kracht van de vijand; en geen ding zal u enigszins beschadigen.

Deze volmaakte verlossing in Christus wordt op aarde pas openbaar als de 10 koninkrijken (of: staten) van het verenigd Europa zullen zijn gevormd. Dan zal de **eerste, volmaakte zoon van God op aarde** worden **geopenbaard**.

Dan. 2:34-35 Dit zaagt gij, totdat er een steen (beeld van een ziel uit de eindtijd) afgehouden werd zonder handen, die sloeg dat beeld (uit Nebukadnezar's droom) aan zijn voeten van ijzer en leem, en vermaalde ze. 35 Toen werden (in het hart en denken van die ziel) tezamen vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud, en zij werden gelijk kaf van de dorsvloeren des zomers, en de wind (van de Geest) nam ze weg, en er werd (in het leven van die ziel) geen plaats voor dezelve gevonden; maar de steen, die het beeld geslagen heeft, werd tot een grote berg (de Bruid van het Lam van God), alzo dat hij de gehele aarde vervulde.

Dan. 2:44-45 Doch in de dagen van die koningen (regeringsleiders) zal de God des hemels een Koninkrijk (het Koninkrijk Israël) verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. 45 Daarom hebt gij gezien, dat uit de berg een steen (beeld van een ziel uit de eindtijd) zonder handen afgehouden is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud (in zijn persoonlijk denken) vermaalde; de grote God heeft de koning bekend gemaakt, wat hierna geschieden zal; de droom nu is gewis, en zijn uitleg is zeker.

Dan zal namelijk de eerste christen zonder handen, zonder menselijke hulp, door zijn geloof in het **volmakend** Woord van God, **vrijgemaakt** worden van de macht van de berg der zonde. Dan zal hij in deze zondige wereld met haar zondige koninkrijken enkel het **koninkrijk Gods** voor zijn leven aanvaarden. Daarna zullen in een rap tempo velen (**een berg, de Bruid van het Lam van God**) zijn levensstijl en -visie navolgen.

<sup>1</sup> Genaamd: **de Bruid** VOOR de Bruiloft van het Lam. Genaamd: **de Vrouw** NA de Bruiloft van het Lam. (noot – AK)

<sup>2</sup> Vergelijk dit vers met **Hooglied** (het boek **over de Bruid en Bruidegom**) 6 vers 10: “Wie is zij, die daar oplicht als de dageraad, zo helder als de volle maan, zo stralend als de zon, zo ontzagwekkend als een vaandelvrouw?” (Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling) Vergelijk dit ook nog met Openbaring 12 vers 1. (noot – AK)



Velen denken abusievelijk, dat deze steen van Daniël 2 Jezus Christus is. Dat kan niet waar zijn, omdat dit een **eindtijdgebeuren** is. Bovendien was Jezus in Zijn aardse loopbaan **nooit** gebonden geweest aan de macht van de berg der zonde.

Rom. 8:19-21 *Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen<sup>3</sup> Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, 21 in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods.* (NBG)

### **Dit zal gebeuren...**

1. Als wij ook in **dit deel van de Schrift geloven**, namelijk in de **volmaaktheidsleer** ervan.

Matth. 9:29 *Toen raakte Hij hun ogen aan, zeggende: U geschiede naar uw geloof.*

2. Als wij zijn **ingegaan op Zijn roeping** tot het avondmaal van de Bruiloft van het Lam van God.<sup>4</sup>

Openb. 19:9 *En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.*

3. Als Hij ons heeft **aangenomen** als toekomstige leden van de nog te vormen Bruid van het Lam van God. Dit doet Hij, als ons hart Zijn louterend Vuur accepteert om **onberispelijk** door Hem te worden gemaakt en wij ons hiertoe hebben overgegeven. Deze aanname is **persoonlijk**.

Luk. 17:34-37 *Ik zeg u: In die nacht zullen twee op een bed zijn; de één zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. 35 Twee zullen tezamen malen; de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden. 36 Twee zullen op de akker zijn; de één zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. 37 En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Here? En Hij zei tot hen: Waar het lichaam (van Christus) is, aldaar zullen de arenden vergaderd worden.*

**Arends**heiligen zijn een beeld van de leden van de Bruid van het Lam van God. Deze kinderen van God worden dan toegevoegd aan dat deel van **het Lichaam van Christus**, dat tot de **Bruidsgemeente** zal worden gevormd. Deze Bruidsgemeente zal bij de Bruiloft van het Lam **Zijn Bruid** zijn.

4. Als wij ons hebben overgegeven aan Zijn **louterend Vuur**.

Mal. 3:1-3 *Ziet, Ik zende Mijn engel (beeld van alle ware gezalfde dienstknechten van God in de volle kracht van de Heilige Geest), die voor Mijn aangezicht de weg bereiden zal; en snellijk (letterlijk: plotseling) zal (in en door de Heilige Geest) tot Zijn tempel (d.i. tot Zijn geestelijke "vaten" – die wij behoren te zijn) komen die Here, Die gij zoekt, te weten de Engel van het (Bloed)verbond aan Dewelke gij lust hebt (nl. de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige Geest); ziet, Hij komt, zegt de HERE der heirscharen<sup>5</sup>. 2 Maar wie zal de dag van Zijn toekomst verdragen, en wie zal bestaan (letterlijk: staan, en dus niet in de zonde – of geestelijke slaap – blijven liggen), als Hij verschijnt? **Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid**, en als de zeep van de vollers<sup>6</sup>. 3 **En Hij zal zitten, louterende**, en het zilver reinigende, en Hij zal de kinderen van Levi (uitbeelding van alle wijze, geroepen en gezalfde dienstknechten van de Here Jezus Christus) reinigen, en **Hij zal ze doorlouteren als goud, en als zilver** (d.i. door en door reinigen, tot er geen "vuil", geen onreinheid, meer aanwezig is); dan zullen zij de HERE spijsoffer<sup>7</sup> (beeld van hun woordbediening, de zgn. geestelijke spijze) toebrengen in gerechtigheid (door wijsheid en inzicht van de Leraar ter gerechtigheid – zie Joël 2:23).*

Dit Goddelijk Vuur zal **plotseling** komen over het **wijze deel** van Gods kinderen, omdat zij Zijn louterend Vuur voor zichzelf hebben **aanvaard**.

<sup>3</sup> Ook dochters (van God) worden – **als zij volmaakt in Hem zijn** – (geestelijke) zonen van God. Het is de zgn. mannelijke rijpheid: "de mate van de grootte van de volheid van Christus" (Ef. 4:13). En, als wij de eeuwigheid zijn binnengegaan, dan wordt er niet meer getrouwd en is ook de gemeenschap tussen man en vrouw, voor de voortplanting, niet meer nodig en dus niet aanwezig.

<sup>4</sup> Zie eventueel op [www.eindtijdbode.nl](http://www.eindtijdbode.nl) de studie: "Geroepen tot deelname aan **het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam**" van E. van den Worm. (noot – AK)

<sup>5</sup> Here der heirscharen = God, de Heer van het hemelse leger; bestaande uit engelen-machten en menselijke geestelijke strijders.

<sup>6</sup> Vollers = Dit zijn mensen die het linnen wit maken door (het te bleken met) de zeep. **In geestelijke zin wordt bedoeld dat wij ons – in en door Zijn Bloed – "wit", dat is geheel rein, moeten laten maken.** Zie Efeze 5:26-27 en ook teksten als Psalm 51:9, Jes. 1:16 en 18.

<sup>7</sup> Zie Daniël 9 vers 27, de laatste (jaar)week:

**"En hij (d.i. de Engel van het Bloedverbond, nl. de Here Jezus Christus, onzichtbaar in en door de Heilige Geest - zie hierboven in Mal. 3:1) zal velen het verbond versterken (nl. door wijsheid en inzicht van de Leraar ter gerechtigheid – zie hieronder in Joël 2:23) een week; en in de helft van de week (dus na 3½ jaar) zal hij het slachtoffer (beeld van deelname aan het offer van Gods Lam op Golgotha) en het spijsoffer (de gezalfde woordbediening) waardoor velen nog tot geloof zullen komen en ook vele christenen tot diepere inzichten van Gods woord zullen komen) doen ophouden, (waardoor niemand meer de genadeloze wassing in Zijn Bloed kan ontvangen, waarna de Bruid wordt weggenomen en de Grote Verdrukking, die ook 3½ jaar zal duren, in volle hevigheid begint) en over de gruwelijke vleugel (d.i. de valse, antichristelijke kerk en ook de zgn. naamchristenen – zie Openb. 17 – de zgn. "grote hoer") zal een verwoester (d.i. de antichrist) zijn, ook tot de voleinding (van deze wereld) toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over de verwoeste".**

Matth. 3:11-12 Ik (d.i. Johannes de Doper) doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. 12 Wiens wan (d.i. een mand of zeef om koren te zuiveren van het – oneetbare en dus waardeloze – kaf, d.i. het lege omhulsel) in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer (de dorsvloer van ons hart en leven) doorzuiveren, en Zijn tarwe (beeld van de van zonden verlostte zielen) in Zijn schuur (beeld van Gods Koninkrijk) samenbrengen, en zal het kaf (beeld van het oude, zondige leven) met onuitblusbaar vuur verbranden.

##### 5. Als wij ernaar jagen.

Fil. 3:10-14 Opdat ik Hem kenne, en de kracht van Zijn opstanding, en de gemeenschap van Zijn lijden, Zijn dood gelijkvormig wordende; 11 Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden. 12 Niet dat ik het al gekregen heb, of al volmaakt ben; maar ik **jaag er naar**, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. 13 Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb. 14 Maar één ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, **jaag ik naar het wit (het doel), tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.**

##### 6. Als wij voortdurend deel willen hebben aan Zijn dood en hierdoor persoonlijk hieraan deelnemen.

2 Kor. 4:10-11 **Altijd** de doding (het sterven) van de Here Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het (opstandings)leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. 11 Want wij, die leven, worden altijd in de dood overgegeven om Jezus' wil; opdat ook het (opstandings)leven van Jezus in ons sterfelijk vlees (dit is: **reeds hier op aarde**) zou geopenbaard worden.

Wij moeten door Gods genade aan onze zondige levensstijl **gestorven willen zijn**, eveneens aan onze zondige begeerten en aan ons zondig denken.

##### 7. Als wij voortdurend aan willen zitten aan de avondmaalstafel van de Bruiloft van het Lam van God, met andere woorden: als wij voortdurend geestelijk willen eten van het vlees en drinken van het bloed van het Lam van God, opdat Hij ons volmaakt deelgeve aan Zijn dood en opstanding.

Openb. 19:9 En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal<sup>8</sup> van de bruiloft van het Lam. En hij zei tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.

##### 8. Als wij aan de waarmaking van deze belofte van God de hoogste prioriteit in ons leven geven.

Luk. 12:35-40 Laat uw lendenen (de lendenen van uw verstand, zie 1 Petr. 1:13) omgord zijn, en de kaarsen (beeld van het getuigenisleven) brandende. 36 En zijt gij de mensen gelijk, die op hun Heer wachten, wanneer Hij **wederkomen zal van de bruiloft**, opdat, als Hij komt en klopt, zij Hem terstond mogen opendoen. 37 Zalig zijn die dienstknechten, welke de Heer, als hij komt, zal wakende vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat Hij zich zal omgorden, en zal hen doen aanzitten, en bijkomende, zal Hij hen dienen (hen gebruiken als Zijn dienstknechten). 38 En zo Hij komt in de tweede nachtwake, en komt in de derde wake, en vindt hen alzo, zalig zijn dezelve dienstknechten. 39 Maar weet dit, dat, indien de heer des huizes geweten had, in welke ure de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. 40 Gij dan, **zijt ook bereid**; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen (weder)komen.

Luk. 14:15-24 En als één van degenen, die mede aanzaten, deze dingen hoorde, zei hij tot Hem: Zalig is hij, die brood eet in het Koninkrijk Gods. 16 Maar Hij zei tot hem: Een zeker Mens bereidde een groot avondmaal, en hij noodde er velen. 17 En Hij zond Zijn Dienstknecht (beeld van de Heilige Geest) uit ten ure van het avondmaal, om de genoden te zeggen: Komt, want alle dingen zijn nu gereed. 18 En zij begonnen allen zich eendrachtelijk te verontschuldigen. De eerste zei tot Hem: Ik heb een akker (beeld van aardse rijkdom) gekocht, en het is nodig, dat ik uitga, en hem bezie; ik bid U, houd mij voor verontschuldigd. 19 En een ander zei: Ik heb vijf juk ossen (beeld van de vijf zinnelusten) gekocht, en ik ga heen, om die te beproeven; ik bid U, houd mij voor verontschuldigd. 20 En een ander zei: Ik heb een vrouw getrouwd (beeld van onderworpenheid aan een medemens), en daarom kan ik niet komen. 21 En dezelve Dienstknecht weder gekomen zijnde, boodschapte deze dingen zijn Heer. Toen werd de Heer des huizes toornig, en zei tot Zijn Dienstknecht: Ga haastelijk uit in de straten en wijken der stad, en breng de armen, en verminkten, en kreupelen, en blinden (allen die geestelijk alzo zijn) hier in. 22 En de Dienstknecht zei: Here, het is geschied, gelijk Gij bevolen hebt, en nog is er plaats. 23 En de Heer zei tot de Dienstknecht: Ga uit in de wegen en heggen; en dwing (door de dwang van moeilijke omstandigheden) ze in te komen, opdat mijn huis vol worde (dit zijn wereldlingen, die zich op het laatste moment nog bekeerd hebben); 24 **Want ik zeg u, dat niemand van die mannen, die genood waren, mijn avondmaal smaken zal** (niemand van hen zal deelhebben aan de Bruid van het Lam).

### De volmaakt van de zonde verlostte Bruid van het Lam van God.

Ef. 5:26-27 Opdat Hij haar (d.i. de Gemeente) heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het waterbad van het Woord (van God); 27 Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die **geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk** (beeld van de Bruid of Bruidsgemeente).

<sup>8</sup> Zie noot 4.

1 Joh. 3:9 Een ieder, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.

## De 144.000 volmaakte eerstelingen in de Christusnatuur van de eindtijd.

### 1. Hun roeping en verzegeling.

Openb. 7:1-8 En na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enige boom. 2 En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, 3 Zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen (breng geen oordeel van God over de aarde), totdat wij de dienstknechten van onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. 4 En ik hoorde het getal van degenen, die verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israels. 5 Uit het geslacht van **Juda** waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van **Ruben** waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van **Gad** waren twaalf duizend verzegeld; 6 Uit het geslacht van **Aser** waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van **Nafthali** waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van **Manasse** waren twaalf duizend verzegeld; 7 Uit het geslacht van **Simeon** waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van **Levi** waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van **Issaschar** waren twaalf duizend verzegeld; 8 Uit het geslacht van **Zebulon** waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van **Jozef (Efraim)** waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van **Benjamin** waren twaalf duizend verzegeld.

Wij merken in deze teksten, dat uit elke stam van Israël 12.000 nakomelingen tot vervulling van deze Goddelijke roeping worden verzegeld, behalve uit de stam van Dan. Uit deze stam heeft God niemand bereidwillig hiertoe gevonden.

### 2. Hun geestelijke geboorte uit (onderscheiding van) de Bruid van het Lam van God, nadat de bruiloft met de hemelse Bruidgom heeft plaats gehad.

Openb. 12:2 En zij (de Bruid/Vrouw van het Lam)<sup>9</sup> was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren.

Openb. 12:5 En zij baarde een mannelijke zoon (bij de geestelijke geboorte al de mannelijke gestalte hebbende – zie noot<sup>10</sup>), die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind (beeld van de 144.000) werd weggerukt tot God en Zijn troon.

Jes. 66:7-9 Eer zij barensnood had, heeft zij gebaard, eer haar smart overkwam, zo is zij van een knechtje verlost. 8 Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land kunnen geboren worden op een enige dag? Zou een volk kunnen geboren worden op een enige reize? Maar Sion heeft weeën gekregen, en zij heeft haar zonen (de 144.000) gebaard. 9 Zou ik de baarmoeder openbreken, en niet genereren? zegt de HERE; zou ik, Die genereer, voortaan toesluiten? zegt uw God.

### 3. Hun openbaring op de berg Sion (in de Gemeente/Kerk).

Openb. 14:1-5 En ik zag, en ziet, het Lam stond op de berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend, hebbende de Naam van Zijn Vader (JaHWeH) geschreven aan hun voorhoofden. 2 En ik hoorde een stem uit de hemel, als een stem van vele wateren, en als een stem van een grote donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers, spelende op hun citers; 3 En zij zongen als een nieuw gezang voor de troon, en voor de vier dieren (letterlijk: levende wezens), en de ouderlingen; en niemand kon dat gezang leren, dan de honderd vier en veertig duizend, die van de aarde gekocht waren. 4 Deze zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden; deze zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook heengaat; deze zijn gekocht uit de mensen (ze waren dus eerst zondaren, maar zijn gewassen in het Bloed van het Lam van God), tot eerstelingen van God en van het Lam. 5 En in hun mond is geen bedrog gevonden; want zij zijn **onberispelijk** voor de troon van God.

## Dan zal de Goddelijke Bruidgom de Bruid, die verborgen in haar geestelijke schoot de 144.000 draagt, als Zijn instrument gebruiken.

1. Tot herstel van de Gemeente/Kerk. Dan zal Hij door Zijn geroepen en gezalfde dienstknechten heen krijg (oorlog) voeren tegen de 7-koppige zondedraak, de zondemacht, in de Gemeente/Kerk en die overwinnen.

<sup>9</sup> Zie noot 1.

<sup>10</sup> In het natuurlijke leven wordt – na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te zijn geweest in de moederschoot. Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Lichaam van de Bruid/Bruidsgemeente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar **opeens**, net als bij een natuurlijke geboorte, **wordt deze zoon OPENBAAR** (d.i. **het openbaar worden van de zonen Gods** – zie Rom. 8:18-19). Het is dus niet “de geboorte van een zoon” die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich) **in de status van “een VOLWASSEN (d.i. VOLMAAKTE) zoon**. Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid” van Christus. (noot – AK)



Openb. 12:3 En er werd een ander teken gezien in de hemel (het Koninkrijk der hemelen op aarde, d.i. de Gemeente/Kerk); en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden (de zevenkoppige zonedraak, die met satanische macht in de Gemeente/Kerk heerst).

Openb. 12:7-11 En er werd krijg in de hemel (het Koninkrijk der hemelen op aarde, de Gemeente/Kerk): Michaël (Jezus Christus in Zijn functie van Heer van Gods leger) en zijn engelen (Zijn gezalfde dienstknechten) krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen (de valse dienstknechten, die door satan zijn gezalfd). 8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel (d.i. in de ware Gemeente). 9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satan, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde (buiten de ware Gemeente); en zijn engelen zijn met hem geworpen. 10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in de hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden van onze God; en de macht van Zijn Christus; want de aanklager van onze broeders, die hen aanklaagde voor onze God dag en nacht is nedergeworpen. 11 En zij (de zgn. 'wijzen' uit de Gemeente – zie noot<sup>11</sup>) hebben hem (d.i. satan en zijn zondemacht) overwonnen door (hun geloof en reiniging in) het bloed van het Lam, en door het woord van hun getuigenis (d.i. de verkondiging van Christus aan anderen), en zij hebben hun (zondig, vleselijk) leven niet liefgehad tot de dood toe (d.i. totdat hun oude, zondige leven helemaal – naar lichaam, ziel en geest – is afgestorven aan de zondemacht, reeds hier op aarde, zodat zij reeds op hier op aarde zonder vlek en zonder rimpel, onberispelijk, kunnen leven – zie Ef. 5:27).

Lees ook nog Openbaring, de hoofdstukken 2 en 3.

2. Tot het tot stand brengen van de **grote wereldwijde opwekking** door Zijn geroepen en gezalfde dienstknechten heen, waardoor binnen korte tijd (nl. 3½ jaar) **ontelbare** zielen voor Gods Koninkrijk gewonnen zullen worden.

Openb. 7:9 Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, **die niemand tellen kon** (dus: **ontelbaar**), uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor de troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen (beeld van reinheid en heiligheid), en palmtakken (beeld van Goddelijke vrede) waren in hun handen.

Openb. 14:14-16 En ik zag, en ziet, een witte wolk, en op de wolk was Eén gezeten, des mensen Zoon gelijk, hebbende op Zijn hoofd een gouden kroon; en in Zijn hand een scherpe sikkel. 15 En een andere engel kwam uit de tempel, roepende met een grote stem tot Dengene, Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai; want de ure om te maaien is nu gekomen, dewijl **de oogst der aarde** rijp is geworden. 16 En Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en **de aarde werd gemaaid** (de **ontelbare zielenoogst**).

Jes 61:11 Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt, en gelijk een hof, hetgeen in hem gezaaid is, doet uitspruiten; also zal de Here HERE gerechtigheid en lof doen uitspruiten **voor al de volken**.

Daartoe zal Hij Zijn Heilige Geest uitgieten over **alle vlees** (alle mensen), zodat **het licht van de Geest** hun gewetens gaat beschijnen en zij hun geestelijke toestand klip en klaar kunnen onderscheiden, maar óók Gods grote genadeaanbod in Zijn Woord tot redding van de wereld uit satans zondemacht.

Joël 2:28 En **daarna** zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, **en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren**; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien;

Hand. 2:17 En het zal zijn **in de laatste dagen** (zegt God, dat) Ik zal uitstorten van **Mijn Geest op alle vlees**; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen.

## **Een tijd van twee plotselinge afscheidingen in het geestelijke lichaam van Christus.**

Na de Goddelijke bruiloft van het Lam van God wordt de Bruid (nu de Vrouw) van het Lam zwanger.

Openb. 12:2 En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren.

In het midden van degenen, die tot de Bruid (het geestelijke Lichaam van Christus) behoren, ontwikkelt zich **in het verborgen** de mannelijke zoon<sup>12</sup> (zie Openb. 12:5 – beeld van de 144.000), in wie satan zijn potentiële vijand ziet. Daarom zoekt hij hem direct na zijn geboorte te verslinden.

Openb. 12:3-4 En er werd een ander teken gezien in de hemel (het Koninkrijk der hemelen op aarde, de Gemeente/Kerk); en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden. 4 En zijn staart trok het derde deel van de sterren des hemels (beeld van Gods kinderen), en wierp die op de aarde (en maakte ze afvallig). En de draak stond voor de vrouw<sup>13</sup> (van het Lam van God), die baren zou, opdat hij haar kind (beeld van de 144.000) zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben.

Daarom rukt God haar zoon direct na zijn geestelijke geboorte (zijn onderscheiding van het Bruidslichaam) weg tot Zijn troon (zie vers 5). Vóór die geboorte was hij verborgen in het geestelijke, baarmoederlijke deel van de Bruid van het Lam. Hierdoor heeft hij, de mannelijke zoon (de 144.000), deel aan alle geestelijke arbeid van de Bruid van het Lam (zie hiervoor het reeds eerder vermelde).

<sup>11</sup> Zie eventueel op onze website [www.eindtijdbode.nl](http://www.eindtijdbode.nl) de studie: “**De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd**”. (noot – AK)

<sup>12</sup> Zie noot 10.

<sup>13</sup> Zie noot 1.



Dit is de **eerste** plotselinge afscheiding.

De **tweede** volgt als de Bruid zelf plotseling, bij de aanvang van de grote verdrukking, op de vleugels van de Geest, wordt weggenomen naar de woestijn, waar zij, nog zijnde in haar aardse lichaam, gedurende de grote verdrukking, een plaats van God heeft gekregen, buiten het gezicht van de slang (d.i. van satan).

*Openb. 12:6* En de vrouw (van het Lam van God) vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen (d.i. 3½ jaar, de periode van de grote verdrukking).

*Openb. 12:14-16* En aan de vrouw (van het Lam van God) zijn gegeven twee vleugels van een grote arend (beeld van de Heilige Geest), opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd (d.i. 1 jaar), en tijden (d.i. 2 jaar), en een halve tijd (d.i. een ½ jaar: in totaal dus 3½ jaar, de periode van de grote verdrukking), buiten het gezicht van de slang (d.i. satan). 15 En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. 16 En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwoeg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen.

Het water van de rivier die de slang (d.i. satan) achter de vrouw aan werpt zijn volken, scharen en natiën, die haar ten dode zoeken te vervolgen.

*Openb. 17:15* En hij zei tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer<sup>14</sup> (beeld van de valse kerk) zit, zijn volken, en scharen, en natiën, en tongen.

In de woestijn wordt zij zowel lichamelijk als geestelijk door God gevoed gedurende de periode van de grote verdrukking, die 3½ jaar duurt (zie Openb. 12:6). Al de andere, **ontelbare** leden van het lichaam van Christus blijven achter in het rijk van de antichrist, behalve de achtergebleven leden, die tot het in Kanaän teruggekeerde volk van Israël behoren. Deze ontelbare leden, die buiten Kanaän zijn, worden alle door de antichrist en zijn horden als martelaren gedood (nl. onthoofd, zie Openb. 20:4).

*Openb. 7:9, 13-14* Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon (dus: ontelbaar), uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor de troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen (beeld van reinheid en heiligheid), en palmtakken (beeld van Goddelijke vrede) waren in hun handen. 13 En één van de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: Deze, die bekleed zijn met lange, witte klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen? 14 En ik sprak tot hem: Here, gij weet het. En hij zei tot mij: Deze zijn het, die uit de **grote verdrukking** komen: en zij hebben hun lange klederen gewassen. En hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het Lam.

*Openb. 12:17* En de draak vergrimde op de vrouw (van het Lam van God)<sup>15</sup>, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, **die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben.**

Deze "overigen van haar zaad" zijn dus oprechte gelovigen, die echter niet tot de Bruid behoren.

*Openb. 13:7* En hetzelfde werd macht gegeven, om de heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; en hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk.

Na de grote verdrukking wordt de Bruid, die in de woestijn door God tegen de antichrist wordt bewaard, in een punt van de tijd, in een ondeelbaar ogenblik, veranderd en ontvangt zij een **geestelijk lichaam**, waarna zij, bij de lichamelijke wederkomst van de Heer, Hem in de lucht tegemoet gaat, samen met alle uit de doden opgestane rechtvaardigen.

*1 Kor. 15:51-57* Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; 52 In een punt des tijds, in een ogenblik, **met de laatste bazuin**; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij (de Bruid van het Lam van God) zullen veranderd worden. 53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. 54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het Woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning. 55 Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? 56 De prikkel nu van de dood is de zonde; en de kracht der zonde is de wet. 57 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.

De 144.000 zullen dan met de Koning, onze Here Jezus Christus, naar de aarde wederkeren, om samen met alle heiligen het 1000-jarige vrede-rijk op te richten.

*Jud. 14b-15* Ziet, de Here is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen (de 144.000); 15 Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddeloos gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.

<sup>14</sup> Zie eventueel op onze website [www.eindtijdbode.nl](http://www.eindtijdbode.nl) de studie: "De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17". (noot – AK)

<sup>15</sup> Zie noot 1.

# Inhoudsopgave

Inleiding .....	3
Wanneer zal deze volmaaktheid in Christus op aarde worden geopenbaard? .....	3
Dit zal gebeuren... ..	5
De volmaakt van de zonde verlost Bruid van het Lam van God. ....	6
De 144.000 volmaakte eerstelingen in de Christusnatuur van de eindtijd. ....	7
Dan zal de Goddelijke Bruidegom de Bruid, die verborgen in haar geestelijke schoot de 144.000 draagt, als Zijn instrument gebruiken. ....	7
Een tijd van twee plotselinge afscheidingen in het geestelijke lichaam van Christus. ....	8
Inhoudsopgave .....	10