

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

www.eindtijdbode.nl

De Kracht des Geestes



De werking van deze Kracht

Kracht, van hoedanige aard ook, is altijd gevaarlijk. Zij moet onder controle gehouden worden, want anders wordt men er zelf door gegrepen. Van elektrische kracht kunnen wij zeggen dat, tenzij wij haar weten te geleiden, zij voor ons een bron van gevaar zal vormen. Zo is het ook met de Kracht van God of de Kracht van de Heilige Geest. Zij kan slechts daar tot zegen zijn waar zij “gebaande wegen” vindt: “*Welzalig de mens van wie de **kracht in U** is, in hun hart zijn de gebaande wegen.*” (Psalm 84:6) ¹

De Kracht van God komt tot u en mij onder de verlichting van de Geest van God en zij wordt gemanifesteerd met het uitdrukkelijk doel om ons aan te doen met (goddelijke) **Kracht voor de bedieningen van de Gemeente.** ² Wanneer wij mensen (tijdens het bidden) zien schudden en beven, zeggen we vaak: “Dat is de kracht van God”. Maar, dit is in werkelijkheid slechts een gevolg: zij zijn “onder de kracht”. De eigenlijke Kracht van God is datgene dat aanwezig is in iets

¹ Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

² Zie eventueel onze studies “[De werkingen van de Geest in de eindtijd](#)” van E. van den Worm en/of “[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)” en/of “[De Gever en Zijn Gaven](#)” van CJH Theys. (noot AK)

dat naar zijn uitwerking weldadig of wondervol is. Omdat deze Kracht onzichtbaar is, is ze desalniettemin niet minder reëel. De werkzaamheid van deze Kracht wordt openbaar **in** en **door** verschillende bedieningen van God in de Gemeente.

Het werk van de Heilige Geest

Het 1^{ste} werk van de Heilige Geest is het hart van de mens rein te wassen in het dierbaar Bloed ³ van Jezus. De Heilige Geest neemt de verdienste van het Bloed van Jezus in de Verzoening, past dit toe aan het hart en dat hart wordt gereinigd. Dan komt het ontvangen binnenin ons van een nieuwe natuur (= waarlijk: de wedergeboorte); **wij worden een NIEUWE schepping.** ⁴

Ook dit is het werk van de Heilige Geest, Die daartoe het Woord van God gebruikt. De Kracht die in het Evangelie aanwezig is, om God bekend te maken en te openbaren aan mannen en vrouwen, is eveneens afkomstig van de Heilige Geest (zie Romeinen 1:16) en moet worden beschouwd als een openbaring van Christus' opstanding:

³ Zie eventueel onze studie "[De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemacht](#)" van E. van den Worm. (noot AK)

⁴ Zie eventueel onze studie "[Lukas](#)" (Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus) van E. van den Worm. (noot AK)

- *“Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want **het is een Kracht van God** tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.”* (Rom. 1:16)

De zalving met de Heilige Geest

Voordat God was verheerlijkt, kon de Heilige Geest niet uitgestort worden. Het gehele werk van de Verzoening moest voleindigd zijn en Christus moest ten hemel gevaren zijn, voordat mensen konden worden Gezalfd met de Heilige Geest. Christus blies op de Pinksterdag op de 120 discipelen ⁵ (zie Handelingen 2:2) en de nieuwe schepping werd Gezalfd; zij waren zonen van de LEVENDE God: *“En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.”* (Handelingen 2:2)

Het is van belang om op te merken dat ook Jezus Christus Zelf geen enkele bediening aanvatte, voordat Hij was aangedaan met Kracht van Omhoog – door de Gave van de Heilige Geest – dus voordat Hij was Gezalfd met de Heilige Geest. Dit zou voor ons het genoegzame bewijs moeten zijn om te weten dat wij NIET kunnen prediken en (vruchtbaar) werken

⁵ Zie eventueel ons artikel [“De opperzaalgemeente”](#) van H. Siliakus. (noot AK)

(in Gods Wijngaard) zonder deze Kracht, zonder deze Zalving.

Behalve over de Kracht van God, spreekt onze Bijbel ook veel over de kracht van satan. Wij zijn betrokken bij het conflict tussen twee krachten – Gods gerechtigheid voor elke gelovige en de kracht van de vijand die probeert de Kracht Gods in de Verzoening van nul en generlei waarde te maken.

De Heilige Geest moest Petrus onderwijzen dat het Evangelie zowel voor de Joden als voor de heidenen bestemd was. God liet Petrus een visioen zien en herhaalde dit nog tweemaal:

- *“En dit gebeurde tot driemaal toe.”* (Handelingen 10:16a)
- *“Dit is de derde keer dat ik naar u toe kom. In de mond van twee of drie getuigen zal elke zaak vaststaan (SV: zal alle woord bestaan)”. (2 Korinthe 13:1)*

Zij die de Zalving ontvangen hebben, worden geleid in alle Waarheid (Gods): *“En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen – en die zalving is waar en is geen leugen – en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem blijven.”* (1 Johannes 2:27)

En let op, wanneer de Geest van God u iets wil leren in geestelijke zin, zult u de getuigenis ervan verkrijgen op drievoudige wijze: **De Zalving van de Geest daalt neer (1)**, blijft op ons **(2)**, en rust op ons **(3)** met het doel ons te helpen **om de bediening van Christus te vervullen**. De werkingen van de Gaven van God ⁶ worden verwezenlijkt door de Zalving van de Geest.

Soms denkt men dat de Zalving van de Geest op iemand komt om hem een voortreffelijk karakter te geven. Dit zal er wel een gevolg van zijn, maar het is niet het werkelijke doel. Overigens, hoe voortreffelijker uw karakter wordt in uw eigen ogen, des te onprettiger zullen de werkingen van Gods Geest voor u zijn. De werkingen van de Geest zijn altijd onaangenaam voor degenen die de geestelijke dingen niet verstaan.

Zalving en Kracht

Toen Christus Zich had laten dopen in de Jordaan, werden de hemelen geopend; de Heilige Geest daalde op Hem neer in de gedaante van een duif en bleef op Hem:

*“En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd, en **dat***

⁶ Zie eventueel onze studie "[De Gever en Zijn Gaven](#)" van CJH Theys. (noot AK)

de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!
(Lukas 3:21-22)

Vanaf dit ogenblik was het openbaar dat Christus geen mens was als al de anderen. Men kreeg Zijn woorden en Zijn daden te horen en te zien, toen Hij Zijn handen op de zieken legde en sprak met autoriteit en toen Hij de elementen tegemoet trad en over dezelve heerste. De Zalving van de Geest verliet Hem nimmer, totdat het ogenblik daar was dat Hij genageld werd aan het kruishout te Golgotha en uitriep: “*Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?*” (Mattheüs 27:46b)

Het was de Mens Jezus Die dit uitschreeuwde. Het was een uiting van Zijn menselijke natuur. Maar de Heilige Geest hield Hem vast. Zo heeft Hij dit zware lijden kunnen doorstaan.

Wij, als (Pinkster)gelovigen ⁷, zijn het volk dat gelooft in de doop met de Heilige Geest, de onder-

⁷ Pinkstergelovigen = Gelovigen die de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring –dus: de boodschap over en de ervaring van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest– prediken en ervaren. De schrijver spreekt in deze studie vooral –als waarschuwing– tot de “eigen parochie”. Maar de inhoud van deze studie zal ongetwijfeld

dompeling in de Geest van God, en derhalve zouden wij toonbeelden moeten zijn van het ware Christelijke leven. Maar vaak zijn wij dat helemaal niet, omdat wij de Geest niet toestaan om over ons te komen en op ons te blijven, zoals dit geschiedde bij Jezus. Dit is het wat maakt dat wij de leiding van God (vaak) niet verstaan en niet kunnen volgen.

Gezalfd om te sterven

Maria kwam eenmaal het huis binnen waar Jezus was en stortte – op het hoofd van de Zoon des mensen en over Zijn lichaam – de “kostbare nardusolie” uit, uit de albasten fles. De discipelen hadden hiertegen bezwaar en u weet hoe Judas erover dacht:

*“Maria dan nam een pond zuivere narduszalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde Zijn voeten met haar haren af; en het huis werd vervuld met de geur van de zalf. Toen zei één van Zijn discipelen, Judas Iskariot, de zoon van Simon, die Hem verraden zou: **Waarom is deze zalf niet voor 300 penningen (letterlijk: denarie = het dagloon van een arbeider) verkocht en aan de armen gegeven? En dit zei hij niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar omdat***

ook voor andere Gemeenten en/of christelijke groeperingen (kunnen) gelden. (noot AK)

*hij een dief was, en de beurs beheerde en droeg wat gegeven werd. Jezus dan zei: Laat haar be-
gaan; zij heeft dit bewaard met het oog op de
dag van Mijn begrafenis. Want de armen hebt u
altijd bij u, maar Mij hebt u niet altijd.”* (Johannes 12:3-8).

Jezus maakte bij deze gelegenheid echter de meest wondervolle openbaring van het Nieuwe Testament aangaande de Heilige Geest bekend: “zij heeft Mijn lichaam gezalfd tot de begrafenis.”

“Want toen zij (= Maria) deze zalf op Mijn lichaam goot, deed zij dat **als voorbereiding op Mijn begrafenis**” (Mattheüs 26:12). Het was dus als voorbereiding op Jezus' dood.

Toen Jezus werd Gezalfd bij de Jordaan (zie Lukas 3:3+21-22), ging Hij uit om rond te gaan in de steden en dorpen, goeddoende en genezen-
de allen die door de duivel (ofwel: satans demonen) kwalijk bezeten waren, en Hij hield daarmee niet op totdat het volle doel van God was bereikt in de Zalving, namelijk om het lichaam van Zijn Zoon Jezus Christus aan het kruis te nagelen en tot een Verzoening voor de zonden der wereld te stellen.

Hoe betekenisvol is in dit licht de daad van Maria! En zou er enig verschil zijn tussen het doel van de Zalving die Christus ontving en dat van de Zalving die wij ontvangen? **Nee!** God zou één van Zijn beginselen geweld moeten

aandoen, indien Hij hier enig verschil zou toelaten. God wil dat elke christen één wordt met Christus in Zijn lijden en sterven. Het gaat erom dat wij komen tot een fellowship, een deelgenootschap met Christus in Zijn dood. En de Zalving met de Heilige Geest heeft zijn doel niet bereikt voor en alear u erdoor gebracht bent in de vernedering van de dood van Christus.

Het grote geheim van het ware Christelijke leven is hierin gelegen, dat u leeft in volle overgave aan de Geest van God. Zo zal deze Geest u kunnen brengen tot het leven van Jezus, tot Zijn rechtvaardigheid, Zijn heiligheid ⁸, Zijn liefde. Het zal werkelijkheid voor u worden als de Heilige Geest van God ook op u blijft.

Het Lam gekeurd

In de Israëlitische tempel was altijd een menigte van schapen en lammeren te vinden. Zij werden gebruikt voor de tempel-offers. Voor het dier geofferd werd, moest het lam een plank oplopen en op een tafel staan. Dan kwam de priester, die het lam bekeek en naging of het **zonder gebrek** was (zie Leviticus 22:22-25) en vervolgens kreeg het lam een stempel, als zegel, van blauwe inkt. Dit

⁸ Zie eventueel onze studie "[Heiligmaking](#)" van E. van den Worm. (noot AK)

zegel moest bevestigen dat het lam gereed was om te sterven:

“Blinde, kreupele of verminkte dieren, of dieren met etterende wonden, uitslag of een huidziekte, deze mag u de HEERE niet aanbieden en daarvan mag u geen vuuroffer aan de HEERE op het altaar geven. Maar een rund of een stuk kleinvee met te lange of te korte poten mag u wél als vrijwillige gave bereiden. Als gelofteoffer zou het u echter niet ten goede komen. Maar een dier met afgeknelde, verpletterde, afgescheurde of afgesneden lichaamsdelen mag u de HEERE niet aanbieden. Dat mag u in uw land niet doen. Ook uit de hand van de vreemdeling mag u niets van dit alles uw God als voedsel aanbieden, want ze zijn geschonden; ze hebben een gebrek. Ze zouden u niet ten goede komen.” (Lev. 22:22-25)

Jezus was het Lam van God (en volmaakt): *“Zie, het Lam van God!”* (Johannes 1:36b). De Vader zag neer uit de hemel en zei: *“Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!”* (Mattheüs 3:17b)

God wist alles van Zijn afkomst, Zijn ontvangenis, Zijn doop, en toen Hij te kennen gaf “Dit is Mijn Lam” (zie Johannes 1:29+36⁹), verzegelde Hij hier-

⁹ Johannes 1:29+33-34+36, *“De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!” ... “En ik ken- de Hem niet, maar Hij Die mij gezonden heeft om te dopen*

mee dat Jezus zou sterven (op het kruishout te Golgotha). En terstond daalde de Heilige Geest neer van de hemel en verzegelde de woorden van God/de Vader. Het was het zegel of stempel dat **dit Lam** ontving, waarmee duidelijk werd gemaakt dat dit **Gods Lam** zou zijn.

Dit alles toont ons hoe belangrijk de Zalving met de Heilige Geest voor ons is. Wij ontvangen zo wijsheid, geestelijk verstand en genade (van God) om voorwaarts te gaan, totdat wij één worden met Jezus Christus in Zijn dood. Paulus zei: “*Ik sterf elke dag.*” (1 Korinthe 15:3a)

Er is geen waarheid in de Schrift waar satan zo bevreesd voor is als die welke ertoe dient om Gods kinderen tot volkomen éénwording met Christus te brengen. “**Gezalfd**” betekent “**waardig gekeurd**”.

De rots in de woestijn stortte zijn wateren niet uit voordat hij geslagen was. Deze steenrots was (het typebeeld van) Christus. De Rots, Christus, werd **gezalfd met de Heilige Geest** om geslagen te worden, om te sterven als het Lam van God aan het kruishout te Golgotha. De ontdekkings van een kind van God dat gedoopt is met

*met water, Die had tegen mij gezegd: Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en op Hem blijven, Die is het Die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat Hij **de Zoon van God** is.” ... “En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: **Zie, het Lam van God!**” (noot AK)*

de Heilige Geest en dat Gods Geest blijvend in zich heeft, zal dezelfde zijn:

De Zalving zal ons leiden tot een volkomen éénwording met Christus in Zijn sterven.

WH Offiler

Uit: Tempelbode, april 1985

Vertaald artikel, door H. Siliakus, uit: Pentecostal Power, 1934

Enigszins bewerkt door A. Klein