

Eindtijdbode
Jezus Christus en Dien gekruisigd
www.eindtijdbode.nl

Is Gods Geest verkort ?



H. Siliakus

Christus buitengesloten

Waar zijn de gaven van de Heilige Geest vandaag de dag? **Waar vinden wij nog waarachtige bedieningen in de kracht van de Heilige Geest?** Er is wel veel namaak en vervalsing op dit gebied, waardoor velen vandaag de dag misleid worden, maar wie eerlijk is en niet verblind, zal moeten erkennen, dat waarachtige manifestaties van de Heilige Geest in gaven en bedieningen bijna nergens meer gevonden worden. De vraag mag en moet daarom gesteld worden: Waar is de Heilige Geest? Toegegeven, het zullen er maar weinigen zijn, die met deze vraag worstelen vandaag de dag. Maar dit bewijst te meer hoe noodzakelijk het is om haar te stellen. Immers, wij leven in de tijd, dat Christus buiten de deur van de Gemeente/Kerk staat. Het zijn de dagen van Laodicea, tot welke Gemeente de Heer zegt: *“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop!”* (Openb. 3:20a). Het is helemaal niet verwonderlijk, dat wij bijna niemand horen zeggen: Waar is de Heer dan en waar is Zijn Heilige Geest? Wat we wel horen, en dan nog wel met name in de hedendaagse pinksterkringen: *“We zijn (geestelijk) rijk en verrijkt geworden en hebben aan geen ding gebrek”*, ofwel: het ontbreekt ons (geestelijk) aan niets! Daarentegen zegt Jezus duidelijk: *“U bent (geestelijk) arm en blind en naakt!”* (lees de

gehele brief aan Laodicea in Openbaring 3:14-22). Maar ze houden zichzelf liever voor de gek vandaag de dag, zelfs zij die het beter zouden moeten weten, omdat zij ooit waarlijk “het goede Woord van God hebben gesmaakt en iets van de krachten der toekomende eeuw hebben mogen proeven” (en tot welke kinderen Gods een wel zeer ernstige waarschuwing gericht wordt in Hebreëën 6).

Ja, daar is reden om ons – met de woorden die wij in Micha 2:7 vinden – af te vragen: “*Is dan de Geest des Heren verkort? Zijn dat Zijn werken (ofwel: Als dat Zijn werken zijn)?*” Is de Heilige Geest vandaag de dag beperkt in Zijn werkingen? Zijn de werkingen van de Heilige Geest minder geworden en is de manifestatie van Zijn tegenwoordigheid nu minder krachtvol, ja zwakker dan voorheen? Wanneer wij ons dit afvragen, dienen wij echter meteen te bedenken, dat Gods Woord ons ook leert, dat God ONVERANDERLIJK is. Wat dus ook geldt voor God de Heilige Geest. Het kan daarom niet zo zijn, dat de Heilige Geest zwakker geworden is. Maar, kan Hij nog wel werken in onze gemeenten/kerken en in onze levens zoals Hij dat wil?! Hebben wij de Heilige Geest niet grotelijks bedroefd met ons gekonkel en gekronkel? En houden wij vandaag de dag wel ernstig rekening met de mogelijkheid dat wij de

Geest hebben uitgeblust?!

Avondtijd

Wat in Micha 2 beschreven wordt, zien wij vandaag de dag gebeuren. Al eerder werd dit vervuld in de nadagen van het 10-stammenrijk, ¹

¹ **Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom. Wij willen dit in het kort proberen uit te leggen.** In eerste instantie bestaat het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg). Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis van Juda” (de zgn. Joden). **Het “huis van Israël”** (ook wel Efraïm-Israël genoemd) **is het 10-stammenrijk** dat in de loop van de geschiedenis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän/Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen in Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada, Zuid-Afrika en Australië. **Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk**, namelijk het volk van Juda, Benjamin en Levi, dat in de dagen van Jezus rondwandeling op aarde in het beloofde land Kanaän/Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan ook het deel van Israël waarover de verharding is gekomen (zie Rom. – op 11:25).

- Zie eventueel onze studie “[Gij, volk van Israël, ontwaak!](#)” van E. van den Worm en/of het artikel “[ANDER nieuws over Israël – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammen](#)” van A. Klein. (noot AK)

waarvan hier de wegvoering voorzegt wordt. De genadevolle werkingen van de Heilige Geest werden steeds schaarser. Het volk zonk steeds dieper weg in het moeras van zonde en verloedering. De ongerechtigheid werd almaar groter. Vandaag de dag zien wij hetzelfde gebeuren met een wereld die zich van de Ene en waarachtige God afkeert en die daarom haar stervensuur tegemoet gaat. Wij beleven nu ook “nadagen”. We leven in een herfsttij, in een avondtij, ofwel: We leven nu in de tijd die de Bijbel noemt “de laatste dagen” of “de tijd van het einde”. Er staat een “wegvoering” voor de deur naar een nog kouder “noorden” als waar de stammen van Israël eens naartoe gevoerd werden. De GROTE VERDRUKKING komt! De geestelijke en zedelijke neergang van de christelijke volken van het westen (nazaten van de 10 stammen) is een teken aan de wand. En hoe staat het met de christenen die overgebleven zijn, die zich nog naar Christus willen noemen? Daar zijn er nog nauwelijks die jagen naar de heiligmaking, ook “in pinksteren”² niet. Merk op, dat in Micha 2:7 het woord gericht wordt tot “Jakobs huis”. God gebruikt de oude

² In pinksteren = In die Gemeente(n) waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring – dus: de boodschap over en de ervaring van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest – gepredikt en ervaren wordt. (noot AK)

naam, Jakob, hetgeen betekent “bedrieger”! Men zegt dat men Christus volgt, maar men liegt! In Gods Woord staat: “Jaag naar de heiligmaking en de eenheid met allen die hetzelfde doen” (zie Hebr. 12:14). Let op, er is hier sprake van “jagen”, dat wil zeggen: met alle energie en kracht die in ons is moeten we ernaar reiken, er ons naar uitstrekken! Maar er wordt ongerechtigheid bedreven in de gemeenten/kerken en schijnheiligheid viert hoogtij. Men komt “tot erger” samen. In plaats dat men samen opwast (= groeit) in de genade en ernaar streeft om gezamenlijk te komen tot “*de mate van de grootte der volheid van Christus*” (Ef. 4:13b), wordt men “volwassen in het kwade” (zie 1 Kor. 14:20), dus niet beter, maar erger en slechter. En een onrustbarende wereldgelijkvormigheid, zonder – maar ook vaak onder – een dekmantel (men is tegenwoordig erg goed in het camoufleren van dingen), bewijst nog eens temeer, dat men het ijskoud naast zich neerlegt, dat onze Here Jezus ernaar verlangt om straks “een Gemeente zonder vlek of rimpel of iets dergelijks” te ontmoeten (zie Ef. 5:27). Is het dan verwonderlijk, dat er zo weinig werkingen van de Geest op te merken zijn en dat vele gemeenten/kerken en vele kinderen Gods dor en droog zijn?!

Geen olie

Het lijkt er inderdaad op, dat die vraag uit Micha 2:7 – *“Is dan de Geest des Heren verkort?”* – bevestigend beantwoord moet worden. Bovendien heeft de Heer ook Zelf gezegd in Mattheüs 25:1-13, dat als Hij wederkomt vele kinderen Gods een tekort aan *“olie”* zullen hebben, ja, zelfs helemaal zonder die *“olie van de Heilige Geest”* zullen staan. Dat tekort zien wij nu al. Er zijn maar weinigen, die waarachtig vervuld zijn met de Heilige Geest. En, schrik niet, wij moeten er ook rekening mee houden, dat, zoals de apostel Paulus al aangaf, velen met een andere geest vervuld zijn dan de Heilige Geest! Als dat al in zijn dagen het geval was, hoeveel te meer in deze tijd waarin het wemelt van verleidende geesten, valse predikers en leringen van duivelen. De olie ontbreekt en in plaats van zich te verootmoedigen en zich te bekeren, verzint en bedenkt men vandaag de dag in veler gemeenten/kerken van alles om dat tekort maar te verdoezelen. De prediking is oppervlakkig, leeg, vaak zelfs niet naar de Schrift, geen waarheid maar leugen. Maar wat kunnen wij ook anders verwachten met zovele niet door Jezus aangestelde predikers en voorgangers! “Er zijn gesnedenen, die door de mens zijn besneden (door mensen zijn aangesteld/ benoemd) en ook die zichzelf besneden hebben (=

die zichzelf aangesteld hebben)”, zei Jezus al in de tijd dat Hij op aarde leefde. In slechts weinig gemeenten/kerken ontvangen de gelovigen de zo noodzakelijke “krachtige spijs”, die nodig is om de Gemeente van Christus tot de VOL-MAAKTHEID ³ te leiden. Maar met “melkspijze” – hoewel altijd nog beter dan “leugenspijze” – komen we er niet! Bedroevend en tegelijkertijd kenmerkend voor deze “Geestloze” tijd, is, dat velen er maar genoeg mee nemen. Armzalig is veler geloofsleven! Anderzijds zien wij ook hoe droevig het vandaag de dag gesteld is met de overgave en de toewijding van de kinderen Gods aan de komende Heer en Bruidegom. ⁴ Men ont-heiligt de Naam des Heren door te offeren wat onaf en gebrekkig is en door Hem te onthouden wat Hem toekomt. Lees wat daarover (onder andere) in Maleachi 1:12-14 gezegd wordt.

Is het een wonder, dat de olie en de ware wijn des Geestes ontbreekt en dat Gods kinderen geen “bronnen van LEVEND WATER” zijn? Waar de Heilige Geest bedroefd en zelfs geblust wordt, daar zal Hij niet langer werken en droogt de bron

³ Zie eventueel op onze website de studie “[**De volmaakt-
heid in Christus op aarde, in de eindtijd**](#)”, van E. van den Worm. (noot AK)

⁴ Zie eventueel onze studie “[**Er komt spoedig een Godde-
lijke Bruiloft hier op aarde**](#)”, van E. van den Worm. (noot AK)

van geestelijke zegeningen op.

Een Deur van hoop

Het is inderdaad allemaal “ach en wee”, als wij spreken over de geestelijke gesteldheid van onze dagen. Met Jeremia willen wij vaak uitroepen: *“Och, was mijn hoofd maar water en mijn oog een bron van tranen...!”* (9:1, HSV); zoveel tranen zouden wij willen plengen. Maar wij willen acht geven op wat God nog meer zegt in datzelfde Schriftwoord van Micha 2:7: *“Doen Mijn woorden geen goed bij dien, die recht wandelt?”* Er is ook heden nog hoop. Er is nog balsem in Gilead. Ook in het eerder aangehaalde 1^{ste} hoofdstuk van Maleachi vinden wij hoopvolle klanken. Vanuit alle volken zullen er zijn die komen met waarachtig *“reukwerk”* (beeld van de ware aanbidding) en *“een rein spijsoffer”* (beeld van volkomen overgave [aan God en Zijn Woord] en een gereinigd leven), staat er in Maleachi 1:11. Als wij tot dit volk willen behoren, als wij tot de Bruidsgemeente des Heren willen behoren, moeten wij doen wat Micha 2:7 zegt: “recht wandelen”. Wandelen op de rechte weg van Gods Woord. Het Woord en de Geest werken altijd samen! Wandelen met God. Altijd weer begint het met volkomen en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan het Woord! Daar was nimmer een waarachtige geestelijke

opwekking die niet op dit fundament gegrondvest was. Dit 2^{de} hoofdstuk van Micha toont ons in tabernakellicht de DEUR-gedachte. ⁵ De Deur tot het Heiligdomsleven is de doop met de Heilige Geest. Het is merkwaardig dat hier de 10 stammen van Israël getroost worden met het feit dat er voor hen een “doorbraak”, een vluchtweg, een “deur van hoop” zou zijn (zie Micha 2:13). Vanuit de plaats van hun ballingschap zouden zij naar een nieuwe woonplaats worden geleid (in West-Europa – zie noot 1). Merkwaardig is het ook, dat er gesproken wordt over een “land van rust” (zie Micha 2:10), wat niet Kanaän zou zijn. Voor Gods kinderen in onze dagen spreken deze beloften van een doorbraak, die de Heilige Geest zal geven aan hen die – in deze Geestloze tijd, in volkomen gehoorzaamheid aan Gods Woord – hun leven aan Christus toewijden, conform Romeinen 12:1. Een wonderbare verlossing, die,

⁵ Voor meer over deze DEUR-gedachte, gezien in het licht van de Israëlitische tabernakel, zie eventueel ter verduidelijking op onze website ons [“Tabernakelschema”](#) en/of de studies: [“Christus in de Tabernakel”](#) van CJH Theys, [“De Tabernakel van Israël”](#) (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God) en/of [“Lukas; het boek van de NIEUWE MENS in Christus”](#) (Over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen) van E. van den Worm. (noot AK)

beginnend bij de vervulling met de Heilige Geest, ons zal brengen in de Bruiloftszaal en, als de antichrist wordt geopenbaard, in “*de woestijn*” (zie Openb. 12:6 en 14), die veilige plaats waar de Bruidsgemeente bewaard en onderhouden zal worden. En hoe! Christus’ gebroken lichaam en Zijn gestorte bloed, Zijn volbrachte werk aan het kruis, zal haar algenoegzaam ⁶ zijn! Door de vervulling met Gods Geest gaan wij ook dat geestelijke “land van rust” in, wij, kinderen Gods van de nieuwe tijdsbedeling. Niet het aardse Kanaän, maar een geestelijk Kanaän: de volheid van de Heilige Geest. De geestelijke Sabbat, de “rust die overgebleven is” voor de kinderen Gods van deze tijdsbedeling, waarover wij in Hebreeën 4 kunnen lezen. **Waarlijk, de Geest des Heren is NIET verkort!** Prijst God en eert Zijn Naam! Daar is een wonderbare Deur voor u en mij. De Deur tot de volle zegen van de gemeenschap met onze Koning en Hogepriester. En of deze Deur voor ons opengaat, dat hebben wij tot op zekere hoogte in onze eigen hand. Wees niet blind of zwak voor uw vlees, maar kom tot gehoorzaam-

⁶ Algenoegzaam = Het eindeloos vermogen om uit zichzelf alle behoeften te bevredigen.

“O Zon! o schets der algenoegzaamheid! Gelijk een bron zijt gij, die nooit verdroogt.” Een dichterlijke benaming van God zelf, de Algenoegzame. (noot AK)

heid en streef het gezonde geestelijke leven na, dat Gods Woord ons toont en geeft. Wandel op de rechte weg van het Woord. Geen “zijsprongen” (waardoor u in valkuilen terecht komt), geen eigenwillige “afbuigingen”, noch naar links (de wereld), noch naar rechts (wettische godsdienst). Wij zullen ervaren, dat Gods Geest ook vandaag de dag hemelse zegen en verkwikking brengt en wonderen van doorbraak en overwinning in de levens van hen, die wandelen in oprechtheid NAAR HET WOORD. “Mijn Woord is Geest en is Leven”, heeft Jezus gezegd. Gods Geest is niet verkort. Integendeel, de overvloed, de dubbele portie van de Heilige Geest (vergelijk 2 Kon. 2:9b) mogen wij verwachten in deze dagen. Zult u staan waar de zegen valt? Of zult u terzijde staan, het zien maar er geen deel aan hebben? Weet u waarom het LIJKT, dat de Geest heden verkort is? Omdat Hij nu, op dit ogenblik, in het verborgen werkt in en aan die levens die straks tot de Bruidsgemeente zullen behoren. Nu verborgen, maar straks, in de Spade Regentijd, openbaar. Maar Hij is nu reeds aan het werk in die levens van hen, die in deze tijd met een oprecht hart WAARACHTIG DE HERE ZOEKEN! Aan hen zal de Bruidegom Zich laten vinden. *“Hun Koning gaat vóór hen uit, de Here gaat aan de spits”* (Micha 2:13b, HSV).

Een wondervolle doorbraak van Gods Geest wacht ons! ⁷

Enigszins bewerkt door A. Klein

⁷ Zie eventueel onze studies "[De 'Spade Regen opwekking'](#)" (in smartphone formaat) van H. Siliakus en/of "[De werkingen van de Geest in de eindtijd](#)" van E. van den Worm en/of "[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)" en/of "[De Gever en Zijn Gaven](#)" van CJH Theys. (noot AK)