

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

www.eindtijdbode.nl

Gods lieflijk Aangezicht



Davids begeren

- *“Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de **lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.**”* (Psalm 27:4) ¹

Woorden, eenmaal neergeschreven door David, die door God *“een man naar Mijn hart”* genoemd werd (zie Handelingen 13:22). Van deze machtige koning David, die menselijkerwijs gesproken alles bezat wat zijn hart begeerde, kunnen wij leren dat niets de menselijke ziel zo kan bevredigen en verzadigen als dit ene wat hij hier van God begeert. Davids wens was het om in **voortdurende gemeenschap met God** te vertoeven en om alle dagen *“de lieflijkheid van de Here”* te aanschouwen en te onderzoeken, om er steeds meer van te weten. Zoals u zult begrijpen bedoelt David met deze *“lieflijkheid van de Here”* niet iets wat wij met onze vleselijke ogen kunnen zien. Het gaat om een **geestelijk zien** met de innerlijke ogen van het hart. God is een Geest en Zijn lieflijkheden zijn daarom geestelijke realiteiten. Ongetwijfeld is dit begeren van David in zijn leven in vervulling gegaan en werd zijn bede verhoord. Ongetwijfeld heeft hij met zielsverheuging Gods

¹ Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

aanbidelijke hoedanigheden en de hemelse heerlijkheden mogen aanschouwen en overdenken. Wij moeten hier echter wel aan toevoegen: voor zover dat in Davids tijd mogelijk was. Want David leefde nog in de tijd van schaduwbeelden en in de tijd van de verwachting (van Jezus 1^{ste} Komst) – al mocht David dan van “**zijn Here**” kunnen getuigen (Psalm 110:1) – want Jezus was immers nog niet (op aarde) gekomen:

- *“De HEERE (= God, de Vader) heeft tot **mijn** (= Davids) **Heere** (= Jezus, de Zoon) gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten.”* (Ps. 110:1)

Slechts in een profetisch vergezicht had David Hem mogen aanschouwen. En pas in Jezus, als **de Zoon van God** (op aarde), konden de lieflijkheid en de heerlijkheid van God ten volle worden geopenbaard! In Hem werd Gods liefde en Gods reddende kracht – voor allen die geloven – openbaar. Hij is het “afschijnsel” (dat wil zeggen: de “uitstraling”) van Gods heerlijkheid:

- *“Hij (= Jezus, de Zoon), Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn (= Gods) zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.”* (Hebreeën 1:3)

Jezus is “Gods glimlach”, Hij is Gods lieflijk aangezicht. In Christus is God de mens nabij gekomen, ja zelfs gelijk geworden. Daarom staat er:

- *“En het Woord (= Jezus, de Zoon, als 2^{de} Openbaringsvorm van de Godheid ²) is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.”* (Johannes 1:14)

En dit Woord, Jezus Christus, getuigde eenmaal van Zichzelf:

- *“Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien...”* (Johannes 14:9b).

² In Deuteronomium 6:4 staat: **“Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!)”**

Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (d.i. geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. **Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer, dat God uit 3 Personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:**

- de 1^{ste} Openbaringsvorm van God: de Vader
 - de 2^{de} Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
 - de 3^{de} Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
- Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)

De lieflijkheid des Heren

“Heerlijkheid... vol van genade en waarheid” – dat is de volle openbaring van **“de lieflijkheid van de Here”**:

- **“En het Woord (Jezus Christus) is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben **Zijn heerlijkheid** gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), **vol van genade en waarheid.**”** (Johannes 1:14)

Zo wil Hij, Jezus Christus, Zich openbaren aan ieder mens. In Christus is: **“de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen”** (Titus 2:11). De openbaring van Gods lieflijkheid is volkomen onlosmakelijk van de Persoon (beter gezegd: van de 2^{de} Openbaringsvorm van de Godheid ³) van de Here Jezus Christus: **“En de zaligheid is in geen ander!”** (Handelingen 4:12a)

Maar wat is de waarde van dit alles voor u? Of, anders gezegd, **hoe lieflijk is Jezus voor u?** Met de Bruid van het Hooglied moeten wij kunnen uitroepen: **“...alles aan Hem is geheel en al begeerlijk”** (Hooglied 5:16a). Dit vertolkt wat de gemoederen van de Bruidsgemeente van de laatste dagen zal beheersen. Dit zal dan ook een aanbeddende Gemeente zijn: **“Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden”!** ([Openbaring 11:1b](#))

³ Zie noot 2.

En hoe kunnen wij Hem zo waarachtig liefhebben? Door Zijn Woord lief te hebben! In dezelfde tekst uit Hooglied lezen wij ook de woorden: “*Zijn gehemelte is één en al zoetheid*” (Hooglied 5:16a).

Hierop loopt het lofdicht ⁴ op Jezus, dat wij hier vinden, uit. Niet voor niets wordt dit als laatste genoemd. **Uit de mond van de Bruidegom hoort de Bruid hoe lief Hij haar heeft.** Dit geeft de grootste vreugde, dit is het belangrijkste. Daarom dat Jezus eenmaal zei: “...*Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn Woord in acht nemen (SV: bewaren)*” (Johannes 14:23a). De zoetigheid die van Zijn gehemelte vloeit, is Zijn Woord en nimmer zullen wij onder de volle bekoring van Jezus’ schoonheid en lieflijkheid kunnen verkeren, als wij Zijn Woord niet liefhebben. **Door het Woord wat Hij tot ons spreekt, krijgen wij Hem pas werkelijk lief!** En wie met blijdschap naar Zijn Woord – dat is Zijn Stem – hoort, zal Hem ook “zien” in al Zijn heerlijkheid en majesteit.

Een werkelijkheid

Dit zien van “*de lieflijkheid van de Here*” is een werkelijkheid. Wie uit kan roepen: “***alles aan Hem is geheel en al begeerlijk***” (Hooglied 5:16b),

⁴ Een lofdicht = Een gedicht dat de lof van iemand of iets bezingt. (noot AK)

die heeft de lieflijkheid en heerlijkheid van God werkelijk aanschouwd. Die betuigt daarmee ook dat hij/zij niets anders méér begeert dan Jezus te 'bezitten'. Door dit geestelijke “zien” worden wij losgeweekt van al het aardse. Dit is de ware heiligmaking.⁵

Tevergeefs zult u proberen in eigen kracht de wereldse begeerlijkheden te verzaken. U zult falen. **Begeer Gods lieflijkheid te zien.** Dit “zien” zal voor u alle aardse schoonheid en begeerlijkheid doen verbleken. Het is een werkelijkheid!

Natuurlijk is het met geen pen ter wereld te beschrijven wat wij dan zien. Zelfs de Schrift geeft ons, zoals hier in Hooglied 5, slechts zinnebeeldige beschrijvingen van “*de lieflijkheid van de Here*”. Het begrijpen van deze zinnebeeldige taal is geen zaak van het verstand. Het gaat om een “kennen” zoals door Paulus bedoeld in Filippenzen 3 vers 10:

- *“opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word.”*

Verder kunnen wij ook niet alles van deze lieflijkheid met één blik in ons opnemen. “*Al de dagen van zijn leven*” wenste David deze lieflijk-

⁵ Zie eventueel onze studie “[Heiligmaking](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

heid te zien. En zelfs een leven lang van “Jezus zien” is niet voldoende om de schoonheid, van wat wij aanschouwen, te kunnen omvatten! Het is dan ook onmogelijk dat de ene mens, voor een ander mens, Jezus zo kan “uittekenen” dat die ander Hem dan waarlijk gaat zien.

Het is zoals Filippus eenmaal tot Nathanaël zei: “...Kom (zelf) en zie!” (Johannes 1:47). Dit “zien” wordt pas werkelijkheid zodra een mens tot **gehoorzaamheid aan God** komt en onder belijdenis van zonden de verlossing in Christus aangrijpt.

Genade en Waarheid

Toch willen wij tot slot nog iets van die heerlijkheid zeggen. De twee voornaamste kenmerken ervan geeft God ons namelijk Zelf in Zijn Woord en hebben wij reeds genoemd: GENADE en WAARHEID. Inderdaad kan de bediening van Jezus hier op aarde niet beter dan door deze twee woorden worden samengevat. Hoe was Hij tegenover de zwakken, zieken, behoeftigen?! Zijn helende handen en Zijn genezende Woorden hebben in menig somber leven blijdschap en licht gebracht. Maar hoe openbaarde Hij Zich daarentegen tegenover geveinsden en leugenaars?! Ook zij zagen Zijn licht, maar niet het licht van genade, doch het ontdekkend licht dat alle onwaarheid bloot legt.

De beschrijving die de Bruid van de Bruidegom geeft, in Hooglied 5:10, begint met de woorden: *“Mijn Liefste is **blank** en **rood**”*. Dit is geheel in overeenstemming met het getuigenis van Johannes (in Joh. 1:14):

- *“En het Woord (Jezus Christus) is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van GENADE en WAARHEID.”*

WAARHEID (**blank**, wit) èn GENADE (**rood**, de kleur van Zijn bloed) zijn in Jezus geopenbaard. En dit is het bovenal wat Gods openbaring in Jezus ook thans nog zo lieflijk voor ons maakt. Want aan Zijn bediening is nog geen einde gekomen.

Jezus kennen is de **Genade van God** èn de **Waarheid van God** als het ware ondergáán en de gezamenlijke verlossende Kracht daarvan ervaren. Daardoor worden wijzelf veranderd – van dag tot dag – naar Zijn beeld. Daardoor komen wij tot geestelijke groei in ons leven. Daardoor worden wij geheiligd. Elke vorm van onwaarachtigheid en geveinsdheid wordt – door de werkende kracht van Zijn waarheid – uit ons leven uitgebannen, terwijl Zijn genade onze zwakheid tot kracht maakt en voorziet in alles wat nodig is om tot eer van Hem te leven. Deze heerlijkheid te ondergaan maakt ons blij en ge-

lukkig, ondanks de (geestelijke) strijd die dit ook met zich meebrengt. En **Jezus zal ons steeds dierbaarder worden**. Wie eenmaal “Gods lieflijk Aangezicht” heeft gezien, wil altijd bij Hem blijven!

H. Siliakus

Uit: Tempelbode, december 1985

Enigszins bewerkt door A. Klein