

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

www.eindtijdbode.nl

Het gebed van de Man in de diepte



N.a.v. Zacharia's 1^e visioen
(hoofdstuk 1:7-17)

H. Siliakus

Enigszins bewerkt door A. Klein

Onze Hogepriester

God spreekt door dromen en visioenen. In deze laatste dagen mogen wij verwachten dat Hij dit steeds vaker zal doen. Wij willen ons nu verdiepen in een visioen dat, lang geleden, door de profeet Zacharia ¹ werd ontvangen en dat beschreven wordt in Zacharia 1:7-17 (HSV):

- “...het woord van de HEERE tot Zacharia,... de profeet: Ik zag 's nachts, en zie, **een Man Die op een rood paard reed** en Hij stond **tussen de mirten** ² **die zich in de diepte bevonden**, en achter Hem waren er rode, bruine en witte paarden. Ik zei: Mijn Heere, wat betekenen deze dingen? Toen zei de Engel Die met mij sprak tegen mij: *Ik zal u laten zien wat deze dingen betekenen. Toen antwoordde de Man Die tussen de mirten stond: Dit zijn degenen die de HEERE uitgezonden heeft om het land door*

¹ Zie eventueel onze ‘vers voor vers’ Bijbelstudie “[De eindtijd-prophetieën van de profeet Zacharia](#)” en/of “[De visioenen van Zacharia \(en de – geestelijke – betekenis ervan voor de Bruidsgemeente\)](#)”, van E. van den Worm. (noot AK)

² Uit de Bijbelse encyclopedie: De mirt (*Myrtus communis*)... groeit bij voorkeur in de omgeving van water. **In de dalen rondom Jeruzalem stonden mirtenbosjes** (Zach. 1:8)... Het is een middelgrote heester met altijd groene, donker-glimmende bladeren... die voor versiering gebruikt worden bij o.a. bruiloftsfeesten en om de geurende, etherische olie. Mirtetakken werden in Bijbelse tijden gebruikt voor de opbouw van de loofhut. (noot AK)

te gaan. En zij antwoordden de Engel van de HEERE, Die tussen de mirten stond, en zeiden: Wij zijn het land (de gehele aarde) doorgegaan, en zie, heel het land zit neer en is stil. Toen antwoordde de Engel van de HEERE en zei: HEERE van de legermachten, hoelang is het nog dat U Zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop U deze 70 jaar toornig bent geweest? De HEERE antwoordde de Engel Die met mij sprak met goede woorden, troostrijke woorden. De Engel Die met mij sprak, zei tegen mij: Predik: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Met grote na-ijver zet Ik Mij in voor Jeruzalem en voor Sion. Maar Ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ík was een weinig toornig, maar zij hebben geholpen het erger te maken. Daarom, zo zegt de HEERE: Ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid; Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de HEERE van de legermachten, en het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden. Predik verder: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede, de HEERE zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen.”

In dit 1^{ste} visioen van deze profeet wordt ons iets wonderlijks getoond: Zacharia zag “een Man op een rood paard” en deze Man blijkt de “Engel des Heren” te zijn (zie Zacharia 1:10-11). De Engel des Heren is niemand anders dan onze Here Je-

zus Christus Zelf. Hij is een Oudtestamentische manifestatie of theofanie (= verschijning) van de Zoon van God. En wij zien de Zoon van God hier in de bediening, waarin Hij met name staat in de Nieuwe Bedeling ³ ofwel ONZE tijd. Wij lezen namelijk in vers 12 dat Hij bidt tot God: *“HEERE van de legermachten, hoelang is het nog dat U Zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop U deze 70 jaar toornig bent geweest?”* Hij (= de Here Jezus Christus) staat hier in Zijn bediening van Voorspraak en Middelaar. Hij bidt tot Zijn Vader, de *“HEERE van de legermachten”*. Hij is onze hemelse Hogepriester, Die door Zijn eigen bloed eenmaal is ingegaan in het hemelse Heiligdom (zie Hebr. 9:11-12 ⁴). Hij bidt en pleit daar thans voor ons, Zijn volgelingen, Zijn Gemeente. **Niet alleen onze zalig-**

³ Nieuwe Bedeling = De periode die de verhouding tussen God en mens NA Christus' (1^{ste}) komst aangeeft. (noot AK)

⁴ *“Maar toen is **Christus** verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte (= hemelse) tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt (zoals de tabernakel van Mozes), dat is: die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar **door Zijn eigen bloed** voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor **een eeuwige verlossing teweeggebracht.**”* (Hebr. 9:11-12, HSV)

heid hebben wij aan Hem te danken, maar ook het feit dat wij staande kunnen blijven in het geloof! Voortdurend bidt en pleit Hij voor ons. Hij bidt, opdat ons geloof niet ophoudt. Hij bidt de Vader, zo zien wij hier, om ontferming voor u en mij. Zijn wij ons dit bewust? *“Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn”* (Klaagliederen 3:22a, HSV).

Het begin van de weeën

Het Jeruzalem waarvoor de profeet onze Heer hoorde bidden, is in laatste instantie de Gemeente des Heren. Vanuit deze hoek gezien gaat het in dit visioen dan in het bijzonder over een bepaald tijdsgewricht, voor ons zonder moeite herkenbaar als ONZE tijd! Immers is in de afgelopen ongeveer 70 jaren ⁵ (dit getal wordt in Zacharia 1:12 genoemd) in deze wereld gebeurd wat hier beschreven wordt. *“Rode, bruine en witte paarden”* hebben “de gehele aarde doorlopen” (zie Zacharia 1:8-11). **“Paarden” typeren in de Bijbel geestelijke machten.** De rode paarden zijn

⁵ Geschreven in 1987 toen, binnen 70 jaar, 2 wereldoorlogen hadden plaatsgevonden (1914-1918 en 1940-1945). Maar ik denk dat het visioen NU – anno 2014 – nog actueler is, daar het over Zijn volk “Jeruzalem en Sion” gaat, waarbij de telling vanaf rond 1948 waarschijnlijker is. (noot AK)

de machten achter alle oorlogsgeweld, terrorisme en bloedvergieten, dat in de afgelopen 70 jaren de aarde “roodgekleurd” heeft zoals nimmer tevoren. Bruine paarden spreken van hongersnoden en ziektegesels, waardoor de mensheid in deze en de vorige (20^{ste}) eeuw getroffen werd, op grotere schaal dan ooit in de geschiedenis is voorgekomen. Bruin is de kleur van de dood; denk aan de afgestorven bruine bladeren die in het najaar van de bomen vallen. In dezelfde tijd zijn echter ook de witte paarden van geestelijke opwekkingen en oplevingen rondgegaan door de wereld. **Hoe groot is Gods genade!** Als Zijn oordelen over de aarde gaan, wil Hij toch de volkeren nog gerechtigheid leren (zie Jesaja 26:9b).⁶ Wit is de kleur van Goddelijke gerechtigheid. Het gaat in dit visioen dus over de tijd van het “*begin van de weeën*” (zie Mattheüs 24:8) en alles wijst erop, dat wij nu in deze tijd leven. Dezelfde tijd wordt onder meer beschreven in

⁶ “Want wanneer Uw oordelen over de aarde komen, leren de bewoners van de wereld wat gerechtigheid is.” (Jes. 26:9, HSV)

Openbaring 6:2-8, ⁷ waar eveneens sprake is van zinnebeeldige paarden.

Oordeel en ontferming

Wij hoeven er niet naar te gissen waarom wij Jezus, in dit 1^{ste} visioen van Zacharia, zien zitten (letterlijk: rijden) op een rood paard (zie Zacharia 1:8). Het is volkomen duidelijk. Wij zien Hem hier als Degene Die komt om TE OORDELEN en TE RICHTEN. Eenmaal kwam Hij als Redder, straks komt Hij ten anderen male, maar dan als Degene Die het gericht uitoefent.

En toch zien wij Hem in dit visioen ook in een andere gedaante, namelijk die van Hogepriester. Ook als Hij straft, gedenkt Hij aan ontferming! In dezelfde roerige dagen voorafgaande aan Zijn wederkomst, wanneer Zijn gerichten (of: oordelen) over de aarde gaan, zal Hij – nadrukkelijker dan ooit – staan in Zijn bediening van Middelaar en Voorspraak. **Het oordeel begint bij het huis van God, de Gemeente** (zie 1 Petrus 4:17 ⁸),

⁷ Zie eventueel [hoofdstuk 6](#) onze ‘vers voor vers’ Bijbelstudie van het boek Openbaring “[Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL](#)” van CJH Theys. (noot AK)

⁸ “Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God (= de Gemeente); en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?” (1 Petr. 4:17, HSV)

maar de drijfveer voor dat oordeel is Jezus' liefde voor Zijn Gemeente. Hij wil haar REINIGEN en daarom heeft Hij vooral bemoeienis met de oprechte kinderen Gods in deze dagen, die zich (willen) laten reinigen.

In dit verband dient nog gewezen te worden op een andere bijzonderheid in dit visioen, die betrekking heeft op de Gemeente. Want juist in ONZE dagen biedt de Gemeente des Heren, geestelijk gesproken, een even troosteloze aanblik als Jeruzalem en de overige steden van Juda in Zacharia's tijd.

Jezus, “de Engel van het Verbond” (zie Maleachi 3:1), ⁹ **wordt hier gezien, STAANDE “IN DE DIEPTE”** (zie Zacharia 1:8). De Here is altijd daar, waar Zijn Gemeente zich bevindt! Hij is het Hoofd, wij vormen Zijn Lichaam. Het Hoofd is waar het Lichaam is! Zonder de gemeenschap met het Lichaam, de Gemeente, kunnen wij niet “IN” Christus – Die het Hoofd is – zijn (zie Efeze 4:15-16).¹⁰ Jezus is nu in de hemel, maar tegelij-

⁹ “...Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere Die u aan het zoeken bent, **de Engel van het (bloed) verbond**, in Wie u uw vreugde vindt...” (Mal. 3:1, HSV)

¹⁰ “...maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele li-

kertijd is Hij ook bij Zijn Gemeente hier op aarde, door Zijn Heilige Geest. ¹¹ Zien wij Hem hier, in dit visioen, “*in de diepte*”, dan wil dit zeggen dat daar zich ook Zijn Gemeente bevindt. En zo is het vandaag de dag! De Gemeente des Heren, in het algemeen gesproken, bevindt zich in diepten van zonde en ongeloof. Zij is als een bruid met een bevlekt en bezoedeld gewaad, vol met kreukels en rimpels. Openbaring, hoofdstuk 2 en 3 ¹², toont ons de bedroevende staat van de eindtijd-gemeente: zonder de ware liefde, lauw, wereldgelijkvormig en zelfvoldaan.

Tussen de mirten

Doch onze Heer wandelt te midden van de kandelaars (beeld van de Gemeenten), zie Openbaring 1:12b-13a en 20b. ¹³ Het laat Hem NIET onderschillen hoe de toestand is van Zijn Gemeente. Hij trekt het zich aan. Hij is ook in deze diepte!

chaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.” (Ef. 4:15-16, HSV)

¹¹ Zie eventueel onze studie “[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)” van CJH Theys. (noot AK)

¹² Zie noot 7 voor de uitleg van Openbaring, hoofdstuk 2 en 3. (noot AK)

¹³ Zie noot 2.

Bijzonder troost- en hoopvol is het, Hem, in het visioen van Zacharia, te zien staan “*tussen de mirten*” (zie Zacharia 1:8). De mirtenstruik, met haar witte bloemen en haar geurige groene bladeren, ¹⁴ zijn een beeld van de Gemeente. **Wij zien hier de Gemeente niet zoals ze nu is, maar zoals Jezus wil, dat zij zal zijn!** Als de mirtenstruiken in hun bloei, zo wil de Here dat Zijn Gemeente is en zo zal Hij haar ook eenmaal maken! Hij maakt haar tot een Esther. ¹⁵ De Hebreeuwse naam van Esther was Hadassa, wat “mirt” betekent. **Als een mirt zal straks de Bruidsgemeente zijn, in wit, blinkend bruidskleed, fris en groen door de levenskracht van Christus in haar, verspreidend de geur van Christus.** Hoe onheilig en onrein zij nu nog is, straks zal er een Gemeente zijn die heilig en rein is, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks (zie Efeze 5:27).

Alles in de Gemeente en in de wereld is vandaag de dag uitgelopen op een geestelijke status-quo, een toestand van geestelijke stilstand. In Zacharia 1:11 staat: “...*heel het land (de gehele aarde /*

¹⁴ Zie noot 7 voor de uitleg van Openbaring, hoofdstuk 2 en 3. (noot AK)

¹⁵ Zie eventueel onze studie “[De mannelijke zoon in het boek Esther](#)” van H. Siliakus. (noot AK)

mensheid) *zit neer en is stil*". Het is geestelijk stil geworden. Daar is een ingedommelde en bevleekte Gemeente, die blind is en geleid wordt door blinde leidlieden en misleiders. Daar is een wereld, die zich alleen maar druk maakt over "brood en spelen", met vele spotters, die lachen om elk waarschuwend woord. *"Maar Ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken"*, zegt de Here in Zacharia 1:15. Het is en lijkt allemaal weinig bemoedigend en weinig hoopvol, maar... wij hebben echter nog altijd een Hogepriester en Middelaar Die voor Zijn Gemeente bidt en pleit bij de Vader. *"Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden"* (Hebreeën 4:15a).

Het gebed wordt verhoord

Hij (= de Here Jezus Christus) is in de hemel, maar tegelijkertijd hier op aarde, bij ons, door Zijn Geest. Hij bidt voor ons om ontferming, om troost en herstel. *"HEERE van de legermachten, hoelang is het nog dat U Zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop U deze 70 jaar toornig bent geweest?"* (Zacharia 1:12, HSV).

Wie kan bidden gelijk Jezus? Lees dat wonderbare gebed, dat Hij ook voor u en mij eenmaal

opzond tot Zijn Vader en dat neergeschreven staat in Johannes 17, Zijn Hogepriesterlijk gebed!! De Vader hoort en verhoort altijd het gebed van de Zoon (zie Johannes 11:42a). ¹⁶ Het visioen van Zacharia leert ons dan ook, dat Hij antwoord krijgt van God de Vader: *“Daarom, zo zegt de HEERE: Ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid;... de HEERE zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen”* (Zacharia 1:16-17, HSV). Het is dezelfde boodschap als wij vinden in Jesaja 40:1-2 (HSV):

- *“Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de HEERE het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden.”*

Het gebed van de Man in de diepte wordt verhoord! Er komt geestelijk herstel door DE Trooster. Na de reiniging komt de Spade Regen ¹⁷ (beeld van de UITSTORTING van de Heilige

¹⁶ *“En Ik (= de Zoon) wist dat U (= de Vader) Mij altijd verhoort.”* (Joh. 11:42a, HSV)

¹⁷ Zie eventueel onze studie [“De ‘Spade Regen opwekking”](#), van H. Siliakus. (noot AK)

Geest – zie Joël 2:23b en 28-29). De tempel ¹⁸ zal worden herbouwd – de Bruidsgemeente wordt gevormd. Hij haalt ons uit de diepten en maakt ons tot “*mirten*” voor Hem!

De vraag die rest, is: Wat zullen wij doen met deze machtige beloften? De afgedwaalde en lauwe christen zal zich dienen te bekeren! **Een ieder zal zichzelf dienen te onderzoeken!** Wie blijft “marchanderen”, wordt door Jezus uitgedreven. Tenslotte: laat ons meebidden met onze Heer om deze rijke (geestelijke) zegen. Dat deze rijke zegen spoedig mag komen!

¹⁸ “Weet u niet dat **u Gods tempel bent** en dat de Geest van God IN u woont?” (1 Kor. 3:16, HSV). “Of weet u niet, dat uw lichaam **een tempel is van de Heilige Geest**, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? **20 U bent immers duur gekocht** (nl. met het bloed van Christus). Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn” (1 Kor. 6:19-20, HSV). “...dan wordt **u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis** (een tempel), **tot een heilig priesterschap**, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus” (1 Petr. 2:5, HSV). Zie ook nog Efeze 2:19-22.

- Zie eventueel onze studie “[Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: een eeuwige, heilige TEMPEL van onze almachtige God en Vader](#)”, van E. van den Worm. (noot AK)