

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

De Russische opmars

(deel 1)



**Het Pniël
van de eindtijd**

Nabij

De huidige ontwikkelingen in Rusland geven ons aanleiding om ons opnieuw te verdiepen in **de profetie van Ezechiël 38 en 39**, de zogenaamde Russische hoofdstukken. Er is alle reden voor om te verwachten dat de vervulling van deze profetie over de aanval van Gog op Israël nabij is. Een agressief Rusland zal de wereld in een 3^{de} Wereldoorlog storten:

- *“En gij zult optrekken tegen Mijn volk Israël, als een wolk, om het land te bedekken; **in het laatste der dagen zal het geschieden**; dan zal Ik u aanbrengen tegen Mijn land, opdat de heidenen Mij kennen, als Ik aan u, o Gog! voor hun ogen zal geheiligd worden.”* (Ezechiël 38:16, sv) ¹

Aldus heeft God gesproken. En het zal geschieden!

Strijd om de wereldhegemonie

De hoofdstukken 33 tot en met 37 van het boek Ezechiël handelen over het geestelijk herstel en over de geestelijke zegeningen die het volk des Heren mag verwachten in het einde der dagen. In het 38^{ste} hoofdstuk en het erop volgende wordt nog eenmaal teruggekeerd naar de aardse werkelijkheid, dat wil zeggen: naar het wereldgebeuren.

¹ Alle Bijbelteksten zijn **door mij** vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

Dan wordt ons verteld dat aan die machtige **uitstorting van de Heilige Geest** – de Spade Regen ², bedoeld in onder andere Ezechiël 37:14 ³ en genoemd uiteindelijk in Ezechiël 39:29 ⁴ – een grote wereldoorlog zal voorafgaan, waarbij zowel Israël (het 10-stammenrijk) als Juda (het 2-stammenrijk) betrokken zullen zijn. ⁵

³ Zie eventueel onze studie [“De ‘Spade Regen opwekking’ \(n.a.v. de UITSTORTING van Gods Geest in de eindtijd\)”](#) van H. Siliakus. (noot AK)

³ Ezechiël 37:14, *“Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE.”*

⁴ Ezechiël 39:29, *“Ik zal Mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt de Heere HEERE.”*

⁵ **Er is een verschil tussen Israël en het Jodendom.** Wij willen dit in het kort proberen uit te leggen. In eerste instantie bestaat het volk van Israël uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die van God de naam Israël kreeg). Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en het “huis van Juda” (de zgn. Joden). **Het “huis van Israël”** (ook wel Efraïm-Israël genoemd) **is het 10-stammenrijk** dat in de loop van de geschiedenis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän/Palestina. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. “christelijke” landen in Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geëmigreerd, zoals Amerika, Canada en Australië. **Het “huis van Juda” is het**

4 De vele hier met name genoemde volkeren die tegen Israël zullen optrekken, volkeren die verder in de Bijbel nergens een rol van betekenis spelen, maken duidelijk dat het hierbij niet alleen maar om een geestelijke strijd gaat. Het zal een strijd wezen om de wereld hegemonie! En als die strijd tegen Israël gericht is, dan is er een eenvoudige conclusie te trekken. Dan betekent dit dat de leidende rol in de wereld tot op dat ogenblik zal berusten bij de Israëlvolkeren. Dit Israël wordt gevormd door de van oudsher christelijke naties van het Westen (zie onze Israëlstudie "**Wederom Mijn volk**" ⁶). En dit is nu precies de toestand zoals zij nu is. De westerse landen hebben niet alleen de leiding in de wereld van onze dagen, maar houden die wereld voor een groot deel ook "draaiende". Denk

2-stammenrijk, namelijk het volk van Juda en Benjamin, dat in de dagen van Jezus rondwandeling op aarde in het beloofde land Kanaän/Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan ook het deel van Israël waarover de verharding is gekomen (zie Rom. 11:25). (noot AK)

⁶ **Wederom Mijn volk**, inleiding + deel 1: [Hosea – De schrijver en het Boek](#)

Deel 2: [Israël vóór de tijd van Hosea](#)

Deel 3: [Israël in Hosea's dagen](#)

Deel 4: [Israëls wegvoering](#)

Deel 5: [Omzwervingen en nieuwe woonplaats van Israël](#)

Deel 6: [De bekering van Israël](#)

Deel 7: [De toekomst van Juda](#)

Deel 8: [De benauwdheid van Jakob](#)

Deel 9: [Ná Jakobs benauwdheid](#) (noot AK)

maar aan de ontwikkelingshulp en aan de voedsel-, kleding- en medicijnen-leveranties aan noodlijdende bevolkingen. Het zal in die grote oorlog, beschreven in Ezechiël 38 en 39, dus allereerst gaan om de wereldhegemonie. Maar ook om de rijkdommen van het Westen (zie voor dit laatste Ezechiël 38 vers 12):

- 5 • *“om roof te plegen, om buit te roven, om u (SV: uw hand) tegen de nu bewoonde puinhopen te keren en tegen een volk dat uit de heidenvolken verzameld is, dat vee en bezit verworven heeft, dat in het midden van het land woont.”*

Een bijkomende, maar niet minder belangrijke factor zal de haat tegen het christelijke geloof en tegen het Jodendom zijn. We vernemen dan ook dat de meest militante islamitische volkeren van vandaag de dag mee zullen strijden aan de kant van Gog. Perzen (het huidige Iran), Moren of Cushieten (waarbij wij moeten denken aan landen als Ethiopië en Soedan) en Puteeërs (het tegenwoordige Libië) worden in Ezechiël 38:5 ⁷ genoemd.

De geografische bepalingen

De aanvoerende macht zal Rusland zijn. Gog wordt genoemd de vorst van Ros (het woord “hoofd” in “hoofdvorst”, dat dus beter onvertaald

⁷ Ezechiël 38:5, *“Bij hen zijn Perzen, Cusjieten (SV: Moren) en Puteeërs, allen met schild en helm.”*

kan blijven), Mesech (= Moskou) en Tubal (= Tobolsk in Aziatisch Rusland). De naam Gog zullen wij waarschijnlijk symbolisch moeten opvatten en behoeft niet speciaal op een enkele persoon te duiden. De naam betekent “dak” of “uitbreiding”. Een dak overkoepelt of breidt zich uit over een huis. Hiermee kan dus een overkoepelende macht of instantie zijn bedoeld die leiding geeft aan een confederatie van verschillende volkeren. Waaronder ook Mongoolse volkeren, want een andere naam die hier genoemd wordt is Magog, waarmee een hele regio wordt aangeduid. Magogiërs zijn Mongoliërs. Een oude naam voor de Chinese muur is “de muur van Magog”. De Peshitta-bijbel (gebruikt in de christelijke kerken in het Midden-Oosten) heeft het in Ezechiël 38 over China en Mongolië. Wanneer wij in Ezechiël 39:6a lezen dat God zegt: *“Ik zal vuur zenden in Magog en onder hen die onbezorgd de kustlanden (sv: eilanden) bewonen”*, dan kan met die eilanden zelfs de Japanse archipel bedoeld worden, waar men inderdaad in grote welvaart en in vermeende veiligheid woont. Wellicht zal Japan als lachende derde toezien, maar het wordt niet gespaard!

Tegen de God van Jakob

De naam Gog kan overigens nog heel wat meer inhouden. De enige andere Gog in de Bijbel is een Rubeniet, iemand uit de stam van Ruben:

- *“De zonen van Joël (= een nakomeling van Ruben):*

zijn zoon Semaja, diens zoon Gog, diens zoon Simeï,” (1 Kronieken 5:4)

Ruben “beklom het bed van zijn vader”, pleegde overspel met een bijwif van vader zijn Jakob, iets wat in zijn lotsbestemming zwaar heeft gewogen:

- *“Onstuimig als het water als je bent, zul je niet de voortreffelijkste zijn, want je bent het bed van je vader ingeklommen, en toen heb je het geschonden...”* (Genesis 49:4)

7 Een profetische parallel met Gog van Ezechiël 38 ligt voorhanden. Gog zal in feite strijden tegen de God van Jakob=Israël en Hem willen onteren! Atheïsten en communisten zullen de stokers op de achtergrond zijn. Het is inmiddels wel bekend dat de communisten in Rusland nog lang niet uitgeschakeld zijn! In dit verband wijzen wij ook nog op de mogelijkheid, dat Gog (tevens) de naam is van een demonen-vorst (zoals bijvoorbeeld bedoeld in Daniël 10:13 ⁸), die rechtstreeks onder satan regeert.

De aanvallen op en de uitholling van het Christelijk geloof in onze tijd zouden weleens onderdeel kunnen zijn van Gogs aanvalsplan! We hebben in de

⁸ Daniël 10:13, *“De vorst van het koninkrijk Perzië stond 21 dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, één van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië.”*

- Voor meer UITLEG over dit vers, zie onze studie van het Boek **[Daniël, hoofdstuk 10](#)** van CJH Theys. (noot AK)

8 tijd van de Koude Oorlog vaak gehoord over bedekte communistische infiltratie in allerlei christelijke organisaties. In ieder geval staat vast dat de Gog van Ezechiël 38 en 39 de allerhoogste God zal willen onteren. Maar de uitkomst zal andersom zijn. Omgekeerd! In het zo-even aangehaalde 16^{de} vers (van Ezechiël 38) staat dat God juist voor de ogen van de gehele wereld aan Hem geheiligd zal worden!

Twee aanvallen

Er is in Ezechiël 38 sprake van twee aanvallen. Dit wordt doorgaans bij de uitleg van dit Bijbelgedeelte over het hoofd gezien. Zorgvuldig lezen en bestuderen is noodzakelijk. God zegt ook in Zijn Woord dat wie Hem ERNSTIG zoeken, die zullen Hem vinden! De Joodse staat zal het eerste doelwit van Gog zijn, zo lezen wij in Ezechiël 38 vers 8-9 (SV):

- *“Na vele dagen zult gij bezocht worden; **in het laatste der jaren** zult gij komen in het land, dat wedergebracht is van het zwaard, dat vergaderd is uit vele volken, **op de bergen Israëls**, die steeds tot verwoesting geweest zijn; als hetzelfde land uit de volken zal uitgevoerd zijn, en zij allemaal zeker zullen wonen. Dan zult gij optrekken, gij zult aankomen als een onstuimige verwoesting, gij zult zijn als een wolk, om het land te bedekken; gij en al uw benden (HSV: uw troepen), en vele volken met u.”*

Wij dienen daarom de ontwikkelingen in het Midden-Oosten rondom de staat Israël nauwlettend te volgen. Daar zal zich de directe aanleiding voordoen voor deze wereldoorlog. Maar niet alleen Juda (de Joden), ook Israël (het 10 stammenrijk) krijgt met de agressie van Gog te maken. Het tweede en eigenlijke doel zal West-Europa zijn, de woonplaats van de 10 zogenaamde verloren stammen Israëls. Ook Noord-Amerika (de VS en Canada) moeten tot dit Israël worden gerekend en dit gebied ligt via de Noordpool dicht bij Rusland als wij doorgaans beseffen!

In het – in vroegere jaren bekende – [visioen van George Washington](#), de eerste president van de VS, is behalve van de onafhankelijkheidsoorlog en de burgeroorlog ook nog sprake van een oorlog in de laatste dagen, waarbij Amerika van buitenaf wordt aangevallen! In Ezechiël 38:10-12 vinden wij die tweede aanval op dat Israël van het Westen:

- *“Alzo zegt de Heere HEERE: **Te dien dage zal het OOK geschieden**, dat er raadslagen in uw hart zullen opkomen, en gij zult een kwade gedachte denken, en zult zeggen: Ik zal optrekken naar dat dorpland, ik zal komen tot degenen, die in rust zijn, die zeker wonen, die altemaal wonen zonder muur, en grendel noch deuren hebben. Om buit te buiten, en om roof te roven (sv: om roof te plegen, om buit te roven); om uw hand te wenden tegen de woeste plaatsen, die*

nu bewoond zijn, en tegen een volk, dat uit de heidenen verzameld is, dat vee en have verkregen heeft, wonende in het midden des lands.” (SV)

Let op dat woordje “**ook**”. Daar wordt gesproken over het rijke Westen, waar Rusland al zo lang met begerige ogen naar kijkt.

10

“Die in rust zijn”; het enige deel van de wereld dat niet door oorlog wordt geteisterd.

“Die zeker wonen”; waar men leeft in weelde en grote welvaart geniet.

“Die allemaal wonen zonder muur en grendel noch deuren hebben”; moeten wij hierbij niet in het bijzonder denken aan het “Europa zonder grenzen” van onze tijd?!

Het Westen ontwapent

Iemand werpt misschien tegen dat Rusland toch niet zo dom zal zijn om een oorlog met twee fronten te beginnen!

Maar het valt zeer te betwijfelen of dat een punt van overweging zal zijn, gezien het feit dat het Westen jarenlang en nog steeds bezig is met ontwapening en afbraak van zijn defensie.

In Rusland daarentegen draait de wapenindustrie op volle toeren en is geen sprake van ontwapening, ondanks mooie afspraken en al houdt men de schijn op dat men die ook naleeft. Maar Gods Woord vermeldt niet dat het ook tot een bezetting van het Westen zal komen! Het zal wel een zeer

benauwde tijd zijn voor onze volkeren. Een tijd van grote benauwdheid: de profetische tijd van de Benauwdheid van Jakob ⁹ (zie [Jeremia 30](#)).

Wel vernemen wij dat God bij die strijd voor Israël (het 10-stammenrijk) en Juda (het 2-stammenrijk) dan Zelf tussenbeide komt en ingrijpt:

- ***“Maar het zal geschieden te dien dage, ten dage als Gog tegen het land Israëls zal aankomen, spreekt de Heere HEERE, dat Mijn grimmigheid in Mijn neus zal opkomen. Want Ik heb gesproken in Mijn ijver, in het vuur Mijner verbolgenheid: Zo er niet, te dien dage, een groot beven (HSV: een zware aardbeving) zal zijn in het land Israëls! Zodat van Mijn aangezicht beven zullen de vissen der zee, en het gevogelte des hemels, en het gedierte des velds, en al het kruipend gedierte, dat op het aardrijk kruipt, en alle mensen, die op de aardbodem zijn; en de bergen zullen nedergeworpen worden, en de steile plaatsen zullen nedervallen, en alle muren zullen ter aarde nedervallen. Want Ik zal het zwaard over hem roepen op al Mijn bergen, spreekt de Heere HEERE; het zwaard van een ieder zal tegen zijn broeder zijn. En Ik zal met hem rechten, door pestilentie en door bloed; en Ik zal een overstelpenden plasregen, en grote hagelstenen, vuur en zwavel regenen op hem,***

⁹ Zie eventueel onze studie [“De benauwdheid van Jakob”](#) van H. Siliakus. (noot AK)

en op zijn benden (HSV: zijn troepen), en op de vele volken, die met hem zullen zijn. **Alzo zal Ik Mij groot maken, en Mij heiligen, en bekend worden voor de ogen van vele heidenen; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben.**” (Ezechiël 38:18-23, sv)

En hier herkennen wij dan de gebeurtenissen van het 6^{de} zegel uit het Boek Openbaring:

12 • “En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. **Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven** (sv: wie kan [blijven] bestaan)?” (Openbaring

6:12-17) ¹⁰

Het positieve dat wij kunnen vermelden is dat al deze schokkende gebeurtenissen zullen maken dat velen zich nog van hun goddeloze handel en wandel zullen bekeren in die dagen. Lees ook wat hierover in Joël 2 ¹¹ gezegd wordt. Dan komt de Spade Regen ¹² en het wonderbare gebeuren van het 7^{de} zegel, de Bruiloft van het Lam! ¹³

13

Door het Voorhangsel

Letten wij nog op het volgende. De hoofdstukken 38 en 39 van Ezechiël kunnen wij de Voorhanghoofdstukken noemen, volgens de tabernakelordering van het boek Ezechiël. In die dagen gaat het ware Israël, waaronder de ware kinderen Gods moeten worden verstaan, zij die luisteren

¹⁰ Voor meer UITLEG over deze verzen, zie onze studie van het Boek "[Openbaring, hoofdstuk 6](#)" van CJH Theys en/of "[Openbaring, hoofdstuk 6](#)" van E. van den Worm. (noot AK)

¹¹ Zie eventueel onze studie "[Crises van de eindtijd \(Goddelijke gerichten vanaf de tijd van de grote afval, volgens de beschrijving van het boek -en de profeet- Joël\)](#)" van H. Siliakus. (noot AK)

¹² Zie noot 2.

¹³ Zie eventueel onze studie "[Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde](#)" van E. van den Worm. (noot AK)

naar de stem des Heren, door het Voorhangsel. ¹⁴
Het ware Israël gaat dan door haar Pniël in deze
tijd – zoals eenmaal de aartsvader Jakob, zie [Ge-
nesis 32](#) – en komt tot de volkomen kruisiging van
het vlees. Zij zullen zich vastklemmen aan hun
Here en niet langer aan andere dingen. En voor
hen zal gelden wat door het getal 38 in Gods Bijbel
zo wonderbaar wordt uitgedrukt: **het einde van
de beproevingen is in zicht!**

14

H. Siliakus

Uit: Tempelbode, febr. 1994

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

¹⁴ Zie eventueel onze studie "[Tabernakel symbolieken \(18\):
Het VOORHANGSEL en het heilige der heiligen](#)" van E.
van den Worm. (noot AK)