

Eindtijdbode

**Jezus Christus en Dien gekruisigd**

[www.eindtijdbode.nl](http://www.eindtijdbode.nl)

# De vliegende boekrol



Artwork by Pat Marvenko Smith ©1982, 1992  
www.revelationillustrated.com

**N.a.v. het visioen in Zacharia 5 vers 1-4**

## Verborgenheden

Het 6<sup>de</sup> visioen <sup>1</sup> dat de profeet Zacharia <sup>2</sup> ontving, was dat van de “vliegende boekrol”. Wij vinden het opgetekend in Zacharia 5 vers 1-4 (HSV):

*“Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag (in een visioen), en zie, **een vliegende boekrol**. Hij (namelijk: de Engel van de Here, d.i. de Geest van God) zei tegen mij: Wat ziet u? En ik zei: Ik zie een vliegende boekrol, twintig el lang en tien el breed. Toen zei Hij tegen mij: Dit is de vloek die zal uitgaan over heel het land. Voorzeker, ieder die steelt, zal hier volgens deze vloek weggevaagd (SV: uitgeroeid) worden en ieder die een valse eed aflegt, zal hier volgens deze vloek weggevaagd (SV: uitgeroeid) worden. Ik heb deze vloek doen uitgaan, spreekt de HERE van de legermachten, om naar het huis van de dief te gaan, en naar het huis van hem **die in Mijn Naam een valse eed aflegt**. Hij zal midden in zijn huis overnachten en het houtwerk ervan en de stenen ervan vernietigen.”*

Het is voor een deel duidelijk wat wij hier lezen, maar aan de ander kant ook raadselachtig.

---

<sup>1</sup> Zie eventueel onze studie: [“De visioenen van Zacharia en de – geestelijke – betekenis ervan voor de Bruidsgemeente”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>2</sup> Zie eventueel onze studie: [“De eindtijd-profetieën van de profeet Zacharia”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

Daarmee komt een eigenaardigheid naar voren, die de gehele Bijbel met zich meedraagt. De Bijbel heeft een klare, heldere boodschap, die voor iedereen verstaanbaar is. Als er staat: *“U zult niet stelen”* (Exod. 20:15), dan is dat voor een ieder duidelijk. Toch ligt er ook een sluier over diezelfde Bijbel, die verbergt wat voor de *“wijzen en verstandigen”* van deze wereld (de wereldsginzende *“wijzen”* wel te verstaan) verborgen moet blijven (zie Matth. 11:25). **Vele dingen – aangaande God en Zijn Woord – zullen zelfs ook verborgen blijven voor u, als kind van God, wanneer u niet weet “neder te zitten aan de voeten van de Meester”.** Nederzitten betekent: tijd nemen om te luisteren, maar ook zich vernederen, zich onderwerpen en worden *“als de kinderen”* (zie Matth. 18:3, maar ook 1 Kor. 14:20). Tijdens Zijn bediening op aarde sprak Jezus vele malen in gelijkenissen tot de menigte. Hij deed dit, omdat er voor de massa veel verborgen moe(s)t blijven. **De diepere zin van de gelijkenissen mochten alleen Zijn discipelen weten.** En, zo is het nog steeds! Wanneer wij waarachtige discipelen van Jezus zijn, NAVOLGERS van Hem, die Hem IN ALLES gehoorzaam willen zijn, dan zegt de Heer ook tot ons: *“Het is u gegeven het geheimenis (SV: de verborgenheid) van het Ko-*

*ninkrijk van God te kennen (SV: te verstaan)*” (Mark. 4:11a, zie ook Luk. 8:10).

## Het raadsel van de boekrol

Bij het lezen van de beschrijving van dit visioen van de *“vliegende boekrol”* komen er vele vragen bij ons op. Om er enkele te noemen:

- Wat is dit voor een oordeelsaankondiging?
- Voor wie is dit bestemd?
- Voor welke tijd is dit bedoeld?
- Waarom juist deze zonden genoemd?
- Wat is die boekrol?
- Wat betekenen de maten van deze boekrol?

**God Zelf geeft ons echter in Zijn Woord antwoord op al deze vragen en wil ons het raadsel onthullen.**

## De Hoofdsteen toegeroepen

Voor WIE de boodschap van dit visioen bestemd is, dat ontdekken wij al snel: Voor *“heel het land”* zegt vers 3 (lees hiervoor echter: *“heel de AARDE”*). Het Hebreeuwse woord “erets”, dat hier gebruikt wordt, betekent namelijk zowel “land” als “aarde”. En de boodschap geldt voor de tijd waarin wij NU leven. De profeet Zacharia stond als het ware op de drempel van de oude naar de

nieuwe bedeling.<sup>3</sup> Hij kreeg zijn visioen aan de vooravond van 'de Tijdsbedeling der Genade'.<sup>4</sup> De oude bedeling werd in zijn tijd afgesloten. Na een nacht van 400 jaren van 'stilzwijgen' zou de nieuwe bedeling aanbreken. Daarom is datgene wat Zacharia zag bestemd voor ONZE bedeling, en mocht hij profeteren over de "Hoofdsteen" (zie Zach. 4:7, SV) Die uit de lijn van Zerubbabel zou voortkomen, en Die men toeroepen zou: "Genade, genade zij hem (beter vertaald: **genade of heil, wees ons genadig!**)" (zie Zach. 4:7b). Jezus Christus is die "Hoofd- en Hoeksteen". Hij is de "uiterste Hoeksteen" (zie Ef. 2:20 en 1 Petr. 2:6, SV). "De GENADE en de WAARHEID zijn door Jezus Christus geworden" (Joh. 1:17b). Hem werd en wordt nog altijd toegeroepen: "**Hosanna**" (zie Matth. 21:9), wat wil zeggen:

- "Red nu",
- "Geef nu heil",

---

<sup>3</sup> De oude bedeling = De periode die de verhouding tussen God en mens **VOOR** Christus' (1<sup>ste</sup>) komst aangeeft. De nieuwe bedeling = De periode die de verhouding tussen God en mens **NA** Christus' (1<sup>ste</sup>) komst aangeeft. (noot AK)

<sup>4</sup> De Tijdsbedeling der Genade = Het tijdperk – waarmee de periode van 2000 jaar van de Gemeente, en van de Heilige Geest, en van Gods GENADE voor de mensheid wordt bedoeld – waarin wij nu leven. De telling van deze 2000 jaar is m.i. begonnen bij de aanvang van Jezus bediening op aarde. (noot AK)

- “Wees ons nu genadig”.

**Ja, Hij redt en verlost nog altijd! Er is redding en verlossing in Zijn bloed.** Door het geloof in Zijn gestorte bloed is er verlossing en heil voor een ieder die tot deze LEVENDE Steen komt!

## Het Woord waar niemand omheen kan

Doch deze Redder heeft ook eenmaal gesproken: *“En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag”* (Joh. 12:47-48). **Jezus is gekomen om te redden, te behouden en genade te geven.** NIET om te veroordelen. Doch wie Hem verwerpt, heeft iets dat hem (of haar) zal veroordelen en verdoemen – *“uitroeien”* staat er in Zacharia 5 vers 3 van de Statenvertaling – namelijk: het Woord (van God), zoals het tot de mens gekomen is (zie Joh. 12:48)!

En, daar hebt u die *“vliegende boekrol”*! Want, het Woord, met de eraan verbonden vloek of zegen, komt in ieders huis en leven. Niemand kan er omheen. Niemand kan het tegenhouden. **Wie niet naar dit Woord (van God) luistert en han-**

**delt, zal sterven** (geestelijk gezien, maar ook “de 2<sup>de</sup> dood” – zie Openb. 20:6 en 14-15). Dit Woord, deze “*vliegende boekrol*”, is uitgegaan over de gehele aarde. Niemand kan het binden. Het Evangelie van het Koninkrijk (van God) is gepredikt “*tot een getuigenis voor alle volken*” (zie Matth. 24:14), en dus **voor alle mensen**. Het getuigt TEGEN degenen die Jezus verwerpen, maar het getuigt VOOR degenen die Jezus aannemen en zich onderwerpen aan Hem. Het is het Evangelie van GENADE voor alle mensen, maar het brengt ook het OORDEEL, de vloek van Zacharia 5. Want: “*Wie op deze Steen (= Jezus Christus, de Hoeksteen – zie vers 42) valt, zal verpletterd worden!*” (Matth. 21:44).

## Stelen en een valse eed afleggen

Waarom worden nu echter juist de zonden van “*stelen*” en “*een valse eed afleggen*” genoemd? Er zijn toch wel ergere zonden? Versta dit echter goed: Deze zonden hebben te maken met ONeerlijkheid en ONoprechtheid. Wij zagen reeds dat dit gezicht van de “*vliegende boekrol*” te maken heeft met Jezus’ woord AANNEMEN of VERWERPEN. Maar God gaat hier nog een stap verder. Door het noemen van deze zonden maakt Hij duidelijk dat wij er (nog) niet zijn als wij alleen maar ‘in Jezus geloven’. **Het zaligmaken-**

de geloof is geloof dat leidt tot ware **LE-VENSHEILIGING**. Waar het om gaat is, of wij Hem OPRECHT en IN WAARHEID dienen. Dit is voor God het allerbelangrijkste en hierop legt Hij in onze tijd nog meer de nadruk als in de oude bedeling. De Vader zoekt **“AANBIDDERS”** die Hem **“aanbidden in geest (= oprecht, vanuit hun innerlijk) en waarheid”** (zie Joh. 4:23). Het zijn ook deze **“aanbidders”** in het Heiligdom (zie Openb. 11:1 <sup>5</sup>), die eenmaal voor de Grote Verdrukking bewaard zullen worden (zie Openb. 11:2).<sup>6</sup>

Dienen wij Hem oprecht of is ons dienen slechts een zaak van het uiterlijke?

- **“Stelen” wil zeggen: langs kromme wegen proberen de zegeningen van de Heer te bemachtigen**, in plaats van het kiezen van de rechte weg, de weg van gehoorzaamheid en kruisiging van het vlees (= het afsterven aan zonde en ongerechtigheden).

---

<sup>5</sup> *“En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf (SV: meetroede) leek. En de engel was erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het (reukoffer- of wierook)altaar en hen die daarin AANBIDDEN. Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, 42 maanden lang (= 3½ jaar, de periode van de grote verdrukking)”* (Openb. 11:1-2, HSV). (noot AK)

<sup>6</sup> Zie noot 5.



- En **“een valse eed afleggen”** houdt in dat wij **God, keer op keer, van alles beloven maar het NIET doen, wij dienen Hem dan ‘niet in waarheid’.**

Een kind van God dat zich schuldig blijft maken aan deze zonden, wordt een geveinsde. En een geveinsde die zich niet bekeert, gaat voor eeuwig verloren! In dit verband staat er in Openbaring 22 vers 15 geschreven: **“Maar BUITEN (= buiten de poorten van Gods stad – zie vers 14) bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet”.**

## De maat van het Heiligdom

De boekrol van Zacharia heeft niet voor niets de maat van het Heiligdom <sup>7</sup>: 20 x 10 el<sup>2</sup> (zie Zach. 5:2). In het Heiligdom, daar wil de Heer ons brengen. Door Zijn Woord en Zijn Geest. **Hij wil ons hogerop brengen in ons geestelijk leven.** Opdat wij Hem mogen dienen als priesters <sup>8</sup> en

---

<sup>7</sup> Voor meer over **de geestelijke betekenis** van het Heiligdom, zie onze studies: **“[Christus in de Tabernakel](#)”** van CJH Theys en/of **“[De Tabernakel van Israël](#)”** (**Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe**) van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>8</sup> Zie eventueel onze studie **“[Lukas – het boek van de NIEUWE MENS in Christus](#)”** (Over Jezus, de Hogepriester

priesteressen in het Heiligdom. Zoals geschreven staat in Jesaja 61 vers 6b: *“Maar u zult priesters van de Here heten”*. **De Heer wil, dat wij zullen behoren tot die AANBIDDERS in het Heiligdom van Openbaring 11:1, de Bruidsgemeente**, die bewaard zal worden in de woestijn ten tijde van de Grote Verdrukking (zie Openb. 12:6 en 14).<sup>9</sup> En als wij straks tot deze Bruidsgemeente willen behoren, dan moeten wij er NU mee beginnen om ernst te maken met die twee zaken waarover wij zo even spraken. Er namelijk voor zorgen dat wij Hem zullen **dienen in OP-RECHTHEID en in WAARHEID**. Brandofferaltaar <sup>10</sup> en Wasvat <sup>11</sup> dienen een vaste plaats in ons leven te hebben gekregen. Het Brandofferaltaar zegt ons, dat wij niet moeten proberen de zegen van de Here te *“stelen”* (d.i. wel de zegen willen hebben, maar niet de prijs ervoor willen betalen). Wij moeten bereid zijn de weg van ‘de kruisiging van het vlees’ te gaan. Het (kopen)

---

en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen)”, van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>9</sup> Zie eventueel de studie: [“Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?”](#) van A. Klein. (noot AK)

<sup>10</sup> Voor meer over **de geestelijke betekenis** van het Brandofferaltaar, zie noot 7.

<sup>11</sup> Voor meer over **de geestelijke betekenis** van het (kopen) Wasvat, zie noot 7.

Wasvat, dat ook een plaats had in de Voorhof van Israëls tabernakel <sup>12</sup>, herinnert ons aan de belofte die wij aflegden bij onze waterdoop. Laat dit geen “*valse eed*” zijn geweest! **Volg Jezus en wandel “in nieuwheid des levens”** (zie Rom. 6:4, SV)! Zo zal het oordeel en de vloek van de “*vliegende boekrol*” u niet treffen. Net zoals eens de verderfengel in Egypte de met bloed bestreken deuren voorbijging, zo zal het oordeel en de vloek van de “*vliegende boekrol*” ook uw huis en leven voorbijgaan. U zult van genade (kunnen blijven) zingen!

**H. Siliakus**

Enigszins bewerkt door A. Klein

---

<sup>12</sup> Voor meer over **de geestelijke betekenis** van de Voorhof van Israëls tabernakel, zie noot 7.