

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

www.eindtijdbode.nl

Charismatische infiltratie



Satanische begoocheling

Een kenmerkend verschijnsel van deze tijd (geschreven rond 1980) is ongetwijfeld “de [Charismatische Beweging](#)”. Het eigenaardige (merkwaardige, zo u wilt) van deze beweging is, dat zij aanhangers, volgelingen, vindt zowel in Rooms Katholieke-kringen als in Protestantse gelederen. Waarbij het gaat om mensen van allerlei schakering. De één vindt de ander op het terrein van “de charismatische ervaringen”.

Oecumenisten ¹ beschouwen deze beweging als een belangrijke bijdrage ter bereiking van hun doel. Men is doorgaans van oordeel dat deze beweging een “uitloper”, een “vertakking” is van de Pinkstergroepering. Mag dit waar zijn, zo is het verblijdend dat een grote groep van Pinkstergelovigen ² deze Charismatische Beweging resoluut afwijst!

Praktijken en leringen

¹ Oecumène = Een algemene kerk, één kerk voor de hele wereld. De oecumenisch beweging streeft naar toenadering tussen de verschillende christelijke kerken (inmiddels ook tussen andersoortige, niet-christelijke gelovigen).

Zie eventueel onze studie “[De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

² Pinkstergelovigen = Gelovigen en Gemeenten waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring – dus: de boodschap over en de ervaring van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest – gepredikt en ervaren wordt. (noot AK)

Uit deze beweging komen te veel eigenaardigheden, buitenissigheden, voort. Al zou het alleen maar op grond hiervan zijn, zo is deze beweging in de praktijk per sé niet acceptabel! De charismatici geloven en leren ook, en verwijzen dan naar 1 Korinthe 12 (dat gaat over: Vele gaven, één Geest - Vele leden, één lichaam), dat zij die geen voortdurende ervaring hebben opgedaan in de door hun genoemde “charismatische vernieuwing”, aangemerkt moeten worden als “tweederangs-christenen”, Zúlke mensen zijn zeker **niet** vervuld met de Heilige Geest. ³ Dat is dan de conclusie. Maar daar is nog méér. De ervaringen in de Charismatische Beweging moeten voortduren. Dat wil zeggen, dat er verwacht wordt, dat iemand voortgaat met spreken in de zogenaamde “geestelijke taal” (bedoeld wordt dan de “tongentaal”), waarmee dan bewezen wordt dat men blijvend vervuld is met de Heilige Geest. Zo iemand moet dan ook altijd kunnen spreken van allerlei vreemde, nieuwe en wonderbaarlijke ervaringen, want zijn of haar geestelijkheid wordt beoordeeld naar de maat van deze ongewone verschijnselen, zoals “dansen in de Geest”, psychosomatische ⁴ belevenissen die betrekking

³ Zie eventueel onze studie “[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)” van CJH Theys. (noot AK)

⁴ Het lichaam en de ziel als één geheel betreffend of beschouwend. (noot AK)

hebben zowel op het menselijk lichaam als op de ziel, en zelfs wordt een soort van “coma” (een soort van geestelijke bewusteloosheid) voorgestaan. Zo iemand kan dan van alles doen en/of ondervinden, omdat dan, zo denkt men, de Geest over hem of haar komt. Ziele-kracht wordt gezien voor Geestelijke kracht vanuit de hoogte, in elk geval vanuit de bovennatuurlijke wereld. Het behoeft naar onze bescheiden mening geen nader betoog, hoe groot het gevaar wel is, waar hier immers sprake is van **miskenning van de werking van de Geest**. Want in feite worden uitingen van “roerselen” (= de beweegredenen van het hart) en “krachten” die in iedere menselijke ziel sluimeren, gekend en erkend als werkingen van de Heilige Geest. Het mag over het algemeen als bekend worden verondersteld, dat deze dingen zich ook voordoen in verschillende **heidense godsdiensten**. Ons inziens moet de Charismatische Beweging, zijnde een satanische begoocheling, worden afgewezen en veroordeeld!

Compromis-neigingen

Het is treurig, maar waar, dat allen, die zich tot deze beweging rekenen, ook de vrij algemeen heersende gedachte koesteren, dat men in onze hedendaagse samenleving zijn overtuiging niet consequent kan doorvoeren. Als argument poneert (= stelt) men dan, dat die overtuiging niet aan anderen kan worden opgelegd. De weg van

“compromis” wordt verkozen boven die van waarachtige Christelijke geloofsovertuiging. En dit op zichzelf is al verkeerd. Zoals het meestal gaat met dergelijke “geestelijke nieuwigheden” (ook in Pinksterkringen maken wij dit mee!) wordt alles toegejuicht en met vreugde ontvangen. **De “toetssteen” – Gods Woord wordt dan niet meer gekend.**

Waarlijk, ook in het intermenselijk verkeer, als wij ons zo mogen uitdrukken, is de positie van de ware gelovigen, van de Bijbel-christenen, moeilijk. Toch is dit nog géén reden om overstag te gaan, om zich “zomaar” aan te passen. Gods kinderen zijn immers “vreemdelingen hier op aarde”, en in hun omgang met hun medemensen moeten zij wandelen als “*kinderen van het licht*”.

- “...en zij hebben beleden dat zij **vreemdelingen en bijwoners op de aarde** waren.” (Hebreeën 11:13b, HSV)
- “Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel.” (1 Petrus 2:11, HSV)
- “Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; **wandel als kinderen van het licht.**” (Efeze 5:8, HSV)

Daar is voor dezulken **geen andere waarheid dan “Jezus en Dien gekruisigd”**. Amen.

Ons schiet een gedicht te binnen, dat zeker als passend en ook als treffend mag worden gezien. Wij laten hieronder enkele regels volgen:

*“Zeg aan het volk: Er is zwaar weer op til !
Maar, Heer, het is al jaar en dag zwaar weer!
Nochtans: er is nog zwaarder weer op til !
Maar, Heer, geloven doet men dat niet meer!”*

Een schijn-opwekking

Een herleving van de Pinkster-waarheid en Pinkster-ervaring betekent niet dat deze “immuun” zijn voor satanische verzoeken en begoocheling.

In de praktijk maken wij dan ook mee, dat werkingen van de Heilige Geest (dat wil zeggen: Zijn manifestaties ⁵) ogenblikkelijk **de vijand** aanzetten tot activiteit. Zijn noodzakelijke aanvallen zijn echter zó subtiel, dat zijn overwinningen nauwelijks meer direct worden waargenomen. Daar zijn inderdaad mensen die het bedrog van Annanias en Saffira (zie Handelingen 5:1-11) heel makkelijk kunnen zien als “charismatische onvolwassenheid”, en dat wat Petrus zag in Simon de tovenaer met zijn **niet-wedergeboren** hart (zie Handelingen 8:9-24) makkelijk als menslievendheid, maar daarom is het nog niet zo!

⁵ Zie eventueel onze studie “[De Gever en Zijn Gaven](#)” van CJH Theys. (noot AK)

Te midden van de hiervoor bedoelde “Charismatische Vernieuwing” moeten wij er zeer zeker op rekenen, dat de satanische aanvallen **nog subtieler** zullen worden. Onze Pinksterboodschap is, zoals reeds gezegd: **Christus** (en Dien gekruisigd). Dit is de wil van de Vader, het welbehagen van de Geest en de opdracht van het geschreven Woord. De Doper staat bóven de Doop die Hij toebedeelt; en God staat te allen tijde bóven Zijn Woord. Waarlijk, de meergenoemde beweging vraagt van ons de grootste waakzaamheid en attentie. Op spitsvondige wijze kan men de kern van de Bijbelse boodschap verplaatsen – één van de grote misleidingen van de laatste dagen – maar het resultaat is diabolisch (= duivels)!

Ervaringen belangrijker dan het Woord

Het heilige dooreengooien en afroffelen (sic ! = van “*sic erat scriptum*” = bewust zo geschreven – AK) is een andere subtiele valstrik van satan voor charismatici. De tendens is: zich enkel verheugen in de ervaring. Die ervaring moet zó opwekkend zijn, dat die te allen tijde moet worden aangemoedigd, om het zielen-winnen met nog groter kracht te laten plaatshebben. Faalt men hierin, dan doet men tekort aan Gods Raadsplan (zo denkt men). Alweer **een subtiele valstrik van satan!** De tragedie – anders kunnen wij het niet noemen – van de “Charismatische Vernieuwing”

is het hóger stellen van de (menselijke) ervaring dan het (Goddelijk) Woord.

Het mag dan barmhartig, welwillend en menslievend lijken om fellowship met charismatici aan te moedigen, wier leerstelling geheel verschillend is en afwijkt van de gezonde leer, maar ónze bevinding is, dat zulk een barmhartigheid **vleselijk** is, als wordt vastgehouden aan onschriftuurlijke leerstellingen en methoden, die het kruis van Christus minachten, waardoor menigten van goedgelovigen gebracht worden tot een eeuwigheidsbestemming zonder Christus!

Dat God ons trouw zal houden aan het eenmaal ontvangen allerheiligst geloof en de goedwillenden onder ons die onderscheiding van de Geest (Gods Geest wel te verstaan - AK) zal schenken, om te voorkomen dat zij (en wij - AK) een prooi worden van satan en zijn demonen. Dat "Christus gekruisigd en verrezen in opstandingskracht" te allen tijde het onderwerp van ons getuigenis en prediking zal blijven, om een, vanwege zonden, verloren wereld te winnen.

Wij bidden de Heilige Geest om ons te blijven leiden "in al de waarheid".

God zij de glorie!

Amen.

CJH Theys

Uit: Tempelbode, mei 1982
Enigszins bewerkt door A. Klein