

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

www.eindtijdbode.nl

Een nieuwe koning (de antichrist)



Een nieuw jaar hoeft niet noodzakelijkerwijs een nieuw tijdperk in te luiden. Doch er is veel dat ons heden zegt, dat wij een verandering der dingen te verwachten hebben. Steeds duidelijker tekenen verschijnen, die daarop wijzen. De natuurverschijnselen wijzen erop, de gebeurtenissen in de wereld spreken ervan en ook aan de mentaliteit van de hedendaagse mens kunnen wij het aflezen. Maar... vooral de ontwikkelingen in de Gemeente des Heren – de onrustbarende afval (van het ware geloof in God en Zijn gebod – noot AK) en de grootschalige verleiding – voorspellen een verandering waarvan niet veel goeds te verwachten is. *“Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt!”* (zie Openbaring 2:7, 11, 17, 29, 3:6, 13 en 22).

De tijd nadert zijn volheid. Aan alles merken wij het. Een andere tijd breekt aan. Een nieuwe koning staat op. Het aantreden van een nieuwe heerser brengt vaak verandering van tijd. In de oude wereld begon met de regering van een nieuwe vorst steevast een nieuwe tijdrekening. Ook in de Bijbel lezen wij menigmaal, dat in het zoveelste jaar van die en die koning dit of dat gebeurde. En in dit eeuwig-blijvende Woord van God vinden wij in Exodus 1:8 de volgende woorden neergeschreven: *“Daarna stond een nieuwe koning op over Egypte, die Jozef niet gekend*

had" (SV). Dit zijn woorden met een profetisch perspectief, reikend tot in onze tijd! Want hier wordt beschreven wat er in feite aan de hand is in onze huidige wereld. **Een nieuwe koning staat op.** Daarom staan wij heden (vlak) voor een nieuwe tijd. Voor Israël, in de dagen van Mozes, zou het een zware tijd worden. Een tijd van verdrukking en verzuchting. Alle vreedigheid werd het bestaan ontnomen. Angst, onzekerheid, opjagerij en harde dienst (slavenarbeid) kwam ervoor in de plaats (lees, onder andere, Exodus hoofdstuk 1).

Volheid in verwachting

Zulk een tijd staat ook ons thans te wachten; eigenlijk zijn wij die al ingegaan. Zoals de Heilige Geest, door de apostel Paulus, reeds betuigd heeft in 2 Timotheüs 3:1 (HSV): "***En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken***". In de beschrijving die dan volgt, herkennen we het thans levende mensengeslacht:

- *“Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf (1), geldzuchtig (2), grootsprekers (SV: laatlunkend) (3), hoogmoedig (4), lasteraars (5), hun ouders (SV: de ouderen) ongehoorzaam (6), ondankbaar (7), onheilig (8), zonder natuurlijke liefde (9), onverzoenlijk (10), kwaadsprekers (11), onmatig (12), wreed (13), zonder liefde voor het*

goede (SV: tot de goeden) (14), verraders (15), roekeloos (16), verwaand (17), meer liefhebbers van zingenot (SV: wellusten) dan liefhebbers van God (18). Zij hebben een schijn van godsvrucht (SV: een gedaante van godzaligheid), maar hebben de kracht ervan verloochend (19),...” (2 Timotheüs 3:2-5a, HSV).

De vraag rijst dan voor wie dit **“zware tijden”** zullen zijn. Voor de mensheid in het algemeen? Voor de christenen in het algemeen? Neen, veeleer voor de getrouwe kinderen Gods. Niet het volk van Egypte werd verdrukt in Mozes' dagen, maar Israël. Weliswaar zullen ook wereldlingen (ongelovigen) en naamchristenen iets van die zwaarigheid merken, maar die worden steeds ongevoeliger. Zelfs hun gewetens zullen uiteindelijk “als met een brandijzer toegeschroeid” zijn, staat in 1 Timotheüs 4:2 geschreven. Zij zullen het pas goed merken als de tijd van de Grote Verdrukking aanbreekt.

Laten wij echter eens op de aard van die zwaarigheid letten, zoals die door Paulus beschreven is. En vooral ook op het feit dat hier eigenlijk in het bijzonder gesproken wordt over mensen die als christelijk bekend zullen staan: *“Zij hebben een schijn van godsvrucht (SV: een gedaante van godzaligheid), maar hebben de kracht ervan verloochend”* (2 Timotheüs 3:5, HSV). Wij vinden in de

verzen 2 t/m 5 (van 2 Timotheüs 3) een opsomming in 19 punten. Wat veelzeggend is, omdat 19 net geen 20 is. In de Bijbelse getallensymboliek ¹ spreekt 20 van “volheid in verwachting”. De lengte van het Heiligdom van de Israëlitische Tabernakel ² was 20 el. Na 20 el was het priestervolk genaderd tot de Voorhang, van waarachter Christus (spoedig) zal verschijnen als Bruidegom om Zijn Bruid het Allerheiligste binnen te leiden. Wie nadert tot de 20, dat ons spreekt van “de volheid en volkomenheid in verwachting”, zal derhalve de Bruiloft van het Lam ³ in mogen gaan. Maar zij die blijven steken bij 19, zullen

¹ Zie eventueel onze (niet gedigitaliseerde) studie [“De symboliek der Bijbelse getallen”](#) van CJH Theys, met **uitleg over de in de Bijbel genoemde getallen 1 t/m 600**. (noot AK)

² Als u meer wilt weten over de diep-geestelijke betekenis van de Tabernakel en de verschillende Tabernakelobjecten, zie dan onze studie [“De Tabernakel van Israël”](#) (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe), van E. van den Worm en/of de zeer uitgebreide studie [“Christus in de Tabernakel”](#) van CJH Theys. Of zie ons [“Tabernakelschema”](#) (een korte samenvatting, met plaatjes, van het **Goddelijke patroon van de geestelijke ontwikkelingen van een christen**, n.a.v. de verschillende Tabernakel-objecten). (noot AK)

³ Zie eventueel onze studie [“Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

(geestelijk) tekortschieten en niet gereed zijn, als Christus komt. ⁴ Zij zullen buiten moeten blijven, in “*de buitenste duisternis*” (zie Mattheüs 25:30 – hier het beeld van de Grote Verdrukking). Naar deze lauwe en ongehoorzame christenen verwijzen die 19 punten van 2 Timotheüs 3:2-5. Door hun toedoen zal de geestelijke en zedelijke toestand van de wereld van onze dagen nog sneller verslechteren. Want, “*als het zout zijn smaak verloren heeft* (SV: *smakeloos wordt*, ofwel: *geworden is*), *waarmee zal het gezouten (= smakelijk gemaakt) worden?*” (zie Mattheüs 5:13 en Lukas 14:34). En het zullen vooral deze gelovigen zijn, die de getrouwe kinderen Gods tot last zullen zijn.

Zware tijden

Het zullen “*zware tijden*” zijn voor de getrouwen. Wat zij zullen moeten meemaken, kunnen wij opmaken uit die 19 punten, die een beschrijving bedoelen te geven van de aard van die zwaarigheid. Deze beschrijving vertelt ons, dat er in die dagen nog maar weinig echte broeders en zusters in Christus zullen zijn. Er zullen meer ge-

⁴ Zie eventueel op onze website het artikel “[Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’ \(over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd\)](#)” van E. van den Worm / A. Klein. (noot AK)

veinsde gelovigen dan oprechte christenen (ofwel: ware NAVOLGERS van Christus) zijn. Verder zullen wij in die dagen moeten optornen tegen zonde en wereldgelijkvormigheid in de gemeenten, zo leren wij hier. Het bedrog en de schijn zullen grote vormen aannemen. Geniepigheden en gemene streken zullen wij ervaren van zogenaamde geloofsgenoten. Voorwaar, geen aangenaam toekomstbeeld! En die tijd is reeds ingegaan. Deze dingen maken wij in onze dagen (geschreven in 1990) al mee. Het wordt zwaar de Here te dienen als wij niet werkelijk in Hem zijn en vervuld zijn met Zijn Heilige Geest. Onze verwachting moet TOT VOLHEID komen.

Schaduwen van de antichrist

Een nieuwe koning staat op over Egypte. Egypte is in de Bijbel vaak het beeld van de wereld. **De nieuwe koning die over de wereld zal regeren, is niemand anders dan de antichrist.** De antichrist en zijn (antichristelijke) rijk zijn op komst en het begin van zijn heerschappij is er al. Zijn schaduw valt reeds over het huidige tijdsgebeuren. Het is in dit verband opmerkelijk dat er de laatste tijd zoveel dictators zijn gevallen! (Dit is in 1990 geschreven, maar ook heden nog heel actueel – AK). Jezus zei: *“Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader maar u neemt Mij niet aan.*

Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen!” (Johannes 5:43, HSV). Met deze “andere messias” bedoelde Jezus de antichrist. Wat de Heer zei, is reeds bezig vervuld te worden. Ook in Pinksteren (de Pinksterbeweging) zijn er thans velen die niet door Christus gezonden en aangesteld zijn. Zij komen in wezen in hun eigen naam. En zij worden geloofd! Verleiders, onderdanen en voorlopers van de komende antichrist. “Er zijn reeds vele antichristenen, waaruit wij weten, dat het de laatste ure is (zie 1 Johannes 2:18b). Wij behoeven ons er ook niet over te verwonderen dat er vandaag de dag zo weinig waarachtige, hartgrondige bekeringen plaatsvinden. Wij leven te midden van een krom en verdraaid en verhard geslacht, dat reeds een antichristelijke geest uitademt. En zo is het ook gesteld met vele christenen.

Toch zal God nog genade geven. Voordat de “volheid van oordeel” ⁵ komt, komt eerst de “vol-

⁵ Er zijn, volgens het Bijbelboek Openbaring, achtereenvolgens: de zegel-, bazuin- en fiooloodelen. Bij de in deze studie genoemde “volheid van oordeel” denken wij vooral aan de fiooloodelen, al is het zeker nuttig om ook de andere oordelen nader te bestuderen. Voor de fiooloodelen: Zie eventueel onze ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek Openbaring **“Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”**, hoofdstuk 15, met de titel: [“De 7 fiolen of schalen, vol van de toorn van God”](#) en hoofdstuk 16, met de titel: [“De 7 fiolen](#)

heid van genade". In de Spade-Regen-opwekking ⁶, die aan Jezus' komst als Bruidgom voorafgaat, zullen nog velen tot bekering komen. Dit is het blijde toekomstnieuws.

Christus kennen

Aanleiding voor gerustheid is er echter niet. "Een nieuwe koning stond op,... die Jozef niet gekend had" (zie Exodus 1:8). Jozef is een schoon typebeeld van Jezus Christus. De erenaam die farao hem gaf, wijst daarop. Zafnath Paäneach werd hij genoemd, de redder van het volk. **Jezus Christus is de Redder der wereld. Hij kan volkomen zalig maken degenen die in Hem geloven.** Maar Hij, de "vreemdeling van Galilee", wordt steeds meer een vreemdeling in deze wereld! Ja, zelfs in de Kerk, want er staat geschreven: "*Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop...*" (Openbaring 3:20a). In deze Laodicea-tijd staat Hij buiten de deur van vele gemeenten. Ze jagen Hem eruit..., en waar onheiligheid en ongerechtigheid heerst, daar is de Heilige Geest NIET. Er wordt

[of schalen van Gods toorn worden uitgegoten!](#)" van CJH Theys. Zie voor de zegeloordeelen hoofdstuk 6 van de hiervoor genoemde studie en voor de bazuinoordelen hoofdstuk 8 en 9. (noot AK)

⁶ Zie eventueel onze studie "[De 'Spade Regen opwekking'](#)", van H. Siliakus. (noot AK)

op het christelijk erf van onze dagen van alles gedaan, maar vaak zonder Hem! Reden temeer moet dit zijn voor u en voor mij om juist nu ernaar te jagen Hem te mogen kennen zoals Hij gekend wil worden! *“Opdat ik Hem mag kennen, ... en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word.”* **Opdat ik Hem ook zal mogen kennen in “de kracht van Zijn opstanding”** (zie Filippenzen 3:10).

Ernaar jagen Hem te kennen, is de opdracht voor dit nieuwe tijdperk dat is aangebroken, voor deze zware tijd. Dit zal maken, dat wij alles kunnen dragen en verdragen. U zult ontdekken, dit maakt ons tot “bruidsgelovigen”. Het zal maken dat wij Jezus gaan kennen als onze Bruidegom.⁷ Dit zal alle zwaarigheid voor ons licht maken!

H. Siliakus

Enigszins bewerkt door A. Klein

⁷ Zie noot 3.