

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

www.eindtijdbode.nl

De Goliath van de eindtijd



CJH Theys

Het Bijbelverhaal van David en Goliath in 1 Samuel 17 levert ons een wondervol “typebeeld” van **een geprofeteerde gebeurtenis, die in de nabije toekomst zal plaats vinden**. Goliath, de Filistijnse reus stond toen *“tussen Socho en tussen Azéka, aan het einde van Dammim”* (vers 1, sv) en daagde het leger van Israël uit. De Filistijnen hadden in hem een man die voor hen zou strijden, en zo vroegen zij ook om een strijder uit het volk van God, die als hun “kampioen” naar voren zou komen om deze Goliath in een eerlijk tweegevecht te bevechten.

Er staat geschreven dat de God van Israël Zijn man vond in de jongeling David, *“de zoon van die man uit Efratha, uit Bethlehem-Juda, van wie de naam Isai.”* (vers 12) ¹

David was de jongste zoon, en hoewel hij geen reus was, was hij toch geliefd door zijn vader, die hem in die dagen uitzond met een efa (= een korenmaat van vermoedelijk tussen de 20 en 45 liter) van geroosterd koren en 10 broden voor Isai's 3 zonen, die zich in Sauls leger bevonden. Ook nam hij nog 10 melkkazen mee, die voor de oversten over 1000 waren. Veertig dagen lang hoonde Goliath, de Filistijn uit Gath, staande in de vallei, de slagorden van Israël.

¹ Alle Bijbelteksten zijn vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

In die dagen, toen alle mannen van Israël op de vlucht sloegen bij het zien van de Filistijnse reus, omdat zij vreesden (vers 24 ²), zei David tegen hen: *“Want wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen (sv: de slagorden) van de levende God durft te honen?”* (vers 26b)

En nog veel meer sprak David tegen deze Filistijn, en het meest opmerkelijke was wel: *“U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies (sv: met een spies, en met een schild), maar ik kom naar u toe in de Naam van de HEERE van de legermachten, de God van de gelederen (sv: de slagorden) van Israël, Die u gehoond hebt. Op deze dag zal de HEERE u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde, en **heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft**”* (vers 45-46).

“En het gebeurde, toen de Filistijn opstond en naar voren kwam, David tegemoet, dat David snel naar de gevechtlijn liep, de Filistijn tegemoet.” (vers 48)

David had geen wapentuig zoals die reus; enkel een tas, een slinger en de 5 stenen, die in die tas

² 1 Samuel 17:24, *“Maar toen de mannen van Israël die man zagen, vluchtten zij allen voor hem weg en waren zeer bevreesd.”*

waren. Menselijkerwijs was het een ongelijke strijd, maar *“David stak zijn hand in de tas, nam daar een steen uit, slingerde die weg, en raakte de Filistijn daarmee tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong en hij met zijn gezicht ter aarde viel.”* (vers 49)

David doodde de Filistijn, nam zijn zwaard en hieuw hem het hoofd af.

“Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, vluchtten zij.” (vers 51b)

Dit tweegevecht, dit duel tussen David en Goliath, een strijd van kampioenen, illustreert en vooraf-schaduw **de grootste strijd**, die ooit op deze aarde zal worden uitgevochten. **Het is het profetische “Meester-Duel” van Christus enerzijds en de antichrist anderzijds!**

Gods Kampioen, Die straks op het wereldtoneel zal verschijnen, is **Jezus**, de geliefde en eniggeboren Zoon, Die eenmaal in de wereld kwam om Zijn broeders te dienen... gezonden door Zijn Vader. Geheel vrijwillig bond Hij de strijd aan, en in menselijke zwakheid had Hij alleen maar een kruis... een “wapen”, door de wereld veracht en eerloos bevonden.

Maar IN datzelfde kruis zegevierde Hij en behaalde Hij de grootste overwinning. Hij streed die strijd alleen. En alle machten der duisternis, van de hel, heeft Hij uitgetogen: *“Hij heeft de overheden en de machten ontwapend (sv: uitgetogen), die*

openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.” (Kolossenzen 2:15)

Jezus stond op uit het graf – de dood kon Hem niet houden – en voer op ten hemel om Zijn “re-entry” te maken in die glorieuze wereld vol van licht en heerlijkheid; en alwaar Hij eertijds was: *“(Toen) was Ik bij Hem, Zijn Liefelingskind (sv: een voedsterling), Ik was dag aan dag Zijn bron van blijdschap, te allen tijde spelend voor Zijn aangezicht.” (Spreuken 8:30)*

Alle machten, zowel in de hemel als op de aarde, en onder de aarde, zijn de Here Jezus Christus onderworpen. **Hij is de Kampioen, de Leeuw van Juda en niemand meer!**

Satans “man” is straks de antichrist. Zoals Goliath van weleer, zal de antichrist staan in het dal van Josafat en zal zijn uitdaging lanceren, gericht tegen God en Zijn Gezalfde!

Deze antichrist zal alsdan staan “tegen de Vorst der vorsten” zoals geprofeteerd door de profeet Daniël (in [Dan.8:25b](#)). De antichrist zal moeten strijden tegen de Zoon van de Almachtige God.

Het is bijna niet te geloven! Maar het staat zó in de Bijbel, **Gods Profetisch Woord.**

De mensheid zal straks worden **verleid** en **misleid** en zal de antichrist volgen in de meest dwaaze handeling: strijden tegen God! Wie ogen heeft om te “zien”, en oren om te “horen”, zal onderkennen dat wij **nu al** zijn aangeland in dagen,

waarin zulk een misleiding allerwege uitgeoefend wordt.

Jezus' voorzegging in Mattheus 24:4b is in vervulling gegaan: “Pas op dat niemand u misleidt.”

En deze **ver- en misleiding** groeit met de dag, wordt omvangrijker, sterker en de gehele wereld is erbij betrokken. Deze onomstotelijke waarheid in twijfel trekken, betekent stekeblind zijn voor de satanische geest(en), die vandaag-de-dag overal ter wereld werkzaam zijn. **Satans grootste kracht is “de leugen”!**

De uitdaging wordt aangenomen

Wanneer straks satans “helse Goliath”, **de anti-christ, een mens in wie de satan woont** (van wie de satan bezit heeft genomen) – zoals bij Goliath uit Gath, in de dagen van David – zal uitroepen: *“Kiest u een man uit die naar mij toe komt. Als hij met mij vecht en mij kan verslaan, zullen wij u tot slaven zijn, maar als ik hem overwin en hem versla, zult u ons tot slaven zijn en ons dienen... Geef mij een man om samen te vechten!”* (1 Samuel 17:8b-10)

Alsdàn zal het Schriftwoord vervuld worden:

“Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten.” (Psalm 2:4)

“daarom zal Ik ook lachen om uw ondergang, u bespotten wanneer uw angst komt.” (Spr. 1:26)

“Ík heb wel gezegd: U bent goden, u bent allen zonen van de Allerhoogste; toch zult u sterven als een mens, zoals iedere andere vorst zult u vallen.” (Psalm 82:6-7)

En dàn, dàn komt vanuit een geopende hemel een Ruiters te voorschijn, rijdend op een wit paard, Wiens Naam is Getrouw en Waarachtig, Die oordeelt en ten strijde trekt in gerechtigheid: *“En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid”* ([Openbaring 19:11](#)); de grote David – **Gods Zoon en Gods Kampioen**. Hij heeft de uitdaging gehoord en ook aangenomen!

Dáár, in het dal van Megiddo, zal Hij van aangezicht tot aangezicht staan met de gepersonifieerde satan; de antichrist, de grote tegenstander van alle eeuwen. **Dat zal een historisch moment zijn in de annalen van goddelijke geschiedenis!** Halleluja! De Here Jezus Christus zal dan bekleed zijn met een *“in bloed gedoopt bovenkleed”* (Openbaring 19:13 ³), Zijn eigen bloed, dat uitgestort werd op het kruis, op Golgotha's heuveltop.

³ Openbaring 19:13, *“En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God.”*

Zijn alles doordringende ogen zullen “als een vuurvlam” zijn,... op Zijn hoofd zijn dan vele koninklijke hoeden,... in Zijn mond, een scherp zwaard: **Zijn Almachtig Scheppend en oordelend Woord**, dat straks wereldwijd zal worden gehoord. Geprezen zij Zijn onoverwinnelijke Naam: KONING der koningen en HERE der heren. De legerscharen des hemels zullen Hem volgen... de heiligen van alle eeuwen, Zijn Bruidsgemeente,... en allen zullen net als Hij gezeten zijn op witte paarden, en bekleed zijn met witte klederen van Zijn gerechtigheid: “En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen (sv: koninklijke hoeden). Hij had een naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: **Koning der koningen en Heere der heren.**” ([Openbaring 19](#):12-16)

De uitdaging van de antichrist is gehoord en wordt straks beantwoord. Het duurt niet lang

meer! Satan haast zich, want hij weet dat hij nog maar een korte tijd heeft. Een persoonlijke ontmoeting van Jezus Christus met “*de zoon van het verderf*”, met “*de mens der zonde en wetteloosheid*” (2 Thess. 2:3), de reus van satan, de kampioen van de duivel/satan: de antichrist... de door de duivel aangestelde god op aarde. **Armageddon – De strijd der giganten**, is aanstaande...

Wat gebeurt er straks, wanneer deze 2 machten elkaar ontmoeten? Johannes, de ziener te Patmos, beschrijft één en ander als volgt: “*En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet,... Deze 2 werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.*” (Openbaring 19:20)

Al die pochende en snoevende (= zwetsende) machten van de antichrist en satans te hoop gelopen horden zijn onvoldoende en niet bij machte om de kracht van Gods Kampioen te niet te doen en te breken. **Christus zal Zijn vijanden verslaan, nog vóór zij zich in beweging zetten**,... de slagorde stellen, zoals de militaire uitdrukking luidt.

“*Wee de herder van niets, die de kudde in de steek laat! Het zwaard zal zijn arm treffen en zijn rechteroog. Zijn arm zal helemaal verstijven, zijn rechteroog zal helemaal dof worden.*” ([Zacharia 11:17](#))

De goddeloze legerscharen der aarde zullen getuigen zijn van het neerslaan van hun valse god en kampioen, door de kracht en de macht van Jezus Christus, en van het werpen van hun aanvoerder in de poel van eeuwig brandend vuur; de tweede dood!

De antichrist en de valse profeet zullen dus straks de eersten zijn om de verschrikking van deze “tweede dood” te smaken!

Dàn zal het Zwaard des Heren, het Woord van God, Zijn overwinnend werk volbrengen, want er staat in dit verband geschreven: *“En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.”* (Openbaring 19:21)

Alzo eindigt straks – naar Gods profetie en op Gods verordineerde tijd – [de slag van Armageddon](#): het duel der kampioenen, de ontmoeting der giganten.

Alzo komt straks een einde aan satans laatste verzet tegen God en Zijn Gezalfde... **In deze eeuw en tijdsbedeling!**

Zo zal dan straks het lot zijn van de ongelovigen, de goddelozen, van hen die Jezus Christus niet hebben aangenomen als hun persoonlijke Verlosser en Zaligmaker, en niet geloofd hebben in het Evangelie (van bekering, wedergeboorte, reiniging, [heiliging](#) – alles door het Woord, het Bloed en de Geest).

En wat gebeurt er dan straks met satan? Er staat geschreven:

“En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor 1000 jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.” (Openbaring 20:1-3)

De duivel/satan en zijn satanische incarnatie – de antichrist – gaan de eeuwige verdoemenis tegemoet. Ook Jesaja heeft deze bestemming in de eeuwigheid geprofeteerd: *“Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil! Wie u zien, kijken u aan en letten op u: Is dit nu die man die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven, die van de wereld een woestijn maakte, haar steden met de grond gelijkmaakte, zijn gevangenen niet losliet om naar huis te gaan?”* ([Jesaja](#) 14:15-17)

CJH Theys

Uit: Perspectief, Bundel 1

Enigszins bewerkt door A. Klein