

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

www.eindtijdbode.nl

De Bruid en haar geestelijk Fundament



Waarop bouwen wij?

Zij die verlangen om eenmaal tot de Bruid van Christus te mogen behoren, zullen zeker aandacht moeten schenken aan het geestelijk fundament waarop zij bouwen. Geen goed huis zonder een deugdelijk fundament. Zo is het in het natuurlijke leven en zo is het ook in het geestelijke. Verzakking en instorting zijn de gevaren die ons bedreigen wanneer het fundament niet goed is. Bovendien zal er nooit sprake van kunnen zijn dat we tot de volmaaktheid komen – en de Bruidsgemeente zal een volmaakte, onberispelijke Gemeente zijn (!) – als er iets mis is met onze fundering. Voor het oog mag dan alles “af” schijnen, maar de toets komt gewis, die alle verborgen gebreken aan het licht brengt. **Het werk van volmaking begint bij de fundering.**

In 1 Petrus 5:10 wordt het werk Gods aan ons in 4 fasen onderverdeeld en wij zien dat het begint met “funderen” en het eindigt met “volmaken” (hier, in 1 Petrus 5:10, het eerst genoemd, omdat dit het einddoel is).

- *“De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten (SV: volmaken),*

bevestigen, versterken en funderen.” (1 Petrus 5:10 ¹)

Een goed fundament is het halve werk en is daarom van onschatbaar belang voor de Gemeente des Heren en haar leden. Dit wordt ook uitgedrukt in “het grote teken” van de vrouw in Openbaring 12 vers 1: *“En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.”* Eén van de 3 bijzonderheden die hier, in Openbaring 12:1, genoemd worden, betreft **het fundament** waarop de vrouw van het Lam staat: *“...en de maan was onder haar voeten.”*

Christus is HET Fundament

De maan is het geschapen symbool van de 2^{de} Persoon van de Goddelijke Drie-eenheid ², God

¹ Alle Bijbelteksten zijn in HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

² In Deut. 6:4 staat: *“Luister, Israël! **De HEERE, onze God; de HEERE is één!** (dus één Persoon!)”* (HSV).

Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (= geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn **3 openbaringsvormen** uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon. De leer dat God

de Zoon. Hij, Gods Zoon, is “het Afschijnsel van Gods heerlijkheid”:

- “Hij, Die de afstraling (SV: het Afschijnsel) van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.” (Hebreeën 1:3),

Hij (Gods Zoon, de Here Jezus Christus) heeft ons de Vader “getoond”...:

- “Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien (SV: toon ons de Vader) en het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien?” (Johannes 14:8-9), ³

uit 3 personen bestaat is dus een dwaling. Het is dus beter te spreken van **de 3 Openbaringsvormen van God**, te weten:

- de 1^{ste} Openbaringsvorm van God: de Vader
 - de 2^{de} Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon
 - de 3^{de} Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.
- Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest. (noot AK)

³ Voor uitleg over deze verzen, zie eventueel onze ‘vers voor vers’ Bijbelstudie van het Bijbelboek “Johannes” (Het

...gelijk de maan het licht van de zon weerkaatst. Als de Bruid of Bruidsgemeente gezien wordt als staande op de maan ⁴, wil dit niets anders zeggen dan dat **haar fundament is: God de Zoon**. En inderdaad zegt Paulus:

- *“Want niemand kan een ander Fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.”* (1 Korinthe 3:11)

De voorganger of prediker die dit “*fundament*” legt, is een “*wijs bouwmeester*”:

- *“Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt.”* (1 Korinthe 3:10)

Meteen komt hier naar voren hoe belangrijk en nodig de vraag naar “*het fundament*” is. Ook en met name in onze dagen prediken velen “*een ander evangelie*” ⁵ en leggen daarmee een ander

Boek over het leven van JESUS CHRISTUS, de Zoon van God), van E. van den Worm. (noot AK)

⁴ [Openbaring 12:1](#) (link + UITLEG), *“En er verscheen een groot teken in de hemel: **een vrouw**, bekleed met de zon, **en de maan was onder haar voeten** en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.”* (noot AK)

⁵ *“Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan*

fundament. Een hoogst ernstige zaak! Waakzaamheid is geboden. **Gefundeerd te zijn in Christus betekent dat ons leven geworteld is in Hem! Wij leven UIT en IN gemeenschap met Jezus.** Een ander beeld wat hetzelfde uitdrukt, is dat van de Wijnstok en de ranken (lees Johannes 15 ⁶). Christus is de Wijnstok, wij zijn de ranken. Maar in de desbetreffende gelijkenis zegt Jezus ook dat wij in Hem vrucht moeten dragen: *“Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.”* (Johannes 15:2)

Wordt het leven van Jezus in ons openbaar of is het allemaal slechts uiterlijk vertoon (een soort van ‘bladerpronk’)? Geworteld èn opgebouwd moeten wij zijn in Hem, zowel een ieder persoonlijk als samen als Gemeente: *“geworteld*

die u ontvangen hebt, of een ander evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best.” (2 Korinthe 11:3-4)

“Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.” (Galaten 1:6-8)

⁶ Of zie de Bijbelstudie vermeld in noot 3.

en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.” (Kolossenzen 2:7)

Ons karakter en onze persoonlijkheid moeten de tegenwoordigheid van Jezus in ons openbaren. Ook in onze samenkomsten en in ons Gemeenteleven gaat het erom dat Jezus onder ons woont: “...*Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid.*” (Kolossenzen 1:27b)

Het mag geen dode belijdenis of een nietszeggende verklaring zijn, dat Christus ons “*Fundament*” is. Er moet sprake zijn van een wandelen met Hem, leven uit en in Hem, rusten in en op Hem. En in dit verband moet gezegd worden, dat **de Heer en Zijn leer niet van elkaar te scheiden** zijn, zij vormen een levend geheel! Dit alles nu is mogelijk, indien aan een aantal voorwaarden is voldaan. Welke die zijn, willen wij nu onderzoeken.

Christus en Dien gekruisigd

Wij roerden daarnet aan dat er velen zijn die “*een ander evangelie*” verkondigen. Ook in de dagen van de eerste apostelen gebeurde dit reeds en Paulus gaat er (onder andere) tegenin in zijn Galatenbrief. Daarin vat hij ook samen wat het ware Evangelie is en het ware fundament voor een christen. Het is kort en kernachtig wat in

Galaten 3:1 en 1 Korinthe 2:2 geschreven staat:
“Christus en Dien gekruisigd”.⁷

- “O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid (Gods) niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was?” (Galaten 3:1)
- “want ik had mij voorgenomen **niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die(n) gekruisigd.**” (1 Korinthe 2:2)

Zeer opmerkelijk is in dit verband de voorzegging dat voordat Christus wederkomt om gericht te houden de maan bloedrood zal worden: “De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende.” (Joël 2:31)⁸

Het zal als een aanklacht zijn tegen de goddelozen, omdat zij de verzoening door het bloed van Jezus geminacht en verworpen hebben. Maar **de Bruidsgemeente zal juist staan op de bloedverzoening van Jezus** op het kruishout te Golgotha! Zij, de Bruid of Bruidsgemeente, staat in Openbaring 12:1 op de maan die in bloed veranderd zal worden. Zij staat op

⁷ Wat volgens mij zo iets betekent als: Christus en die – met Hem – (aan hun aardgerichte, vleselijke natuur) gekruisigd zijn” (noot AK)

⁸ Zie onze studie van het Bijbelboek “Joël” (Crises van de eindtijd) van H. Siliakus. (noot AK)

Christus en Zijn verzoeningswerk... Haar fundament is: **“Christus en Dien gekruisigd”**. Noch in leer, noch in de praktijk, zal zij afbreuk doen aan het volbrachte werk van Jezus Christus op Golgotha. Zij zal volledig rusten op dat wonderbare werk en daaruit waarachtig leven. Het is een werk waaraan niets toegegaan of afgedaan mag worden. Geen zweem van een steunen op goede werken, ijver of opofferingen zij er dus bij u en mij! Integendeel, laat ons voortdurend zoeken te staan op de genadegrond en leven vanuit het volbrachte werk van Jezus Christus op Golgotha, ons dat toe-eigenend in het geloof, telkens weer. Pas ook op voor wet-tische heiligmaking of heiligmaking in eigen kracht. Vals blijft vals, al lijkt het ook echt!

In Kolossenzen 1:21-22 staat klaar en duidelijk dat de VOLMAKING van de Bruidsgemeente tot stand komt door de uitwerking van het volmaakte offer van Jezus! Een volmaakt volk zal Hij Zich vormen uit het sinds Eden vervreemde mensdom, en dat zal Hij eenmaal als Zijn Bruid voor zich stellen, door Zijn wonderbaar verzoeningswerk op het kruishout te Golgotha.

- **“En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook **verzoend**, in het lichaam van Zijn vlees, **door de dood** (= Zijn kruisdood), om u**

heilig en smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen.” (Kolossenzen 1:21-22)

Daarom wordt er straks op de Bruiloft van het Lam nog Heilig Avondmaal gevierd:

- *“En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot **het avondmaal van de bruiloft van het Lam.** ⁹ En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.” ([Openbaring 19:9](#) ¹⁰)!*

Christus DE Rots

Wanneer wij aan dit Evangelie van “*Christus en Dien gekruisigd*” vasthouden en trouw blijven, zullen wij bovendien ervaren dat wij op vaste grond staan, niet op “drijfzand”. Daarvoor dient een fundament ook. Het geeft vastigheid. Jezus heeft gezegd dat deze belijdenis de Rots is waarop Hij Zijn Gemeente bouwt:

- *“Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” ... “En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra (= rots ¹¹) zal Ik Mijn gemeente bouwen,*

⁹ Zie ons artikel “[Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam...](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

¹⁰ Zie onze ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek “[Openbaring, hoofdstuk 19](#)”, van E. van den Worm. (noot AK)

¹¹ Petra = Een Grieks woord, wat “**rots**” betekent. De naam verwijst naar vastheid en betrouwbaarheid. (noot AK)

en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.” (Mattheüs 16:16+18)

Een rots biedt vastigheid, zekerheid en veiligheid. Wij mogen hierbij zeker ook denken aan de naam die aan God reeds in het Oude Testament gegeven wordt, bijvoorbeeld in Psalm 18:3a (SV):

- *“De HEERE is mijn Steenrots,... mijn God, mijn Rots, op Welken ik betrouw.*

En wij zingen toch ook (uit ‘Bethel Evangeliekoren’, lied nr. 87):

“O, Rots der eeuwen, mijn toevluchtsoord,

Daar is geen and’re schuilplaats, dan Gij alleen.

In al mijn moeit’ en zorgen, schuil ik dicht, ja dicht bij U.

Want Gij zijt de Rots der Eeuwen, mijn toevluchtsoord.”

Christus als ons Fundament is ook de vaste Rots van ons behoud! Maar als zodanig zullen wij Hem slechts kennen, als wij immer en geheel en al onze toevlucht bij Hem zoeken! Dit vraagt van ons dat wij in ons leven komen tot een houding van **werkelijke en volle / volledige afhankelijkheid van Hem**. Dit vraagt dat wij, ten aanzien van onze Here Jezus, alle van nature in ons allen aanwezige drang naar zelfstandigheid willen afleggen, willen verliezen!. Laat ons eerlijk zijn, dit is heel moeilijk voor een mens. Daarom helpt de Here ons hiermee door dingen in ons leven te laten gebeuren, waardoor wij wel moeten erkennen hoe onmachtig en afhankelijk wij zijn (van Hem). Verstaan wij dit?

De Hemelbruidegom ziet Zijn Bruid als een “duive”, schuilend “in de kloven der steenrotsen” en Hij roept: “Doe Mij uw stem horen” (!):

- “Mijn duive, zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ener steile plaats, toon Mij uw gedaante, **doe Mij uw stem horen**; want uw stem is zoet, en uw gedaante is liefelijk.” (Hooglied 2:14, sv ¹²)

De gebeden van Zijn Bruidsvolk zijn Hem aangenaam. Zó wil Hij Zijn Bruid (als aanstaande Vrouw ¹³) zien, **levend in volle afhankelijkheid van Hem, haar Rots en Verlosser!**

Christus en Zijn Woord

Wat nauwelijks toelichting behoeft, maar toch wel vermeld dient te worden, is dat deze afhankelijkheid gepaard moet gaan met GEHOORZAAMHEID. Zie Efeze 5:24 ¹⁴. Wij kunnen niet gefundeerd zijn in Christus en tegelijk onverschillig staan tegenover Zijn Woord en Zijn geboden. Reden waarom de Heer gezegd heeft:

¹² Zie onze (gedeeltelijke) ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek “[Hooglied](#)”, van H. Siliakus. (noot AK)

¹³ Zie ons artikel “[Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?](#)” van A. Klein. (noot AK)

¹⁴ Efeze 5:24, “**Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn.**” (noot HS)

- “Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze **DOET**, die zal Ik vergelijken met een **VERSTANDIG** man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft.” (Mattheüs 7:24)

Ons fundament IS Christus en Zijn Woord, wannéér wij dat Woord GEHOORZAMEN en ons levenshuis bouwen op dat Woord. Zij, die tot de Bruidsgemeente des Heren willen behoren, zullen het Woord van God als richtsnoer gebruiken voor hun doen en laten op ALLE vlakken van het leven. De Heer spreekt hier in Mattheüs 7:24-27 ¹⁵ – net als in de gelijkenis van de maagden in Mattheüs 25:1-13 ¹⁶ – over “wijs” en “dwaas”! Wie in willen gaan tot de Bruiloft ¹⁷, moeten tot de

¹⁵ Mattheüs 7:24-27, “Daarom, **ieder die deze woorden van Mij hoort en ze DOET, die zal Ik vergelijken met een VERSTANDIG man**, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze NIET doet, zal met een DWAZE man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot.” (noot AK)

¹⁶ Zie onze studie “[De 5 wijze en de 5 dwaze maagden](#)” (en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd), van E van den Worm. (noot AK)

¹⁷ Zie onze studie “[Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde](#)” van E van den Worm. (noot AK)

Bruid of Vrouw ¹⁸ behoren die op het vaste fundament staat, die leeft in volstreekte **gehoorzaamheid aan het Woord van God**. Het Woord is het badwater waardoor de Bruidsgemeente gereinigd wordt: “*opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord*” (Efeze 5:26).

Als wij ons door Gods Woord en Gods Geest – Zijn Waarheid en Zijn Licht – laten leiden, brengen deze ons op de berg van Gods heiligheid ¹⁹ (lees Psalm 43 ²⁰), tot de verheven staat van vlekkeloosheid en HEILIGHEID. ²¹ Er staat niet voor niets geschreven: “*Uw woord IS een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.*” (Psalm 119:105)

Op welk een verrassende wijze worden wij aan dit psalmwoord (van Psalm 43) herinnerd als wij dat teken zien van de Vrouw wier voeten staan op ‘het kleine licht’, de maan (!), uit Openbaring 12:1. ²²

¹⁸ Zie noot 13.

¹⁹ Zie ons artikel “[Wie zal de berg des Heren \(kunnen\) beklimmen?](#)” van E van den Worm. (noot AK)

²⁰ Psalm 43:3-4, “*Zend Uw licht en Uw waarheid; laten die mij leiden, mij brengen tot Uw heilige berg en tot Uw woningen, zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde; en ik U met de harp kan loven, o God, mijn God!*” (noot AK)

²¹ Zie onze studie “[Heiligmaking](#)” van E vd Worm. (noot AK)

²² Zie noot 4.

En, alsof hij naast ons staat, horen wij Petrus zeggen: “En wij hebben **het profetische woord**, dat vast en zeker (SV: zeer vast) is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp (SV: een licht) die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt (SV: aanlichte) en de Morgenster opgaat in uw hart (beeld van de Here Jezus Christus in Zijn openbaring door de Heilige Geest in de laatste dagen, vlak voor de GROTE MORGEN van het 1000-jarige Vrederijk zal aanbreken – AK).” (2 Petrus 1:19)

Christus en Zijn apostelen en profeten

Dit schreef eenmaal de apostel die van Jezus de bijnaam “Rotsman”, ofwel Petrus, kreeg.

Luisteren wij naar zijn getuigenis en naar dat van de andere apostelen en profeten uit de Heilige Schrift? Wij doen er goed aan dit veelvoudige getuigenis ter harte te nemen, want ook dit is begrepen in dat geestelijk fundament van de Bruidsgemeente. Wij kunnen dit lezen in Efeze 2 vers 20-22:

- “**Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de (uiterste) Hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd,**

verrijst tot een heilige tempel²³ in de Heere; op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.”

Wij zijn geneigd om te denken dat hier, met andere woorden, gezegd wordt wat wij zo-even al hoorden, namelijk dat het Woord des Heren ons fundament is. Hier in Efeze 2:20-22 wordt echter nog iets anders bedoeld. Het gaat hier om het getuigenis van “*de apostelen en profeten*” en natuurlijk bovenal om het getuigenis van de grootste Profeet en Apostel onzer belijdenis, Jezus Christus, Die hier genoemd wordt “*de uiterste Hoeksteen*” (SV) van dit fundament. **Dit getuigenis moet ook in onze levens doorklinken en in onze Gemeenten te horen zijn.** Wandel in de voetsporen van deze (Gods-) mannen. Onderzoek wat het Woord over hen zegt. Maak u eigen wat zij zelf neergeschreven hebben onder de kennelijke zalving van de Heilige Geest.²⁴ Bid dat de Heilige Geest, op eenzelfde wonderbare wijze, met getuigenis, aanwezig zij in ùw leven! Zodat wij waarlijk zullen vormen “**een woning van God, in de Geest**”, als

²³ Zie onze studie “[Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: een eeuwige, heilige tempel van onze almachtige God en Vader](#)”. (noot AK)

²⁴ Zie onze studie “[De werkingen van de Geest in de eindtijd](#)” van E van den Worm en/of “[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)” van CJH Theys. (noot AK)

zijnde de Nieuwtestamentische Tempel of Tabernakel. ²⁵

Een heenwijzing naar deze apostelen en profeten, op wier getuigenis de Gemeente gebouwd is, vormen de 60 pilaren van de omheining van de Israëlitische tabernakel. Zestig geloofshelden (zie Hooglied 3:7 ²⁶). Zij stonden allemaal op de verzoeningsgrond en vormden daarvan samen een heilige afbakening. Alle apostelen en profeten hebben gerust op de bloedverzoening van

²⁵ Er staan verschillende Tabernakelstudies op onze website. Onder andere:

1. "[Christus in de Tabernakel](#)" (een uitgebreide uitleg over de diep-geestelijke betekenis van de verschillende Tabernakelobjecten).
2. "[De Tabernakel van Israël](#)" (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God, tot in alle volmaaktheid toe).
3. "[LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus](#)" (deze studie geeft vooral een praktische 'vers voor vers' uitleg over onze groei in Christus, volgens de volgorde van de verschillende Tabernakel-objecten).

Vooraf deze laatste studie (nr. 3) is een goede en uitgebreide, maar ook vrij eenvoudige Tabernakel-studie om mee te beginnen.

Voor een korte, duidelijke en tevens ook geestelijke betekenis van de verschillende Tabernakel-objecten, zie ons [Tabernakelschema](#) (met mooie plaatjes). (noot AK)

²⁶ Hooglied 3:7, "Zie, de draagstoel voor Salomo. Daarom heen **zestig helden, uit de helden van Israël.**" (noot HS)

Jezus en geven getuigenis van de – van zonden vrijmakende – kracht van Zijn bloed. ²⁷

Ook van ons leven moet dit getuigenis van KRACHT en HEILIGHEID uitgaan. Door de volle inwoning van de Heilige Geest zal dit tot stand komen in toebereide en bereidwillige kinderen Gods. En dezulken zullen door de bekwame hand van de Geest (= Gods Geest, de Heilige Geest) samengevoegd worden tot die heilige tempel, die in de laatste dagen de Bruidsgemeente zal zijn:

- *“op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot **een heilige tempel in de Heere.**”* (Efeze 2:21)

Voor de volledigheid vermelden wij nog dat in Openbaring 21:14 staat dat de muur van het Nieuwe Jeruzalem – een andere uitbeelding van de Bruid des Heren – 12 fundamenteën heeft, die de namen dragen van de 12 apostelen van het Lam (Gods). ²⁸

Deze 12 fundamenteën zijn met kostbaar gesteente versierd (zie Openbaring 21:19-20 ²⁹), wat ons

²⁷ Zie onze studie [“De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemacht”](#) van E van den Worm. (noot AK)

²⁸ Openbaring 21:14, *“En de muur van de stad had 12 fundamenteën met daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam.”* (noot HS)

²⁹ Openbaring 21:19-20, *“En de fundamenteën van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het 1^{ste} fundament was jaspis, het 2^{de} saffier, het 3^{de} chalcedon,*

doet denken aan de 12 edelstenen die de Hogepriester van Israël destijds op zijn borst droeg, voorstellende de 12 stammen Israëls: “Gij zult ook een borstlap des gericht^s maken, van het allerkunstelijkste werk... Vierkant zal hij zijn... En gij zult vervullende stenen daarin vullen (HSV: Dan moet u hem opvullen met een edelsteenvulling), vier rijen stenen, een rij van een Sardis, een Topaas en een Karbonkel; dit is de eerste rij. En de tweede rij van een Smaragd, een Saffier, en een Diamant. En de derde rij, een Hyacint, Agaat en Amethyst. En de vierde rij van een Turkoois, en een Sardonix, en een Jaspis; zij zullen met goud ingevat zijn in hun vullingen (HSV: ze moeten in hun zettingen in goud gevat zijn). En deze stenen zullen zijn met de 12 namen der zonen van Israël, met hun namen; zij zullen als zegelen gegraveerd worden, elk met zijn naam; voor de 12 stammen zullen zij zijn.” (Exodus 28:15-21, SV)

In Exodus 28:15-21 betreft het de vierkante “borstlap”, en in Openbaring 21:19-20 de vierkante “stad”. Onze Hogepriester, **de Here Jezus Christus, draagt nu Zijn volk op Zijn hart**, een volk dat het getuigenis uitdraagt van de 12 apostelen van het Lam (Gods), schitterend gelijk edelstenen.

het 4^{de} smaragd, het 5^{de} onyx, het 6^{de} sardius, het 7^{de} chrysoliet, het 8^{ste} beril, het 9^{de} topaas, het 10^{de} chrysopraas, het 11^{de} hyacint, het 12^{de} amethyst.” (noot HS)

Christus en Zijn Koninkrijk

Zo zal die VOLMAAKTE Gemeente zijn die leeft ten tijde van Christus' wederkomst en die Hij – als Zijn Bruid – de bruiloftsmaal in zal voeren.³⁰ Zij zal bestaan uit kinderen Gods, die

- ten 1^e: trouw zijn aan het Evangelie van “Christus en Dien gekruisigd” en leven uit het volbrachte werk op Golgotha;
- ten 2^e: in volle afhankelijkheid van Christus leven;
- ten 3^e: Gods Woord als richtsnoer hebben voor hun leven en dienen (in ware Gods-dienst) èn **Christus in alles gehoorzaam zijn**;
- ten 4^e: een getuigenis uitdragen gelijk de apostelen en profeten door de inwoning van de Heilige Geest.

En daar moet nog één ding aan toegevoegd worden, want de eindtijd is een tijd van beproevingen, van lijden, van wachten, van “niet zien” voor de getrouwe kinderen Gods. Daarom wordt ons in Kolossenzen 1:23a voorgehouden: **“als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie...”**.

Leven moeten wij IN de wereld van het geloof, de wereld van het Koninkrijk Gods. Blijven in het geloof, gefundeerd en vast. Beproefd, maar het

³⁰ Zie studie bij noot 17.

geloof behouden. Vervolgd en verdrukt, maar gesterkt in het geloof. Wachtend, maar de beloften Gods omhelzend. Geen vruchten, geen oogst, geen resultaten ziende, maar gelovende in Hem Die iets schept uit niets en Die de doden levend maakt. ***“Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet”*** (Hebreeën 11:1). Ook dit is het fundament van de Bruidsgemeente. Zij leeft op de grond (= de basis of het fundament) van het Koninkrijk Gods, in de wereld van het geloof. Het zijn kinderen Gods die:

- ten 5^e: in de strijd het geloof behouden.

Laten wij hiervoor 1 Petrus 2:4-7 lezen,

*“en kom naar Hem toe als naar een LEVENDE steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, **dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: **Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.** Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok.”***

Voor degenen die geloven is Jezus dierbaar. Alleen voor hen is Hij de kostbare "*Hoeksteen*". Zij die op de tekenen van de tijd letten zullen vandaag de dag zoeken om te staan op dat ware en blijvende fundament voor Christus' Gemeente, op die heilige grondslag (= het basisprincipe, de fundering) van het ware Sion. De geestelijke worstelingen die in deze dagen binnen de Gemeente van Jezus Christus worden gevoerd, waarbij zich steeds duidelijker de "wijzen" van de "dwazen" gaan onderscheiden ³¹, hebben het behoud of het verlies van dit ware fundament tot inzet.

Versta! **Wordt wakker!** Als Christus niet de dierbare "*uiterste Hoeksteen*" voor u is, naar Wie u zich geheel en al wilt richten, zal Hij voor u een "Rots der ergernis" zijn of worden.

Wij zullen er rekening mee moeten houden dat het in deze tijd om niets meer of minder gaat dan om Christus te verliezen of Hem te bezitten!

Amen.

H. Siliakus

Uit: Tempelbode, juni en augustus 1988

Enigszins bewerkt door A. Klein

³¹ Zie noot 16.