

Eindtijdbode

**Jezus Christus en Dien gekruisigd**

[www.eindtijdbode.nl](http://www.eindtijdbode.nl)

# Jagen

naar

# geestelijke volwassenheid



- **“Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten (SV: nalatende het beginsel der leer van Christus), en **doorgaan tot de VOLMAAKTHEID** (= jagen naar geestelijke volwassenheid), zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel.”** (Hebreeën 6:1-2) <sup>1</sup>
- **“Jaag de vrede na met allen, en de HEILIGING (SV: heiligmaking <sup>2</sup>), zonder welke niemand de Heere zal zien.”** (Hebreeën 12:14)

## Geloven overeenkomstig Gods Woord

De Hebreeënbrieffschrijver wijst ons erop dat het nodig is om *“het eerste onderwijs”* aangaande Jezus Christus te laten rusten, om ons uit te strekken (d.w.z. te richten) naar de VOLMAAKTHEID <sup>3</sup> (= de geestelijke volwassenheid in Christus). Hieruit valt dus op te maken dat er nog méér is dan alleen *“het fundamentele geloof”* in

---

<sup>1</sup> Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

<sup>2</sup> Zie eventueel onze studie “Heiligmaking” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>3</sup> Zie eventueel onze studie “De volmaaktheid in Christus, op aarde, in de eindtijd” van E. van den Worm. (noot AK)

de vergeving van zonden door het Bloed <sup>4</sup> van Jezus Christus en de rechtvaardigmaking door het geloof. Herhaaldelijk blijkt, dat er nog veel onkunde is – zelfs als het gaat om die fundamentele waarheden in het Woord van God. Het besef is (nogal vaak) niet levend dat ons geloof in overeenstemming moet zijn, of komen, met Gods Woord. Wie dit niet wil, maakt zich schuldig aan “een eigendunkelijke, eigenwillige godsdienst”! Om echter Gods onberouwelijke beloften in vervulling te zien gaan, wordt van ons geëist acht te slaan op Gods voorwaarden. Jezus heeft onder meer gezegd:

- “Wie in Mij gelooft, **zoals de Schrift zegt (= voorwaarde !)**: *Stromen van LEVEND WATER* (beeld van de vervulling met Gods Geest, de Heilige Geest) *zullen uit zijn binnenste vloeien (= belofte !)*.” (Johannes 7:38) <sup>5</sup>

## De leer der dopen

Laat ons eerst beginnen met te onderzoeken wat de Bijbel zegt over “de leer der dopen”. In de

---

<sup>4</sup> Zie eventueel onze studie “[De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zondemacht](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>5</sup> Voor (meer) uitleg over dit vers, zie eventueel onze ‘**vers voor vers**’ **Bijbelstudie** van het Bijbelboek “[Johannes](#)” (Het Boek over het leven van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van God), van E. van den Worm. (noot AK)

Bijbel wordt namelijk gesproken over verschillende dopen; drie in getal, maar toch – in geestelijk opzicht – één doop vormend:

1. De “waterdoop”,
2. De “Geestesdoop” en
3. De “doop in de dood”.

De letterlijk betekenis van “*dopen*” is ondergedompeld worden. Met andere woorden, door gedoopt te worden in..., wordt men één geheel met datgene waarin men gedoopt wordt. Het gevolg hiervan is, dat men “het individuele” verliest en dat “vereenzelviging” plaats heeft met en in datgene waarin men gedoopt wordt (of is). In geestelijke zin is dopen of een doop ondergaan als het binnengaan van een “deur”, om te komen in een andere omstandigheid...

Toen het volk Israël door de woestijn trok, gaf God Mozes bevel om de tabernakel <sup>6</sup> te bouwen.

---

<sup>6</sup> Er staan verschillende Tabernakelstudies op onze website. Onder andere:

1. [“Christus in de Tabernakel”](#) (een uitgebreide uitleg over de diep-geestelijke betekenis van de verschillende Tabernakel-objecten), van CJH Theys.
2. [“De Tabernakel van Israël”](#) (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God, tot in alle volmaaktheid toe), van E. van den Worm.
3. [“LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus”](#) (deze studie geeft vooral een praktische ‘vers voor vers’ uitleg over onze groei in Christus, volgens de volgorde

God wenste te midden van Zijn volk te wonen. Tot in de kleinste details wordt de gegeven opdracht uitgewerkt, zo lezen wij in Exodus, de hoofdstukken 36, 37 en 38. In dit bouwwerk vinden wij het beeld van de Gemeente van de levende God terug. De mannen die dit werk moesten doen, met Aholiab en Bezaleël aan het hoofd, hadden **van God wijsheid en verstand ontvangen**. Deze tabernakel telde 3 ingangen, poorten of deuren. De eerste ingang, de POORT, gaf toegang tot de Voorhof, dat in de typologie het Koninkrijk Gods voorstelt. De tweede ingang leidt tot het Heilige (of: Heiligdom) en wordt de DEUR genoemd. Alleen de priesters mochten hier binnengaan. De derde ingang, de VOORHANG of het Voorhangsel, geeft toegang tot het Meest Heilige ofwel het Heilige der Heiligen (of: Allerheiligdom). Hier binnen kwam alleen de hogepriester éénmaal per jaar, en wel op de [Grote Verzoendag](#), met het bloed van het offerdier.

---

van de verschillende Tabernakel-objecten), van E. van den Worm.

Vooraf deze laatste studie is een goede en uitgebreide, maar ook vrij eenvoudige studie om mee te beginnen.

- Voor een korte, duidelijke en tevens ook geestelijke betekenis van de verschillende Tabernakel-objecten, zie ons [Tabernakel-schema](#), met mooie plaatjes. (noot AK)

## De waterdoop

De waterdoop geschiedt, naar Bijbelse maatstaf, door onderdompeling en is dus geen besprenkeling met water. Wij verwijzen naar Markus 16:16, Handelingen 8:37-38 en Handelingen 2:38.

- *“Wie geloofd zal hebben en GEDOOPT zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.”* (Markus 16:16)
- *“...Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd (om gedoopt te worden, zie vers 36). En hij (een machtige Ethiopische kamerheer, zie vers 27) antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij (Filippus) liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af IN het water, zowel Filippus als de kamerheer, en **hij doopte hem.**”* (Handelingen 8:37-38)
- *“...Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest<sup>7</sup> ontvangen.”* (Handelingen 2:38)

De waterdoop is de eerste geloofsdaad van gehoorzaamheid aan het Woord van God en geschiedt in de Naam van de **Here Jezus Christus**. Zij is de demonstratie van een hartgrondige bekering tot God én een openlijke belijdenis voor

---

<sup>7</sup> Zie eventueel onze studie [“De Gever en Zijn Gaven”](#) en/of [“De natuurlijke mens en de Heilige Geest”](#) van CJH Theys. (noot AK)

de wereld, dat men Jezus heeft gekozen voor tijd en voor eeuwigheid. Halleluja! Bij de waterdoop zijn twee personen betrokken: hij die gedoopt wordt en hij die de doop-kandidaat onderdompelt.

## De Geestesdoop

Bij de Geestesdoop of de doop “*met de Heilige Geest*” heeft de gelovige alleen te maken met Hem, Die doopt met Zijn Geest, namelijk de Here Jezus Christus. Deze doop wordt getypeerd door de zo-even genoemde “Deur” (de 2<sup>de</sup> ingang), een gordijn opgehangen aan vijf pilaren. De “Poort” (de 1<sup>ste</sup> ingang) is een gordijn opgehangen aan vier pilaren. Zonder de Geestesdoop is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om alle nodige arbeid in het Heiligdom (typerend de Gemeente) te verrichten naar Gods wil en welbehagen. Wij verwijzen hierbij naar respectievelijk Lukas 3:16-17, Handelingen 2:4 en Joël 2:28.

- “...Ik (= Johannes) doop u wel met water, maar Hij (= de Here Jezus Christus) komt Die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken (SV: te ontbinden). Hij zal u **dopen met de Heilige Geest** en met Vuur. Zijn wan (= een mand om koren te zuiveren van het – oneetbare en dus waardeloze – kaf) is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen (SV: doorzuiveren, om al het vleselijke in ons weg te

wannen) en de tarwe (beeld van de ware christenen) in Zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal Hij met onuitblusbaar vuur verbranden.” (Lukas 3:16-17) <sup>8</sup>

- “En zij werden allen **vervuld met de Heilige Geest** en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.” (Handelingen 2:4)
- “Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal UITSTORTEN op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien.” (Joël 2:28)

In het Heiligdom (in de Gemeente van de levende God) werkt de Heilige Geest verder aan en in het leven van de met Gods Geest vervulde gelovige. Een werk van reiniging en zuivering door “vuur”, vanwege de aanwezigheid van de zondemacht. Want, weliswaar verlost van zijn of haar zonden – door het bloed van Jezus – komt de gelovige al gauw tot de ontdekking dat het “zondeprobleem” (in hart en leven) nog geheel en al opgelost moet worden. Denk aan: roddel, lasteringen, geldgierigheid, onreinheid, hoogmoed, jaloezie, afgunst, verslaving, gebondenheid en

---

<sup>8</sup> Voor (meer) uitleg over dit vers, zie eventueel onze ‘**vers voor vers**’ Bijbelstudie van het Bijbelboek “Lukas” (Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus), van E. van den Worm. (noot AK)



nog méér doen zich nog gelden. Bij de één meer dan bij de ander.

Langs deze weg (van reiniging en zuivering door “vuur”) worden wij “beeldragers” van onze Redder en Zaligmaker, Jezus. Daar is géén andere weg! Wij verwijzen in dit verband naar 1 Korinthe 1:30, 1 Petrus 4:12, 1 Petrus 1:7 en 1 Korinthe 3:13.

- *“Maar uit Hem bent u IN Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing”* (1 Korinthe 1:30)
- *“Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam.”* (1 Petrus 4:12)
- *“opdat **de beproeving van uw geloof** – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.”* (1 Petrus 1:7)
- *“ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven.”* (1 Korinthe 3:13)

Wij willen hier echter niet stilstaan bij al de verschillende objecten, welke zich bevinden in respectievelijk Voorhof en Heiligdom. Hierover is genoeg geschreven en een gedetailleerde beschrijving daarvan, met een uiteenzetting van de

geestelijke betekenis van al die objecten, is niet direct wat in het bestek van dit artikel beoogd wordt. Wie hierover echter meer wil weten die kan mijn studie "[Christus in de Tabernakel](#)"<sup>9</sup> lezen. Maar daar is nog méér...

## De doop in de dood

De 'doop in de dood' is voor diegenen die – door genade – vastbesloten zijn om "met Christus gekruisigd" te worden, voor hen die de dood van (= het afsterven aan) de vleselijke mens verkiezen! (Want het is "*Jezus Christus, en Die gekruisigd.*" – 1 Korinthe 2:2b).

De "oude mens", ons "eigen-ik", zal nooit in Gods tegenwoordigheid kunnen leven. Gods heiligheid is oneindig groot. Deze "kruisdood" wordt getypeerd door het eerder genoemde "*Voorhangsel*", welke toegang geeft tot het Allerheiligdom. Deze maakt in de Tabernakel scheiding tussen het Heiligdom (typerend de Gemeente) en het Heilige der Heiligen (typerend het komende 1000-jarig Vrederijk van Christus<sup>10</sup>). Dit "*Voorhangsel*" scheurde – op het moment dat Jezus stierf op het kruishout te Golgotha – van boven naar

---

<sup>9</sup> Zie noot 6a.

<sup>10</sup> Zie eventueel onze studie "[Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus](#)" van E. van den Worm. (noot AK)

beneden, én overlans! Wij verwijzen hierbij naar Mattheüs 27:51 en Hebreeën 10:20+22:

- *“En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden.”* (Mattheüs 27:51)
- *“langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees” ... “laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water.”* (Hebreeën 10:20+22)

Dit “Voorhangsel”, typerend ons vlees, maakt nog steeds scheiding.<sup>11</sup> In dit verband verwijzen wij naar Johannes 12:24-26, Markus 10:38-40, Galaten 3:27, Kolossenzen 3:3, 2 Petrus 1:3-4 en Lukas 14:25-35.

- *“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn (oude, zondige) leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn (oude, zondige) leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn*

---

<sup>11</sup> Zie eventueel onze studie [“Drie grote toekomstige scheidingen”](#) van H. Siliakus. (noot AK)

dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.” (Johannes 12:24-26 + [uitleg](#))

- “Maar Jezus zei tegen hen: U weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die Ik drink, en met de doop gedoopt worden waarmee Ik gedoopt word? En zij zeiden tegen Hem: Dat kunnen wij. Maar Jezus zei tegen hen: De drinkbeker die Ik drink, zult u wel drinken, en met de doop waarmee Ik gedoopt word, zult u gedoopt worden, maar het zitten aan Mijn rechter- en aan Mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven; maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is.” (Markus 10:38-40)
- “Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.” (Galaten 3:27)
- “want u bent gestorven (= afgestorven aan uw oude, zondige natuur) en uw leven is met Christus verborgen in God.” (Kolossenzen 3:3)
- “Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, **opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent.**” (2 Petrus 1:3-4)

- *“En vele menigten trokken met Hem mee, en terwijl Hij Zich omkeerde, zei Hij tegen hen: Als iemand tot Mij komt en niet haat (de zondemacht, werkzaam in) zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien? Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten, en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. Of welke koning die een oorlog in gaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machte is met tienduizend man tegemoet te gaan die met twintigduizend man tegen hem optrekt? En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. **Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn.** Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waar-*

*mee zal het smakelijk gemaakt worden?* <sup>12</sup> *Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop: men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen.*” (Lukas 14:25-35 + uitleg )

Géén vlees en bloed kan Gods Koninkrijk binnengaan (lees Johannes hoofdstuk 3 + uitleg).

Langs deze “*nieuwe en levende weg*” leidt de Here ons naar Zijn doel, opdat vervuld zal worden wat geschreven staat in Kolossenzen 1:22, 1 Petrus 5:10 en Efeze 5:26-27.

- “...om u **HEILIG** en smetteloos en **ONBERISPELIJK** voor Zich te plaatsen.” (Kolossenzen 1:22b)
- “De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten (SV: **volmaken**), bevestigen, versterken en funderen.” (1 Petrus 5:10)
- “opdat Hij haar (= de Gemeente, zie vers 25) zou **HEILIGEN**, door haar te reinigen met het waterbad **door het Woord** (van God), opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen (SV: opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen), een Gemeente zonder smet of rimpel of iets derge-

---

<sup>12</sup> Zie eventueel onze studie “[Onze aardse roeping: ‘En u zult Mijn getuigen zijn’](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

*lijks, maar dat zij HEILIG en smetteloos (SV: ONBERISPELIJK) zou zijn.” (Efeze 5:26-27)*

De Naam des Heren zij geprezen! Amen.

## Heiligmaking moet volgen <sup>13</sup>

Toch is er nog véél en véél meer dan alleen berouw, geloof, rechtvaardigmaking en bekering.

**HEILIGMAKING is voor de wedergeboren christen beslist noodzakelijk!**

Rechtvaardigmaking heeft altijd te maken met “de verloren mens”. Heiligmaking daarentegen heeft altijd betrekking op “verlosten en gerechtvaardigden”.

Nergens is in de Schrift sprake van een oproep aan de ZONDAAR om godvruchtig te leven of in

handel en wandel heilig te zijn. **Alleen van de RECHTVAARDIGE wordt dat gevraagd!**

Daarom hebben wij eerst “verlossing” nodig, daarná “dienst (aan God) zonder vrees” – zelfs het

geweten is dan waarlijk “vrij” – en hierná moeten, gewis en zeker, méér overgave, (toe)wijding en

heiligheid volgen. Heiligmaking veronderstelt altijd “redding”; maar deze heeft als gevolg:

**HEILIGHEID in Christus!** Wij verwijzen in dit verband naar respectievelijk Romeinen 6:22,

Kolossenzen 1:22 en Titus 2:11-12 + 14:

---

<sup>13</sup> Nogmaals: zie eventueel onze studie “[Heiligmaking](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

- *“Maar nu, van de zonde VRIJGEMAAKT en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot **HEILIGING leidt**, met als einde eeuwig leven.”* (Romeinen 6:22)
- *“...om u **HEILIG** en smetteloos en **ONBERISPELIJK** voor Zich te plaatsen (SV: opdat Hij u zou **HEILIG** en **ONBERISPELIJK** en onbeschuldiglijk voor Zich zou stellen).”* (Kolossenzen 1:22b)
- *“Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloothen (SV: te verzaken) en in deze tegenwoordige wereld bezonnen (SV: matig), rechtvaardig en godvruchtig te leven.” ... “Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen (SV: ons zou verlossen) van alle wetteloosheid (SV: ongerechtigheid) en voor Zichzelf een eigen volk zou REINIGEN, ijverig in goede werken.” (Titus 2:11-12 en 14)*

Daarom heeft de heiligmaking direct te maken met het kindschap Gods! Wij willen het één en ander nu zó stellen... Rechtvaardigmaking heeft, volgens de Schrift, te maken met onze zonden – dat wil zeggen: met “de vruchten (of werken) van ons vlees” – welke voorheen in ons tot rijpheid kwamen (hetzij dat die zonden bestonden in onze gedachten, hetzij in woorden of in daden). Zie hiervoor Romeinen 6:21 + 7:5 en Galaten 5:19-21.



- *“Wat voor vrucht dan had u toen van de (zondige) dingen waarover u zich nu schaamt? Immers, het einde daarvan is de dood.”* (Romeinen 6:21)
- *“Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonden, die geprikkeld worden door de wet, in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood.”* (Romeinen 7:5)
- *“Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat **wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God NIET zullen beërven.**”* (Galaten 5:19-21)

Maar de rechtvaardigmaking gaat nog verder en strekt zich uit over de gevolgen van de zonden: hun vervloeking en veroordeling!

## De zondige natuur

Heiligmaking gaat nog weer verder... Zij strekt zich uit over onze “zondige natuur”, over “ons hele bestaan”, als wij het zó mogen zeggen. Heiligmaking heeft dus niet te maken met de (ook zondige) vruchten van vroeger, maar met “de

oorspronkelijke boom” – waaraan deze vruchten rijpten en mogelijk nog kunnen rijpen – met zijn wortels, zijn oorsprong en zijn herkomst. Onze zondige natuur moet in de dood, om alsdan “de *Goddelijke natuur*” te (kunnen) ontvangen, wat Petrus dan ook bedoelt in 2 Petrus 1 vers 4:

- “Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor **deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur**, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent.”

Veel christenen ontkennen dat en verontschuldigen zich voor hun zondig bestaan, door schuil te gaan achter hun natuur, karakter en temperament! Ja, zij getroosten zich – als het aankomt op hun daden – met zulke verontschuldigungen. Maar waarop komt dit neer? Zij ontkennen daarmee dat Christus in hen “*gestalte*” kan verkrijgen (Galaten 4:19b – “...*totdat Christus gestalte in u krijgt*”) en ook dat geest, ziel en lichaam **geheiligd moeten worden**. Indien wij ons alleen maar bezig houden met de rechtvaardigmaking, zonder heiligmaking, bestaat de mogelijkheid dat mensen weliswaar tot bekering komen, maar nooit zullen uitkomen boven hun vleeselijk denken; en als de Heilige Geest hen aanvankelijk daaruit verlost heeft, vallen zij opnieuw daarin terug! Rechtvaardigmaking geldt dus: het verleden! Dit komt duidelijk tot uiting in Romeinen

5:1, “Wij dan, (nu) gerechtvaardigd (zijnde, en dat) uit het geloof, hebben (nu) vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.” En de gerechtvaardigde mens kan dan in vrijmoedigheid, net als David, zeggen – met een terugblik op opgedane ervaring – “**En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde.**” (Psalm 32:5b)

Hoe volkomen deze verandering in Paulus' leven zichtbaar was, hebben anderen later getuigd (lees Handelingen 9:1-20, of hijzelf (lees Handelingen 22:1-21, zie 1 Timotheüs 1:13-16 <sup>14</sup>).

Uit Lukas 19:9-10 en 23:41-43 valt te concluderen dat, wanneer het de rechtvaardigmaking betreft van kinderen Gods die dat al jaren zijn, de Heilige Geest ervan getuigt als van iets dat in het verleden ligt:

---

<sup>14</sup> 1 Timotheüs 1:13-16, “mij (= Paulus), die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Maar **mij is barmhartigheid bewezen**, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. De genade van onze Heere is echter zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. **Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken**, van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al Zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven.” (noot H. Siliakus)

- “Toen zei Jezus tegen hem (= tegen Zacheüs, de overste der tollenaars): Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.” (Lukas 19:9-10)
- “...wij (= de misdadigers aan het kruis, tegelijk met Jezus) ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar Deze (= Jezus) heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.” (Lukas 23:41-43)

Hoe geheel anders staat het echter met de heiligmaking! Deze is een zaak van de tegenwoordige tijd en de huidige situatie. Wat zien wij in de praktijk van het geloofsleven? Zelfs na een kindschap Gods van vele jaren gaat het erom wat tot dusver bereikt is en wat nog in de toekomst ligt. Hieruit blijkt duidelijk dat met de rechtvaardigmaking niet tegelijk ook de heiligmaking gegeven is. **De HEILIGMAKING zal altijd iets blijven waarnaar WIJ ons moeten blijven UITSTREKKEN:**

- “Jaag de vrede na met allen, en de heiliging (sv: heiligmaking), zonder welke niemand de Heere zal zien.” (Hebreeën 12:14)

- *“Broeders, ikzelf (= Paulus) denk niet dat ik het (al) gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.”* (Filippenzen 3:13-14)

Velen halen rechtvaardigmaking en heiligmaking door elkaar, wat natuurlijk fout is. De rechtvaardigmaking is het begin van de verlossing; heiligmaking het midden, en de volkomen heiligmaking (of vervolmaking) het einde of doel van het gezegende verlossingswerk. Daarom moet de heiligmaking in ons voortgang (blijven) hebben, zolang niet alles in ons het stempel draagt van: **‘Heilig zijn voor de Here’!**

## **Veronachtzaming van de heiligmaking**

**Hoe gevaarlijk is het daarom alleen bekering, vergeving, berouw, geloof en rechtvaardigmaking te prediken!** Omdat door zo’n prediking bekeerden ertoe gebracht worden om te denken dat alles hiermee gezegd is! Op die manier blijven zij (geestelijk gezien) staan bij het begin en God komt in hen noch tot Zijn doel, noch tot Zijn recht.

Nochtans kan het één niet zonder het ander. We kunnen niet geheiligd zijn of worden, als wij niet gerechtvaardigd zijn en verzoend met God. De Here kan op geen enkele ander basis omgang

met ons hebben dan alleen op basis van heiligheid! Daarom dat Hij ons beveelt HEILIG te zijn. Het bevel **“Wees heilig”** wordt steeds herhaald in het Oude Testament. Dat was Gods doel met Zijn volk. En de Heilige Geest neemt dit bevel over in het Nieuwe Testament. Wij verwijzen hiervoor naar 1 Petrus 1:15-16, Efeze 1:4 en 2 Timotheüs 1:9.

- *“Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf HEILIG in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees HEILIG, want Ik ben heilig.”* (1 Petrus 1:15-16)
- *“omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij HEILIG en smetteloos (SV: **onberispelijk**) voor Hem zouden zijn in de liefde.”* (Efeze 1:4)
- *“Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een HEILIGE roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen.”* (2 Timotheüs 1:9)

De Here Jezus heeft reeds alle voorzieningen getroffen voor onze heiligmaking. Tot Zijn Vader zei Hij: **“En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd (mogen) zijn in de Waarheid (Gods).”** (Johannes 17:19)

Verder staat er geschreven: “Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht (SV: godzaligheid) behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door (SV: tot) Zijn heerlijkheid en Zijn deugd.” (2 Petrus 1:3)

Johannes 17:17 leert ons, dat Hij onze heiligmaking een onderwerp van Zijn Hogepriesterlijk gebed maakte: “**HEILIG hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid**” (Johannes 17:17). Omdat wij zonder heiligmaking ernstige schade zullen lijden. Schade, in dit leven!

In dit opzicht staat er geschreven: “Immers, bij wie deze dingen (uit vers 3-7 <sup>15</sup>) niet aanwezig zijn, die is (geestelijk gezien) blind en kortzichtig (SV: van verre niet ziende), omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. **DAAROM**, broe-

---

<sup>15</sup> 2 Petrus 1:3-7, “Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En **daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen.**” (noot AK)

*ders, beijver (SV: [benaarstigt](#)) u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen.” (2 Petrus 1:9-10)*

Onderzoek ook 2 Korinthe 6:1, *“En als medearbeiders van God roepen wij u er ook toe op de genade van God niet tevergeefs ontvangen te hebben.”*

Schade, ook in de toekomst:

- *“Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.” (Openbaring 3:11 [+ uitleg](#)).*
- *“Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.” (1 Korinthe 3:15)*

Zonder heiligmaking zullen wij God niet zien. Zoals de niet-wedergeboren mens het Koninkrijk Gods niet zal zien, evenzo zal de niet-geheiligde de Koning van dat Koninkrijk niet kunnen aanschouwen:

- *“Jaag de vrede na met allen, en de heiliging (SV: [heiligmaking](#)), zonder welke niemand de Heere zal zien.” (Hebreeën 12:14)*



## Toe-eigening van de volle omvang der verlossing

De rechtvaardigmaking door Jezus Christus, de wedergeboorte door de Heilige Geest, en het zalige kindschap door God de Vader, zijn bijzondere en onovertroffen genadegaven, die het eigendom worden van die mens die zich hartgrondig bekeerd heeft tot Christus. Gaven, waarvan geen mens zich tevoren een voorstelling kon maken. Maar ze zijn volstrekt niet alles!

Wat moet hierna dan nog meer volgen? Dat de verlossing van Christus – naarmate het licht en (geestelijk) inzicht toeneemt – gekend zal worden en toegeëigend in VOLLE omvang en uitgewerkt in het leven van degene die verlost is. Want de zalige verlossing van onze Here Jezus Christus kan en mag niet voor ons alleen maar een zaak van geloof zijn, maar zij moet echte werkelijkheid worden in onze handel en wandel en zichtbaar worden/zijn voor iedereen, opdat de wereld langs die weg zal komen tot de erkenning dat de Vader Zijn Zoon gezonden heeft om ons volkomen te VERLOSSEN (uit de zondemacht <sup>16</sup>). Wil dit een levende ervaring worden in ons leven, dan moeten wij – in alles wat wij zijn en hebben –

---

<sup>16</sup> Zie eventueel onze studie "[De overwinnaars, over \(de macht van\) zonde en satan in de eindtijd](#)" van E. van den Worm. (noot AK)

onderworpen en toegewijd zijn aan Hem, Die ons gekocht heeft met Zijn eigen kostbaar Bloed; en ons eigen leven moet alsdan opgaan in het leven van onze Heiland en Here, zoals het was bij de eerste discipelen. Galaten 2:20 overtuigt ons hiervan:

- *“Ik ben met Christus gekruisigd; en **niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij**; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.”*

Dat dit alles te verwerklijken (= te realiseren) is, is in ieder geval géén zaak van één dag, noch van een week of jaar, maar een zaak die een heel mensenleven vergt en reden waarom wij de tijd zorgvuldig moeten benutten! **Dit proces noemt de Heilige Schrift: HEILIGMAKING.**

De Here Jezus Christus zij alle lof en eer en dank door de Heilige Geest! Halleluja! Amen.

**CJH Theys**

Uit: Tempelbode, okt./dec. 1986

Enigszins bewerkt door A. Klein