

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

De Bruid maakt zich gereed



De Bruiloft van het Lam

“...die het getuigenis van Jezus hebben. **Aanbid God.** Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie”, zo lezen wij in Openbaring 19 vers 10b. ¹

In de hieraan voorafgaande verzen lezen wij over **de Bruiloft van Jezus Christus**:

2

• “Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft van het Lam is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelf bereid (HSV: gereedgemaakt). En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad (HSV: linnen); want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zei tot mij: **Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam.** En hij zei tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.” (Openbaring 19:7-9, sv) ²

Daar komt straks een grens aan de ontwikkeling van het profetisch plan van God. Alsdan zal de verborgenheid van Efeze 5:23-32 ³ niet langer

¹ Voor UITLEG over dit en de volgende verzen, zie onze GRATIS ‘vers voor vers’ studie van [“Openbaring 19”](#) van **CJH Theys** en/of [“Openbaring 19”](#) van **E. van den Worm**. (noot AK)

² Alle Bijbelteksten zijn **door mij** vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

³ Efeze 5:23-32, “Want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van **de** Gemeente is; en Hij is de Behou-

een verborgenheid zijn. Dan wordt wat Paulus met name bespreekt in Efeze 5:25-27, geopenbaard. **Deze verborgenheid spreekt ons van de Bruiloft van de Hemelbruidgom.** En in verband met deze Bruiloft, lezen wij in de 2^{de} helft van Openbaring 19:7, zal de Bruid zichzelf toebereiden:

- “...want de bruiloft van het Lam is gekomen en **Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.**”

3 Het is niet moeilijk te verstaan dat niemand anders haar zal kunnen gereedmaken dan zichzelf. Het is niet zoals in het natuurlijk leven dat de bruid het maken van haar bruidskleed kan uitbesteden, door het een ander te laten maken. In de geeste-

der van het lichaam. Daarom, zoals de Gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. 25 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de Gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, 26 opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, 27 opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een Gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos (SV: onberispelijk) zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de Gemeente. Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis (SV: Deze verborgenheid) is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de Gemeente.”

lijke en bovennatuurlijke wereld, waar de bruid **ge-reinigd en geheiligd** moet worden, is dat niet mogelijk. Ofschoon nog op aarde, moet zij zichzelf toebereiden. De Gemeente zelf moet werken aan haar bruiloftskleed ⁴; niemand anders kan het doen. Het Lichaam van Jezus Christus ontvangt genade van boven en door de werkingen van de Heilige Geest in haar ⁵, wordt ze bekwaam gemaakt om dat bruiloftskleed waardig te zijn. Zo dan, ieder kind van God, ieder bloedgewassen en wedergeboren christen, moet weten en ervoor zorgen, dat hij/zij dat bruiloftskleed heeft. Dat hij/zij het aan moet hebben en **zonder vlek of rimpel** moet zijn! Dat moet voorafgaan aan de Bruiloft ⁶. Geen enkele aardse bruid begint zich pas aan te kleden, als haar bruidegom is aangekomen. Ze zorgt dat ze klaar is vóór hij komt. Alzo is het een Schriftuurlijke waarheid dat, als het gaat om de Bruiloft van het Lam, de Gemeente van Jezus Christus zich moet toebereiden. Mogen wij dit dan verstaan, opdat wij niet langer zullen talmen en niet langer zullen vertragen in de dingen van God. Temeer daar wij weten, dat **wij leven in de laatste dagen**.

⁴ Zie eventueel onze GRATIS studie "[De Bruid en haar geestelijke kledij](#)". (noot AK)

⁵ Zie eventueel onze GRATIS studie "[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)". (noot AK)

⁶ Zie eventueel onze GRATIS studie "[Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde](#)". (noot AK)

Naar een volkomen eenheid met Jezus

5

Ik wil uw aandacht vragen naar deze Bruiloft van het Lam. Vanwege deze Bruiloft is er sprake van “grote blijdschap” ([Openbaring 19:7](#)). Ook in de hemel; immers Gods Raadsplan van verlossing komt dan tot voleinding. God begon in Eden met wat straks in de Bruiloft van het Lam voleindigd wordt. Wat begon in Eden, is een weerkaatsing, een voorafschaduwing van wat straks gebeurt. Toen God Eva tot Adam bracht, werd zij vernoemd naar haar man: “[manninne](#)”⁷. Dat gebeurt ook in het aardse huwelijk. De vrouw wordt (normaal gesproken) vernoemd naar haar man en draagt niet meer haar meisjesnaam. Zo is het ook met **de Bruid van Jezus Christus: zij zal een eenheid vormen met Jezus**, als de Gemeente die Hij Zichzelf heeft voorgesteld – gewassen (= gereinigd) door het badwater van het Woord – **heilig, onberispelijk en zondeloos voor God**.

Dit moet ons overtuigen van de noodzakelijkheid, dat wij ons nu niet alleen moeten onderwerpen aan God, maar dat wij Hem ook onszelf moeten toewijden; onze tijd, talenten, gedachten en alles wat wij hebben. Nu moeten wij hierin geoefend worden. Er gaat nog zo weinig van ons uit en wij staan nog zover van wat God met ons voorheeft.

⁷ Mannin, of: vrouw. Het Hebreeuwse “isha” (= vrouw) lijkt op “ish” (= man). (noot AK)

De Gemeente moet daarom door de gemeenschap met Hem gereinigd worden, door het Woord. **Als wij dit Woord in ons midden hebben** – dat is daar waar het zuivere Woord onder de zalving van Gods Geest gepredikt wordt – **dan worden wij GEREINIGD**. Daarom zijn samenkomsten, Bijbelstudies en bidstonden noodzakelijk. Het Woord moet blijvend in ons zijn, als het ware in ons hoofd en hart gegrift, op dezelfde wijze als bijvoorbeeld een huisvrouw haar recepten in haar hoofd prent, welk gerecht het ook betreft. Ditzelfde vraagt God van ons met betrekking tot Zijn Woord, dat wij moeten eten als brood, elke dag weer. Waardoor ons leven wordt veranderd en onze ziel wordt gestimuleerd. Waardoor wij in heel ons wezen worden **veranderd naar het beeld van Jezus**. Dat zal u ook meer en meer verlangend maken Hem te kennen. Om de gemeenschap met uw vrouw inniger en heerlijker te maken, moet u haar leren kennen, en zij u. Zo zal het zijn wanneer uw gemeenschap en huwelijksleven is naar het Woord van God, zonder toevoeging van andere dingen! Dit is even zo goed waar in de verhouding van de Bruid, de Gemeente, met haar Bruidegom Jezus Christus. Zij zal Hem beter leren kennen naarmate haar omgang met Hem beter en inniger wordt, en daartoe komt zij door Zijn Woord.

Het Woord heiligt

Want er is geen andere weg, geen andere gemeenschap, dan door Zijn Woord. Lees Jezus' Hoge priesterlijk gebed (in [Johannes 17](#)). **Wij kunnen niet buiten Zijn Woord.** Niemand kan zich daaraan onttrekken, of hij zal geestelijk afsterven. Een christen kan zich niet onttrekken aan de samenkomsten en aan de bestudering van Zijn Woord. Dan zal de Heilige Geest ons tot elkaar drijven. Want daar waar gemeenschap is met Zijn Woord, daar is ook gemeenschap met elkaar, met uw broeders en zusters, door datzelfde Woord. Want "het Evangelie van Christus is **een kracht Gods** voor een ieder die gelooft" (zie [Romeinen 1:16](#)). En wij zullen verstaan wat Gods Woord zegt, dat wij elkander onderdanig moeten zijn in de vreze Gods. Dat is geen slaafse onderdanigheid, maar eenzelfde als waarvan Jezus heeft gesproken:

- *"Zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs (= **verlossing van de zondemacht**) voor velen."* (Mattheüs 20:28)

Er is geen andere manier. Als deze nederigheid, deze onderdanigheid, niet wordt gevonden en dit Woord niet ter harte wordt genomen, dan deugt u niet voor het Koninkrijk van God.

Bewust worden

Daarom bedrijft "grote vreugde en blijdschap" ([Openbaring 19:7](#)), omdat wij nog de gelegenheid

krijgen om te behoren tot dat bruidslichaam en om die Bruiloft mee te maken, die plaats zal vinden in de nabije toekomst, onder het 7^{de} zegel. Onder dat laatste zegel wordt het verlossingsplan van God onthuld en volbracht:

- *“En de 7^{de} engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn (sv: als Koning heersen) in alle eeuwigheid.”* (Openbaring 11:15)
- **“Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.”** (Mattheüs 11:15)

Bij de opening van het 7^{de} zegel houdt alles wat adem heeft de adem in:

- *“En toen het Lam het 7^{de} zegel geopend had, kwam er een stilte (sv: een stilzwijgen) in de hemel van ongeveer een halfuur.”* (Openbaring 8:1)

Dan wordt waargemaakt waarvan vele profeten hebben geprofeteerd, hoewel ze niet hebben geweten waarover ze spraken; dan wordt de verborgenheid met betrekking tot de Gemeente geopenbaard en zal ze haar plaats innemen.

In de Korinthebrief staat:

- **“Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? ... Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen (sv: de zaken, die dit leven aangaan)?”** (1 Korinthe 6:2a en 3)

Als wij dan doordrongen moeten zijn van onze positie in Gods Raadsplan, dan is het niet om ons daarop te verheffen, maar om ons te vernederen, beseffende onze grote afhankelijkheid van God.

Aan wie openbaart God Zich?

9 Wij leven (nog) onder het 4^{de} zegel en maken eigenlijk de opening van het 5^{de} zegel al mee (waaronder de martelaren die, omwille van het Woord van God, zullen vallen):

- *“En toen het Lam het 5^{de} zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht (sv: gedood) waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.”* (Openbaring 6:9-11)

Dit vergelijkend met de profetische rede van Jezus in [Mattheüs 24](#), moet ons doen vragen, dat de Heilige Geest, Die ons beloofd is, ons zal leiden in al de waarheid. Als wij dan weten dat de gebeurtenissen van de eerste 4 zegels nog volop plaatsvinden, hebt dan acht op wat er gebeurt in de wereld van iedere dag. De strijd tussen werkgevers

en werknemers bijvoorbeeld. Al die dingen komen niet zomaar. U moet het Woord van God verstaan en acht slaan op “*het profetisch Woord*” als op “*een licht schijnende in een duistere plaats (= de wereld)*” ([2 Petrus 1:19](#)). Dit is noodzakelijk; er zijn geen toevalligheden in ons leven. **God zit op Zijn Troon en Hij regeert.** Daarom moet een kind van God tmeer weten te behoren tot het Lichaam van Christus ⁸. Wij zijn aan Hem verkleefd en verplicht Zijn Woord zo te nemen, dat het door Hem in tittel en jota wordt waargemaakt. De tijd is niet zover af meer, dat velen van Zijn geroepenen overstag zullen gaan. Vele christenen zeggen nu al: “Het staat er wel, maar ik geloof nooit dat het zover zal komen”. Want ze horen en zien niet (de geestelijke werkelijkheid -AK). Daar is nog teveel een leven in kritiek en commentaar op Gods Woord; een leven van horen, zien en voelen. **Velen zijn nog niet doordrongen van het feit dat God Zijn verborgenheden alleen openbaart aan Zijn kinderen.** Ook in het aardse leven doet immers uw vader alzo. Waarom zou God anders doen en niet-wedergelopen mensen in de Goddelijke familie, naamchristenen en welke andere gelovigen er ook zijn, openbaren wat alleen Zijn kinderen toekomt te weten?! **Aan het kinschap Gods zijn eisen gesteld.**

⁸ Zie eventueel ook nog ons GRATIS artikel “[Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’](#)”. (noot AK)

• “Zovelen als er geleid worden door de Geest van God, die zijn kinderen van God”. (Romeinen 8:14) De Heilige Geest is de Openbaarder van Gods verborgenheden. In [Johannes 15](#) staat, dat u **IN Hem** moet blijven om vrucht te kunnen dragen **tot Zijn eer** en dan noemt Hij ons “vrienden” ([vers 14](#)). Maar, Hij moet aan ons kunnen merken, aan onze gedragingen en ons leven, aan onze handel en wandel, dat het **sterven aan ons eigen-ik** ons ernst is. Dat wij niets anders verlangen, dan dat ons leven dieper wordt geleid en vaster wordt geworteld in Jezus Christus. In dat licht kunnen wij dan verstaan, dat “ons leven met Christus in God verborgen is” (Kolossenzen 3:3⁹).

Een gehuwde vrouw

Van deze vrouw, deze Gemeente van [Efeze 5](#), lezen wij in Openbaring 12:1¹⁰, waar zij **ten volle** wordt uitgeschilderd, met een diadeem van 12 sterren, getooid met zon, maan en sterren, dragende het getuigenis van Jezus Christus. En direct daarop lezen wij in Openbaring 12:2¹¹, dat zij “in barensnood” verkeert. Wel, wanneer is een

⁹ Kolossenzen 3:3, “Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.”

¹⁰ Openbaring 12:1, “En er verscheen **een groot teken** in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.”

¹¹ Openbaring 12:2, “En zij was zwanger en schreeuwde het uit (SV: en riep) **in barensnood** en in haar pijn om te baren.”

vrouw in barensnood? Als ze een GEHUWDE vrouw is. Dat is de standaard van God voor het leven hier op aarde. Wat daarbuiten valt, is onge-rechtigheid. Zo is ook de vrouw van Openbaring 12:2 **een gehuwde vrouw** ¹². En daarom lezen wij hier, in Openbaring 19:7, dat zij zichzelf heeft toe-bereid:

12

• “...want de bruiloft van het Lam is gekomen en **Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.**”

Zij is dus een gehuwde vrouw, vanwege haar “ba-rensnood”, en daaraan moet de Bruiloft zijn voor-afgegaan. Amen?! Schitterend is de staat waarin zij zich straks bevindt, deze vrouw, deze Bruids-gemeente, en het Bruiloftsfeest is een grote zalig-heid waar wij naar uit mogen zien. Het is dus niet verwonderlijk, dat de Bijbel ons op vele plaatsen spreekt over het zich voorbereiden van deze Bruid.

Geurige kleding

David, de koning van Israël, heeft dat uitgebeeld. Hij spreekt in Psalm 45 van de Bruidegom, hij spreekt van “mirre, van kassie en van aloë” (vers 9 ¹³). Van “mirre” lezen we ook in het Nieuwe Testa-ment met betrekking tot Jezus Christus, de Brui-

¹² Zie eventueel ons GRATIS artikel “[Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?](#)”. (noot AK)

¹³ Psalm 45:9, “**Al Uw kleding geurt van mirre en aloë en kaneel** (SV: **kassie**), wanneer U uit de ivoren paleizen komt, waar men U verblijdt.”

degom. Zowel bij Zijn geboorte als bij Zijn begravenis wordt Hem mirre gebracht. Mirre werd in de heilige zalfolie en in het heilig reukwerk gebruikt. De naam betekent “bitter” en zo smaakte het ook. Daarom spreekt mirre in symboliek van het kruis en van de wonden van Jezus.

“Kassie” is nog scherper dan kaneel en kaneel spreekt ons van de liefde van God, die scherp en vurig is. Daarom zegt Paulus, dat hij “*door de liefde*” van Christus wordt gedreven (zie [Filemon 1:9](#)).

Kassie is dus nog scherper. En wat is in Gods liefde het scherpst? **Dat Hij ons Zijn Zoon heeft gegeven!** En wij hebben een Hemelbruidegom Die Zich door lijden moest heiligen. Opdat Hij ons in Zijn liefde en genade zou kunnen geven alles wat wij nodig hebben, door de Heilige Geest.

Maar er is nog meer. In [Exodus 30](#) lezen wij van de heilige zalfolie en het reukwerk en hoe zij moesten worden gemaakt. De specerijen moesten verpulverd worden. Onze Hemelbruidegom werd voor Zijn Vader een welriekende geur door op gelijke wijze verbrijzeld (‘verpulverd’) te worden:

- *“Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.”* (Jesaja 53:5)
- *“En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot*

een aangename geur voor God.” (Efeze 5:2)

Verbrijzeld te worden spreekt van pijn en lijden. Hij heeft die weg kunnen gaan **“om de vreugde die Hem in vooruitzicht was gesteld”** (Hebreeën 12:2b ¹⁴). Die weg heeft Hij ons gebaad en voorbereid, opdat wij die weg zouden gaan door de gezegende leiding van de Geest in Zijn eigen Lichaam. Ook Salomo heeft gesproken over *“wierook, mirre en aloë”* ([Hooglied 4:14](#)). Over de mirre spreekt hij 7-maal in het Hooglied ¹⁵.

“Aloë” nu is geurig. Het is de wil van onze Heer, dat wij getrouw zijn in het brengen van de boodschap van het Kruis, in het vertolken van Gods liefde aan een verloren-gaande wereld; waarvan het getuigenis niet alleen aannemelijk zal zijn in de kracht van de Heilige Geest, maar bovenal geurig door Zijn liefde, tot verheerlijking van **onze Hemelbruidegom, Jezus Christus**.

In het Oude Testament staat dat het Gods wil is, dat als wij Hem naderen – en het doet niet ter zake waarvoor en om welke reden wij Hem nodig hebben – dat als de Gemeente Hem nadert, Hij **in haar, in ons**, geheiligd wil zijn:

- *“...Dit is wat de HEERE gesproken heeft: **IN hen***

¹⁴ Hebreeën 12:2b, *“...Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.”*

¹⁵ Zie eventueel onze GRATIS studie [“Beschouwingen over het boek Hooglied”](#). (noot AK)

die tot Mij naderen, zal Ik geheilgd worden, en voor de ogen van heel het volk zal Ik geëerd (sv: verheerlijkt) worden...” (Leviticus 10:3)

15

Het is een voorrecht dat wij voor Hem kunnen staan met reukwerk. Maar dan zullen wij, als waarachtige priesters, onszelf ook volkomen moeten wegcijferen. Gelijk geschreven staat van Daniël, dat hij niet bad voor zichzelf. En zoals Jezus Zelf heeft gebeden: “Ik bid (U) voor hen... die U Mij gegeven hebt” en “ook voor allen die door hen in Mij zullen geloven”. (zie Johannes 17:9+20 ¹⁶)

De rechtvaardigmaking van de heiligen

Jezus gaf Zichzelf voor u en mij in de dood, Hij Die gezegd heeft:

- “En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal al- len naar Mij toe (sv: tot Mij) trekken.” (Johannes 12:32)

Als wij dit mogen verstaan, dan kunnen **wij ook** getuigen: “Ik ben met Christus gekruisigd...” en “Ik sterf elke dag...” ([Galaten 2:20](#) en [1 Korinthe 15:31](#)). Dit is wat de Gemeente voor ogen wordt gehouden. Dit brengt ons tot dat fijne lijnwaad van Openbaring 19:8 ¹⁷, hetwelk zijn “de rechtvaardigmakingen van de heiligen”. Wij sterven elke dag (= [willen])

¹⁶ Johannes 17:9+20, “Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U” ... “En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven.”

¹⁷ Openbaring 19:8, “En het is haar gegeven zich met smeteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen

afsterven aan de macht van de zonde in ons –AK). Wij hebben een dagelijkse rechtvaardigmaking nodig; telkens en telkens weer. Wij kunnen niet volstaan met één keer.

Ook Abraham heeft dat gekend. Door zijn volharding in beproevingen, door de geloofsstappen die hij deed en omdat hij in de blijde verwachting leefde “de stad met fundamenten te zullen zien”:

- 16 • “Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Ontwerper en Bouwer (SV: de Kunstenaar en Bouwmeester) is.” (Hebreeën 11:10)

Iedere dag moeten wij komen tot belijdenis van onze fouten en gebreken en tekortkomingen; waarvoor wij ons hebben te vernederen. **Wee degene die denkt dat hij er al is**; die meent dat hij zich niet hoeft te vernederen en te verootmoedigen! Hij zal staan aan de zijde van de antichrist! ¹⁸ Zoek God en heb de ervaring van David:

- “De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten.” (Psalm 51:19, SV)

Ik bedoel daarmee niet, dat u alsmaar moet jengelen (= huilerig zeuren). Ik bedoel daar niet mee, dat u alsmaar uw zakdoek tevoorschijn moet halen als uw voorganger dat ook doet, en klaar moet staan

zijn de gerechtigheden (SV: de rechtvaardigmakingen) van de heiligen.”

¹⁸ Zie eventueel onze GRATIS studie “[De antichrist – Hoe herkennen wij hem?](#)”. (noot AK)

om met hem mee te huilen. Dat gebeurt in enkele gemeenten, maar dat is belachelijk. Wij hebben Gods Geest om ons aangaande Gods wil te informeren.

Tijdige voorbereiding noodzakelijk

In Psalm 45:14 lezen wij:

17

- *“De koningsdochter is **innerlijk** één en al heerlijkheid; haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad.”*¹⁹

Goud is het symbolisch getal van de Godheid, in het bijzonder van de Heilige Geest. Straks zal Hij de Gemeente maken: heilig en onberispelijk, net als haar Bruidegom. Dan woont Gods volheid eveneens in haar, de Bruidsgemeente. Dit gebeurt niet opeens, plotseling; het is een proces. De Gemeente moet groeien in deze dingen. Het individuele leven moet iedere dag een **toenemend contact en gemeenschap met het Woord** kennen en een dagelijks dieper in Hem komen. Er is een spreekwoord, een gezegde, dat uit het Indonesisch vertaald, luidt; “Zorg, dat u een paraplu hebt, vóór de regenbui komt”. Dit is wat God bedoelt. Laat ons zorgen dat, vóór de Bruiloft komt, wij alles hebben wat wij nodig hebben om dat feest mee te kunnen vieren. Als u één ding zou missen, mist u de Bruiloft.

Een wonderbaar typebeeld vinden wij in [Genesis 24](#).

¹⁹ Zie noot 4.

Daar leest u hoe Rebekka tot haar bruiloft kwam. Tevoren had Eliëzer haar de (bruids)sieraden ²⁰ gegeven. Als wij dan weten dat Abraham het typebeeld is van God de Vader, Izak het typebeeld van God de Zoon en Eliëzer het typebeeld van God de Heilige Geest, dan verstaan wij ook, dat het niet aan God zal liggen als de Bruid van Zijn Zoon de bruidssieraden mist. Het ligt aan u en mij, aan de Gemeente zelf, als wij niet ontvangen wat wij nodig hebben voor de Bruiloft van het Lam; als wij niet alles doen wat **Hij** nodig acht om ons daarvoor toe te bereiden.

Rebekka is een wonderbaar schaduwbeeld van de Gemeente, de Bruid, die door de Heilige Geest wordt geleid tot haar Bruidegom. Rebekka kon Izaks bruid zijn, omdat zij alles had gedaan van haar kant en afstand had gedaan van alles om tot Izak te kunnen gaan. Daarom lezen wij dat, toen zij Izak zag, zij zich snel van haar kameel liet glijden, en haar sluier nam, om zich daarmee te bedekken (Genesis 24:64-65 ²¹). Zij had zich toebereid en zag nu nog maar naar één ding uit. Wij lezen hoe Izak haar ontving en haar bracht in de tent van

²⁰ Zie eventueel onze GRATIS studie "[De Bruid en haar versierselen](#)". (noot AK)

²¹ Genesis 24:64-65, "Ook Rebekka sloeg haar ogen op en zag Izak; zij liet zich snel van de kameel glijden. Zij zei tegen de dienaar: Wie is die man die ons in het veld tegemoet komt lopen? De dienaar antwoordde: Dat is mijn heer. **Toen pakte zij haar sluier en bedekte zich.**"

19 zijn (overleden) moeder Sarah (vers 67²²). Daarom spreekt [Galaten 4:26](#) van “ons aller moeder”, “Jeruzalem, dat boven is”. Dat is het voorland van de Bruid van Jezus Christus. God zal niets nalaten om haar te doen ingaan in dat hemels Jeruzalem (terwijl zij nog op aarde is), waar Jezus ons wacht en volle gemeenschap met Hem gesmaakt wordt, daar in die stad met gouden straten. “Ons burgerschap (sv: onze wandel) is echter in de hemelen...” zegt Paulus in Filippenzen 3:20a. Dat wij toch geloven dat God, van Zijn kant, nooit verstek zal laten gaan.

Grote vreugde

Geen aardse bruidegom zal het ogenblik vergeten, dat hij zijn bruid voert naar het altaar. Waar hij hoort zeggen dat zij, als man en vrouw, voortaan één zullen zijn. Alle bruidegoms hebben zich daarop verheugd; hebben naar dat ogenblik uitgezien. Hoe kijkt nu de Hemelbruidegom uit naar dat ogenblik!!

- “Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.” (Hebreeën 12:2b)

In [Mattheus 26:17-28](#), [Markus 14:12-24](#), [Lukas 22:14-20](#) en

²² Genesis 24:67, “Toen bracht Izak haar in de tent van zijn moeder Sara. En hij nam Rebekka en zij werd hem tot vrouw en hij had haar lief. Zo vond Izak troost na de dood van zijn moeder.”

[Johannes 13:1-4](#) leest u van **het laatste avondmaal** dat Jezus op aarde heeft gebruikt met Zijn discipelen. Van dat avondmaal wordt in Openbaring 19:9b gezegd:

- ***“Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam...”*** En er wordt nog aan toegevoegd: *“...Dit zijn de waarachtige woorden van God.”* (Openbaring 19:9c)

20 Lukas verhaalt dat Jezus destijds, bij dat laatste avondmaal, heeft gezegd:

- *“Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha (= een avondmaal) met u te eten (sv: te vieren)...”* (Lukas 22:15b)

En alle 3 de Evangelieën zijn gelijkluidend wat betreft de door Hem daarna gesproken woorden:

- *“Voorwaar, Ik zeg u dat Ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op de dag wanneer Ik die (op)nieuw zal drinken in het Koninkrijk van God.”* (Markus 14:25)

En van die dag, die voor ons ligt, spreekt Hij in Openbaring 19 vers 7:

- *“Laten wij blij zijn en ons verheugen (sv: vreugde bedrijven) en Hem de heerlijkheid geven, want de Bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.”*

Op die dag van de Bruiloft zal Hij het NIEUW drinken. Opnieuw, zoals nimmer tevoren. Waarom? **Omdat Hij Zichzelf een Gemeente heeft gepresenteerd, die geheel en al NIEUW zal zijn; aan**

Hem gelijk. Die dan ook niet meer heet: “Gemeente”, maar “Bruid van het Lam”. Alsdan zullen wij met Hem aan dat avondmaal aanzitten, in diepe gemeenschap met Hem, en wij zullen ervaren wat het betekent te behoren tot de Bruid van het Lam.

Er is voor ons geen zoetere gemeenschap weggelegd, en dan spreek ik tot degenen die het op deze manier het best verstaan, dan de gemeenschap tussen man en vrouw, waarvan het Woord zegt: “*En zij zullen tot één vlees zijn*” (Genesis 2:24b). Er is niets te vergelijken bij de bruiloftsgemeenschap van man en vrouw en, in overdrachtelijke zin en in geestelijk opzicht, bij **de gemeenschap van Christus en Zijn Bruid** (in geestelijke zin).

Dit is wat Paulus heeft geschreven aan de Efeziërs, in [hoofdstuk 5](#) van de gelijknamige brief, toen Hij de verborgenheid openbaarde, “[ziende op Christus en op de Gemeente](#)”. Met andere woorden, wij kunnen ons er geen voorstelling van maken, tenzij wij die gemeenschap kennen; **zo heilig, zo innig**. In dit licht moet u het zien, wat geschreven staat in Efeze 5:25a + 22, “*Mannen, heb uw eigen vrouw lief...*” en: “*Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere...*” Er is harmonie in Gods Woord; het is één en ondeelbaar! Wonderbaar als wij aan **dit avondmaal van de Bruiloft van het Lam**²³ mogen deelnemen.

²³ Zie eventueel onze GRATIS studie “[Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de](#)

Van deze waarachtige woorden leest u in Openbaring 21:5a,

- “En Hij Die op de troon zit, zei: **Zie, Ik maak alle dingen nieuw...**”

Tot Johannes zei Hij in Openbaring 21:5b,

- “...Schrijf, want **deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.**”

22 Allen genodigd

In [Openbaring 19:10](#) leest u van het effect van de openbaring op Johannes: “hij viel neer aan de voeten van degene die sprak, om hem te aanbidden”, maar deze zei: “*Pas op dat u dat niet doet*” (vers 10b). Dit zei een wezen uit de hemel (vers 5a: “[een stem uit de troon](#)”) tot een sterveling op aarde:

- “*Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. **Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.***” (Openbaring 19:10c)

Wij hebben hier dus te maken met een wezen, een persoon, die als profeet staat aangeschreven en die een gelijke bediening had als die van het apostolaat.

Om het verhaal in de eerste 4 verzen van [Openbaring 19](#) te bekorten, er zijn voor Gods troon 4 wezens. Het zijn zij die eenmaal zonder de dood te smaken ten hemel zijn gevaren: Henoeh, Mozes, Elia en de 4^{de} was Jezus als Mensenzoon. Dan

kunnen wij verstaan wie hier aan het woord is. Een profeet die licht ontving over de vervulling van Gods Raadsplan. In Judas 1:14-15 lezen wij:

- “Ook over hen heeft Henoch... geprofeteerd, toen hij zei: Zie, **de Heere is (weder)gekomen met Zijn tienduizenden heiligen** ²⁴, om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen (sv: te straffen) voor al hun goddeloze daden, die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen Hem gesproken hebben.”

Alleen aan hem, als dienstknecht van God, alleen aan Henoch is bij de gratie van God de openbaring van de laatste dagen gegeven. Niemand kan zijn plaats innemen, want daar is ordening in Gods plan. Voor alles is in Gods plan een vaste plaats. Zegt Prediker (3:1) niet:

²⁴ Bij “**tienduizenden heiligen**” moet men toch eerder aan de 144.000 mannelijke zonen denken – die, volgens Openbaring 12:5 “werd **weggerukt tot God en Zijn troon**”, en die dus ECHT in de hemel zijn OPGENOMEN – dan aan de Bruidsgemeente. Want dat zullen er, mogen wij veronderstellen, toch veel meer zijn. Maar de Bruidsgemeente zal, Bijbels gezien, inderdaad NIET worden opgenomen in de hemel (en dus ook niet met Jezus wederkomen naar de aarde aan het eind van de Grote Verdrukking).

- Zie eventueel ook nog ons GRATIS artikel: “[Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?](#)”
- En/of “[De wegname en opname van de Gemeente en... Christus' wederkomst](#)”. (noot AK)

- “Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een (bestemde) tijd voor elk voornemen onder de hemel.”

En zegt het Nieuwe Testament niet dat wij “een God van orde” dienen? Alles in de Gemeente van Jezus Christus verloopt ordelijk, getuigt van orde (althans zo behoort het te zijn). De aanzegging van de Bruiloft van het Lam heeft God aan Zijn knecht Henoch voorbehouden, van wie ook het getuigenis is gegeven:

- “**Henoch wandelde met God**, en hij was niet meer, want God nam hem weg.” (Genesis 5:24)

Maar daar is plaats voor allen bij het kruis. Dat is Zijn belofte voor ieder christen. Laat dat geloof van Jezus Christus in ons werken. Dan mogen wij verstaan wat Paulus zegt:

- “*Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.*” (Filippenzen 4:13)

Laten wij dat niet vergeten: Wij zijn niets. Hij is alles. En enkel door Hem, Die ons Zijn kracht schenkt, vermogen wij iets, ja, zelfs **om éénmaal tot Zijn Bruid te behoren!**

CJH Theys

Uit: Tempelbode, febr./apr./juni 1992

Digitaal uitgewerkt door A. Klein