

Eindtijdbode

**Jezus Christus en Dien gekruisigd**

<https://www.eindtijdbode.nl>

# **Vorbereidingen voor Jezus' komst**



## Jezus' komst aangekondigd

Opnieuw naderen we (weer) de tijd van het jaar waarin de gehele "christelijke" wereld de geboorte van de Here Jezus, de Zoon van God, herdenkt.

Toen de Zoon van God – nu alweer ruim 2000 jaar geleden – naar deze wereld kwam, verordeneerde God, dat er iemand zou zijn, die Zijn komst zou aankondigen en die de weg zou bereiden voor Zijn glorieuze bediening (op aarde). En die "wegbereider" was Johannes de Doper.

God heeft ook bepaald, dat Zijn Zoon andermaal (= voor de 2<sup>de</sup> keer) naar deze aarde zal komen en opnieuw heeft Hij Zich een "stem" verkozen om een volk gereed te maken voor deze 2<sup>de</sup> komst (= de wederkomst) van Zijn Zoon. De donkere schaduw van oorlog, hongersnood, pestilentiën en onrust ontwaren wij overal. Tegen deze achtergrond is er voor ons des te meer reden om ons te verheugen over de (weder)komst van Hem, Die het Licht der wereld, **de Vredenvorst en de Verlosser voor de mensheid** is.

Johannes de Doper was de voorloper (of wegbereider) van de Here Jezus toen Hij kwam als "het Kind van Bethlehem". Nu wordt de Heilige Geest echter uitgestort over een (gelovig) volk, vergaard uit alle windstreken, dat geroepen is om de voorlopers (of wegbereiders) te zijn voor Jezus' wondervolle **WEDERKOMST**.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie "[De Wederkomst van Christus nader bekeken](#)". (noot AK)

## De “schoot” van de opwekking

Johannes de Doper werd geboren uit godvruchtige ouders, die de wegen des Heren liefhadden (zie Lukas 1:5-6 <sup>2</sup>). Zacharias en Elizabeth “waren beiden **rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en rechten van de Heren**”. Ook vandaag-de-dag zoekt God harten die – in heiligheid en waarheid – voor Hem willen leven, opdat Hij de opwekking van de laatste dagen (de zgn. Spade-Regen-opwekking <sup>3</sup>) kan zenden. Vele jaren lang hadden Zacharias en Elizabeth verlangd naar een zoon. Hoe waarlijk verlangen (ook) vandaag-de-dag vele harten naar een machtig bezoek van Gods Geest <sup>4</sup> in kracht en heerlijkheid! En God hoorde de hartekreet van dit mensenaar. Toen alle natuurlijke hoop was vergaan, gaf Hij hen de vreugde van hun leven – een zoon, de heraut <sup>5</sup> van God, DE Koning. Zo hoort God heden

---

<sup>2</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie “[Lukas – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus](#)”. In deze Bijbelstudie wordt de diep-geestelijke betekenis van het gehele boek Lukas “**vers voor vers**” nader uitgelegd. (noot AK)

<sup>3</sup> Spade-Regen-opwekking = De opwekking die het gevolg is van de **uitstorting** van de Heilige Geest (de zgn. Spade of Late Regen) **in de eindtijd** – zie Joël 2:23b en 28-29.

• Zie onze GRATIS studie “[De Spade-Regen-opwekking](#)” (in smart-phone-formaat). (noot AK)

<sup>4</sup> Zie onze studies “[De werkingen van de Geest in de eindtijd](#)” en/of “[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)”. (noot AK)

<sup>5</sup> Heraut = Letterlijk: iemand die vroeger een vorst aankon-

ook het schreien van ùw hart en alhoewel alle aardse hoop misschien vervlogen is (of lijkt), **Hij blijft getrouw! Hij ZAL Zijn Geest uitstorten over harten die waarlijk “honger en dorsten” naar Hem, want... Hij heeft een opwekking beloofd voor het laatste der dagen!**

## Weinig ware godsvrucht

4 In de dagen voor de 1ste komst van Christus was er een groot tekort aan **waarachtige aanbidding** en aan **waarachtig dienen van de Heer**. In de tempel, op de berg Sion, werd een ceremoniële godsdienst beoefend. De Farizeeërs waren eigen-gerechtigde en geveinsde “gelovigen”. De Sadduceeërs waren de rationalisten <sup>6</sup> van die tijd. Zij loochenden het bovennatuurlijke en trachtten het dienen van God geheel in het menselijke vlak te trekken. Maar Zacharias en Elizabeth bleven trouw aan de Heer en aan Zijn geopenbaarde Woord. Van-daag-de-dag zien wij dezelfde dingen. In de godsdienstige wereld zien we de moderne Farizeeër in zijn mantel van trots en we zien de modernist, die alles wat bovennatuurlijk is in het Woord van God probeert weg te nemen. **Maar te midden van dit**

---

digde en in zijn naam bekendmakingen deed. Johannes de Doper kondigde echter Jezus, DE Vorst (des Levens), aan en deed in Zijn Naam bekendmakingen. (noot AK)

<sup>6</sup> Rationalist = Een aanhanger van het rationalisme, en dit is: Een denkwijze waarbij alleen datgene aanvaard wordt, wat met het verstand te begrijpen is. (noot AK)

alles heeft God een (gelovig) volk dat Hem trouw blijft. Zij geloven Zijn Woord en weten, dat Hij Zijn beloften zal vervullen.

## Bij het gebedsaltaar

Zacharias stond bij het reukofferaltaar <sup>7</sup> toen hem de komst van zijn zoon, Johannes de Doper, werd aangezegd door de engelachtige boodschapper.

**5 God zag Zijn getrouwe dienstknecht bij het gebedsaltaar.** Het vuur was op het altaar en de wolk van reukwerk steeg op tot God. In deze wolk verscheen plotseling een bovennatuurlijke openbaring, want... Zacharias zag een engel des Heren. Vandaag-de-dag gebeurt (nog steeds) hetzelfde. God hecht er namelijk grote waarde aan, wanneer wij de tijd nemen om te bidden <sup>8</sup> en Hem te zoeken. **Het “reukofferaltaar” of “gebedsaltaar”** (waar men God aanbidt “*in geest en waarheid*” – zie Joh. 4:23) **is de plaats van Goddelijke openbaring.** Het “vuur van God” moet op het altaar van onze harten zijn (of komen). In de wolk van het reukwerk – door het bidden in de Geest – zal God ons geheimenissen openbaren waarvan deze wereld in het

---

<sup>7</sup> Voor meer over de geestelijke betekenis van “het Reukofferaltaar”, zie onze GRATIS studies “[Christus in de Tabernakel](#)” en/of “[De Tabernakel van Israël](#)” (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe) en/of “[Lukas: het boek van de NIEUWE MENS in Christus](#)”. (noot AK)

<sup>8</sup> Zie onze GRATIS studie “[Leer bidden](#)”. (noot AK)

geheel geen weet heeft. Hij zal tot ons spreken over de voorbereidingen voor de (weder)komst van de Koning! **In onze dagen zal God Zich op wondervolle wijze openbaren, om de mensen – in geestelijke zin – wakker te maken<sup>9</sup> en te waarschuwen dat de (weder)komst des Heren<sup>10</sup> nabij is.**

## De getuigen van de Heer

6 De Here openbaarde (door een engel – zie Luk. 1:11) aan Zacharias, dat het leven en de bediening van Johannes de Doper zou zijn: **“VERVULD met de Heilige Geest”** (zie Luk. 1:15). Johannes de Doper werd **vervuld** met de Heilige Geest om het grote werk te doen, dat God hem te doen gaf. Desgelijks (dus: **op dezelfde wijze**) heeft God beloofd om in de eindtijd (de zgn. laatste dagen waarin wij nu leven) Zijn Heilige Geest **uit te storten<sup>11</sup>** op hongerige harten, overal ter wereld, opdat zij Zijn getuigen (kunnen) zijn, om de mensen – op alle plaatsen – te waarschuwen dat de komst des Heren genaakt. Zelfs als klein kind, nog in de moederschoot, verheugde Johannes de Doper zich over de (1<sup>ste</sup>) komst van de Here (zie Luk. 1:44).<sup>12</sup> Net zo

---

<sup>9</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie [“God gaat in de eindtijd de Gemeente / Kerk en de wereld schudden”](#). (noot AK)

<sup>10</sup> Zie noot 1.

<sup>11</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie [“De werkingen van de Geest in de eindtijd”](#). (noot AK)

<sup>12</sup> Zie noot 2.

moeten ook wij Zijn verschijning liefhebben. Hij moet de vreugde van onze harten zijn.

De lange nacht (van wachten op Zijn wederkomst) is bijna voorbij. Spoedig zal “de Zon der gerechtigheid opkomen (beeld van Zijn wederkomst) met genezing onder Zijn vleugelen” (zie Mal. 4:2) en ons de blijde dag van het 1000-jarig Vrederijk <sup>13</sup> brengen.

7 Het is niet verwonderlijk dat het laatste gebed in de Heilige Schrift luidt: “**Ja, KOM Here Jezus!**” (zie Openb. 22:17). Johannes de Doper werd geboren in het heuvelland van Judea, onder het nederige volk van die dagen. Net zo zien wij, dat vandaag-de-dag aan de “armen van geest” het Evangelie verkondigd wordt. “*Niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken*” worden door God geroepen (zie 1 Kor. 1:26-27). God wil wonen bij diegenen die “nederig van hart” en “verslagen van geest” zijn!

## Waterdoop en Geestesdoop

Toen Johannes de Doper verscheen in de woestijn, predikte hij **een boodschap van bekering**. Hij zei: “**Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen!**” (Matth. 3:2, 4:17). Het waren geen onzekere klanken en zijn boodschap weergalmde door het gehele land. Menigten werden (geestelijk) wakker geschud en wilden het woord

---

<sup>13</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie “[Wat de Schrift leert over het 1000-jarig Rijk van de Here Jezus Christus](#)”. (noot AK)

dat hij – als Gods boodschapper – predikte horen. Zij verstonden de (geestelijke) boodschap die hij sprak en begrepen daardoor dat er een grote verandering op komst was.

Vandaag-de-dag wordt **diezelfde boodschap** gepredikt door een (gelovig) volk dat gedoopt is in de Heilige Geest. Opnieuw luidt het: **“Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen!”**

8 Ditmaal wordt aan mannen en vrouwen voorgehouden dat **de wederkomst van de Zoon des mensen** ophanden is (= weldra staat te gebeuren). Opnieuw zijn menigten (geestelijk) wakker geschud en velen beseffen dat een grote verandering aanstaande is. Spoedig zal de Here Jezus verschijnen en zal het Koninkrijk van God **ten volle** werkelijkheid worden **op deze aarde**. Johannes doopte degenen die, **met berouw over hun zonden**, tot geloof kwamen en die de – van God gegeven – boodschap geloofden. Desgelijks (dus: **op dezelfde wijze**) zullen menigten in dit late uur (op “de tijd-klok” van de eindtijd) de Here Jezus volgen in de wateren van de doop (waarmee zowel de waterdoop alsook de Geestesdoop <sup>14</sup> wordt bedoeld) om – geestelijk gezien – op te staan en “in nieuwheid des levens” te wandelen en “in nieuwheid des geestes” te dienen (zie Rom. 6:4 en 7:6). De water-

---

<sup>14</sup> “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: **stromen van LEVEND WATER** zullen uit zijn (of: haar) buik (= binnenste) vloeien. (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden...)” (Joh. 7:38-39a). (noot AK)



doop brengt ons (als het goed is) tot een dieper verstaan van de dood en de opstanding van onze Here Jezus. Johannes predikte ook dat de Here Jezus de gelovigen zou “**dopen met de Heilige Geest en met vuur**” (zie Matth. 3:11 en Luk. 3:16). Alle vier de Evangelieën vermelden dat dit vervat was in de – van God gegeven – boodschappen die Johannes bracht. Getrouw stelde hij de Here Jezus voor als

9 DE Doper met de Heilige Geest. <sup>15</sup> Ook dit is de boodschap die in de laatste dagen gepredikt MOET worden! Velen in onze dagen zijn er reeds mee bekend geworden (= hebben zelf die ervaring), dat Christus Jezus **DOOPT in de Heilige Geest**, net zoals Hij deed in het verre verleden, want... “*Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid*” (Hebr. 13:8). Deze tijdsbedeling (van de Heilige Geest, een periode van ongeveer 2000 jaar, de zgn. “bedeling van de GENADE” – red.) ving aan met de stem van Johannes de Doper, die verklaarde dat Hij Die kwam hen zou onderdompelen, niet in water zoals hij dat had gedaan, maar in de Heilige Geest, ja in **het wezen en de tegenwoordigheid van God Zelf**. Deze tijdsbedeling zal eindigen met de stem van de Gemeente (beter gezegd: de Bruid of Bruidsgemeente) van de laatste dagen, uitroepende dat Degene Die spoedig in heerlijkheid zal verschijnen, ons zal dopen met de Heilige Geest. **Hij doopt met de Heilige Geest en met Vuur om ons – geestelijk – toe te bereiden**

---

<sup>15</sup> Zie noot 4.

voor Zijn (weder)komst.

## Deel aan het Koninkrijk van God

Zij die acht gaven op de boodschap van Johannes de Doper ontvingen een eeuwige beloning. Zij ontvingen het burgerschap van een Koninkrijk dat niet voorbij zou gaan. De heerlijkheid en de kracht van het toen zo machtige Romeinse rijk is al lang geleden voorbij gegaan, maar de heerlijkheid van het Koninkrijk der hemelen blijft tot in alle eeuwigheid.

10

Allen die heden **Gods boodschap van de laatste dagen** aannemen en die zich – in geestelijke zin – GEREEDMAKEN voor de wederkomst van de Here Jezus, zullen een beloning ontvangen die eeuwig van duur zal zijn. **Luister naar die boodschap van “de stem van de roepende in de woestijn”!** *“Maak (in geestelijke zin) de weg van de Here gereed (sv: Bereidt de weg des Heren), maak Zijn paden recht”* (Matth. 3:3b, Mark. 1:3b en Luk. 3:4b).

**De (weder)KOMST des Heren is NABIJ.**

Rev. W.W. Patterson <sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Uit het blad “Tempelbode” van december 1986 (overgenomen –en vertaald– uit het Engelstalige blad: “Pentecostal Power”). Het artikel is enigszins bewerkt door AK.