

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

www.eindtijdbode.nl

Van Golgotha naar de Opperkamer



[CJH Theys](#)

Enigszins bewerkt door A. Klein

Bij het schrijven van dit artikel, schiet mij een tekst te binnen, die ik hierbij uit Gods Woord citeer: *“Christus heeft ons vrijgekocht (sv: verlost) van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en OPDAT wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.”* (Galaten 3:13-14, HSV)

Dit Schriftwoord leert ons verstaan, dat *“de belofte van de Vader”* (zie o.a. Lukas 24:49 en Handelingen 1:4), namelijk **de gave van de Heilige Geest**¹, gebaseerd is op Christus' kruisdood.

In Zijn afscheidsboodschap aan Zijn discipelen, heeft de Here Jezus tevoren de bediening van de Heilige Geest duidelijk uiteen gezet. Deze zou in haar totaliteit een “getuigende bediening” zijn, want Jezus zei: *“Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen”* (Johannes 15:26, HSV). In Johannes 16 kondigde Jezus de

¹ Zie onze studie [“De natuurlijke mens en de Heilige Geest”](#) en/of [“De Gever en Zijn Gaven”](#) van CJH Theys. (noot AK)

taak van de Heilige Geest meer gedetailleerd aan, zeggende tot de Zijnen:

1. dat de Geest der waarheid zal leiden in al de waarheid,
2. dat Hij (= de Heilige Geest) niet van Zichzelf zal spreken,
3. dat Hij zal verkondigen wat Hij gehoord heeft,
4. dat Hij de toekomstige dingen bekend zal maken,
5. dat Hij Jezus zal verheerlijken, en
6. dat Hij alles uit de Zoon zou nemen.

Van dit alles kunnen wij lezen in Johannes 16:13-14 (HSV): *“Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij (= Jezus) verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.”*

Johannes 16:15 – waar staat: *“Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen”* – maakt ons duidelijk dat, zo doende, op deze wijze, de Heilige Geest het eeuwige voornemen van God zou onthullen, **opdat Christus in alles en allen verheerlijkt zal worden.**

Na Zijn wonderbaarlijke opstanding uit de doden vertoonde Jezus Zich in de avond “*op die eerste dag van de week*” aan Zijn discipelen, die met “gesloten deuren bijeen waren”. Nadat Hij gezegd had: “*Vrede zij u!*”, toonde Hij hun Zijn doorboorde handen en Zijn gewonde zijde, en zij zagen de nagelgaten en de speerwond. Bij die gelegenheid sprak Jezus Zijn zegen uit, welke gepaard ging met de rotsvaste zekerheid: “*ZO-ALS (sv: **GELIJKERWIJS**) de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik óók u.*” Dus, op dezelfde wijze, zoals Jezus kwam en gezonden was door de Vader, ZO werden NU zij door DE ZOON gezonden. Hij blies toen op hen allen, zeggende: “*Ontvang de Heilige Geest*” (zie Johannes 20:19-22). De WEDERGEBOORTE werd op dat moment hun ERVARING!

Het was eerst (= pas) na Zijn hemelvaart, en nadat Hij van de Vader de belofte (volgens Luk. 24:49 en Hand. 1:4) ontvangen had, dat Hij de Heilige Geest uitstortte op de 120 wachtende discipelen in de Opperzaal² van de tempel in Jeruzalem. Jezus had de Zijnen echter niet zonder onderdicht gelaten. De Schrift leert ons dit in Handelin-

² Zie ons artikel “[De Opperzaalgemeente](#)” (in smartphone-formaat), van H. Siliakus. (noot AK)

gen 1:2-3 (HSV): Jezus onderwees de Zijnen: *“tot op de dag waarop Hij opgenomen is, nadat Hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die Hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen.”*

Goed geïnformeerd waren de 120 discipelen tezamen bijeen op die eerste Pinksterdag en zij *“bleven allen EENSGEZIND VOLHARDEN IN HET BIDDEN EN SMEKEN...”* (zie Handelingen 1:14). Het ontvangen van die BOVENNATUURLIJKE KRACHT van de Heilige Geest maakte allen bekwaam om getuigen van Jezus Christus te zijn!

Hoe wondervol was de leiding van de Geest in alles! Hoe heeft Hij (de Heilige Geest) dat groepje mensen onderwezen in de weg van de Here – hoe heeft Hij hun ogen verlicht om de diepgeestelijke dingen en zaken te verstaan – hoe heeft Hij allen geleid in de Goddelijke waarheden, die volkomen vreemd waren aan hun eigen concepties (= opvattingen of denkbelden). En hoe heeft Gods Geest getuigenis gegeven van hetgeen “van boven” was, zodoende de wil en de

gedachten van de Vader en van de Zoon bekend makende aan Zijn verlost en op aarde. In het Boek der Handelingen staat dit alles nauwkeurig beschreven.

Door wat de zo zeer begenadigde Paulus geschreven heeft, leren wij dat “de inwoning van de Heilige Geest” alleen mogelijk is op grond van het volbrachte werk op (het kruishout te) Golgotha. Christus heeft ons verlost, opdat wij de Heilige Geest zouden ontvangen, zo luidt zijn betoog.

De boodschap van het kruis is dus, iedere nauwlettende Bijbelonderzoeker zal tot deze conclusie komen, tweeledig, en **staat in onverbreekelijk verband met het ontvangen van de Heilige Geest**, immers, Christus kan alleen maar “een vloek voor ons geworden zijn” (zie Galaten 3:13), wanneer wijzelf de vervloekten zijn voor wie Hij is gestorven als onze **Plaatsvervanger** op het kruis. Hij heeft daar voor ons, dat wil zeggen “in onze plaats”, gehangen!

Een hartgrondige bekering en het met Christus gestorven zijn moet leiden tot de vervulling met de Heilige Geest, en omgekeerd zal Gods Geest ons altijd leiden naar Golgotha. ³

³ Met dit “door Gods Geest geleid worden naar Golgotha” wordt o.a. bedoeld: De onderwijzing van **het Woord des**

Alleen de zekerheid, dat de verrezen Heiland door de Heilige Geest inwoning heeft gemaakt, stelt de met Gods Geest gedoopte in staat om te getuigen: *"IK ben met Christus gekruisigd; en... Christus leeft in mij"* (zie Galaten 2:20). Want alleen als wij ten volle beseffen dat wij inderdaad vervloekten zijn, in alles wat wij uit onszelf zijn, aanvaarden wij – door het geloof – met vreugde de boodschap van Golgotha; namelijk, dat wij met Hem gekruisigd zijn, Die vrijwillig voor ons stierf.

Maar dan maken wij ook PLAATS voor een volkomen doorwerken van Gods Geest.

Tòch is het aan de andere kant ook waar, dat ALLEEN door een progressieve gemeenschap met Christus de Heilige Geest in Zijn volheid en kracht beter door ons gekend (dit is: ervaren) zal

kruises, namelijk dat wij, die geloven, ook moeten (af)sterven aan ons oude, zondige leven ofwel aan onze oude zondige natuur.

- *"Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Die gekruisigd."* (1 Kor. 2:2)
- *"Want het woord des kruises is voor degenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods."* (1 Kor. 1:18)

Voor meer over de betekenis van "het Woord des kruises" zie onze "[Kennismakingsbrief](#)" (in smartphone-formaat).

(noot AK)

worden. **Ons praktische geloofsleven leert ons deze waarheid.**

Christus' kruis, Zijn verzoenend sterven, leidt naar de vervulling met de Geest: *“En God, de Kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de Heilige Geest te geven, evenals aan ons; en Hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen...”* (Handelingen 15:8-9, HSV). Doel en werk van de Heilige Geest worden met de volgende woorden weergegeven: *“opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, **met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest** in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God”.* (Efeze 3:16-19)

Ook hier wordt weer “geloof” van onze kant genoemd; geloof, dat nooit op zichzelf kan worden beschouwd. Wat zegt Gods Woord? Er staat in Romeinen 10:17 (HSV): *“Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.”* Geloof wordt in de ziel opgewekt door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

Daarom zijn wij altijd en overal volkomen afhankelijk van de Heilige Geest om – in het geloof – daarin te voorzien waartoe wij met Hem moeten samenwerken. En het instrument daarvoor is Gods feilloos Woord.

Ook voor het ons toe-eigenen van alles, wat de Here Jezus voor ons volbracht heeft door Zijn dood aan het kruis, zijn wij volkomen afhankelijk van de Heilige Geest.

In zijn betoog tot de Efeziërs gaat de apostel Paulus nog verder, en spreekt hij zelfs van “*vervuld worden tot **heel de volheid van God***” (Efeze 3:19b).

Hoe moeten wij dit zien? Als volgt: De volle openbaring van Gods liefde zien wij in Zijn vrijwillig en verzoenend sterven op Golgotha (zoals verwoord in Johannes 3:16 – “*Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft*”), maar God Zelf moet ons daartoe bekwaam MAKEN; Hij moet het ons GEVEN. Want deze REDDENDE en VRIJ MAKENDE liefde kunnen wij alleen maar “vatten”, “verstaan”, door te delen in Zijn lijden!

In de praktijk is het toch zó, dat wij iemands verdriet, zorg en bekommernis met ons verstand

kunnen “begrijpen”, maar daarmee kennen wij niet die gemeenschap, die ontstaat, wanneer wij dezelfde weg bewandelen. In dit licht zullen wij Jezus' woorden beter verstaan: “*Mijn drinkbeker zult u wel drinken...*” (zie Mattheüs 20:23a).

Iets vatten van die liefde, die Jezus Christus regelrecht leidde naar het kruis is niet alles! Er staat geschreven: “*OPDAT U VERVULD ZOU WORDEN...*” (Efeze 3:19c, HSV). En als de ziel dan uitroept: “In hoe verre?”, dan geeft Gods Woord onverwijld dit antwoord: “*...TOT HEEL DE VOLHEID VAN GOD!*” (Efeze 3:19d, HSV).

Mogelijk zijn er onder ons, die uitroepen: “Hoe graag zouden wij deze ervaring kennen, maar hoe moeten wij handelen?” Daar is maar één antwoord. Open uw hele wezen **voor Hem alleen** – geef u volkomen over in Zijn doorboorde handen. Laat al het andere los, opdat de Heilige Geest u werkelijk één kan MAKEN met Christus en Die gekruisigd, en Hij, dat doende, de levende Here kan openbaren. Deze is de enige en beproefde weg.

Bent u nu bereid om Hem alléén onvoorwaardelijk te gehoorzamen, wat het ook kost?

Wilt u Hem geheel Zijn gang laten gaan in uw leven?

Bent u werkelijk bereid om de prediking van het geloof niet alleen te AANVAARDEN, maar óók daarnaar te HANDELEN?

Zo ja, blik dan op het kruis..., op Golgotha. Als u op Christus ziet, durf dan de geschreven openbaring van God, de Bijbel, te geloven,... en Gods verborgen wijsheid zal u door de eeuwige Geest ontsluierd worden. Hij zal Zijn kracht in u betonen. In deze geestelijke conditie zullen wij zonde en zondemacht haten en gerechtigheid liefhebben met geheel ons hart.

En alléén zó geliefden, zullen wij steeds inniger verbonden worden met onze Here en God, Jezus Christus, èn de zalving des Heren deelachtig worden, Wiens koningschap een scepter heeft van rechtvaardigheid.

Geprezen zij Zijn Naam tot in der eeuwigheid!
