

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

www.eindtijdbode.nl

Drie grote feesten



- 1. Het Paasfeest**
- 2. Het Pinksterfeest**
- 3. Het laatste (oogst)feest**

Voor de Here

Het bevel van God mocht niet worden genegeerd. Drie maal per jaar moesten alle mannen in Israël verschijnen voor de Here:

*“Drie keer per jaar moet alles wat mannelijk onder u is, **voor het aangezicht van de Heere HEERE verschijnen.**”* (Exodus 23:17) ¹

2 De belangrijkheid van deze feesten kan niet teveel worden benadrukt. Elk werk, elke bezigheid en elke doelstelling van iedere man in Israël moest terzijde geschoven worden om hem gelegenheid te geven om te komen **“voor het aangezicht van de Heere”**.

In deze feesten had een ontmoeting plaats van de mens met God. En God heeft de vervulling van deze feesten in de Nieuwe Bedeling ² gebruikt om de mens in een nog veel rijker opzicht **“voor het aangezicht van de Heere”** te stellen.

Het Paasfeest

Pasen is het feest dat het werk van **verzoening** vooraf-schaduwet, dat volbracht is in de dood van Christus. Het bloed van het lam was (in het Oude Testament) Israëls bescherming:

¹ Alle Bijbelteksten zijn **door mij** vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

² De Nieuwe Bedeling = De periode die de verhouding tussen God en mens NA Christus' (1^{ste}) komst aangeeft. (noot AK)

*“En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. **Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen** (sv: slaan zal).”* (Exodus 12:13)

Binnen de begrenzing van een huis – met een met bloed besprenkelde ingang – werden zij **gered van de dood**. Het bloed van Jezus ([de Deur](#)) is

3 thans de enige verzoening:

*“Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos (sv: onstraffelijk) aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken **om de levende God te dienen!**”* (Hebreeën 9:14)

De Israëlieten moesten het vlees van het lam eten: *“Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten; op vuur gebraden, met ongezuurde broden, en met bittere kruiden (sv: saus) moeten zij het eten.”* (Exodus 12:8)

Wij nemen deel aan het Heilig Avondmaal:

“En nadat Hij (= Jezus) gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.” (1 Korinthe 11:24)

De maand waarin het pascha gevierd werd zou het begin van de maanden zijn: *“Deze maand... zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar.”* (Exodus 12:2)

Dit spreekt van **een nieuw leven, een nieuw begin** onder de onmiddellijke leiding van de Heer.

In Christus zijn wij nieuwe schepselen, alle dingen zijn nieuw geworden:

*“Daarom, als iemand **in Christus** is ³, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is **nieuw** geworden.”* (2 Korinthe 5:17)

Het lam werd gekozen en afgezonderd op de 10^{de} dag van de (eerste) maand, om tevoorschijn te worden gehaald en geslacht op de 14^{de} dag. Van

4 Adam tot Christus is 4000 jaren of 4 dagen:

“Maar laat vooral dit u niet ontgaan (sv: deze ene zaak zij u niet onbekend), geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag.” (2 Petrus 3:8)

Jezus Christus werd ook gekruisigd op de 14^{de} dag van deze maand, de maand Nisan, daarmee in Zijn dood vervullend het type, het pascha, dat ingesteld werd in Egypte.

Het Pinksterfeest

Pinksteren (de 50^{ste} dag) volgde op het beweegoffer van de garf der eerstelingen.

³ Het **“in Christus”** zijn is m.i. iets anders dan ‘gewoon’ geloven in Hem. Ter verduidelijking: Zoals een spons, die in een emmer met water (goed) “ondergedompeld wordt”, tevens helemaal **doordrenkt wordt** met het water. Elke vezel van de spons is dan gevuld / doordrongen van het water. **Net zo moeten wij “doordrenkt worden” met Gods HEILIGE Geest.** Pas dan is deze Bijbeltekst waarlijk van toepassing: *“...als iemand IN Christus (gedrenkt) is, is hij (waarlijk) een nieuwe schepping...”*. (noot AK)

“U moet dan vanaf de dag na de sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof (sv: garf) van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken (sv: 7 volkomen sabbatten) zullen het zijn.” (Leviticus 23:15).

5 Op de 50^{ste} dag – vandaar de naam Pinksteren of Pentekostè ⁴ – na dit eerstelingen-offer (dat gebracht werd op de 18^{de} Nisan, welke ook **de opstandingsdag van Jezus** is) werd aan Israël de Wet gegeven op een vurige berg. Dit was dus op de eerste dag van het Pinksterfeest.

Hoe exact en precies is de Here in het vervullen van wat werd vooraf-geschaduwd in het Oude Testament!

Vuur zou ook de eerste uitstorting van de Heilige Geest vergezellen. Johannes de Doper had geprofeteerd van Jezus: *“Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.”* (Mattheüs 3:11b)

Op de dag van Pinksteren was daar een zichtbaar bewijs van **een vurige doop**. De God van de Bijbel is nog altijd de God van Pinksteren! Petrus verklaarde dat deze ervaring het deel zou kunnen worden voor hen zelfs *“die veraf zijn”*. ⁵

⁴ Pentekostè = Grieks voor 50^{ste} (dag): het feest, 50 dagen vanaf Pasen, ter herinnering aan de nederdaling van de Heilige Geest over de apostelen. (noot AK)

⁵ Handelingen 2:39, *“Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.”*

God heeft zijn Heilige Geest ⁶ niet weggetrokken van zijn Gemeente / Kerk. **De doop met de Heilige Geest is een noodzaak voor de huidige waarachtige gelovige!**

Het laatste feest

6 Waar wij ons in dit artikel hoofdzakelijk mee bezig willen houden is het laatste feest van het kerkelijk jaar, het feest van de tabernakelen (of: loofhutten) of van de inzameling. **De vervulling van dit feest moet nog komen.** Het duidt op een werk van OPWEKKING en van OOGST in het laatst der dagen. Het is het feest van de 7^{de} maand. Het getal 7 is het getal van **Goddelijke volmaaktheid**.

De eerste dag van deze maand is “*een gedachtenis des klanks (SV)*”, een gedenkdag met bazuin-geschal:

“...In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst.” (Leviticus 23:24)

Dit betekent eigenlijk “een gedenkdag van triomf of een uitroepen van vreugde”. De Heer gebruikte het geluid van de bazuin of trompet om Zijn volk tot Zich te vergaderen. Israël overwon de Midianieten dankzij de aanwezigheid van Pinehas, die de “*heilige instrumenten en de trompetten des*

⁶ Zie eventueel onze studie “[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)” van CJH Theys. (noot AK)

geklanks” (Numeri 31:6, vanuit de Engelse Vertaling) bij zich had:

“Mozes liet hen ten strijde trekken, 1000 per stam, hen en Pinehas, de zoon van Eleazar, de priester, ten strijde, met de heilige voorwerpen en de trompetten voor het geschal in zijn hand.” (Numeri 31:6)

Gideons leger was ook uitgerust met trompetten:

7 *“Als ik op de bazuin blaas, ik en allen die bij mij zijn, dan moet u ook op de bazuin blazen, rondom heel het kamp, en zeggen: Voor de HEERE en voor Gideon!”* (Richteren 7:18)

De trompet of bazuin proclameert de strijd waarop **de overwinning** volgt! Ook weerklonk bazuingeschal ter aankondiging van een jubeljaar (elk 50^{ste} jaar) op de Grote Verzoendag. Om te proclameren herstel, heerlijke vrijheid, maar ook de openbaring van “knechten uit liefde”. Over dit laatste lezen wij in Exodus 21 vers 6:

*“Dan moet zijn meester hem bij de rechters brengen. Hij moet hem bij de deur of de deurpost brengen. Zijn meester moet dan met een priem zijn oor doorboren. **Zo zal hij hem voor eeuwig dienen.**”*

(OPMERKING: Dit gebeurde na 6 dienstjaren, maar wat het betekende kwam pas goed tot uiting in het eerstvolgende jubeljaar, waarin hij geen vrij man werd, zoals de andere Israëlitische knechten, maar **knecht bleef** – HS).

De “bazuinen” zullen in deze laatste dagen zeker openbaar worden in een glorieuze Gemeente / Kerk, die is **samengeroepen door de Geest en**

het Woord in een volheid van vreugde en vrijheid. Dit is de bijeenroeping of verzameling voor de Grote Verzoendag, die plaats zou hebben op de 10^{de} dag van de 7^{de} maand. De "[Jom Kipoer](#)", dat wil zeggen: de dag van vergeving en verzoening. Israël stond dan voor de Here in absolute REINHEID en HEILIGHEID, vanwege de bedekking van hun zonden door de verzoening.

8 Jezus bracht een volmaakte verzoening tot stand op Golgotha. Onze zonden zijn bedekt, zij zijn vergeven, weggewassen door het bloed van Jezus Christus. Het is niet mijn bedoeling om de verzoening door Jezus Christus op enigerlei wijze te verkleinen, maar juist om die te verheerlijken (dit wordt gezegd in verband met wat nu volgt – HS). De climax van deze verzoening zal worden bereikt en openbaar worden in de Gemeente / Kerk, wanneer zij **tot volmaaktheid** komt:

- *“Om de heiligen toe te rusten (sv: tot de VOLMAKING van de heiligen), tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het Lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een (in geestelijk zin) VOLWASSEN man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus.” (Efeze 4:12-13)*

Hier gaat het om een werk, dat de Heer zal volbrengen in Zijn Gemeente in deze laatste dagen.

Deze volmaaktheid, deze eenheid van het geloof, deze mate van de grootte der volheid van Christus is niet zomaar mooie taal, gebruikt om het Woord van God te verfraaien, maar het is veeleer **een profetie en een belofte die zal worden vervuld!** De Heilige Geest zal de Bijbelse bedieningen, genoemd in Efeze 4:11, nog tot een nieuwe hoogte verheffen:

- 9 • *“En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars.”*

Nergens in de Schriften lezen wij dat deze bedieningen uit de Gemeente worden weggehaald. Het moge zo zijn dat zij niet alle functioneren in de huidige Gemeente / Kerk, maar dat komt alleen maar door het **geestelijk gebrek van de Gemeente / Kerk**. Deze vijfvoudige bediening – van apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars – die door de Heilige Geest in de Gemeente is geplaatst, zal uiteindelijk tot volle bloei komen in de vervulling van het derde en laatste grote feest met zijn dag van VERZOENING en VERVOLMAKING.

Daar zijn vele beloften in Gods Woord voor een **opwekking** vóór de wederkomst van Jezus Christus. Het gezicht van de vervulling van deze beloften, zoals uitgeschilderd in de Schriften, is volheerlijk en wonderbaar. **Jezus Christus zal overwinnen!**

PS:

Wie zich verder wil verdiepen in de profetische betekenis van de feesten van Israël en met name in de vervulling van het laatste drie feesten in de eindtijd, leze het boek "**Hoogtijden en Feesten van Israël in profetisch licht**"⁷ van CJH Theys.

⁷ Deze studie is in mijn bezit, maar **niet gedigitaliseerd**. U kunt deze GRATIS ontvangen in een gescande versie via uw e-mailadres. Aan te vragen via **info@eindtijdbode.nl** (noot AK)