

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

www.eindtijdbode.nl

De helm der zaligheid



CJH Theys

Enigszins bewerkt door A. Klein

Beschutting

*“Maar laten wij, die van de dag zijn (die “in het licht” wandelen – AK), nuchter zijn, bekleed met het borstharnas (SV: borstwapen) van geloof en liefde, en met **de HOOP op de zaligheid als HELM.**” (1 Thess. 5:8, HSV).*

Zó staat het geschreven in Gods Woord, de Bijbel. Déze helm hebben wij allen nodig. Waarom en waarvoor? Dat wil ik hier duidelijk maken.

Wij zien overal om ons heen, en heus niet alleen in de grote centra van onze samenleving, een geweldige drukte. Overal is men druk bezig met bouwen... hoog-opgaande constructies van flatgebouwen. Dit nu is, volgens Gods Woord, een “teken van de (eind)tijd”. De Here Jezus heeft naar dit “bouwen” verwezen, toen Hij sprak van “de dagen van Noach en van Lot” (zie Luk. 17:26-28). Zij die dit werk doen, en dus een werkzaam aandeel hebben in de opbouw van deze “hoogbouw” (om een vakterm te gebruiken), dragen allemaal een helm, omdat men rekening houdt met neervallend puin of anderszins. “Voorkomen is beter dan genezen” is een bekend spreekwoord.

De hoop op de zaligheid

Daar zijn overal gevaren. Moeiten, zorgen, problemen en/of verwarring die steeds weer (en steeds meer) op ons afkomen. Hoe dankbaar moeten wij, christenen, zijn, omdat God voorzien heeft in een HELM – “*DE HOOP OP DE ZALIGHEID*”! Bovenstaande tekst van 1 Thessalonicenzen 5:8 vertelt ons van deze POSITIEVE BESCHERMING. Déze HELM, “*de hoop op de zaligheid*”, geeft ons de overwinning voor tijd en voor eeuwigheid. Wanneer de gelovige zijn of haar christelijke leven begint met het ontvangen van vergeving NA belijdenis van zijn of haar zonden, ontvangt hij of zij macht om voorwaarts te gaan en niet meer te zondigen.¹ En déze zaligheid reikt tot over het graf en tot de uiteindelijke overwinning.

In het Bijbelboek Hebreeën lezen wij van de sterke vertroosting, welke ervaren wordt door al degenen “*die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te houden*”, welke HOOP wij hebben “*als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot*

¹ Zie eventueel onze studie “[De overwinnaars; over \(de macht van\) zonde en satan in de eindtijd](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel”² (zie Hebr. 6:18-19, HSV). Het is net als een geopenbaarde weg, die van dit leven reikt tot in het eeuwige leven. Wanneer wij déze weg willen gaan, ontvangen wij de verzekering, dat wij ook het doel zullen bereiken!

De apostel Paulus heeft echter ook gewaar- schuwd voor de “*verborgenheid der ongerechtigheid*”³ (zie 2 Thess. 2:7a, SV), welke reeds werkzaam was tijdens zijn leven. In dit verband heeft hij het dan ook over “*de mens van de wetteloosheid* (SV: *de mens der zonde*), *de zoon van het verderf*” (zie 2 Thess. 2:3, HSV), die geopenbaard zal worden. En wanneer wij de huidige conditie van en de situatie in de wereld gadeslaan, zo

² Als u meer wilt weten over de diep-geestelijke betekenis van de verschillende objecten in de Israëlitische Tabernakel kunnen wij u de studies “[Christus in de Tabernakel](#)” van CJH. Theys en/of “[De Tabernakel van Israël](#)” (**Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe**) van E. van den Worm aanbevelen.

- Of zie ons “[Tabernakelschema](#)” (met plaatjes en een korte uitleg over de verschillende tabernakelobjecten). (noot AK)

³ Zie eventueel op onze website de studie “[De verborgen Ongerechtigheid](#)” van CJH Theys. (noot AK)

hebben wij de geloofsovertuiging dat die dag al zeer nabij is!

Een levende hoop

Nog veel meer heeft dezelfde apostel ons te zeggen... Daar is eveneens “een wederhoudende macht” werkzaam in de wereld – de Heilige Geest in de Gemeente van de levende God. Deze houdt het komende kwaad van de antichrist tegen TOTDAT de Bruidsgemeente van Christus ⁴ “weggenomen” ⁵ zal zijn. “Alleen, Die hem (= de antichrist) nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, TOTDAT Hij (= de Heilige Geest) uit het midden zal weggedaan worden (als de Bruidsgemeente, waarin de Heilige Geest woont en troont, ter BEWARING wordt weggenomen)” (2 Thess. 2:7b, SV). Halleluja!

Wat een vreselijke tijd zal dat zijn, wanneer satan ongehinderd werkzaam zal zijn hier op aarde,... “met allerlei misleiding van de ongerechtigheid” (zie 2 Thess. 2:10, HSV)!

⁴ Zie eventueel onze studie “[Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde](#)” van E. van den Worm en/of het artikel “[Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12?](#)” van A. Klein. (noot AK)

⁵ Zie eventueel ons artikel “[Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ?](#)” van A. Klein. (noot AK)

Maar allen die wedergeboren zijn hebben EEN LEVENDE HOOP. Prijst God! Amen. Want er staat geschreven: *“En onze Here Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad en ons **een eeuwige troost en goede hoop** gegeven heeft uit genade”* (2 Thess. 2:16, HSV).

Waarlijk onze HOOP is gebaseerd op realiteit. Dat wil zeggen, dat het méér betekent dan: “Ik hoop dat het morgen een goede dag zal zijn” of: “Wij hopen dat alles zich ten goede zal keren”.

Onze hoop is een zekerheid, verankerd in de eeuwige dingen. Deze brengt ons die diepe vertroosting. De apostel Johannes spreekt van “een reinigende hoop”: *“En ieder die DEZE HOOP op Hem heeft, REINIGT ZICH, zoals Hij rein is.”* (1 Joh. 3:3, HSV)

Dit betekent dat, wanneer wij de hoop hebben op Christus' spoedige wederkomst, wij ook alles zullen doen om een leven te leiden naar Zijn welbehagen. Dit houdt in dat wij datgene in ons leven zullen nalaten, dat ons zal (kunnen) aftrekken van het doel: “gereed (zijn) om Hem te ontmoeten”. Wanneer mensen zonder deze hoop (in Christus) mistroostig en moedeloos worden, is het bijna onmogelijk om hun te brengen tot geestelijke vrijheid. In al zulke gevallen kunnen wij al het mogelijke doen om hen te bemoedigen, maar

wij zullen falen, omdat daar een onoverkomelijke barrière is... Heel anders is het wanneer mensen met deze hoop in Christus geconfronteerd worden met de vele en velerlei zorgen des levens, want... zij hebben een eeuwigheids-anker voor hun zielen, als een levende realiteit. Halleluja!!

Geen zekerheid in zienlijke dingen

“Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik (SV: zijn tijdelijk), maar de dingen die men niet ziet, zijn EEUWIG.” (2 Kor. 4:18, HSV)

Daarvandaan dat de apostel Johannes heeft gezegd: **“Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed (SV: de grootsheid) van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid”** (1 Joh. 2:15-17, HSV).

Jesaja heeft geprofeteerd: *“Op die dag zal de mens zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden, die hij voor zichzelf gemaakt had om zich*

daarvoor neer te buigen, voor de ratten en de vleermuizen werpen” (Jes. 2:20, HSV). Kunnen wij ons dit voorstellen? Zilver èn goud zijn voor velen in onze tijd afgoden geworden. Maar, God zij dank, dat er straks een tijd komt dat zij alles zullen wegwerpen, om hen alzo te bewaren voor de komende toorn van God. Hun rijkdommen zullen hen niet baten. Een waarachtige omheining, bescherming, beschutting, tegen “inflatie” is alleen te vinden in die onverwelkbare HOOP: Jezus Christus!

Ook de profeet Habakuk voorzag zorgvolle tijden, en met betrekking tot de dagen waarin wij leven heeft hij voorgezegd: *“Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfbboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn*

en er geen rund in de stallen over zijn – ik zal dan toch in de HERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil” (Hab. 3:17-18, HSV). Niettegenstaande het verlies van alle dingen, kon Habakuk zich blijven verheugen in de Here!

De roem van de hoop vasthouden

Waarlijk, wij leven vandaag de dag in hoogst ernstige en zorgvolle tijden. Gods Woord spreekt van *“dagen vol kwaad”* (zie Efeze 5:16 en ook nog Efeze 6:13). Laten wij God danken voor die **“hoop op de zaligheid”**, welke wij hebben UIT GENADE. De “tekenen der tijden” rondom ons spreken een duidelijke taal, en menige gebeurtenis is als “een teken aan de wand”. Uit louter genade mogen wij de dingen zoeken *“die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God”*,... mogen wij bedenken *“de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn”* (zie Kol. 3:1-2).

Nog een korte tijd en aan alle ellende van lijden hier op aarde komt een einde. *“Geprezen zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden TOT EEN LEVENDE HOOP, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevleete en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt (SV: bewaard) DOOR HET GELOOF TOT DE ZALIGHEID, die gereedligt (SV: die bereid is) om geopenbaard te*

worden in de laatste tijd” (1 Petr. 1:3-5, HSV).
Geprezen zij de Naam des Heren!

Geloof EERT God, en God eert GELOOF.
Abrahams leven is een krachtig getuigenis. Zo laat ons dan *“DE ROEM VAN DE HOOP tot het einde toe onwrikbaar vasthouden”* (Hebr. 3:6b, HSV). Opdat wij allen mogen ingaan in die **Gouden** ⁶ *“stad die (vaste) fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is”* (Hebr. 11:10, HSV). Amen.

⁶ Volgens Openbaring 21:10b en 18b: *“... en hij (1 van de 7 engelen) toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God”* ... *“en de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas”*. (noot AK)