

Eindtijdbode

**Jezus Christus en Dien gekruisigd**

[www.eindtijdbode.nl](http://www.eindtijdbode.nl)

# **Hoop** of **ijdele hoop**



## De vrede weggenomen

Woelig is het wereldtoneel van onze dagen. Waar wij het hoofd ook wenden, overal ontwaren wij onrust. Is het geen openlijke oorlog die er gevoerd wordt, dan zijn het wel “woelingen” die niet veel goeds voorspellen, en op zijn minst is er sprake van “sluimerende conflicten”. En dit betreft niet alleen de verhoudingen tussen de volkeren, maar ook die tussen allerlei bevolkings**groepen** in de verschillende landen en zelfs in de omgang tussen individuen, enkele personen, zien wij steeds veelvuldiger “botsingen” optreden. Een gehele wereld is in strijd gewikkeld en ieder is erbij betrokken. De vrede is van de aarde weggenomen:

- *“En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven.”* (Openbaring 6:4 <sup>1</sup>) <sup>2</sup>

Oorlogen en “geruchten van oorlogen”, dat wil zeggen: de gehele leef-atmosfeer is bezwangerd met “strijd”! En dan de angst en de onzekerheid die er heden heersen, wereldwijd.

---

<sup>1</sup> Zie eventueel onze studie met meer UITLEG van dit 4<sup>e</sup> vers: [“Openbaring 6”](#), van E. van den Worm en/of [“Openbaring 6”](#) van CJH Theys. (noot AK)

<sup>2</sup> Alle Bijbelteksten zijn **door mij** vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

Er zijn altijd wel bewogen tijden geweest, maar zoals de gebeurtenissen heden hun weerslag hebben op het hart van de mensen, zó erg was het nimmer tevoren. Voor velen is de spanning al te veel geworden; zij worden ziek of sterven voor hun tijd, en op alle mogelijke manieren probeert men de spanning en de druk te ontvluchten. Ongetwijfeld zijn wij in de tijd aangekomen, waarvan Jezus zei:

- *“En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen...”* (Lukas 21:26a) <sup>3</sup>

**Dit is de tijd die voorafgaat aan de wederkomst des Heren.** Op deze wederkomst houden Gods kinderen van vandaag de dag in groten getale hun oog gericht. Het is de hoop die zij hebben in een wereld die ten prooi is aan de wanhoop. Toch moeten zij oppassen dat hun hoop geen ijdele hoop zal blijken te zijn! “Uitzien naar” en “wachten op”, zonder meer, zijn niet voldoende om deze dag onbevreesd tegemoet te kunnen gaan. Hoe wachten wij? Of, beter gezegd, **hoe bereiden wij ons voor op Zijn wederkomst?** Is er een toenemen

---

<sup>3</sup> Zie eventueel onze studie met meer UITLEG van dit 26<sup>e</sup> vers: [“LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus. \(Over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen\)”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

in geloof? Wandelen wij op de weg van heiligmaking? <sup>4</sup> En wat wij onszelf vooral moeten afvragen: Zijn wij werkelijk vervuld – dat is: geheel **gevuld – met de Heilige Geest?** <sup>5</sup>

## Over de golven komt Jezus

Een treffende beschrijving van onze tijd, in schaduw-beeldige zin, vinden wij in de geschiedenis van Jezus' wandeling op de zee:

- *“En meteen dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan en voor Hem uit te varen naar de overkant, terwijl Hij de menigte weg zou sturen. En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen. Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen Hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden: Het is een spook! En zij schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: Heb goede moed, Ik ben het; wees niet bevreesd. Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen. Hij zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd*

---

<sup>4</sup> Zie eventueel onze studie “[Heiligmaking](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>5</sup> Zie eventueel onze studie “[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)” van CJH Theys. (noot AK)

*hij bevreesd, en toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij! Jezus stak meteen Zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Zij die in het schip waren, kwamen Hem aanbidden en zeiden: Werkelijk, U bent de Zoon van God! En toen zij overgevaren waren, kwamen zij in het land Gennesaret. En toen de mannen van die plaats Hem herkenden, stuurden ze bericht rond in heel die streek en brachten allen bij Hem die er slecht aan toe waren; en zij smeekten Hem alleen maar de zoom van Zijn bovenkleed te mogen aanraken. En allen die Hem aanraakten, werden gezond.” (Mattheüs 14:22-36)*

De daar beschreven storm op zee en de woelige baren doen ons sterk denken aan de huidige wereldsituatie. De volkeren-zee en de watergolven geven groot geluid:

- *“En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven”!* (Lukas 21:25) <sup>6</sup>

In deze geschiedenis wordt ons met name verteld hoe het met Jezus' Gemeente zal gaan in de eindtijd – het schip met dat handjevol discipelen; alsmede welke hoop er is voor wie in Christus zijn. De uitkomst voor de in nood zijnde discipelen kwam, toen *“in de vierde nachtwake”* Jezus tot hen afkwam, wandelende op de zee (zie Mattheüs

---

<sup>6</sup> Zie noot 3.

14:25). Wondervol beeld van Zijn wederkomst! Hij komt in de vierde nachtwake, dat wil zeggen: tegen de morgenstond, als de nacht bijna voorbij is (zie Markus 13:35, waar alle vier de nachtwaken genoemd worden):

- *“Wees dus waakzaam! Want u weet niet wanneer de heer des huizes komt, ‘s avonds laat of te middernacht of met het hanengekraai of ‘s morgens vroeg.”*

In nauw verband hiermee staat dat Jezus Zich aan de Gemeente van de eindtijd zal openbaren als de *“Blinkende Morgenster”*:

- *“Ik, **Jezus**, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de **blinkende Morgenster**.”* (Openbaring 22:16) <sup>7</sup>

Wat mede zeggen wil dat Zijn tegenwoordigheid door de Zijnen al gekend zal worden nog vóórdat Hij met kracht en heerlijkheid op aarde zal zijn teruggekeerd. In Zijn sterre- of shekina-heerlijkheid <sup>8</sup> zal Christus Zich reeds in Zijn Gemeente open-

---

<sup>7</sup> Zie eventueel onze studie met meer UITLEG van dit 16<sup>e</sup> vers: [“Openbaring 22”](#), van E. van den Worm en/of [“Openbaring 22”](#) van CJH Theys. (noot AK)

<sup>8</sup> Shekina = De openbaring (of: het openbaar of gewaar worden) van Gods heerlijkheid en tegenwoordigheid, met **BOVENNATUURLIJK Licht van God**. (noot AK)

baren ten tijde van de grote Spade Regen-opwekking<sup>9</sup> en met dezelfde heerlijkheid zullen alsdan die kinderen Gods bekleed worden die na deze “ontmoeting” tezamen **de Bruidsgemeente van Jezus** zullen vormen:

- *“En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw<sup>10</sup>, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.”* (Openbaring 12:1)<sup>11</sup>
- *“Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.”* (Jesaja 60:2)<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> De Spade Regen-opwekking = Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest in de eindtijd – zie Joël 2:23b en 28-29. Zie eventueel onze studie [“De Spade Regen OPWEKKING”](#) van H. Siliakus en/of [“De Spade Regen Opwekking KOMT”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>10</sup> Zie eventueel onze studie [“Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?”](#) van A. Klein. (noot AK)

<sup>11</sup> Zie eventueel onze studie met meer UITLEG van dit 1<sup>e</sup> vers: [“Openbaring 12”](#), van E. van den Worm en/of [“Openbaring 12”](#) van CJH Theys. (noot AK)

<sup>12</sup> Zie eventueel onze studie [“Beknopte verklaring van het boek Jesaja”](#), van H. Siliakus.

Opmerking uit deze studie bij dit 2<sup>e</sup> vers: “Het middernachtelijke uur van de wereld. *“Zijn heerlijkheid over u”* – dat is: **de Bruid bekleed met de volle heerlijkheid van de Godheid** (zie ook Openb. 12:1).” (noot AK)

In de nacht van deze tijd, in het middernachtelijk uur van de wereld, zal dit plaatshebben, maar de Bruidsgemeente zal alsdan de zekerheid hebben dat de “morgen” gaat aanbreken. Hoe sterk en levend dan de **hoop** zal zijn van deze Bruidsgemeente, daarvan kunnen wij ons nu nog nauwelijks een voorstelling maken! Maar hoe zal het gesteld zijn met de gelovigen van de “dwaze maagden-gemeente”? <sup>13</sup>

## Crisis in de avondtijd

Letten wij eens op de bijzondere plaats waar wij de hier behandelde geschiedenis aantreffen; ingeklemd tussen de verslagen van de 1<sup>ste</sup> en de 2<sup>de</sup> wonderbare spijziging:

- *“En toen Jezus dit hoorde, vertrok Hij vandaar met een schip naar een eenzame plaats, alleen; en de menigte, die dat hoorde, volgde Hem te voet vanuit de steden. En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte, en Hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen en genas hun zieken. Toen het avond werd, kwamen Zijn discipelen naar Hem toe en zeiden: Deze plaats is eenzaam en de tijd is nu verstreken; stuur de menigte weg, zodat zij naar de dorpen kunnen gaan om voor zichzelf voedsel te kopen. Jezus zei echter tegen hen: Het is niet nodig dat zij weggaan, geeft u hun te eten. Maar zij zeiden*

---

<sup>13</sup> Zie eventueel onze studie [“De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd”](#) van E. van den Worm. (noot AK)



*tegen Hem: Wij hebben hier niets dan 5 broden en 2 vissen. Hij zei: Breng ze hier bij Mij. En Hij gaf de menigte opdracht op het gras te gaan zitten; en Hij nam de 5 broden en de 2 vissen, en terwijl Hij opkeek naar de hemel, zegende Hij ze. En toen Hij ze gebroken had, gaf Hij de broden aan de discipelen, en de discipelen gaven ze aan de menigte. En zij aten allen en werden verzadigd, en ze raapten het overschot van de stukken brood op, 12 manden vol. Zij die gegeten hadden, waren ongeveer 5000 mannen, de vrouwen en de kinderen niet meegeteld.” (Mattheüs 14:13-21)*

- *“En Jezus vertrok vandaar en kwam bij de zee van Galilea; en Hij klom de berg op en ging daar zitten. En er kwam een grote menigte naar Hem toe en zij hadden kreupelen, blinden, mensen die niet konden spreken en verlamden bij zich, en vele anderen. En zij legden ze voor de voeten van Jezus en Hij genas hen, zodat de menigte zich verwonderde, toen zij zagen dat zij die niet hadden kunnen spreken, konden spreken, de verlamden gezond waren, de kreupelen konden lopen en de blinden konden zien; en zij verheerlijkten de God van Israël. En Jezus riep Zijn discipelen bij Zich en zei: Ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte, omdat zij al 3 dagen bij Mij gebleven zijn, en zij hebben niets wat zij kunnen eten; ik wil hen niet nuchter wegsturen, opdat zij onderweg niet bezwijken. En Zijn discipelen zeiden tegen Hem: Waar halen wij in een afgelegen plaats zoveel broden vandaan dat wij zo'n grote menigte kunnen verzadigen? En Jezus zei tegen hen: Hoeveel broden hebt u? Zij zeiden: 7, en enkele visjes. En Hij gaf de menigte opdracht op de grond te gaan zitten. En Hij nam de 7 broden en de vissen, en nadat Hij*

*gedankt had, brak Hij ze en gaf ze aan Zijn discipelen; en de discipelen gaven ze aan de menigte. En zij aten allen en werden verzadigd. En zij raapten het overschot van de stukken brood op, 7 manden vol. Zij die daar gegeten hadden, waren 4000 mannen, de vrouwen en kinderen niet meegeteld.” (Mattheüs 15:29-38)*

Tweemaal gebeurde het tijdens de bediening van Jezus op aarde dat een grote menigte gespijzigd werd door brood dat in de handen van Jezus vermenigvuldigde. Deze gebeurtenissen wijzen heen naar de twee grote **geestelijke opwekkingen** waarmee de huidige tijdsbedeling, die van de Gemeente, respectievelijk begon en zal eindigen. De Vroege Regen <sup>14</sup> en de Spade Regen <sup>15</sup> worden zij in de **profetiestudie** genoemd. De geschiedenis van de storm op zee, waarbij Jezus wandelend over de golven de Zijnen tegemoet ging, moet dus betrekking hebben op de tussen die beide **opwekkingen** gelegen zijnde tijd van de Gemeente.

---

<sup>14</sup> De Vroege Regen = Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest op de dag van het 1ste (Nieuwtestamentische) Pinksterfeest (zie Hand. 2:1-4), **nodig voor het ontstaan van de Nieuwtestamentische Gemeente**). (noot AK)

<sup>15</sup> De Spade Regen = Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest in de eindtijd (zie Joël 2:23b en 28-29), **nodig om de Gemeente(leden) –vooral in geestelijke zin– klaar te maken voor persoonlijke groei en om nog vele zielen te kunnen winnen voor Christus** tijdens de –wereldwijde– opwekking (zie o.a. Matth. 24:14). (noot AK)

Als wij in Mattheüs 14:23 lezen dat Jezus de berg oplom om te bidden, dan hebben wij in profetisch licht te maken met een verwijzing naar Zijn hemelvaart.

En het tafereel wat wij hierna te zien krijgen is dat van het “schip van de Gemeente”, dobberend op de “zee der volkeren”; een kenmerkende beschrijving van de plaats van de Gemeente in deze wereld in de tijd tussen Jezus’ hemelvaart en Zijn wederkomst.

Deze geschiedenis handelt echter in het bijzonder over de laatste dagen van deze tijdsbedeling, **de eindtijd**, want het eigenlijke verhaal begint “toen het avond werd” (zie Mattheüs 14:15a). Het gaat over gebeurtenissen die zich af zullen spelen in de avond en de nacht van het huidige tijdperk. En wij leven al in deze “avondtijd”! Als de avond van de wereld gekomen is zal er een zware storm opsteken. **Demonische machten** – met name de “wereldbeheersers (sv: geweldhebbers) van de duisternis van dit tijdperk” (Efeze 6:12) – zullen op ongekende wijze tekeergaan en de volkeren-zee zal als gevolg hiervan in beweging komen:

- *“Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.”* (Efeze 6:12)

Twee wereldoorlogen binnen een tijdsbestek van nauwelijks 40 jaren geven aan dat wij al leven in de dagen waarin deze profetie in vervulling zou gaan, om van andere ontwikkelingen in de hedendaagse wereld nog maar te zwijgen. **Een zeer benauwde tijd breekt dan aan voor de Gemeente van Jezus Christus:** *“Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen”* (Mattheüs 14:24).

De Gemeente des Heren komt in **een zware crisis** terecht! Maar Christus laat Zijn Gemeente niet in de steek. Het Hoofd zorgt voor Zijn Lichaam: *“Hij is de Behouder van het Lichaam”* (Efeze 5:23b). En het duidelijkste bewijs daarvan is: **Hij komt terug voor de Zijnen!** “Over de golven komt Hij de Zijnen tegemoet”. Juist met betrekking tot Zijn wederkomst – de “zalige hoop” – zijn er echter twee grote gevaren die Gods kinderen onder ogen moeten zien en waarvoor zij hier gewaarschuwd worden. Opdat hun **hoop geen ijdele hoop** zal zijn!

## Christus in Zijn openbaring kennen

Het eerste grote gevaar dat naar voren komt in deze geschiedenis is dat wij **de eerste tekenen van Zijn openbaring niet zien**. Toen de Heilige Geest in het begin van de 20<sup>ste</sup> eeuw, aan het be-

gin van de eindtijd, weer werd uitgestort en de **gaven en bedieningen van de Heilige Geest** <sup>16</sup> wederom gingen functioneren, zeiden vele christenen – en niet in de laatste plaats hun geestelijke leiders – “het is uit de duivel”! Wij kunnen dit vergelijken met wat de discipelen in dat scheepje uitriepen, toen zij de gestalte van Jezus, tot hen komende over de zee, voor het eerst waarnamen: *“Het is een spook! En zij schreeuwden van angst”* (Mattheüs 14:26b). **Zij herkenden Hem niet.**

Grote geestelijke opwekkingen op verschillende plaatsen luidden de tijd van het einde in. Volgens het boek Openbaring was dit de eerste fase van de openbaring van Jezus Christus:

- *“En ik zag en zie, een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen.”* (Openbaring 6:2 <sup>17</sup> – NOOT: de Ruiters op het witte paard <sup>18</sup> is de Heilige Geest, maar hoe kenmerkend in dit verband is het dat velen deze Ruiters houden voor de antichrist !!).

---

<sup>16</sup> Zie eventueel onze studie [“De Gever en Zijn Gaven”](#) van CJH Theys. (noot AK)

<sup>17</sup> Zie eventueel onze studie met meer UITLEG van dit vers: [“Openbaring 6”](#), van E. van den Worm en/of [“Openbaring 6”](#) van CJH Theys. (noot AK)

<sup>18</sup> Zie eventueel onze studie [“Een ANDER geluid – Wie is de ruiters op het WITTE paard uit Openbaring 6 ?”](#) van A. Klein. (noot AK)

Velen herkenden echter Christus niet toen Hij Zich – door de Heilige Geest – op zo wondervolle wijze openbaarde. Maar wat denkt u dat er straks in de Spade Regen-tijd zal gebeuren? Precies hetzelfde! Dan zullen het echter voor een groot deel pinkstergelovigen <sup>19</sup> zijn – ja, u leest het goed – die Christus in Zijn openbaring niet zullen (willen) kennen! **De eersten die de laatsten zullen zijn**, de eerst-genodigden voor de Bruiloft van het Lam (zie Mattheüs 22), dat zijn gelovigen die de krachten van de toekomstige eeuw al ervaren en het goede Woord Gods al gesmaakt zullen hebben, maar wier geestelijk leven desondanks in neerwaartse richting is verlopen en die in het vlees geëindigd zijn. Kinderen Gods die ooit verlicht zijn geweest, maar die in de waarheid niet staande zijn gebleven en die zelfs tot **weerstaanders van de Heilige Geest** zijn geworden, **tegenstanders van Gods werk**.

Als ons vlees niet gekruisigd is, en een farizeïsche geest zich van ons meester maakt, komt men tot ernstige ontsporingen en zelfs tot misdragingen, ja, uiteindelijk tot het ‘vermoorden’ van Christus Zelf! **In het niet (her)kennen van Christus in Zijn openbaring schuilen grote gevaren.** Het

---

<sup>19</sup> Pinkstergelovigen = Gelovigen en Gemeenten waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring – dus: de boodschap over en de ervaring van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest – gepredikt en ervaren wordt. (noot AK)

maakt dat men in de handen van de misleiders terecht komt:

- *“Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.” ... “Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet.”* (Mattheüs 24:5 en 23)

Het maakt ook, dat men uiteindelijk **niet gereed** zal zijn als Jezus wederkomt.

## Streven naar de volmaaktheid

Een ander gevaar, het tweede, vormt **ongeloof**. Toen de ogen eenmaal opengingen voor het werk van de Heilige Geest, begonnen velen ernaar te verlangen “bij Jezus” te zijn, dat wil zeggen: **heilig en volmaakt te zijn zoals Hij**.

Dit ging gelijk op met de “ontdekking” dat de Heilige Geest de “hemelse Eliëzer” is (zie Genesis 24, dat gaat over de dienaar van Abraham, zijnde Eliëzer uit Damascus [zie Gen.15:2], de oudste van Abrahams huis, die alles wat hij had, beheerde) en de “hemelse Hegai” (zie Esther 2<sup>20</sup>).

Het is **Zijn** werk om in de laatste dagen een Bruid voor Jezus te zoeken en gereed te maken, die straks *“zonder vlek of rimpel of iets dergelijks”*,

---

<sup>20</sup> Zie eventueel onze studie [\*\*“De mannelijke zoon in het boek ESTHER”\*\*](#) van H. Siliakus. (noot AK)

**dus in staat van volmaaktheid** <sup>21</sup>, voor Jezus zal verschijnen, als Hij wederkomt:

- *“Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar **dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.**”* (Efeze 5:27, sv)

Dit verlangen om “bij Jezus” te zijn, aan Hem gelijkvormig, vinden wij in de geschiedenis van de storm op zee uitgetekend in het begeren van Petrus om – over het water – tot Jezus te mogen gaan. Wat gebeurt echter? Er staat:

- *“Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd, en toen hij begon te zinken, riep hij: **Heere, red (sv: behoud) mij!**”* (Mattheüs 14:30)

Hetzelfde zien wij vandaag de dag in de Gemeente des Heren gebeuren. Door ongeloof en zien op de omstandigheden zien wij velen de visie op de volmaakte Gemeente verliezen! Een geestelijke stagnatie is waar te nemen in de Gemeente omdat men **vanwege vleeselijkheid en ongeloof** opnieuw weigert het Beloofde Land in te gaan (vergelijk Numeri 13 en 14).

**Waar is het verlangen nog levend naar de volmaakte Gemeente?**

---

<sup>21</sup> Zie eventueel onze studie [“De volmaaktheid in Christus, op aarde, in de eindtijd”](#) van E. van den Worm. (noot AK)



Waar wordt nog gejaagd naar de **heiligmaking** <sup>22</sup> en de vrede met allen (= de eenheid van de Heilige Geest)?

Ondanks alle ophef die gemaakt wordt, is nochtans te vrezen dat het overgrote deel van “Pinksteren” <sup>23</sup> straks, in de Spade Regen-tijd, niet in zal gaan in dat geestelijk land van **de volheid van de Heilige Geest**, vanwege haar aardsgezindheid, haar gezelligheids-cultus, haar (geestelijk) verzaagd-zijn, haar niet willen lijden met Christus, haar ongehoorzaamheid en haar ongeloof.

Wat zullen wij dan zeggen? Wij weten niets anders dan wat reeds geschreven is:

- *“Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid (sv: ongelovigheid) ten val zal komen.”* (Hebreeën 4:11)

**Wij zullen vol moeten zijn van de Heilige Geest, als wij de zekerheid willen hebben dat wij geleid worden in alle waarheid** en als wij het geloof willen behouden tot het einde toe. Het wordt ons hoe langer hoe meer duidelijk dat dit de vereiste is voor hen die straks in het schip willen zijn dat behouden wordt!

**H. Siliakus**

Uit: Tempelbode, febr. 1985  
Enigszins bewerkt door A. Klein

---

<sup>22</sup> Zie noot 4.

<sup>23</sup> Zie noot 19.