

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

www.eindtijdbode.nl

De keuze van de Bruidsgemeente



H. Siliakus

Enigszins bewerkt door A. Klein

Het boek van de Bruid

Als wij het boek Hooglied ¹ bij het eerste hoofdstuk binnentreden, is het alsof wij in een visioen worden overgeplaatst naar het einde der tijden. Hier zien wij de Gemeente of Kerk van Jezus Christus zoals zij zal leven en streven vlak vóór en tijdens de grote opwekking van de Spade Regen. ² Men spreekt weleens over de gebeurtenissen van de tijd van het einde als van “het drama van de eindtijd”. Welnu, het hoogtepunt en het centrale gebeuren van dit drama zal zijn, dat in een wereld die nog nimmer tevoren zo zondig en duister zal zijn geweest, een volk van Christusbelijders opstaat die alles zullen trotseren om de wil van God te doen. Er zal een Gemeente worden gevormd van kinderen Gods, die zich zonder vrees – ja, met doodsverachting zelfs – en zichtbaar voor heel de wereld VOLMAAKT zal TOEWIJDEN aan Christus en die in een ongekend sterke verwachting zal toeleven naar Christus’ wederkomst. ³ Als een “stad op een berg” en

¹ Zie eventueel onze studie “[Beschouwingen over het boek Hooglied](#)” van H. Siliakus. (noot AK)

² Zie eventueel onze studie “[De Spade Regen-opwekking](#)” (in smartphone-formaat), van H. Siliakus. (noot AK)

³ Zie eventueel onze studie “[De 7 fasen van de Wederkomst van onze Here Jezus Christus](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

als een licht in de duisternis zal deze Gemeente schitteren, maar tegelijk ook zal zij een voor de wereld verborgen leven leiden. Want het samengaan van twee geliefden op de weg naar een vereniging door het huwelijk is een verborgenheid. Maar in het boek Hooglied wordt ons een blik vergund op dit heilige gebeuren, dat achter de schermen van het wereldtoneel zal plaatsgrijpen. Het Hooglied is het boek van de Bruid, waarin dat wat er in de omringende wereld gebeurt alleen maar terloops wordt aangehaald. De Bruid is dan ook degene die in dit boek het eerst, maar ook het laatst aan het woord is. Het boek Openbaring, ⁴ in het Nieuwe Testament, zouden wij het boek van de Bruidegom kunnen noemen. Daarin wordt ook getoond met welk een wereldschokkende gebeurtenissen de komst van de Bruidegom, Jezus Christus, gepaard zal gaan. Het boek Hooglied eindigt met de roep van de Bruid: **“Kom haastig, mijn Liefste...”!** (8:14a, HSV). Het boek Openbaring eindigt met het antwoord daarop van de Bruidegom: **“...Ja, Ik kom spoedig** (SV: **haastiglijk**)...” (22:20, HSV). Deze twee boeken horen bij elkaar zoals ziel en lichaam bij elkaar horen.

⁴ Zie eventueel de ‘**vers voor vers**’ studie van het Bijbelboek Openbaring, met de titel **“Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”** van Bijbelleraar CJH Theys. (noot AK)

Niet aanzien wat voor ogen is

Een goed beeld van het heilige leven en streven van de Bruidsgemeente van de eindtijd en van de strijd ⁵ en de moeilijkheden die dit voor haar met zich mee zal brengen, krijgen wij als wij Hooglied 1:6-7 lezen.

“Zie mij niet aan, dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen; de kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken, zij hebben mij gezet tot een hoederin der wijngaarden. Mijn wijngaard, die ik heb, heb ik niet gehoed. Zeg mij aan, Gij, Die mijn ziel liefheeft, waar Gij weidt, waar Gij de kudde legert in de middag; want waarom zou ik zijn als één, die zich bedekt bij de kudden van Uw metgezellen?” (SV – Voor uitleg over deze verzen, [zie noot 1](#)).

In tegenstelling tot wat wij misschien denken, wordt hier niets ongunstigs of minder fraais over deze Gemeente verteld. Dat zij “zwartachtig” is, wil niet zeggen, dat zij in een zondige staat verkeerd! In de Bijbel is veeleer rood de kleur van de zonde (zie Jesaja 1:18)! *“Ik ben zwart, doch liefelijk”*, zegt de Bruid in het eraan voorafgaande 5^{de} vers (van Hooglied 1, SV). Dit zou iets onge-

⁵ Zie eventueel onze studie [“Het boek Job – Over het lijden en de strijd van de Bruidsgemeente”](#) van H. Siliakus. (noot AK)

rijmids zijn, als “zwart” zondig betekende! Wel spreekt “zwartachtig” hier van: verachtelijk zijn in de ogen van mensen. Dat kunnen wij afleiden uit de tekst en is onder meer een aanwijzing voor de nederige afkomst (lees: hartsgesteldheid – AK) van de Bruid. Doch ook hier geldt, dat de Here niet aanziet wat voor ogen is, zoals de mensen doen, maar **Hij ziet het hart, het innerlijk, aan** (en niemand kan Hem bedriegen, want voor Hem is alles “naakt en ontbloot” (= openbaar)! – zie Hebreëën 4:13). Veelbetekenend zijn hier dan ook de woorden in Hooglied 1 vers 6a: “Zie mij niet aan, dat ik zwartachtig ben (HSV: Zie niet op mij neer omdat...)”. Zij geven mede aan dat in de eindtijd veel als “openbaring van God” zal worden beschouwd wat het in werkelijkheid NIET is!! Want, **de ware Bruidsgemeente zal namelijk een veracht volkje zijn, onmachtig en gering in aantal, TOTDAT de grote opwekking aanbreekt.** De mens oordeelt anders dan God. Dat moeten wij ook bedenken, als wij in het vervolg van Hooglied 1:6 lezen, dat het gedrag van de Bruid ergernis en toorn opwekt bij “de kinderen (HSV: zonen) mijner moeder”, waarmee dezelfde geestelijke groep bedoeld wordt als bij “de overigen van haar zaad” (zie Openbaring 12:17 – als beeld van de zgn. “dwaze maagden”-gemeente). Even verkeerd als het is om bij “zwartachtig” aan

zondig te denken, is de conclusie onjuist als zouden wij hier te doen hebben met een plichtsverzakende en plichtsverzuimende (Bruids)Gemeente!

Maria en Martha

Om dit te verstaan, moeten wij dit gedeelte van het Hooglied vergelijken met en beschouwen in het licht van Lukas ⁶ 10:38-42 (HSV):

*“Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook **aan de voeten van Jezus** zat en naar Zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. **Maria heeft het goede deel uitgekozen**, dat niet van haar zal worden afgenomen.”*

⁶ Zie eventueel onze ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek “[LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus](#)” (Over Jezus, de Hoge priester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen) van Bijbelleraar E. van den Worm. (noot AK)

Tot onze verwondering zullen wij ontdekken, dat hier in wezen dezelfde geschiedenis verteld wordt! Twee zusters waren er, Maria en Martha. De eerste zat aan de voeten van Jezus en luisterde naar Zijn Woord. De tweede was “*druk bezig met (be)dienen*”. Op een gegeven moment werd Martha heel boos over het gedrag van haar zuster en maakte zelfs Jezus het verwijt, dat Hij Maria niet terechtwees. Maar Maria maakte zich niet schuldig aan verzuim, zij deed juist wat naar de wil des Heren was! Dit moet echter gezegd worden, en dat blijkt zowel uit déze geschiedenis als uit dat fragment uit het Hooglied: **de “wijze” gelovigen in de laatste dagen zullen niet begrepen worden door de “dwaze”!**⁷ Ja, zij zullen zelfs ongewild de jaloezie opwekken van de “dwazen”, vanwege hun zuiverheid, blijheid en toewijding en daarom door hun eigen geloofsgenoten vervolgd worden. De ene broeder zal de andere broeder overleveren en gij zult van allen gehaat worden, voorspogde Jezus de getrouwen voor het laatste der dagen (zie Mattheüs 24:3-14). Martha is een type van de “dwaze maag-

⁷ Zie eventueel onze studie “[Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’](#) (over **de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen** in de eindtijd)” van A. Klein / E. van den Worm. (noot AK)

den"-gemeente. Diezelfde gemeente (een deel van de aanvankelijke Bruidsgemeente!) wordt bedoeld in Hooglied 1:6, waar gesproken wordt over "*de kinderen mijner moeder*", aan wier gedrag dat van Martha zo duidelijk herinnert.

Uit het één en ander volgt wel, dat de Bruidsgemeente een zwaar beproefde Gemeente zal zijn. "De zon heeft mij beschenen, daarom ben ik zwartachtig", zo zal zij kunnen getuigen (zie Hooglied 1:6a). Geblakerd zal zij zijn door de "*hitte der verdrukking*" (zie 1 Petrus 4:12 en vergelijk Mattheüs 13:6a+21). Het zwart duidt niet op zonde, maar op de doding van het vlees (ofwel: het afsterven aan de wereldse en/of vleeselijke lusten etc. – AK)! De Bruidsgemeente zal een GEKRUISIGDE Gemeente zijn! **In de meest verstrekende betekenis zal zij één zijn met haar Bruidegom in Zijn lijden en sterven. Doch daarom zal zij daarna ook delen in de opstandingsglorie van Jezus** als zij ontwaakt bij het geroep "*Zie, de Bruidegom komt...!*" ⁸ (zie Mattheüs 25:6b). In de "Spade Regen"-opwekking zal zij letterlijk haar opstanding beleven. Net als de Bruidegom gaat ook de Bruid de "weg van de drie dagen en drie nachten", de weg van dood en

⁸ Zie eventueel onze studie "[*Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde*](#)" van E. van den Worm. (noot AK)

OPSTANDING.

De wil van de “dwazen”

De “dwaze maagden”-gelovigen zullen zich in de laatste dagen onderscheiden door de ontplooiing van veel activiteit, net als Martha. En zij zullen het de “wijze maagden”-gelovigen, de uiteindelijke Bruidsgemeente, kwalijk nemen, dat zij hen daarin niet volgen. De Bruid uit het Hooglied verhaalt, dat “de kinderen van haar moeder tegen haar ontstoken waren”, omdat zij weigerde de wijngaarden te hoeden. ⁹ Er staat: “*zij hebben mij*

⁹ Uitleg over de betekenis van deze, in Hooglied 1:6 genoemde wijngaard (overgenomen uit de studie genoemd in noot 1):

Van die gehele “christelijke wijngaard”, al die gemeenten en kerkverbanden van vandaag waar Christus helemaal niet wordt gezocht, wordt trouwens in Jesaja 5:1-7 gezegd, dat God ze overgeeft tot overtreding, in de handen van de satan, omdat ze enkel stinkende druiven hebben voortgebracht!

God gaat in de laatste dagen iets nieuws scheppen! Dat zal de Bruidsgemeente zijn. Halleluja! Een geheel nieuwe Gemeente, die niets te maken heeft met al die gemeenteformaties van vandaag: de “*ene kudde*” van Johannes 10:16, die door de Heilige Geest tezamen wordt gebracht. En het leven van deze Bruiloftskinderen zal zijn (zie Kol. 3:2): Te bedenken de dingen die boven zijn, de dingen van onze Heer. Zij zullen zich bovendien volkomen overgeven en toewijden aan hun Bruidegom. “Mijn wijngaard is van Jezus!” is hun getuigenis. Versta, dit maakt ons lieflijk, bevallig

gezet tot een hoederin der wijngaarden” (zie Hooglied 1:6, SV). Dit is één van de aanwijzingen in de Schrift – de beschrijving van het gedrag van Martha is een andere aanwijzing – die ons bovendien aanleiding geven te verwachten, dat de “dwaze maagden”-gelovigen in de eindtijd het voortouw zullen nemen, zullen domineren in de Gemeente of Kerk van Christus en zullen menen het voor het zeggen te hebben! Het “vlees” zal de overhand nemen! Waakzaamheid is daarom voor het oprechte kind van God te allen tijde geboden! **Er is onderscheid tussen “een gedaante van godzaligheid” (HSV: een schijn van godsvrucht) en WARE godzaligheid** (of: godsvrucht – zie 2 Timotheüs 3:5)! En vandaag de dag is er veel dat lijkt op het ware, maar het NIET is. De gelovigen van de Bruidsgemeente zullen zich echter niet door vervolging van buitenaf noch door vervolging van binnenuit de Gemeente van de wijs laten brengen. Zij zullen niet de wijngaarden hoeden, zij zullen uitgaan “op de voetstappen der schapen” (zie Hooglied 1:8, SV) om de Grote Herder der schapen, Jezus Christus, te volgen waar Hij hen ook leidt! Zij zullen zich losmaken van al het aardse denken en streven en zij zullen

in de ogen van onze Bruidegom... als Hij ziet, dat Zijn gemeenschap ons boven alles gaat. (noot AK)

bezig zijn met de dingen die “van boven” zijn: *“Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn!”* (Kolossenzen 3:2). **Zij zullen**, zoals het Hooglied ons leert, **slechts de nabijheid van Jezus zoeken**. Heel het leven en streven van de Bruidsgemeente van de eindtijd komt tot uitdrukking in die woorden: *“Zeg mij aan, Gij, Die mijn ziel liefheeft, waar Gij weidt!”* (Hooglied 1:7a, SV).

Aan de voeten van Jezus

De keuze van de Bruidsgemeente is de keuze van Maria, de zuster van Martha. Zij wil, vóór alles, **zitten aan de voeten van de Meester**. Dit is *“het goede deel”* (zie Lukas 10:42). En dit wil heus niet zeggen, dat dan het noodzakelijke niet gedaan wordt! Als Maria iets verkeerd gedaan zou hebben of zelfs alleen maar iets veronachtzaamd had, zou Jezus haar dat beslist gezegd hebben. Het gaat er echter om waar wij ons hart op zetten. In het werk des Heren moeten alle dingen geschieden en gedragen worden door *“Zijn krachtig Woord”* (zie Hebréeën 1:3, HSV). **Ons werken voor Jezus moet de “uitwerking” zijn van ons vertoeven bij Jezus en van Zijn in ons geplante Woord**. Paulus schreef aan de Kolossenzen, dat hij niet ophield voor hen *“te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden”*

met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, ZODAT u wandelt op een wijze de Here waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt..., terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, ... om met blijdschap in alles te volharden...." (Kol. 1:9-11, HSV). En wat gold en nodig was voor de Kolossensen toen, geldt ook en is ook nodig voor ons, die vandaag leven.

De keus van de Bruidsgemeente !

Levend in een wereld waarin alles draait om het materiële en om het uiterlijke en waarin de jacht naar succes het gehele menselijke leven in beslag neemt, verkiest de Bruid des Heren om tot Jezus uit te gaan "*buiten de legerplaats*" (het beeld van de gehele wereldsgezinde/menselijke samenleving) en om "*Zijn smaad*" te dragen (zie Hebr 13:13)! De keus voor "*het goede deel*", en dus getransformeerd/veranderd te willen worden door het Woord van God, maakt ons tot de verworpenen der aarde en tot vreemdelingen, zelfs in Jeruzalem.¹⁰ **Maar... het is de weg tot het hart van de Bruidegom!**

¹⁰ Zie eventueel onze studie "[Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het Lichaam van Christus](#)" van Bijbelleraar E. van den Worm. (noot AK)