

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

www.eindtijdbode.nl

Het zijn de laatste dagen



CJH Theys

Enigszins bewerkt door A. Klein

Een geestelijk appèl aan Gods dienstknechten

“...een dienaar..., overeenkomstig de beheers-taak van God, die mij met het oog op u gegeven is om het Woord van God te vervullen,... Daarvoor span ik me ook in en strijd ik, overeenkomstig Zijn werking, die met kracht in mij werkzaam is.” (Kol. 1:25+29)

Het kan niet worden ontkend dat in de hele wereld, op alle vlakken van het leven, een revolutie plaats heeft. Voorzeker een positief bewijs dat wij leven in het “crisis-uur” van onze tijd. Hij die ogen heeft om te zien, ziet ook waarlijk “een nieuwe dag” gloren aan de horizon van de tijd. Nù nog leven wij in “het nachtelijk uur” – om het zo maar te schrijven – een tijd van politieke, sociale, godsdienstige en filosofische bevingen (= onrust). Waarlijk, alles wat bewogen kan worden ondergaat dit schudden ¹ ook; en wij mogen en kunnen dan ook verwachten dat dit **bewogen worden** zal toenemen (het kan vergeleken worden met het toenemende, onderaardse gerommel in een vulkaan) totdat alleen maar overblijft wat ON-

¹ Zie onze studie [“God gaat in de eindtijd de Gemeente / Kerk en de wereld schudden”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

BEWEEGLIJK is. Toch behoeven kinderen Gods niet gealarmeerd te worden, want onze Here en God heeft, volgens Zijn plan, vast besloten IETS NIEUWS te scheppen op dat VASTE FUNDAMENT, dat niet bewogen kan worden.

Om deze reden kan het zijn nut hebben om een revolutionair geluid te laten horen in de Gemeente en vanaf deze plaats.

Alle verandering brengende omstandigheden spreken hun eigen duidelijke taal en zijn niet mis te verstaan, wanneer wij rekening houden met het profetisch Woord in verband met de spoedige wederkomst van Jezus Christus.

Zelfs in de zogenaamde wetenschappelijke kringen huldigt men de mening dat het 'apocalyptisch tijdperk' ² al lang is aangebroken. Voor ons, Bijbel-gelovigen, is dit dan ook een zeer belangrijk jaar; want nog méér en nog sterker ingrijpende gebeurtenissen staan ons te wachten, waardoor het werken voor de Here niet zonder de nodige beperkingen kan doorgaan. Staan wij alleen maar stil bij de almaar toenemende economische

² Het apocalyptisch tijdperk = Het tijdperk dat betrekking heeft op of ontleend is aan de Apocalyps. De Apocalyps = Het laatste boek van de Bijbel, de Openbaring van Johannes. (noot AK)

teruggang allerwegen (= overal), de prijsstijgingen, de inflatie, de nog steeds groeiende werkeloosheid, enzovoorts.

Antichristelijke invloeden krijgen hoe langer hoe meer de overhand. De “satan-cultus” overspoelt de wereld. Haat, lasteringen en vervolgingen tegen hen, die Jezus Christus belijden en dienen, omdat zij Hem liefhebben, zijn in het middelpunt komen te staan.

Satanische misleidingen doen zich meer dan ooit tevoren gelden en zijn de onafwijsbare bewijzen van de geloofwaardigheid van het profetisch Woord. De tegenstander van de Here Jezus Christus, en van waarachtige Christenen, zal – in steeds toenemende mate – alles, maar dan ook alles, in het werk stellen om de verbreiding van het Volle Evangelie te belemmeren, op te doen houden en/of onmogelijk te maken.

In Zuidoost Azië heeft dit reeds plaats ³ en wij behoeven ons niet te verwonderen, wanneer wij binnen niet al te lange tijd hetzelfde horen in andere delen van de wereld. Voorwaar, voorwaar, wij leven al diep in de nacht...

Wij moeten er daarom rekening mee houden dat spoedig de tijd daar zal zijn, dat de verkondiging

³ Geschreven in 1975. (noot AK)

van het Evangelie van Jezus Christus niet alleen gehinderd en verhinderd zal worden; maar óók, dat wij zullen worden geconfronteerd met de onverbiddelijke EIS VAN EEN SOCIAAL EVANGELIE dat ervoor in de plaats komt.

Laten wij daarom doordrongen zijn van het besef, dat wij juist in deze huidige tijd nog een goede kans hebben... om een **grote oogst** binnen te brengen voor Koning Jezus, als wij allemaal – jong en oud, groot en klein, rijk en arm, maar met alle ernst – voor Hem willen werken, **en al het andere willen opgeven** uit liefde voor Hem, Die ons eerst heeft liefgehad.

Voor allen, die dit jaar nog ten volle willen benutten om nòg “iets” voor de Meester te doen, is het noodzakelijk, om nog vele “andere dingen” op te geven... En zulks juist in ons dagelijks leven!

Laten wij ons toch realiseren, dat dit onherroepelijk onze aanschaf van nieuwe dingen raakt, onze maatschappelijke verplichtingen, onze manier van leven tot nu toe... om kort te zijn, **alles**, waarop de Here God alsnog Zijn vinger zal leggen... Het slaat op onze indeling van onze tijd, onze plannen, onze vrijetijdsbesteding, onze hobby's, onze “doe-het-maar-zelf” zaken; ja zelfs onze nachtrust; wellicht (wie zal het zeggen?) onze baan en ons beroep.

Als geredde zondaren, als dienstknechten en dienstmaagden, bezorgers van het Evangelie en Zijn boodschap, moeten wij ter beschikking zijn van God en voor de taak die Hij ons in “dit midnachtelijk uur” heeft toevertrouwd. Aan de verdrukten, zonder hoop, hebben wij de hoopvolle boodschap te brengen van de spoedig te verwachten WEDERKOMST van Jezus Christus.⁴

Terneergeslagen, angstige mensen van onze tijd, dienen wij te spreken van de gewisse (= de zekere, stellige) troost van **het eeuwige Evangelie** en de nog altijd zoekende liefde van de Heiland.

Voor hen, die herhaaldelijk te lijden hebben van aanvallen door satan en demonen, is daar de boodschap van de overwinning⁵ in de Naam van de Here Jezus Christus, en het Bloed van het Lam van God.⁶ Hij, Die dood en hel heeft OVERWONNEN, kan heden ten dage nog allen redden die (nu nog) voor de zondemacht zwichten. Want... **Jezus Christus IS Triomfator!**

⁴ Zie ons artikel “[De Wederkomst van Christus nader bekeken](#)” van A. Klein. (noot AK)

⁵ Zie onze studie “[De overwinnaars; over \(de macht van\) zonde en satan in de eindtijd](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

⁶ Zie onze studie “[De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God...](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

Nu is het de tijd voor allen om uit de geestelijke dommeling (= sufheid) en slaap te ontwaken... om ten strijde te trekken... om door voorbedding en daadwerkelijke inzet nog vele zielen te winnen voor de Here Jezus Christus... voordat het te laat is!

Heden hebben wij, Christenen van de laatste tijdsbedeling, **grote mogelijkheden** en nog **vele kansen**, omdat de praktijk bewijst dat, hoe donkerder de tijden en omstandigheden worden, hoe meer mensenharten **ontvankelijk worden** voor een woord van bemoediging... voor een geestelijk appèl.

Dat wij dan niet zullen ophouden om God te bidden om Zijn wijsheid en de Heilige Geest ⁷, Die ons moet leiden, en wel zó, dat wij de mensen met Goddelijke wijsheid zullen kunnen vertellen, dat alles wat wij vandaag de dag zien gebeuren de manifestaties zijn van de barmhartigheid des Heren, Die ons wil waarschuwen voor "de dingen die nog komen moeten". ⁸

⁷ Zie onze studies "[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)" en/of "[De Gever en Zijn Gaven](#)", ook van CJH Theys. (noot AK)

⁸ Zie onze studie "[Dingen die \(met\) haast geschieden moeten](#) (Een systematische verklaring van het boek Openbaring)" van H. Siliakus. (noot AK)

Dat wij het, ten eerste, zo verstaan dat alleen de “OLIE en de WIJN” **onaangetast blijven...** dat wil zeggen de zalving van de Heilige Geest in onze harten en levens, want de Heilige Geest is de “enige Bron van verlossing”!

Voor allen die waarlijk willen, is er OVERVLOEDIGE GENADE om vertrouwend, gelovend, bid-dend, de resterende tijd door te komen; geborgen, door liefde omgeven, gesterkt, dankend en overwinnend in dit jaar.

Amen.
