

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

Is uw leven een spijsoffer ?



Inleiding

Van Jozua weten wij, dat hij zich geheel voor de zaak des Heren inzette. Hij heeft gezegd:

- ***“Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!”*** (Jozua 24:15b) ¹

Om God te dienen zoals God wil dat wij het zullen doen en niet zoals wij het zo graag willen, daarvoor moeten wij ons geheel voor het Koninkrijk Gods geven. Jozua zei: **“Ik en mijn huis...”** Wij zullen ervaren dat het dienen van God in het opdragen van kinderen aan God, zoals God dat wil, gepaard zal gaan met veel zorgen en tranen. Maar de Geest van God zal Christus verheerlijken door u inzicht te geven en wijsheid in het doen. Er is voor ons geen andere weg te bewandelen dan die ene om Zijn geboden te doen in de liefde van God:

- ***“En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod zoals u vanaf het begin gehoord hebt dat u daarin moet wandelen.”*** (2 Johannes 1:6)
- ***“Let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen.”*** (2 Johannes 1:8)

Liefhebben is wonderbaar, maar als u de brandende liefde van Christus diep in uw ziel ontbeert, dan mist u wat geur geeft aan uw liefde en leven. Hij is de **[“Roos van Sharon”](#)**! Zo moet het bij ons

¹ De Bijbelteksten zijn – door mij – vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

ook zijn: geurende liefde, ook onder zorgen en tranen. Al uw ijver voor God zal blijven en de waarde ervan zal behouden blijven, als de basis van uw ijver is: uw liefde voor Hem, Jezus Christus. **Hoe meer u Hem liefhebt, hoe meer Hij in uw hart zal uitstorten** wat maken zal dat u Zijn Naam kent als die zoete Naam! **Het komt niet eerder dan wanneer u Zijn wil kent en doet.** Hij Die Zichzelf niet gespaard heeft en Zichzelf gegeven heeft aan de Gemeente met Zijn Bloed (= leven), heeft ons Zijn liefde geopenbaard. God moet echter eerst iets van Zijn liefde hebben geschonken, eer u Hem kunt liefhebben. Alleen de liefde van God heeft vleugels van de Heilige Geest ² om op te varen tot voor Zijn troon van genade. Mijn broeders en zusters, al komt een boodschap van Gods troon, het zal niets kunnen uitwerken, tenzij wij ons hart openen. En als u dat doet, zult u dezelfde ervaring hebben als de Emmaüsgangers in hun leven hadden: “...Was ons hart niet brandende in ons...?!” ([Lukas 24:32](#)). En u zult dan ook alleen kunnen bidden: “**Here, blijf bij ons, Uw Woord is geest en leven!**” Gods Woord in uw hart en leven is de tegenwoordigheid van God in u. En wilt u iets van Christus, het komt dan tot u, het wordt u gebracht door de Heilige Geest; Hij zal Zichzelf niet verheerlijken, Hij zal het nemen uit Christus Jezus.

² Zie eventueel ons GRATIS artikel “[Arendsvleugelen – over Gods kracht, werkende in Zijn heiligen hier op aarde](#)”. (noot AK)

En Jezus zal verheerlijkt worden, als wij dit Woord toegang geven in ons hart.

De offeranden

Het onderwerp voor de boodschap van vandaag is een vraag die u straks voor uzelf krijgt te beantwoorden: **Is uw leven een spijsoffer?**

Wij lezen hiervoor Leviticus 2 vers 1-11:

- 4 • *“Wanneer een persoon de HEERE een graanoffer (sv: **spijsoffer**) als offergave aanbiedt, moet zijn offergave meelbloem zijn. Dan moet hij er olie op gieten en er wierook op leggen. Dan moet hij het naar de zonen van Aäron, de priesters, brengen. En één van hen moet een handvol nemen van die meelbloem en die olie, met al de bijbehorende wierook, en de priester moet dit als gedenkoffer ervan in rook laten opgaan op het altaar. Het is een vuuroffer, een aangename geur voor de HEERE. Wat nu van het spijsoffer overblijft, is voor Aäron en zijn zonen. Het is het allerheiligste van de vuuroffers van de HEERE. En wanneer u als offergave een spijsoffer aanbiedt dat **in de oven gebakken** is, moeten het ongezuurde koeken van meelbloem zijn, met olie gemengd, en ongezuurde platte koeken, met olie bestreken. Als uw offergave echter een spijsoffer is dat **op de bakplaat** is bereid (sv: **in de pan gekookt**), moet het van meelbloem zijn, met olie gemengd en ongezuurd. Breek het in stukken en giet er olie op. Het is een spijsoffer. Maar*

*als uw offergave een spijsoffer is dat **in de pan** (sv: ketel) is bereid, moet het bereid worden uit meelbloem met olie. Dan moet u het spijsoffer dat daarmee bereid is, bij de HEERE brengen. Men moet het de priester aanbieden, en die moet het naar het altaar brengen. De priester moet een deel van dat spijsoffer als gedenkoffer ervan omhoogheffen en op het altaar in rook laten opgaan. Het is een vuuroffer, een aangename geur voor de HEERE. Wat nu van het spijsoffer overblijft, is voor Aäron en zijn zonen. Het is het allerheiligste van de vuuroffers van de HEERE. Geen enkel spijsoffer dat u de HEERE aanbiedt, mag met zuurdeeg bereid worden. Want u mag niets van wat met welk zuurdeeg of welke honing dan ook bereid is, als een vuuroffer voor de HEERE in rook laten opgaan.”*

Israël kende 5 offeranden en van deze was het spijsoffer er één. Deze 5 offeranden waren typebeelden voor **de VERZOENING die er in Christus is**. God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende. De offeranden waren een heenwijzing naar de dood van de zondaar en in typerende zin wezen zij vooruit naar de dood van de Here Jezus Christus. Zoals een offerande was, zo sterft de zondaar zonder Christus (en Zijn verzoening) voor God. Iedere offerande is een beeld van de manier van sterven (het afsterven aan de zonde en satans macht / invloed in ons -AK) in Gods tegenwoordigheid, om-

dat God rechtvaardig is en de zonde niet kan bestaan voor Hem. De offeranden wezen ook vooruit naar Christus, Die voor de zondaar zou sterven. Hij zou sterven voor een wereld die in het boze ligt. Christus is gekomen en heeft Gods eis, de liefde voor de mensheid, volbracht. Wie Hem nu aangrijpt is verlost van dat sterven. Wie Hem verwerpt, wacht een ontzettend sterven, getypeerd in de offeranden.

6

Leviticus

Vele gelovigen weten geen raad met het boek Leviticus. Dit boek vergt veel van onze geestelijkheid. En wij zullen allen ervaren dat de bladzijden van Leviticus voor ons zullen worden geopend, al naar de mate dat wij willen komen tot **overgave** en al naar de mate dat er in ons leven **toewijding** aan Gods zaak komt **door de Heilige Geest**. Het boek Hebreeën geeft een geestelijk commentaar op Leviticus. In dit 3^{de} boek van Mozes staat meer geschreven dan in enig ander boek van Gods Woord. Als ik u vertel dat het Nieuwe Testament 40x het boek Leviticus aanhaalt, dan mag het een bewijs zijn hoe hoog de waarde van Leviticus door God is aangeslagen. Daarom dit onderwerp voor vandaag. Moge het nabranden in uw ziel, zodanig dat het telkens in ogenblikken van vertwijfeling mag doen opvlammen wat tot smeulen geworden is. God wil van ons hart en leven maken **een brandend braambos van Zijn getuigenis**.

Welriekende reuk

Maar laat het antwoord op de gestelde vraag positief zijn. **Is uw leven een spijsoffer?** Het spijsoffer wijst enerzijds naar de dood van Jezus Christus. Daniël vermeldt in "[de profetie van de 70 weken](#)": "...en in de helft van de week zal Hij... het spijsoffer ³ doen ophouden" (zie [Dan. 9:27a](#)). Het is een heenwijzing naar het Lam van God, Dat gekomen was en door Zijn offerande op Golgotha een einde had gemaakt aan het typerende spijsoffer. Efeze 5:2 bewijst ons dit:

- *"En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave (sv: offerande) en slachtoffer, tot een aangename geur (sv: welriekende reuk) voor God."*

Zo is Hij spijsoffer geworden, Gode tot een welriekende reuk. Anderzijds wijst het spijsoffer heen naar de gelovigen in Christus. Het zijn gelovigen die als spijsoffer kunnen zijn in Gods ogen. Jesaja 66:20 spreekt van het spijsoffer van de kinderen Gods, hoe de Here hen zal brengen tot spijsoffer **ter verheerlijking van Zijn wonderbare Naam:**

- *"En zij zullen al uw broeders uit alle heidenvolken brengen als graanoffer (sv: spijsoffer) aan de*

³ Spijsoffer = Beeld van de geestelijke spijs, namelijk: de woordbediening in de Kracht van de Heilige Geest. (noot AK)

HEERE, op paarden en op wagens, met huifkarren (sv: op rosbaren ⁴), op muil dieren en op snelle kamelen, naar Mijn heilige berg toe, naar Jeruzalem, zegt de HEERE, zoals de Israëlieten het graanoffer in rein vaatwerk (sv: het spijsoffer in een rein VAT ⁵) naar het huis van de HEERE brengen.”

Meelbloem

8 In [Leviticus 2:1-11](#) wordt gesproken van dat **spijsoffer** en wordt ons in details verteld hoe het moet zijn gemaakt en samengesteld en op welke wijze tot de Here gebracht. En wij lezen dat het moet zijn van meelbloem. Hoe verkrijgen wij meelbloem? Het is waar wat Gods Woord zegt: **de graankorrel moet sterven, wil hij vrucht dragen** (zie [1 Korinthe 15:36-37](#)). Maar al brengt hij vrucht voort, daarom is het nog geen meelbloem. **De vrucht, [100-, 60- of 30-voud](#), moet worden vermalen**. Alsdan is het resultaat meelbloem.

Vermalen worden

Wil uw leven een spijsoffer zijn, nuttig om te dienen tot (geestelijke) spijs, dan moeten wij dit goed verstaan. Dit is de wil van God. Niet eerder wordt u een brood om verbroken te worden, niet eerder

⁴ Rosbaren = Een, tussen 2 paarden gedragen, draagstoel. (noot AK)

⁵ Een rein vat = Beeld van ons wezen (naar lichaam, ziel en geest) is als een **vat**, waarin Hij ten volle kan en wil wonen en tronen (= heersen / regeren in liefde). (noot AK)

wordt u een spijsoffer, dat door Jezus wordt gebruikt voor een hongerige menigte, of u (uw hart en gemoed) moet eerst vermalen zijn, zodat alle hoogmoed eruit is verdwenen.

Maar wat is de verzuchting die weleens gehoord wordt? “Ik wil wel tot zegen zijn, maar alleen bij zieken, als het maar is op ziekenbezoek” (bijvoorbeeld). En wat is dan de reden van uw standpunt?

9 Het is omdat uw hart en gemoed dingen kent waartegen u in opstand komt. Maar God vraagt niet een vermalen worden, opdat u zult gaan zeggen hoe en op welke wijze u wilt komen tot overgave! God vraagt, dat u gewillig zult gaan en uw leven neer zult leggen op de schijven van zijn Woord, het Oude en het Nieuwe Testament, opdat ons leven zal worden vermalen. Het was het Woord van God dat het leven van Christus vermalen had. De Bijbel zegt in Filippenzen 2 vers 7a (SV), “*Hij heeft Zichzelf vernietigd...*”

Jesaja voorzegde:

- “**Hij was veracht**, de onwaardigste onder (of: *verworpen door*) de mensen, een Man van smarten, bekend met (SV: *verzocht in*) ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.” (Jes. 53:3)

Dat meelbloem leert ons, dat wij bruikbaar kunnen zijn voor God, als wij zelf niets meer willen zijn van onzelf. De graankorrel is er het typebeeld van. Vermalen worden is een ervaring die uw deel wordt, **ook als u in opstandingsleven vruchten**

draagt. U moet vermalen worden, anders kunt u niet bruikbaar worden voor de (geestelijk) hongerige wereld.

Olie en wierook

Daar is nog iets anders. Die meelbloem mocht niet zo gebracht worden als meelbloem alleen, er moest **olie** op gelegd worden **en wierook!** Zo was Jezus' leven hier op aarde. Hij opende Zijn Woord in de synagoge van Nazareth. Hij, het vleesgeworden Woord. Hij opende Zijn Woord bij de profetie van Jesaja 61 vers 1:

- *“De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating (sv: vrijheid) uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis.”*

Hij was GEZALFD met de Heilige Geest. De olie op dat meel was het symbool van de Heilige Geest. Hij was dat meel en de olie was waarlijk op Hem! God vraagt, dat wij hetzelfde zullen kennen. Het is een wandel in overgave, met de Geest van God in ons, waardoor wij komen van overgave tot overgave. Er is nog wat anders bij nodig. **Wierook** dat ons spreekt van **gebedsleven** ⁶. Gebed is de machtige hefboom, waardoor de hemelssluisen

⁶ Zie eventueel onze GRATIS studie [“Leer bidden \(over de noodzaak van gebed naar Gods wil\)”](#). (noot AK)

worden geopend. Jezus bad: “Vader, Ik dank U, ... dat U Mij altijd hoort...” (zie [Johannes 11:41b-42a](#), sv). Dat was, omdat Hij vermalen was en vol van de Heilige Geest. Het is moeilijk voor u en mij in het Koninkrijk Gods te zijn als wij onszelf nog iets verbeelden te zijn. Het is moeilijk arbeiden als u een plaats wilt innemen waar God u niet geroepen heeft. Maar het is heerlijk als de Heilige Geest u ertoe **geroepen** heeft. De Geest van de Heere was op Jezus en bleef op Hem rusten zolang als Hij Zijn loopbaan had te lopen. Maar diezelfde Geest heeft de Zoon van God geleid “**om verzocht (verleid) te worden**” (zie [Lukas 4:1-13](#)). U kunt niet standhouden als de Geest van God u leidt om verzocht te worden, tenzij u wierook hebt op uw leven. **Wat wij van node hebben, is de vervulling met de Heilige Geest en een constant gebedsleven.**

Vernedering

Als u denkt erbuiten te kunnen leven, dan is uw plaats nooit aan de voet van Christus' kruis. Maar uw plaats is daar, waar een wereld is, gesymboliseerd in dat gouden beeld uit [Nebukadnezars droom](#)⁷ en de glorie daarvan zal worden gezien in de GROTE verdrukkingstijd. Maar hier is een weg waar de wereld nimmer van genieten kan, omdat

⁷ Zie eventueel onze GRATIS studie “[Daniël, hoofdstuk 2: De 1^{ste} droom van Nebukadnezar: Het beeld](#) (actueel vanwege het antichristelijke tijdperk van ‘voeten en tenen’). (noot AK)

het Koninkrijk Gods geen spijs of drank is:

- ***“Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest.”*** (Romeinen 14:17)

Wat zoeken wij toch in deze tijdelijke dingen van de wereld? Wat stellen wij toch veel prijs op eten en drinken, dingen die ons spreken van een verhoogd worden tegen de absolute waarheid van Gods Woord in, dat zegt: “Als u zichzelf vernedert, zal Ik u verhogen” (zie Lukas 18:14b). De mens “in den beginne” viel door de leugen (van de slang = de duivel / satan). Zij lieten zich bedriegen. Het was het verlangen van de mens om als God te zijn. Wat wil dat zeggen? Opgeheven, verhoogd worden, zodanig, dat het menselijk hart zich durft te verheffen boven het verstandelijke vermogen uit. Een normaal mens, met het hart op de juiste plaats, is een tabernakel des Heren (waarin Hij ten volle kan en wil wonen en tronen). Zoek liever de weg te gaan van “Jeruzalem, afdalend naar Gaza”, de weg van vernedering. Want... het is altijd een winstpunt als u zich wilt en weet te vernederen, ook al heeft u voor 100% gelijk. Als Hij komt met zo'n weg in uw leven, waardoor u meelbloem moet worden, en u wil dit, dan zult u ervaren, dat al gaande die weg van **verdrukking en vernedering om Christus' wil**, dat ook die OLIE niet zal ontbreken in uw leven en dat uw gebedsleven waarlijk zal toenemen in genade.

Een handvol

Er staat geschreven in Leviticus 2 vers 2:

*“Dan moet hij het (spijsoffer) naar de zonen van Aäron, de priesters, brengen. En één van hen moet een handvol nemen van die meelbloem en die olie, met al de bijbehorende wierook, en de priester moet dit als gedenkoffer ervan in rook laten opgaan op het altaar. Het is een vuuroffer, een **aangename geur voor de HEERE.**”*

13

Wat genomen wordt van wat u aan spijsoffer brengt, namelijk uw leven als spijsoffer met het getuigenis van de Heilige Geest, zijnde de olie, met uw gebedsleven, dat uw leven als spijsoffer doorstroomt, daarvan vraagt God een bepaald deel. Waarom slechts een handvol? Het moet ons leren dat, zoals het voor God moet zijn, zo moet het ook zijn **voor uw naaste**. In de geschiedenis van de 5 broden en de 2 visjes vinden wij een beeld van de liefde tot God en tot de naaste; “gebroken” spreekt van het lijden en de zegen van de Here erbij is de wierook. Zo is het spijsoffer hierin uitgebeeld, voeding geworden zijnde voor een hongerige menigte. Wat u God durft te geven, durft u dat uw naaste te geven? Christus is ook voor uw naaste gestorven. De liefde van God voor u, gunt u die ook uw naaste? Of ziet u uw naaste liever verstoten door God? Christus’ overgave voor u is dezelfde als voor uw broeder en zuster, al zijn zij u misschien niet sympathiek. Wij kunnen soms in ons egoïsme zo volharden, omdat wij vergeten dat wij zondaren

zijn en dat deze eigenschap een vleeselijke is. Als wij gered zijn door genade, dan moeten wij bidden om met geopende ogen te mogen blikken in Zijn hart. Jezus stierf voor ons, toen wij nog niet aan God of gebod dachten en in ongerechtigheid leefden, zoals de Heilige Geest in Romeinen 3:23 getuigt:

14

• *“Want allen hebben gezondigd en missen (sv: derven) de heerlijkheid van God.”*

“Een handvol... voor de Here”. Dit moet ons dus leren, dat hetzelfde deel is voor anderen. Wij moeten ons leven afleggen voor onze broeders en zusters!! Dat vraagt God van ons.

Onderwerping

Wees gewillig, of het nu zoet of bitter is, wat er en hoe het ook gebeurt, als God het maar doet. Als mensen u leiden, dan is het einde altijd ijdelheid, maar wat God doet houdt stand tot in der eeuwigheid. Heeft Petrus van tevoren geweten wat het betekende toen de Here tot Hem sprak: *“...Toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde; maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken, en een ander zal u omgorden en u brengen (op een plaats) waar u niet heen wilt.”* (Johannes 21:18)

Daarom, geef u over aan God en het enige wat God van u vraagt is: **houd uw hart open, sluit het niet toe.** Er is een gevaar wanneer u dit niet

doet, want u komt dan in **de geest van verharding**, dat is: **zonder vreze te zijn voor God!** En deze geest van verharding zal u uitdrijven, zodanig, dat u zich niet langer thuis zult gaan gevoelen in gemeenschap met wedergeborenen en u zult daarbij zeggen: "Het is hun schuld". God is barmhartig en getrouw en Hij kent u. Zij die zichzelf willen sparen, maken altijd gebruik van "dooddoeners". De grond daarvan is verrotte hoogmoed. Zelfbehoud wordt geboren uit hoogmoed. Wij denken dan dat wij wat waard zijn en dat wij daar, op die verheven plaats, behoren te staan. Maar er is een plaats die beter is, de plaats aan Jezus' voeten. Eer wij staan, vraagt God, dat wij zullen knielen. Jezus liet die duizenden zitten, toen Hij het brood zou vermenigvuldigen. Hetzelfde moeten wij ook doen om het Brood van **het eeuwige leven** te kunnen ontvangen. Dat de Heilige Geest dit zal openbaren in uw hart en leven om verder te kunnen gaan. Als Elia niet verder kon gaan zonder de spijs die God hem voorzette, en de drank die hij drinken moest (zie [1 Koningen 19:1-8](#)), hoe willen wij dat doen? "*Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg... mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte.*" ([Psalm 32:3-4](#)). Bedrieg dus uzelf niet. Kom tot Christus en laat Hem het in uw leven doen. U kunt in schijn voor de mensen wandelen, maar u heeft niets aan schijn.

Jezus zegt: "U denkt, dat U rijk bent...": "*Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb*

aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u (geestelijk gezien) ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.” (Openbaring 3:17)

Hieruit moet u leren verstaan, dat er valse profeten zullen opstaan. Wij hebben Hem nodig, Christus en Christus alleen! Omhels de waarheid. De Spreukendichter zegt: **“Koop de waarheid en verkoop haar niet – wijsheid, vermaning en inzicht.”** (Spreuken 23:23)

16

Dit kan door MEELBLOEM te willen worden. Als u uzelf overgeeft aan Hem, Hij zal u geven DE Waarheid en **DE Waarheid maakt u vrij!** De wierook moest opbranden eer het een lieflijke reuk kon zijn, welke een aangenaamheid in Gods neusgaten was.

Ons leven moet net zo in de oven van beproeving branden, dat wij de mensen aangenaam worden!

De pan, de ketel en de oven

Het spijsoffer moest in stukken gebroken worden en klaargemaakt in een open pan, een ketel of in de oven. Dit spreekt ons van de dood des Heren. Zijn Lichaam werd gebroken. Wij eten, als Avondmaal, gebroken brood. Het vertelt ons van de dood des Heren en wij hebben het te verkondigen totdat Hij komt. Het spijsoffer werd dus niet altijd op dezelfde manier toe bereid. Wat wil zeggen, dat God niet altijd dezelfde weg met u en met een an-

der heeft. Wij leren hier dat Gods wegen altijd verschillend zijn. Gods bemoeienis met de één is zo en met een ander weer anders. Daar is verscheidenheid in bedieningen van de Heilige Geest in ons leven. Zo kan God gebruiken “de oven van verdrukking”, waarbij u ervaart, dat u door diepe dalen moet gaan. Maar er is geen dal zo diep, of er is een deuropening van genade. Een andere keer worden wij “klaargemaakt” in “de pan van moedeloosheid”. Maar het is een open pan, de bovenkant is open, **wij kunnen de blik naar boven richten!** Het is opdat u zult leren altijd uw oog op Jezus te richten en uw blik en verwachting altijd “naar boven” te laten gaan. “*Hoe word Ik geperst*”, zei Christus Zelf eens, maar Zijn ogen waren naar boven gericht. Het kan ook zijn dat het spijsoffer van uw leven gedaan wordt in “de ketel van benauwdheid”. Alles is dan donker en wij ervaren een grote verlatenheid, waarbij wij zeggen: “Uw hemel is van koper en de aarde is van ijzer” (zie [Deuteronomium 28:23](#)). Eenmaal zei Jezus: “*Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?*” (Markus 15:34b). Maar de donkerheid zal voorbijgaan! En of uw spijsoffer nu gedaan wordt in de oven van verdrukking, of in de open pan, waar wij tot barstens toe worden klaargemaakt, of in de ketel van benauwdheid, bedenk dat er altijd vuur bij is; het vuur van Gods loutering, het vuur van de Geest der uitbranding. **De Geest van uitbranding is het be-**

wijs van Gods tegenwoordigheid! Het is moeilijk om te verstaan dat God ons ook in de zaligheid brengt door slagen. Het is moeilijk te geloven dat de weg naar de hemel gaat langs vele verdrukkingen. Maar het is zo! Het kost ons ons vlees, het natuurlijke leven. Lees de Galatenbrief en wordt overtuigd.

18 **Geen zuurdesem**

God zegt dan nog, dat er **geen desem** mag zijn in het spijsoffer:

- *“Geen spijsoffer, dat gij de HEERE zult offeren, zal met desem gemaakt worden; want van geen zuurdesem, en van geen honing zult gijlieden de HEERE vuuroffer aansteken.”* (Leviticus 2:11, sv)

Ik heb u dikwijls gezegd dat desem **het symbool** is **van ongerechtigheid**. Als u wilt aanbidden en uw leven wordt tot een spijsoffer, laat het dan niet gemengd zijn met desem, niet gemengd met wettische formaliteit of met Herodes-politiek. God wil, dat wij vrij zullen zijn van alle wettische bepalingen en gebondenheid in ons leven en van alles wat “compromis” is. Alleen dan is het spijsoffer van ons leven de Here aangenaam en tot een lieflijke reuk. Het spijsoffer als offerande betekent: zich overgeven. Zich niet alleen geven, maar overgeven, dus **loslaten**. En dat brengt rust en verkwikking.

In het Allerheiligdom

Deze boodschap is een profetische boodschap. De 3 objecten in tweevoudigheid zijn de beelden uit de boodschap die ik gepredikt heb:

1. de [Tafel der toonbroden](#),
2. het [Gouden Reukaltaar](#), en
3. de [Arke des Verbonds](#).

19

Tot meelbloem moeten wij worden, met wierook (= waarachtige aanbidding) en olie (= de zalving met de Heilige Geest). Het spijsoffer wordt dan ook genoemd “*een heiligheid der heiligheden*” (zie o.a. [Leviticus 2:3+10](#)). Die 3 objecten moeten (in geestelijke zin) hun plaatsen hebben ingenomen in uw leven.

Dan zal Jezus IN u gekend worden!

CJH Theys

Uit: Tempelbode, okt./dec. 1988

Digitaal uitgewerkt door A. Klein