

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

www.eindtijdbode.nl

Liefdeloosheid in de Gemeente



H. Siliakus

De beste oplossing van een probleem is altijd: de oorzaak ervan wegnemen. En wie een probleem begrijpen wil, moet eerst naar de ontstaans-oorzaak zoeken. Kinderen Gods weten dat zij niet alleen bij gemeentelijke kwesties, maar bij alle levensproblemen, het licht en de raad van Gods Woord en Gods Heilige Geest ¹ niet kunnen ontberen.

Een vraag waarmee ook u waarschijnlijk bij tijd en wijle worstelt, is: **Waarom is er toch zoveel liefdeloosheid onder christenen vandaag de dag?** “*Heb elkaar vurig lief uit een rein hart*” staat er geschreven in 1 Petrus 1:22b. Waarom wordt dit gebod, dat aangeeft wat het wezenlijke is van de Bijbelse fellowship (broederschap), zo weinig en gebrekkig opgevolgd?

Wij weten waar wij het antwoord zoeken moeten en vinden het in Mattheüs 24:12, waar wij lezen: “*En doordat de wetteloosheid (sv: de ongerechtigheid) zal toenemen, zal de liefde van velen verkilnen*”. ²

We gaan hier dadelijk nader op in, maar eerst moet het volgende worden gezegd. Als ik over liefde spreek, bedoel ik **niet liefdoenerij** en ook **niet vleselijke liefde**. Het eerste heeft doorgaans

¹ Zie eventueel onze studie “[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)” van CJH Theys. (noot AK)

² Alle Bijbelteksten zijn vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

met veinzerij te maken en van het tweede is sprake als het bijvoorbeeld alleen maar om gezelligheid gaat. Coterietjes³ ontstaan er dan en met het leven naar Gods Woord neemt men het niet zo nauw. Eigenlijk is niet alleen liefdoenerij – dat is: gemáákte liefde – maar ook vleselijke liefde **een vorm van liefdeloosheid!** Dat zal uit wat hierna volgt wel duidelijk worden.

De toename van de ongerechtigheid

De toename van de ongerechtigheid, dus de ongerechtigheid, is de oorzaak van het “verkillen van de liefde”, zo lazen wij. Bedoeld wordt dan: de liefde van de kinderen Gods. Want al is het dan in zijn algemeenheid waar dat door het hoe langer hoe rotter en vuiler worden van de wereld er bijna geen zuivere en oprechte liefde meer onder de mensen gevonden wordt, toch moeten wij voor ogen houden dat Jezus het in Mattheüs 24:12 eigenlijk alleen over de kinderen Gods heeft!

Van de gevolgen van het steeds zondiger worden van de wereld in de eindtijd, lezen wij onder andere in 2 Timotheüs 3:1-5, *“En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen **liefhebbers zijn van zichzelf**, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar,*

³ Coterie = Een besloten gezelschap, een club of kliek van mensen die anderen stelselmatig uitsluiten. (noot AK)

onheilig, **zonder natuurlijke liefde**, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede (sv: tot de goeden), verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot (sv: van wellusten) dan liefhebbers van God. **Zij hebben een schijn van godsvrucht** (sv: een gedaante van godzaligheid), **maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.**”

Jezus heeft het in Mattheüs 24 dus over christenen, zo volgt uit het tekstverband. Lees ook Mattheüs 24:9-12, “**9.** Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. **10.** En dan zullen er velen struikelen (sv: geërgerd worden) en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. **11.** En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. **12.** En doordat de wetteloosheid (sv: de ongerechtigheid) zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.”

Opvallend is dat, terwijl wij het woord “ongerechtigheid” pas tegenkomen in vers 12, er in feite al sprake is van deze ongerechtigheid-onder-Godskinderen in de verzen 10 en 11. Dit komt ons van pas, want u vroeg uzelf misschien inmiddels al af **hoe die ongerechtigheid in de Gemeente zich dan wel openbaart.** In vers 9 lezen wij dat de ongerechtigheid in de wereld zich onder meer openbaart in de haat van de wereld tegen Christus en Zijn volgelingen. De verzen 10 en 11 tonen ons

echter hoe de ongerechtigheid van binnenuit in de Gemeente tot uiting komt:

- in de **ergernis van de vleselijke Christenen** (vers 10)
- in de **mis- of verleiding door valse en gemene lieden in de Gemeente** (vers 11)

Ergernis zal er zijn aan de leer van Christus die geen ruimte laat voor wat het vlees prettig vindt en die maakt dat het leven voor kinderen Gods in de wereld steeds moeilijker wordt. Ergernis zal er ook zijn ten aanzien van die kinderen Gods die Christus in alles willen gehoorzamen en die geen “water bij de wijn” wensen te doen. Eva wilde niet alleen zondigen en probeerde Adam daarom met haar mee te trekken. Zo gebeurt het ook vandaag de dag onder Gods kinderen. En lukt dat niet, dan ergert men zich aan de broeder of zuster die gehoorzamer is en die niet meedoet. Deze openbaring van ongerechtigheid zal tot het einde toe in de gelederen van Gods kinderen gevonden worden. Want, reken maar dat ook de “dwaze maagden” ⁴ zich zullen ergeren als zij tijdens de grote opwekking van de Spade Regen ⁵, vlak vóór Jezus’ we-

⁴ Zie eventueel onze studie “[De 5 wijze en de 5 dwaze maagden](#)” (en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd), van E. van den Worm. (noot AK)

⁵ De Spade (of Late) Regen = Het beeld van **de uitstorting van de Heilige Geest in de eindtijd** – zie Joël 2:23b en 28-

derkomst, zullen bemerken dat “de wijzen” hebben wat zij, “de dwazen”, niet bezitten. De “kinderen van haar moeder” (dat zijn de “dwaze maagden”-gelovigen) zullen tegen de Bruid van Christus ⁶ – de Gemeente van de “wijze maagden” – ontstoken zijn: *“Ziet mij niet aan, dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen; de kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken, zij hebben mij gezet tot een hoederin der wijngaarden. Mijn wijngaard, dien ik heb, heb ik niet gehoed.”* (Hooglied 1:6, SV)

De ontrouwe dienstknecht gaat zijn mededienstknechten slaan: *“Maar indien dezelve dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen; en zou beginnen de knechten en de dienstmaagden te slaan, en te eten en te drinken, en dronken te worden; zo zal de heer van die dienstknecht komen... en zal zijn deel zetten met de ontrouwen.”* (Lukas 12:45-46, SV)

De Gemeente die het nieuwe leven ⁷ is kwijtgeraakt, zal er alles aan doen om te zorgen dat de

29. Terwijl de Vroege Regen het beeld is van de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag (zie Handelingen, hoofdstuk 2, vooral de verzen 1-4).

Zie eventueel onze studie [“De Spade Regen-OPWEKKING”](#) (in smartphone-formaat) van H. Siliakus. (noot AK)

⁶ Zie eventueel onze studie [“Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

⁷ Zie eventueel onze studie [“LUKAS - Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

Gemeente die dit leven nog wel bezit, het ook zal verliezen. Denk aan die twee vrouwen die voor Salomo verschenen (lees 1 Koningen 3). De vrouw die het “nieuwe leven” (haar kind) was kwijtgeraakt, wenste dat haar huisgenote ook zou worden zoals zij.

Het ongekruisigde “ik”

Ergernis en jaloersheid worden veroorzaakt door een ongekruisigd “eigen-ik”. Als het vleeselijke “ik” niet dood is, is er geen heiligmaking⁸ en ergert men zich aan het woord van het kruis.⁹ Maar, dan is er ook geen nederigheid en bijgevolg is er heerszucht en machtswellust en ergert men zich aan wie hoger op de geestelijke ladder staan. **Het ongekruisigde “ik” is de wortel van alle** zich in de Gemeente openbarende **ongerechtigheid**.

Arglistig is het menselijk hart! In het vlees woont niets goeds, maar kwaad, dus ongerechtigheid, leert ons Romeinen 7:18, *“Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen (sv: te doen), dat vind ik niet.”*

Uitingen van liefdeloosheid worden dan ook “werken van het vlees” genoemd: *“Het is bekend wat*

⁸ Zie eventueel onze studie “[Heiligmaking](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

⁹ Het woord van het kruis = **Ook wij moeten sterven**. Namelijk (af)sterven aan onze oude, zondige natuur. (noot AK)

de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid (sv: ontuchtigheid), afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer (sv: ketterijen).” (Galaten 5:19-20)

Dit “ik” is ook verantwoordelijk voor het mis- of verleiden en het zich laten mis- of verleiden, **de openbaring van ongerechtigheid** waarover Mattheüs 24:11 spreekt. Ook hierbij draait het weer, zowel bij de verleiders als bij degenen die verleid zijn/worden, om afkeer van **de Goddelijke**, voor het vlees **harde waarheid** – waar men zich aan ergert – en om heerszucht (het zuurdesem van Herodes). Want mis- of verleiden heeft mede tot doel om zielen in zijn macht te verkrijgen.

Wat staat ons te doen?

Wanneer wij onszelf dan afvragen waarom er zoveel liefdeloosheid is, zoveel schijn-liefde en zoveel vleselijke liefde, dan zullen wij moeten antwoorden: omdat er zo **weinig zielen** zijn in de Gemeente, **die werkelijk met Christus gestorven zijn**. In verband hiermee moet het de zorg zijn van hen die geestelijk leiding moeten geven dat het gebod des Heren **“Weest heilig, want Ik ben heilig”** (1 Petrus 1:16) opgevolgd wordt en dat elke neiging tot heersen over het erfdeel des Heren de kop ingedrukt wordt. Weliswaar zijn onheilig leven en heerszuchtig gedrag slechts symptomen met

een dieperliggende oorzaak, maar als wij ze bestrijden, bestrijden wij de ongerechtigheid die de liefde doet verkillen. **Wij kunnen niet de harten veranderen; daartoe is alleen de Heilige Geest in staat:** *“En als Die (de Trooster = de Heilige Geest) gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien; en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.”* (Johannes 16:8-11)
Aan ambtsdragers en andere leidinggevendenden is echter de opdracht gegeven:

- ***“Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover.”*** (1 Petrus 5:2a, SV)
- ***“Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed”.*** (Handelingen 20:28)

“Weiden” betekent: een goede geestelijke opgang mogelijk maken. Daarom moeten wij het Woord “recht snijden” en wat het eigen leven en het gemeentelijk leven betreft ook recht toepassen! Het heilig Bloed van Jezus ¹⁰ is betaald voor de Gemeente. Geen ander dan Jezus en Zijn Heilige

¹⁰ Zie eventueel onze studie **[“De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam van God, over satans zonde-macht”](#)** van E. van den Worm. (noot AK)

Geest mag daarom over haar (= de Gemeente) heersen en **heiligheid moet het stempel zijn dat op heel het gemeentelijk leven drukt.**

Liefdeloos gedrag

Nu nog iets over liefdeloos gedrag. Hierover blijkt veel onbegrip te heersen. Elkander tergen en bijten en vereten, is liefdeloos. Een broeder die zondigt waarschuwen, is liefde. Dit niet doen, is liefdeloos: *“Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde.”* (Hebreeën 3:13)

Elkanders lasten dragen, daarmee vervult men de Koninklijke Wet. Zorgen dat uw broeder of zuster geen gebrek lijdt terwijl u overvloed hebt, is een eis der liefde. Maar tegenwoordig zeggen ook kinderen Gods: *“...Ben ik mijn broeders hoeder?”* (Genesis 4:9, SV).

Niet te verwonderen valt, dat er daarom vandaag de dag ook zoveel broedermoordenaars (Kaïns) zijn! De voorganger, toch de minste want de dië-nende broeder, deugt niet en moet creperen, als hij niet naar de pijpen van de leden danst. **Geluk-kig is Gods dienstknecht niet afhankelijk van mensen!** Jezus zei: *“... Al wie ten onrechte boos (sv: toornig) is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank (sv: door het gericht)”* (Mattheüs 5:22a). Zie ook 1 Johannes 3:10-12 en 15: *“Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen*

van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft. Want dit is de boodschap (sv: de verkondiging) die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben; niet zoals Kain: hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn (eigen) werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig" ... "Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar (sv: een doodslager); en u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft."

Een andere blijk van het bezitten van de ware liefde is, als wij onze persoonlijke belangen ondergeschikt maken aan die van het werk des Heren, als wij werkelijk weten **te offeren** voor het werk des Heren en als de voortgang en bloei van dat werk ons na aan het hart ligt. Zich om het minste of het geringste te onttrekken, is liefdeloos: "de rechtvaardige zal uit het geloof leven, en als iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen." (Hebreeën 10:38)

Hier komt de vleeselijkheid en de heerszucht weer om de hoek kijken! Wij mogen en moeten ons alleen onttrekken aan broeders die "anders (zijn gaan) wandelen": "Want **velen wandelen anders; van dewelken ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn.**" (Filippenzen 3:18, sv)

Het gaat hierbij uiteraard niet om zomaar een kleine verandering, een kleinigheid; bedoeld worden mensen die zich ontpoppen als vijanden van het kruis. **Liefde openbaart zich verder in vergevingsgezindheid.** Hieraan ontbreekt het vandaag de dag niet alleen, maar er wordt bovendien vaak een menselijke vorm van vergevingsgezindheid omhelsd, die erop neerkomt dat men toegeeft aan de zonde. Overigens blijkt maar al te dikwijls het probleem niet te zijn, dat de benadeelde niet vergevingsgezind is, maar dat de schuldige te hoogmoedig is om vergeving te vragen!

Elkander veroordelen

Sprekende over liefdeloosheid kunnen wij niet voorbijgaan aan wat door velen als een typisch voorbeeld van liefdeloos gedrag gezien wordt; het bekritisieren en veroordelen van elkaar. Wie vlug klaarstaat met een oordeel en niet eerlijk onderzoekt, is als die dienstknecht die van zijn heer genade vroeg en kreeg, maar die zijn mededienstknecht geen genade wilde geven. Wie een ander gemakkelijk oordeelt en verdoemt, ontbreekt het doorgaans aan zelfkritiek. Maar hiermee is natuurlijk niet gezegd dat zondige daden in de Gemeente getolereerd moeten worden en dat als iemand verkeerd gehandeld heeft, dat niet gezegd mag worden. Gods Woord, dat ook over vermanen en terechtwijzen en zelfs over verwerpen

spreekt, is niet met zichzelf in tegenspraak. En Jezus Zelf heeft gewaarschuwd voor de Farizeeën en hun zonden meer dan eens breed uitgemeten. Toch zegt Hij ergens: “Ik oordeel niet, daarvoor ben Ik niet gekomen” (Joh. 12:47b ¹¹). **Hij bestreed de zonde om de zondaar te redden.** Het verbod om de broeder of zuster te oordelen heeft dan ook in de eerste plaats tot doel: onderling geduld te kweken ten aanzien van elkaars onvolmaaktheden en onhebbelijkheden: *“Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt; want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien (sv: en dan zult gij bezien) om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.”* (Mattheüs 7:1-5)

Onder oordelen wordt in dit verband ook verstaan: kwaadspreken over de ander: *“Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaadspreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de*

¹¹ Johannes 12:47b, “want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken.”

wet. Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter.” (Jakobus 4:11)

Dus u ziet, het is beslist niet zwijgen over de zonde! Alleen, de Heer wenst dat wij altijd allereerst onszelf onderzoeken en Hij staat geen roddel en kwaadspreken toe. Lees ook nog 1 Korinthe 4:3-5 (de oordeelsgeest is een geest van hoogmoed): *“Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel (sv: oordeel) ook mijzelf niet. Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. **Wie mij echter beoordeelt, is de Heere.** Oordeel daarom niets vóór de tijd, totdat de Heere komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen, en de voornemens (sv: de raadslagen) van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen”*

Strijden en waken

Laat ons in de Naam van Jezus de strijd aanbinden tegen alle ongerechtigheid, om te beginnen in ons eigen hart, opdat wij en de Gemeenten die de Here aan onze zorg heeft toevertrouwd (Zijn erfdeel!) weer zullen mogen staan in de eerste liefde. **Heiligmaking en een van de wereld afgezonderd leven, dat is wat de Gemeente des Heren vandaag de dag voor haar gezondheid en geestelijk welzijn nodig heeft.**

Daarnaast hebben zij die tot het opziensambt geroepen zijn – de ouderlingen en de voorganger – te waken over die Gemeente, opdat de “grijpende wolven” die alleen maar verscheuren willen, mensen die willen heersen en koste wat het kost hun zin willen hebben, niet zullen kunnen binnendringen of althans hun verderfelijke praktijken niet uit zullen kunnen oefenen. Want waar vrede en heiligheid is, zal Gods liefde wonen.

- ***“Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Zie erop toe dat niemand achteropraakt (sv: verachtere) in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden. Laat niemand een ontuchtpleger (sv: hoereerder [m.i. een overspelige die, ook in geestelijke zin, vreemd gaat – AK]) zijn of een onheilige, zoals Ezau, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht.”*** (Hebreeën 12:14-16)

H. Siliakus

Uit: Tempelbode, aug./okt. 1985
Enigszins bewerkt door A. Klein