

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

Een zeer misleidende leerstelling:

‘Eens gered – voor eeuwig gered’



Dat niemand u zal verleiden met ijdele woorden

2

Herhaalde malen werden wij de laatste tijd lastig gevallen met de vraag: “Is de stelling: ‘Eenmaal gered, altijd gered’, Schriftuurlijk en dus van God”?

In ons hedendaagse Pinksteren ¹ lopen er, helaas, velen rond die zichzelf geen afdoend antwoord kunnen geven op deze, in eerste aanleg, zó onschuldige vraag. Breedvoerige discussies – over en weer – hebben eerder verwarring en twijfel gezaaid in harten en levens, dan verhelderend gewerkt en/of zekerheid gevestigd in die gemoederen, die van deze vraag niet los konden komen.

Daarvandaan dat wij in de pen geklommen zijn. Ons doel is geen andere dan, om aan de hand van Bijbelse waarheden, aan te tonen dat de geponeerde stelling, die nota bene zelfs door voorgangers wordt gehuldigd, niet alleen ONSchriftuurlijk is, maar veel méér, namelijk **een perfecte satanische leugen en een duivelse “boobytrap”!**

Vele onvoorzichtige christenen worden heden ten dage gevangen in – voor het menselijk oog en denken – onzichtbare netten, die uitgespreid worden

¹ Ons hedendaagse Pinksteren = De huidige Gemeente(n) waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring – dus: de boodschap over en de ervaring van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest – gepredikt en ervaren wordt. De schrijver spreekt in deze studie vooral – als waarschuwing – tot de “eigen parochie”. Maar de inhoud van deze studie zal ongetwijfeld ook voor andere Gemeenten en/of christelijke groeperingen (kunnen) gelden. (noot AK)

door misleiders met de meest vrome gezichten. De meest tragische misleiding is die, die “het eeuwig leven” of “de eeuwige zekerheid” betreft. In de Bijbel vinden wij de eenvoudige en duidelijke instructies met betrekking tot “de enige weg van redding” en daarnaast vele waarschuwingen die ons zeer zeker zullen helpen om de “valstrikken van misleiding” te ontwijken, indien wij die waarschuwingen ter harte willen nemen. Wanneer wij slechts willen wandelen in het Licht van Gods Woord, zullen wij niet misleid worden; want dit Woord leert ons “hoe te leven” (hoe te “handelen en wandelen”), om straks in Gods hemel te komen, waar Jezus Zijn discipelen plaats heeft bereid.

Geen zonde komt binnen

Gods hemel is een reine en heilige plaats en God is een heilige God. Hij verwacht van Zijn volk dat zij hier op aarde een HEILIG leven zullen leiden, om straks met Hem in die hemel te kunnen leven, alwaar geen zonde wordt toegelaten... **God veroordeelt elke zonde!** Daartoe heeft God Zijn eniggeboren Zoon “vrijwillig” naar deze aarde gezonden, om hier te sterven en Zijn kostbaar bloed uit te storten, *“opdat ieder die in Hem (= in Jezus) gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft”* (Joh. 3:16b, HSV).

Ten tijde van Christus’ geboorte zei de boodschapper uit de hemel: “...u zult Hem de naam **Jezus** geven, want **Hij** zal Zijn volk **ZALIG MAKEN** (= **verlossen, bevrijden**) van hun zonden” (Matth. 1:21, HSV).

Jezus kwam dus om ons van zonden te REDDEN, niet om ons in die zonden te laten. Hij kwam om ons los te maken (te bevrijden) uit de vaste omstrengelingen van de zonde(machten),² en om ons een NIEUW LEVEN³ van OVERWINNING te schenken. Wanneer wij waarlijk “wedergeboren” christenen zijn, zo zullen wij **óók werkelijk** leven BOVEN zonde en zondemacht, want *“ieder die uit God geboren is, DOET DE ZONDE NIET”* (1 Joh. 3:9a, HSV).

Raak niet in verwarring

Laat degene die (nog) NIET een leven leidt **vrij van de zondemacht**, niet in verwarring geraken door diegenen die alles zullen doen om te maken dat hij of zij genoeg zal nemen met de geestelijke staat waarin hij of zij leeft, door te beweren dat ALLE christenen ALTIJD dagelijks zondigen in woorden, gedachten en daden. Wat zegt de Bijbel? *“Wie de zonde doet, is uit de duivel”* (1 Joh. 3:8a, HSV). En, er staat ook geschreven: *“Wees heilig, want Ik BEN heilig”* (1 Petr. 1:16, HSV).

Het Woord (de Bijbel) leert duidelijk dat wij – willen en wetens – moeten wandelen in het licht van Gods

² Zie eventueel onze GRATIS studie [“De overwinnaars; over \(de macht van\) zonde en satan in de eindtijd”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

³ Zie eventueel onze GRATIS studie [“LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus”](#) (‘vers voor vers’ nader uitgelegd), van E. van den Worm. (noot AK)

Woord, dat wij hebben ontvangen; en dus niet – wilens en wetens – zullen zondigen, NADAT wij verlost zijn door het kostbaar bloed van Jezus, en wedergeboren zijn.

Wat verstaat God onder zonde? In 1 Johannes 3:4 (HSV) staat geschreven: *“Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid (sv: ongerechtigheid); want DE ZONDE IS DE WETTELOOSHEID (sv: ongerechtigheid)”*. Wanneer dus iemand – wilens en wetens – Gods wetten (of: voorschriften) terzijde stelt en overtreedt (dus: niet naar Gods wetten of voorschriften handelt), zó zondigt hij of zij. **Al was hij of zij eenmaal gered, in de laatste (zondige) toestand is hij of zij afgedwaald en afvallig.** Dit is een onweerlegbare waarheid.

Ziende op zülke gelovigen zegt de Bijbel, Gods Woord:

- *“Want als zij de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn door de kennis van de Here en Zaligmaker Jezus Christus, maar daarin OPNIEUW verwickeld raken en daardoor OVERWONNEN WORDEN, dan is voor hen HET LAATSTE ERGER GEWORDEN DAN HET EERSTE.”* (2 Petr. 2:20, HSV)

En de profeet Ezechiël betuigt wat God zegt aangaande de zonde:

- *“Als Ik tegen de rechtvaardige zeg dat hij zeker in leven zal blijven, maar hij op zijn gerechtigheid vertrouwt, en ONRECHT DOET, dan zullen geen van zijn gerechtigheden in herinnering gebracht worden, maar in zijn onrecht, dat hij gedaan heeft,*

daarin zal hij STERVEN.” (Ezech. 33:13, HSV)

Deze uitspraak klinkt heel anders dan “eenmaal gered – altijd gered”. Integendeel, er is helemaal geen sprake van die zogenaamde “onvoorwaardelijke eeuwige zekerheid”!

6 De enige weg voor allen die zondigen, NADAT zij eens (dat wil zeggen: eenmaal) gered werden, is zich OPNIEUW BEKEREN door zich te VERNEEDEREN VOOR GOD, en om IN DIEP BEROUW Hem VERGEVING TE VRAGEN voor alle wandaden, misdaden, of wat dies meer zij, zoals de eerste keer in hun leven... **Daar is geen andere weg voor VERZOENING (met God)!**

De zonde brengt Gods oordeel

Niet genoeg kunnen wij de nadruk leggen op het feit dat onze zekerheid, in geestelijke zin, niet enkel en alleen te vinden is in de reiniging door het bloed van Jezus – dat al onze zonden, **in het verleden begaan**, heeft toegedekt – maar eveneens in onze voortdurende gehoorzaamheid aan Gods Woord. En wel daarin, dat wij onszelf onbesmet zullen weten te bewaren van de verleidingen, verzoeking en gewelddadigheden van de wereld, door altijd en overal (dit is: bij voortduring) te schuilen onder de dekking van Jezus’ kostbaar bloed!

Het is een onmogelijkheid om de weg van gerechtigheid te verlaten, zonde te doen – door in ongerechtigheid te leven – en dan nog steeds te (blijven) geloven in een geredde toestand te ZIJN.

“Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” (1 Joh. 1:7, HSV)

7 De zonden welke zogenaamde christenen (die volgelingen/navolgers van Jezus behoren te zijn **in WOORD en DAAD**) begaan, zullen hen evengoed in de hel brengen, als de zonden van ongelovigen. Het bloed van Jezus Christus wordt waardeloos en krachteloos gemaakt door hem of haar, die zich – willens en wetens – afkeert van de Here God, en in dat besef zondigt tegen Hem. Iedere zonde trekt Gods toorn naar beneden!

- “Laat niemand u misleiden met inhoudsloze (sv: ijdele) woorden, want **om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. WEES DAN HUN METGEZELLEN NIET.** ... En neem NIET deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker (sv: bestraf) ze veeleer.” (Ef. 5:6-7+11, HSV)

Hoe moet de houding van christenen zijn?

Christenen dienen TE ALLEN TIJDE een afschuw te hebben van alles wat in Gods ogen onrein en zondig is, want de ONREINE... heeft geen erfenis in het Koninkrijk van Christus en van God (zie Efeze 5:5).

Let op het volgende: Velen die geloven dat zij kunnen (blijven) zondigen en desondanks toch gered blijven, dus zalig worden, zijn degenen die niet iets anders willen horen! Zij zijn gelijk de mensen van

oudsher, die in hun tijd zeiden: “...Spreek tot ons vleierijen, schouw bedriegerijen (NBV: *Schouw niet naar waarheid. Spreek leugens tegen ons en valse profetieën*)” (Jes. 30:10b, HSV). En wat zien wij vandaag de dag? Velen, en heus niet alleen (ongelovige) zondaars, uiten op dezelfde wijze de diep in hun hart verborgen zondige verlangens! Het zijn thans de laatste dagen, en Gods Woord gaat in vervulling – met tittel en jota!

8

Voor zover als christenen zondigen, zullen zij ook weten – daar is ons geweten voor! – dat zij NIET Gods kinderen zijn. Iemand die dezulken vertelt dat zij voor altijd (dit is: voor eeuwig) gered blijven, daar zij eenmaal gered werden (het schijnt niets ter zake te doen hoeveel en welke zonden zij ook begaan), spreekt niet alleen “ijdele woorden”, maar debiteert infame leugens (= vertelt schandelijke leugens), en is een werktuig van satan om zijn medemens te vangen in deze duivelse valstrik.

Willens en wetens verkondigt zo iemand een “valse”, dus onschriftuurlijke leerstelling, en is uit de boze (= wordt, als instrument, door satan gebruikt). Houdt zulke “apostelen van satan” het feilloze Woord van God voor, bepaalt uw standpunt in de Here, scheidt u af van dergelijke misleiders en hebt geen gemeenschap met hen! Want dit is de wil van God!

Verkeerde claims

Zij die zo graag spreken van (en leren): “Eenmaal gered, altijd gered” baseren hun leerstelling in de

regel op het volgende: “eenmaal begenadigd – altijd begenadigd; eenmaal een zoon – voor eeuwig een zoon”. Zij voegen daarbij dan meestentijds de verklaring aan toe: “De mens wordt maar eenmaal geboren in zijn natuurlijke familie en kan dus niet meer op een andere lichamelijke wijze worden geboren, ongeacht wat die mens ook doet. En wat waar is in natuurlijke zin, is evenzogoed waar in geestelijk opzicht; dat wil zeggen: voor zover iemand dus wedergeboren is”.

Wat zulke “valse apostelen” beweren lijkt mooi en aannemelijk, maar zij houden geen rekening met het onomstotelijke feit, althans zij willen dit niet zó zien, nòch weten... dat zelfs in natuurlijke zin, dus in familieverband hier op aarde, de vader zijn onwaardige zoon kan verstoten c.q. onterven, en dat ditzelfde, op grond van onder andere 1 Korinthe 15:46, ook waar is in geestelijke zin.

Deze mogelijkheid is geenszins uitgesloten.

Want wanneer iemand zijn of haar plaats nimmer meer zou kunnen verliezen in de familie waarin hij of zij geboren is en waartoe hij of zij krachtens geboorte behoort, zo zou daar in de eerste plaats (geestelijk gezien) géén hoop zijn. Want door de “val des mensen” zijn wij allen... de zondige natuur deelachtig geworden; wij hebben deze zondige natuur geërfd. En, als in dit geval gesproken wordt van: “kinderen van de familie des duivels”, dan kan niemand dit weerleggen. Maar wie wil in zo’n familie blijven? Niemand immers!

Geboren in deze wereld, zijn wij geboren onder de

heerschappij van de zonde(macht). David heeft, onder de sanctie (= onder de bekrachtiging) van Gods Geest, geschreven: *“Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen”* (Psalm 51:7, HSV).

“Wij waren VAN NATURE kinderen DES TOORNS...” zegt Paulus in Efeze 2:3b (SV/HSV). **Hoe dankbaar moeten wij zijn voor Gods wondervolle genade, die het ons mogelijk heeft gemaakt om “nieuwe creaturen in Christus Jezus” te worden – om wedergeboren te worden – “wederom-geboren in de Goddelijke familie”!**

De vrije wil blijft

En al zijn wij dan wedergeboren, wij verliezen geenszins onze vrije wil, die wij van God ontvangen hebben (om keuzes te maken, het liefst GOEDE keuzes, keuzes naar Zijn wil). Dus, ook al zijn wij wedergeboren, dan nòg kunnen wij onze eigen weg kiezen en gaan. Maar, als wij opnieuw de weg van zonde betreden, zo kunnen wij onmogelijk ons “kind-van-God-zijn”, ons “kindschap”, claimen; nòch onze erfenis als zijnde een kind van God!

De Bijbel leert dat eeuwige zekerheid “conditioneel” (= op zekere voorwaarden) is! En inderdaad is het zo dat wanneer wij ons in volkomen besef afscheiden van alles wat onrein en dus niet van God is, en ons vertrouwen alleen stellen in Gods bewarende kracht, wij ook verzekerd (kunnen) zijn van eeuwige zaligheid... Zo lang als christenen volharden in Gods weg, en zich bewust houden aan de

“Standaard van Gods Woord”, zullen zij **leven in overwinningskracht** en mogen zij zich verheugen in het feit dat het kostbaar bloed van Jezus Christus “hen ook waarlijk reinigt van alle ongerechtigheid” (zie 1 Joh. 1:9).

Het is immers Gods uitgesproken wil om ons, elke dag, veilig te leiden en ons te bewaren van alle kwaad. En wanneer wij Hem (na)volgen, zo zal Hij ons nimmer verlaten noch begeven. Jezus zei:

- *“Mijn schapen HOREN (= luisteren naar) Mijn stem en Ik KEN ze en zij VOLGEN Mij. En Ik GEEF hun EEUWIG LEVEN; en zij zullen beslist NIET VERLOREN GAAN in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.”* (Joh. 10:27-28, HSV)

Dat wij dan deze BEIDE verzen lezen in hun verband: en niet alleen maar het laatste vers. Alleen als wij Hem (na)volgen en Zijn Woord BLIJVEND gehoorzamen, kunnen wij verzekerd zijn en blijven van Zijn Goddelijke kracht in ons leven om ons te bewaren in de holte van Zijn hand.

Falen wij echter, dat wil zeggen, houden wij ons niet aan wat God wil en zegt **voor ons eigen bestwil**, zo zondigen wij tegen Hem en **MAKEN WIJ ONSZELF LOS UIT ZIJN VADERHAND!**

Houdt de gezonde (Bijbelse) leer vast !

Daar zijn, helaas, nog altijd voorgangers die prediken dat wij “de gezonde (Bijbelse) leer van onze Here Jezus Christus” maar niet moeten leren of prediken, omdat deze het (Gods)volk zou verdelen en zodoende scheiding en scheuring veroorzaakt.

De waarheid is echter de volgende: De “gezonde (Bijbelse) leer” verdeelt in zo verre, dat **wat heilig is wordt gescheiden van het onheilige**, en **de reinen worden gescheiden van de onreinen!** ⁴

De “gezonde (Bijbelse) leer” veroorzaakt geen “hutspot”... dat wil zeggen, dat er geen “vermenging” plaats heeft, wat zij ook zijn en wat zij ook geloven. Dit laatste is wat de zogeheten “Oecumenische beweging” ⁵ tracht te bewerkstelligen. Het behoeft naar onze mening geen betoog, dat zulks niet is conform Gods Woord. Opgepast dus!

Het Evangelie van Jezus Christus VERENIGT diegenen,

- die diep in hun hart verlangen om de Schriftuurlijke waarheid te kennen in al haar volheid;
- die vurig verlangen naar voortdurende reiniging, en

⁴ Zie eventueel onze studie “[**Drie grote toekomstige scheidingen**](#)” van H. Siliakus. (noot AK)

⁵ Oecumene = Afgeleid van het Griekse woord οἰκουμένη, *oikoumenè* dat wil zeggen "de bewoonde wereld". Met deze term wordt gewoonlijk een groeien naar religieuze eenheid aangeduid. In de brede betekenis kan dit gezien worden als een streven naar wereldwijde religieuze eenheid (eenheid van alle christelijke kerken). In de smallere betekenis bevordert de oecumene de eenheid, samenwerking of het onderlinge begrip tussen de diverse religieuze groepen of denominaties binnen een religie.

• Zie eventueel onze GRATIS studie “[**De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17**](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

- die “de vrede najagen met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand de Here zien zal” (zie Hebr. 12:14).

Dat wij acht zullen slaan op het volgende: Een kring, een Gemeente, een kerk, waar men **alle mensen van alle gezindten**, en van verschillende levensopvattingen (levensstandaards) tracht te “verenigen”, kan nooit een Lichaam zijn, waarvan Christus het Hoofd is! Niemand kan tornen aan het geschreven Woord: “*Ga daarom uit hun midden weg en zonder u (van hen) af*” (2 Kor. 6:17a, HSV).

13

Wij zijn niet geroepen om gemeenschap te hebben met hen die beweren het Christendom aan te hangen en daarnaast – willens en wetens – leven in de zonden van een verdoemelijke wereld!

Wat zegt God?

- “*Wanneer iemand – uw volle broer, uw zoon of uw dochter, of de vrouw die u bemint, of uw beste vriend – u in het geheim probeert over te halen om andere goden te dienen, goden die u nog niet kende en ook uw voorouders niet, goden van de naburige volken, vlakbij of ver weg of waar ook ter wereld, luister dan niet naar zo iemand en geef niet toe; wees onverbiddelijk. Heb geen medelijden met hem en houd hem niet de hand boven het hoofd*” (Deut. 13:7-9, NBV – is vers 6-8 in andere vertalingen).

Het komt dus hierop neer: Laten de mensen, wie zij ook zijn, u niet overtuigen van die “andere weg”, waarop (zo zeggen dergelijke zegslieden) God

even zo goed gediend kan worden, en dan met nog meer gemak. **Daar is geen andere weg dan de weg van het kruis!**⁶

14

Wanneer christenen hun oor lenen aan “valse leringen”, en zich niet ervan (willen) distantieren, zullen zij uiteindelijk hun geestelijke achteruitgang, ja zelfs hun wegvallen uit de gerechtigheid (Gods) veroorzaken. Hoe diep zal alsdan hun val zijn! Het is verreweg het beste om zich niet in te laten met mensen die ijdele woorden spreken en die dergelijke “valse leringen” propageren. Het is hoogst gevaarlijk voor het geloofsleven, dat zodoende op slinkse wijze wordt ondermijnd, ondergraven! Hoe waar is Paulus’ raadgeving in 1 Timotheüs 4:16 (HSV):

- “Geef acht op uzelf en **OP DE LEER. Volhard daarin.** Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen (= naar u luisteren)”.

Wees waakzaam !

In Efeze 5:14 worden wij gewaarschuwd met de volgende woorden: “*Ontwaak, u die (geestelijk gezien) slaapt, en sta op uit de doden (= uit de geestelijke dood) en Christus ZAL over u lichten.*” (HSV)

Waarlijk, wanneer wij letten op onze omgeving, zo

⁶ De weg van het kruis = Wij moeten ook (willen) sterven, namelijk **afsterven aan** – dat is: **verlost worden van – onze oude, zondige natuur.** En daar moeten wij naar verlangen en naar jagen. (noot AK)

zullen wij opmerken, dat wij, alles beschouwend vanuit de geestelijke gezichtshoek, leven in een “slaperige tijd”. Dat wil zeggen, dat vele christenen allang (geestelijk) “ingedommeld” zijn. **Daarom moeten wij ervoor zorgen dat Gods Woord “overvloedig in ons woont”, opdat wij – door de werking van dat Woord in ons – geestelijk waakzaam blijven.** Satans wegen zijn buitengewoon subtiel. Hij is er altijd op uit om christenen minder ijverig, minder vurig te maken voor God en Zijn Christus; hij kent vele en velerlei “ditjes en datjes” om christenen van Gods Bijbel af te houden, zodat zij geen tijd meer nemen voor het bestuderen van Zijn Woord en als gevolg daarvan ook het bidden zullen (na)laten.

Gaandeweg zal dan ook de regelmatige kerkgang worden verwaarloosd, zullen geestelijke onverschilligheid en ongevoeligheid zich meester van ons maken, terwijl wereldsgezindheid en wereldgeïjektivormigheid het zo donker-geworden gemoed overweldigen. De harten zijn dan koud en hard geworden, en uiteindelijk wordt zelfs een soort “afkeer” van het Woord gekend.

Aan zulke zielen wordt het Woord vervuld: *“De hond is teruggekeerd naar zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug naar het rondwentelen in de modder”* (2 Petr. 2:22b, HSV). Het is treurig, maar waar !

Het is **NU DE TIJD** om (geestelijk gezien) goed wakker te worden, juist voor hen die al zo lang op de weg zijn; juist voor hen die er zo graag prat op

gaan dat zij al zoveel weten van het Woord, voor die “oldtimers”, om zich te realiseren dat **ALLEEN volhardend onderzoek van de Bijbel** en **nimmer-aflatend gebed** van hen overwinnaars kan maken voor de eer en de glorie van Jezus Christus!

Goddelijk vermaan

16

Wij leven in de dagen waarin satan alle helle machten mobiliseert, omdat ook hij weet, dat hij nog maar een korte tijd heeft. Om ons heen, over het gehele rond der aarde, groeit het onkruid sneller dan ooit tevoren; neemt het kwaad in allerlei vormen en gedaanten – op schrikbarende, ontstellende en ten hemel schreiende wijze – toe. “De aarde is vol met geweld en wrevel” (zie Gen. 6:11 en 13).

Alweer heeft de Prediker gelijk, die geprofeteerd heeft: “*Er is niets nieuws onder de zon*”... wat er is gedaan “*in de eeuwen die vóór ons geweest zijn*” zal altijd weer worden gedaan (zie Pred. 1:9b-10). In onze eeuw is de boosheid van de mensen op aarde vermenigvuldigd, en “heel de gedachtenvorming van het hart van de mens is te allen tijde alleen maar slecht” (zie Gen. 6:5 en 8:21). De dagen van Noach en van Lot zijn er weer. Maar dan komen ook straks – wis en waarachtig – Gods oordelen! ⁷

⁷ Zie eventueel onze GRATIS studies “[De Dag van JahWeh \(= De Dag des Heren\)](#)” (over de ontwikkelingen van de Gemeente / Kerk gedurende deze “dag”) en/of “[God gaat in de](#)

Jezus Zelf heeft déze tijd voorzegd (zie Mattheüs 24:37 en Lukas 17:26+28-30 en overeenkomende passages). **Christenen moeten hun leven niet inrichten naar de norm van de wereld, maar naar de standaard van Gods Woord.** Ons wordt geleerd:

17

- “Beproef alle dingen, **BEHOUD HET GOEDE. ONTHOUD U VAN ELKE VORM (sv: [zelfs] VAN ALLE SCHIJN) VAN KWAAD.**” (1 Thess. 5:21-22, HSV)

Laten wij daarom “...in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is...” (1 Joh. 1:7, HSV), en wij zullen als overwinnaars leven. ⁸

Gode zij alle eer en dank! Amen.

CJH Theys ⁹

Perspektief bundel 1

Enigszins bewerkt door A. Klein

[eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

⁸ Zie noot 2.

⁹ Voor meer informatie over Bijbelleraar CJH Theys, zie zijn [“In Memoriam”](#).