

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

www.eindtijdbode.nl

Onder welke macht ?



H. Siliakus

Enigszins bewerkt door A. Klein

Naar Bethlehem

Zij gingen *“op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet”*, zo lezen wij over Jozef en zijn ondertrouwde vrouw in Lukas 2:4 (HSV). Jozef, de timmerman, woonde en had zijn broodwinning te Nazareth. In Bethlehem, de stad van zijn voorvaderen, had hij niets te zoeken; hij had er zelfs geen directe familie meer wonen. Maar God leidde het zo dat Jezus, Zijn eniggeboren Zoon, toch geboren werd te Bethlehem, precies zoals Hij Zijn dienstknechten, de profeten, had laten voorzeggen: *“En u, Bethlehem-Efratha,... uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af”* (Micha 5:1, HSV).

Voor God is het niet moeilijk de omstandigheden zodanig te veranderen, dat wat voor onmogelijk werd gehouden, toch gebeurt. Zelfs de koningen en machthebbers van deze wereld zijn als schaakstukken in Zijn hand. *“Het hart van een koning is in de hand van de HEERE als waterbekken, Hij neigt het tot alles wat Hem behaagt”*, staat er in Spreuken 21:1 (HSV). **De loop van het wereldgebeuren wordt door God bepaald.** Maar ook in de loop van ons persoonlijk leven kan Hij ingrijpen! Want dat was toch ook aan de

orde in het geval van Jozef en Maria. Als u bijvoorbeeld weigert te doen wat Hij van u vraagt, kan Hij het zo maken in uw leven, dat u het wel moet doen. Dat dit dan niet altijd even prettig voor ons is, behoeft geen betoog! Daarom is het beter om het niet zover te laten komen, maar u vrijwillig aan God en Zijn Woord te onderwerpen. Wij constateren vandaag de dag echter veelvuldig ongehoorzaamheid aan God en Zijn Woord in christenlevens. Niet voor niets spreekt Jezus juist tot de christengeneratie van de laatste dagen: *“Wie oren heeft, laat hij horen...!”* (zie Openbaring [2:7+11+17+29](#), [3:6+13+22](#), [13:9](#) – HSV)

Een volkstelling

De Zoon van God werd toch geboren in Bethlehem, overeenkomstig het profetisch Woord in Micha 5:1. Wat ervoor nodig was om dit te bewerkstelligen, is opmerkelijk. “Heel de wereld zou beschreven (HSV: *ingeschreven*) worden”, zegt Lukas 2:1. Er zou een volkstelling worden gehouden in het uitgestrekte Romeinse rijk, de ‘beschaafde’ wereld van die dagen. Een overheidsmaatregel waartegen velen ook vandaag de dag nog hun bedenkingen hebben en, terecht, vaak gevoeld als een inbreuk op de privacy. Want, wat kan een kwaadwillige overheid met al die gege-

vens doen?! Doorgaans is er echter niet veel tegen te doen. En toen, in de dagen van Jezus' geboorte, al helemaal niet! Wij zijn nu eenmaal onder allerlei machten en heren gesteld. Als wetten en maatregelen tegen onze overtuiging ingaan, kan dit benauwend worden. Dat wij daarmee rekening houden! Hoe vertroostend is het dan te ontdekken dat ook Jezus "*beschreven*" werd. Sta erbij stil. Hij is waarlijk één van ons geworden! Dienende onder hetzelfde juk, gevangen in hetzelfde systeem.

Niet gevangen

Maar in werkelijkheid was Jezus niet gevangen. Hij stond niet onder de macht van Augustus, de toenmalige keizer van het machtige Romeinse rijk; een man die zich als een god liet vereren. Jezus stond niet onder zijn macht, maar het omgekeerde was waar: Augustus stond onder de macht van God. Als een pion in Gods hand werd hij het middel om de profetie te vervullen aangaande de plaats waar onze Heer geboren werd (zie Micha 5:1). Jezus stond niet onder de macht van enig vorst, hetzij van mensen hetzij van engelen.

Zoals de banden van Simson als losse koordjes van hem afvielen, zo vrij deed ook Jezus het

werk dat Zijn Vader Hem had opgedragen. Niet ongehinderd, niet ongestoord, dat niet, maar waar Hij kwam werden de werken van de duivel verbroken. En zo gebeurt het ook nu nog en zo zal het ook zijn met allen die waarlijk navolgers van Hem zijn. Al komen we soms in de leeuwenkuil terecht, toch hebben wij de overwinning: Vanwege Hem en door Hem! Niet dat Hij ons tot ongehoorzaamheid aan het menselijk gezag oproept. Jezus streed niet tegen de Romeinen, Hij zei: *“Geef dan aan de keizer wat van de keizer is...”*, maar Hij zei er ook gelijk achteraan: *“...en aan God wat van God is”* (Matth. 22:21, Mark. 12:17, Luk. 20:25 – HSV). In dit laatste ligt het geheim. Dit bepaalt onder welk gezag wij staan. Toen Hij nederdaalde in deze duistere wereld en kwam tot zondaren, verloren in schuld, toen sprak Jezus tot Zijn Vader: *“Zie, Ik kom om Uw wil te doen”* (Hebr. 10:9). **Zijn gehoorzaamheid is ons tot zaligheid geworden.**

De Augustus van de eindtijd

Onder welke macht willen wij staan? Want, wat in de dagen van Jezus' (1^{ste}) komst in het vlees gebeurde, zal zich in de eindtijd herhalen. **Augustus' juk was hard, maar er komt één, wiens juk nog harder en zwaarder zal zijn. De Bijbel**

noemt hem **de antichrist**. Deze zal opnieuw de gehele wereld laten beschrijven. In Openbaring 13:17 lezen wij dat in zijn dagen “niemand zal kunnen kopen of verkopen zonder zijn merkteken”, “*het merkteken van het beest*” (zie [Openb. 16:2](#), [19:20](#), en ook nog [20:4](#)).¹ Doch er zal een groot verschil zijn tussen ‘toen’ en ‘straks’.

- **Toen**, in de dagen van Augustus, was er sprake van een Goddelijk ingrijpen **TOT ZEGEN**: “*Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft*” (Joh. 3:16, HSV).
- **Straks** echter zal het een gebeuren zijn onder Gods toelating **TOT STRAF** van degenen die God ongehoorzaam zijn geweest en die Zijn Christus (letterlijk: Zijn Gezalfde) verworpen hebben.

En die tijd is niet ver meer. **De voorbereidingen voor de komst van de antichrist zijn al in volle gang**. Er wordt met meer ijver aan gewerkt dan de ijver of toewijding die menig gelovige aan de dag legt om zich gereed te maken voor de we-

¹ Voor meer uitleg over deze of andere verzen uit Openbaring, zie onze ‘vers voor vers’ Bijbelstudie “[Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL](#)”, van CJH Theys. (noot AK)

derkomst van Christus! ² En u wilt toch niet onder deze macht – die straks ten volle geopenbaard zal worden tijdens de heerschappij van de antichrist tijdens de grote verdrukking – terecht komen??

Onder welke macht staat u?

Zeg toch niet te gauw: “Wij zien het wel aankomen”. Vele christenen hebben een sterk geloof, echter niet in God maar in zichzelf! Net als toen zal het ook straks op het laatst zeer snel gaan. Wie geestelijk slaapt, zal het dan ook niet kunnen bijhouden. “Een beetje slapen, een beetje sluimeren... en een haastig verderf zal u overkomen”, zei de Spreukendichter al (zie Spr. 6:10a en 15a).

Er is ontcoming! Echter alleen als u het teken, de verzegeling, van de Heilige Geest hebt ontvangen. Als uw lamp gevuld is met olie (beeld van de vervulling met Gods Geest, de Heilige Geest – AK) ³ en uw klederen witgewassen zijn in

² Zie ons artikel “[De Wederkomst van Christus nader bekeken](#)”, van A. Klein. (noot AK)

³ Zie onze studie “[Een ANDER geluid – Het verschil tussen ‘het Lichaam van Christus’ en ‘de Bruid van Christus’](#)” (Over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen

het Bloed van het Lam. **Alleen als u de weg van Jezus wilt gaan. De weg van volkomen onderwerping en volkomen gehoorzaamheid aan God.**

“Geef aan God wat van God is!” (zie Matth. 22:21, Mark. 12:17, Luk. 20:25). God gaf wat Hem het dierbaarste was, maar meer dan Zijn Zoon kan ook God niet geven. Alles wat wij hebben, is eigenlijk al van Hem. Geef dat dan ook aan Hem! Sla acht op de tekenen der tijden. Vele christenen zijn reeds antichristenen geworden (in hun handel en wandel, in hun doen en laten en/of in hun denken), waaraan wij weten, dat het de laatste ure is.

Het is tijd, hoog tijd, om ons af te vragen onder welke macht wij staan!
