

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

www.eindtijdbode.nl

De weg ter ontkoming



Een belofte voor zachtmoedigen

Er komen zware stormen over deze wereld. Winden van oordeel gaan waaien over een krom en verdraaid mensengeslacht. Niets zal overeind blijven staan. God wijst echter de getrouwen onder Zijn kinderen een weg ter ontkoming. Daarover lezen wij, onder andere, in Zefanja 2 vers 3. God heeft in Zefanja een Woord, zowel voor de lauwe en halfslachtige gelovigen als voor de getrouwen die, wat er ook gebeurt, de Here toegewijd blijven. Wij komen hier zowel “de wijze als de dwaze maagden” ¹ tegen.

Tot de laatstgenoemden (= de dwaze maagden) wordt gezegd in Zefanja 2 vers 1:

- *“Onderzoek uzelf nauwkeurig, ja onderzoek uzelf, volk zonder (waarachtig) verlangen naar God.”* (HSV) ²
- *“Doorzoek u zelf nauw, ja, doorzoek nauw, gij volk, dat met geen lust (naar God en gebod) bevangen wordt!”* (SV)

Doch de getrouwen (= de wijze maagden) wordt in Zefanja 2 vers 3 voorgehouden:

¹ Zie eventueel onze studie [“De 5 wijze en de 5 dwaze maagden”](#) (en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd)” van E. van den Worm. (noot AK)

² Alle Bijbelteksten zijn vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

- **“Zoek de HEERE, alle zachtmoedigen van het land³, die Zijn recht uitvoeren. Zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid, misschien zult u dan verborgen worden op de dag van de toorn van de HEERE.”**

De getrouwen worden hier de **“zachtmoedigen”** genoemd. Zij zijn immers (waarachtige) volgelingen van Jezus, Die eenmaal sprak: *“... leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben...”* (Mattheüs 11:29).

Zij, die Jezus navolgen, zullen zachtmoedig zijn, net zoals Hij. Jesaja profeteerde van Jezus: *“Hij zal niet schreeuwen, Hij zal Zijn stem niet verheffen, Hij zal Zijn stem op straat niet laten horen.”* (Jesaja 42:2). Hetzelfde zal gelden voor Jezus’ navolgers. Zij zijn de **“stille gelovigen in het land”** die onopgemerkt en **trouw de Here dienen**.

“Zachtmoedigheid” is ook het tegenovergestelde van driftigheid en ongeduldigheid, en ook van heerszucht. Het betekent in Zefanja 2 echter vooral: volgzaamheid. Gedwee, zoals schapen, volgen zij hun Herder, onder alle omstandigheden. Let wel op: deze **“zachtmoedigen”** volgen alléén Jezus, hun Herder, en geen huurlingen! Huurlingen – zoals valse arbeiders of predikers die zichzelf hebben aangesteld, of die door

³ Wij kunnen hier voor *“land”* ook **“aarde”** lezen, want dat is de eerste betekenis van het Hebreeuwse woord *“erets”*.
(noot HS)

mensen zijn geroepen en aangesteld – verderven de kudde des Heren. Dat deze “*zachtmoedige*” kinderen Gods volgbaar zijn, wil overigens niet zeggen dat zij zich als “kuddedieren” gedragen, want zo gedragen zich alleen die gelovigen die blindelings mensen volgen en alles doen wat deze zeggen, zonder de dingen te toetsen aan Gods Woord. Deze vorm van zachtmoedigheid lijkt op de “*zachtmoedigheid*” die God van ons vraagt, maar is het niet. Het is de volgbaarheid die naar het verderf voert. Er staat niet voor niets geschreven:

- “...**beproof de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan**” (1 Johannes 4:1)!

Maar wanneer wij Jezus volgen, wordt onze persoonlijkheid veredeld en komen wij tot de ware levensvervulling. Jezus krijgt dan waarlijk gestalte in ons.

Ontkomen en zoeken

Voor de “*zachtmoedigen*” is er in de eindtijd een weg ter ontcoming. Als de oordelen Gods over de wereld gaan (“de dag van de toorn des Heren”⁴), zullen zij veilig zijn. Er staat in Zefanja 2 vers 3:

⁴ Zie eventueel onze studie “[De dag van JaHWeH / Dag des Heren](#)” (Over de ontwikkelingen van de Gemeente/Kerk gedurende deze “dag”), van E. van den Worm. (noot AK)

• “...**misschien** zult u dan verborgen worden...”
Dit heeft betrekking op de wegname ⁵ van de Bruidsgemeente, welke plaats heeft als de meest verschrikkelijke tijd aanbreekt, namelijk de grote verdrukking ⁶:

• “Omdat u het woord van Mijn volharding (SV: lijdzaamheid) hebt bewaard, zal Ik ook u **BEWAREN** voor (SV: uit) het uur van de verzoeking (= de grote verdrukking), die over heel de wereld komen zal, om hen die (dan nog) op de aarde wonen te verzoeken.” (Openbaring 3:10 [+ uitleg](#)).

Lees ook nog Openbaring 12 [\(+ uitleg\)](#).

Waarom staat er in Zefanja 2:3, “Misschien”? Blijft het onzeker wie tot die bevoorrechten behoren zullen? Is er willekeur in het spel? Beslist niet! Dit “misschien” wil zeggen dat het afhangt van ons, van wat wij doen. Geven wij gevolg aan wat hier tot ons gezegd wordt, dan zullen wij bij

⁵ Zie eventueel ons artikel [“Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?”](#) van A. Klein. (noot AK)

⁶ Zie eventueel onze ‘vers voor vers’ studie van het Bijbelboek Openbaring, met UITLEG:

- [Openbaring 11](#): De GEMEENTE en ISRAËL ten tijde van de grote verdrukking
- [Openbaring 12](#): De Gemeente voor en tijdens de grote verdrukking
- [Openbaring 13](#): ILLUSTRATIES van de antichrist en de valse profeet, van E. van den Worm. (noot AK)

de wegname (= de BEWARING uit de grote verdrukking) zijn.

Tot allen die getrouw willen zijn in de eindtijd en die waarlijk Jezus willen navolgen, wordt hier in Zefanja 2:3 gezegd: **“Zoek”!** Tot driemaal toe. Het wordt ons op het hart gedrukt als een zeer belangrijke zaak. Zoeken is de overige dingen van het leven laten voor wat ze zijn en al onze aandacht richten op het vinden van wat we kwijt zijn of wensen te hebben. Zoeken kunnen wij niet combineren met andere bezigheden. En dat is wat hier ook wordt bedoeld. Ons leven moet erdoor worden beheerst! Het is een stap verder in het gebedsleven. Lees Mattheüs 7 vers 7:

- *“**Bid**, en u zal gegeven worden; **zoek**, en u zult vinden; **klop**, en er zal voor u opengedaan worden.”*

Bidden – zoeken – kloppen. Zoeken is leven in aanhoudend gebed ⁷ (1 Thessalonicenzen 5:17, “**Bid zonder ophouden**”). Het betekent géén andere dingen meer najagen. Het is een zich dagelijks uitstrekken náár... Naar datgene wat Paulus beschrijft in Filippenzen 3:12-15 (SV):

- *“...**ik jaag ernaar**, of ik het ook grijpen mocht,... vergetende hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik **naar het (reine)**”*

⁷ Zie eventueel onze studie “[Leer bidden](#)” van CJH Theys. (noot AK)

wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen...".

Reiken naar *"de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus"*. De beloofde weg ter ontkoming is alleen voor de "zoekers" van deze *"prijs"*, die verbonden is aan *"de roeping Gods"*. Wat die *"prijs"* is en waarnaar wij ons moeten uitstrekken leert ons het boek Zefanja. Zefanja noemt in hoofdstuk 2 vers 3 drie dingen:

Het is ten eerste de voortdurende gemeenschap met God zoeken, wat wordt uitgedrukt in de woorden: ***"Zoek de HEERE"***.

Het wil in de tweede plaats zeggen dat wij ons uitstrekken naar de VOLLE inwoning van de Heilige Geest ⁸, waardoor wij in gerechtigheid (kunnen) wandelen: ***"Zoek gerechtigheid"***. Gerechtigheid wordt alleen in God gevonden. Wie met ernst de gerechtigheid zoekt, vraagt eigenlijk om de inwoning van God door Zijn Geest, de Heilige Geest. Door de Geest van God worden Gods wetten geschreven in de "vlezen tafelen van ons hart": *...(zo) dat gij een brief van Christus zijt... die geschreven is niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet in stenen*

⁸ Zie eventueel onze studie [*"De natuurlijke mens en de Heilige Geest"*](#) en/of [*"De Gever en Zijn Gaven"*](#) van CJH Theys. (noot AK)

tafelen, maar in vlezen tafelen des harten.” (2 Korinthiërs 3:3, SV)

Het derde en laatste doel waarnaar gestreefd moet worden – en dat behoort tot *“het wit”, “tot de prijs der roeping Gods”* – vinden wij omschreven in de opdracht: **“Zoek zachtmoedigheid”**. Hiermee kan niets anders bedoeld worden dan dat wij ernaar streven om te zijn gelijk Jezus, zo oprecht, toegewijd en gehoorzaam als Hij.

Als wij ons naar deze dingen uitstrekken met lichaam, ziel en geest – vergetende alle andere doelen die mensen nastreven – zullen wij straks HEILIG ⁹ en ONBERISPELIJK zijn als Jezus wederkomt. Toebereid als een Bruid voor haar Bruidegom. Wij zullen niet tevergeefs zoeken, want wij hebben ook de belofte uit Mattheüs 7 vers 7: **“...en u zult vinden...”**. Halleluja!

Jezus wakker maken

Bovendien zullen wij dan tot die **gebedskracht** komen, die omschreven wordt met dat woord “kloppen”. Wij zullen als het ware Jezus wakker kunnen maken, zoals eens de eerste discipelen deden tijdens de storm op zee: *“En Zijn discipelen kwamen bij Hem, wekten Hem en zeiden: Heere, red ons, wij vergaan!”* (Mattheüs 8:25).

⁹ Zie eventueel onze studie *“[Heiligmaking](#)”* van E. van den Worm. (noot AK)

Jezus' Kracht wordt dan openbaar. Demonische stormen worden bedwongen. Genade wordt geopenbaard.

Mattheüs 25:1-13 leert ons dat de “dwazen” (de lauwe en oppervlakkige kinderen Gods) kloppen, maar geen gehoor zullen krijgen:

- *“Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 **maagden** ¹⁰, welke haar lampen namen, en gingen uit, de bruidegom tegemoet. ¹¹ En 5 van haar waren wijzen, en 5 waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie (beeld van de vervulling met Gods Geest, de Heilige Geest) met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die (10) maagden op, en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de*

¹⁰ Er is hier – heel bewust – gekozen voor het woord MAAGD uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV hebben dit woord vertaald met meisjes, wat in deze context onjuist is. Het woord maagd staat namelijk voor reinheid, zuiverheid, kuisheid etc. en kan – in de geestelijke zin waarvoor het hier bedoeld is – ook het mannelijk geslacht inhouden (daar “wijze” mannen net zo goed tot de Bruid van Christus zullen behoren). (noot AK)

¹¹ Zie eventueel onze studie [“Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers (= m.i. God in Zijn 3-voudige Openbaringsvorm van Vader, Zoon en Geest – AK), en koopt (olie) voor uzelf. Als zij (= de dwaze maagden) nu heengingen om (olie) te kopen, kwam de bruidegom; en (= de wijze maagden) **die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten.** Daarna kwamen ook de andere (= de dwaze) maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. Zo waakt dan; want gij weet de dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal.” (Mattheüs 25:1-13, SV) ¹²

De “wijze maagden” worden wel binnengelaten. Straks, in de bruiloftszaal, maar ook daarvóór al zullen zij telkens weer ervaren, dat hun kloppen Jezus wekt. Zo zullen zij – de getrouwen en de zoekers van de prijs der roeping Gods – ook eenmaal Jezus wekken (net zoals Ruth ¹³ Boaz

¹² Zie onze studie [“Het verschil tussen “het Lichaam van Christus” en “de Bruid van Christus”](#) (Over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd)” van E. van den Worm / A. Klein. (noot AK)

¹³ Zie eventueel onze studie [“Het boek Ruth in profetisch licht”](#) van H. Siliakus. (noot AK)

wekte op de dorsvloer) om hen een dubbel deel van Zijn Geest te geven. Dat zal zijn in de dagen van **de Spade regen** ¹⁴, **de tijd waarin de Bruidsgemeente tot volmaaktheid komt.** ¹⁵

Ruth wekte Boaz en ontving in die bewuste nacht de verzekering dat hij haar bruidegom zou zijn:

“En het gebeurde midden in de nacht dat de man (= Boaz) schrok en om zich heen greep. En zie, er lag een vrouw aan zijn voeteneind. En hij zei: Wie bent u? En zij zei: Ik ben Ruth, uw dienaar (SV: dienstmaagd). Spreid uw vleugel over uw dienaar uit, want u bent de lossen. En hij zei: Gezegend bent u door de HEERE, mijn dochter! U hebt met deze laatste blijk van goedertierenheid van u de eerste nog overtroffen (SV: Gezegend zijt gij, gij hebt uw laatste weldadigheid beter gemaakt dan

¹⁴ Spade Regen = Het beeld van de UITSTORTING van de Heilige Geest in de eindtijd – zoals vermeld in Joël 2:23b en 28-29: “...want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid. Die zal regen (in geestelijke zin) op u doen neerdalen, vroege regen en late (SV: spade) regen in de eerste maand.” 28-29 “Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest UITSTORTEN.”

• Zie eventueel onze studie “[De Spade Regen Opwekking](#)” (in smartphone-formaat) van H. Siliakus. (noot AK)

¹⁵ Zie eventueel onze studie “[De volmaaktheid in Christus, op aarde, in de eindtijd](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

de eerste!), doordat u geen jongemannen ¹⁶ nage-
lopen bent, geen arme en geen rijke.” (Ruth 3:8-
10 ¹⁷)

Met de geestelijke ontwaking of opwekking van de Gemeente in het laatste der dagen zal een “wekken” van Jezus gepaard gaan. **Voor het uiterlijk zullen de “wijzen” slapen**, net zoals Ruth. Voor het oog zal het lijken dat zij weinig of geen werk (in Gods Wijngaard) verrichten. **Maar innerlijk zullen zij waken** (vergelijk ook Hooglied 5:2a – “Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem van mijn Liefste, Die aanklopte...”), waken in de gebeden. Zij zullen zoeken naar die prijs van (geestelijke) volheid. En de Bruidegom ¹⁸ zal Zich door hen wakker laten kloppen. Hij zal de deur van zegen opendoen en Zijn vleugels van genade uitbreiden over Zijn Bruidsgemeente. **Onze Heer laat Zich verbidden door wie Hem ernstig zoeken!** Blijvend op het veld van onze Boaz, waar wij de ware (geestelijke) spijs vinden,

¹⁶ “Jongemannen” (HSV) of “jonge gezellen” (SV) = M.i. hier het beeld van hen die geestelijk nog onvolwassen zijn. Zij zijn nog niet gekomen tot “de (geestelijke) mate van de grootte van de VOLHEID van Christus”. Zie Efeze 4:13, “*totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen (letterlijk: VOLMAAKTE) man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus.*” (noot AK)

¹⁷ Zie noot 13.

¹⁸ Zie noot 11.

zullen wij Hem vrijmoedig om meerdere genade mogen vragen en deze ook ontvangen. Wanneer wij in een tijd van verflauwing en van veelheid van uiterlijke godsdienstigheid VOLHARDEN om de belofte – “de prijs van onze roeping” – na te jagen, dan zullen wij uit de mond van Jezus eenmaal de woorden horen die Boaz sprak tot Ruth (in 3:10, SV):

- *“Gezegend zijt gij, gij hebt uw laatste weldadigheid beter gemaakt dan de eerste!”*

Jezus zal ons dan tot Zijn Bruid aannemen. En als Zijn Bruid – door Zijn Geest (= de HEILIGE Geest) gevormd en toebereid – zullen wij ook die genade smaken waarover de profeet Zefanja spreekt (in Zef. 2:3). **Wij zullen dan bewaard worden voor de grote verdrukking.** Zijn vleugels zullen ons bedekken en verbergen in de dag van de toorn des Heren. ¹⁹ Wij zullen ontkomen en staan voor de Zoon des mensen!

H. Siliakus

Uit: Tempelbode, oktober 1986

Enigszins bewerkt door A. Klein

¹⁹ Zie noot 4.