

Eindtijdbode

**Jezus Christus en Dien gekruisigd**

[www.eindtijdbode.nl](http://www.eindtijdbode.nl)

# **Het oordeel begint bij het Huis Gods**



## Zes mannen met een wapen

**Geloven wij Gods Woord dat wij – als Gods Tempel <sup>1</sup> – elke dag gereinigd moeten worden?**

Ik weet niet wie de laatste dagen zullen meemaken, maar wie dan nog zullen leven die zullen dan zien dat God volkomen tot Zijn recht komt **in Zijn Tempel**.

2 Met betrekking tot dat, wat God in die laatste dagen zal doen, zullen wij Ezechiël 9:2-6 lezen:

- *“En zie, 6 mannen kwamen vanuit de richting van de Bovenpoort (sv: Hoge poort), die naar het noorden gekeerd is, ieder met zijn vernietigingswapen (sv: verpletterend wapen) in zijn hand. Eén Man in hun midden was gekleed in linnen met een schrijverskoker aan Zijn middel. Toen kwamen zij binnen en gingen naast het koperen altaar staan. De heerlijkheid van de God van Israël verhief zich van boven de cherub waarop Hij rustte, naar de drempel van het huis, en Hij riep naar de Man Die in linnen gekleed was... En de HEERE zei tegen Hem: Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die*

---

<sup>1</sup> Zie eventueel onze studie [“Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens – EEN eeuwige, HEILIGE TEMPEL van onze almachtige God en Vader”](#)

en/of

[“De bouw van de geestelijke Tempel – de Gemeente, het Lichaam van Christus”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

zuchten en kermen (sv: uitroepen) over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden. Maar tegen die andere mannen zei Hij ten aanhoren van mij: Trek achter Hem aan door de stad, en dood! Ontzie niemand en heb geen medelijden. Dood ouderen, jongemannen en meisjes, kleine kinderen en vrouwen, om hen te gronde te richten (sv: tot verdervens toe). Raak echter niemand aan op wie het merkteken is. **Begin vanuit Mijn heiligdom...**"<sup>2</sup>

Dit is een ernstig woord, een waarschuwing, **een boodschap voor de Gemeente van Jezus Christus in de laatste dagen**. U wordt hier bekend gemaakt met vele dingen, daarom: open uw hart ervoor. Al zou het maar iets zijn dat u, weinig misschien, vasthoudt in uw hart, om dit ter harte te nemen, want de boodschap is te radicaal, te ernstig om te denken: "Nou, ja, we zien het wel...". **Maak ernst, de tijd is korter dan u wel denkt.**

## Het Woord moet leven in ons

Ik wil naar aanleiding van dit Schriftwoord spreken over drie dingen en mag God u genade geven om de boodschap te verstaan. Er zijn drie dingen in ons geestelijk leven en in de ervaring van de mens, te weten:

1) de zonde,

---

<sup>2</sup> Alle Bijbelteksten zijn **door mij** vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

2) de duivel en

3) het Woord van God.

Zonde – vroeger en nu – blijft zonde. De duivel was er vanaf het begin. Het Woord van God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Als deze drie er dan waren, zijn en nooit zijn veranderd, wat verandert er dan wel? Als God niet verandert, de Bijbel niet, de duivel niet en de zonde niet, wat dan wel?

4 **De mens!** Hij verandert, is veranderlijk, is onderhevig aan stemmingen, wordt beïnvloed door omstandigheden. Wij ondervinden dat velen zich beroemen op een geweldige ervaring van **vroeger**. Maar daar heeft God niets aan. Als Jezus straks komt op de wolken met grote kracht en heerlijkheid, dan vraagt Hij niet naar vroeger, hoe u vroeger was. **Hij vraagt naar uw geestelijke conditie van nu!** Hoe is het nu met u gesteld? Staat u nog in die eerste liefde? Op dat moment, op die dag? Mijn ogen zijn door deze Bijbelpassage opengegaan voor vele dingen en in deze dingen zag ik de waardeloosheid van alles waarop wij heden nog ons hart stellen. Waardoor ons leven krachteloos wordt, waardoor wij niet meer jagen naar de gerechtigheid Gods en ook niet komen tot de gerechtigheid Gods.

Bid toch tot God, want spoedig komt de dag dat de deur wordt gesloten en u buiten blijft staan. In de dagen van Noach sloot God de deur achter hem en niemand kon toen nog de ark in. God doet nooit anders dan Hij vroeger heeft gedaan; Hij

houdt rekening met Zijn Woord.

Als Zijn kinderen moeten wij leunen op Zijn Woord als op een staf. U kan zich niet veroorloven onverschillig te zijn ten aanzien van Zijn Woord. U leest het wel, maar u leeft niet in de realiteit ervan. Want **Hij** is het Woord, waardoor u komt tot de ervaring in uw leven. Het Woord is geest en leven; u moet dat Woord BELEVEN! Gods Woord is voor alle tijden, want God verandert niet: *“In het begin was het Woord... en het Woord was God.”* (Johannes 1:1). Jezus heeft gezegd: *“De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woorden zullen zeker niet voorbijgaan.”* (Mattheüs 24:35)

Dit is dus het Woord van God en nu lezen wij in Ezechiël ook Gods Woord. Hoe lang geleden het ook geschreven is, het is **ook voor nu!** En zoals God vroeger zocht, zo zoekt Hij ook heden. En dat zoeken begint bij **Zijn heiligdom. Dat is Zijn Gemeente op aarde.** Er is geen ander heiligdom. Vroeger woonde Hij in een tabernakel, een tempel, nu woont Hij in dat heiligdom, dat wij kennen als **Zijn woonstede in de geest, Zijn Gemeente.**

## De tijd van het “meten” komt!

In Openbaring 11 vers 1b<sup>3</sup> zegt Hij tot Johannes:

- *“Sta op en meet de tempel van God, het altaar*

---

<sup>3</sup> Voor meer UITLEG over dit vers, zie onze studie van Openbaring “[hoofdstuk 11](#)” van CJH Theys en/of “[hoofdstuk 11](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

*en hen die daarin aanbidden.”*

Zijn bemoeienis in de laatste dagen geldt allen die wedergeboren zijn. En u wordt gemeten met Zijn meetroede, het Woord van God, het LEVENDE Woord: Jezus. Om te onderzoeken of u bent toegekomen aan Zijn eis: **een volwassen man** (SV: *volkomen*, in geestelijke zin VOLMAAKT), **tot de maat van de grootte van de volheid van Christus**, zoals Efeze 4 vers 13b zegt. U moet tot die volheid van Christus komen; u kan niet volstaan met wat u voldoende vindt! Zijn discipelen wandelden met Hem en hoorden Hem. Zij ontvingen persoonlijk onderricht. Maar u leest dat ze daaraan niet genoeg hadden. U leest dat ze na Zijn hemelvaart **alle dagen** in de tempel bijeen waren. En zou u het dan met minder moeten doen?

Overall is God bezig Zijn kinderen te verzamelen. Daarom zeg ik u: de boodschap is voor allen! Hier in Ezechiël 9:5b (SV) zegt Hij tot de 6 mannen: *“gaat door, door de stad achter Hem, en slaat, ulieder oog verschone niet, en spaart niet (= niemand)”* en Hij spreekt over het doden van jongeren, ouden, vrouwen en kinderen.

Deze boodschap geldt voor u en voor mij. Als u weet dat u wedergeboren bent, dan weet u dat u behoort tot **Zijn Tempel die gemeten, geoordeeld wordt**. Deze 6 mannen staan voor de 6000 jaren van Gods Raadsplan met betrekking tot de aarde. Door alle tijdsbedelingen heen heeft God Zich aan Zijn Woord gehouden. **Hij heeft steeds**

## Zijn volk eerst geoordeeld, daarna de wereld.

Wij leven nu in de laatste tijdsbedeling van 2000 jaren, waarin Hij dit eveneens doet. Vandaag de dag doet God niet anders dan Hij altijd gedaan heeft. En als Hij u niet vindt in de vereiste conditie, dan treft Gods oordeel u! God is uiterst lankmoedig en stelt Zijn oordeel lang uit, maar eens komt er een einde aan Zijn lankmoedigheid en aan Zijn genade. Hoe zal dan ons leven zijn?

7

## God zoekt vruchten

In de gelijkenis van Lukas 13 vers 18-19, vergelijkt God Zijn Koninkrijk met een mosterdzaadje, het kleinste onder de zaden (zie [Markus 4:31](#)):

*“En Hij zei: Waaraan is het Koninkrijk van God gelijk en waarmee zal Ik het vergelijken? Het is gelijk aan een mosterdzaad, dat iemand nam en in zijn tuin zaaide. En het groeide op en werd tot een grote boom en de vogels in de lucht maakten een nest in zijn takken.”*

Als het mosterdzaadje opkomt, wordt het echter een grote boom. Maar het is niet voldoende dat Gods Koninkrijk groot is geworden. In datzelfde hoofdstuk staat iets over Gods oordeel. In Lukas 13:6-7 leest u van de onvruchtbare vijgenboom:

- *“En Hij sprak deze gelijkenis: Iemand had een vijgenboom, die in zijn wijngaard geplant was. En hij kwam om daaraan vrucht te zoeken, maar vond die niet. Toen zei hij tegen de wijngaarde-nier: Zie, ik kom nu al drie jaar vrucht zoeken*

*aan deze vijgenboom en vind die niet. Hak hem om (sv: hou hem uit). Waarom beslaat hij de aarde nutteloos?*

8 De heer had al drie jaar lang naar vruchten aan de boom gezocht en geen gevonden. Daarom gaf hij de wijngaardenier opdracht hem maar uit te houden. Deze antwoordde: *“Heer, laat hem ook nog dit jaar staan, totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb. Wellicht dat hij dan vrucht draagt. Maar zo niet, dan moet u hem alsnog omhakken (sv: uithouwen).”* (Lukas 13:8b-9)

Dan is er ook alles aan de boom gedaan.

Dit is de waarschuwing. U weet niet hoe lang God in ùw leven heeft gewacht op en gezocht naar vruchten. Maar als aan Zijn tijd een eind komt en er zijn nòg geen vruchten, en u staat nòg niet op de plaats waar u hoort te staan, dan valt de bijl! Deze gelijkenis doet ons verstaan dat God lankmoedig is, maar dat daaraan eens een eind komt, ondanks wij Zijn Woord kennen, ondanks ons geloof, ondanks alle goede bedoelingen. Alle goede gave en volmaakte gift is van boven komende, van de Vader der lichten, en dit alles schenkt Hij Zijn kinderen. Wat hebt u ermee gedaan? Hebben die vrucht afgeworpen? God zoekt die vruchten aan u en zegt in Mattheüs 7 vers 19:

- *“Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt (sv: uitgehouden) en in het vuur geworpen.”*

**God zoekt in deze dagen, in dit uur, de goede**



**vruchten!** Hij zoekt ze in Zijn heiligdom, onder Zijn kinderen. Hij zoekt naar hen die de bressen in de muren van Jeruzalem willen sluiten. Die willen bidden, niet gedrongen door iets anders dan door Zijn Geest. Hij zoekt voorbidders.

In [Lukas 13](#) zien wij wat God kan doen – Zijn Koninkrijk doen groeien – en in [Mattheüs 7](#) Zijn on-eindig geduld. Wij mogen dan veel dingen ver-wachten en veel verlangen, maar God zegt niet dat u naar die vruchten moet verlangen, maar doen wat Hij zegt: **vruchten voortbrengen!**

Wij hebben Zijn Geest <sup>4</sup> ontvangen om dat in ons uit te werken. Maar u en ik moeten dan zó gewillig zijn, dat Hij het ook in ons kan uitwerken. God is er niet mee gebaat als Hij – ondanks Zijn inwoning in ons – niets kan uitrichten, omdat wij ons niet willen onderwerpen aan Hem. Dan blijven wij krachteloos, onvruchtbaar, onproductief, onbruikbaar voor Hem.

## De gruwelen van onze dagen

Waardoor kan het Woord niet werken?

Waarom zijn er geen vruchten?

In Ezechiël 9 vers 4 is er sprake van “*gruweldaden*”, waarvan de getrouwe kinderen Gods gruwelen. En in Spreuken 6 vers 16-19 leest u dan van de gruwelen van onze dagen:

---

<sup>4</sup> Zie eventueel onze studie “[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)” van CJH Theys. (noot AK)

## **“Deze zes haat de HEERE...:**

- (1) *hoogmoedige (sv: hoge) ogen,*
- (2) *een valse tong en*
- (3) *handen die onschuldig bloed vergieten,*
- (4) *een hart dat zondige plannen (sv: ondeugdzame gedachten) smeedt,*
- (5) *voeten die zich haasten om naar het kwade te rennen (sv: lopen),*
- 10 (6) *een valse getuige die leugens blaast, en die tussen broeders twisten teweegbrengt.”*

**Hoge ogen**, dat zijn geen ogen van een konijn of van een uil. Hoge ogen spreken ons van hoogmoed, hovaardigheid. U hebt Pinksterkinderen<sup>5</sup> die gezien moeten worden. De hoogmoed straalt aan alle kanten uit. In de Bijbel staat geschreven, en ik gelóóf de Bijbel: *“Hoogmoed komt vóór de val”* (Spreuken 16:18b). Nog voor er zonde was op aarde, was er zonde boven in de hemel, in het hart van Lucifer, die zei: *“Ik zal mij verheffen boven God...”* Lees Jesaja 14 vers 12-14:

- *“Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! En ú zei in*

---

<sup>5</sup> Pinksterkinderen = Christenen bij wie die ‘de Pinksterervaring’ – dus: de ervaring van de doop en/of vervulling met de Heilige Geest – realiteit is. De schrijver spreekt in deze studie vooral – als waarschuwing – tot de “eigen parochie”. Maar dit zal ongetwijfeld ook voor andere Gemeenten en/of christelijke groeperingen (kunnen) gelden. (noot AK)

*uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.”*

Tot vijfmaal toe zei hij: **“ik zal!”**

11 Ook ik was hoogmoedig en één van de uitingen van mijn hoogmoed was drift, driftbuien had ik. Maar God maakte van mij een andere persoon, zodat ik in de ogen van anderen een lammeling ben geworden. Maar ik dank God dat Hij van mij een lam heeft gemaakt, doch met het hart van een leeuw.

**Een valse tong** is een leugentong en u weet, dat Openbaring 22 vers 15 zegt:

- *“Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet.”*<sup>6</sup>

Allen die dus de leugen liefhebben komen in de hel en dat is geen plaats waar u naar zou verlangen. Een leugen is een leugen. Of u die van een ander hebt gehoord, doet niet ter zake, als u die doorvertelt, staat u even schuldig.

---

<sup>6</sup> Voor meer UITLEG over dit vers, zie onze studie van Openbaring “[hoofdstuk 22](#)” van CJH Theys en/of “[hoofdstuk 22](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

Een eerstehands of een tweedehands leugen, daar is geen verschil tussen. Vergeet ook niet dat wij elkanders hoeders zijn. Waarom zouden wij elkaar anders moeten vermanen? Als er gelogen wordt, dan dient u te vermanen. Velen doen dat niet!

12

**Handen, die onschuldig bloed vergieten.** En de regering werkt dit in de hand. U ziet de toenemende misdrijven in ons land, de gruwelen van onschuldig bloed vergieten en de houding van de overheid daartegenover. Voor deze dingen behoren wij tot God te roepen, om genade voor deze zondenzieke, verworpen wereld! Een grootvader die zijn kleinkind te pletter slaat. Een moeder die haar vrucht wegneemt, weggooit. Is dat moord of niet? Wij lezen ervan, spreken erover, maar bidden wij ook tot God over al deze gruwelen? God verwacht van Zijn kinderen dat zij het zullen doen! Wij lezen van “de pil”, het gebruik en de uitwerking ervan. Dan vraag ik, waar halen zij het recht vandaan om het te doen? Er staat van de vrouw geschreven dat ze zalig zal zijn in kinderen te baren, zo ze blijft in het geloof en liefde en heiligmaking met matigheid:

*“Maar zij zal in de weg van het baren van kinderen zalig worden, als zij blijft in geloof, liefde en heiliging, gepaard met bezonnenheid (sv: met matigheid).”*  
(1 Timotheüs 2:15)

De pil mag dan een vrucht zijn van de wetenschap van deze dagen, maar Gods kinderen hebben

zich nummer één te richten naar Zijn Woord en dat Woord ook recht te snijden.

### **Een hart, dat ondeugdzaame gedachten smeedt.**

Weet u wat er staat in Genesis 6 vers 5?

- *“En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespynsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.”*

13

Zodra u komt tot het koesteren van ondeugdzaame gedachten, zo gauw komt u ook tot wat Romeinen 1 vers 21 zegt:

- *“Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verduist in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd.”*

Daarom, dat de apostel Paulus zegt: **“Bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is”** (zie ook nog Kolossenzen 3:1-2<sup>7</sup>), want zodra u daarmee ophoudt, komt u tot ondeugdzaame gedachten. Zo waren de gedachten van Kains hart en daarom had God geen behagen in zijn offerande.

### **Voeten die zich haasten om kwaad te doen.**

Daarvan is bijvoorbeeld sprake, wanneer men graag roddelt over anderen. Doe dat niet. Wij kunnen beter onze tijd gebruiken om ons te reinigen

---

<sup>7</sup> Kolossenzen 3:1-2, “Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. **Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.**” (noot AK)

en te bewaren in de reinheid van God. Vermijd ook alle schijn van het kwaad. Als u, als broeder, weet dat de man van een zuster niet thuis is, ga haar dan niet opzoeken. Dat geeft maar reden tot praatjes.

**Een valse getuigenis.** Er zijn velen die getuigen van God, dat Hij hun Geneesheer is en toch liegen. Hoe kan u zeggen: "Hij is mijn Heelmeester", als u op de operatietafel hebt gelegen? Dat kan niet en u moet hierbij stilstaan. In die nacht van het Paschalam in Gosen was er niemand ziek, zegt Gods Woord. Ze waren allen kerngezond. God is niet veranderd. Als Hij in ons niet tot Zijn recht komt, dan is het onze eigen schuld.

### Is ons "al" op het altaar gelegd?

Ik wijs u op Ezechiël 9 vers 2c: *"Toen kwamen zij binnen en gingen naast het koperen (brandoffer)altaar staan."*

Dat "koperen altaar"<sup>8</sup> staat in de voorhof en dat brandofferaltaar spreekt ons van een "volkomen offer". Een brandoffer betekende dat het totaal moest verteren tot as. Als iets tot as is geworden, dan is er ook niets van overgebleven.

**In geestelijke zin spreekt dit brandofferaltaar ons van "gekruisigd zijn in Jezus Christus",**

---

<sup>8</sup> Zie eventueel onze studie "[Tabernakel symbolieken \(6\): Het koperen Brandofferaltaar](#)" van E. van den Worm. (noot AK)

dus van een “alles” leggen op Zijn altaar:

*“Hij gedenkt al uw spijsoffers, en make uw brandoffer tot as.”* (Psalm 20:4, sv)

En dat kan alleen als wij van één ding doordrongen zijn, namelijk van Hebreëen 12 vers 1:

*“Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, **laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is.**”* (sv)

15

Zeg niet dat het voor u zo moeilijk is om het te doen: “De mensen zien naar mij, zij merken alles op...”. Daar hebt u niets mee te maken. U moet alleen zorgen te doen wat in Hebreëen 12 vers 2a staat: *“...het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.*

U hebt geen rekening te houden met mensen, met wat ze denken of zouden denken. U hebt alleen rekening te houden met **Hem**. U moet zien op Jezus en hoe meer u ziet op Jezus en op uw hemelse “loopbaan” en roeping, hoe minder u moppert en hoe minder uw mond praat, maar **hoe meer uw hart vervuld is met Hem!** De tijden zijn ernstig, maar ze worden nog ernstiger. En als u niet wilt luisteren, dan zult u straks gewaarworden wat Gods Woord zegt dat er zal gebeuren. Straks zal bijvoorbeeld wat nu nog de [E.E.G. \(= Europese Economische Gemeenschap\)](#) heet, iets anders worden; de 10-statenbond van Openbaring 17 vers 12 (sv):

*“En de 10 hoornen, die gij gezien hebt, zijn 10 koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op een ure met het beest.”*<sup>9</sup>

Dan bent u nog slechts een nummer (!) zegt Gods Woord. De tijd komt spoedig en dan zal u van mij zeggen, als ik er niet meer ben: “Broeder Theys had toch gelijk!”

16

Broeders en zusters, weest toch gewaarschuwd! God neemt het u niet kwalijk dat u geniet van uw leven; dat is geen zonde in Zijn ogen. Maar **het is zonde in Zijn ogen als u niet, als nummer één, met Hem rekening houdt en andere dingen laat prevaleren.** En zolang u nog steeds meer met die andere dingen rekening houdt, met eigen vlees en bloed, zo lang zoekt u uw geluk elders, bij mensen en dingen, en u gaat voorbij aan het feit dat BUITEN Jezus geen waarachtig geluk te vinden is. Staat er niet geschreven dat in de dagen toen de morgensterren nog zongen en de kinderen Gods juichten, **Hij** de Vreugde van de Vader was? Hij is nog steeds de Vreugde van de Vader. **Laat Jezus ook onze Vreugde zijn en wij Zijn vermakingen,** zoals het vanouds is geweest:

- *“toen Hij de grondvesten der aarde stelde; toen*

---

<sup>9</sup> Voor meer UITLEG over dit vers, zie onze studie van Openbaring “[hoofdstuk 17](#)” van CJH Theys en/of “[hoofdstuk 17](#)” van E. van den Worm. (noot AK)



*was Ik een voedsterling bij Hem, en Ik was dagelijks Zijn vermakingen... en Mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen.”* (Spreuken 8:29b-31b, sv)

17 Maak toch niet altijd excuses, waardoor u komt tot uitstellen en u hoe langer hoe meer verstrikt raakt in de netten van de duivel. Leef niet in herinneringen, leef niet in het verleden. Wat heeft God eraan dat het vroeger zo wonderbaar was. Hoe is het nu met u, is het nu nog steeds wonderbaar voor u, het dienen van Hem? U zingt: “Hij wordt mij liever iedere dag...”, maar u kunt dat toch niet aldoor blijven zingen! Er komt een tijd dat Hij **de Liefste** is geworden. Als Hij u liever wordt iedere dag, dan MOET Hij EENS de Liefste worden. O laat Hem de Hoop en de Glorie zijn van uw ziel! U zingt: “Ik ben zo blij dat ik Jezus in mijn hart heb, ik ben zo blij dat Jezus leeft in mij...” Maar hoe is uw blijdschap? Is die blijdschap ook uw vrede en uw sterkte? “Eenmaal zal het werkelijk waar zijn, dat wij allen bij elkaar zijn...” zingen wij ook. Maar dit geldt alleen diegene, die gekomen zijn tot het **teken van God** op hun voorhoofd, degenen die ontkomen zijn aan de wrake Gods.

U weet, degenen die “*het beest*” aanbidden, die zullen ook gevonden worden met een teken aan hun voorhoofd en rechterhand. Maar dit is het teken van de angst, en de duivel bezit dat! En het ontvangen van dit teken begint daar waar wij verzuimen, daar waar wij steeds uitstellen. Uw leven

moet beginnen bij (het kruishout te) Golgotha. Er is (ook geestelijk gezien) een doodgaan en een opstaan. Een sterven in Jezus en dan ook een opstaan met Hem. Aan de tijd van 6000 jaar komt een eind.

## De bediening van voorbede

18 Dan zal ons leven niet meer beheerst mogen worden door de geest van: “Geef mij dit, geef mij dat...” God wil een andere geest in ons zien. In [Genesis 18 vers 23-33](#) leest u van de voorgenomen verwoesting van Sodom en Gomorra en de voorbede van Abraham. U leest in [Genesis 19](#) hoe God Lot spaarde en er bij hem op aandrang uit Sodom te vertrekken: “Ga uit, want Ik kan niets doen, zo lang u nog hier zijt”. God wil Zijn kinderen veilig stellen, als Zijn oordeel losbarst. Wij lezen hier echter ook dat God luisterde naar Abraham. Als u staat in de bediening van de voorbidder, dan zal Hij ook naar u luisteren. **God zoekt voorbidders!** Het is een plicht van ons om onze roeping in deze laatste dagen te verstaan. Zij, die willen bidden, lastdragers der gebeden voor een stervende wereld willen zijn, zij die willen voorgaan in de voorbede, die treden naar voren en scharen zich om het Reuk- of Wierookaltaar<sup>10</sup>, het laatste object in Zijn heiligdom. Daar, op die plaats, moet

---

<sup>10</sup> Zie eventueel onze studie “[Het REUKALTAAR en het reukwerk](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

Zijn Gemeente gevonden worden en daar verwacht God ons. En daar, op die plaats alleen, zullen wij komen tot de statuur van Jezus Christus, de Voorbidder bij uitnemendheid. God neemt geen genoegen met kinderen des geloofs; wij moeten VOLWASSEN zijn. **God zoekt kinderen die tot de wasdom van het geloof zijn gekomen, geestelijk volwassenen,** die de statuur van Jezus Christus hebben verkregen. Niemand die tot Gods volk behoort zal zich kunnen onttrekken aan deze **onverbiddelijke eis** van God. Velen zijn er die deze eis van God niet onderkennen, die de – Gods plannen tegenwerkende – krachten en werkingen van de satan niet opmerken, niet willen zien. Satan werkt op velerlei wijze, maar alles is erop gericht om Gods kinderen af te leiden, te misleiden, te doen insluimeren door gezapigheid, door zelftevredenheid en voldaanheid, door hun gedachten op andere dingen te richten dan die van God. Zodat ze langzaam maar zeker uit het geloof vallen en tenslotte afvallen.

Wij weten dat Mozes voor zijn volk in de bres stond, toen het zich schuldig had gemaakt aan het maken en aanbidden van het gouden kalf. God is geen mens. Als Hij op één dag 23.000 mensen heeft neergeveld, denkt u dan dat Hij u zal sparen? U weet wat Mozes heeft gezegd: "Vergeef toch dit volk hun zonden. Doch zo niet, zo delg mij nu uit Uw boek des levens!"

*"Nu dan, of U toch hun zonde wilde vergeven!"*

Maar indien niet, schrap (sv: delg) mij alstublieft uit Uw boek (= het boek des Levens – zie o.a. Openbaring 20:15), dat U geschreven hebt.” (Exodus 32:32)

Hebt u daar weleens bij stilgestaan? Wat Mozes daarmee precies bedoelde? Wat dat inhoudt? Mozes bedoelde dat hij in hun plaats zou worden verdorven, dat wil zeggen: uitgedelgd, geheel en al aan het verderf overgegeven. Dit wilde hij, als zijn volk daardoor zou worden gered. Dit is de geest die Gods kinderen moet bezielen en **deze Geest zoekt God!** Dat wij dit toch beseffen, hierover nadenken en dat dit ons zal brengen waar de Heilige Geest <sup>11</sup> het verder kan uitwerken. Dan zal Hij van ons voorbidders maken die alles ervoor over hebben om anderen van de eeuwige dood – het loon der zonde – te redden.

## Het oordeel beging bij het Huis Gods

Daarom zeg ik, **zonde is zonde, of het nu vroeger was of nu.** Of u leefde in de dagen van Abraham of in de dagen van de Gemeente van Jezus Christus, dat maakt geen verschil. En daarom wil de Geest van God in u en mij werken en ons brengen tot dat punt dat Hij wat nodig is in ons kan uitwerken. De Geest van God getuigt van vrede door Gods Woord.

U vraagt: hoe kom ik tot dat punt?

Door trouw te komen op de samenkomsten. Er is

---

<sup>11</sup> Zie noot 4.

zo weinig getrouwheid in de gemeentelijke bidstonden. Zeg niet: er zijn zo weinigen en ik zie zo weinig gebeuren. Dat is uw zaak niet. God zegt: Komt! En Jezus zei: *“blijft u in de stad Jeruzalem, **totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.**”* (Lukas 24:49)

Zij deden het, zij kwamen bij elkaar. Nergens leest u dat ze op elkaar acht sloegen of ze die en die wel hoorden bidden of niet. Dat is in deze dagen het tekort van de Gemeente. Zonde, vroeger en nu, er is geen verschil.

In Ezechiël 18 vers 30-32 lezen wij:

- *“Daarom zal Ik u berechten (sv: richten), huis van Israël, ieder overeenkomstig zijn wegen, spreekt de Heere HEERE. Keer terug en **bekeer u van al uw overtredingen**, dan zal de ongerechtigheid u geen struikelblok (sv: niet tot een aanstoot) worden. **Werp al uw overtredingen, waarmee u overtreden hebt, van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest.** Waarom zou u sterven, huis van Israël? Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE, **du bekeer u en leef!**”*

Het is zo belangrijk dat God dit benadrukt. U moet dat “merkteken” (zie Ezechiël 9:4) hebben, u moet eerst geoordeeld worden, voordat Hij verder kan gaan. Daarom, dat er staat dat Gods oordeel begint bij Zijn eigen Huis. Met ons, die leven te midden van een krom en verdraaid geslacht. Omdat Zijn eigen Gemeente vaak nog zo ROT is! En Hij

moet deze rotte wereld eerst kunnen zeggen: “Zie, Ik richt eerst Mijn Gemeente, **u tot een voorbeeld**”. Zodat er bij die wereld geen twijfel is met betrekking tot wat God van plan is met Zijn Gemeente, met de wereld daarna!

De wereld zal Zijn Gemeente eens zien op de plaats waar God haar wil hebben, in Zijn glorie, in Zijn volheid...

22 Staat er niet geschreven dat wij een licht der wereld moeten zijn? Opdat de wereld onze goede werken mogen zien en **de hemelse Vader in ons**, niet alleen individueel maar als Gemeente, **verheerlijken**.

CJH Theys

Uit: Tempelbode, aug. & okt. 1987  
Digitaal uitgewerkt door A. Klein