

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

www.eindtijdbode.nl

Paulus' positieve OPENBARING



***Waarnaar dient de Gemeente van de
Here Jezus Christus uit te zien in de
laatste dagen?***

Inleidend woord:

U, als lezer, kan dit artikel beschouwen als een vervolg van het voorgaande artikel "**Pinksteren, wat nu!?**" ¹, doch u kunt het ook lezen als "apart staand", dus los van eerdergenoemd artikel.

Wij willen dit gaarne overlaten aan allen die het (zullen) lezen en die de tijd willen nemen om één en ander biddend te OVERDENKEN.

De brieven van de apostel Paulus

Wanneer wij de brieven van de apostel Paulus grondig bestuderen, dringt de volgende vraag zich aan ons op. **Waarvoor dient de Gemeente van de Here Jezus Christus uit te zien in de laatste dagen?** Zijn het allemaal "nieuwe dingen en zaken"? Nieuwe leerstellingen, nieuwe ervaringen, nieuwe manifestaties en/of nieuwe indrukken? Wat zal het zijn?

Voorwaar, wij moeten doordrongen zijn van de onomstotelijke waarheid dat wij in de laatste dagen, juist in deze, te maken hebben met de meest vreemdsoortige en (misschien) juist daarom zó sterk imponerende gebeurtenissen. Wij schrijven het neer uit overtuiging: In de bijna 50 jaren die achter ons liggen, en waarin wij Pink-

¹ Zie ons artikel "[Pinksteren, wat nu!?](#)" van CJH Theys. (noot AK)

sterkringen ² van alle zijden hebben mogen gadeslaan, hebben wij – uit eigen aanschouwen – haast niet meer te tellen “nieuwigheden” gezien... vanaf nieuwe vormen van aanbedding tot nieuwigheden op het gebied van Bijbeluitleg en nieuwe, daadwerkelijke vertolkingen, die vergezeld zijn gegaan met uitbundige vreugde (zo heet dan het zogenaamde “dansen in de Geest”).

Naar onze mening is het nu hoog tijd om ons terdege te bezinnen, en om zó doende een meer “positieve” stelling te poneren.

We willen daarom met de volgende vraag beginnen: **“Welke is de Nieuwtestamentische voorstelling van de Gemeente van de Here Jezus Christus?”** En daarop volgend: **“Wat volgt op de Pinkster-ervaring als zodanig?”**

Er is één antwoord, na bestudering van de eerdergenoemde brieven van de apostel Paulus (DE PAULINISCHE ³ OPENBARING genaamd). Met

² Pinksterkringen = Gemeente(n) waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring – dus: de boodschap over en de ervaring van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest – gepredikt en ervaren wordt. De schrijver spreekt in deze studie vooral (ook als waarschuwing) tot de “eigen parochie”. Maar de inhoud van deze studie zal ongetwijfeld ook voor andere Gemeenten en/of christelijke groeperingen (kunnen) gelden. (noot AK)

³ Paulinisch = Van of als bij de apostel Paulus. (noot AK)

de apostel schrijven wij (SV): "...**DEZE VERBORGENHEID** (HSV: **dit geheimenis**),... welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekend gemaakt... die van alle eeuwen verborgen is geweest in God..." (Efeze 3:3+5+9 ingekort – lees Efeze 3:1-12 en Kolossenzen 1:15-27 helemaal). Hier hebben wij dan te maken met die "OPENBARING", die zelfs andere apostelen, zoals Petrus en Jakobus, in het begin niet ten volle "begrepen" (verstaan) hebben. Zie hiervoor 2 Petrus 3:15-16 (HSV): "en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften."

U vraagt zich misschien af waaruit deze "OPENBARING" dan wel bestaat? Wij stellen voorop dat het voor de Christen nòch voor de Gemeente des Heren een zaak is van "terugkeren" of van "voortvaren"... maar wèl van "gekomen zijn tot de

waarheid in Christus alleen” en van “leven in Hem, in Wiens tijdsbedeling ⁴ wij nu zijn”.

Achtereenvolgens zien wij:

- I. **De “ontsluiering” (“OPENBARING”) van de Gemeente...** als “het Lichaam van Christus”. De Gemeente is een levend “organisme”, ge-roepen om “op te wassen (= geestelijk te groeien) in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus” (bestudeer Efeze 4:11-16).
- II. **De “presentatie” (“voorstelling”) van de enige Gemeente**, het enige Lichaam, het enige Heiligdom op aarde: “Grieken en Barbaren... en Joden...” (zie Romeinen 1:14 en Kolossenzen 3:11). Het is samengesteld uit alle naties, uit alle generaties en denominaties, want “*Christus is alles en in allen*” (zie Kolossenzen 3:11b). “*Christus onder u (of: in u), de Hoop der heerlijkheid*” (zie Kolossenzen 1:27).
- III. **De Gemeente als de positieve en krachtvolle OPENBARING** van “de positie van alle wedergeboren schepselen”: gekruisigd met

⁴ De (tijds)bedeling van de GENADE = De periode die de verhouding tussen God en mens **NA** Christus' (1^{ste}) komst aangeeft tot aan Zijn wederkomst. (noot AK)

Jezus, begraven met Hem, opgewekt met Christus, en nu wandelend met Hem in de hemelen (zie Galaten 2:10 en Efeze 2:4-6).

IV. De Gemeente als Schriftuurlijk begrip van totale identificatie met Christus. Dat wil zeggen: Zijn gerechtigheid, Zijn vrede, Zijn kracht, Zijn autoriteit (bestudeer 1 Korinthe 1:30, Efeze 1:15-23 en Kolossenzen 2:10).

Wij kunnen hieraan niets toevoegen of hiervan iets afdoen. Niemand kan wat God zo gesteld heeft, verbeteren. Wat Hij in Zijn wijsheid heeft gesproken, dat heeft Hij ook geschreven, c.q. laten schrijven. Het is Zijn “amen”.

Zowel voor het individu als voor de Gemeente in hun betrekking tot Christus is het – voor “tijd en voor eeuwigheid” – TO BE OR NOT TO BE!

Het is geen kwestie van bepaalde “sleutels”, van “geheimen”, van “methoden”, van “inzettingen en instellingen”, van “tijden en gelegenheden”, van “feesten en/of manifestaties” of van “verschillen op leerstellig gebied”. Niets van dit alles!

Waarop het nu aankomt voor ALLE “wedergebo-
ren schepselen” is, dat: “...*God...*, ***de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem*** (sv: **openbaring in Zijn kennis**), *namelijk verlichte*

ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, en wat de alles overtreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam..., niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem ALS HOOFD over alle dingen GEGEVEN AAN DE GEMEENTE, DIE ZIJN LICHAAM IS en **de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.**" (Efeze 1:17-23, HSV). Amen. En dit alles met slechts één doel, zoals Paulus ons heeft verklaard in Filippenzen 3:8-10, "...opdat IK HEM MAG KENNEN, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word."

Halleluja! Want alléén IN CHRISTUS hebben wij onze verlossing, onze vrede, onze gerechtigheid, onze rechtvaardigmaking, onze vrijheid, onze autoriteit, onze overwinning – ja, ALLES!

Het is in Christus – en **IN CHRISTUS ALLEEN** – dat de Gemeente haar identiteit heeft; haar hoop, haar leven, haar gemeenschap, haar doel. **Want het is de Heilige Geest, Die gekomen is... om Christus te verheerlijken** – niet de gewone sterveling, van hoedanig geestelijk formaat hij ook is of mag zijn... – **om het gelovige individu op te bouwen als lid van Christus' Lichaam, in en door deze OPENBARING van Christus!**

Opgelet prediker, evangelist, voorganger en ouderling! Wij hebben nù te maken met een onuitputtelijke bediening in **EEN WERELDWIJD ARBEIDSVELD**. Daar zijn geen grenzen, tenzij wij die maken!

Deze positieve boodschap van de levende Christus bevredigt alle bestaande menselijke noden – en leidt de Christen, die getrouw dient, tot **GEESTELIJKE VOLWASSENHEID** in Christus, zodat de Gemeente wordt toebereid voor de wederkomst des Heren met grote kracht, en heerlijkheid.

Het is de boodschap voor alle tijden en gelegenheden en voor alle generaties, vanaf Paulus' dag tot en met heden.

De Gemeente verandert, de OPENBARING nimmer

Naar de mate van ons geloof en ervaring kan onze “geesteshouding en positie” veranderen. Alles hangt af van onze gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid, van onze toenemende kennis of blijvende onwetendheid.

De Goddelijke OPENBARING daarentegen is onveranderlijk zodat óók de boodschap altijd dezelfde blijft, dat wil zeggen: “voor tijd en voor eeuwigheid”. Amen.

Waarlijk, de geschiedenis openbaart maar al te duidelijk de “veranderingen” die er plaats hebben gehad en die zich nog voordoen in de Gemeente, als het Lichaam van Christus. Maar het Nieuwe Testament openbaart ons het feilloze begrip en de onveranderlijke boodschap.

Ofschoon de Gemeente gebonden kan zijn aan allerlei vormendienst, aan variabele inzettingen, en ook verstoord kan worden door fanatisme en uitpattingen, zelfs kan afdwalen door valse leringen, en verdwalen vanwege uitdrukkelijke vergeestelijking, tòch is het geneesmiddel altijd het zelfde gebleven: **Een positieve en stoutmoedige presentatie en acceptatie van het gehele Nieuwe Testament, en in het bijzonder van de Paulinische openbaring.**

In de loop van de geschiedenis en van vele crises, welke de Gemeente al heeft gekend, heeft God altijd mensen kunnen vinden, die GEWILLIG waren om door Hem bekwaam te worden gemaakt, om het Evangelie te verkondigen in de kracht van de Heilige Geest.⁵

Gode zij dank voor alle genade, voor de instrumenten in Zijn handen die zich niet leenden voor compromis en alles, wat hiertoe leidt, maar die met de autoriteit van Gods Woord de Gemeente hebben willen dienen... en wel daarin, dat zij haar telkens hebben weten te behoeden voor het wegzinken in het stinkende moeras van wereldsgezindheid en wereldgelijkvormigheid. Geprezen zij de Naam des Heren!

Wij bidden, dat de Gemeente haar totale visie, de NIEUWTESTAMENTISCHE OPENBARING VAN CHRISTUS niet zal verliezen: “**JEZUS CHRISTUS EN DIE GEKRUISIGD**”⁶ (zie 1 Korinthe 2:2); onder Wiens Goddelijk Leiderschap de Gemeente “Schriftuurlijke EENHEID” zal kennen, en die ook zal handhaven; Wiens Goddelijke kracht

⁵ Zie onze studie “[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)” en/of “[De Gever en Zijn Gaven](#)” ook van CJH Theys. (noot AK)

⁶ Voor meer info hierover, zie de “[Kennismakingsbrief](#)” (in smartphone-formaat) van A. Klein. (noot AK)

en heerlijkheid de Gemeente zó zal **“bezielen”**, dat zij de grootste activiteiten zal weten te ontwikkelen; en Wiens LEVENDE Tegenwoordigheid in de Gemeente elke overgegeven ziel volkomen zal **veranderen naar Zijn vol-heerlijk Beeld en Zijn gelijkenis**.

De Here Jezus Christus zij al de dank en heerlijkheid! Amen.

BIDT U MET ONS MEE?

CJH Theys

Enigszins bewerkt door A. Klein