

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

www.eindtijdbode.nl

Vier wagens met paarden



H. Siliakus

Enigszins bewerkt door A. Klein

De Heilige Geest zal rusten

Twee koperen bergen waar tussenuit 4 wagens verschenen, getrokken door achtereenvolgens rode, zwarte, witte en gevlekte paarden. Dit was wat de profeet Zacharia eenmaal zag in een profetisch visioen ¹, dat wij opgetekend vinden in Zacharia 6 vers 1-8. Deze wagens en paarden gaan rond over de gehele aarde, maar van de zwarte en de witte paarden wordt in het bijzonder vermeld dat zij naar het Noorderland (= het noorden ten opzichte van Israël) gaan. En van de gevlekte paarden, dat zij naar het Zuiderland (= het zuiden ten opzichte van Israël) trekken. Het visioen heeft een opmerkelijk einde. Het slotwoord is hoogst belangrijk. Nadat Zacharia het tafereel heeft aanschouwd, hoort hij plotseling **de stem van Hem in Wie wij onze Here Jezus herkennen**. Zacharia noemt Hem steeds: *“de Engel Die met mij sprak”*. Wat een lieflijke openbaring van onze Heer! **Wij mogen wandelen en spreken met Hem! Wij mogen leven in Zijn gemeenschap**. En Hij zegt dan (tegen Zacharia): *“Zie, deze die uitgegaan zijn naar het Noorderland, hebben Mijn Geest doen rusten in het Noorder-*

¹ Zie onze studie [“De eindtijd-profetieën van de profeet Zacharia”](#). (noot AK)

land”² (Zach. 6:8, sv). Een belangrijke mededeling, ook voor ons bestemd. In dit 8^{ste} visioen van Zacharia³ wordt namelijk beschreven wat er – in de eindtijd – in de wereld zal gebeuren.

We worden echter opgeroepen vooral te letten op dit ene: dat de Geest van God in die dagen KRACHTIG en OP EEN BIJZONDERE WIJZE WERKZAAM zal zijn. De Here riep Zacharia speciaal nog eens om hem dit te zeggen: “Deze” –en daarmee bedoelde Hij met name de witte paarden– “die (onder andere) uitgegaan zijn naar het Noorderland, hebben daar Mijn (Heilige) Geest doen rusten”. **De Geest van God zal in de laatste dagen op een bijzondere wijze werkzaam zijn, reinigend en vervullend.**⁴ “Rusten” wil zeggen dat de Heilige Geest, Die niet eeuwig wil twisten met de mens (zie Gen.

² a. In de NBG staat hier: “Zie, die uitgegaan zijn naar het Noorderland **brenge**n Mijn Geest in het Noorderland **tot rust**”.

^{b.} In de NBV staat hier: “...Let op, de paarden die uitrijden naar het noorden zullen ervoor zorgen **dat Mijn woede** (vanwege de zonden van Mijn volk) daar **tot bedaren komt**”. (noot AK)

³ Zie onze studie “[De visioenen van Zacharia \(en de – geestelijke – betekenis ervan voor de Bruidsgemeente\)](#)”. (noot AK)

⁴ Zie onze studie “[De werkingen van de Geest in de eindtijd](#)”. (noot AK)

6:3 en Jak. 4:5), korte metten zal maken met het kwaad daar waar het niet thuishoort ⁵: Namelijk in Gods Huis, in de Gemeente des Heren. Het is “de tempelreiniging ⁶ van de eindtijd”! Doch “rusten” wil ook zeggen dat Hij, de Heilige Geest, die gereinigde Gemeente zal vervullen (met Zijn Geest – de 3^{de} Openbaringsvorm van God ⁷) en

⁵ Zie voor **deze** uitleg van het woord “rusten” (de overeenkomst met) de vertaling van de NBV bij noot 2b.

⁶ Zie onze studie “[God gaat in de eindtijd de Gemeente / Kerk en de wereld schudden](#)”. (noot AK)

⁷ In Deut. 6:4 staat: “*Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één! (dus één Persoon!)*” (HSV).

Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel **uit één brok goud** moesten worden gesmeed (= geslagen – zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. **Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon.** De leer, dat God uit drie personen bestaat, is een dwaling.

Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:

de 1^{ste} Openbaringsvorm van God: de Vader

de 2^{de} Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon

de 3^{de} Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.

Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest.

• Zie onze studie “[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)”. (noot AK)

zo **de ware rust** zal binnenleiden. In VOLHEID zal straks gekend worden, wat onder Salomo reeds –letterlijk– werd ervaren in de aardse tempel (tevens een schaduwbeeld van wat er staat te gebeuren in de LEVENDE TEMPELS die wij behoren te zijn – zie o.a. 1 Kor. 3:16, 6:19 2 Kor. 6:16 en Ef. 2:21).

Bij de inwijding van de tempel bad koning Salomo: *“Kom, Heer, mijn God, neem hier Uw intrek (sv: maak U op tot Uw rust), U en Uw machtige ark. Mogen Uw priesters bekleed zijn met zegen, Uw getrouwen zich verheugen in geluk (sv: over het goede)”* (2 Kron. 6:41, NBV). Waarop het vuur van de hemel neerdaalde en de heerlijkheid van de Here de tempel vervulde (zie 2 Kron. 7:1-3). Zo zal ook de Bruid of Bruidsgemeente straks bidden (namelijk: om de “intrek” of “inwoning” van Gods Geest in **hun** tempel ⁸). En de glorie (= de heerlijkheid) van God ZAL neerdalen.

Schaarste en opwekking

Daarom worden wij opgeroepen om te letten op het werk dat de Heilige Geest doet in deze laatste dagen (van de eindtijd)! Dit is allereerst een werk “in het verborgen” (namelijk: in het hart en

⁸ Zie onze studie [“Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: een eeuwige, heilige tempel van onze almachtige God en Vader”](#). (noot AK)

denken van de christen). Als dat niet het geval zou zijn, zou het niet nodig zijn daarvoor met zoveel klem de aandacht te vragen. Daar is veel schijn-opwekking in onze dagen. Verkijk u niet op al het grootse vertoon. Voor God heeft het geen enkele waarde. Vele christenen achten zich vandaag-de-dag geestelijk rijk, maar ze zijn arm. **Gods Geest begint in het verborgen** (= in het hart en denken) **met Zijn zegenrijk werk**. Voordat de wonderen van de schepping voortkwamen, was daar eerst het “broedende” werk van de Heilige Geest. En in deze laatste dagen begint Hij met het uitdrijven van de handelaars en de geldwisselaars, met hun **eigenwillige** godsdienst (de zgn. “tempelreiniging van de eindtijd”, want wij, die Zijn tempels behoren te zijn, zodat Hij erin kan “wonen en tronen”, moeten gereinigd worden –vergelijk Joh. 2:14-16 en 21– noot red.)!

Eén van de waarachtige geestelijke opwekkingen van die dagen (dus: van de tijd waarin wij NU leven) zal plaatsvinden in het Noorderland, zo leert ons dit 8^{ste} visioen van Zacharia ⁹ (het getal 8 spreekt van “iets nieuws” dat de Here zal maken). Het Noorderland is het land van Gog en

⁹ Zie noot 3.

Magog ¹⁰ (zie Ezechiël, hoofdstuk 38 en 39)! Er zal zich in de laatste dagen veel afspelen rond dat enorme (voormalige) Sovjet-rijk. Groot-Rusland wordt in de Bijbelse profetie meermalen genoemd. Er is vandaag-de-dag heel wat aan de hand in dat deel van de wereld. Maar vergeet nooit dat **de mens wikt, maar God beschikt!** In het profetische visioen van Zacharia lezen we dat er zwarte en witte paarden naartoe gaan (zie vers 6). Uit vergelijking met Openbaring 6 vers 5-6 weten wij dat zwarte paarden machten voorstellen die honger en schaarste veroorzaken. Het is algemeen bekend dat er in de Sovjet-Unie – tot op de dag van vandaag – een groot tekort is aan levensmiddelen en andere tot de eerste levensbehoeften behorende artikelen. ¹¹ Lange rijen wachtende mensen, voor bijna lege winkels, behoren tot het gewone straatbeeld daar. Maar wij hebben ook gehoord van bloeiende christelijke gemeenten die, tegen de verdrukking in, groeien. En van toenemend kerkbezoek. Er is grote honger naar Gods Woord. Aan de vraag naar Bijbels is bijna niet te voldoen. Steeds meer harten gaan open voor het Evangelie. Ook dit heeft God ons

¹⁰ Zie onze studie "[De oorlog van Gog en Magog \(volgens Ezech. 38 en 39\) – De Russische opmars](#)". (noot AK)

¹¹ Deze informatie is enigszins gedateerd, daar het artikel in 1990 is geschreven. (noot AK)

in Zijn Woord voorzegd. **De witte paarden**, die ook naar het Noorderland zouden trekken, **spreeken van triomfen voor God, van bekering en verdieping van het geloof, van opwekkingen van de Heilige Geest**. De Ruiter op het WITTE paard ¹² van Openbaring 6 vers 2 is de Heilige Geest, Die de Bewerker is van alle waarachtige geestelijke opwekkingen.

De andere paarden

In dezelfde tijd, zo toont de Heer in het visioen van Zacharia, zullen gevlekte paarden rondgaan in de “derde wereld”, hier genoemd het Zuiderland. Zij spreken van de (gewelddadige) dood die in dit deel van de wereld zal rondwaren. Zij zijn dezelfde als de bruine paarden van het 1^{ste} visioen van Zacharia. ¹³ In Openbaring 6 vers 8 wordt deze macht voorgesteld door een vaal (of: grijs) paard. Velen in het Zuiderland, in de landen van de derde wereld, zouden sterven. En ook dit is vervuld. Onnoemelijk veel slachtoffers zijn in dat deel van de wereld in deze (20^{ste})

¹² Zie onze studie “[Een ANDER geluid – Wie is de ruiter op het WITTE paard uit Openbaring 6 ?](#)” (noot AK)

¹³ Zie noot 3.

eeuw ¹⁴ gevallen door besmettelijke ziekten, door misdadige en dictatoriale regimens, in stammenoorlogen en ook als gevolg van honger en natuurrampen.

Verder verschijnen in het visioen ook nog rode paarden, van welke niet wordt gezegd, dat zij 'daar en daar' naartoe zullen trekken. Waaruit wij kunnen concluderen dat zij door de GEHELE wereld gaan. Overal in de wereld waren er in deze (20^{ste}) eeuw ¹⁵ "oorlogen en geruchten van oorlogen", zoals Jezus had voorzien (zie Matth. 24:6). Opstanden, guerrilla ¹⁶, annexaties ¹⁷; **het was nog nimmer zo rumoerig in de wereld als juist in onze tijd**. En nimmer vloeide er zoveel bloed. En het gaat nog steeds door. Nog is dit niet het einde, zo leert ons ook Zacharia's visioen. En... **het wordt nog erger**, want in Zacharia 6 vers 7 lezen we dat **alle** paarden uiteindelijk door de GEHELE wereld zullen gaan. In Jakobus 5 vers

¹⁴ Geschreven in 1990 –waarom hier dus **de 20^{ste} eeuw** wordt bedoeld– maar het geldt (helaas) heden ten dage nog steeds. (noot AK)

¹⁵ Zie noot 14.

¹⁶ Guerrilla = Strijd tegen indringers of de overheid, gevoerd door ongeregelde troepen gewapend volk (de zgn. guerillastrijders). (noot AK)

¹⁷ Annexatie = Een gebied, al of niet gewelddadig, bij het eigen grondgebied inlijven (of: het land in bezit nemen). (noot AK)

1-5 is sprake van **een economische crisis**, die ook de rijken arm zal maken. Dit zal geschieden in de tijd van het einde (dus NU, **in onze dagen**, want NU is de economische crisis heel actueel, hoewel ‘de crisis’ volgens ons nog maar in het beginstadium is – noot red.).

Let op het werk van de Heilige Geest

Een lichtpunt is echter dat ook **de WITTE paarden** ¹⁸, **de paarden van geestelijke opwekkingen**, ALLE landen zullen rondgaan. En Jezus, Die hier spreekt, zegt in Zacharia 6 vers 8: *“Let op deze!”* **Let op het werk dat de Heilige Geest doet in deze laatste dagen.** Ook op die andere tekenen der tijden moeten wij letten, maar in het bijzonder moeten wij acht geven op dit ene, dat het diepste van onze eigen ziel raakt. Het werk van de Geest in de tijd van het einde, dat zich geheel zal toespitsen op **de vorming en vervolmaking van een Bruid, een Bruidsgemeente, voor Jezus Christus.** Let op die WITTE paarden, die Zijn Geest onder andere deden rusten in het Noorderland. Dit wordt tot een ieder van ons vandaag gezegd. Opdat wij niet aan de kant zullen blijven staan, buiten de levende (water)stroom van de Heilige Geest. *“Daar zal zeer*

¹⁸ Zie noot 12.

veel vis ¹⁹ zijn, omdat deze wateren (des Levens, beeld van de Heilige Geest – zie Joh. 4:10-14 en 7:37-39) daarheen zullen gekomen zijn, en zij zullen (geestelijk) gezond worden, en het zal leven, alles, waarheen deze beek (= het Water des Levens) zal komen” (SV), zegt de Here in Ezechiël 47 vers 9b. **Vele zielen, mensenkinderen, zullen in de grote Spade-Regen-opwekking ²⁰ nog** (tot God, in Zijn 3 Openbaringsvormen van Vader, Zoon en Geest) **komen, zich bekeren en – vooral geestelijk – gezond worden.** In het laatste der dagen zal God Zijn Geest uitstorten over alle vlees (zie Hand. 2:17). Zorg ervoor dat u gelijke tred houdt met het werk van de Heilige Geest in deze dagen, opdat u niet zult behoren tot “de eersten die de laatsten zullen zijn” (zie o.a. Matth. 19:30 en 20:16)!

De twee bergen

In verband hiermee moeten wij (ook) aandacht schenken aan die twee bergen, waarvan in Za-

¹⁹ **Uitleg uit de Statenvertaling:** Versta hieronder de menigte van de “uitverkorenen”, die door de predikatie van het heilige Evangelie en de krachtige werking van de Heilige Geest zeker zouden bekeerd worden. (noot AK)

²⁰ De zgn. **Late** of **Spade-Regen-opwekking** = De opwekking **in de eindtijd** vanwege **de uitstorting van Gods Geest** (zie Joël 2:23, 28-29). (noot AK)

charia 6 vers 1 sprake is: Bergen van koper. En... koper spreekt in Gods Woord van oordeel. Het zijn de bergen waar tussenuit die oordeelsmachten tevoorschijn komen, voorgesteld door de wagens en paarden. Dit is wat er gebeuren zal als de Dag des Heren ²¹, de Dag van het Oordeel, naderbij komt. Om te begrijpen wat er met die twee bergen bedoeld wordt, moeten wij Deuteronomium 11 vers 29 opslaan. Daar was – in de realiteit van de Israëliet – “een berg van zegen” en “een berg van vloek”. En deze zijn er vandaag-de-dag nog, al is het dan niet meer in letterlijke zin. Maar ze zijn niet minder reëel.

Elk mens, en in het bijzonder elke christen, heeft in zijn of haar leven rekening te houden met de zegen en de vloek, die verbonden zijn aan het Woord van God. Wat zal het Woord van God in uw leven brengen? De zegen of de vloek?? **Letten op wat de Heilige Geest doet in deze dagen, kan niet worden losgemaakt van de aandacht die u schenkt aan wat God u te zeggen heeft en van u vraagt in Zijn Woord, de Bijbel!!** Heden is het de tijd om te komen tot VOLKOMEN ONDERWERPING en VOLLEDIGE GEHOORZAAMHEID aan Gods Woord. Want,

²¹ Zie onze studie “[De Dag van JahWeH \(of: De Dag des Heren\)](#)”. (noot AK)

het is de tijd dat de Geest van God wil “rusten” (= Zijn “intrek” of “inwoning” wil maken in onze “tempel” ²²). “*Eer Ik het wist, zette Mijn ziel Zich op de wagens van Mijn vrijwillig volk*” (SV) ²³, zegt de Bruidegom in hoofdstuk 6 vers 12 van het Hooglied. ²⁴

Wij leven in de tijd die, voor elk mens, zal uitlopen in een zegen of in een vloek. De volheid van de – door God gegeven – tijd is gekomen. **Wier naar verlangt om de volle Zegen van de komende Bruidegom**, de Here der heren en de Koning der koningen, **te ontvangen, laat zich reinigen met het waterbad van het GEOPENDE Woord van God, om GEHEILIGD voor Hem te verschijnen** (zie Ef. 5:26-27 en Openb. 19:8).

²² Zie noot 8.

²³ In de NBV staat: “*En plotseling voelde Ik Mij meegevoerd als op een wagen van Mijn nobel volk*” (dus: **Hij, dat is Zijn Geest, is hier duidelijk BIJ, zelfs IN Zijn – in Zijn ogen “nobel” – volk, aanwezig**). (noot AK)

²⁴ Zie onze studie “[Beschouwingen over het boek Hooglied](#)” (over de innige band tussen Bruid en Bruidegom. (noot AK)