

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

Podium en Gemeente (3a)



Schriftuurlijke richtlijnen, praktische wenken en raadgevingen voor hen, die in een Gemeentelijke bediening staan.

Onder “podium”, in de ruime zin van het woord, wordt verstaan:

De plaats, de functie, in de Gemeente van de levende God, waartoe de Heilige Geest ons heeft geroepen en tot de bediening waarvan Hij ons bekleedt met macht en kracht om naar die roeping de Gemeente te dienen.

2

Hoofdstuk 3

De Gemeente, Gods woning in de Geest (deel 1)

Al de (ware) kinderen Gods hebben één ding gemeen: de basis van hun wezen en leven is Jezus Christus. Zij zijn allen *“gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot **een heilige tempel**¹ in de Here”* (Ef. 2:20-21). Jezus Christus is ons aller Fundament, de Basis en de Kracht van ons leven. Hij leeft en werkt in ons allen; ons aller geestelijke groei kan slechts een groeien zijn **in en door Hem!** Niets van de mens – niets van het “vlees”, dat (geestelijk gezien) dood is in Gods ogen – kan ons geestelijk doen groeien; wij kunnen geestelijk alleen groeien **in en door de Geest van Christus**, Die niet buiten Zijn Woord gaat! Het is Zijn liefde, die in ons – meer en meer – wordt

¹ Zie eventueel onze GRATIS studie [“Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens: een eeuwige, heilige TEMPEL van onze almachtige God en Vader”](#). (noot AK)

3 uitgestort, waardoor een groeiende band met elkaar en een onderlinge genegenheid ontstaat, waardoor en waaraan waarachtige kinderen Gods overal ter wereld elkaar altijd zullen herkennen. Het is deze liefde van God die tenslotte alle scheidsmuren tussen de verschillende christelijke gemeenschappen zal doorbreken! Zo zal op dit fundament van God het gehele gebouw, dat op deze wijze goed is samengevoegd, verrijzen tot **een heilige tempel** in de Here (zie Ef. 2:20-21).

Daarom is het wonderbaar, wanneer kinderen van God, één van zin zijnde, samenkomen om **Hem** te verheerlijken. Dan is Jezus daar ook, want Hij woont in hun hart.

- *“Want waar twee of drie in Mijn Naam bijegekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.”* (Matth. 18:20)

Daarom is het eveneens wonderbaar, wanneer kinderen van God, staande (= ingaande) op Zijn beloften, de genadetroon van God met vrijmoedigheid naderen, want ze worden omgeven en gedragen door de Geest van God.

- *“Want door Hem (= door Jezus Christus) hebben wij beiden (gelovigen uit “Joden en heidenen”) door één Geest de toegang tot de Vader”* (Ef. 2:18).

Het is hierdoor, dat, wanneer wij hier op aarde in Zijn Naam machten **binden** en mensen van die machten **ontbinden**, deze ook in de eeuwigheid gebonden en ontbonden zijn. Geprezen zij Zijn wonderbare Naam!

De Here God noemt de Gemeente Zijn woning in de Geest. Het Fundament (= Jezus Christus), “op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest” (Efeze 2:22).

4 Zo is ook de individuele christen een woning van God in de Geest en zijn of haar hart is de troon van God! Het is in het hart (van de ware christen), dat de Geest van God woont en troont (= het voor het zeggen heeft), en het is vanuit het hart, dat de Heilige Geest over het leven (van de ware christen) regeert. Naar de mate, dat de christen op de Weg is (= naar Zijn wil en welbehagen “handelt en wandelt”), naar die mate zal Gods Geest zijn of haar lichaam, ziel en geest gaan beheersen, in Gods reinheid kunnen bewaren en hem of haar als een instrument van Zijn gerechtigheid (kunnen) gebruiken tot de redding van velen, en kan hij of zij met de apostel Paulus zeggen:

- “Want de liefde van Christus dringt ons.” (2 Kor. 5:14)

Het is de Heilige Geest in ons, die dringt en aandrijft om Hem dienstbaar te zijn, **wanneer en waar Hij wil!**

Slechts wedergeboren gelovigen hebben deel aan de Gemeente van Christus

Deze woning van Hem, deze geestelijke tempel van God, noemt Zijn Woord ook het Lichaam van de Here Jezus Christus. Allen onder de gelovigen die WEDERGEBOREN zijn, wedergeboren door de

omhelzing van HET EVANGELIE van de Here Jezus Christus en de **innerlijke** werking van de Heilige Geest, hebben deel aan dit Lichaam en worden kinderen van God genoemd. Laten wij dit GOED begrijpen: **niet alle** gelovigen maken deel uit van dit Lichaam, maar alle wedergeborenen onder de gelovigen, al worden natuurlijk ALLE gelovigen hiertoe (op)geroepen.

- 5 • *“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.”* (Joh. 3:3b)
- *“Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.”* (Joh. 3:5b)
 - *“Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven.”* (1 Kor. 15:50a)

Wij moeten dus WETEN – dat is: overtuigd zijn – dat wij WERKELIJK WEDERGEBOREN zijn door water en door Geest. Beiden zijn in de eerste instantie de symbolen van de waterdoop en de doop met de Heilige Geest, maar in het bijzonder van de Geest en het Woord. Wij worden wedergeboren door het badwater van het Woord, dat het instrument is van de Heilige Geest. Daarom kan ik dit niet genoeg benadrukken om zielen niet teleur te stellen, juist in deze laatste dagen: God kent maar één standaard, één eis, in deze laatste, Nieuwtestamentische periode (van 2000 jaar) sinds Hij op Golgotha alles heeft volbracht, en dat is: DE WEDER-

GEBOORTE! Wij hebben gezien, dat de wedergeboorte **een innerlijke werking** is van de Heilige Geest door het Woord, die noodzakelijkerwijs moet leiden naar zowel waterdoop als Geestesdoop. Dit is iets, dat niet straks, in het hiernamaals gebeuren moet, maar NU en hier in DIT leven!

6 Zolang als u in twijfel leeft ten opzichte van uw wedergeboorte, kunt u er op rekenen dat u NIET wedergeboren bent. *“immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee”*, zegt Jakobus, “u wordt heen en weer geslingerd” (zie Jak. 1:6b). Iemand die zó wandelt is niet wedergeboren, en kan voor anderen geen lamp zijn die zijn of haar licht laat schijnen in deze duistere wereld. Dat proces van wedergeboorte en wezensvernieuwing, dat diep in uw hart begint, leidt u in de heiligmaking.

- *“Jaag de vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand de Here zien zal.”* (Hebr. 12:14)

U kunt niet leven in heiligmaking als u hier ruzie zoekt en daar herrie maakt; dat is onmogelijk! Gods Woord geeft u daarom het volgende advies:

- *“Houd, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.”* (Rom. 12:18)

Hier worden in de eerste plaats geen ongelovigen, maar huisgenoten van God, uw medebroeders en zusters, mee bedoeld!

God wil ons dus maken tot een plaats, waar Hij leven kan en wonen wil, een woonplaats in de Geest.

² Vroeger wilde Hij wonen in de tabernakel ³ van Mozes in de woestijn en later in de tempel van Salomo, die beide typebeelden zijn van de Gemeente. Wij vormen dus de samenstellende delen van deze tempel, de levende stenen ervan, die elk apart weer een tempel van God vormen, zoals er geschreven staat in 1 Korinthe 3 vers 16:

7

• *“Weet u niet dat u tempel van God bent en dat de Geest van God in u woont?”*

Dus niet het gebouw, waar de kinderen van God samenkomen, is Gods tempel en huis, maar alle ware kinderen van God, waarvan de nog levenden overal op aarde verspreid zijn; diè vormen Gods Huis en Tempel, het Lichaam van de Here Jezus Christus, de “vergadering van de eerstgeborenen” (zie o.a. Hebr. 12:22-23). Wij moeten dus niet, net als de mohammedanen, gebonden zijn aan een bepaalde plaats, zoals zij gebonden zijn aan hun moskee en aan Mekka. Maar, helaas zijn vele christenen net zo. Zij binden zich aan een kerkgebouw, een ander gebouw schijnt hun geen zaligheid te bezorgen...

• *“Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwo-*

² Zie noot 1.

³ Voor meer over de geestelijke betekenis van de tabernakel, zie onze GRATIS studies [“Christus in de Tabernake!”](#) en/of [“De Tabernakel van Israël”](#) (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe) en/of [“Lukas; het boek van de NIEUWE MENS in Christus”](#). (noot AK)

ners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God.” (Ef. 2:19)

Alle kinderen Gods, zowel de hier op aarde nog levenden, als zij die al “bij de Here” zijn, zijn medeburgers van elkaar en huisgenoten van God.

Gods Gemeente vormt een uitverkoren geslacht, een Koninklijk priesterschap, een heilig volk

8 • *“Dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus.” (1 Petr. 2:5)*

• *“Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie (sv: een heilig volk), een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.” (1 Petr. 2:9)*

Allen die tot de woning of woonplaats van God behoren, de samenstellende delen ervan (= de tot één geheel gevormde christenheid), worden hier “levende stenen” genoemd. Een “dode steen”, een geestelijk dode christen, moet eerst – door de werking van de Heilige Geest en Zijn Woord – de dood en opstanding gesmaakt hebben in Christus; hij (of zij) moet eerst wedergeboren zijn uit water en Geest, om een “levende steen” te kunnen zijn en door de Heilige Geest ingebouwd te worden in het geestelijk Huis van God, de woonstede van God in

de Geest, het Lichaam van de Here Jezus Christus. Alleen zó wordt een christen **priester in Gods Huis**. Eén van de eerste dingen, wat de Heilige Geest brengen wil in het leven van een christen, is: de HEILIGHEID VAN GOD! Want alles wat er te doen is in dat Koninkrijk van God moet “de goede reuk van Christus” hebben, Die het Hoofd is van dat Lichaam. Zoals er bij ons geen geldstuk is zonder de afbeelding van de vorstin, zo moet elk kind van God zijn herschape naar Zijn Beeld en Zijn Gelijkenis. God nu is heilig, daarom moet een kind van God ook heilig zijn, een heilige priester, behorende tot Gods heilig priesterschap, om geestelijke offers aan God op te offeren, die Hem aangenaam zijn door Jezus Christus. **Een christen wordt heilig door de inwoning en heerschappij van de Heilige Geest IN en OVER zijn (of haar) wezen.** Het zegel van Zijn Wezen, Zijn Heiligheid, drukt Hij in het wezen van de christen!

Eén van de eerste geestelijke offers, die een – naar de geest – levende christen moet volbrengen is het gebedsoffer.

- *“Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door **bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.**” (Filip. 4:6)*

Deze offers moet een christen eerst volbrengen; want, hoe zal hij (of zij) tot zichtbare en voelbare offers komen, als hij (of zij) niet eerst in staat is om de gebedsoffers tot God te brengen? U weet zelf, hoe het in uw leven gegaan is, toen Christus in uw

leven kwam, nadat u uw hart hebt geopend in lof en prijs en aanbidding; toen getrooste u zich als vanzelf financiële offers, toen werd het betalen van uw tienden (dus 10% van al uw inkomsten) een vanzelfsprekendheid.

Allen, die zó door Gods Geest worden geleid op de weg van wedergeboorte en heiligheid zijn voor God *“een uitverkoren volk, een koninklijk Priesterschap”*

10 (zie 1 Petr. 2:9).

Behalve Zijn heiligheid deelt Gods Geest deze christenen iets van Zijn MACHT en KRACHT, iets van Zijn KONINKLIJKHEID, mee. Hoewel Hij “lammeren” van hen maakt, die Hij uitzendt te midden van “wolven”, geeft Hij hun, door Zijn Wezen, ook het hart van de Leeuw van Juda! Halleluja! Hierdoor durven zij satanische verdrukkingen en beproevingen te tartten – in de Naam van Jezus – en weerstaan ze de helse verleidingen van satan en zijn helpers door de kracht van het overwinnend Bloed van het Lam! ⁴ Deze “Lams- en Leeuwennaatur” doet hen willen leven èn sterven voor Jezus! Dan volgt de grote taak, die Hij op hun schouders legt: **ZIJ MOETEN VERKONDIGEN DE DEUGDEN VAN HEM DIE HEN UIT DE DUISTERNIS GEROEPEN HEEFT TOT ZIJN WONDERBAAR LICHT** (zie 1 Petr. 2:9)! Dit nu is de algemene roeping van ieder kind van God: hij (of zij) moet een getuige

⁴ Zie onze studie [*“De overwinningen van het gestorte Bloed van het Lam, Dat nu op de hemeltroon zit, over satans zonde-macht”*](#). (noot AK)

zijn van Christus... Dit is dus **NIET die bijzondere roeping**, waarmee de Geest van God in uw en mijn leven komt, om u en mij een ambt, een bediening, in Zijn Gemeente te geven. Eerst moeten wij dus getuigen zijn van Christus in de algemene zin, waarna Hij ons roept om een bijzondere functie in Zijn Lichaam te bekleden. God zij al de glorie!

11

Gods Woning in de Geest vormt, met haar samenstellende delen (= de tot één geheel gevormde christenheid), een levend organisme

- *“En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, anderen als evangelisten en anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten (sv: te volmaken) tot het werk van de bediening, tot opbouw van het Lichaam van Christus, totdat wij **allen** komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een (geestelijk) volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en mee-geleurd door elke wind van leer, door de bedriegerij van de mensen om sluw tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid (van God) te houden, in alle opzichten zouden groeien in Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele Lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die steun geeft, overeenkomstig de eigen maat*

waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het Lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.” (Ef. 4:11-16)

12 Wij merken uit dit Schriftgedeelte dat wij, en allen die wedergeboren zijn, uit alle tijden en van het gehele rond der aarde, deel uitmaken van en behoren tot een levend, Goddelijk **organisme**. De Gemeente (of Kerk) van Christus is GEEN DODE ORGANISATIE! Een organisatie is gebonden aan menselijke wetten en inzettingen en wordt bij de wet verplicht om rekening en verantwoording af te leggen aan de staat, waar deze organisatie in is gevestigd. Zodra wij komen tot menselijke reglementen, dan wordt het, zoals Jesaja zegt, “*Gebod op gebod, regel op regel*” (zie Jes. 28:10 en 13)! En, zó kan de Geest van God niet werken, want menselijke reglementen worden in een organisatie in acht genomen boven de wil van de Geest van God! De “vroege-Regen-Gemeente” (de 1^{ste} echte “**Pinkstergemeente**”) ⁵ droeg de Here Jezus uit op alle vlakken van het leven; zij geneerde zich nergens voor. Geen arbeid was haar te veel, geen weg was haar te moeilijk. Daar waar de Geest van God leid-

⁵ De vroege-Regen-Gemeente = De 1^{ste} “Pinkstergemeente”, vanwege de UITSTORTING van de Heilige Geest tijdens het **Pinksterfeest**, volgens Handelingen 2 vers 1-4. Tevens een verwijzing naar de profetie uit Joël 2:23: “*En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late (SV: Spade) regen in de eerste maand (beter vertaald: zoals in het begin).*” (noot AK)

de, daar kon u de Gemeente van Jezus Christus vinden. Altijd droeg zij de Here Jezus Christus uit. Het is dit getuigenis, dat voortvloeit uit een waarachtige... en blijvende gemeenschap met onze Heer en Heiland, waardoor een kind van God ook in deze dagen kan zingen: “*Overal met Jezus kan ik veilig gaan!*” Glorie voor Hem! Met Hem kunt u waarlijk veilig gaan, zelfs tot aan het uiterste der aarde! De “vroege-Regen-Gemeente” was **een levend organisme!** Als tegenstelling hiervan kent de wereld nu “Pinksteren” (= Gemeenten met de Pinksterervaring, de ervaring van de Heilige Geest) in handen van – en dus gebonden door – menselijke organisatie. Mensen nemen de plaats van de Heilige Geest (de 3^{de} Openbaringsvorm van God ⁶) in; zij

⁶ In Deuteronomium 6:4 staat: “*Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één (dus één Persoon)!*”

Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (= geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. **Gods wezen is een éénheid. Hij is één Wezen, één Persoon.** De leer, dat God uit drie personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:

de 1^{ste} Openbaringsvorm van **God: de Vader**

de 2^{de} Openbaringsvorm van **God: de Zoon, Jezus**

de 3^{de} Openbaringsvorm van **God: de Heilige Geest.**

Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest.

- Zie onze studie “[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)”.

(noot AK)

stellen statuten vast en een huishoudelijk reglement. Menselijke inzetten en besluiten nemen de plaats in van (en die alleen toekomt aan) de Heilige Geest. Is de Gemeente (of Kerk) een levend organisme, dan is **Christus** de centrale en leidinggevende Figuur, Die LEEFT tot in alle eeuwigheid; is de Gemeente (of Kerk) een organisatie, dan is de MENS de centrale en leidinggevende figuur en komt “de dood in de pot”, hoe mooi alles ook lijken mag! Zodra de mens zich centraal gaat stellen krijgt men te maken met een organisatie, met de menselijke wijze van “bouwen” aan de Gemeente, en daardoor ook met wereldgelijkvormigheid. Want waar Gods Geest niet tot Zijn recht komt, omdat de menselijke geest de overhand heeft, komt als vanzelf wereldgelijkvormigheid om de hoek kijken. En als men zich in dat wereldse kleed heeft gestoken, dan is het maar één stap verder om tot de drie dingen te komen, waar Gods Woord ons voor heeft gewaarschuwd:

1. Begeerte van het vlees,
2. Begeerte van de ogen,
3. Grootsheid van het leven.

• *“Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en het pronken met de dingen van het leven is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.”* (1 Joh. 2:16-17)

De mens is al lang geleden begonnen om langs

organisatorische weg tot een EENHEID te komen. De Oecumenische Beweging ⁷ is heus niet de eerste keer. Al heel vroeg in de geschiedenis heeft de Rooms-Katholieke Kerk door organisatie de eenheid gezocht, evenals de Grieks-Katholieke Kerk en de Reformatorische Kerken... Wat de mens hiermee heeft bereikt is weliswaar een min of meer hecht geheel, maar ook een “geheel” dat ver van de Geest van God is afgedwaald... Oecumene, gezocht langs deze weg, moet wel een “schijn-eenheid” opleveren...

In de harten van de leden van de Gemeente inwoning makend en blijvend, werkt de Geest van God rechtstreeks tot heiliging en volmaking van Zijn kinderen, maar veelal via Zijn opzieners, die Hij in de Gemeente hiertoe roept. Het is tot deze **opzieners, die voor God verantwoordelijk zijn voor de goede gang van zaken in de Gemeente**, namelijk tot de opzieners van Efeze, dat Paulus zich richtte:

- *“Wees dan op uw hoede wat uzelf betreft, en heel de kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de Gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.”* (Hand. 20:28)

Paulus stond op het punt om naar Jeruzalem te gaan, waar hem, ook door profetie aangezegd,

⁷ De Oecumenische Beweging = Beweging die de verbroedering van de verschillende christelijke kerken (of zelfs verschillende geloofsrichtingen) nastreeft. Zie onze studie [“De valse staatskerk – De grote hoer van Openbaring 17”](#) (noot AK)

boeien en verdrukkingen zouden wachten (zie Hand. 20:22-23), maar deze konden hem niet weerhouden. Zo nam hij afscheid van de opzieners van de plaatselijke Gemeente te Efeze en sprak bovenvermelde woorden tot hen. Wij merken uit deze woorden dat er verantwoordelijkheid rust op deze opzieners of ouderlingen.

16

Opzieners dragen in de Gemeente een **grote** verantwoordelijkheid, want zij moeten de Gemeente hierin voorgaan, namelijk: **dat de Geest van God in hun leven tot Zijn recht kan komen!** Gods Geest kan de één meer gebruiken dan de ander, maar... dat ligt NIET aan de Geest van God, dat ligt aan het individu zelf. WIJ WILLEN dikwijls NIET, al zeggen wij, dat wij het niet KUNNEN. Laten wij er toch naar verlangen om gewillig te zijn “als LEEM in de handen van de hemelse Pottenbakker”; laten wij Hem niet bedroeven! En... als wij niet zeker van onszelf of onze taak zijn, mogen wij met Hem te rade gaan. Hij is onze Vriend en Raadgever; Hij is de Geest der Waarheid! Hij blijft bij ons tot in de eeuwigheid; Hij laat ons niet los!

Distantieer u!

Distantieer u van **menselijke** besluiten en zaken; scheidt u af van degenen, die deze dingen doen! **Doe niets in eigen kracht, maar handel** – nadat u waarlijk te rade bent gegaan met uw Heer – **in de kracht van de Heilige Geest!**

De twee (geestelijk gezien: blinde) Emmaüs-

gangers zouden – geestelijk – nooit verder zijn gekomen als zij niet (persoonlijk) met Jezus hadden gewandeld (zie Luk. 24:13-35). Denk nooit dat u – ooit – op een hoger geestelijk plan komt in het Koninkrijk van God door toedoen van een **kundige** voorganger, hoe goed hij u als mens ook mag toeschijnen; hoe goed u ook met hem bevriend bent. Saulus van Tarsen had allen van het machtige Sanhedrin tot vriend. Toch kwam hij, ondanks al die machtige vrienden die hem brieven van volmacht verstrekten, geestelijk gezien, niet verder dan de weg naar Damascus, waarop hij zich bevond om tegen God en de Zijnen te strijden! Maar, prijs de Heer, hier vond hij Jezus! Toen hem de (geestelijke) ogen goed waren geopend, had hij ALLES van zijn oude leven, óók de vriendschap en macht van het Sanhedrin, “schade en drek geacht” (= als verloren tijd en als verwerpelijk beschouwd – zie Filip. 3:7-8). *“Eén ding doe ik”,* vervolgde Saulus, die later Paulus werd genoemd, *“vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus”* (Filip. 3:14).

Laten wij, net als Paulus, ons volledig inzetten en alles op alles stellen om de gemeenschap te smaken met deze Leidsman en Voleinder van ons geloof! Laten wij ernaar zoeken en jagen om Hem te (leren) kennen (zoals Hij gekend wil worden – zie Joh. 10:14) en niets anders – geen mens of ding – centraal stellen in ons geloofsleven. Wij moeten

niets – dus: geen mens of ding – in de weg laten staan tussen ons en Jezus; laten wij Hem niet “verkopen” voor de aardse prijs van een mens of ding! Laten wij, met Paulus, “vergeten wat achter ons ligt en jagen naar het (witte en reine) doel, tot de prijs van de roeping van God, die in Christus Jezus is”! Wij hebben een machtige Hoge priester en Helper in Jezus Christus in deze dingen, Die getuigd heeft, dat Hem ALLE macht in hemel en op aarde gegeven is. Maar laten wij dan ook blijven **staan en gaan waar Jezus ons hebben wil**; ons getuigenis van Jezus blijven vasthouden en de kruisbanier (= een vaandel met een kruis, het symbool van strijdende christenen) niet loslaten! Laten wij Zijn Woord handhaven en ons voor dat Woord buigen! Laten wij de prijs betalen die het Woord van ons vraagt! Als wij deze dingen doen, zal Hij Zich een Waarmaker van Zijn Woord betonen. Stormen mogen dan opkomen en ons benauwen; ze maken ons slechts sterker in het geloof in Hem, Die gezegd heeft:

- *“Roep Mij aan in de dagen van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren.”* (Ps. 50:15)

Laten wij alle moeilijkheden, op welk levensvlak ook, die ons het (oude en/of natuurlijke) leven biedt, toevertrouwen aan Zijn machtige, voor ons doorboorde handen; laten wij die moeilijkheden – in Jezus’ Naam – stellen onder de verlossende werkingen van Zijn, voor ons, uitgestort Bloed!

Vaak is het voor een vrouw (slechts) nodig om niet

te veel te praten, maar om door haar handel en wandel – als bewijs – te laten zien wat Jezus in een mensenleven kan betekenen. Maar ook is het dikwijls voor een man nodig, als hoofd van het gezin, om van zijn gezin te eisen dat alles in zijn huis geschiede tot eer van Jezus' Naam! Laten wij nooit Goddelijke Liefde verwarren met menselijke toegeeflijkheid uit "liefde". Goddelijke liefde maakte een gesel van touwen en ranselde alles en allen uit de tempel, die daar kochten en verkochten, en de tafels van de geldwisselaars wierp Hij om (zie o.a. Matth. 21:12 en Joh. 2:14-15)! Het is deze Goddelijke Liefde die eens tot Noach zei: *"Het berouwt Mij dat Ik de mensen gemaakt heb, Ik zal hen van de aardbodem uitroeien!"* (zie Gen. 6:7). Het was deze Goddelijke Liefde die Zijn eigen Zoon zond in de kruisdood (met schande en hoon tot gevolg, omdat de kruisdood het symbool was van vervloeking en schuld – zie Deut. 21:23 en Gal. 3:13)! Wij kunnen Gods Liefde niet koppelen aan menselijke gedachten, maar enkel en alleen aan **het Woord van God waarin deze Liefde tot uitdrukking komt.**

Satan, de tegenstander (van God, Christus en christenen), lokt ons soms van 'de Weg van Jezus' af door middel van geliefden: bijvoorbeeld door de eigen man, de eigen vrouw of door de kinderen. Als David op zijn vrouw, Michal, Sauls dochter had gezien (zie 1 Kron. 15:29), dan hadden wij nooit dat verhaal in Gods Woord geschreven gevonden dat David – door de Heilige Geest gedreven – voor de

Verbondensark ging dansen...

De Gemeente in onze dagen staat in het teken van de afval (van het ware geloof)

Wij leven in de laatste dagen; in de dagen waarin de (zielen)oogst van de Here wordt verdorven door de machten der duisternis, zoals beschreven in Joël 1. Ook in Ezechiël 33:31-32 heeft men een beeld van het afvallige volk van God, waar wij in deze laatste dagen mee te maken hebben:

20

- *“En zij komen naar u toe als een toestroom van volk, en gaan vóór u zitten als Mijn volk. Zij horen uw woorden, **maar zij handelen er niet naar**, want zij nemen liefdevolle woorden in hun mond, maar **hun hart volgt hun winstbejag**. En zie, u bent voor hen als een liefdeslied, met een mooie klank en goed gespeeld (sv: u bent hun... als één, die schoon van stem is, of die wel speelt). Zij horen uw woorden, maar zij handelen er niet naar.”*

God presenteert ons hier een **schijn**heilig volk, waarmee wij te maken hebben en krijgen. Zij komen... en doen alsof, maar het is niet waar! Hier wordt gesproken van gierigheid; namelijk gierigheid in hetgeen men verschuldigd is om God te geven, gierigheid in het oprecht nawandelen van Zijn Woord tot eer en verheerlijking van Jezus' Naam. Ook Habakuk profeteert over deze tijd:

- *“Al zou de vijgenboom niet in bloei staan, en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zou de opbrengst van de olijfbom tegenvallen en zouden*

de velden geen voedsel voortbrengen, al zou het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn, en er geen rund in de stallen over zijn – ik zou dan toch in de HERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil.” (Hab. 3:17-18)

21 Wij hebben hier een waarachtig beeld van het christendom van deze laatste dagen; een afvallig christendom dat, weliswaar, wil komen onder de klanken van het wondervolle Evangelie, maar waarvan de daden verre van heilig zijn!

Wij leven in dagen, waarin door “christelijke” landen de Sodomiet of homofiel niet langer strafbaar wordt gesteld, maar wettelijk wordt aanvaard! Dit om één van de dingen te noemen van een krom en verdraaid “christendom”!

De tijd waarin wij nu leven wordt ook duidelijk uitgebeeld in de brieven van Timotheüs. Onder andere wordt in 1 Timotheüs 4 vers 1-3 de afval van de laatste dagen behandeld:

- *“Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in de laatste tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, door huichelaarij van leugensprekers, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel, dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden.”*

Zo mag men als Adventist geen varkensvlees eten, als Mormoon mag men geen koffie drinken, als men Rooms Katholiek is of in het Leger des Heils is, dan mag men geen wijn drinken bij het Avondmaal. U hebt misschien wel eens gehoord van de persoon van wijlen Lou, de palingboer, die van zichzelf zei “God” te zijn... Leringen der duivelen zijn er te over in het christenkamp. Vergeet nooit dat de duivel ons bestrijdt met onze eigen wapenen; hij gebruikt (= misbruikt) het Woord van God, hij gedraagt zich “christelijk”, hij doet alsof hij een engel van het licht is. De duivel kent Gods Woord beter dan wij allen, hij weet ermee te goochelen en er een draai aan te geven. Hij, satan, is de “auctor intellectualis” (= de geestelijke vader)⁸, die achter de schermen werkt achter al zijn werkers, die zoveel mogelijk de ware arbeiders van de Here Jezus Christus **imiteren**. De duivel is de bewerker van de wonderen en tekenen die zijn werkers eventueel doen.

Velen van onze kennissen zien wij lauw worden en afvallen van het geloof. Sommigen zien wij teruggaan naar de Hervormde, Gereformeerde of Rooms Katholieke Kerk. Men was uit deze kerken gestapt toen men Jezus in waarheid leerde kennen en liefhebben... Nu de zonde weer hun geloofsleven en hun liefde voor de Heer ondermijnd heeft

⁸ De “auctor intellectualis” = De geestelijke vader (van zijn duivelse plannen), hoewel de uitwerking door een ander (namelijk door zijn werkers) geschiedt. (noot AK)

zoeken zij de kerk maar weer op, die zij traditiegetrouw hadden leren volgen. Er was in Israël met betrekking tot dezulken een waar spreekwoord:

- *“De hond is teruggekeerd naar zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug naar het rondwentelen in de modder.”* (2 Petr. 2:22b)

Laten wij nu 2 Timotheüs 3 vers 1-5 lezen:

- *“En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, verwilderd, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers van zingenot (sv: van wellusten – de zgn. vleselijke begeerten) dan liefhebbers van God. **Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht daarvan verloochend. Keer u ook van hen af.**”*

De levensopenbaring van “de oude mens”, zijn (of haar) levensportret, staat in de eindtijd dichterbij de boze; men leeft meer en meer, en vaak ongeremd, zijn (of haar) verdorven natuur uit, etiquette en beschavingsnormen worden meer en meer overboord gegooid! Het spreekt vanzelf dat men deze openbaringsvormen van de oude mens – in meer of mindere mate – ook IN de Gemeente aantreft; daar waar het Bloed van de Here Jezus Christus Zijn verlossingswerk nog niet heeft kunnen vol-

brengen of nog niet heeft voltooid!

In de laatste dagen VERMENIGVULDIGT de ongerechtigheid zich. Recht evenredig aan deze vermenigvuldiging wordt de zuigkracht van deze ongerechtigheid, op allen die rechtvaardig en godvruchtig willen leven, groter, waardoor de liefde van God in vele harten verkilt; iets wat de Here, in Mattheüs 24 vers 12, al (profetisch) voorspelde.

24 Laten wij nu 2 Timotheüs 4 vers 1-4 onder de loep nemen:

- *“Ik dring er dan op aan, voor God en de Here Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderwijs. **Want er zal een tijd komen dat zij het gezonde (Bijbelse) onderwijs niet zullen verdragen**, maar zij zoeken wat hun gehoor streelt, en zullen voor zichzelf leraars bijeenrapen naar hun eigen begeerten. **Ze zullen hun gehoor van de waarheid (= Gods waarheid) afwenden en zich keren tot fabels (= tot onwaarachtige dingen).**”*

Hier wordt Timotheüs, als evangelist – en met hem alle bringers van Gods Blijde Boodschap en alle uitdelers van de verborgenheden van God – aangespoord om de gezonde leer te blijven verkondigen, en de gezonde leer is een boodschap (of prediking) die **altijd** leidt tot reiniging, heiligmaking, rechtvaardigmaking en toewijding van de oprechte toehoorders; een boodschap ook om (aangaande

de dingen van God) NOOIT water bij de wijn te doen en dus de weg van compromis te bewandelen, ook al worden (sommigen van) uw toehoorders – vanwege het weer toelaten van de zonde in hun hart en leven (zijnde “het sluiten van een voorzichtig verbond met de hel”) – KITTELACHTIG VAN GEHOOR als de gezonde leer wordt gebracht; en al loopt men van uw samenkomst weg om andere sprekers te zoeken, die wel met de “stroopkwast” kunnen werken!

Ook Jeremia 6 spreekt van de afvalligheid van Gods volk:

- *“Zo zegt de HERE: Ga staan op de wegen, èn zie, vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel. Maar zij zeggen: Wij bewandelen die niet.”* (Jer. 6:16)

Dit zegt het “volk van God” niet met de mond, maar met hun daden. God zegt: “Ga staan op de wegen en zie toe!” Met andere woorden: “Wees waakzaam, leef een leven van paraatheid en niet van onachtzaamheid!” Ook zegt God: “Vraag naar de oude paden, waar toch de goede weg zij!” En wanneer vraagt u naar die dingen van God? Wanneer er in uw hart en leven behoefte en (geestelijke) honger naar is. Wanneer er in u als ouderling, diaken of andere arbeider van God, geen echt en oprecht verlangen bestaat om naar de samenkomst te gaan, als in u geen (geestelijke) honger en dorst naar Hem bestaat, hoe kunt u dan verwachten, dat

dit – in de Naam des Heren – opgewekt wordt in degenen die u uit genade moet voorgaan? Hoe kunt u verwachten dat een Gemeentelid trouw naar de bidstond of Bijbelstudie gaat, als u als arbeider zelf verstek laat gaan en “schittert door afwezigheid”! Hoe zou een ouderling de Gemeente kunnen vermanen aan de hand van Gods Woord, als hijzelf fraudeert in bijvoorbeeld het geven van tienden! ⁹

26 Men wil zo graag “ouderling” genoemd worden, maar is men dit ook waarlijk bij God?

Een ouderling moet in de Gemeente de leden tot voorbeeld zijn; hij moet een levenswandel hebben, die de leden gerust kunnen nawandelen.

Hij is hiertoe verantwoordelijk! Zijn levenswandel moet het getuigenis dragen van: “Zo hoort het; zo leert het gezonde (Bijbelse) onderwijs”!

Doen wij dit als arbeider van God, dan komt Gods volk vanzelf in het gareel van Zijn Woord; althans het welwillende deel van Gods volk. Het van God afvallige deel zal dit echter niet willen. In Jeremia 6 vers 17 lezen we:

- *“Ik heb wachters over u aangesteld: Sla acht op het geluid van de bazuin! Maar zij zeggen: Daar slaan wij geen acht op.”*

Als God – in en door Zijn Geest – een bazuin laat blazen dan geeft die geen onzeker geluid; die zal u precies vertellen wat God bedoelt met betrekking

⁹ Waar – Bijbels gezien èn **bestemd voor “het werk des Heren”** – ook echt **10% van al uw inkomsten** mee wordt bedoeld. Zie o.a. Mal. 3:8-10, Matth. 23:23 en Luk. 11:42. (noot AK)

tot u. Maar dit (afvallige) volk van God wil niet luisteren naar Zijn (eindtijd)boodschap, het is heden-ten-dage kittelachtig (= lichtgeraakt) van gehoor!

Onze tijd ontwikkelt zich (geestelijk gezien) richting de antichristelijke tijd

27

Wij kennen in onze tijd verscheidene tekenen die beslist wijzen op het naderen van de antichristelijke tijd. Ik noem er hier maar één van: de krachten die toewerken naar de éénwording van Europa, de groei naar het “Verenigd Europa“, het Bijbels voorspelde “10-statendom”¹⁰ van Europa. Eén van

¹⁰ Lees Daniël 2:41-44. Met de 10 tenen – van ijzer en (klei-achtig) leem, zijnde een verdeeld **en antichristelijk** koninkrijk – wordt het zgn. 10-statendom, nu beter bekend als het Verenigd Europa, bedoeld.

a. Uitleg in het kort: Al die (inmiddels zo'n 26) landen van het Verenigd Europa zullen straks in 10 staten verdeeld worden (waarschijnlijk omdat het dan beter te besturen is). En uit één van die 10 staten komt dan de antichrist voort. (noot AK)

b. Uitgebreide uitleg: “**Het antichristelijk 10-statendom van ijzer en leem.** Tot slot zien wij aan het beeld uit de droom van Nebukadnezar 2 voeten met **10 tenen van ijzer vermengd met leem.** Van het hoofd naar beneden gaande tot en met de benen, is het profetisch Woord geschiedenis geworden. Wij hebben een Babylonisch, een Medo-Perzisch, een Grieks en een Romeins Wereldrijk gekend. Wat nu verder volgt ligt in de (nabije) **toekomst.** De profetie van Daniël moet in deze nog vervuld worden, en de tijd is niet ver meer!

Deze 2 voeten en 10 tenen spreken ons van 10 heersers, die zich zullen manifesteren op het einde van deze tijdsbedeling. Zij zullen tenslotte eenparig achter het dictatorschap van de antichrist staan, die hen met hem wereldmacht zal geven.

Onze huidige wereld zal straks, in de tijd van het absolute einde, door 10 wereldheersers onder de antichrist geregeerd worden. **Tien** is het symbolische getal van **volkomenheid**. Hier van volkomen wereldheerschappij.

In het (kleiachtig) leem, dat buigzaam en kneedbaar is, vinden wij een symbool voor de **stem van het volk**. Die zal in de komende dagen zwak zijn. Het volk zal zich niet meer kunnen doen gelden, zoals nu in de democratie. ... De vermenging van ijzer met leem spreekt ons enerzijds van de onbuigzaamheid van een dictatoriaal gezag, anderzijds van een listig spelen met de democratische gedachte, die in feite niet veel te betekenen zal hebben. Zo spreken bijvoorbeeld Rusland en China graag van “volksdemocratieën”, die met democratie zelf niets van doen hebben.

Deze 10 “koninkrijken” die straks op de aarde gevonden zullen worden, vormen samen het **antichristelijk 10-statendom**. U ziet die nu al ingeleid worden. Wij kennen een organisatie die EEG genoemd wordt, de Europese Economische Gemeenschap. Deze omvat nu al 10 landen (geschreven omstreeks 1970). Deze landen willen thans elkaar zoeken en vinden op economisch-sociaal terrein. Ze zullen straks (echter) niet alleen op economisch terrein, maar zich ook politiek verenigen: Het in West-Europa zetelende 10-statendom, het herboren Romeinse Imperium, dat wereldheerschappij zal uitoefenen. Over dit alles zal de antichrist zijn dictatoriale scepter zwaaien. Hij komt voort uit het oorspronkelijk gebied van deze 10 rijken en hij zal de wereldlijke en geestelijke macht, die dan in zijn handen zullen zijn, gebruiken om – over de ruggen van deze 10 – te komen tot waar hij wezen wil.

Dit 10-statendom wordt door God in de Bijbel op verschillende manieren uitgebeeld:

1. In de 10 tenen van het beeld van koning Nebukadnezar (zie Dan. 2:43-45)
2. In het gezicht dat Daniël kreeg van het vierde dier, waar sprake is van 10 hoornen (zie Dan. 7:7, 20 en 24).
3. In de “grote, rode draak” van Openbaring 12:3, die ook 10

deze krachten is de langzaam toenemende macht van de grote vakverbonden over de gehele wereld. Op economisch gebied ontwikkelt Europa zich ook naar de eenwording door de activiteiten van de Europese Unie (EU) ¹¹, de Europese Atoomgemeenschap (Euratom), de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), terwijl ook de Raad van Europa (de organisatie ter bevordering van de aansluiting van Europese landen) met haar Comité van Ministers van Buitenlandse Zaken wijst op Europese integratie.

Als het eerdergenoemde “10-statendom” een feit zal zijn, kunt u er zeker van zijn dat Europa – en spoedig de gehele wereld – in toon, vorm en gedaante, dus werkelijk **in alles, ANTICHRISTELIJK** zal zijn.

Wij – de ware christenen – leven nu al in zware tijden. En, aangezien de Gemeente – althans het levende deel ervan – nog steeds (lichamelijk) **IN** deze

hoornen heeft.

4. In het “beest” van Openbaring 13:1, eveneens met 10 hoornen.
5. In het “scharlakenrode beest” van Openbaring 17:3, 12 en 16, ook met 10 hoornen.

Tot zover, uit onze GRATIS ‘vers voor vers’ Bijbelstudie van [“Het Boek Daniël”](#). (noot AK)

¹¹ Oorspronkelijk stond hier: de Europese Economische Gemeenschap (afgekort: de EEG). Een term en afkorting die rond 1970 – toen deze studie werd geschreven en voor het eerst uitgegeven – heel gewoon was, maar nu niet meer gebruikt wordt. (noot AK)

wereld is, hoewel zij (geestelijk) niet **van** deze wereld zijn, zullen wij al **deze dingen** moeten meemaken, of wij willen of niet. Er zal een tijd komen dat diegenen onder de waarachtige christenen, die nog ergens in de maatschappij werkzaam zijn, op de één of andere manier het vuur nauw aan de schenen zal worden gelegd, want degenen die godvruchtig willen leven zullen, vooral in zulke antichristelijke tijden, verdrukking en vervolging moeten meemaken omwille van de Naam van Jezus (zie 2 Tim. 3:12). Aan deze vervolging of verdrukking zult u alleen maar kunnen ontkomen als u het merkteken van het beest ontvangt aan uw rechterhand, of aan uw voorhoofd (zie Openb. 13:16-17); maar dan hebt u uzelf voorgoed tot een vijand van God gesteld (zie Openb. 14:9-10).

God doopt ons met Zijn Geest en leidt ons in de heiligmaking, nadat Hij ons wedergeboren heeft doen worden. De duivel probeert dezelfde weg te bewandelen. Zijn demonen zoeken allen naar een lichaam van een levend mens tot behuizing, waarin zij kunnen wonen en waardoor heen zij zich (ten kwade) kunnen manifesteren, net zoals de **Geest van God** dat doet (maar dan ten goede). Zo iemand is dan geen tempel van de Heilige Geest, maar een synagoge van de satan! Op die manier willen zij (de demonen) de mensheid voeren naar een absolute satanische heerschappij, op alle levensfronten. Op een subtiele wijze worden hun gedachten en begeerten bestookt en bewerkt, tot de

mensheid tenslotte rijp is om door de knieën te gaan en deze tijdgeest de suprematie (= het hoogste gezag) over haar te geven. Op die manier wordt de weg geëffend voor de komende antichrist! Zie, in Openbaring 16 vers 13-14, hoe de duivel werkt:

- *“En ik zag uit de bek van de draak, en uit de bek van het beest, en uit de mond van de valse profeet, **drie** onreine geesten komen, die eruit zagen als kikvorsen. Want dit zijn de geesten van de demonen, die tekenen **doen** en die uitgaan naar de **KONINGEN VAN DE AARDE** en van de gehele bewoonde wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog van die grote dag van de almachtige God.”*

Deze onreine geesten, de geesten van demonen, wenden zich niet alleen tot het gewone volk, tot de gewone mensen; neen, zij wenden zich vooral tot “hooggeplaatsten”, tot leiders en tot koningen. Die worden door hen bewerkt. En als die leiders en koningen reeds door hen beïnvloed zijn, en dus gebracht zijn onder hun demonische wil, dan maken zij de (vaak goddeloze, door de satan geïnspireerde) wetten, waardoor het volk als vanzelf wandelt overeenkomstig de wegen en wil van de machten der duisternis... Zij zullen dan tegen **alle** christenen, die naar Gods wil willen handelen en wandelen, **OORLOG VOEREN!** De gelovigen zullen door hen gedood worden; allen, die niet antichristelijk in hun wezen en openbaring zijn; allen die het merkteken en het getal van het beest niet dragen!

(zie Openb. 20:4).

32

En wat zal er van ons – gelovigen en christenen ¹² die leven in deze laatste dagen – terechtkomen? Wij leven tenslotte in deze pré-antichristelijke tijd. Ook onze denk- en begeertewereld wordt dagelijks bestookt. En als wij niet oppassen en ons niet dagelijks GEHEEL laten reinigen in Zijn Bloed – door Zijn Woord en Geest – dan zal ook onze houding tegenover de Heer er tenslotte één zijn van: “ja Heer, ik geloof wel in U, maar... ik ga toch liever mijn eigen weg!” Dit komt omdat ons leven dan niet meer beheerst wordt door de Geest van God, maar opnieuw door onze eigen wil. Een ieder moet zichzelf daarom (steeds weer) beproeven, of hij of zij nog wel in het **ware geloof** staat (= daarin handelt en wandelt)!

[CJH Theys](#)

(1903 – 1983)

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

EINDE deel 3a

¹² De benaming: “gelovigen en christenen” lijkt hetzelfde, maar is het niet helemaal. Een (waarachtig) christen is een volgeling van Christus **in woord en daad**. Een gelovige is iemand die in Christus GELOOFT, maar is niet altijd ook **echt** – d.i. in woord en daad – een volgeling van Christus.

- Ook wordt het woord “gelovige” vaak gebruikt voor mensen met een ander, niet-christelijk geloof. Al is dat **zeker niet** het geval in deze studie. (noot AK)

“Indien (Goddelijke) openbaring (van de Bijbel, Gods Woord) ontbreekt, verwildert het volk (ook het volk van God).”

Spreuken 29:18a (NBG)

***“Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis (aan-
gaande God en Zijn Woord).”***

Hosea 4:6a (NBG)