

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

www.eindtijdbode.nl

De slaap ten oordeel



H. Siliakus

Enigszins bewerkt door A. Klein

De gemeente in het laatste der dagen

In het mooiste boek van de Bijbel, het Hooglied ¹, wordt ons een indruk gegeven van het geestelijk leven van de Bruid (ofwel: Bruidsgemeente) in het laatste der dagen. Datgene wat bijna niet weer te geven is, de geestelijke sfeer, het geestelijk “klimaat”, welke in deze Gemeente zullen heersen, wordt in het Hooglied op uitnemende wijze naar voren gebracht. De Bruidsgemeente zal in zodanige verrukking verkeren over Jezus, de Zoon van God, als hier op aarde alleen met het beeld van een bruid en een bruidegom kan worden uitgebeeld. Zie hoe de Bruid van het Hooglied haar Bruidegom bezingt in hoofdstuk 2, de verzen 3 t/m 6, en in hoofdstuk 5, de verzen 10 t/m 16:

- *“Als een appelboom tussen de bomen van het woud, zo is mijn Liefste tussen de jongemannen (SV: onder de zonen). Ik verlang er sterk naar in Zijn schaduw te zitten, en Zijn vrucht is zoet voor mijn gehemelte. Hij brengt mij in het wijnhuis, en de liefde is Zijn banier over mij. Sterk mij met rozijnenkoeken, verkwik mij met appels, want ik ben ziek van liefde. Laat Zijn linkerarm*

¹ Zie eventueel onze studie “[Beschouwingen over het boek Hooglied](#) (over de innige band tussen Bruid en Bruidegom)”, van H. Siliakus. (noot AK)

onder mijn hoofd zijn en Zijn rechter mij omhelzen.” (Hooglied 2:3-6, HSV)

- *“Mijn Liefste is blank en rood, Hij steekt als een vaandel boven tienduizend uit. Zijn hoofd is van fijn goud, van zuiver goud, Zijn haarlokken zijn krullend, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als duiven bij waterstromen, badend in melk, zittend bij een volle bron. Zijn wangen zijn als een bed met specerijen, als torentjes met kruiden. Zijn lippen zijn als lelies druipend van vloeiende mirre. Zijn handen zijn als gouden ringen, ingezet met turkoois. Zijn buik is als blinkend ivoor, bedekt met saffieren. Zijn benen zijn als witmarmere pilaren, gegrondvest op voetstukken van zuiver goud. Zijn gedaante is als de Libanon, uitgelezen als de ceders. Zijn gehemelte is één en al zoetheid, **alles aan Hem is geheel en al begeerlijk**. Zo is mijn Liefste, ja, zo is mijn Vriend, dochters van Jeruzalem!”* (Hooglied 5:10-16, HSV)

De zielsontboezemingen die wij hier vinden, zijn **uitingen van grenzeloze AANBIDDING**. En, zoals Openbaring 11 vers 1-2 (wat gaat over de AANBIDDERS in de tempel, die de Grote Verdrukking van 42 maanden, ofwel 3½ jaar, niet behoeven mee te maken) ons te verstaan geeft, **in zulk een toestand van volmaakte AANBID-**

DING zal (het ‘wijze’ deel ² van) de Gemeente van de laatste dagen zich bevinden.

Het profetisch getuigenis van de Israëlitische Tabernakel ³ stemt hiermee overeen: de 2000 el2 van het Heiligdom verwijst naar de 2000 jaar van de Gemeentelijke Tijdsbedeling; want, voordat ook voor de (Bruids)gemeente het Voorhangsel scheurt – dat is: voordat de sterfelijke lichamen plaats maken voor ONsterfelijke (volgens 1 Kor. 15:52-54) – zal de (Bruids)gemeente staan op de plaats van het Reukofferaltaar (en het reukwerk, wat voor God opstijgt, zijn de gebeden der heiligen).

De droom van de Bruid

Eén van de aanwijzingen die ons helpen de profetische boodschap van het boek Hooglied te verstaan, vinden wij in Hooglied 5:2. De Bruid verhaalt hier van een droom die zij droomde over haar Geliefde (*“ik sliep maar mijn hart waakte”*). Het was een zeer angstige droom. Daarom moet

² Zie eventueel onze studie [“De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

³ Zie eventueel onze studie [“De Tabernakel van Israël \(Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe\)”](#) van E. van den Worm en/of [“Christus in de Tabernakel”](#) van CJH Theys. (noot AK)

deze droom betrekking hebben op een donkere en angstige tijdsperiode (op de tijd van het “einde”, zoals wij zullen zien). Men moet in dit verband denken aan het eveneens angstige droomgezicht van Abraham (zie Gen. 15:12-13) en aan de nachtgezichten van Daniël (zie [Dan. 7:15+28, 8:27, 10:8+16](#)⁴). De inhoud van de droom van de Bruid / Bruidsgemeente komt duidelijk overeen met andere Bijbelgedeelten die over de eindtijd handelen.

Al zal de Bruid / Bruidsgemeente zich voor de komst van Christus, de Hemelbruidegom, in een toestand van VOLKOMEN AANBIDDING bevinden, daaraan voorafgaande zal een tijd van grote geestelijke verflauwing gekend worden. Hooglied 5:3 – dat gaat over de Bruid, die geen lust heeft om op te staan en haar Bruidegom te ontvangen – deelt ons mede, dat er een verflauwing van het geestelijk leven in de Gemeente zal komen. De liefde van velen zal verkillen (zie Matth. 24:12). In deze tijd leven wij thans. De symptomen ervan nemen wij overal om ons heen waar in de immer toenemende belangstelling voor uiterlijkheden onder kinderen Gods. Want waar het geestelijk leven wegebt, daar vindt een opleving plaats van

⁴ Zie eventueel deze links van onze ‘vers voor vers’ uitleg van **“Het Bijbelboek Daniël”** van CJH Theys. (noot AK)

de interesse voor stoffelijke dingen (ofwel: lichamelijke en/of materiële zaken).

Heilige actie

Nog andere kenmerken van de eindtijd komen wij in de droom tegen. **Er zal een tijdlang hoegenaamd geen openbaring van de Geest – Gods Heilige Geest – zijn.** De Bruid staat in haar droom op, om uiteindelijk toch de deur open te maken, maar moet dan smartelijk uitroepen: *“mijn Liefste was weg (SV: geweken), Hij was weggegaan... Ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet, Ik riep Hem, maar Hij antwoordde mij niet (dit wijst op ONverhoorde gebeden!)”* (Hgl. 5:6, HSV). In de gelijkenis van de 10 maagden ⁵ wordt op dezelfde omstandigheid gezinspeeld door de mededeling over het uitgaan van de lampen en het opraken van de olie des Geestes (zie Matth. 25:8). Ook dit schaarser worden van de Geesteswerkingen en het vaak uitblijven van gebedsverhooringen signaleren wij reeds om ons heen. Tegelijk zien wij een toenemen van het “verstandswerk” in de Gemeente en velen komen met “vreemd vuur” voor Gods Aangezicht (vergelijk Lev. 10:1) en met nabootsingen. **Dit alles heeft te maken met het verlaten van de “eerste lief-**

⁵ Zie noot 2.

de", zoals de droom ons te kennen geeft. Alles wordt kunstmatig, als de liefde niet waarachtig is. De droom van de Bruid leert ons verder, dat dit wijken van de Geest de waarachtige Bruidsgemeente tot heilige actie zal brengen. Een actie die tot uiting zal komen als een JAGEN naar de HEILIGMAKING.⁶ Doch dit streven naar heiligheid zal de weerzin van satan opwekken. Tijden van vervolging en verdrukking breken dan aan. De Bruid wordt in haar droom geslagen en verwond (zie Hoogl. 5:7). Jezus heeft gezegd: *"Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam"* (Matth. 24:9, HSV).

Dat de verdrukkers en vervolgers niet alleen heidenen zullen zijn, kunnen wij opmaken uit Mattheüs 24:10 en Lukas 21:16. De oprechte kinderen Gods, die ernst maken met het bevel *"Gaat uit van haar"* (= UIT de wereld en UIT de verwereldlijkte kerk), zullen door andere, zogenaámde, kinderen Gods, geveinsden, vervolgd worden. Ook deze dingen gebeuren reeds nu. Geloofsafval en verdrukking worden niet alleen door Jezus in verband met elkaar gebracht. Openbaring 12:4 legt dit verband ook, al gaat het

⁶ Zie eventueel onze studie "[Heiligmaking](#)" van E. van den Worm. (noot AK)

hier reeds over de korte periode tussen de Bruiloft van het Lam en de wegname ⁷ in de woestijn (van de Bruid/Bruidsgemeente). **Als tijden van vervolging aanbreken, is dat mede het teken, dat de Heer Zijn Gemeente bezig is te zuiveren.**

De slaap en het verzegelde boek

De droom van de Bruid is een door en door PROFETISCHE droom. Alleen al het in slaap vallen van de Bruid herinnert ons aan Mattheüs 25 vers 5: *“Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap.”*

Bij dit “in slaap vallen” willen wij wat langer stilstaan. Wij worden op verschillende plaatsen in Gods Bijbel gewaarschuwd: er komt een tijd en een toestand van geestelijke slaap. Dit zal gebeuren voordat Jezus wederkomt en afgaat in Zijn hof om de *“lelies te verzamelen (= de verzameling of vergadering van de heiligen in de woestijn; de verzameling van de arenden bij het dode lichaam)”* (zie Hgl. 6:2). Eén van de Bijbelpassages waarin over deze slaap gesproken wordt, is Jesaja 29:10-15 (HSV):

- **“Want de HEERE heeft over u uitgego-**

⁷ Zie eventueel ons artikel [“Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ?”](#) van A. Klein. (noot AK)

ten een geest van diepe slaap. Gesloten heeft Hij uw ogen, de profeten; en uw hoofden, de zieners, heeft Hij omhuld (SV: verblind). Daarom is voor u het visioen van dit alles geworden als de woorden van een verzegeld boek. Men geeft het aan iemand die lezen kan en zegt: Lees dit eens! Maar hij zegt: Dat kan ik niet, het is verzegeld. Of men geeft het aan iemand die niet lezen kan, en zegt: Lees dit eens! Maar hij zegt: Ik kan niet lezen. De Heere zei: Omdat dit volk tot Mij nadert met zijn mond en zij Mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van Mij houden, en hun vrees voor Mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is (SV: en hun vreze, waarmee zij Mij vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn), daarom, zie, ga Ik verder met wonderlijk te handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaar; want de wijsheid van zijn wijzen zal vergaan en het verstand van zijn verstandigen zal zich verbergen. Wee hun die zich diep verbergen voor de HEERE om hun voornemen (SV: hun raad) te verbergen; hun daden vinden in het duister plaats, zij zeggen: Wie ziet ons en wie kent ons?"

Wij komen in dit Schriftgedeelte bekende dingen tegen. Van "een geest van slaap", die over het volk van God zal worden uitgegoten, vernemen wij ook in de gelijkenis van de 10 maagden (zie

Matth. 25:1-13 ⁸) en in Hooglied 5. Ik vraag uw aandacht voor het feit dat Gød die geest van slaap zendt (niet de satan, zoals doorgaans gedacht wordt), God moet met dit in slaap brengen van Zijn volk uiteraard een bedoeling hebben.

Een ander bekend gegeven is “het verzegelde boek” (zie Jes. 29:11). Dit verzegelde boek is ons bekend uit Openbaring 5 en 6. ⁹ Wij weten, dat deze twee profetische beelden – de slaap en het verzegelde boek – betrekking hebben op dezelfde tijd; **de ‘Spade Regen opwekking’ ¹⁰ zal zowel het ontwaken uit de geestelijke slaap brengen als de uiteindelijke ontsluiting van Gods Woord inluiden.** Het verwondert ons dus niet, dat deze beide gebeurtenissen hier tezamen zijn gebracht.

Gods Woord gesloten

Toch is dit zeer opmerkelijk. Want waar deze twee gebeurtenissen – de slaap en het verzegel-

⁸ Zie noot 2.

⁹ Zie eventueel [hoofdstuk 5](#) en [hoofdstuk 6](#) van onze ‘vers voor vers’ Bijbelstudie van **het Boek Openbaring** van CJH Theys en/of [hoofdstuk 5](#) en [hoofdstuk 6](#) van onze meest recente studie van **het Boek Openbaring**, van E. van den Worm. (noot AK)

¹⁰ Zie eventueel onze studie “[De ‘Spade Regen opwekking’](#) (over de UITSTORTING van de Heilige Geest)”, en in smartphone-formaat, van H. Siliakus. (noot AK)

de boek – in één passage beide worden genoemd (zie Jes. 29:10-11), daar wil de Heilige Geest ons kennelijk het verband tussen deze gebeurtenissen laten zien. Het blijkt dat dit inderdaad het geval is. Jesaja 29 helpt ons dit verband als volgt onder woorden te brengen: Door de slaap(toestand) – en in die tijd leven wij nu, zoals hierboven reeds werd aangegeven – lezen de kinderen Gods het Woord als in een droom. Dat betekent, dat Gods Woord gesloten blijft – een droom is geen werkelijkheid; het voedsel in een droom gegeten, is geen echt voedsel (vergelijk Jes. 29:8). Daarom blijft Gods Woord eigenlijk een verzegeld boek. Dat dit mede zijn oorzaak heeft in het armoedige geestelijk leven van vele kinderen Gods, maakt Jesaja 29:12 duidelijk. **Het effect van dit gesloten blijven van Gods Woord kunnen wij (ook heden) overal rondom ons waarnemen.** Voor de meeste christenen is het Woord des Heren: “gebod op gebod, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje” (zie Jes. 28:13). En hoe welig bloeien in de Gemeente des Heren de (verderfelijke) inzetten van mensen! Om dan nog maar te zwijgen over het alleen maar spreken over uiterlijkheden (handel en wandel, “hoe” te leven, “hoe” moet het huwelijk zijn, enz. enz.).

De slaap des oordeels

Wij vragen ons af: **Waarom zendt God deze “geest van diepe slaap” over de Gemeente?** Wat is Zijn bedoeling daarmee? Daarop krijgen wij hier een duidelijk antwoord. De verzen 13 en 15 (van Jesaja 29) verschaffen ons inzicht in dit handelen van God. **God zendt die slaap om scheiding te maken tussen oprechten en ONoprechten in de Gemeente van Christus**, de scheiding tussen koren en kaf (zie mijn artikel [“Drie grote toekomstige scheidingen”](#)). Er staat geschreven: “...De Heere kent wie van Hem zijn...” (2 Tim. 2:19, HSV). Zo weet God het ook, wanneer wij veinzen en schijnheilig zijn en, zoals Jesaja 29:16 schetst, Hem slechts beschouwen als het maaksel (de projectie) van onze EIGEN gedachten. Voor de ONoprechten is de huidige geestelijke slaap als een oordeel: bedriegende worden zij ZELF bedrogen (Wat wil men? Zelfs satan is een speelbal in Gods hand). Daarom kan deze slaap met recht “de slaap des oordeels” genaamd worden; de gevolgen ervan zijn even schrikwekkend als die van “de slaap van de lui-aard” (zie Spr. 6:9-11). Zelfs voor de “dwaze” OPRECHTEN ¹¹ zal deze geestelijke slaap als een oordeel zijn; zij het dat zij een milder oordeel

¹¹ Zie noot 2.

ondergaan (namelijk: de martelaarsdood tijdens de grote verdrukking, maar wel BEHOUDEN). Doch de “wijze” oprechten ¹² zullen, als zij ontwaken, niet naakt bevonden worden. Hoe dat mogelijk is, dat leert ons tenslotte weer Hooglied 5.

Het wakende hart

De tijd van de slaap van de Bruid of Bruidsgemeente zal geen gemakkelijke tijd zijn, zo hebben wij thans wel begrepen. Maar het boek Hooglied is er om het volgende duidelijk te maken: Door één ding zal de ware Gemeente en het waarachtige kind van God alsdan staande kunnen blijven – door **WARE LIEFDE tot JEZUS**. Déze **liefde, die sterk is als de dood en die door vele wateren niet kan worden uitgeblust** (zie Hoogl. 8:6b-7), deze is het thema van en de leidraad in het boek Hooglied. De woorden “*ik sliep, maar mijn hart waakte*” (Hoogl. 5:2) hebben een nog veel rijkere betekenis en inhoud. Zij verwijzen niet alleen naar wat de Bruid in haar droom meemaakte en aanschouwde. Zij zeggen ons evenzogoed, dat het hart van de Bruid bleef kloppen van liefde voor haar Bruidegom, ook al was zij in slapende toestand. “Het wakende hart”

¹² Zie noot 2.

BEWAART en GEHOORZAAMD het Woord van Jezus (zie Joh. 14:23 en Deut. 32:46-47) en de gemeenschap met dit Woord is de garantie voor het (voort)bestaan van waarachtig geestelijk leven onder alle omstandigheden.

Zorg er daarom voor dat uw hart brandende blijft van liefde tot Jezus!
