

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

De tijd is nabij



Naar de climax

Heden wil ik spreken over de proclamatie van Jezus: “**De tijd is nabij**”, en wel naar aanleiding van Openbaring 22 vers 10-16: ¹

- “...Verzegel de woorden van de profetie van dit boek **niet, want de tijd is nabij.** **11** Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En **wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.** En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. **Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet. Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de Gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.” ²**

¹ Voor UITLEG over dit en de volgende verzen, zie onze GRATIS ‘vers voor vers’ studie van “[Openbaring 22](#)” van **CJH Theys** en/of “[Openbaring 22](#)” van **E. van den Worm**. (noot AK)

² Alle Bijbelteksten zijn **door mij** vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

De eindtijd zal vol verrassingen zijn. Er zullen gebeurtenissen zijn die u ten hoogste zullen verblijden; aan de andere kant zullen er ook dingen plaatsvinden in de wereld van de gelovigen, in het Lichaam van de Here Jezus Christus, die u met ontzag zullen vervullen en die u tranen in de ogen zullen brengen. **Deze eindtijd is een tijd van voorbereiding.** Zie de gelijkenissen die Jezus gesproken en ons gegeven heeft. Maar het is ook een tijd van scheiding! ³ In Openbaring 22:11 lezen wij dat zij die onrecht doen en vuil zijn, de gelegenheid zullen waarnemen om daarmee door te gaan. Terzelfdertijd zullen zij die oprecht zijn voor God, bevestigd en versterkt worden en zij zullen zich verder heiligen ⁴. Aan de één zal een geur van het leven gevonden worden, aan de ander een geur van de dood. Maar het hier bedoelde proces zal niet eindeloos doorgaan. Er is in Gods Woord altijd een parallel en zo ook in dit geval. Zoals het was in de dagen van Noach, also zal het ook zijn in de dagen voor de (weder)komst van de Zoon des mensen:

3

• *“Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark*

³ Zie eventueel onze GRATIS studie [“Drie grote toekomstige scheidingen”](#). (noot AK)

⁴ Zie eventueel onze GRATIS studie [“Heiligmaking”](#). (noot AK)

binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de (weder)komst van de Zoon des mensen zijn.” (Mattheüs 24:38-39)

4 In de dagen van Noach bleven de goeden en de slechten ook niet bij elkaar; er kwam scheiding door de zondvloed. En hoe was het in de dagen van Lot? Ze trokken samen op, totdat God een woordje meesprak en Sodom en Gomorra met vuur en zwavel verwoestte. Lot ontkwam met zijn dochters, maar zijn vrouw kwam om door ongehoorzaamheid. U ziet, **de tijd van afrekening kwam**. Zo was het toen en zo zal het ook nu zijn. God is niet veranderd. **Wij zijn het middernachtelijk uur al heel dicht genaderd**. En ook in deze eindtijd, waarin wij nu leven, is er sprake van voorbereiding: voor de één ten oordeel, ten dode, voor de ander ten leven!

Geroep om eenheid

Eén van de kenmerken van deze eindtijd is het toenemend verlangen naar eenheid onder de christenen. Wat men baseert op het Hogepriesterlijk gebed van onze Here (zie [Johannes 17](#)). Hierdoor is men gekomen tot OECUMENE ⁵. Maar met deze ene uitspraak alleen, “*opdat zij allen één zullen zijn*” (Johannes 17:21a), komt u slechts tot een

⁵ Zie eventueel onze GRATIS studie “[De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17](#)”.
(noot AK)

uiterlijk vertoon, een uiterlijke eenheid. De verzen 20-23 (van Johannes 17) geven ons een dieper inzicht in Gods plan. Daar staat tot vijfmaal toe “**opdat**” en alle vijfmaal in verband met twee dingen: het moet een eenheid zijn die gepaard gaat met de openbaring van Christus aan een verloren-gaande wereld. En: het moet een eenheid zijn enkel en alleen door de heerlijkheid en de kracht van

5 God. Jezus zei:

- “En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
 1. **opdat** zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn,
 2. **opdat** de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt,
 3. **opdat** zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij,
 4. **opdat** zij volmaakt één zijn en
 5. **opdat** de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.” (Johannes 17:20-23)

Wie kan er, dit lezende, nog aan twifelen. Niet door mensenbemoeienis:

- “Niet door (mensen-)kracht en niet door geweld, maar **door Mijn Geest** (zullen deze dingen geschieden)...” (Zacharia 4:6b)

Eén-zijn is wonderbaar en geloven is iets heerlijk, maar u kunt dit niet verwachten “naar de Schrift”,

tenzij door de heerlijkheid van God in Zijn ambten, gaven ⁶ en bedieningen (zie [Efeze 4](#)). De Efeze-brief spreekt van één Geest, één Hoop, van één Here, één geloof en één doop; en **dit is de eenheid die God bedoelt, de Schriftuurlijke eenheid:**

6

- “(Zo roep ik u op) u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede: één lichaam (is het) en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop.” (Efeze 4:3-5)

Eenheid is er al!

De eenheid die er op het laatst zal zijn, begint nu al. Zij is er waar de werken gedaan worden, die onder dezelfde vergelding vallen. Naar het Woord van Jezus:

- “En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.” (Openbaring 22:12)

Daar is heden een eenheid tussen hen die afdoen en toedoen aan het Woord van God, nog niet zichtbaar misschien, maar voor God zijn dezulken “één”. En zij zullen straks ook een volk vormen, waar zij allen dezelfde vergelding en hetzelfde loon ontvangen. God zal hen doen toekomen al de plagen die in Gods Boek beschreven zijn. En **al**

⁶ Zie eventueel onze GRATIS studie “[De Gever en Zijn Gaven](#)”. (noot AK)

de beloften en voorrechten van het Boek des Levens gaan aan hen voorbij. Zij hebben zichzelf daarvan afgesneden:

- *“Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van (sv: uit) het boek des levens, en van (sv: uit) de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn.”* (Openbaring 22:18-19)

Zoals daar ook een nu nog onzichtbare eenheid is van allen die de wil van de Vader doen, de getrouwen. Voor hen die getrouw zijn aan Zijn Woord zegt de Voleinder en Beloner van het geloof: “Ik zal ze recht geven op de Boom des Levens en de ingang in Mijn stad”:

- *“Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op (letterlijk: hun macht zal zijn aan) de Boom des Levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.”* (Openbaring 22:14)

Door de poorten ingaan in die gouden stad waar de Boom des Levens is, is dus doen naar wat Hij voorschrijft. En **die stad is Zijn Bruidsgemeente.** Weet u waar die ware eenheid onder de christe-

nen vandaag de dag te vinden is? Waar overwinnaars ⁷ zijn naar het Woord van God! Dat zijn zij, die leven in de overwinning door de dood en de opstanding van Jezus Christus! Als de apostel Paulus zegt: *“Ik sterf elke dag”* (1 Korinthe 15:31a), dan heeft hij ook een doel voor ogen. Wat is: zich meer en meer in Zijn Here en Meester te verliezen:

- *“Opdat ik **Hem** mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijdens, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word.”* (Filippenzen 3:10)

Wij hebben die kracht van boven nodig. Jezus had die kracht nodig. Wij lezen dat Hij, nadat Hij uit het doopwater opklom en aan de gerechtigheid Gods had voldaan, door de Heilige Geest met kracht werd aangedaan. Om daarna 40 dagen door de duivel verzocht te worden. Hij werd door de Heilige Geest daartoe gedreven. U kunt dit vinden in het Mattheüs-evangelie ([hoofdstuk 4](#)) en ook in Lukas ([hoofdstuk 4](#)). Het was de kracht van de Heilige Geest die Hem dreef. Zouden wij die kracht dan ook niet nodig hebben om de verzoeken **te overwinnen**? De beproevingen en verzoeken zijn er zolang wij hier leven. En elke overwinning die wij behalen, maakt ons bereid voor de volgende beproeving, om die onder ogen te zien. Het is dus dom om daarvoor op de vlucht

⁷ Zie eventueel onze GRATIS studie [“De overwinnaars: over \(de macht van\) zonde en satan in de eindtijd”](#). (noot AK)

te gaan. U ontkomt Gods hand niet en de beproeving die u dan moet doorstaan, zal u nog harder treffen, dubbel zo zwaar! Daarom, **jaag naar dat leven in de overwinning** door de dood en de opstanding van onze Here Jezus!

In [Johannes 17](#) ⁸ lezen wij van Zijn Hogepriesterlijke bediening, die nog niet is afgelopen. Die in de hemel wordt voortgezet, waar Hij voor u en mij bidt:

- 9 • *“Maar Hij, omdat Hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een Priesterschap dat niet op anderen overgaat (sv: een onvergankelijk Priesterschap). Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.”* (Hebreeën 7:24-25)

Hij bidt in de hemelse tabernakel, **omdat de tijd nabij is!** Namelijk van de scheiding van de reinen en de onreinen, van rechtvaardigen en onrechtvaardigen, van de kinderen Gods en de honden, de tovenaars, de hoereerders, en ook zij die de waarheid niet liefhebben, maar de leugen spreken en doen.

Geen uiterlijk vertoon

Schriftuurlijke eenheid betekent niet uiterlijke eenheid. Deze eenheid komt niet met uiterlijk vertoon, net zo min als het Koninkrijk van God komt met

⁸ Voor UITLEG over dit hoofdstuk, zie onze GRATIS studie [“Johannes – Het Boek over het leven van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van God \(met ‘vers voor vers’ UITLEG\)”](#).

(noot AK)

uiterlijk vertoon, maar begint **in het hart**. Door de zucht naar dat uiterlijke vertoon worden vele gelovigen verblind en maken dezelfde fout als het orthodoxe jodendom. Ze willen een wereldse koning met al de pracht en praal van het koninkrijk van Salomo. Met al de weelde die oog en hart bekoort. Het volk van God heeft de **“ogenzalf”** nodig, de zalving van de Heilige Geest ⁹, om te kunnen zien en te onderscheiden! Maar geen oppervlakkig geloofsleven, geen nominaal christen krijgt dit licht van God om te onderscheiden wat God wil en bedoelt. Dat is alleen voor hen, die met **een waarsichtig hart** de dingen van Boven zoeken. Daarvoor moet u intens bezig zijn met de dingen van Boven en niet zoeken de dingen van beneden, de zienlijke dingen, die het oog, de zinnen en het hart strelen en o, zo behaaglijk aandoen. Velen vergeten, of willen niet weten, dat de zienlijke dingen alle voorbijgaan, maar de onzienlijke dingen blijven:

- *“Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar **de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.**”* (2 Korinthe 4:18)

In [Handelingen 2](#) staat beschreven wat God onder eenheid verstaat. Zij waren eendrachtig bijeen en **op die eendracht stortte Hij Zijn Geest uit**. Weet

⁹ Zie eventueel onze GRATIS studie **[“De natuurlijke mens en de Heilige Geest”](#)**. (noot AK)

u wat nodig is om tot die eendracht te komen?

“Maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel (sv: van één gemoed) bent en één van gevoelen.”, schrijft Paulus aan de gemeente van de Filippienzen (2:2).

“Eén van gevoelen”? Bestaat er dan meer dan één liefde?? Ja! De liefde voor bezit, voor geld, voor macht en nog meer. Er is ook een liefde waarmee ze je kunnen kraken (denk bijvoorbeeld aan ‘een wurgende omhelzing’). Die gevoelens, die soorten liefde, die daar in de natuurlijke mens wonen en die de mens drijven, ook die vleselijke liefde, die het alleen maar om gezelligheid te doen is, daar moet mee worden afgerekend!! Dat hart van de mens is corrupt en de gevoelens die inherent zijn aan de oude mens, de onbekeerde mens, zijn dus verwerpelijk:

- *“Arglistig is het hart, boven alles (sv: meer dan enig ding), ja, ongeneeslijk (sv: dodelijk) is het, wie zal het kennen?”* (Jeremia 17:9)
- *“Wie op zijn hart vertrouwt, die is een dwaas, maar wie in wijsheid zijn weg gaat, die zal ont-komen.”* (Spreuken 28:26)

Maar waar gekend wordt: *“het gevoelen”, “die gezindheid... die ook in Christus Jezus was”* (zie [Filippenzen 2:5](#)), daar wordt de ware eensgezindheid in gemoed en in liefde in toenemende mate gevonden. En wij weten, dat **Zijn wil was Gods wil te doen en de Vader te behagen.** Dat is de natuur

¹⁰ die wij ook moeten bezitten!

Heiligmaking

Die eenheid kunnen wij echter ook niet bewerkstelligen los van het "[jagen naar de heiligmaking](#)"¹¹. En wij weten dat een ieder, die Jezus wil volgen, die zal door de wereld en de naamchristenen worden gehaat en gesmaad, en vervolgd en verdrukt. Dit alles zal ook komen van een zijde waarvan u die haat nooit had verwacht: van "uw eigen Jeruzalem"! Jezus heeft ons erop voorbereid:

• *"De ene broer (sv: broeder) zal de andere broer (broeder) overleveren om gedood te worden, en de vader het kind, en de kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hen doden."* (Mattheüs 10:21)

Ja, wij zullen door allen gehaat worden omwille van Jezus' Naam:

• *"En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden."* (Mattheüs 10:22)

U ziet dus hoe noodzakelijk het is om af te rekenen met alle persoonlijke gevoelens en liefdes! Anders komt u niet tot wat er verder nog vermeld staat: **"maar wie volharden zal..."**

¹⁰ Zie eventueel onze GRATIS studie "[LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus \(over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen\)](#)". (noot AK)

¹¹ Zie eventueel onze GRATIS studie "[Heiligmaking](#)". (noot AK)

Alleen wanneer wij die gezindheid bezitten en dat gevoelen hetwelk ook in Christus was, waar de ware eenheid op berust, zullen wij stand kunnen houden **“tot het einde”** en **“zalig worden.”** De Petrusbrief waarschuwt ons ook, dat er in de laatste dagen spotters zullen zijn die zeggen: “Waar is, waar blijft de dag van Zijn wederkomst?! Alles blijft hetzelfde!”:

- 13 • *“Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn (weder)komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.”* (2 Petrus 3:3-4)

U zult belachelijk worden gemaakt. Maar uitstel, vanwege Gods barmhartigheid en liefde, betekent nog geen afstel. Honderd en twintig jaren wachtte God, terwijl Noach predikte, maar ook aan die genadetijd kwam een eind en de onbekeerlijke wereld ging ten onder, op Noachs achtstal na!

In Mattheüs 25:1-12 ziet u in de **10 maagden** Gods voltallige Gemeente uitgebeeld en ook hier ziet u al een splitsing. Want 5 waren wijs en 5 waren dwaas: ¹²

- *“Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn*

¹² Zie eventueel onze GRATIS studie [“De 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd”](#). (noot AK)

aan **10 maagden**¹³, welke haar lampen namen, en gingen uit, de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijzen, en 5 waren dwazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelf. Als zij (= de dwaze maagden) nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en **die gereed waren** (= de wijze maagden), **gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten**. Daarna kwamen ook de andere (dwaze) maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zei: Voorwaar zeg ik u: **Ik ken u**

¹³ Er is hier –heel bewust– gekozen voor het woord **MAAGD** uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV heeft dit woord vertaald met “meisjes”, wat in deze context onjuist is. Het woord maagd staat namelijk voor reinheid, zuiverheid, kuisheid etc. en kan –in de geestelijke zin waarvoor het hier bedoeld is– ook het mannelijke geslacht inhouden (daar die net zo goed tot de Bruid van Christus zullen behoren). (noot AK)

niet.” (Mattheüs 25:1-12, sv)

15

Deze laatste 5, de dwaze maagden, typeren de kinderen Gods die uit hun eerste liefde zijn verval-
len en zijn gekomen tot geestelijke onverschillig-
heid en ongevoeligheid. Die gekomen zijn tot de
status van naamchristen en wel door de liefde
voor de wereld, waarvoor de Bijbel ons waar-
schuwt op vele plaatsen. Laten die natuurlijke ge-
voelens u dus niet overheersen. Die gevoelens,
die genegenheid, leidt tot ongerechtigheid en tot
de vermenigvuldiging van de ongerechtigheid en
tot het oordeel, zoals vervat in Jezus' proclamatie
van de eindtijd, welke heden ons onderwerp is.
Die “vermenigvuldiging van ongerechtigheid”, van
zonden, maakt dat uw liefde voor Hem en Zijn na-
volgers verflauwt en tenslotte verkilt; wijken zal
voor andere soorten van liefde en leidend tot wat
wij lezen in Mattheüs 22 vers 12:

- *“En hij (= de koning, zie vers 11) zei tegen hem:
Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u
geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg
(sv: hij verstomde).”*

Onze Here waarschuwt ons. Als u uzelf niet be-
waart in de liefde van God, dan struikelt u en valt
u weg, dan wordt u onverschillig voor Hem en de
dingen van Hem en later zelfs ongevoelig. Ook
een kind van God kan door satan gebruikt worden
als instrument en in feite gebeurt dit ook vele ma-
len in deze laatste dagen!

Toets van de eenheid

Hoe kunnen wij de door Jezus bedoelde eenheid verkrijgen en bewaren? Lees [Psalm 15](#).

- **“HEERE, wie zal verblijven in Uw tent? Wie zal wonen op Uw heilige berg? Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt. Die met zijn tong niet lastert, zijn vrienden (sv: zijn metgezel) geen kwaad doet en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt. In zijn ogen is de verworpene veracht, maar wie de HEERE vrezen, eert hij. Heeft hij gezworen tot zijn schade, zijn eed verandert hij evenwel niet. Zijn geld leent hij niet uit tegen rente, een geschenk ten nadele van de onschuldige aanvaardt hij niet. **Wie deze dingen doet, zal niet wankelen, voor eeuwig.**” (Psalm 15:1-5)**

Dezulken zullen één zijn. Zij zullen tezamen wonen op **de berg van Gods heiligheid**. Dit is Zijn Bruidsgemeente! ¹⁴

Wat kan die eenheid verstoren? Als men het oor leent aan lasteraars en opstokers. Spreuken 18 vers 8 zegt, dat de woorden van de lasteraar er als koek ingaan bij de vleselijke christenen ([“welker god is de buik”](#)):

- **“De woorden van een lasteraar zijn als lekkernijen, die dalen af in de schuilhoeken van zijn binnenste.”**

¹⁴ Zie eventueel onze GRATIS studie [“Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde”](#). (noot AK)

Waak dus hiervoor. Laat u niet beïnvloeden door praatjes. Zorg ervoor dat er geen scheuringen komen door ruzie, gekrakeel (= hevige, luide en vinnige woordenwisseling), door opstoken en dergelijke. Er zijn altijd mensen die anderen proberen mee te krijgen als ze ontevreden zijn, als ze het niet eens zijn met hoe het gaat.

17 Dit zijn “Belials-mensen”, leert Spreuken 16 (vanaf vers 27):

- *“Een verdorven man (sv: een Belialman) graaft kwaad op, en op zijn lippen is het als een verzengend vuur. Een verderfelijke (sv: verkeerd) man brengt ruzie teweeg, en een lasteraar maakt scheiding tussen de beste vrienden. Een man van geweld misleidt zijn naaste en brengt hem op een weg die niet goed is. Hij doet zijn ogen dicht om verderfelijke dingen te bedenken, bijt hij op zijn lippen, dan voert hij kwaad uit. Grijsheid is een sierlijke kroon, ze wordt gevonden op de weg van de gerechtigheid. Een geduldig man is beter dan een dappere held (sv: beter dan de sterke), en wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stad inneemt. Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daardoor komt (sv: het gehele beleid daarvan is) van de HEERE.”*

Zij werpen krakeel (= ruzie met rumoer) in de gemeenten en brengen scheiding tussen degenen die eerst vrienden waren. Paulus waarschuwde eens zijn geestelijke zoon Timotheüs voor zulke

afvalligen, van wie hij er 2 bij name noemt in 1 Timotheüs 1 vers 19-20:

- *“Behoud het geloof en een goed geweten. Sommigen hebben dit verworpen en hebben in het geloof schipbreuk geleden. Tot hen behoren **Hymeneüs en Alexander, die ik aan de satan overgegeven heb**, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren.”*

18 Deze twee, Hymeneüs en Alexander de koper-smid, had Paulus aan de satan overgeleverd, opdat zij zouden leren niet meer kwaad te spreken. Dit betekent dat hij hen overgaf tot verderf van hun vlees, maar tot behoud van hun ziel. En wij, aardse mensen, doen meestal het omgekeerde: wij willen steeds het lichaam behouden en gaan aan de (onsterfelijke) ziel voorbij. God doet soms een mens komen in de kaken van de dood, zodat hij niet meer zijn vuist kan ballen, maar ertoe komt om te bidden: “Heer, wees mij, zondaar, genadig!” God wil eenheid, ontdaan van alles wat van de mensen is, maar gegrond op alles wat van Christus is. Daarom laat ons niet ophouden te bidden, dat Hij ons leidt op die weg om tot die eenheid te komen in woord en daad: **opdat wij mogen behoren tot die Gemeente zonder vlek en rimpel, heilig en onberispelijk zoals Hij!**

CJH Theys

Uit: Tempelbode, febr. 1993

Digitaal uitgewerkt door A. Klein