

Eindtijdbode

**Jezus Christus en Dien gekruisigd**

<https://www.eindtijdbode.nl>

# Jesaja's visioen



## Een hernieuwde blik

Het [6<sup>de</sup> hoofdstuk van het boek Jesaja](#) geeft verslag van een opmerkelijk visioen dat de profeet Jesaja mocht ontvangen. Het werd gegeven in **een tijd van geestelijke nood**. Koning Uzzia had een grote zonde begaan door zijn poging om zelf reukwerk te offeren op het gouden altaar in de tempel te Jeruzalem (zie [2 Kronieken 26:16-23](#)).

2 De hogepriester Azaria, samen met 80 priesters, had het hem willen beletten. Toen hij het desondanks toch probeerde, werd hij geslagen met meelastsheid. Hij was tegen het Woord van God opgestaan, want alleen priesters mochten het reukwerk offeren voor de Here. Het was **een tijd waarin zonde hand over hand toenam**, zo toont ons het [1<sup>ste</sup> hoofdstuk van Jesaja](#).

De gelijkenis met de tijd waarin wij leven is opvallend. Zonde en ongerechtigheid worden op velerlei gebied bedreven – in de economie, de politiek, in geldzaken, in de handel en ook in de godsdienst. In deze tijd van grote nood verscheen de Here aan Jesaja in dit visioen en ontving hij een nieuwe visie van de Heer. Wij, in onze dagen, moeten eveneens onze blik richten op de Here Jezus, die onze Overste Leidsman en de Voleinder van ons geloof is. Omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigt, is van vele Christenen de liefde voor de Here aan het verkoelen. Zoals de Grieken, die eenmaal tot Filippus kwamen, zouden wij ook moeten zeggen: “Heer, wij willen Jezus zien”! Moge de Geest des

Heren ons een hernieuwde blik en waardering van de Here Jezus Christus geven!

## De serafim

3 Jesaja aanschouwde de Here, zittende op een troon, hoog en verheven. Ook vandaag is de Here nog op Zijn troon en wij vertrouwen ten volle op Hem. Hij is de grote Priesterkoning en heerst over alles. Daarna zag Jesaja de serafim (engelen). Het woord “seraf” betekent “een brandende”. **De Here heeft een behagen in degene die het vuur van God in hun harten en levens hebben**. Deze hemelse wezens stonden in vuur, stralend in glorie, gloeiend van liefde en vol van kracht. Dat wij bevonden mogen worden te zijn als zij! Elk van hen had 6 vleugels, wat betekenisvol is voor hun houding en het dienen van de Heer. Met 2 vleugels bedekten zij hun aangezicht. Dit was een daad van aanbidding en toewijding aan de Here. Dit kwam het eerst en was hoogst belangrijk. De Here wenst dat wij Hem aanbidden, dat wij Hem liefhebben en onze toewijding aan Hem tonen:

- *“God is Geest en die Hem aanbidden, moeten **Hem aanbidden in geest en waarheid.**”* (Johannes 4:24) <sup>1</sup>

Vervolgens bedekten de serafs met 2 vleugels hun voeten. Dit was om een houding van nederig-

---

<sup>1</sup> De Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

heid te tonen. Elkeen die komt in de tegenwoordigheid van de Koning moet gehuld zijn in de vereiste kledij. God wil dat wij tot Hem komen met een gebroken en verslagen geest. God wederstaat de hovaardigen, maar de nederigen geeft Hij genade:

- *“Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want **God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.** Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.” (1 Petrus 5:5-6)*

Met de overige 2 vleugels “vlogen” de serafim. Hetgeen ons spreekt van dienst en van gehoorzaamheid aan de Here. **Wij zijn gered om God te dienen en om de wil van onze Heer te doen.** Sla acht op de volgorde: eerst komen de 2 vleugels van AANBIDDING, daarna de 2 vleugels van NEDERIGHEID en het laatst van al, de 2 vleugels van DIENST aan de Here. Dit is de (volg)orde die bij God geldt.

Eerst moeten wij Hem aanbidden met geheel ons hart in ware liefde en toewijding. Daarna tot Hem komen in oprechte nederigheid, met een nederig en verslagen hart. En daarna pas kunnen wij Hem waarachtig dienen en Zijn stem gehoorzaam zijn.

## Heilig is de Here

Die serafs riepen tot elkander en zeiden:

- *“Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!”* (Jesaja 6:3b)

Dat ook wij vervuld zullen zijn met psalmen en gezangen van lofprijs voor onze Here Jezus Christus! Waarlijk, God woont op de lofzangen van Zijn volk (zie Psalm 22:4 <sup>2</sup>). De menigten in de hemel maken onafgebroken de Here groot. Laat ons hetzelfde doen.

5

Het visioen dat Jesaja ontving, maakte dat hij uitriep:

- *“...Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. **Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien.**”* (Jesaja 6:5)

Hoe meer wij de Here in Zijn heiligheid en glorie aanschouwen, des te onwaardiger zullen wij ons gevoelen! Hoe dichter wij tot Hem getrokken worden, hoe nederiger wij zullen worden.

Destijds werd de profeet aangeraakt met een gloeiende kool van het reukofferaltaar in de hemelse tempel. Zijn mond werd ermee aangeroerd en hij hoorde de woorden:

- *“Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend”.* (Jesaja 6:7b)

---

<sup>2</sup> Psalm 22:4, *“Maar U bent heilig, U troont op (SV: wonende onder) de lofzangen van Israël.”*

Desgelijks zal Hij, Die ons gedoopt heeft met de Heilige Geest en met Vuur, de heiligmaking <sup>3</sup> in ons voleindigen, tot prijs en verheerlijking van onze God. Na dezen had Jesaja het voorrecht om grotere openbaringen te ontvangen betreffende onze Here, Zijn geboorte, Zijn bediening en Zijn dood en opstanding. Moge hetzelfde door ons ervaren worden! Dat wij voortdurend meer van Zijn heerlijkheid, van Zijn Persoon en macht zullen mogen aanschouwen en Hem meer en meer zullen liefhebben, tot de dag dat wij zullen staan in Zijn tegenwoordigheid en wij ons voor eeuwig zullen verlustigen in Hem!

Rev. **WW Patterson**

Uit: Tempelbode, februari 1989

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

---

<sup>3</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie "[Heiligmaking](#)" (in smartphone-formaat). (noot AK)