

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

www.eindtijdbode.nl

De vrouw in de efa **(= een korenmaat)**



(n.a.v. Zacharia 5:5-11)

In Zacharia 5 vers 5-11 lezen we over het 7^{de} visioen dat de profeet Zacharia ontving:

- *“En de Engel Die met mij sprak, trad naar voren en zei tegen mij: Sla toch uw ogen op en zie wat daar tevoorschijn komt. Ik zei: Wat is dat? Hij zei: Dat is een efa ¹ die tevoorschijn komt. Hij zei: Dat is het oog (letterlijk: hun oog, of: hun ongerechtigheid) dat over hen waakt in heel het land. **En zie, een loden deksel werd opge-licht, en er was een vrouw, die midden in de efa zat.** En Hij zei: Dit is vrouwe Goddeloosheid (SV: deze is de goddeloosheid). Hij wierp haar terug midden in de efa en Hij wierp het loden gewicht op de opening ervan. Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie, twee vrouwen kwamen tevoorschijn met de wind onder (SV: in) hun vleugels. Zij hadden vleugels als de vleugels van een ooievaar en zij tilden de efa op tussen de aarde en de hemel. Toen zei ik tegen de Engel Die met mij sprak: Waar brengen zij deze efa heen? Hij zei tegen mij: Naar het land Sinear om voor haar een huis te bouwen. Is het*

¹ Een efa = Een korenmaat. Een vat of mand om, normaal gesproken, droge koren in te bewaren of in af te meten, vermoedelijk met een inhoud van zo'n 20 tot 45 liter. Hier betekent het volgens sommigen: de maat van de straf van God waarmee Hij de zonden straft, naar de mate of maatstaf van Zijn gerechtigheid. (noot AK)

gereed, dan wordt zij daar op haar voetstuk geplaatst (= op haar goddeloos fundament geplaatst, om geoordeeld te worden).” (HSV)



Zacharia zag “een vrouw” die gezeten was in een grote korenmaat, in het Hebreeuws een “*efa*” genaamd. Hoe zouden we de (geestelijk) betekenis hiervan kunnen verstaan, indien wij geen uitlegger hebben? **De grote Uitlegger van verborgenheden is de Heilige Geest.** Zacharia wandelde als het ware, geleid door de Heilige Geest, door een tijd die toen nog ver in het verschiet lag. Hij kende Hem als “*de Engel Die met mij sprak*”, een Oudtestamentische manifestatie van de Heilige Geest. Deze “*Engel*” schonk de profeet

machtige openbaringen. En zo wil de Heilige Geest ook vandaag de dag doen aan ALLEN die ernaar verlangen om VOL te zijn van Hem.

“Wordt vervuld – gebiedende wijs! – met de (Heilige) Geest” staat er in Efeze 5:18b !

Wanneer wij, net als Zacharia, onze ogen willen OPHEFFEN (en dus afwenden van al het aardse), **zal de Geest ons in deze tijd wondere dingen tonen.** Want in “*de tijd van het einde*” wordt de verzegeling (waarover wij in Openbaring 6 en 8 meer kunnen lezen ²) verbroken:

- *“Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis (= het inzicht over deze woorden) zal toenemen.”* (Dan. 12:4, HSV)

Zie toe, dat u gelijke tred houdt met de Heilige Geest in deze dagen! Hij is uitgegaan om een Bruid voor Jezus te zoeken.³ Wie zullen tot die Bruid kunnen behoren anders dan degenen die door de Heilige Geest geleid willen worden? Zij die zich laten leiden door de Heilige Geest, zelfs

² Zie eventueel onze ‘vers voor vers’ studies van ***Het Boek Openbaring***, [hoofdstuk 6](#) en [hoofdstuk 8](#), van CJH Theys en/of [hoofdstuk 6](#) en [hoofdstuk 8](#), van E. van den Worm. (noot AK)

³ Zie event. onze studie “***Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde***” van E. van den Worm. (noot AK)

al brengt Hij hen op plaatsen en in omstandigheden die zij (dat is: hun vlees) niet verkiezen. Hoor wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft in dit 7^{de} (eindtijd)visioen van Zacharia.⁴ **Het getal 7 heeft met HEILIGHEID en ‘oordeel over de ongerechtigheid’ te maken. Het is het getal van Goddelijke HEILIGHEID.**

Het hedendaagse leven op aarde

Door de profeet Zacharia werd dus een grote “*efa*” gezien, een korenmaat of maatbeker voor droge waren, voor levensmiddelen. Vreemd, raadselachtig. Maar een verklaring volgt onmiddellijk in Zacharia 5 vers 6b: “*Dat is het oog* (letterlijk: *hun oog*, of: *hun ongerechtigheid*) *dat over hen waakt in heel het land*”. Onder dit “*land*” dienen we **de gehele aarde** te verstaan, want dat is de ruimere betekenis van het Hebreeuwse woord “*erets*” dat hier gebruikt wordt, waarvan ook ons woord “*aarde*” is afgeleid. De Heilige Geest zegt hier dat zo het leven op aarde zal kunnen worden uitgebeeld in de tijd die Hij bedoelt. Dit zal dan de aanblik – “*het oog*” – van de wereld zijn. Een teken, een kenmerk wordt ons hier gegeven. En dit

⁴ Zie eventueel onze studie “[De eindtijd-profetieën van de profeet Zacharia](#)” en/of “[De visioenen van Zacharia \(en de – geestelijke – betekenis ervan voor de Bruidsgemeente\)](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

leidt naar ONZE tijd! De gehele aarde wordt hier uitgebeeld door een maatbeker voor levensmiddelen.

Alle eeuwen door heeft de meeste bedrijvigheid hier op aarde te maken gehad met de voorziening in het (dagelijks) levensonderhoud en met het leven in het algemeen. Maar in onze dagen kunnen wij wat dit betreft gerust spreken van een **“maatvergroting”**. Het huidige mensengeslacht heeft een ongekeerde en ongetemde levenswil en levensdrang. Eén zorg vervult allen vandaag de dag: wij willen leven, wij willen alles uit het leven halen wat erin zit. Verdwenen is de zweem van tevredenheid die vroegere generaties nog bezaten met betrekking tot het leven en de levensomstandigheden. Heden ten dage echter toont de wereld – en vooral de westerse wereld – de aanblik van mensen die onvermoeibaar blijven jagen naar steeds meer rijkdom, weelde, plezier en genot, zonder ooit verzadigd te raken. Onze Here Jezus had dezelfde dingen op het oog toen Hij zei, dat die tijd grote overeenkomsten zou vertonen met *“de dagen van Noach”* en met *“de dagen van Lot”*, die in de wereld van Sódóm en Gomorra leefde:

- *“En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij na-*

men ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.” (zie Luk. 17:26-30, HSV)

Hij sprak over een wereld waarin de mensen zich onder meer boven de normale proporties zouden overgeven aan eten en drinken. Een wereld waarin bijvoorbeeld ook een serieuze zaak als het huwelijk tot een wegwerp-artikel zou worden. “Huwten” als tijdverschijnsel, zoals door de Heer aangegeven, duidt uiteraard niet op het normale huwelijk; het is de aanduiding van een tijd waarin de mensen zullen huwen, scheiden en weer huwen, enz., alsof dit de gewoonste zaak van de wereld is, en bovendien een tijd van “alternatieven” voor het huwelijk, zoals het ongehuwd samenwonen en dergelijke. Bij *“zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven”* kunnen we ook lezen: “voor een huwelijk uitgeven”. Al deze dingen hebben te maken met de moder-

ne opvattingen over het leven, voortkomend uit een verwrongen en verkeerd denken. Wel de lusten, maar niet de lasten. Een geslacht dat niet (meer) wil worden aangesproken op zijn daden. Een geslacht dat onverantwoordelijk en onwaardig leeft. **Het is het geslacht dat rijp is voor het oordeel** (Gods oordeel, wel te verstaan). Dit is de wereld van ONZE dagen.

De goddeloosheid

Overigens is het waar dat onze Schepper het ons juist gunt dat wij waarlijk leven. Hij wil niets liever dan dat wij gelukkig zijn en aan niets tekort hebben. Maar dan zullen we niet voorbij mogen gaan aan wat Hij gesproken heeft. **Het WARE LEVEN is in de Zoon! In de Zoon van God.** *“Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet”* (1 Joh. 5:12). De meeste mensen willen daar echter niets van weten. Ze denken dat het ware leven te vinden is in de bevrediging van onze begeerten. Daarom heeft het hele leven op aarde vandaag de dag het karakter gekregen van **één grote afgodendienst**. En daarom zag Zacharia in zijn visioen nog iets anders:

“En zie, een loden deksel werd opgelicht, en er was een vrouw, die midden in de efa zat. En Hij zei: Dit is vrouwe Goddeloosheid (SV: deze is de

goddeloosheid)” (Zach. 5:7-8, HSV).

Het leven hier op aarde is voor velen één en al goddeloosheid! Dit is de aanblik van de huidige wereld. Hoererij, oneerlijkheid, moord en doodslag, geldzucht, zoeken naar genot en vertier, eten, drinken, feestvieren, enz., enz. Het is **één grote poel van ongerechtigheid en goddeloosheid**. Steeds lossen worden de zeden, steeds perverser, steeds onbeschaamder de gruweldaden. En het ziet ernaar uit dat deze stroom van ongerechtigheid niet meer is in te dammen of te stuiten; maar, dat het tot een uitbarsting van vuiligheid komt, die zijn weerga niet heeft en die alles, al het leven op aarde, zal overspoelen en meesleuren. Ja, het ziet ernaar uit dat satan straks de grote overwinnaar is. Maar dat zal – gelukkig – niet gebeuren. **Weliswaar zal al het onkruid tot volle wasdom komen, maar dan is daar ook het oordeelsvuur!**

Het oordeel komt

Dit 7^e visioen van Zacharia is echter ook een vertroostend visioen! Ondanks dat die dreigende overwinning van het kwaad hier ook wordt beschreven. In Zacharia 5:8 staat dat de Heilige Geest die vrouw, die de verpersoonlijking is van de goddeloosheid, (terug)wierp in het midden van de maatbeker. Wat dus betekent dat die

vrouw eruit wilde springen. Het zal haar echter niet gelukken. Zover zal het niet komen. Ze wordt teruggeworpen. God heeft alles in Zijn hand. In 2 Thessalonicenzen 2:7 staat geschreven:

- *“Want het geheimenis van de wetteloosheid (SV: de verborgenheid van de ongerechtigheid) is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu (nog) weerhoudt, totdat Hij uit het midden verdwenen is.”*

Het is de Heilige Geest, de Engel die met Zacharia sprak, die het kwaad nog tegenhoudt en beteugelt!

Nog meer toont het visioen. Al die ongerechtigheid en degenen die haar bedrijven (onder wie veel zogenaamde gelovigen), gaan naar de plaats van het oordeel. In Zacharia 5:9-11 wordt beschreven dat de efa, met daarin de vrouw, wordt gebracht naar Sinear, dat is: Babel. Die vrouw is de grote hoer van Openbaring 17,⁵ de moeder van alle hoererij (ofwel: afgodendienst, het – in geestelijke zin – vreemd gaan met of achterna lopen van andere goden) en goddeloosheid op aarde. Zij wordt “gesteld op haar goddeloos fundament” om geoordeeld te worden

⁵ Zie eventueel onze studie [“De valse staatskerk van de laatste dagen – De grote hoer van Openbaring 17”](#), van E. van den Worm. (noot AK)

(zie Zach. 5:11). **Het oordeel over Babel, de goddeloze wereld en de valse kerk,⁶ is nabij.** Het begin is er in onze dagen al. Tronen en heerschappijen wankelen en vallen.

Geloof en volharding

Hoe moeilijk echter is het voor Gods kinderen om juist nu, in deze (ook geestelijk) zware tijden, de Here trouw te blijven. En dan bedoelen wij waarlijk trouw, zonder compromissen met de wereld en het vlees, zonder een knieval te maken voor de tijdgeest. Ja, dit wordt steeds moeilijker. Te meer daar er ook zoveel geestelijke verwarring is in onze dagen. Vele misleiders en valse profeten zijn uitgegaan. **Dit brengt ons tot de eigenlijke boodschap van Zacharia's profetisch visioen.** Want het gebeuren waarvoor hier de aandacht wordt gevraagd is, dat er "*twee vrouwen*" komen die vleugels als van een ooievaar hebben, en die tillen die maatbeker, met de goddeloosheid erin, op en voeren haar met snelle wiekslag naar de plaats des oordeels (zie Zach. 5:9).

⁶ Zie noot 5.



Velen zullen zich afvragen wie deze vrouwen zijn of wat zij voorstellen? Zij hebben “vleugels als van een ooievaar”. De ooievaar is volgens de wet van God een onrein dier. Het Hebreeuwse woord voor ooievaar heeft echter ook de betekenis van “godvrezende”. Wij hebben hier een wondervolle uitbeelding van zondaren, onreine zielen, die gereinigd zijn geworden door het Bloed van Jezus en die zich bovendien laten leiden door de Heilige Geest. Want Deze (Geest) is hier ook de “wind” die in/onder die vleugels is, waardoor deze heiligen gedragen en meegevoerd worden. Deze “ooievaarsvleugels” duiden op de heiligen, alle GETROUWE kinderen Gods. Maar wat zijn dan die twee vrouwen die als het ware het in-

strument in Gods hand zijn om het oordeel over de goddelozen en de schijnheiligen naderbij te brengen? In Openbaring 13:10 vinden wij het antwoord:

*“Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. **Hier is de volharding** (SV: **lijdzzaamheid**) **en het geloof van de heiligen.**”* (HSV)

In het eerste deel van deze Bijbeltekst wordt ook over het oordeel gesproken. Zij die anderen in de gevangenis hebben geleid, zullen nu zelf in de gevangenis gaan. Zij die anderen gedood hebben, zullen nu zelf gedood worden. Vervolgens wordt er dan aan toegevoegd: *“Hier is de volharding en het geloof van de heiligen”*. Waarmee aangeven wordt, dat het geduldig en gelovend **VOLHARDEN** van de heiligen uiteindelijk het oordeel zal brengen over de goddelozen. Voor onze God is dit kennelijk zeer belangrijk. Hoe dikwijls is het niet gezegd, dat God niets doet dan op het gebed van Zijn kinderen! Hij wacht totdat wij onze plaatsen innemen en de gebedslast opnemen. Hij wacht echter ook op de openbaring van die twee in ons midden: de **VOLHARDING** en het **GELOOF**. Zij zijn het enige antwoord op de zwaarigheid van de (eind)tijd waarin wij leven. **Wij moeten volharding en ge-**

loof leren. Door het geloof zullen we niet ontmoedigd worden door wat we zien. Door de volharding (of: lijdzaamheid) zullen we de zwaarigheden van deze laatste dagen kunnen verdragen en aankunnen. Deze “*twee vrouwen*” uit Zacharia’s 7^{de} visioen zijn een type of beeld van die VOLHARDING en het (ware) GELOOF. Dit is waartoe de Geest van God ons in deze dagen wil leiden en waarmee Hij ons niet slechts opvoert tot die staat van volkomen heiligheid die Christus’ Bruid⁷ zal bezitten (die vrouwen werden door de wind – dat is door de kracht en inwoning van Gods Geest in hen – opgenomen), maar waarmee Hij ons ook maakt tot middelen in Zijn hand om het oordeel over alle zonde naderbij te brengen en zelfs te bespoedigen.

Wanneer wij standhouden in de kracht van de Here, zullen wij niet ten ondergaan, maar overwinnen. Het standhouden van de heiligen zal de komst van het Koninkrijk van God bespoedigen.

Verstaan wij wat de Geest HEDEN tot de Gemeente zegt?

H. Siliakus

Uitgewerkt door A. Klein

⁷ Zie noot 3.