

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

www.eindtijdbode.nl

Het vuur van de smeden



(n.a.v. Zacharia 1:18-21)

H. Siliakus

Enigszins bewerkt door A. Klein

Verwarring en dwaling

Nog altijd is de belofte van kracht dat de Heilige Geest ons IN ALLE WAARHEID zal leiden, vooropgesteld dat wij ons willen laten leiden. **De Heilige Geest zal de getrouwe gelovigen in elk tijdsgewricht bekend maken wat zij moeten doen.** En Hij (= Gods Geest) zal alle geestelijke waarheid levend maken voor hen.

In Zacharia 1 lezen wij dat de profeet “4 horens” zag, die het volk des Heren verstrooiden.



Maar daarna zag hij ook “4 smeden”, die op hun beurt deze “horens van de heidenen” neerwierpen.



“Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie: 4 horens. En ik zei tegen de Engel Die met mij sprak: Wat betekenen deze horens? En Hij zei tegen mij: Dat zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Vervolgens liet de HEERE mij 4 smeden zien. Toen zei ik: Wat komen die doen? Hij zei: Dat waren de horens die Juda verstrooid hebben, zozeer dat niemand zijn hoofd kon opheffen. Maar dezen (de 4 smeden) zijn gekomen om hun schrik aan te jagen en om de horens van de heidenvolken neer te werpen, die de hoorn opgeheven hebben tegen het land Juda om het te verstrooien.” (Zacharia 1:18-21, HSV)

Dit was het tweede visioen dat Zacharia ontving ¹ en net als het eerste heeft het (ook) betrekking op de treurige geestelijke toestand van de Gemeente des Heren in de laatste dagen. Doch ook hier gloort hoop. Nooit eerder was er zoveel verwarring en verstrooiing onder de christenen en zoveel dwaling en afwijking van de (Bijbelse) Waarheid. Toch toont God hier, dat dit niet het einde zal zijn. Een glimp van iets nieuws laat Hij ons zien. Daarom is het juist nu zo belangrijk dat wij ons door de Heilige Geest willen laten leiden. Die zal ons IN ALLE WAARHEID leiden. **Hij leert ons om NU onze ogen op te heffen**, zoals ook Zacharia deed (zie 1:18a), wat niet samen kan gaan met allerlei bezigheden, zo zult u begrijpen. Wanneer wij vandaag de dag zoveel bedrijvigheid zien in allerlei soorten van christelijke arbeid (of wat ervoor door moet gaan), hebben wij dit mede te zien als een duidelijke vingerwijzing. Er wordt vandaag veel “gebouwd”, ondernomen, ook in de christelijke Gemeente. De dagen van Noach zijn weergekeerd (lees Lukas 17:18). Maar het Woord van God wordt op grote schaal

¹ Boze mensen = Hier: Door de boze (= satan) geïnspireerde mensen. (noot AK)

gehinderd in zijn loop; boze ² en ongeschikte mensen hebben op vele plaatsen “de touwtjes in handen”. Waarachtige kinderen Gods zouden juist nu moeten verstaan, dat de Here hen roept tot de priestertaak bij uitnemendheid: **het gebed!** In 2 Thessalonicenzen 3:1-2 leest u wat van u gevraagd wordt: “...bid voor ons dat het Woord van de Heere zijn loop mag hebben en verheerlijkt mag worden, zoals ook bij u, en dat wij verlost mogen worden van de slechte en boosaardige (sv: ongeschikte en boze) mensen. Want niet allen hebben het (ware / juiste) geloof.” (HSV)

Hef uw hoofd en ogen op! Onze Here Jezus Zelf, sprekende over de dagen voor Zijn wederkomst, heeft gezegd: “Wanneer nu deze dingen (de “tekenen” beschreven in Lukas 21:25-26) beginnen te geschieden, **kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is**” (Lukas 21:28, HSV). **Leef met uw ogen hemelwaarts gericht, bid en verwacht!** Wanneer wij in gehoorzaamheid doen wat van ons gevraagd wordt, namelijk “de ogen opheffen”, zal de Here ons ook doen “zien”! God Zelf toonde aan Zacharia wat ge-

² Bij interesse in de uitleg van andere visioenen van Zacharia, zie onze studie “[De eindtijd-profetieën van de profeet Zacharia](#)”, van E. van den Worm. (noot AK)

schieden zou. Hij zal het ook ons tonen, wanneer wij de verlossing van Sion verwachten en daarvoor bidden.

Vier horens

Vier horens – geestelijke boosheden, duivelse machten – zijn uitgegaan en hebben zo huisgehouden onder Gods volk, dat het verstrooid is, nauwelijks meer als een eenheid bestaat, hoe genaamd alle samenhang en geestelijke verbondenheid heeft verloren. Er is zelfs sprake van ter aarde nederliggen in vers 21 (van Zacharia 1). Niemand hief zijn hoofd op, wat spreekt van een toestand van geestelijke dood of schijndood. Een beeld dat ons doet denken aan Mattheüs 25, waar we lezen over “de nederliggende, slapende maagden”.³ In het voorafgaande, eerste visioen van Zacharia (1:8) was al sprake van de diepgezonden geestelijke toestand van Gods volk. Hier, in het tweede visioen, wordt er opnieuw naar verwezen. De “4 horens” zijn de 4 ongedierten, waarover een ander profeet, namelijk Joël, schrijft. Het zijn geesten van slaap (1), van dwa-

³ Zie onze studie “[De 5 wijze en de 5 dwaze maagden \(en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd\)](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

ling (2), van beneveling of bedwelming (3) en van verharding (4). Zij hebben de Gemeente des Heren (Gods volk in geestelijke zin) vandaag de dag in hun wurgende greep en verwoesten alle waarachtig geestelijk leven in de gemeenten (zie voor een uitgebreider behandeling: “Crisis van de eindtijd”, een studie over het boek Joël).⁴

De hemelse Smid

Doch de Heer laat ons nog iets anders zien: “4 smeden”, krachtige liederen, vakmannen uit wier handen voortkomt wat wij “werkstukken” kunnen noemen. Deze smeden zullen die machten, voorgesteld door de horens, te-neerwerpen! **Er komt een geestelijk ontwaken!** Het gaat hier om 4 krachtige werkingen van de Heilige Geest in de laatste dagen. De Heilige Geest in 4 verschillende gedaanten. In Galaten 5:5 schrijft de apostel Paulus: “*Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de gerechtigheid waarop wij hopen.*” (HSV)

Door de werkingen van de Heilige Geest zal er in de laatste dagen een volmaakt rechtvaardig

⁴ Zie onze studie “[Crisis van de eindtijd](#)” van H. Siliakus. (noot AK)

ge Gemeente ontstaan. ⁵ Dit zal het “werkstuk” zijn van de “hemelse Smid”! Ook zegt Paulus nog: *“Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel (= het Woord) aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt”* (2 Korinthe 3:18, HSV). Het is de Heilige Geest, Die ons aan Christus’ beeld gelijkvormig maakt. Met in gedachten die 4 groepen van boze geesten, die de Gemeente ruïneren, kunnen wij deze ene Geest (Gods Geest, de Heilige Geest) ook onderscheiden als zich openbarende in 4 gedaanten. Vandaar niet één, maar 4 smeden. Natuurlijk heeft Gods Geest, Die menigvuldig is in Zijn werkingen en openbaringen, nog veel meer gedaanten en namen. Maar hier worden 4 zeer belangrijke van deze openbaringen in demonstratie gezien.

De Heilige Geest is de GEEST VAN OPWEKKING (1): De Geest Die de dorre doodsbeenderen opwekt, Die waarachtig geestelijk leven brengt. **Hij is de GEEST VAN DE WAARHEID**

⁵ Zie onze studies [“De werkingen van de Geest in de eindtijd”](#) en/of [“De volmaaktheid in Christus op aarde, in de eindtijd”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

EN VAN OPENBARING (2): Hij leidt ons op het rechte spoor, dat voert naar het doel van de roeping Gods, de volmaaktheid. **Hij is ook de GEEST VAN DE GEBEDEN EN DE GENADE (3):** De Geest, Die ons alle aards-gezindheid, ook in het dienen van God, leert afleggen. Die ons leert ons uit te strekken naar dat *“goud, gelouterd door het vuur”* van de hemelse Smid (zie Openbaring 3:18a). **Hij is tenslotte de GEEST VAN OVERTUIGING (4):** *“En als Die gekomen (of: gezonden) is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel”*, heeft Jezus gezegd (Johannes 16:8, Hsv). Hij zal straks nog vele “laatsten” tot bekering leiden en binnen brengen in de Bruiloftszaal. Hij zal de oprechten brengen tot de eenswillendheid (= het één van wil zijn) met Jezus.

Laat u invoegen

Johannes, de eenzame prediker die eertijds de weg voor Jezus baande, zei van Hem: **“Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur”** (Mattheus 3:11b). Het was de stem van een roepende in de woestijn; maar... wie luisterde naar hem? Het vuur van de 4 smeden van Zacharia's tweede visioen is het vuur van de komende opwekking. Maar het is bovenal uitbrandend, verte-

rend vuur. Het brengt oordeel over alle geveinsden en over hen, die zich verhardden, maar **het zal volmaken degenen die oprecht zijn**; gelouterd zullen zij eenmaal tevoorschijn treden. Meer werd destijds niet getoond aan Zacharia. Maar wij zijn gehouden (= verplicht) om onszelf af te vragen, of wij ons wel laten invoegen in de Bruidsgemeente, die de Geest reeds bezig is bijeen te brengen.
