

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

www.eindtijdbode.nl

Wachters

als teken

van de tijd



Het leiderschap tijdens de toekomstige OPWEKKING

Weinig werd er tot op heden geschreven over het leiderschap tijdens **de grote, wereldwijde geestelijke opwekking**, die wij – op grond van het getuigenis in de Bijbel – verwachten in het laatste der dagen.

Dit leiderschap zal –uiteraard– geheel in handen zijn van God de Heilige Geest (als de 3^{de} Openbaringsvorm van God ¹ – AK). Maar... **de Heilige Geest bedient Zich van mensen, van geroepen dienstknechten van God**. Wij spreken dan van

¹ In Deut. 6:4 staat: **“Luister, Israël! De HEERE, onze God; de HEERE is één** (of: **de enige, dus één Persoon!**” (HSV).

Dit wordt ook onderschreven door het feit, dat de beide cherubs en het verzoendeksel uit één brok goud moesten worden gesmeed (= geslagen) (zie Exodus 25:18). De beide cherubs en het verzoendeksel beelden onze almachtige God in Zijn drie openbaringsvormen uit. De cherubs beelden de Vader en de Heilige Geest uit, en het verzoendeksel beeldt het Lam, de Zoon van God uit. **Gods wezen is een EENheid. Hij is één Wezen, één Persoon**. De leer, dat God uit drie personen bestaat, is een dwaling. Het is dus beter te spreken van de 3 Openbaringsvormen van God, te weten:

1. de 1^{ste} Openbaringsvorm van God: de Vader,
2. de 2^{de} Openbaringsvorm van God: Jezus, de Zoon,
3. de 3^{de} Openbaringsvorm van God: de Heilige Geest.

Net zoals wij mensen ook bestaan uit: lichaam, ziel en geest.

- Zie eventueel onze studie: **“De natuurlijke mens en de Heilige Geest”** van CJH Theys. (noot AK)

“gezalfden” (= door God gezalfd met de Heilige Geest). Vrijwel het enige concrete wat over dit leiderschap bekend is, is dat het tot uiting zal komen in een nieuw twaalfvoudig apostelschap. De 12 sterren die het diadeem vormen op het hoofd van de vrouw van Openbaring 12 ² – als zijnde Zijn Bruid ofwel de Bruidsgemeente – verwijzen naar “de 12 apostelen van de Spade Regentijd” (= de grote opwekking van de laatste dagen, deze wordt ook genoemd “de Spade Regen-opwekking” ³ – de opwekking van “de eerste dagen”, beschreven in het boek Handelingen, is “de Vroege Regen-opwekking” ⁴).

² Zie eventueel ons artikel [“Een ANDER geluid – Wie is de VROUW uit Openbaring 12 ?”](#) van A. Klein en/of onze studie [“Openbaring 12 vers 1, 2, 3, 4, 5 \(+ gratis UITLEG\)”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

³ De Spade Regen-opwekking = De (grote en laatste) opwekking NA de **UITSTORTING** van de Heilige Geest **in de eindtijd** – zie Joël 2:23b en 28-29. En deze OPWEKKING is nodig om nog vele zielen te kunnen winnen voor Christus’ wederkomst (zie o.a. Matth. 24:14).

Zie ook nog ons artikel [“De ‘Spade Regen opwekking’”](#) (in smartphone formaat), van H. Siliakus. (noot AK)

⁴ De Vroege Regen-opwekking = De **UITSTORTING** van de Heilige Geest op **de Pinksterdag** (zie Handelingen 2), nodig voor het ontstaan van de Nieuwtestamentische Gemeente. (noot AK)

Ook het feit dat er in Openbaring 4:4 ⁵ sprake is van 24 ouderlingen – die tezamen de gehele Gemeente van Christus vertegenwoordigen – is een aanwijzing dat wij nog het optreden tegemoet mogen zien van een tweede groep van 12 apostelen, van hetzelfde formaat als de eerste 12 apostelen.

- *“En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd.”* (Openb. 4:4) ⁶

Profetische parallelie brengt ons ertoe te verwachten dat er ook onder die laatste 12 apostelen een verrader zal worden gevonden: de man die voorbestemd is de **antichrist** te worden (Ruben en Judas zijn prototypen van hem). Een ander zal zijn plaats innemen; één die, naar de gelijkenis van Paulus, waarschijnlijk groter zal zijn dan de andere 11 apostelen. Maar veel meer dan hier beschreven werd, werd over het leiderschap tijdens de grote laatste opwekking tot nog toe niet gezegd.

⁵ Zie eventueel onze studie [“Openbaring 4 vers 1, 2, 3, 4 \(+ gratis UITLEG\)”](#) van E. van den Worm en/of van CJH Theys: [“Openbaring 4 vers 1-4”](#). (noot AK)

⁶ Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

Wachters in de profetie

De leemte die wij hiermee gesignaleerd hebben, wordt opgevuld wanneer wij de profetieën van Jesaja 52 en Jesaja 62 bestuderen. In het eerstgenoemde hoofdstuk lezen wij in vers 8:

- *“Een stem, uw wachters verheffen hun stem, tezamen juichen zij, want zij zullen het zien, oog in oog, als de HEERE terugkeert naar Sion (SV: als de Heere Sion wederbrengen zal).”* (Jes. 52:8)

Wie met deze “wachters” bedoeld worden, wordt ons duidelijker, wanneer wij Jesaja 62:6 opslaan:

- *“Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de HEERE doet denken, gun u geen rust (SV: laat geen stilzwijgen bij ulieden wezen).”*

Sion of Jeruzalem is hier, zoals zo vaak in de profetie, een beeld van de Gemeente. De inwoners van Jeruzalem kunnen wij beschouwen als de leden van de Gemeente. Tot deze inwoners, deze leden van de Gemeente, zegt God: “Ik heb u wachters gegeven en reken erop dat zij hun mond niet zullen houden”!

In Efeze 4:11 staat geschreven:

- *“En Hij (= Jezus Christus) heeft **sommigen** gegeven als apostelen, anderen (SV: sommigen) als profeten, weer anderen (sommigen) als evangelisten en nog weer anderen (en sommigen) als herders en leraars.”*

Dit zijn de “wachters” over wie Jesaja spreekt!

Wat tot deze wachters – door God – wordt gezegd (“spreek, waarschuw, gelegen of ongelegen”), doet dan ook sterk denken aan wat de Nieuwtestamentische predikers bevolen wordt in 2 Timotheüs 4:2,

- **“Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht”.**

“Wachters” zijn allen die in de – door God gegeven – bediening staan van apostel, profeet, evangelist, herder en leraar.

Jeruzalem, als type van de Bruidsgemeente

Jeruzalem (of Sion) is in de hoofdstukken 52 en 62 van Jesaja echter niet het type van de Gemeente in het algemeen, maar meer in het bijzonder van **de volmaakte Gemeente van de laatste dagen, de Bruidsgemeente**. Aanwijzingen voor deze identificatie vinden wij in:

- Jesaja 52:1, *“Ontwaak, ontwaak, bekleed u met uw kracht, Sion, trek uw mooiste kleren aan, Jeruzalem, heilige stad! Want voortaan zal in u geen onbesnedene of onreine meer komen.”*
Er zal geen onreine en geen onbesnedene meer in deze Gemeente zijn;
- Jesaja 62:1, *“Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans, en haar heil als een brandende fakkel.”*

Een Gemeente, heerlijk in haar volmaaktheid; waarlijk “een stad op een berg liggende”, het “licht der wereld” (vergelijk Mattheüs 5:14 – “*U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn*”);

- Jesaja 62:2, “*De heidenvolken zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw luister (SV: uw heerlijkheid); u zult met een nieuwe naam genoemd worden, die de mond van de HEERE bepalen (SV: uitdrukkelijk noemen) zal.*”

“Een nieuwe naam” wordt in Openbaring 3:12b ook beloofd aan Filadelfia, type van de Bruidsgemeente: “...*En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem* ⁷, *dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.*”;

- Jesaja 62:4-5, “*Tegen u zal niet meer gezegd worden: verlatene, en tegen uw land zal niet meer gezegd worden: woestenij (SV: het verwoeste), maar u zult genoemd worden: Mijn welgevallen is in haar, en uw land: (het) getrouwde; want de HEERE verlangt naar u (SV: heeft een lust aan u), en uw land zal getrouwd worden. Want zoals een jongeman trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen trouwen met u;*

⁷ Zie eventueel onze studie “[Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam van God, het lichaam van Christus](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, **zo zal uw God Zich over u verblijden.**”

Een Gemeente in de positie van een Bruid (vergelijk Efeze 5:27 – “Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou **heilig zijn en onberispelijk**”, sv).

Er is dan ook sprake van de “dochter van Sion” in Jesaja 52:2 en Jesaja 62:11, “Schud het stof van u af, sta op (sv: **maak u op**), zet u neer, Jeruzalem, maak de ketenen (sv: **de banden**) om uw hals los, gevangene, dochter van Sion!” ... “Zie, de HEERE heeft het doen horen tot aan het einde der aarde: Zeg tegen de dochter van Sion: Zie, uw Heil komt, zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich en Zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit.”

De Bruidsgemeente zal uiteindelijk dat deel van de Gemeente zijn die geheel aan de roeping van de Gemeente voldoet. Deze aan haar roeping voldoende Gemeente zal “een sierlijke kroon zijn in de hand van de HEERE” (Jesaja 62:3a). Overeenkomstig wat van een “kloeke huisvrouw” gezegd wordt in Spreuken 12:4a, “Een deugdelijke vrouw (sv: **een kloeke huisvrouw**) is de kroon van haar man...”.

De wegname voorzegt door Jesaja

Deze Bruidsgemeente zal straks, als Jezus wedergekomen is in het verborgen en de Bruiloft

van het Lam heeft plaatsgehad, **weggeleid worden ter bewaring in “de woestijn”**:

- “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen (= 3½ jaar, de periode van de grote verdrukking).” ... “En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd (= 1+2+½ = 3½ jaar), buiten het gezicht van de slang (die dan, voor die 3½ jaar, openbaar is als de antichrist).” (Openbaring 12:6 en 14)

Van deze toekomstige gebeurtenis lezen wij ook in de twee eerder genoemde hoofdstukken van Jesaja. Waarmee bevestigd wordt dat het hier om **de volmaakte Gemeente van de eindtijd** moet gaan. De uittocht van de Bruidsgemeente op het moment dat de wereld het donkerste deel van zijn geschiedenis ingaat – “ter middernacht” – wordt bedoeld en aangekondigd in Jesaja 52:11-12, waar bewoordingen worden gebruikt die de exodus van Israël uit Egypte voor de geest roepen:

- “Vertrek, vertrek, ga daar weg (sv: gaat uit van daar), raak het onreine niet aan, ga uit haar midden weg, **reinig u**, u die de heilige voorwerpen (sv: de vaten) van de HEERE draagt! Maar u zult niet overhaast weggaan, u zult niet als op de vlucht gaan, want **de HEERE zal**

vóór u uit trekken, en de God van Israël zal uw achterhoede zijn.”

Voorts lezen wij ook in Jesaja 62:10-12 over deze wegname ⁸ van de Bruidsgemeente:

- **“Ga door, ga door, de poorten door, bereid de weg voor het volk, verhoog, verhoog de gebaande weg, zuiver hem van stenen, steek een banier omhoog boven (sv: tot) de volken. Zie, de HEERE heeft het doen horen tot aan het einde der aarde: Zeg tegen de dochter van Sion: **Zie, uw Heil komt**, zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich en Zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit. Zij zullen hen noemen: het heilige volk, de verlost van de HEERE, en u zult genoemd worden: Gezochte, Stad die niet verlaten is.”**

Zij zal heten **“het heilige volk”**, ter onderscheiding van al het onheilige en schijnheilige volk dat op de aarde zal leven. Zij zal ook genoemd worden **“de verlost des Heren”**, omdat zij bewaard zal worden uit de Grote Verdrukking. Vers 11 (van Jesaja 62 – *“Zie, uw Heil komt; zie, Zijn loon is met Hem”*, sv) wordt bijna letterlijk herhaald in Openbaring 22:12,

- **“En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.”**

⁸ Zie eventueel ons artikel [**“Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist ?”**](#) van A. Klein.

(noot AK)

Niemand zal durven ontkennen dat deze laatste tekst betrekking heeft op **de wederkomst van de Here**. Dan moet wat in Jesaja 62 geschreven staat ook over gebeurtenissen rond de wederkomst van Jezus handelen.

Roependen in de woestijn

Uitermate belangrijk is het echter om vast te stellen dat deze Bruidsgemeente ook de Gemeente is die de boodschap van Jesaja 62:6 ter harte zal hebben genomen:

- *“Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de HEERE doet denken, gun u geen rust (sv: **laat geen stilzwijgen bij ulieden wezen**).”*

Zij zal zich laten leiden door “wachters”, **door God aangestelde en gezalfde dienstknechten**, onder wiens gezegende bediening zij tot volmaaktheid⁹ zal komen:

- *“Om de heiligen toe te rusten (sv: **Tot de volmaking der heiligen**), tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een (in geestelijke zin) volwassen man, **tot de maat***

⁹ Zie eventueel onze studie “[De volmaaktheid in Christus, op aarde, in de eindtijd](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

van de grootte van de volheid van Christus.”

(Efeze 4:12-13)

Het optreden van deze wachters, onder het toezicht van de 12 apostelen van de Spade (of Late) Regen, zal een duidelijk en voor ieder waarneembaar “teken van de tijd” zijn! Niet in het minst, omdat in de tijd voorafgaande aan de grote Spade Regen-opwekking ¹⁰ hun stem nauwelijks zal worden gehoord. In die voorafgaande tijd – dat is de tijd waarin wij thans leven – zullen andere wachters, andere predikers geliefd en favoriet zijn onder het christenvolk. Predikers die wij gerust “blinde leidlieden” kunnen noemen, want er staat geschreven:

- *“Zijn wachters (die van het volk) zijn allen blind, zij weten van niets. Zij allen zijn stomme honden, zij kunnen niet blaffen (d.w.z.: zij spreken geen harde woorden, want die verdraagt het huidige christenvolk nu eenmaal niet); slaperig liggen zij neer, zij hebben het sluimeren lief. Deze honden zijn vraatzuchtig (sv: zijn sterk van begeerte), zij kennen geen verzadiging. Ja, zij zijn herders die niet tot inzicht weten te komen. Zij allen keren zich naar hun eigen weg, ieder is uit op eigen gewin, niemand uitgezonderd.”* (Jesaja 56:10-11)

Dit is de weinig vleierende beschrijving van predikers die in onze dagen algemeen geliefd zijn. **De werkelijk door God aangestelde wachters**

¹⁰ Zie de uitleg en studieverwijzing bij noot 3.

worden vandaag echter miskend, verguisd, belasterd. Men probeert hen het werken onmogelijk te maken. Zij mogen voor stoelen en banken spreken. Het zijn *“roependen in de woestijn”*:

- *“Een stem van iemand die roept (sv: een stem des roependen) in de woestijn: Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God.”* (Jesaja 40:3)

Maar dit houdt verband met iets, dat in het boek Ezechiël wordt geopenbaard.

De wachter Ezechiël, een wonderteken

Eén van de merkwaardigste bedieningen van mannen Gods uit de Bijbel is wel die van Ezechiël. Twaalf jaren vóór de val van Jeruzalem werd hij, met weinige anderen, als balling al weggevoerd naar Babylonië. Daar, in den vreemde, werd hij **door God geroepen en aangesteld als “wachter”**:

- *“Mensenkind, Ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. Wanneer u uit Mijn mond een woord hoort, moet u hen namens Mij waarschuwen.”* (Ezechiël 3:17)

Eén- en andermaal lezen wij van hem, dat God hem tot een *“wonderteken”* had gesteld:

- *“U moet het (= de gereedschap of bagage voor vertrek uit hun midden) voor hun ogen op uw schouder dragen. In het donker moet u het naar buiten brengen. Uw gezicht moet u bedekken, zodat u het land niet kunt zien, want Ik heb u als won-*

derteken gegeven voor het huis van Israël.” ...
“Zo zal Ezechiël voor u een wonderteken zijn: geheel zoals hij gedaan heeft, zult u doen. Wanneer het komt, zult u weten dat Ik de Heere HEERE ben.” (Ezechiël 12:6 en 24:24)

Tot driemaal toe moest Ezechiël een boodschap van God doorgeven door zelf iets uit te beelden:

- “En u, ga op uw linkerszij liggen en leg daarop de ongerechtigheid van het huis van Israël. Zo veel dagen als u erop ligt, zult u hun ongerechtigheid dragen. En Ik leg u de jaren van hun ongerechtigheid op overeenkomstig het aantal dagen: 390 dagen dat u de ongerechtigheid van het huis van Israël dragen zult. Hebt u dit voltooid, dan moet u vervolgens op uw rechterszij gaan liggen. Dan zult u 40 dagen de ongerechtigheid van het huis van Juda dragen. Voor elk jaar leg Ik u een dag op.” (HSV) ... “Daarom gij, mensenkind, maak u gereedschap (HSV: **bagage**) van vertrekking; en vertrek bij dag voor hun ogen; en gij zult vertrekken van uw plaats tot een andere plaats voor hun ogen; misschien zullen zij het merken, hoewel zij een weerspannig huis zijn. Gij zult dan uw gereedschap bij dag voor hun ogen uitbrengen, als het gereedschap van degenen, die vertrekken; daarna zult gij in den avond uitgaan voor hun ogen, gelijk zij uitgaan, die vertrekken. Doorgraaf u de wand voor hun ogen, en breng daardoor uw gereedschap uit. Voor hun ogen zult gij het op de

schouders dragen, in donker zult gij het uitbrengen; uw aangezicht zult gij bedekken, dat gij het land niet ziet; want Ik heb u het huis Israëls tot een wonderteken gegeven. En ik deed alzo, gelijk als mij bevolen was; ik bracht mijn gereedschap uit bij dag, als het gereedschap van degenen, die vertrekken; daarna in de avond doorgroef ik mij de wand met de hand; ik bracht het uit in donker, en ik droeg het op de schouder voor hun ogen.” ... “Mensenkind! zie, Ik zal de lust uwer ogen van u wegnemen door een plaag; nochtans zult gij niet rouwklagen, noch wenen, en uw tranen zullen niet voortkomen. Houd stil van kermen, gij zult geen dodenrouw maken, bind uw hoed op u, en doe uw schoenen aan uw voeten; en de bovenste lip zult gij niet bewinden (HSV: u mag uw baard en snor niet bedekken), en zult der lieden brood (HSV: het brood dat mensen u brengen) niet eten. Dit sprak ik tot het volk in de morgenstond, en mijn huisvrouw stierf in de avond; en ik deed in de morgenstond, gelijk mij geboden was.” (sv) (Ezechiël 4:4-6 en 12:3-7 + 24:16-18)

Deze merkwaardige manier van verkondigen hield verband met wat God tot Ezechiël gesproken had:

- *“Uw tong zal Ik aan uw gehemelte doen kleven, zodat u stom wordt en u voor hen niet kunt zijn als iemand die bestraft, want zij zijn een opstandig huis!” (Ezechiël 3:26)*

Ezechiël werd afgescheiden van zijn ongehoorzaam volk, zodat hij tot hen niet kon spreken. En tot het kleine groepje metgezellen mocht hij slechts een enkele keer spreken, en dan nog maar weinig. Hoe vreemd en ongelooflijk het ook klinkt, God had hem geroepen om – aanvankelijk – te zwijgen! **Ezechiël is er het voorbeeld van dat er een bediening is van zwijgen.** Voorwaar, dit is één van de moeilijkste bedieningen! Want waar het hart van vol is, daar wil immers de mond van overlopen! Maar als God tot Zijn dienstknecht zegt “ZWIJGEN” (!) en hem niet toestaat toehoorders te hebben, zal de dienstknecht moeten gehoorzamen en berusten. Alzo geschiedde het bij Ezechiël. Het spreekverbod was echter tijdelijk van aard. Er zou een dag komen waarop Ezechiël spreken zou. Dat zou zijn wanneer Jeruzalem door Nebukadnezar met de grond gelijk zou zijn gemaakt:

- *“Wat u betreft, mensenkind, zal het niet zo zijn op de dag dat Ik hun kracht, de luister waarin zij zich verblijden, de lust van hun ogen, de verkwikking (sv: **het verlangen**) van hun ziel, hun zonen en hun dochters, van hen wegneem, dat op die dag iemand die ontkomen is, bij u zal komen om dat uw oren te laten horen? **Op die dag zal uw mond met die van hem die ontkomen is, geopend worden, zodat u zult spreken en niet langer stom zijn. Zo zult u voor***

hen een wonderteken zijn. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben!” (Ezechiël 24:25-27)

Op deze wijze werd de wachter Ezechiël tot een wonderteken, tot een teken van de tijd.

De leraars zijn straks niet meer verborgen

Op gelijke wijze zal het toegaan in de laatste dagen van de tegenwoordige tijdsbedeling. De “Ezechiël-bediening” keert weer! “Ezechiël predikers” moeten vandaag zwijgen of voor stoelen en banken prediken. Dit vraagt van hen vóór alles **zelfverloochening**. Maar er komt ook voor hen een dag waarop zij spréken zullen. Analoog aan de geschiedenis van Ezechiël zal dat zijn, wanneer de christenvolkeren – nazaten van het oude Israël ¹¹ – geestelijk en maatschappelijk kapot

¹¹ Het volk van Israël bestaat uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die later van God de naam Israël kreeg). Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het ‘huis van Israël’ en het ‘huis van Juda’ (de zgn. Joden). Het ‘huis van Israël’ bestaat uit 10 stammen, die in de loop van de geschiedenis **weggevoerd zijn uit het beloofde land Kanaän/Palestina**. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij tot op heden (in het ‘verborgen’, vaak zonder het zelf te weten) wonen. Het zijn vooral de zgn. ‘christelijke’ landen in Noordwest Europa en de landen, waar velen later naar toe zijn gemigreerd, zoals Amerika, Canada, en Australië. Het ‘huis van Juda’ bestaat uit 2 stammen, namelijk het volk van Juda en Benjamin die, in de dagen dat Jezus op aarde was, in het beloofde land Kanaän/Palestina leefde.

zullen zijn en wanneer van de Gemeente (het geestelijke Jeruzalem) nog maar puinhopen overgebleven zijn. Dan zal in vervulling gaan wat opgetekend staat in Jesaja 30:20,

- *“De Heere zal u wel geven brood van benauwdheid en water van verdrukking, maar uw leraren zullen zich niet langer verbergen: uw ogen zullen uw leraren zien.”*

Het ‘huis van Juda’, de zgn. Joden, is dan ook het deel van Israël waarover de verharding is gekomen (zie Rom. 11:25). Het huidige land Israël (waar heden voornamelijk de 2 stammen van het ‘huis van Juda’ – de Joden – wonen) doet thans haar rechten gelden op het land Palestina. Historische rechten, waarvan we ook lezen in de Bijbel. Als de tijd daar is dat het profetisch Woord vervuld wordt, dan kan het niet anders of geheel Israël (alle 12 stammen) zal uiteindelijk in bezit komen van **geheel Kanaän/Palestina** en van de stad Jeruzalem (zie Gen.15:18). Abrahams nakomelingen zouden volgens de Goddelijke belofte het land Kanaän bewonen. Dat land zou zich uitstrekken van de beek van Egypte (een kleine rivier ten oosten van de Nijl) tot aan de rivier de Eufraat. Voor ons zijn het tekenen dat we in de (Bijbelse) ‘laatste dagen’, vlak voor de wederkomst van Jezus, leven. Daarom is het juist in deze tijd belangrijk om na te gaan wat de Bijbel over deze dingen zegt.

- Zie eventueel op onze website het artikel [“ANDER nieuws over Israël – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammen”](#) van A. Klein.
- Over dit boeiende onderwerp kan ik het volgende boek aanbevelen: **“De geschiedenis van Kelto-Saksisch Israël”**, zie voor meer info hierover: <http://vlichthus.nl/de-geschiedenis-van-kelto-saksisch-israel/> (noot AK)

De ware, van God gegeven wachters (predikers) zullen lang verborgen blijven. Eerst zal de Gemeente een tijd van benauwdheid – dat is echter niet de Grote Verdrukking; deze komt pas later – van afbraak en van ontluistering moeten door-maken (vergelijk Ezechiël 24:25 ¹²). Doch daarna zullen **de door God aangestelde leraars** openbaar worden, als een “teken van de tijd”, als een “*wonderteken*”. Immers, **dàn zal ook de grote, wereldwijde opwekking uitbreken** – dáárvan zijn de wachters tijds-tekenen – onder de “ont-komenen”, een totaal ontredderd en geruïneerd volk.

Hoezeer is dit alles in overeenstemming met wat Ezechiël 38 en 39 ¹³ ons leren.

Overeenkomstig wat Jezus ook zei over de tijd van het “begin der smarten” zal er eerst een (derde ?) wereldoorlog woeden, en terzelfdertijd (en eerder) zullen er vele misleiders (valse wach-ters) opstaan. Maar nà die tijd van wereldwijde strijd zal God Zijn Geest uitgieten, eerst over de Israël-volkeren (Ezechiël 39:29) en daarna over **alle** vlees (Joël 2:23 in samenhang met vers 28):

¹² Ezechiël 24:25, “Wat u betreft, mensenkind, zal het niet zo zijn op **de dag dat Ik hun kracht, de luister waarin zij zich verblijden, de lust van hun ogen, de verkwikking van hun ziel, hun zonen en hun dochters, van hen wegneem.**”

¹³ Zie eventueel onze studie “[De Russische opmars – De oorlog van Gog en Magog \(volgens Ezechiël 38+39\)](#)” van CJH Theys. (noot AK)

- “Ik zal Mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt de Heere HEERE.” (Ezech. 39:29)
- “En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HEERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late (sv: spade) regen in de eerste maand (= geestelijke Regens als in het begin).” ... “Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal UITSTORTEN op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen (sv: jongelingen = m/v) zullen visioenen zien.” (Joël 2:23 en 28)

Zacharias' mond geopend

Alsdan zal het de van God gegeven wachters vergaan zoals Zacharias, de vader van Johannes de Doper, weleer (bij Jezus' eerste komst). Toen Johannes, de wegbereider des Heren, geboren was, werd de tong van zijn vader Zacharias losgemaakt en hij loofde en verheerlijkte God:

- “En onmiddellijk werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt; en hij sprak en loofde God.” ... “En Zacharias, zijn vader, werd **vervuld met de Heilige Geest** ¹⁴ en profeteerde:
-

Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. En Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, Zijn knecht, zoals Hij gesproken had bij monde van Zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn, namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten, om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaders en te denken aan Zijn heilig verbond, de eed die Hij aan Abraham, onze (voor)vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, Hem zouden **dienen zonder vrees, in heiligheid** ¹⁵ **en gerechtigheid voor Hem alle dagen van ons leven.** En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heere uit gaan om Zijn wegen gereed te maken, en om Zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden, door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de Opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft, om te

¹⁴ Zie eventueel onze studie "[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)" en/of "[De Gever en Zijn Gaven](#)" van CJH Theys. (noot AK)

¹⁵ Zie eventueel onze studie "[Heiligmaking](#)" van E. van den Worm. (noot AK)

verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede.” (Lukas 1:64 + 67-79) ¹⁶

Straks zal er een “volk van wegbereiders” zijn – de Bruidsgemeente. En haar leraars zullen blinken, als de glans des uitspansels. En die er in die wonderbare Spade Regen-OPWEKKING ¹⁷ nog velen tot rechtvaardigheid zullen leiden, zullen schitteren gelijk de sterren, voor eeuwig en altijd:

- ***“De verstandigen (SV: de leraars) zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd”.*** (Daniël 12:3)

De mond van Zacharias zal wederom worden geopend. **Dit is wat Gods Woord ons leert over die grote, nabije opwekking en over het leiderschap tijdens deze opwekking.** Gods wachters zullen zijn als wondertekenen! Hun ogen zullen zien dat de Here Sion herstelt (tot uiting komend in de vorming van de Bruidsgemeente): *“... want zij zullen het zien, oog in oog,*

¹⁶ Zie eventueel onze studie, met ‘vers voor vers’ UITLEG, [“LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus. \(Over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen\)”](#) van E. van den Worm. (noot AK)

¹⁷ Zie de uitleg en studieverwijzing bij noot 3.

als de HEERE terugkeert naar Sion.” (Jesaja 52:8c)

Zalig zullen zij zijn, die zich zullen stellen onder dit leiderschap van de Heilige Geest.

H.Siliakus

Uit: Tempelbode, febr. 1982
Enigszins bewerkt door A. Klein