

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

www.eindtijdbode.nl

De waterdoop als **ENIGE** weg



(Naar aanleiding van Exodus 14:15)

De mens is van nature geneigd belangrijke beslissingen steeds weer uit te stellen. Van besluiten die zijn/haar leven ingrijpend veranderen, heeft men als regel helemaal een afkeer. Menig-een reageerde met “Laat mij met rust”, toen hem/haar het Evangelie voor het eerst werd verkondigd. Zoals Israël sprak tot God in Egypte: “...**Laat ons met rust, laten wij de Egyptenaren maar dienen?**” (Exodus 14:12a) ¹

Maar God, in Zijn genade, brengt een mens altijd weer in de omstandigheid dat men **moet** kiezen. Met Israël ging Hij zover dat zij uiteindelijk niet meer **konden** blijven in Egypte: “*En zij zeiden tegen hen: Moge de HEERE op u toezien en moge Hij oordelen, omdat u ons in een kwade reuk gebracht hebt bij de farao en bij zijn dienaren, door hun een zwaard in handen te geven om ons te doden.*” (Exodus 5:21)

Velen van ons zullen van dezelfde wonderlijke bemoeienis van God met hun leven kunnen getuigen. Toch zijn velen hun twijfelmoedigheid (= besluiteloosheid) nog niet kwijt nadat zij tot bekeering zijn gekomen. Het zijn er maar weinigen bij wie men durf en vaste wil bespeurt om tot **volle** overgave te komen. Er zijn vele “tragen van hart”. God weet dit en laat daarom toe dat Zijn kinderen

¹ Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling (afgekort: **HSV**), tenzij anders vermeld. (noot AK)

dikwijls in **grote** moeilijkheden en benauwdheden komen.

Zo deed Hij ook met Israël. Nadat Hij hen verlost had, stuurde Hij farao op hen af, met een “leger van zorgen”:

- *“En Ik zal het hart van de farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. Dan zal Ik ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger geëerd worden, zodat de Egyptenaren zullen weten dat Ik de HEERE ben. En zo deden zij.”* (Exodus 14:4)
- *“Want de HEERE verhardde het hart van de farao, de koning van Egypte, zodat hij de Israëlieten achtervolgde. Maar de Israëlieten waren door een opgeheven hand geleid.”* (Exodus 14:8)
- *“Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op, en zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de HEERE.”* (Exodus 14:10)

Gods weg

Zorgen komen wanneer wij weigeren de verheven weg van Christus te bewandelen. Hoe opmerkelijk is **Gods antwoord** als Israël in grote angst roept tot Hem, wanneer zij geen kant meer uit kunnen: “Waarom roept u? **Trek voort!**”

- *“Toen zei de HEERE tegen Mozes: Wat roept u tot Mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij opbreken (voorttrekken).”* (Exodus 14:15)

In de eerste plaats leren wij hier dat geestelijke luiheid – zich uitend in besluiteloosheid – leidt tot stilstand in het geloofsleven (versteend geloof is geen geloof). Maar het meest opmerkelijke is, dat God ons hier wijst op **Zijn Weg**. Er was geen andere weg dan door de zee – maar dat was geen menselijke weg, voorwaar!

De doop als prediking

“Trek voort!” zei God. Daarmee bedoelde Hij – geen andere gevolgtrekking is mogelijk – **“ga de zee in”** of, in Nieuwtestamentische bewoordingen, **“laat u dopen!”**:

- *“En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ² ontvangen.”* (Handelingen 2:38)

Iedere wedergeborene zal angst en zorgen kennen in zijn/haar leven, zolang hij/zij niet de weg van de doop gaat. Na de wedergeboorte en uitleiding uit de goddeloze wereld komt de confrontatie met de “doodsmachten”. Het water, de zee,

² Zie eventueel onze studie [“De natuurlijke mens en de Heilige Geest”](#) en/of [“De Gever en Zijn Gaven”](#) van CJH Theys. (noot AK)

is de uitbeelding van die machten. Alleen de Schriftuurlijke waterdoop (door onderdompeling – AK) redt uit de dood:

- *“Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus.”* (1 Petrus 3:21)

(NOOT: Ik spreek niet over de “schijn-waterdoop” van de geveinsde of **onwedergeborene**).

Daarom spreekt deze nog altijd onberedeneerbare en ergerniswekkende **Goddelijke instelling** van Gods hoogweg³ van verlossing. Dat is **de** prediking in het doopssacrament.

Bovendien is de waterdoop Gods voorziening voor de besluiteloze mens om hem te doen komen tot **ware overgave**. Maar... men moet na zijn/haar doop door onderdompeling wel in “*nieuwigheid des levens*” wandelen:

- *“Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven (sv: in **nieuwigheid des levens**) zouden wandelen.”* (Romeinen 6:4)

³ *“Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de Here. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen (de zgn. “**hoogweg**”), en Mijn gedachten dan uw gedachten.”* (Jes. 55:8-9). (noot AK)

Als men dat niet doet, komt de bedreiging door de doodsmachten terug. De doop blijft de mens echter ook dan – als men tenminste zijn/haar oren niet toestopt – wijzen op **Gods weg** en erop aandringen die te bewandelen.

“Wat roept u?” zegt God. **Roep niet, maar wees God gehoorzaam!**

Voor de ongedoopte maar wedergeboren ziel kan daaraan worden toegevoegd: **en laat u doopen**, op Schriftuurlijke wijze, **door onderdompeling en in de Naam van de Here Jezus Christus.**

Er is geen andere weg tot overwinning ⁴ dan de weg van gehoorzaamheid ⁵ en overgave.

H. Siliakus

Uit: Tempelbode, augustus 1980

Enigszins bewerkt door A. Klein

⁴ Zie eventueel onze studie **“De overwinnaars; over (de macht van) zonde en satan in de eindtijd”** van E. van den Worm. (noot AK)

⁵ Zie eventueel onze studie **“GEHOORZAAMHEID is nog steeds de sleutel”** van Rev. J.W. Shenton. (noot AK)