

Eindtijdbode

**Jezus Christus en Dien gekruisigd**

[www.eindtijdbode.nl](http://www.eindtijdbode.nl)

# Weggezonden



## Twee bokken

Op de [Grote Verzoendag](#)<sup>1</sup> moest destijds in Israël één van de twee bokken van het zondoffer, beladen met de zonden van het volk, weggezonden worden in de woestijn:

*“Van de gemeenschap van de Israëlieten moet hij (= Aäron) twee geitenbokken nemen als zondoffer en één ram als brandoffer.” ... “Hij moet ook de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de HEERE plaatsen, bij de ingang van de tent van ontmoeting. Aäron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen: één lot voor de HEERE en één lot voor de weggaande bok. Dan moet Aäron de bok waarop het lot voor de HEERE gevallen is, aanbieden en hem als zondoffer bereiden. Maar **de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van de HEERE geplaatst worden, om daarmee verzoening te doen door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen**. Dan moet Aäron de jonge stier als het zondoffer dat voor hemzelf bestemd is, aanbieden, en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen, en de jonge stier als het zondoffer dat voor*

---

<sup>1</sup> Jom Kip(p)oer of [Grote Verzoendag](#) – in het Hebreeuws: יום כיפור – voluit Jom ha-Kippoeriem ofwel [Dag van de Vergevingen](#) (meervoud) – wordt als de belangrijkste en heiligste dag beschouwd in het jodendom. (noot AK)

*hemzelf bestemd is, slachten.”* (Leviticus 16:5+7-11, lees het gehele hoofdstuk). <sup>2</sup>

Dit is tevens een beeld van Jezus, Die onze zonden weggedragen heeft in de dood. De andere bok moest worden geslacht en zijn bloed gesprenkeld, wat eveneens wees op Jezus, Wiens lichaam werd verbroken en Wiens bloed werd gestort aan het kruishout op Golgotha. Twee bokken waren nodig om het gebeuren op het kruishout te Golgotha uit te beelden. Niet alleen om zo, enigszins volledig en bij benadering, weer te geven dat grote werk wat onze Here Jezus volbracht heeft, maar ook om voor ons een voorstelling te maken van wat God in het leven van de verlost zondaar wil doen op grond van het verlossingswerk van Christus aan het kruis.

**Hij (= God) wil ons door Christus met Zichzelf verzoenen**, waarvan de eerste bok, die geslacht moest worden, spreekt: *“God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende (door Zijn kruisdood), en aan hen hun overtredingen niet toerekende...”* (2 Korintiërs 5:19a) .

Maar het is eveneens Zijn bedoeling om ons eenmaal, als Gemeente, *“heilig, onberispelijk en onbeschuldiglijk”* (SV) aan Christus voor te stellen:

---

<sup>2</sup> Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)

- “...om u **HEILIG** en smetteloos en **ONBERISPELIJK** voor Zich te plaatsen,” (Kolossenzen 1:22)
- “opdat Hij haar (= de Gemeente) in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij **HEILIG** en smetteloos (SV: **ONBERISPELIJK**) zou zijn.” (Efeze 5:27)

**Onze zonden moeten werkelijk van ons geweken zijn. Smetteloos en zondeloos moeten wij zijn** (of worden). Niet slechts rein verklaard, maar daadwerkelijk rein. Daarvan spreekt die tweede bok, die weggezonden werd. Het offer van de Grote Verzoendag is als een profetie van de volmaking van de Bruidsgemeente <sup>3</sup> in de laatste dagen. In de heiligmaking <sup>4</sup> komt de verlossing tot volle ontplooiing.

## Profetische strekking

Het bijzondere zondoffer van de Grote Verzoendag heeft ons (vooral) vandaag de dag iets te zeggen. **De Here Jezus is namelijk bezig Zijn Gemeente te reinigen** (dit is de ‘tempelreiniging’ van de laatste dagen) en niet lang meer zal het

---

<sup>3</sup> Zie eventueel onze studie “[Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>4</sup> Zie eventueel onze studie “[Heiligmaking](#)” van E. van den Worm. (noot AK)

duren, of **Hij leidt het getrouwe overblijfsel tot de volmaaktheid.** <sup>5</sup> Dit zal de tempel van de ware aanbidders zijn uit Openbaring 11 vers 1: *“En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin AANBIDDEN.”*

De profetische Grote Verzoendag gaan wij tegemoet, waarop er **een werkelijk zondeloos volk** zal zijn, de Bruidsgemeente. Hoe nodig is het derhalve om die twee bokken in ogenschouw te nemen, die het zondoffer van de Verzoendag vormen. Het opmerkelijke feit doet zich voor, dat met de beide delen van het oude Israël dingen zijn gebeurd die ons sterk doen denken aan dit-zelfde ritueel. Het *“huis van Juda”* werd in de loop der eeuwen letterlijk “afgeslacht” en het *“huis van Israël”* (de 10 stammen <sup>6</sup>) werd wegge-

---

<sup>5</sup> Zie eventueel onze studie [\*“De volmaaktheid in Christus”\*](#) van E. van den Worm. (noot AK)

<sup>6</sup> Het volk van Israël bestaat uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die later van God de naam Israël kreeg). Maar later komt er een splitsing. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het ‘huis van Israël’ en het ‘huis van Juda’ (de zgn. Joden). Het ‘huis van Israël’ bestaat uit 10 stammen, die in de loop van de geschiedenis **weggevoerd** zijn uit het beloofde land **Kanaan/Palestina**. Zij zijn daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij tot op heden (in het ‘verborgen’, vaak zonder het zelf te weten) wonen. Het zijn vooral de zgn. ‘christelijke’

zonden naar een vreemd land (en is opgegaan in de “woestijn der volkeren”). Dit is hoogst opmerkelijk en in dit licht bezien ook een straf die niets aan duidelijkheid te wensen overlaat. Ver-

---

landen in Noordwest Europa en de landen, waar velen later naar toe zijn gemigreerd, zoals Amerika, Canada, en Australië. Het ‘huis van Juda’ bestaat uit 2 stammen, namelijk het volk van Juda en Benjamin die, in de dagen dat Jezus op aarde was, in het beloofde land Kanaän/Palestina leefde. Het ‘huis van Juda’, de zgn. Joden, is dan ook het deel van Israël waarover de verharding is gekomen (zie Rom. 11:25). Het huidige land Israël (waar heden voornamelijk de 2 stammen van het ‘huis van Juda’ – de Joden – wonen) doet thans haar rechten gelden op het land Palestina. Historische rechten, waarvan we ook lezen in de Bijbel. Als de tijd daar is dat het profetisch Woord vervuld wordt, dan kan het niet anders of geheel Israël (alle 12 stammen) zal uiteindelijk in bezit komen van **geheel Kanaän/Palestina** en van de stad Jeruzalem (zie Gen.15:18). Abrahams nakomelingen zouden volgens de Goddelijke belofte het land Kanaän bewonen. Dat land zou zich uitstrekken van de beek van Egypte (een kleine rivier ten oosten van de Nijl) tot aan de rivier de Eufraat. Voor ons zijn het tekenen dat we in de (Bijbelse) ‘laatste dagen’, vlak voor de wederkomst van Jezus, leven. Daarom is het juist in deze tijd belangrijk om na te gaan wat de Bijbel over deze dingen zegt.

- Zie eventueel op onze website het artikel [“ANDER nieuws over Israël – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammen”](#) van A. Klein.

Over dit boeiende onderwerp kan ik het volgende boek aanbevelen: **“De geschiedenis van Kelto-Saksisch Israël”**, zie voor meer info hierover: <http://vlichthus.nl/de-geschiedenis-van-kelto-saksisch-israel/> (noot AK)

zoening was niet langer hun deel. Althans, ze moesten er zelf aan meebetalen dat de prijs ervoor werd voldaan. Het lot dat Juda (= het Joodse volk, uit het “huis van Juda”) trof na het verwerpen van de Messias – “Laat Zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen!” (Mattheüs 27:25) – behoeft weinig toelichting. Toch zal God hen in het einde der tijden nog genadig zijn. De verharding die over dit deel van Israël gekomen is, zal tot een bestemde tijd voortduren: “Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.” (Romeinen 11:25). Velen van hen zullen zich nog bekeren in de Spade Regentijd <sup>7</sup> (dat is dus aan het eind van de “benauwdheid van Jakob = Israël”):

**“Vraag de HEERE om (geestelijk gezien, zegenrijke) regen ten tijde van de late (SV: spade) regen... want de afgodsbeelden spreken bedrog, en de waarzeggers schouwen leugen; ook spreken zij van valse dromen, zij troosten met vluchtige woorden. Daarom zijn zij weggetrokken als schapen; zij worden verdrukt, want er is geen herder. Tegen de herders is Mijn toorn ontbrand, en de**

---

<sup>7</sup> Zie eventueel onze studie “[De Spade Regen opwekking](#)” (in smartphone-formaat) van H. Siliakus. (noot AK)

*bokken straf Ik. Ja, de HEERE van de legermachten zal omzien naar Zijn kudde, het huis van Juda. Hij zal hen maken als Zijn prachtige paard in de strijd.”... “Hij zal door de zee van benauwdheid gaan... Ik zal hen versterken in de HEERE, en in Zijn Naam zullen zij wandelen, spreekt de HEERE.” (Zacharia 10:1-3 +11a-12)*

Maar de betekenis van het “missen van de eerste bok” (de bok die geslacht moest worden, verwijzend naar Jezus’ kruisdood op Golgotha) is door de straf, die over (het huis van) Juda werd voltrokken, niet moeilijk te raden. Hetzelfde zal die kinderen Gods overkomen die afvallig worden (van God en gebod): *“Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over, maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel <sup>8</sup> en verzegend vuur, dat de tegenstanders zal verslinden.”* (Hebreeën 10:26-27)

En of er voor dezulken nog een kans komt om zich (opnieuw) te bekeren, is nog maar zeer de vraag!

---

<sup>8</sup> Zie eventueel onze studie [“God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld schudden”](#) en/of [“De dag van JahWeh”](#) van E. van den Worm. (noot AK)



## Een toekomstige wegzending

Maar, wat is nu eigenlijk de betekenis van het “missen van de tweede bok” (de weggaande bok)? En waarop wijst de straf die over het Israël van de 10 stammen <sup>9</sup> voltrokken werd (weggezonden en pas na vele eeuwen wedergevonden)? Herinneren wij ons de hierboven beschreven profetische duiding van de tweede zondebok? Dit onderdeel van het offer van de Verzoendag wijst op **de totstandkoming van een volmaakte, zondeloze Gemeente in de eindtijd.** Een doel dat echter vele dan levende christenen zullen missen, ofwel: niet zullen bereiken. Tien MAAGDEN zullen “uitgaan de Bruidegom tegemoet”. Zij beelden in Mattheüs 25:1-13 het geheel van de ware Gemeente/Kerk uit:

- *“Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 **maagden** <sup>10</sup>, welke haar lampen namen, en gingen uit, de bruidegom tegemoet.*

---

<sup>9</sup> Zie noot 6.

<sup>10</sup> Er is hier – heel bewust – gekozen voor het woord MAAGD uit de Statenvertaling. Zowel de HSV als de NBV hebben dit woord vertaald met meisjes, wat in deze context onjuist is. Het woord maagd staat namelijk voor reinheid, zuiverheid, kuisheid etc. en kan – in de geestelijke zin waarvoor het hier bedoeld is – ook het mannelijk geslacht inhouden (daar “wijze-maagd” mannen net zo goed tot de Bruid van Christus zullen behoren). (noot AK)

<sup>11</sup> En 5 van haar waren wijzen, en 5 waren dwaazen. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie (beeld van de vervulling met Gods Geest, de Heilige Geest) met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die (10) maagden op, en bereidden haar lampen. En de dwaazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers (= m.i. God in Zijn 3-voudige Openbaringsvorm van Vader, Zoon en Geest – AK), en koopt (olie) voor uzelf. Als zij (= de dwaze maagden) nu heengingen om (olie) te kopen, kwam de bruidegom; en (de wijze maagden) **die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten**. Daarna kwamen ook de andere (= de dwaze) maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. Zo waakt dan; want gij weet de dag niet,

---

<sup>11</sup> Zie noot 3.

noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal.” (Mattheüs 25:1-13, sv) <sup>12</sup>

Een groot deel van deze gelovigen zal de prijs voor de volheid van de Heilige Geest niet willen betalen of daartoe pas bereid zijn als het te laat is. Vijf is (Bijbels gezien) het symbolisch getal <sup>13</sup> van de prijs voor de verzoening die Jezus voor ons betaald heeft, maar ook van de prijs voor de volle inwoning van de Heilige Geest <sup>14</sup>, die de gelovigen zelf moeten betalen. De “dwaze maagden”-gelovigen zullen die prijs niet hebben betaald, en daarom hebben zij geen brandende lampen (met de olie van de Heilige Geest) wanneer Jezus als Bruidegom komt. En als zij (de “dwaze maagden”) aan zullen kloppen aan de deur van de bruiloftszaal, zal de Here Jezus tot hen zeggen: **“Voorwaar, Ik zeg u: *Ik ken u niet*”** (Mattheüs 25:12). **Zij worden weggezonden! Zij zullen het doel van de volmaaktheid missen.** <sup>15</sup> Zij ge hoor-

---

<sup>12</sup> Zie eventueel onze studie [“Het verschil tussen “het Lichaam van Christus” en “de Bruid van Christus” \(Over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en hun eigen lotsbestemmingen in de eindtijd\)](#) van E. van den Worm / A. Klein. (noot AK)

<sup>13</sup> Zie eventueel onze (niet digitale) studie [“De symboliek der Bijbelse getallen”](#) van CJH Theys. (noot AK)

<sup>14</sup> Zie eventueel onze studie [“De natuurlijke mens en de Heilige Geest”](#) van CJH Theys. (noot AK)

<sup>15</sup> Zie noot 5.

zamen “*het vlees*” (= hun begeerten, aardsgerichte verlangens etc.) meer dan de Heilige Geest. Daarom hebben zij de Heilige Geest niet in zich wanneer een zo verschrikkelijke geestelijke nacht (= de grote verdrukking) heerst over de wereld, zoals nog nooit zal zijn geweest. In die nacht, in dat middernachtelijk uur van de wereld, zullen zij ook NIET door de Heilige Geest verlicht worden, maar in de duisternis van het leven in “*het vlees*” hun weg zoeken (wat dit inhoudt, vinden we samengevat in 1 Johannes 2:16): “*Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.*” Ja, zij zullen dan, als de Bruidegom komt, tot inkeer komen en berouw hebben en “naar het brandofferaltaar gaan” (om alsnog de prijs te betalen), maar het zal zijn nadat de “wel-aangename tijd” is verstreken en dus niet baten. Zij blijven buiten, zij worden weggezonden. Zij zullen zelf het lot van “de weggezonden bok” moeten ondergaan. **Verstoken van de gemeenschap met de Bruidegom zullen zij prijsgegeven worden aan de verschrikkelijke verlatenheid van de Grote Verdrukking.**

## Kittelachtig van gehoor

Is dit een drama dat zich plotseling en onaangekondigd zal afspelen (?) zo vragen wij ons af. In-

tegendeel, leert ons de Schrift. Ook dit drama zal zijn voorspel hebben. Het is nuttig om hiervoor nog eens terug te komen op de wegzending van het oude Israël. De profeet Amos horen wij deze straf over Israël aankondigen: *“Nu dan, hoor het woord van de HEERE. U zegt: U mag niet profeteren tegen Israël, en: U mag uw woorden niet laten stromen tegen het huis van Izak! Daarom, zo zegt de HEERE: Uw vrouw zal in de stad hoererij bedrijven, uw zonen en uw dochters zullen door het zwaard vallen, en uw land zal met een meetsnoer verdeeld worden; en ú zult sterven op onreine bodem, en Israël zal zeker in ballingschap worden gevoerd, weg uit zijn land.”* (Amos 7:16-17)

Van groot belang is hier, dat wij letten op het verband waarin deze voorzegging moet worden gelezen: het twistgesprek van Amos met de priester Amazia: *“Daarop zei Amazia tegen Amos: Ziener, ga heen, vlucht naar het land van Juda! Eet daar uw brood en ga daar profeteren. In Bethel mag u niet langer profeteren, want dat is het heiligdom van de koning, dat is het huis van het koninkrijk. Toen antwoordde Amos en zei tegen Amazia: Ik ben geen profeet en ik ben geen profetenzoon, maar ik ben veehouder en moerbeikweker. De HEERE haalde mij echter achter de kudde vandaan en de HEERE zei*

tegen mij: Ga heen, profeteer tegen Mijn volk Israël!" (Amos 7:12-15)

**Men wilde daar in Israël eenvoudig niet meer luisteren naar Gods waarschuwingen en vermaningen.** Zogenaamd dienden zij God, maar naar hun eigen goeddunken. Hun afgoden dienden zij ook en zij leefden erop los. En niet alleen laptten zij Gods geboden en waarschuwingen aan hun laars, maar ze ergerden zich er bovendien aan om ze te moeten aanhoren. Ze wilden niet vermaand worden. Het bracht hen tot woede en maakte hen wrevelig. Daarom schoot er voor God niets anders meer over om te doen: Hij zond hen weg. Hij kende hen niet meer. Het geeft te denken dat wij dezelfde dingen ook vandaag de dag weer zien gebeuren. We leven in de tijd van het compromis. God zogenaamd dienen, maar leven naar en doen de wil van "het vlees". **Men wil het gezonde en scherpe Woord (van God) niet meer horen.** Men wil God op zijn/haar eigen manier en naar eigen believe dienen. En de eigen haan moet altijd koning kraaien (= men wil graag zelf de baas zijn en blijven over het eigen leven). Wat een brutaal en wetteloos gedrag wordt er in de gemeenten vandaag de dag vaak tentoongespreid!! Het is dan ook niet vreemd dat soortgelijke wrijvingen als tussen Amos en Amazia zich vandaag de dag steeds veelvuldiger voor-

doen. Resultierend ook nu in verjaging en vervolging van de ware dienstknechten van God: “Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen (predikers die NIET aangesteld zijn door God) overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels (zgn. ‘verhalenvertellers’ in plaats van predikers Gods die Zijn Stem echt verstaan).” (2 Timotheüs 4:3-4)

Deze dingen gebeuren heden ten dage al! Maar niet alleen geeft het te denken. Beangstigend reëel en dichtbij is daardoor nu ook wat Jezus eenmaal zei: “...In die nacht (= beeld van het begin van de grote verdrukking) zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen (= bewaart c.q. weggenomen worden <sup>16</sup>) en de ander zal achtergelaten worden (in de Grote Verdrukking).” (Lukas 17:34)

Nabij is wat in Mattheüs 25:12 beschreven wordt, namelijk dat de vijf dwaze maagden weggezonden worden: “Als zij (= de 5 dwaze maagden) nu heengingen om (olie) te kopen, kwam de bruidegom; en (de wijze maagden) **die GEREED WAREN, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten.** Daarna kwamen ook de andere

---

<sup>16</sup> Zie eventueel ons artikel “[Is de visie aangaande de zgn. OPNAME wel juist?](#)” van A. Klein. (noot AK)

(= de 5 dwaze) maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! En hij, antwoordende, zei: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet.”

Als de ongehoorzaamheid en onwil onder Gods kinderen zó groot wordt, rest er geen andere straf meer voor de schuldigen dan wegzending en verstoting. Wat betekent dat er geen in-de-plaats-treding meer is (van Christus) en dat men met zijn/haar eigen bloed zal moeten betalen (dit zullen dan de martelaren van de Grote Verdrukking zijn). Ernstig staan de zaken ervoor. Glas-helder vertoont zich aan ons de vervulling van het profetische Woord. De voltrekking van deze straf moet nabij zijn!

Velen hebben geen oren meer (het moge vreemd klinken, maar het is zo), maar “**wie (nog geestelijke) oren heeft, laat hij/zij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.**” (En, deze vermaning staat niet voor niets 7x in Openbaring 2 en 3 vermeld: in 2:7a + 11a + 17a + 29, 3:6 + 13 + 22)!

**H. Siliakus**

Uit: Tempelbode, juni 1988

Enigszins bewerkt door A. Klein