

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

www.eindtijdbode.nl

Sodom en Gomorra **-zedenbederf in optima forma-** **door God veroordeeld**



CJH Theys

*“Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid **om hun lichamen onder elkaar te ontrenen**. Zij hebben de waarheid van God vervangen **door de leugen**... Daarom heeft God hen overgegeven aan **schandelijke hartstochten**, want ook hun vrouwen hebben **de natuurlijke omgang vervangen** door de tegen-natuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn **in wellust voor elkaar ontbrand**: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf”. (Romeinen 1:24-27) ¹*

Ten top gestegen verval

Waarom werden èn Sodom èn Gomorra veroordeeld en vernietigd – weggevaagd van de aardbodem?

Zedenbederf in het algemeen en homofilie in het bijzonder waren de oorzaak! Maar hoe kwam het dat hun samenleving zó decadent (= ontaard) was geworden?

Hun materiële welvaart was hun een “strop” geworden. Wie Lukas 17:28-30 leest wordt hiervan overtuigd:

¹ Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

- *“Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden”.*

Deze welvaart verblindde hun ogen voor de verzieking van hun samenleving – zij werden gewoonweg meegesleurd in de maalstroom van verregaand materialisme en verheerlijkte genotzucht. De hierboven aangehaalde Bijbeltekst is een verhelderende beschrijving van die zondenzieke samenleving in beide steden. **Niemand kende God en Zijn heilzame wetten, niemand was er die Hem eerbiedigde.**

Hoe weten wij dat?

In Genesis 18:32 staat geschreven dat er nauwelijks tien rechtvaardigen aanwezig waren in Sodom:

“...Laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik nog eenmaal spreek: Misschien zullen er tien gevonden worden. En Hij zei: Ik zal haar niet te gronde richten omwille van die tien.”

Let op het Woordje *“misschien”!* Alleen Lot, een neef van aartsvader Abraham – de stamvader van zowel Israëlieten als Arabieren door respectievelijk zijn zonen Jakob, later tevens door God Israël genaamd, en Ismaël – ging gebukt onder

de toentertijd heersende **zondige zeden!** Sodom en Gomorra waren stinkende poelen van een ten top gestegen verval, zowel moreel als maatschappelijk.

Enige eeuwen nadien heeft de profeet Ezechiël, namens God, het volk moeten waarschuwen voor de **afgrijselijke zonden** van Sodom:

- *“Zij verhieven zich en deden een gruweldaad voor Mijn aangezicht. Daarom deed Ik hen weg, zodra Ik het gezien had.”* (Ezechiël 16:50)

Men ging in beide steden prat op de manier van leven – dat was toentertijd al een “rage” of mode. Wij zouden in onze tijd spreken van “modern”.

Alles, letterlijk alles, werd getolereerd. Groot-spraak en verleiding waren **gruwelen voor God** – zij hadden inderdaad alles verdorven. Vooral in Sodom, waar wij het meeste van weten, hield men er seksuele en sociale “normen” op na die niet verankerd waren in de vaste geestelijke en wettelijke principes van God. De Romeinenbrief leert dat hun levensstijl en levensdoel uitsluitend werden bepaald door hun **zelfzuchtige begeerten**. Wat waren toentertijd de gevolgen? Seksuele losbandigheid, depersonalisatie, absolute vervreemding en geen besef meer van verantwoordelijkheid.

De ‘ik’-gerichtheid

Niet alleen het “homofiele leven” en het “lesbische gedoe” vierden hoogtij, maar daarenboven

was het een leven van “alles voor mij” en van “neem en doe wat je wilt”. Hun seksuele moraal was ten-hemel-schreiend. Het voorval met Lot en zijn “logés” spreekt voor zichzelf, al is de sluier maar voor een tipje gelicht:

- *“Zij riepen naar Lot en zeiden tegen hem: Waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben.”* (Genesis 19:5)

Zó ongeremd en zó verdorven was de seksuele omgang geworden, dat de mannelijke bevolking – “van jong tot oud” – met geweld de meest perverse seksuele handelingen wilden uitvoeren. Niet het uitvaagsel van Sodom belaagde Lot en zijn gasten, maar de héle bevolking was erbij betrokken:

- *“Nog voor zij zich te slapen legden, omsingelden de mannen van die stad, de mannen van Sodom, van jong tot oud, het huis; heel het volk, niemand uitgezonderd.” ... “Zij sloegen de mannen die bij de deuropening van het huis waren, van klein tot groot, met blindheid, zodat zij tevergeefs moeite deden om de deuropening te vinden.”* (Genesis 19:4 en 11)

Waarlijk, Gods toorn was rechtvaardig, omdat Sodoms inwoners tot wel het laagste niveau van **perverse lusten** was gezonken. Zij deinsden niet terug voor de ergste agressie om hun duivelse lusten te kunnen botvieren; zelfs niet nadat God

hen met blindheid had geslagen! Daar was **helemaal geen schaamte meer**.

Een van Gods wet afwijkende moraal

Voor zichzelf waren de Sodomieten ervan overtuigd dat zij zich overgaven aan een “verlichte en vrije moraal”. Omdat Lot zich openlijk uitliet over hun ten-hemel-schreiende verdorvenheid, vielen zij op hem aan:

- *“Toen zeiden zij: Ga opzij! Ook zeiden ze: Deze ene is gekomen om hier als vreemdeling te verblijven en nu wil hij zeker rechter over ons zijn! Nu zullen we u meer kwaad aandoen dan hun. Zij drongen erg op de man, op Lot, aan en kwamen dichtbij om de deur open te breken.”*
(Genesis 19:9)

Dit uitbeeldende verhaal van Lot en die bij hem waren heeft nog niet zo lang geleden (geschreven rond 1980) aanleiding gegeven tot het ontstaan van de wijdverbreide mening dat er in Sodom helemaal géén sprake zou zijn geweest van seksuele agressie. Maar de in de Schrift genoemde feiten laten geen twijfel bestaan over de seksuele misdadigheid van de Sodomieten in al hun bedoelingen en handelingen.

Op de uitspraak van de Heilige Geest, in Judas 1:7, kan door niemand iets worden afgedongen:

- *“Evenzo is het met Sodom en Gomorra, en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees ach-*

terna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waar-schuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan (ofwel: in zich dragen).”

Kan het duidelijker gezegd worden?

Op het scala van **seksuele ontarding** – denk aan overspel, hoererij, partnerruil, zondige seksuele omgang vóór het huwelijk, bloedschande (= incest), homofilie, biseksualiteit, bestialiteit, sado-masochisme, naast alle andere afwijkende seksuele “variaties” die men maar bedenken kan – moest wel de straf van “*eeuwig vuur*” en van “*eeuwige verdoemenis*” volgen! **De bevolking van Sodom was tot het uiterste gegaan in het “tergen van God”**.

Let wel dat wij – sprekende in hedendaagse termen – moeten concluderen dat er absoluut geen sprake was van “discriminatie” gebaseerd op seksuele voorkeur of aanleg. Wat kan ook verwacht worden van mensen die zich “als beesten” gedragen?

Wanneer wij deze historie vergelijken met wat wij in onze tijd – NU – te zien krijgen op het maatschappelijk vlak, in onze zo hoog geroemde gesocialiseerde samenleving, dan kunnen wij niet ontkennen dat de dagen van Lot teruggekomen zijn. Ook vandaag de dag is er ten-hemelschreiende perversiteit, homofilie, enzovoorts. Wie zal dit durven tegenspreken?

Openlijk (dat is: in het openbaar) worden aanzoeken gedaan en aanrandingen gepleegd. Speciale etablissementen worden ervoor in het leven geroepen. En nog meer. In ons land, wij blijven maar “dicht bij huis”, wordt homofilie goedgesproken en zelfs wettelijk toegestaan! Zal God dan **nu** anders oordelen of verschonen? Neen, duizendmaal NEEN!!

Het oordeel komt

Gods wetten betreffende seksualiteit en huwelijk worden vandaag de dag niet alleen genegeerd en verworpen, maar zelfs met voeten getreden. Een geheel vrije en ongebonden moraal van eigen maaksel wordt in deze tijd gehuldigd. Zelfs zij die het beter weten, sluiten moedwillig de ogen. En er zijn gevallen bekend waaruit blijkt dat betrokkenen helemaal niet meer vatbaar zijn voor gezonde argumentatie. Zelfs met de Bijbel in de hand is men niet meer te overreden.

Kan dit allemaal zó voortduren? En ongestraft?

Wij weten dat God lankmoedig is en liefdevol, maar Hij is bovenal heilig en rechtvaardig en onveranderlijk in Woord en daad!

Gelijk eerdergenoemde steden totaal werden weggevaagd (tot op vandaag de dag zijn de resten van Sodom en Gomorra – de ruïnes ervan – nooit gevonden of opgegraven!), zo zal – daar zijn wij van overtuigd – Gods toorn ook in onze

tijd merkbaar zijn. Gods molens malen langzaam, maar zij malen zeker!

Onverzadigbaarheid en brutaliteit

Daarom is het goed even stil te staan bij Sodoms verwording. In onze dagen zien wij namelijk hetzelfde!! Het is niet denkbeeldig, maar reëel. Om het maar eens eenvoudig, doch goed te zeggen: Kranten staan er bol van en rechtszaken brengen het aan het licht dat tegenwoordig mensen van allerlei slag elkaar benaderen met vele en velerlei wellustige en zelfzuchtige bedoelingen en gevoelens. En dikwijls genoeg gaat het één en ander gepaard met het algemeen menselijke verlangen naar een beetje affectie, waarderingen, en de wil om anders te zijn en op die manier iets te betekenen en uiting te geven aan erotische gevoelens. Vanwege totaal verkeerde levensopvattingen kunnen de homo's tegenwoordig maar niet begrijpen waarom zij met hun lusten en grillen worden afgewezen door weldenkenden. En dan voelen zij zich in de steek gelaten en "gediscrimineerd"!

Homo's en allen die zich schuldig maken aan grote perversiteit proberen de leegte in hun leven te vullen door steeds te zoeken naar "nieuwe seksuele belevenissen", waarmee zij hun leven zinvol willen maken. Alleen de meest hevige prikkels vallen bij dergelijke lieden in de smaak. Daarom nemen seks en sensualiteit zo'n buiten-

sporig grote plaats in, in onze samenleving. Voor oud en jong zijn deze dingen helaas het voornaamste levensdoel, en het is het enige waarover zij zich kunnen opwinden. Daar is absoluut geen gevoel meer voor de gevoelens en de persoonlijkheid van andere mensen!

Moderne sodomieten beschouwen elkaar als onpersoonlijke “lustobjecten” en, om hun zin door te drijven is geweld gerechtvaardigd! Vandaar de twijfelachtige reputatie die plaatsen als “het Haagse bos”, “het strand van Scheveningen” en “het Vondelpark in Amsterdam” hebben (nogmaals: geschreven rond 1980)).

Wat willen wij nog meer aan bewijs? Lees de kranten en word overtuigd.

Hoop bij bekering

Wij vragen ons in gemoede af:

“Is er nog hoop voor hen die in deze tijd in deze en soortgelijke zonden verstrikt geraakt zijn?”

“Kunnen zij nog genade van God verwachten??”

Op grond van de Schrift, die zegt: *“Hij (= God) heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen”* (2 Petrus 3:9b), kan het antwoord niet anders zijn dan: **“Ja! Indien zij zich hartgrondig bekeren van hun zondige wegen.”**

De zonden van de Sodomieten sneden elke band met God af:

- *“Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort.”* (Jesaja 59:2)

Seksuele zonden doden alle **gezonde gevoelens** voor de andere sekse; zij ondermijnen de fysieke en geestelijke gezondheid; zij zijn fataal voor de eerbied voor het – door God ingestelde – huwelijk en gezinsleven. Maar indien zij zich willen bekeren, hun dwaalwegen willen verlaten, om naar Goddelijke instellingen – het Eeuwig Evangelie – te leven, zo zullen **ook zij** genade en barmhartigheid vinden, ofschoon de prijs van hun overtreding, als retributie (= tegenprestatie), moet worden betaald.

Laten wij inzien en bekennen dat verscheidene naties, in onze zogenaamd “verlichte” tijd, al aardig op weg zijn om als Sodom en Gomorra te worden. Daarom moet het lot van beide steden voor de hedendaagse mens een ernstige **waarschuwing** zijn!

De geschiedenis van Sodom en Gomorra is niet alleen een duidelijke waarschuwing, maar – omdat zij allerminst vaag en verward is, zoals mensen het willen doen voorkomen – wij dienen er bovendien rekening mee te houden dat ook in onze tijd dergelijke misdadige gedachten en

handelingen moeten **uitlopen op algehele vernietiging!**

Wij willen onze beschouwingen beëindigen met een woord uit de Bijbel, het feilloos Woord van de LEVENDE God:

- *“En als God de steden Sodom en Gomorra **tot as verbrand** en tot de vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven.” (2 Petrus 2:6).*

Amen.

CJH Theys

Uit: Tempelbode, nov. 1982